

DE WILDE POST



Jaargang 39

Anno Leta 37

Nummer 4

Pagina 1

Landing in Hoge Noorden verloopt voorspoedig

Jarl Kjelt werpt bruggenhoofd op en trekt landinwaarts

Door Gerrit Berkgaard - De landing van jarl der jarl Kjelt van Waaigat op de woeste kust van het Hoge Noorden verloopt vooralsnog bijzonder succesvol. Als eerste aan land wadend met enkele van zijn getrouwen en bevriende Fjinnan leiders naast zich en in de rug gesteund door Keizerlijke troepen, werden de troepen loyaal aan de demon Raüm vlot van het strand verdreven en landinwaarts verjaagd. Een omvangrijke logistieke operatie om een gefortificeerd bruggenhoofd op te werpen, voorzien van faciliteiten om de aankomst van aanvullende troepen en andere ondersteuners van de bevrijding van het Hoge Noorden van

onder het juk van door demon van roof en plunder geïndoctrineerde volgelingen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is in volle gang.

Jarl Kjelt was slechts kort beschikbaar voor een eerste reactie en liet optekenen “niet te kunnen wachten om zo snel mogelijk noordelijker op te trekken in de wetenschap dat velen nog zullen volgen om de bevrijding van het Hoge Noorden tot een succes te maken”, waarna de jarl prompt het kampement achter zich liet en met getrokken zwaard en toverstaf zijn getrouwen seinde hem direct te volgen.

De man verantwoordelijk voor de Keizerlijke militaire ondersteuning van de campagne van jarl Kjelt, de met een bijzonder toepasselijke naam gezegende kolonel IJshouwer, was beschikbaar voor verdere toelichting rond wat door het Keizerlijke Leger een “buitengewone ondersteuningsoperatie” genoemd wordt. “Laat op de eerste plaats duidelijk zijn dat het Eleriaanse leger ter plaatse is in een ondersteunende capaciteit; waar nodig ondersteunen wij de lokale troepen geleid door jarl Kjelt en stellen wij locaties met bijzondere tactische importantie veilig. Waar van toepassing zijn wij uiteraard bereid ons in de actieve strijd te mengen, maar in principe interveniëren wij pas op aangeven van jarl Kjelt of bij evidente noodzaak. Dit zal na aankomst ook voor de verdere ondersteuning gelden.”

Het basiskamp van de expeditie is inmiddels geschikt om de rest van de omvangrijke expeditievloot, die vanuit Helmhaven vertrokken is, te ontvangen. Verschillende aanlegsteigers en overslagplaatsen moeten de snelle onscheping van de op korte termijn arriverende vloot bespoedigen, waarna de opvarenden goed gevoed en voorzien van het juiste materieel en de meest recente informatie landinwaarts kunnen trekken in het kielzog van de jarl. De ontzetting van het gehele Hoge Noorden lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn.

Baron vermist!

De rust in de baronie Driehout werd ruw verstoord na de mysterieuze verdwijning van Baron Luciën de Fanfaron, heer van het imposante Château de Fanfaron. De baron, een gerespecteerd en invloedrijk edelman, is al maandenlang spoorloos, en zijn verdwijning laat de hele baronie in beroering achter. Zijn echtgenote, barones Elise, en hun drie jonge kinderen verkeren in grote wanhoop en doen een dringende oproep aan iedereen om naar hun geliefde heer te zoeken.

De barones, diepbedroefd, richt zich in een smeekbede tot de inwoners van de baronie: “Luciën is niet alleen mijn echtgenoot, maar ook een baken van kracht voor ons gezin en de gemeenschap. We smeken om zijn veilige terugkeer.” De kinderen, achtergelaten zonder hun vaderlijke figuur, leven in constante angst en onzekerheid, en ook het personeel van het kasteel is zichtbaar aangeslagen door de gebeurtenissen.

Baron Luciën de Fanfaron was bekend om zijn rechtvaardigheid en edelmoedigheid, en zijn afwezigheid is een groot verlies voor zijn volk. Het kasteel, normaal bruisend van leven, voelt nu koud en verlaten aan zonder zijn heer. Terwijl de kaarsen in de kapel blijven branden voor zijn veilige terugkeer, blijft de vraag onbeantwoord: waar is Baron Luciën de Fanfaron?

Iedereen die ook maar enige informatie heeft wordt verzocht zich te melden bij de redactie, opdat de baron veilig huiswaarts kan keren.

**Handelhuizen geven Zwartzeilers aan
als de oorzaak van stijgende prijzen in
Umbrië**

Burgers hebben de afgelopen maanden wederom de nieuwste prijsstijgingen in de buidel gevoeld die zowel handelshuizen De Rand en Mulder hebben doorgevoerd. Beide handelshuizen geven aan dat de actieve plunderingen aan de kust door Zwartzeilers de primaire oorzaak zijn van de recordprijzen.

“Het is toch te belachelijk! Ik weet nog dat je een magisch perkament voor een aqualiet kon kopen!” beklagt één van de klanten van het handelshuis zich terwijl die meerdere blauwe stenen neerlegt voor de aankoop.

Beschuldiging van samenspanning tussen de twee handelshuizen om misbruik te maken van de situatie wordt ook sterk van de hand gewezen door beide firma's. Meneer Dégévé, woordvoerder van handelshuis Mulder geeft per correspondentie aan bij deze krant dat hij verwacht dat de prijzen weldra zullen zakken zodra de expeditie naar het Hoge Noorden de aanvallen op de zeeroutes doen verminderen.

**Keizerlijke Academie onderzoekt
verdwenen Hillegom-expeditie**

De Keizerlijke Academie grijpt de groot-schalige militaire expeditie naar het Hoge Noorden aan om onderzoek te doen naar de beruchte Hillegom-expeditie, die tien jaar geleden in diezelfde regio spoorloos verdween. Het onderzoek wordt geleid door Eloise Hillegom, de jonge dochter van de beroemde ontdekkingsreiziger jonker Eduard Hillegom.

Jonkvrouw Hillegom hoopt tijdens deze missie het lot van haar vader en de bemanning van zijn twee schepen, de Terreur en de Erudiet, te achterhalen. Bovendien probeert ze de betekenis van de laatste, mysterieuze boodschap die haar vader via postduif verstuurde — “HET LICHT DANST” — te ontrafelen.

Cultuursectie

*Met pen in de hand, ogen strak gericht,
Papieren vol regels, geen enkel gemis,
In elke rij zoekt hij naar precisie,
Formulieren vol met ijzeren discipline.*

*Zijn gedachten dansen van vraag naar antwoord,
Elk hokje gevuld, geen spatie ongehoord.
Maar onder de rijen, diep in zijn brein,
Vraag je je af: is hij vrij, of gevangen in lijn?*

PC

Advertentie

**Strijd met Kapitein Keizerrijk voor
Vrijheid!**



*Vecht voor Eer en Vrijheid onder de Vlag van
het Keizerrijk!*

Kapitein Keizerrijk, onze onoverwinnelijke
beschermers, leidt de strijd tegen de duistere
machten die ons land bedreigen. Samen kun-
nen we de schaduwen verdrijven en onze we-
reld beschermen.

Sluit je aan bij de legioenen, steun de sme-
den en magiërs en doneer kostbare magische
componenten of grondstoffen om onze strijd-
krachten te versterken. Ieder van ons heeft
een cruciale rol in deze epische strijd.

Vertrouw op Kapitein Keizerrijk – hij verde-
digt het Keizerrijk. **Wat draag jij bij?**

**Doneer Magische Componenten en
Grondstoffen Vandaag!**

De Kerk van de Jaden Hemelkeizer

Alarm om afnemende

Boogschietvaardigheid

*Nieuwe verenonderscheidingen moet
redding brengen*

In de pijl-en-boog-arena van Elerion heerst
onrust. Uit onderzoek blijkt dat de gemid-
delde boogschietvaardigheid van onze
schutters flink onder de maat is. Het boog-
schuttersgilde en de verdedigingstroepen
luiden de noodklok: onze schutters schieten
tekort in precisie, snelheid en techniek. De
gevolgen hiervan kunnen groot zijn, zeker
gezien de dreigingen die ons geliefde rijk
omringen.

Kleurrijke veren als teken van eer

Om dit tij te keren, komt het boogschutters-
gilde met een briljant plan: Een nieuw on-
derscheidingsprogramma. Schutters die uit-
blinken, worden beloond met veren in de
kleuren van de ringen van een schietdoel.
Dit zijn de niveau's waarop ze onderschei-
den kunnen worden:

- Wit: Beginnende schutter
- Zwart: Gevorderde schutter
- Blauw: Ervaren schutter
- Rood: Expert schutter
- Geel: Meester schutter

De weg naar deze felbegeerde veren is niet eenvoudig. Schutters moeten hun vaardigheden bewijzen in een reeks uitdagende testen en wedstrijden. Alleen de meest bewaame schutters zullen de hoogste eer van de gele veer kunnen dragen.

Stimulans voor training en opleiding

Naast dit kleurrijke onderscheidingsprogramma, worden ook de oefenfaciliteiten opgewaardeerd. Nieuwe oefencentra zullen hun deuren openen en ervaren instructeurs staan klaar om de schutters naar een hoger niveau te tillen. Regelmatige oefeningen en vaklessen bieden schutters de kans om hun precisie, snelheid en tactische vaardigheden verder aan te scherpen.

Elerion's toekomst

Met de introductie van dit onderscheidingsprogramma en de verbeterde oefeningsmogelijkheden zetten we een belangrijke stap richting een veiliger Elerion. Het is van groot belang dat onze schutters blijven werken aan hun vaardigheden. Alleen zo kunnen we de veiligheid en bescherming van ons rijk waarborgen.

Laten we samenwerken om de boogschietvaardigheid naar ongekende hoogten te brengen. Met de nieuwe kleurrijke verenonderscheidingen kunnen we de meest bewaame schutters de erkenning geven die ze

verdiene. Het is tijd om de boog op te pakken en onze pijl te richten om Elerion te beschermen tegen alle mogelijke dreigingen!

Mogelijke militaire ondersteuning voor Incendia

Bronnen in Elerion-stad hebben bevestigd aan de Wilde Post dat een delegatie vanuit het koninkrijk Incendia aanwezig is om te overleggen met de legerleiding over ondersteuning van het keizerrijk bij de verdediging van de noordelijke grenzen. Al enige tijd staat de noordgrens onder druk door hernieuwde agressie van woeste Fjinnan.

Vertegenwoordigers van de Imperator Ossium Calculus ontkennen dat er assistentie nodig is. "Ons rijk heeft altijd haar eigen grenzen in stand weten te houden met hulp van de kracht van de Generaal, en zo zal het altijd zo blijven." aldus Revassa Anculae Ductor, eerste concubine van de Imperator.

Polemoloog Lieve Gourmandine trekt de officiële stelling van het noordelijkste koninkrijk in twijfel. "Ze worden al lange tijd aangevallen door woestelingen. Daarbovenop was er ook enkele jaren geleden de aanval van Alven die de Incendianen moesten weerstaan. Het zou een grote knieval zijn voor de Incendianen, maar zelfs de trotse Incendianen zullen inzien het is beter

om hulp te krijgen van het keizerrijk, dan je land te verliezen aan woestelingen. Het is vooral de vraag hoe het keizerrijk het ver-
kocht krijgt aan de bevolking.”

Kookrubriek

Sahana's doofpot

Hoofdmaaltijd voor een broedermaal

Ingrediënten:

- 1 (half) demonisch wezen
- 1 pond corruptie
- 2 kilo bacon (alles is beter met bacon)
- groen zout
- blauw zout
- 5 liter gewijd water (bij voorkeur gewijd door de Jaden Hemelkeizer)
- halve lauwerkrans
- 3 flessen Da Vina miswijn (rood)
- 1 kopje heilige boontjes (door iemand anders gedopt)
- handvol jeneverbessen
- uien (voor het opwekken van de krokodillentranen)

Optioneel

- hete aardappelen
- goud- en zilverstukken

Was je handen in onschuld voor je gaat koken.

Marineer het (half)demonische wezen in de corruptie voor tenminste 5 jaar. Selecteer een gietijzeren doofpot groot genoeg om het wezen te kunnen bevatten. Laat een paar gelovigen hun gal spuwen in de doofpot en bak hierin de bacon tot die bruin en knapperig is. Vis de bacon uit de pot en zet weg. Smoor in het vet de uien tot ze glazig zijn. Voeg het demonisch wezen toe en bak deze 5 minuten mee. Voeg het gewijde water en de flessen Da Vina miswijn toe en breng het gerecht op smaak met het groene en blauwe zout, de halve lauwerkrans, de jeneverbessen en de heilige boontjes. Sluit de doofpot af met een deksel en laat het op een laag vuurtje pruttelen tot het wezen in stukjes uiteen valt. Garneer met de gebakken bacon. Serveer met hete aardappelen. Het gerecht is beter verteerbaar als het wordt aangeboden met (veel) goud- en/of zilverstukken.

Ingezonden berichten

Tover veilig of tover niet....

Als rondreizend burger trek ik door ons prachtige keizerrijk. Onderweg kom ik veel leed tegen en als het in mijn macht ligt probeer ik te helpen waar nodig, bijvoorbeeld met een verbandje of wondpoeder. Priesters kunnen ook een handoplegging en zaken als

een natuurlijke of een onnatuurlijke ziekte genezen.

Steeds vaker hoor ik onderweg: `Tover veilig of tover niet`.

Nou ben ik er een voorstander van dat men zich aan de regels houdt. Dat geldt dus ook voor de toverregels. Er zijn gilden met een reden. Dat is niet om tovenaars te pesten, maar om het risico op een catastrofe te verkleinen. We kennen allemaal de verhalen uit het verleden. Dat nooit meer! Daarom zijn de gilden opgericht.

Echter een aantal mensen vindt deze regels niet streng genoeg en dan specifiek vanwege één bepaald gilde: het necromantiersgilde. Steeds vaker klinkt daarom de roep tot “tover niet” en zijn er “tover-vrije zones”; zones waar geen magie beoefend mag worden.

Als genezer baart me dit ernstige zorgen. Want als het een tovervrije zone is, wat te doen met gewonden? Een kruidenbultjes heling is dan niet toegestaan. Mag men dan een helingsdrank gebruiken? Mag men er een levenselixer brouwen of drinken? Mag een priester er dan een gebed doen voor een handoplegging? Want dat zijn allemaal vormen van magie gebruik. Heeft men zich dit wel gerealiseerd?

Daarnaast wat te doen in ernstige situaties?

Afgelopen Lentemaand (Leta 37) verbleef ik in Waaigat. Dit pittoreske dorp bleek behoorlijk wat problemen te hebben, waaronder een aantal monsters, die ziekten en zelfs vervloekingen verspreidden. Kortom, zaken waar een handoplegging of eenverbandje absoluut niet tegen opgewassen zijn. In dat soort gevallen zijn necromantiërs keihard nodig!

Als enige tovergilde kunnen zij genezen. Hun gave gaat op dit vlak veel verder dan een simpele kruidenbultjes genezing. Ze kunnen bijvoorbeeld ook ontvloeken.

In de toverschool aldaar heb ik prachtige colleges gezien en zeer verantwoord tovergebruik, juist van de necromantiërs. Zij hebben met de rondreizende avonturiers en de plaatselijke bevolking keihard meege-streden en geholpen om van Waaigat weer het mooie dorp te maken dat het moet zijn! Dit alles had niet gekund met een verbod op het uitoefenen van hun vak en met “tover-vrije” zones.

Ik hoop daarom dat men zich realiseert hoe belangrijk dit gilde is en dat het oh zo nodig is in onze samenleving.

Misschien moeten we met zijn allen niet zo snel roepen om “tover-vrije” zones en iets meer vertrouwen hebben in het door velen verguisde gilde.

Ja, hun magie grijpt aan op zowel leven als dood. Dankzij die magie kunnen ze de levende helpen genezen. Ze zijn zoveel meer dan de zondebokken die men nu van ze tracht te maken. Laat je niet meeslepen in vuige roddels en zwartmakerij.

Argwaan mag je hebben maar wees eerlijk in je oordeel!

Tover veilig, maar tover wel!

Kolibrie

Beste avonturiers, soldaten, burgers en buitenlui,

Namens de Ordo Memoriam ben ik, Latos Nota-Lente, onderweg naar uw contreien. Uw levensverhaal is mij veel waard. Leeft u in angst om in een ongeval terecht te komen, doet u dienst in het leger of bent u anderszins bang spoedig te overlijden? Neem dan contact op om uw nalatenschap kosteloos en waardig op te laten nemen in het archief van Aban.*

Maakt u zich geen zorgen over religieuze preferentie. Ieder menselijk leven verdient het om waardig en onbevooroordeeld afgerond te worden. Onze diensten zijn een gift.

In functie als stervensbegeleider binnen de Orde van Aban,

Latos Nota-Lente

*Het is ook mogelijk om contact op te nemen bij vermoedens van het komend overlijden van een ander of het recente overlijden van een directe kennis.

Gezocht: Anne Flip

Meldt u bij Nicolas Grotius

Gildemeester der Bezweerders te Umbrië

Spanning tussen Lodor en Vennis

In Dialodor zijn de spanningen tussen de hoofdstad Lodor en Vennis recentelijk opgelopen door een handelsconflict. Officieel betreft het een onenigheid over doorvoertarieven, maar ingewijden menen dat de onderliggende oorzaak van de wrevel vooral zit in het gevoel in Lodor dat de ambitieuze handelsstad Vennis de hoofdstad aan het overschaduwen is. Om de gemoederen te bedaren reist senator Del Vecchio van Dialodor, een goede bekende in de stadspolitiek van Lodor, naar Vennis om te bemiddelen in het conflict.



Met grote vreugde en dankbaarheid aan
de Almoeder doen wij kond van de ge-
boorte van onze dierbare
dochter

Geertje

Moeder en dochter maken het goed. Be-
zoek is welkom vanaf de middag tot de
koeien gemolken moeten worden.

Bart en Dorien van de Molen

Antje
Bartje
Chrisje
Doortje
Eefje
Floortje

Zoveel nog te zeggen
Nu eeuwig zwijgend

Met immens verdriet en bitterheid ge-
denken wij het plotse verlies van onze
man, vader en grootvader

Dirk Bootsman

Dirk stierf een dapper en trots man,
vechtend tegen plundersaars om zijn fa-
milie te beschermen. De Generaal zal
hem gedenken.

Anke Bootsman – De Beuk
Joris en Froukje
Liedewij
Diederik en Herma
Pieter