

DE WILDE POST



Jaargang 38

Anno Leta 36

Nummer 1

Pagina 1

Rode Tranen Ziekte treft Nieuw Demsterhuig

In Nieuw-Woudenburg zijn er inzamelingsacties gestart voor de slachtoffers van *Lacrima Rosso* in Nieuw Demsterhuig. Het dorp is geraakt door de gevreesde Rode Tranen ziekte in navolging van lokale uitbraken in Lopik, Grom en in de buurt van Duivenvoorde.

De voorgenoemde uitbraken zijn gelukkig van korte duur geweest, zonder de desastreuze gevolgen zoals ervaren in de afgelopen jaren in Vennis. De Keizerlijke Academie en de familie Strazzi, de huidige leiders van Vennis, hebben onderzoekers gestuurd om na te gaan of het hier gaat om een nieuwe variant van de ziekte die minder besmettelijk is of er een andere reden is voor het gebrek aan langdurige besmettingen.

Het huidige vermoeden is dat de grotere afstand die Umbriërs tot elkaar houden ten opzichte van de gepassioneerde Dialodoraanen het verschil in besmettelijkheid kan verklaren. Ondanks dat de impact kleiner is, raadt de resident iedereen aan om gepaste afstand te houden en alleen naar de getroffen gebieden te reizen als het echt noodzakelijk is.

De inzamelingsacties in Nieuw-Woudenburg hebben inmiddels al geleid tot vele donaties van geld, verband, geneeskrachtige kruiden en andere hulpmiddelen. Herberg Het Zilver'n Gewaad organiseerde een benefiet-borrel die zo goed bezocht werd dat er meerdere alchimistische drankjes van de opbrengst aangeschaft en gedoneerd zijn.

Bloedbad in badhuis – Bisschop zwaargewond

Tot eenieders grote ontsteltenis is in het badhuis aan de Westersingel in Nieuw-Woudenberg een waar bloedbad aangericht. Tijdens een beraad van de Kerk van de Jaden Hemelkeizer, geleid door ons aller Bisschop Ibrahim al Rishaad, zijn de Bisschop en zijn getrouwen aangevallen door een van de bedienden van het badhuis.

Ooggetuige Brenda, zelf ook werkzaam in het badhuis, vertelde ons zwaar geschokt en huilend dat de dader haar collega Merel was. “Merel werkte pas sinds 3 weken in het badhuis. Ze was stil en rustig van aard, maar deed haar werk goed. Dit heeft echt niemand zien aan komen. Bij de Moeder, wat vreselijk...” verzuchte zij en vervolgt snikkend: “Gruwelijk, alles was rood, het bloed liep langs de muren en over de tegels”.

Naar verluide werd de bijeenkomst van de Bisschop ruw verstoord toen Merel zonder aanleiding een kortzwaard en dolk tevoorschijn trok van tussen het badlinnen. Ze leek als bezeten en viel zonder aarzeling de aanwezige ontklede gasten aan. Deze bleken geen partij voor deze razende gekkin. Pas toen de in allerijl opgeroepen stadswacht arriveerde en deze Merel wist te verslaan, konden de nog overlevende gasten

het badhuis ontvluchten en konden de gewonden worden verzorgd.

Vooralsnog blijft het gissen naar de aanleiding voor deze lafhartige aanslag. Was het een persoonlijke vete, politiek of godsdienstig gemotiveerd of was het slechts waanzin? Het enige wat we weten is dat Merel heeft geroepen dat ze “een einde zou maken aan de pijn”.

De aanslag kostte aan vier mensen het leven, waaronder Merel zelf. Daarnaast waren er zeven gewonden, van wie drie zeer ernstig. Bisschop Ibrahim al Rishaad overleefde de aanslag ternauwernood; hij werd bewusteloos en zwaargewond gevonden onder het levenloze lichaam van zijn scribent. De bisschop is nog herstellende van zijn wonden en de schrik. Hij heeft laten weten diep geraakt te zijn door dit nutteloze geweld en de dood van zijn naaste staf. Zijn eerste gedachten gaan uit naar familie en dierbaren van de slachtoffers. Het badhuis blijft tot nader order gesloten voor onderzoek.

Gravin Senatrice Sahana van Zuyderhuyzen - Shapur pakt door

Door Jago van Wijck - Nadat de bekende senatrice in de directe omgeving van haar eigen landgoed volop in behuizing voor Haribidiaanse vluchtelingen heeft voorzien, zet zij nu ook in op huisvesting in ‘t Wold.

De daar gelegen herberg Boschlust is enige tijd geleden door haar aangekocht en de eerste groep vluchtelingen is er reeds gehuisvest. Haar secretaris, Dominique Beauparlez, vertelde ons dat de senatrice vast besloten is om de zo door de Balsi getroffen Haribdianen een kans te geven om een nieuw leven op te bouwen. “Gravin senatrice Van Zuyderhuyzen - Shapur weet ondanks haar enorm drukke werkzaamheden in de Senaat toch tijd vrij te maken, om hen die verjaagd zijn uit eigen land, de helpende hand te bieden. Iets waarin zij zich onderscheidt van vele andere senatoren, al doen die natuurlijk ook heel erg hun best in Elerion Stad,” aldus Beauparlez.

Dit ondanks dat de senator gevolgd lijkt te worden door lieden die haar naar het leven staan. Het lijkt erop dat zij een van de voornaamste doelwitten was van de aanslagen op de senaat van een jaar geleden. Met grote waarschijnlijkheid kan gesteld worden dat dit niet zozeer lieden zijn die tegen haar hulp aan de vluchtelingen zijn, maar personen die haar pogingen om magie aan banden te leggen niet kunnen waarderen. De term Condotieri Magistri valt regelmatig als dit onderwerp wordt besproken in de herbergen rond de senaat. Een lid van de huurlingengroep de IJzeren Vuist dat anoniem wil blijven, vertelde verhalen van de voortdurende aanslagen op haar leven die al de nodige manschappen het leven hebben

gekost. “Ze betaalt meer dan goed, maar het is ondertussen voor ons een erezaak geworden om die renegate linkmichels die onze kameraden hebben vermoord om te leggen.”

Ondertussen schijnt binnen de senaat een felle discussie te woeden. De ene kant is van mening dat senatrice Van Zuyderhuyzen - Shapur beter beschermd moet worden door het Keizerrijk. De andere kant lijkt te vinden dat ze dit zelf over haar afroept door de uitspraken die ze doet.

Zwartzeilers voeren aanvallen uit op Helmhaven

– *Verdedigers houden moedige stand!* –

Helmhaven – Na de brute aanval op Kro Terlep in lentemaand vorig jaar leek het grootste geweld van de Fjinnan voorbij, tot deze Sprokkelmaand. Er wordt al langere tijd gewaarschuwd op hernieuwde plundertochten van de roofzuchtige noorderlingen nu het ijs in het Hoge Noorden wederom begint te smelten en hun havens ontdooien. Al weken waren er tekenen van aanstaande aanvallen, waarbij verkenners van de Zwartzeilers meermaals verdreven werden door de Helmhavense Marine.

Maar zelfs de macht van de marine weerhield deze bruten er niet van om tot driemaal toe een poging te trachten om de stad zelf te bereiken. De eerste twee aanvallen werden neergeslagen al voordat de Fjinnan

het licht van de Vuurbaak konden aanschouwen, maar bij de derde aanval op de laatste dag van de sprokkelmaand werd de marine afgeleid door een handelsschip dat was gekaapt door een klein groepje van de bruten. Terwijl die situatie kundig onder controle werd gebracht door het Helmhavense vlaggenschip Hr.Ms. Shagar wisten een aantal van de bruten zelfs binnen te dringen met hun drakar tot Zudworg, ook bekend als de Fjinnanwijk. Door krachtig en kordaat optreden van de genaturaliseerde Helmhavense Fjinnan bleef de schade echter beperkt.

Sinds die aanval is het rustig gebleven in de hoofdstad van Alchimbra, maar het keizerrijk heeft toegezegd extra troepen en de Keizerlijke marine te sturen.

Lugubere vondsten in Pelinor-Stad

In Pelinor-Stad zijn meerdere lijken in gevorderde staat van ontbinding gevonden. Deze lijken werden na een anonieme tip aangetroffen in een verlaten landhuis. De slachtoffers waren allen gestorven aan hoofdwonden, waarbij de hersenpan getrepaneerd was. Ondanks dat de autoriteiten niets wilden onthullen over de vondst, heeft uw verslaggever weten te achterhalen dat de slachtoffers allen lid waren van de lokale tovergildes en al langere tijd onderzocht

werden door bepaalde instanties van het keizerrijk.

Onze bronnen melden dat het vermoeden is onder de stadswacht dat het hier renegate tovenaars betrof die besloten om zelf op rituele wijze hun leven te eindigen in plaats van veroordeeld te worden.

Tover-veilig-of-tover-niet school in Waaigat in brand gestoken

Door Jago van Wijck - Onlangs is de TVoTN school in Waaigat ernstig door brand beschadigd geraakt. Enkel de nabijheid van voldoende bluswater, nooit een probleem in deze streek, voorkwam het volledig tot de zompige grond afbranden van het pand. In het dorp zelf lacht menig visser er wat schamper om. "Tover veilig of Tover niet, alsof veilig toveren bestaat! Ze moeten gewoon helemaal stoppen met toveren, er komt toch niks goed van die lui." Trui Haring, die regelmatig schoonmaakt bij de TVoTN-opleiding weet echter wel beter. "Ik heb uit betrouwbare bron gehoord dat er wat lieden zich recent hebben aangemeld die niet zuiver op de graat waren. Ze waren helemaal niet van plan om veilig te leren toveren. Ze hebben zich voorgedaan als onwetende beginners maar konden in werkelijkheid al lang toveren. Die hebben flink wat vuurballen tegen de houten dakbalken aan gejaagd. Tja, dan gaat het snel." Inmiddels zijn werklieden druk bezig de

schade te herstellen. De lessen aan de TVoTN zijn voor de komende periode stopgezet.

Generaalscultus geeft openheid

Door Jacoba Kwakkelmans - In een officiële verklaring heeft het Geloof der Generaal enige openheid verschaft over de mysterieuze ontwikkelingen van de laatste jaren. U herinnert zich vast nog wel de diverse aanslagen die op hoogwaardigheidsbekleders van het geloof hebben plaats gevonden in recente jaren. Of anders wel de gesloten poorten van Stormklooster voor eenieder, inclusief Generaalsvolgelingen. En als klap op de vuurpijl de openlijke arrestatie van de woordvoerder namens de cultus van de Generaal in Elerion-Stad. De nu uitgebrachte verklaring geeft aan dat er binnen het geloof een groepering fanatici was ontstaan. Deze lieden waren van mening dat het Generaalsgeloof boven alles ging. Terwijl, zo wordt verwoord, het Geloof der Generaal zich bewust is van het belang van samenwerking met andere geloven en groeperingen om een sterk Keizerrijk te houden. Inmiddels zijn alle afvalligen van deze groepering, ook wel het Conclaaf genoemd, met wortel en tak aangepakt en uit de gelederen verwijderd. De cultus benadrukte: “Wij van de Generaal staan niet toe dat het Keizerrijk bedreigd wordt, niet van buitenaf, niet van

binnenuit, niet door anderen maar zeker niet vanuit ons eigen geloof. Leve Robin, Leve Leta, Leve het Keizerrijk.”

Ingezonden bericht

Echtpaar zoekt hulp bij procreatie

Wij zijn een gelukkig getrouwd stel bestaande uit een mens en een humanoïde. Het is ons na een aantal jaar nog niet gelukt om een nest... eh... kinderen voort te brengen. Raadplegen van druïdes heeft nog niet mogen baten. Meneer heeft wel al eerdere jonkie... eh... kinderen uit een eerdere relatie, maar mevrouw is in haar jeugd onderwerp geweest van versnellende magie, hetgeen wellicht een complicerende factor is. We loven een beloning uit voor de winnende tip of succesvolle hulp. Let op: boze tovenaars of kwaadaardige wetenschappers die uit zijn op het creëren van half-menselijke monsterlijke hybrides hoeven zich NIET te melden! Wij zijn deze lente in het Wold te vinden.

Anoniem geplaatst vanwege de gevoelige materie, namen bij de redactie bekend.

Leers Leerlooierij opgedoekt

Door Tomeg Bers - Er is eindelijk duidelijkheid over de gesloten leerlooierij van Leen Leers in Zoutelande. De lokale schout heeft onlangs verklaard dat de leerlooierij

permanent gesloten zal blijven. In het dorp zelf weet men dat enige weken geleden de schout en rakkers de looierij waren binnengevallen. Ze kwamen al snel met enkele vervuilde en ondervoede Haribidianen naar buiten. Leers zelf volgde in de boeien geslagen aan het einde van de groep. De schout gaf te kennen dat Leers de Haribidianen minstens enkele maanden gevangen had gehouden in de kelder onder de looierij. Daar dwong hij deze vluchtelingen voor hem te werken. Leers is afgevoerd naar Helmhaven, de Haribidianen zijn naar het vluchtelingenopvangkamp nabij Nieuw-Woudenberg gebracht om aan te sterken.

Kunstrubriek

Zoals de zon die achter de maan aanjaagt

Ren ik naar wat mij zo behaagt

Mijn benen, al zoekende, zijn zo moe.

Zoals Nott verdwijnt

Waar de Salacia beginnend schijnt

Glip jij door mijn vingers, Oh Jean Bob du

Clou

Elke dageraad is een verdriet vol verlangen

Elke schemering is als geluk vol hoop

Elke dag ben jij in mijn gezangen

Elke nacht droom ik dat je binnenloopt

Zoals de sterren die ons gade slaan

Zo kijken de goden naar ons pijnlijk bestaan

Zij zijn slechts toeschouwers die schitteren in de nacht

Toch straal ik terwijl ik naar jou smacht

Zoals het duister weet dat zij enkel kan nemen

Zoals het licht weet dat zij enkel kan geven

Zo weet mijn hart dat ze alleen kan smeken

En ik zal proberen om jou te stelen

Jean Bob du Clou

*--- ***---*

Je pakt je touwen

En kijkt me aan

Ik weet

Dit kan maar één kant op gaan

Ik voel

De striemen op mijn handen

Ik voel

De afdruk daar op branden

"Niet te strak?"

Vraag ik

En ik kijk je smekend aan

"Ik wil niks breken?"

Je grijnst

En kijkt me aan

De touwen laat je wat vieren

Nu is het mijn beurt

Ik laat een zucht van verlichting gaan

Een trillende kreet gaat op in het donker.

Ik pak

Je hand

En neem een van de touwen vast

Ik knoop

Voorzichtig

Een mooi passend patroon

Ik hoor

De stilte om ons heen

Ons gehijg

Verbreekt ruw de rust van het bos

En gekraak van de takken onder ons

Het bewijs van ons geheim.

Jean Bob...

bedankt voor je hulp met het vangen van schaap

Bep!

Verdieping

Deze editie in “nieuwe adel, oude adel” nemen wij een kijkje in Waaigat waar recentelijk de kersverse Jonker Kjelt van Naerheim zijn residentie heeft ingenomen. De jonker is de zoveelste in de lijn van helden uit het reizende gezelschap in Umbrië die door bewezen diensten verheven is tot de adelstand. Hiermee zijn de verwachtingen vanuit onze kant torenhoog gezien deze groep al eerder grote namen als Awetya, Hertogin van Helmhaven en Berend-Jan van Galen, Graaf van Galen tot Wezembeek voortbracht.

Op de weg naar Waaigat ontmoeten wij Doris Snoekbaars, de (voormalig) doodgraver van het dorp. “Er is geen brood meer te halen in dat dorp. Hij heeft nu verkondigd dat het niet langer is toegestaan de doden te begraven! De voorkeur gaat uit naar een

bootje in brand steken of een vuurstapel. Wat moet ik dan als graver?”



Bij de rand van het dorp treffen wij goede bewegwijzering aan die ons duidelijk maken welke kant het dorp is en waar Kro-Terlep te vinden is. Ook is het pad door het moeras goed verlicht, een vooruitgang ten op zichte van de vorige keer dat wij hier waren. De Jonker investeert duidelijk in goede infrastructuur. Onderweg worden we nog begroet door een groep jongelingen die met werpbijlen aan het oefenen zijn. Na wat vragen van onze zijde komen we erachter dat dit de recent opgerichte militie van het dorp is.

De muziek uit de lokale herberg en attractie “de Rode Molen” verlokt ons om een kijkje te nemen. Met een lichtere buidel maar een brede grijns verlaten wij dit establishment, een echte aanrader. Mocht u in de buurt zijn, vraag naar de Lola Speciaal.

Tot zover onze eerste indrukken, wellicht lukt het ons om de jonker zelf te spreken de

volgende keer. Tot nu toe zien we dat hij voortvarend aan de weg timmert, we hopen wel dat hij het typische rustieke karakter van het dorp weet te behouden en wensen hem uiteraard veel succes met het winnen van de harten van de lokale bevolking.

Ordo Spina pleit voor meer invloed

Nieuw-Woudenburg – Ignatius Kastelree, de leider van de Ordo Spina, laat weten dat zijn eenheid veel succesvoller is gebleken in het opsporen en onschadelijk maken van renegate tovenaars dan de Orde van de Rode Roos zelf. “Geef ons de middelen om de renegaten te vernietigen en we doen het,” aldus Kastelree in een zeldzaam interview met onze correspondent in Nieuw-Woudenburg.

De relatief onbekende Kastelree treedt steeds meer op de voorgrond in zijn rol als leider van de Ordo Spina, een speciaal opgerichte eenheid ter ondersteuning van de Orde van de Rode Roos, waarbij de Ordo Spina optreedt in situaties waar geen ridders beschikbaar zijn. De afgelopen tijd echter treden de leden van de Ordo Spina meer en meer op de voorgrond en doden renegate tovenaars die zich verzetten tegen arrestatie, waar ridders van de Orde van de Rode Roos blinken in afwezigheid.

Actualiteitenrubriek

Door V.S. Iago – Mijn beste lezers, het wordt eens tijd om de belangrijke vragen te stellen. En dan bedoel ik niet: “Wat zullen we dragen naar het voorjaarsbal dit jaar?” maar vragen zoals: “Hoe word ik ook een succesvol jonker?”

Ik heb het hier over het nieuwste lid van de adel, en Umbrië's meest gewilde vrijgezel, Jonker Kjelt van Waaigat. Deze man is uit het niets op het sociale toneel verschenen met steun van Jaden Hemelkeizer coryfee senatrice Van Zuyderhuyzen. Erkenning van zo'n vrouw moet aangeven dat je wel van heel goede huize komt, zeker als vrijwel onbekende man. Wat onze bronnen wel hebben kunnen achterhalen: Kjelt is de vader van het kind wat ondergebracht is bij Hertogin Awétya Etel, de hertogin van Helmhaven. Zou senatrice Van Zuyderhuyzen een schandaal voor zichzelf willen voorkomen door deze Kjelt in de adel te verheffen?

In ander nieuws, het lijkt ondertussen rustiger te worden in de hoofdstad, waarbij de bollebozen in de senaat een stuk minder op hun tenen lopen. Zou dit komen omdat er geen interne dreiging meer is bij de Generaal? Of omdat bepaalde zaken die sluimerden en waar de senaat zich zorgen over

maakte nu eindelijk afgehandeld gaan worden? De tijd zal het leren.

Om terug te komen op de voorjaarsmode: die is dit jaar praktisch maar mysterieus, emoties opwekkend van verre en onverwachte reizen. Denk hier aan mauve mantels, kattenoog make-up en rijkelijk versierde maskers.

Beruchte vete in Penjolstee opgelost

Bewoners en vaste bezoekers van Penjolstee zijn bekend met de al jaren voortslappende vete tussen de lokale families De Boon en Mortens. Het geschil zou ooit ontstaan zijn doordat Mortens een paard aan De Boon zou hebben verkocht wat een muilpaard zou zijn geweest. Sindsdien escaleerde de ruzie tot een conflict waarbij iedereen in Penjolstee een kant koos en waar meerdere vuist- en mesgevechten uit voortkwamen.

Een rondreizende ridder van de Zwarte Roos die Penjolstee aandeed heeft echter met diplomatie en doortastende rechtspraak partijen tot elkaar kunnen brengen tot wederzijds genoegen. Baron Hengelaar liet zich voorlichten in de lokale kroeg en wilde daarna het paard in kwestie zien. Uiteindelijk besloot hij dat het dier inderdaad een muilpaard was, maar dat niet gezegd kan worden dat Mortens dit wist. Na betaling

van een symbolische schadevergoeding door Mortens was de kou uit de lucht en schudden beide mannen elkaar de hand. Enkel doodgraver Gurk Vaalnek reageerde teleurgesteld op het vonnis. "Maar we moeten het er maar mee doen he?"



IN MEMORIAM

DE KERK VAN DE JADEN HEMEL-
KEIZER HERDENKT EN EERT:

**PASTOR BERTRAND VAN EIK
SCRIBENT KAREL DE VOORSTE
PRIESTER CAROLIS VAN GLORIA**

DOOR NODELOOS GEWELD VAN
ONS HEENGEGAAN.
JULLIE OFFER ZAL NIET VERGE-
TEN WORDEN.

UITEINDELIJK ZAL DE VREDE
ALLE KWAAD OVERWINNEN.