

# DE WILDE POST



Jaargang 36

Anno Leta 34

Nummer 2

Pagina 1

## Condotieri Magistri informanten opgepakt

*Door Jisan Ikli* - De groep renegaten genaamd Condotieri Magistri is een zware slag toegebracht. Een aantal personen die banden hadden met deze organisatie hadden zich in diverse lagen van de Eleriaanse maatschappij verstoort. Magister Tan Lansink, woordvoerder namens tovenaarseiland voor deze zaak, gaf aan, dat mede dankzij de hulp van een groep dappere helden diep in 't Wold in Umbrië een doorbraak in de zaak was geforceerd. "Onze man ter plaatse, bezweerder Antonie Hooft, wist met deze helden de namen van een aantal handlangers te achterhalen. Zij hebben hun leven gewaagd om deze informatie veilig te stellen."

Schokkend genoeg gaat het ook, onder andere, om enkele personen die vooraanstaande posities bekleedden. Zo is magister Tizy Gitpoel, docent op tovenaarseiland inmiddels opgepakt in samenwerking met de orde van de Rode Roos en naar Elerionstad gebracht ter ondervraging. Magister Lansink gaf aan dat gezamenlijk met de orde van de Rode Roos er ongetwijfeld nog bruikbare informatie uit Gitpoel gehaald zou gaan worden. "Maar goed, dat is niet iets wat ik ga delen met de lezers van uw blaadje."

Een ander vooraanstaand persoon is op dit moment nog niet achterhaald. Otto Fotzen, senator namens Elsenia, bleek, enkele uren voordat zijn kamers in de senaat werden

binnengevallen door de Keizerlijke garde, Elerion-Stad met grote haast te hebben verlaten.

Binnen de senaat heeft dit tot de nodige consternatie geleid. Een pre-commissie om een onderzoekscommissie samen te stellen is inmiddels gevormd.

Het is op dit moment nog onduidelijk hoe groot de gevolgen zijn die deze verontrustende gebeurtenis zal hebben.

---

### **Inquisitie neemt onderzoek naar Oerak festival over**

Het onderzoek naar het dramatisch verlopen Oerak festival wordt overgenomen van de autoriteiten van Alchimbra door de Keizerlijke Inquisitie. Tijdens het drukbezochte festival vonden meerdere onregelmatigheden plaats, waaronder het stelen van de kas door penningmeester en filantroop Eduard de Zwaan, de aanval op jeugdidool Adrienne Groots door rivaal Kaatje Peer en meerdere openbare vertoningen van onfatsoenlijk gedrag. Voorzitter van de Vrienden van Oerak, Petra Moleenaar, is niet heel blij met de situatie: “De Inquisitie heeft zeker zijn plek in het keizerrijk, maar het ging hier om een feest wat uit de hand is gelopen. Ik snap niet waarom zulk zwaar geschut wordt ingezet.”

Gevraagd waarom het strafrechtelijke onderzoek verplaatst is naar de Inquisitie wilde woordvoerder Anton Bedaar alleen het volgende kwijt: “We zijn slechts heel betrokken bij onze medeburgers, en de Inquisitie waakt over hen allen. We willen niet het risico lopen dat mensen anderen in gevaar brengen door invloeden van buitenaf.”

---

### **Misbruik Haribdiaanse vluchtelingen**

Samen met de stadswacht hebben enkele ambtenaren van de Resident een tiental Haribdiaanse vluchtelingen bevrijd uit een kelder van een handelaar in lederwaren in Nieuw-Woudenburg. Uit een moeizaam verhoor van de verzwakte lieden bleek dat zij in ruil voor een handje rijst per dag door de handelaar in dienst waren genomen om huiden te prepareren. Al eerder waren enkele Haribdianen gevonden die in de schuur van een beenhouwer te werk bleken gesteld. De vluchtelingen gaven aan zeer dankbaar te zijn dat ze in ruil voor een bed en een schamele maaltijd mochten werken. Deze uitbuiting is volgens Rudolph Tambourton, secretaris van resident Loyauté, onacceptabel. “Het is ronduit walgelijk dat sommigen onder ons misbruik maken van de miserebele situatie waarin Haribdiaanse vluchtelingen verkeren. De resident is druk bezig

ook voor deze mensen de basale levensbehoeften haalbaar te maken.”

Ondertussen moet Umbrië echter leren omgaan met de grote hoeveelheid Haribdi-aanse vluchtelingen die geen bron van inkomsten heeft en dus tot veel bereid is om aan geld voor voedsel te komen.

---

### **Stilte voor de storm?**

*Door Jago van Wijk* - Er heerst een dreigende kalmte in Kro Terlep. De doorgaans zo bezige stad lijkt wel in winterslaap geraakt. Het heeft er alle schijn van dat de stadsheer, senator Van Zuyderhuyzen, een koude behandeling krijgt van de Terleppers. Nog slechts enkele dagen geleden broeide het in de stad, het was onrustig in kroegen en in menig winkel werden verhitte discussies gevoerd. Het besluit van de senaat, de komst van de Jaden Hemelkeizerminnende senator, zijn gevolg van groenblauwe ambtenarij, het viel allemaal niet in goede aarde bij de burgers in Kro Terlep.

Maar wie nu de ossentram over de centrale boulevard richting de haven neemt, ziet een stille stad waar een enkeling zich doelgericht van de ene naar de andere plaats verplaatst. Een woordvoerder van de nieuwe stadsheer stelt: “Stadsheer-senator van Zuyderhuyzen blijkt volledig geaccepteerd door de Kro Terlepse bevolking. De stad functioneert naar behoren en zal onder dit

nieuwe bewind enkel welvarender worden. Het vorige bestuur heeft kansen laten liggen die nu benut zullen worden.”

Een in groenblauw gehulde wachter voor het stadhuis wil, anoniem, wel het volgende kwijt “Er is gewoon geen hond die langs komt. Sinds we hier zijn is er nog geen Kro Terlepper over de drempel gestapt. We moeten zelfs onze voorraden van buiten de stad halen want alle winkeliers zijn, ‘toeval-lijk’, uitverkocht als we iets willen kopen. Elke herberg gaat altijd net dicht als we een biertje willen pakken. En elke ossentram is net even defect als we er een willen gebruiken.”.

Het blijkt ook dat het onderzoek van de senaat, al maanden geleden gestart, naar de financiële fraude van de familie Trobbel niet van de grond komt. Niemand van de werknemers van de vorige stadsheer, Bick Trobbel, blijkt iets te weten. Archieven en administratie zijn afwezig. Een oude dame, die net een servieswinkel verlaat, wil er wel wat over kwijt: “De Trobbels geld voor eigen gewin gebruikt? De senaat moet eens naar zichzelf kijken. Hardwerkende mensen zijn het, de hele familie! Die zouden hun laatste koperstuk nog besteden om de stad te helpen. Ik heb Bick nog gekend van vroeger, toen was het ook al zo’n serieuze hardwerkende jongen, en zo knap!”

Noch stadsheer Van Zuyderhuyzen, noch leden van de familie Trobbel waren

bereikbaar voor commentaar. Hier en daar zijn alle angstige geruchten gehoord dat Alkinda en Lotov Trobbel zijn vermoord. “Door de Jaden Hemelkeizer natuurlijk...” wordt er vaak fluisterend aan toegevoegd.

---

### **Caravaan overvallen door zombies - Timo Ardina staat voor raadsel**

Een caravaan, onderweg vanuit Helmhaven naar Moordenaarsgat is bruto overvallen door ondoden. Er zijn geen overlevenden gevonden onder de reizigers, maar de velen lijken getuigen van een grote horde zombies die de caravaan hebben weten te overvallen terwijl de wakers niet opletten.

De commanderij te Timo Ardina heeft haar beste verkenners uitgestuurd om de ondoden op te sporen, zonder resultaat. “Het is slechts een kwestie van tijd tot wij ze vinden. Een grote groep ondoden kan onmogelijk ongezien reizen,” aldus verkenners Woudstra. Ondertussen roept de resident op tot waakzaamheid voor alle reizigers over de Zoutweg, en om alleen te reizen indien men zich bevindt in een gewapend en voorbereid gezelschap.

---

### **Gruwelijke snuitbeesthandel**

*Door Hester Jongevoet* - In de wouden tussen de Smille en de Heem zijn afgrijselijke

praktijken aan de gang. Wie zou kunnen bedenken dat er lieden actief zijn die jagen op snuitbeestjes! Deze vriendelijke, onschuldige, geen vlieg kwaad doende wezentjes, worden met de dood bedreigd door vuige sujetten.

Recentelijk zijn in Heemdal door de stadswacht enkele lieden opgepakt die op zoek waren naar iemand die hen had beloofd ruimschoots te betalen voor verse snuitbeestneusjes. Na een indringende ondervraging gaven de schurken aan op zoek te zijn naar ene Atte Futzen. Al werd ook de naam Ot Fetzon en Otti Fitzen genoemd. De drie mannen bleken nog geen snuitbeestjes te hebben gevangen maar hadden van kameraden vernomen over het aanbod van het genoemde heerschap. Een rappe zoektocht van de stadswacht leverde op dat er ene heer Fotze in herberg ‘De dronken Tor’ had gelogeed, en daar de afgelopen dagen diverse korte ontmoetingen met kleine groepjes jagers in de gelagkamer had gehad. Het heerschap was diezelfde ochtend vertrokken richting Joustra. Tenminste hij had de herbergier van ‘De dronken Tor’ om de naam van een betrouwbare herberg aldaar gevraagd.

Ook uit Nieuw Trollendam, Appelhoeve, en Duizendvoorn komen berichten dat een soortgelijk genaamd heerschap vagebonden zover probeert te krijgen om op snuitbeestjes te jagen tegen een forse beloning.

Laten we hopen dat Salacia dit heerschap snel tegen gerechtigheid aan zal laten lopen zodat alle snuitbeestjes weer veilig kunnen ravotten, vlinders vangen en verstoppertje spelen.

---

### **Waarschuwing: Pijnlijk stekende wespen nabij Sonnema**

*Door Martin de Boo* - In de afgelopen weken hebben verschillende burgers in de heuvels rond Sonnema een zeer pijnlijke wespenteek opgelopen. De slachtoffers beschreven de pijn als ongekend gruwelijk. De brandende pijn doet spieren verkrampen en maakt zelfs het ademen moeilijk. Boer Dorus vertelde hoe hij een houthakker wild om zich heen slaand uit het bos zag springen, alvorens stuiptrekkend ter aarde te storten. De arme man kon zich niet meer bewegen en moest in het dorp behandeld worden aan diverse wespenteeken. “En hij was niet het eerste slachtoffer.”, aldus Dorus. Het laatst bekende slachtoffer is postbode Hildebrand. Hildebrand verklaarde aan deze verslaggever dat hij nog nooit iets dergelijks heeft meegemaakt. Hij had net zijn post bezorgd, toen hij een zeer pijnlijke brandende steek in zijn nek voelde die hem ter plekke schokkend deed neervallen. “De pijn leek maar niet op te houden en ik zag enkel nog sterretjes”, vertelt hij, “maar gelukkig werd ik geholpen door een

hulpvaardige man die met een zachte balssem de pijn wist te verlichten.” Later heeft de lokale druïde de steekwond onderzocht, maar kon niet verklaren hoe de in haar ogen kleine wespenteek zoveel pijn kon veroorzaken, noch heeft zij deze gevaarlijke wespen kunnen traceren.

---

### **Professor Glenlivet op weg naar laatste opgravingslocatie**

*Door Laurens Dankans* - Onder escorte van graaf Wel-Drah van Nhazbit is professor Glenlivet in het bijzijn van zijn assistente gezien in Nieuw-Woudenberg, waar hij verslag uitgebracht zou hebben aan resident Loyauté om vervolgens zijn reis voort te zetten richting de laatste locatie waar de wetenschapper onderzoek gaat doen binnen de provincie. Waar deze locatie zich exact bevindt wist uw correspondent de professor en zijn entourage niet te ontfoetselen, maar volgende laatste berichten zou de professor gezien zijn bij het passeren van het kasteel van Sonnema, doorreizend in zuidoostelijke richting.

---

### **Verboden middelen overspoelen Pelinor**

Onverwacht is het idyllische Pelinor overrompeld met het illegale middel Parem Aju. Waar voorheen het middel nagenoeg onbekend was in het prachtige land ten

zuidwesten van Umbrië is het nu aangetroffen in meerdere kroegen en andere uitgaansgelegenheden en kent ieder dorp wel een verslaafde. De stadswachten van Pelinor hebben hun handen vol met het oprollen van verkooppunten in de hoofdstad. Het vermoeden van de lokale autoriteiten is dat de handelaren van het middel hun waar zijn gaan slijten in Pelinor sinds de bestrijding in Umbrië een vlucht heeft genomen, in de hoop dat de pakkans in Pelinor lager is. Echter werpt de strijd tegen bedwelmende middelen wel haar vruchten af; Sinds de louwmaand zijn er drie executies geweest in Pelinor van verkopers van het sterk verslavende middel in de hoop dat dit andere handelaren van dit middel af zal schrikken.

---

### **Tovenaarzeiland en Twaalf Provinciën leggen handelsruzie bij**

Cauda – Het leek er lange tijd naar uit dat de handelsoorlog tussen Tovenaarzeiland en de Twaalf Provinciën geen einde zou kennen, maar onverwacht is de ruzie bijgelegd. “Wij hebben besloten dat vrede in het keizerrijk belangrijker is dan individueel gewin,” zei stamhoofd de Adelaar tegen uw verslaggever bij de ondertekening van een nieuw handelsverdrag tussen Tovenaarzeiland en het vaste land. “Beide partijen zijn tot rede gekomen en er is besloten dat

Cauda af zal zien van een belasting in ruil voor een eenmalige vergoeding.” De aard en hoogte van de vergoeding is achter gesloten deuren afgesproken. Saillant detail is dat meteen na de ondertekening van het verdrag van Cauda, er grote hoeveelheden componenten van het vaste land naar Toveenaarzeiland zijn vervoerd. Grootmeester Perapius van Toveenaarzeiland was onkarakteristiek niet beschikbaar voor commentaar.

---

### **Incendia staat uitreizen burgers alleen toe met toestemming van koning**

In een vertoon van macht heeft het koninkrijk Incendia aangekondigd dat burgers tot nader order alleen mogen uitreizen met expliciete toestemming van de Imperator of een van zijn concubines. “Dit is nodig om te voorkomen dat inwoners van ons rijk worden blootgesteld aan ongewenste invloeden,” aldus eerste Concubine Revassa Anculae Ductor. “We zien dat interacties met Elerion in het verleden hebben opgeleverd dat exoten en andere gevaarlijke zaken Incendia zijn binnengedrongen. We zijn zeker niet tegen interactie tussen onze rijken, maar dit moet op gepaste wijze plaatsvinden.” Het hof van de Imperator wil geen duidelijkheid geven over hoe lang de maatregel in stand zal blijven.

---

### **Hertogin uit Slot, kattendief achter slot**

De Hertogin van Helmhaven lijkt zich, na zich meer dan een jaar terug te hebben getrokken op Slot Peterselie, weer onder de mensen te begeven. De 'Was dat de Hertogin?!' - waarnemingenlijst in herberg de Halve Bal is bijgewerkt met nieuwe inzendingen! Langzaam druppelt nieuws binnen over plotselinge verschijningen bij voorstellingen, galerijen en klassieke hertoginnelijke danspartijen in taveernes van de eigen stad. Op officiële ceremonies en feesten is zij nog niet bespeurd - hoewel dat natuurlijk minder uitzonderlijk is. De vele en wilde geruchten over de oorzaak van afwezigheid van deze populaire vrouwe van adel - variërend van een epische dood door schrijnend persoonlijk verraad tot een epische dood door de overmacht van meerdere ondode hordes - kunnen nu met zekerheid ten ruste worden gelegd. Ook de beruchte kattendief van Helmhaven heeft geweten dat de Hertogin terug is. Na drastisch onderzoek door de aanvoerder van de Hertoginnegarde, Cecilia Valenca, en de Hertogin zelf, is deze zeer gehate persoonlijkheid (doch "geen bedreiging voor de stad" - aldus het hoofd van de Stadswacht), op heterdaad betrapt! Omstanders spreken van een wilde achtervolging, een wervelwind van een gevecht, en een hele hoop katten uit de zak. Een van deze omstanders sprak enige

verbazing uit dat het de helden is gelukt de dief te pakken te krijgen, laat staan dat ze overeind zijn gebleven na zo veel naar binnen te hebben gegoten. "Maar," voegde de beste man toe, "eigenlijk verwachten we natuurlijk ook niet minder dan dat van onze Hertogin." Alle kattendiensthebbers van Helmhaven kunnen nu dus weer rustig slapen door dit heldhaftig optreden! Hoewel de dader nog voor de rechter moet komen is een ding al zeker: hij mag binnen de grenzen van Helmhaven nooit meer een etenskraampje bemannen.

---

#### *Bericht van algemeen nut*

### **Het verschil**

De mensen vragen mij wel eens: is er verschil tussen dat wat priesters doen, en wereldse magie? En wat is dat verschil dan? Een naïeve vraag. Begrijpelijk, dat wel; daar kom ik nog op terug.

Allereerst een duidelijk antwoord.

Priesters, druïdes, acolieten, profeten; zij die hun goden hier, in dit aardse bestaan, vertegenwoordigen. Zij zijn geen magiegebruikers! Zij zijn slechts een kanaal tussen hun god, en onze wereld.

Wanneer een priester van de Jaden Hemelkeizer zich richt tot haar God, en om advies vraagt, dan is dat een gebed. Wanneer haar



God dit gebed beantwoordt, op welke manier dan ook, dan is dat een zegen, een gift. Wanneer een druïde zich richt tot de Almoeder, en vraagt een gelovige te genezen, dan is dat een verzoek, een vraag. En wanneer de Almoeder de gelovige geneest als reactie daarop, dan is dat een geschenk uit de Hemel.

Laat het dan dus ook duidelijk zijn dat er letterlijk een wereld van verschil is tussen onze gezegende priesters en druïden enerzijds, en de vileine magiegebruikers anderzijds.

En wees gewaarschuwd! Magiemisbruikers in onze wereld doen zich maar al te graag voor als vredelievende mensen, die niets dan goeds voor hebben met de wereld. Zij zullen je alles vertellen wat je wil horen, zo lang ze hun kwaadaardige praktijken maar voort kunnen zetten.

Toch is het belangrijk om voorzichtig te zijn en te blijven. Om niet zomaar, lukraak, mensen te beschuldigen van magie misbruik. En zeker mag u, beste lezer, niet het recht in eigen hand nemen!

Om u te helpen het onderscheid te maken, heeft de “tover zuiver of tover niet” academie te Waaigat een nieuwe, verplichte, module in haar lesmateriaal opgenomen. Een module die verder ingaat op het onderscheid, en verder verduidelijkt hoe men behoedzaam te werk kan gaan. Om deze

module te bekostigen vragen we deelnemers aan de cursus een bijdrage van 1 zilverstuk. Een klein bedrag, gezien de verdere cursus geheel zonder kosten is, en blijft!

*Deze mededeling is mede mogelijk gemaakt door de campagne: “Tover zuiver of tover niet”.*

---

### **Majoor Ramos gezien in Timo Ardina**

*Door Nico Geitendonck* - De bekende Generaalspaladijn Majoor Ramos is recent gezien in Timo Ardina, waar hij direct na zijn reis over de pas vanuit Alchimbra de nacht doorgebracht zou hebben in de commanderie der Keizerlijke Garde ter plaatse. De volgende ochtend kon onze correspondent de majoor kort spreken voor hij zijn verdere reis aanvatte. Waarheen de reis ging wenste de majoor niet te delen “Als u er moet zijn, heeft u uw uitnodiging reeds ontvangen, en zo niet heeft u er niets te zoeken”, aldus de majoor.

---

### **Woudenburgse Wachters winnen**

*Door Tomeg Bers* - In een ongemeen spannende orkbalwedstrijd tussen Bicks Bikkels uit Kro Terlep en de Woudenburgse Wachters zijn de laatsten op het nippertje als winnaar uit de strijd gekomen.



De wedstrijd was oorspronkelijk in Kro Terlep gepland maar de Terlepse orkbalploeg heeft vorige maand aangegeven niet meer in het thuisstadion te willen spelen. Vergezeld door enkele honderden in het traditionele rood-zwart gehulde aanhangers reisden de Bikkels dus af naar Nieuw-Woudenburg.

Daar ontbrandde een felle strijd van mythische proporties. Vanaf de eerste minuut werd hard tegen hard gespeeld en een ongemeen spannend wedstrijd ontrolde zich voor de ogen van het aanwezige publiek. De met rouwband spelende Bikkels waren ondanks het thuisvoordeel van de Wachters voortdurend dreigend. Maar geen van beide ploegen slaagde er gedurende de wedstrijd in om meer dan enkele punten voorsprong te boeken op de andere ploeg. Zo golfde de wedstrijd heen en weer en naderde het einde, waarbij Bicks Bikkels inmiddels al vijftien minuten succesvol hun twee punten voorsprong verdedigden. Tot het moment dat de coach Aloyisius Van Laag een debutant het spel in bracht ter vervanging van het moe gestreden clubicoon Leon Dolki. De debutant, de pas zestienjarige Haribdi-aanse vluchteling Watashi Katsu bezorgde het Woudenburgse publiek de avond van hun leven. In luttele tijd wist de razendsnelle Watashi maar liefst drie keer te scoren, de volledige ploeg uit Kro Terlep in wanhoop achterlatend. Met één punt

verschil wisten de Woudenburgse Wachters de wedstrijd te winnen. De jonge vluchteling Katsu werd op de schouders van zijn ploeggenoten het veld afgedragen onder een staande ovatie van het volledige publiek. Ook de aanhangers uit Kro Terlep toonden hun sportiviteit door mee te applaudisseren.

Het werd die avond nog erg laat voor de vele aanhangers in de kroegen van Nieuw-Woudenburg.

---

### **Inwoonster Nezbit bevallen van tienling**

In Nezbit is Trijntje Westerhoef bevallen van een tienling, vijf jongens en vijf meisjes. Het gezin maakt het goed, maar is met spoed op zoek naar grotere woonruimte.

---

### **Nieuwe liedtekst wederom groots succes**

*Door Peter Montagne* - De nieuwste liedtekst van de bekende auteur, kunstkenner en liedschrijver Jean-Bob du Clou kan wederom niet anders omschreven worden als een groot succes. Barden en troubadours in den lande kijken reikhalzend uit naar de nieuwste teksten van de auteur, die stevast voor een joviale sfeer zorgen waar zij ten gehore worden gebracht. Ook deze maal heeft de auteur in al zijn goedheid besloten de liedtekst aan deze periodiek beschikbaar te stellen ter publicatie. Deze maal betreft het een ode aan zijn hondje Wodan.

**Van je waf, waf, waf** – Door Jean-Bob du Clou

Luister even beste mensen naar 't verhaal over een hond  
Hij heet Wodan en loopt rustig zomaar in z'n blote kont  
Met een dropneus en vol haren en een druiloor van verdriet  
De vinding van het zwarte garen was bepaald z'n vinding niet

Van je waf, waf, waf, o wat zijn die beesten maf  
Van je he helaas, niet veel maffer dan z'n baas  
Van je waf, waf, waf, o wat zijn die beesten maf  
Van je he helaas, niet veel maffer dan z'n baas

Komt er iemand op visite, ontsteekt 'ie in een luid geblaf  
Zodat niemand iets kan zeggen en dan roep je: Wodan, af !  
En dan houdt 'ie zich wel rustig, ja hij is niet imbeciel  
Kijkt wel uit, dan moet ik strakies naar dat gajes in 't asiel

Van je waf, waf, waf, o wat zijn die beesten maf  
Van je he helaas, niet veel maffer dan z'n baas  
Van je waf, waf, waf, o wat zijn die beesten maf  
Van je he helaas, niet veel maffer dan z'n baas

Hij gelooft alleen in eten, dat is iets wat Wodan snapt  
En de rest mag je vergeten, lekker eten tot 'ie knapt  
En als tante langs komt draven, da's zo'n mager fenomeen  
Wil hij haar de grond in graven want ze lijkt zo op z'n been

Van je waf, waf, waf, o wat zijn die beesten maf  
Van je he helaas, niet veel maffer dan z'n baas  
Van je waf, waf, waf, o wat zijn die beesten maf  
Van je he helaas, niet veel maffer dan z'n baas

Snuffelt gretig door het leven, aan je voeten effe gauw  
En wat hij te gek vindt ruiken, vielen wij gelijk al flauw  
Snuffelt hier wat, snuffelt daar wat, uitgemeten zonder haast  
En laat hij dan zelf wat vallen, graaft 'ie gauw een kuil der naast

Van je waf, waf, waf, o wat zijn die beesten maf  
Van je he helaas, niet veel maffer dan z'n baas  
Van je waf, waf, waf, o wat zijn die beesten maf  
Van je he helaas, niet veel maffer dan z'n baas

Maar soms ligt 'ie zacht te piepen, bibberend de ogen wijd  
Met z'n staart tussen z'n benen, toonbeeld van de zorgelijkheid  
Hij kan 't leven niet bevatten, en al lijkt het nogal dwaas  
Is dat alles, bij m'n weten, wat 'ie gemeen heeft met z'n baas

Van je waf, waf, waf, o wat zijn die beesten maf  
Van je he helaas, niet veel maffer dan z'n baas  
Van je waf, waf, waf, o wat zijn die beesten maf  
Van je he helaas, niet veel maffer dan z'n baas

