

# DE WILDE POST



---

Jaargang 35

Anno Leta 33

Nummer 4

Pagina 1

---

## Consul Van Galen veilig teruggekeerd van precaire missie

*Door Jago van Wijck* - Tot grote opluchting van het personeel van de Eleriaans-Incendiaanse ambassade te Achterbeek is consul graaf Berend-Jan van Galen met enig oponthoud teruggekeerd van een volgens ingewijden "zeer precaire missie" op Incendiaans grondgebied. Na dagenlange onderhandelingen, die de consul in een korte reactie typeerde als "zeer verhit", zou het uiteindelijk tot een uitruil gekomen zijn tussen een vijftal elders in het Keizerrijk veroordeelde gedetineerden van Incendiaanse origine en een in de hoofdstad van Incendia gearresteerde Eleriaan.

"Het is nog even wennen dat het voormalige Keizerrijk Incendia intussen deel uit-

maakt van het Keizerrijk Elerion en er dus formeel van internationale incidenten geen sprake meer kan zijn," aldus graaf Van Galen. "Toch leidt dat in sommige gevallen nog tot meningsverschillen die gezien de verschillende culturen serieuze wrijving kunnen veroorzaken."

Op de vragen wat de in Incendia opgepakte gedetineerde misdaden had en om wie het exact ging, wilde de graaf desgevraagd geen antwoord geven. Wel kon hij bevestigen dat het om een man zou gaan, en dat deze verder niet vervolgd zou worden binnen het Keizerrijk aangezien de man "naar de letter van het Wetboek van Beloning en Straf geen overtredingen had begaan."

### **Protesten bij Offersteen in Orcia**

Meerdere volgelingen van de druïdecultus hebben zich verzameld om de offersteen te Orcia. Deze natuuraanhangers blokkeren de toegang tot de steen en hebben spandoeken opgehangen met leuzen zoals “Schapen, wordt wakker.” en “Offeren hoeft geen moord te zijn!” De demonstranten roepen op tot een vredige houding jegens de dieren die geofferd worden bij de steen.

De protesten verlopen tot nu toe zonder incidenten, maar de afgelopen week hebben meerdere tegenprotestanten zich verzameld aan de rand van de offercirkel, gekleed in traditionele orkse gewaden. “Het is een traditie, en die laten wij ons niet ontnemen. Over mijn dooie lijkt dat ze voorkomen dat wij hier onze cultuur mogen voortzetten,” aldus woordvoerder “Bargag” (voorheen Diederik van Weteringen) van de Vereniging Orciaanse Cultuur. De demonstranten lijken zich weinig van deze dreigingen aan te trekken en hebben toegezegd hun acties uit te breiden richting Casperwolde om daar de behandeling van de lokale geitenpopulatie aan de kaak te stellen.

De lokale orkse bewoners lijken de oproer ondertussen gelaten te ondergaan. Desgevraagd was hun beknopte reactie: “Mensen gek.”

### **Professor Glenlivet rondt onderzoek bij Demsterhuig af**

*Door Laurens Dankans* - Na een enkele maanden durend onderzoek heeft de bekende archeoloog en professor Glenlivet zijn onderzoek nabij het voormalige Demsterhuig zo goed als afgerond. Hoewel de professor niet in detail wenste te treden, liet hij wel optekenen dat het uitvoerige onderzoek “het plaatje completer maakte”. De volgende stop zou een terugkeer naar een locatie aan de voet van de Westerwouden zijn, waar de professor nader en diepgravender onderzoek op de rol heeft staan na een eerder bezoek op de locatie. Een aantal werklui zou in opdracht van graaf Wel-Drah van Nhasbit al enige tijd bezig zijn met het bouwen van een klein comfortabel kampje van waaruit een archeologische opgraving gecoördineerd zou kunnen worden.

### **Huisjesmelker Troef blijft verbazen**

*Door Jisan Ikli* - De bekende huisjesmelker Dyoneis Troef, die eerder in de publiciteit kwam door zijn gooi naar het senatorschap waarbij hij de degens kruiste met de bekende senatrice Idelette de Biënhof en later naar aanleiding van een onderzoek door de kerk der Jaden Hemelkeizer onder huisarrest werd geplaatst onder verdenking

van een aantal financiële delicten, lijkt er alles aan te willen doen om zijn in Chem al gekelderde populariteit volledig om zeep te helpen. Zo viel zijn van enige realiteitszin gespeende advies om de beruchte *Lacrima Rosso* te genezen door de patiënt te vergiften en deze vervolgens middels magie in brand te steken met afschuw ontvangen in het zwaar getroffen Vennis. Een latere toevoeging dat “zijn dochter het al geprobeerd had en dat het gewerkt had” zorgde vervolgens voor het nodige tumult aangezien de heer Troef voor zover bekend ongetrouwd en kinderloos was (maar na nader onderzoek wel een dochter bleek te hebben bij een voormalige exotische danseres uit Plem). Als klap op de vuurpijl is de huisjesmelker recent op de vingers getikt toen hij, via een tussenpersoon, aangezien de heer Troef hangende de tegen hem lopende onderzoeken niet mag en kan beschikken over zijn middelen, poogde een huurcontract met de Keizerlijke legers te Plem te laten ontbinden. In het door de heer Troef verhuurde pand was sinds jaar en dag het militair rusthuis voor permanent gekwetsten gevestigd, maar de heer Troef zou van de al decennia lopende overeenkomst af willen omdat de gewonde militairen volgens hem “sukkels” waren; “een goede soldaat raakt niet gewond!”, zou de heer Troef in besloten kring meermaals hebben verkondigd. Vooral het feit dat het

pand voor een substantieel hogere huur aan handelshuis Mulder verhuurd kon worden zou de huisjesmelker gemotiveerd hebben. In reactie op dit schandaal in wording liet handelshuis Mulder er overigens geen gras over groeien en werd het pand voor een substantieel bedrag aangeschaft en vervolgens per ommekeer aan het rusthuis gedoneerd. Tevens zijn, nu de toekomst van het pand verzekerd is, de nodige renovaties uitgevoerd op kosten van het handelshuis, waaronder de plaatsing van een nieuwe, door de in het rusthuis residerende militairen gekozen naam op de gevel van het pand: “Militair Rusthuis De Bijenhof”.

De heer Troef zelf was niet bereikbaar voor commentaar, aangezien het onderkomen van de huisjesmelker permanent wordt bewaakt door een afvaardiging van het Keizerlijke leger na enkele “incidenten” in de directe omgeving van de woning. Geruchten dat de heer Troef zijn huisarrest tot voor kort met voeten trad en “terwijl hij even zijn hondje uitliet” zich met geld strooiend in de directe omgeving begaf, worden door de militairen smalend ontkent. “Hij komt niet buiten hoor, dan raakt zijn haar in de war,” laat een sergeant anoniem optekenen. “Het enige waar hij mee kan strooien zijn complimentjes aan zijn eigen adres, daar hoeft hij zijn huis niet voor uit!” laat een andere militair no-

teren. De enige partij die in z'n nopjes is met de immer in absurditeit toenemende uitspraken van de heer Troef, lijkt het straatpoetsersgilde te zijn. "We hebben een dagtaak aan het verwijderen van de leuzen over de heer Troef die overal in de stad op de muren worden gekalkt," aldus Lowitzje "de witwasser" Vergul, waarna hij snel zijn schilderwerkzaamheden in een steegje grenzend aan het huis van de huisjesmelker voortzet. De omliggende straten leren dat de man voorlopig nog wel even bezig is met het witkalken van met de leus "Troef blijf thuis !" bekladderde muren.

---

### **Wetsvoorstel tot inperking magische componenten strandt in senaat**

Elerion-Stad – Een eerste nederlaag voor de senators van Encique en Kro Terlep in hun strijd tegen gevaarlijke magie. Een wetsvoorstel ingediend door Sahana Shapur - van Zuyderhuyzen en haar man Joachim van Zuyderhuyzen werd ruimschoots weggestemd door de senaat. Het voorstel zou een verbod instellen op het bezit van gevaarlijke magische componenten, zoals vuurampullen en grafvliegen. "Sommige spreuken in de verkeerde handen zijn echt levensgevaarlijk. Wij snappen dat bepaalde spreuken nodig zijn voor de verdediging van het keizerrijk, maar alleen geoefende en loyale tovenaars zou-

den daar toegang toe moeten hebben," aldus een woordvoerder van de senators. Het wetsvoorstel leidde tot grote frustratie bij de delegatie van Tovenarseiland. "Wederom worden wij in de verdomhoek gezet, en worden de goeden gestraft voor de daden van een paar slechten. Het is het recht van een tovenaars om toegang te hebben tot al zijn kracht, binnen de beperkingen van de gildewetten, en als daar aan getornd wordt, dan brengt dat de structuur van het hele keizerrijk in gevaar," zo verweert Tovenarseiland zich. Blijkbaar werden hun woorden ten harte genomen, aangezien de meeste senators tegen het voorstel stemden.

---

### **Hoge verwachtingen van Oerak festival**

Ongetwijfeld heeft u de reclame al gezien die alom aanwezig is. Het Oerak festival, georganiseerd door de Vrienden van Oerak, verwacht dit jaar een record aan bezoekers. Dankzij gulle donaties ten behoeve van de Kunsten van meerdere welgestelden, waaronder Maevis de Beaufort, heeft het meerdaagse festival groots kunnen uitpakken. Dankzij deze donaties is het mogelijk geweest om het hele festivalterrein te plaatsen op een eiland voor de kust van Alchimbra. Zowel rijk als arm, jong en oud komen op het festival af. De straten van Helmhaven zijn gevuld met

troubadours, kunstenaars en belangstellenden die wachten tot het feestgedruis echt zal plaatsvinden. Grote ontbrekende naam is echter Jean-Bob du Clou. De schrijver, poëet en zanger zou origineel optreden bij het festival, maar heeft op het laatste moment door onbekende redenen afgezegd, tot grote ontsteltenis van de fans die uitkeken op hits zoals “Pakken, Pakken, Zal Ik Haar” en “Jan, Kom Kietel Me”. Hij zal vervangen worden door jeugdidool Adrienne Groots.

---

*Poëziehoekje*

*Ik verlegde een steen in een rivier in Elerion  
nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten  
ik leverde het bewijs van mijn bestaan  
omdat door het verleggen van die ene steen  
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.*

I.

\*\*\*

De Vampier

Jij die, om er te wonen, in  
Mijn klagend hart drong, erin binnen  
Gleed als een dolk, die buiten zinnen,  
Sterk als een troep demonen in

Mijn geest, vernederd en bezeten,  
Je bed spreidt en je wereld vindt,  
- Jij eerloos wezen, dat mij bindt  
Zoals een tuchthuisboef zijn keten,

Zoals een felle speler 't spel,  
Zoals de maden een stuk aas en  
De dronkenlap een stoet van glazen,  
- Vervloekt, jij schepsel uit de hel!

Ik smeekte tot het snelle zwaard  
Om vrijheid voor mij af te dwingen,  
Het gif, verraderlijk van aard,  
Vroeg ik mijn lafheid te bedwingen.

Helaas! Het gif en ook het zwaard  
Zagen mij honend aan en zeiden:  
‘Jij met je vloek bent het niet waard  
Je van je knechtschap te bevrijden,

‘Want, imbeciel! – als wij je hier  
Je vrijheid zouden gaan hergeven,  
Wekte jouw kus toch weer tot leven  
Het oud karkas van je vampier!’

G. van Marsden

---

*Actualiteitenrubriek*

*Door V.S. Iago* - Voor ik deze rubriek begin, wil ik mijn collega Rita en de redactie van de Wilde Post bedanken dat zij mij, een nederig schrijver, de kans bieden om het volk van Umbrië in te lichten. Daarom kan ik meteen verblijden met het volgende:

Laten wij blij zijn dat er eindelijk een frisse wind waait door de Tweede Hakim-

straat! Eindelijk zijn de wijde jurken die ons allen dwongen om met een grote boog om te lopen vervangen door frisse en strak-ogende ensembles met een nadruk op mauve en de pruimkleur.

Misschien heeft de mode zo lang stil gestaan omdat de douairière Van Ramsteen al tijden niet meer gezien in Elerion-Stad. Er waren zelfs kwade tongen die beweerden dat het verlies van haar wijlen man haar eindelijk te veel was geworden, maar betrouwbare bronnen melden dat zij zich heeft teruggetrokken naar haar domein in Zilverbeek om zich voor te breiden op een aanstaand huwelijk! Wie de gelukkige gaat zijn, blijft de vraag, maar er wordt gerept dat zijn naam begint met een H. Zou het mogelijk gaan om Hubertus de Riquet de Caraman, een van de meest begeerde vrijgezellen van Pelinor? Ikzelf acht de kans groter dat het gaat om Rupert, de zoon van de Riquet de Caraman. Maar de tijd zal het leren.

Boze tongen beweren dat groot-inquisiteur Sanka Ra op dit moment op langdurige vakantie is in Encique om zich te bezinnen op de toekomst van de inquisitie. Tijdens de afwezigheid van Sanka Ra heeft inquisiteur Gustav Dewilde zich opgeworpen als woordvoerder van de inquisitie. Ik zie dat de inquisitie zich de laatste tijd erg veel positief in het nieuws weet te werken.

Zou Sanka Ra zich bezinnen over hoe ze dit succes verder kunnen voorzetten?

---

*Familieberichten*

*Duivenvoorde, 15de van de Oogstmaand  
Leta 33*

*Op de 14de van de Wijnmaand Leta 32 is te Duivenvoorde een gezonde dochter van Paladijn David geboren met de naam Ellena. Om de veiligheid van moeder en kind te kunnen garanderen is destijds besloten pas melding te maken van deze blijge gebeurtenis nadat het kindje ergens veilig ondergebracht is en om de naam van haar moeder hier niet te vermelden. Ellena's moeder wil laten weten dat ze hoopt dat mensen de beslissing om te wachten met het algemeen bekend maken van de geboorte zullen begrijpen. Het was geen makkelijke keus voor haar, gezien hoe geliefd David was, maar als jonge vrouw met weinig ervaring met de politiek leek dit haar de beste manier om haar dochter veilig te houden.*

*Namens deze, Jonkheer Waterweelde –  
Zilvermos*

