

# DE WILDE POST



Jaargang 35

Anno Leta 33

Nummer 2

Pagina 1

## Groots feest te Berenburght enkele maanden uitgesteld

*Door Marja Klein-Onding* - Al enkele weken doen geruchten de ronde over Keizerlijke boodschappers die her en der binnen maar ook buiten de provincie Umbrië ogenschijnlijk willekeurige avonturiers uitnodigingen overhandigd zouden hebben voor een groots feest dat op de eenentwintigste dag van de Lentemaand plaats zou vinden in het dorpje Berenburght. De uitnodigingen zouden uit naam van de Keizerin zelve geschreven zijn en ondanks uitgebreid onderzoek door onze redactie kon tussen veel van de genodigden geen onderling verband gelegd worden. Onze correspondent Menk van der Heijden wist onze redactie, opererend vanuit zijn onderkomen in Joustra, te melden een hooggeplaatste militair te hebben zien passeren op

weg naar het dorp, de bekende majoor Ramos. Deze zou na een korte inspectie van het dorp en de feestlocatie spoorlags zijn doorgereisd naar Nieuw-Woudenburg. Hoewel het onze journalisten ter plaatse niet is gelukt de majoor te spreken te krijgen, was het al snel een komen en gaan van Keizerlijke boodschappers die uit leken te zwermen over Umbrië en de aangrenzende provincies. Bij toeval wist één van onze correspondenten de uitwisseling van een schrijven aan, naar het zich liet aanzien een willekeurige bezoeker van herberg "De Lichtende Horizon" mee te maken. De ontvanger in kwestie zag er weinig kwaad in onze correspondent het document vluchtig te laten bekijken, maar moest daarna weer op pad, waardoor wij

de exacte bewoordingen van het document helaas niet met u kunnen delen. Wel werd duidelijk dat het feest niet geannuleerd was, maar uitgesteld naar de twaalfde dag van de herfstmaand. De reden zou zijn “dat er nog wat werkzaamheden verricht moesten worden om de feestlocatie in orde te brengen”. Van uitstel lijkt dus in ieder geval geen afstel te komen.

---

### **Recordoogsten in zicht**

*Door Gé van Tornico* - Mede door de zachte winter, maar ook door andere, voor de mens ongrijpbare factoren, lijkt het komende jaar recordoogsten op te gaan leveren, aldus Hendrik Leeuwerik, woordvoerder namens het gilde der verenigde agrariers te Chem. De prognose van het gilde wordt onderschreven door een aantal druides die deze periodiek heeft benaderd. Stuk voor stuk benadrukken deze Natuurpriesters onze correspondent dat “de Alvalder en de Almoeder ons dit jaar bijzonder gunstig gezind zijn”. “De wie-kweekt-de-grootste-pompoen-wedstrijden op de diverse jaarmarkten worden iets bijzonders dit jaar,” aldus de bekende druïde Klaasje Rotstein uit Wisp. “Ik begrijp van de lokale boeren dat bemesting van het land waarschijnlijk niet eens nodig is dit voorjaar, dat is ongekend. De oogstdankfeesten zullen recht moeten doen aan deze zegen van

boven. Zelfs in de provincie Noria, waar de landbouwgronden al jaren onvruchtbaar zijn, vertonen ze links en rechts sporen van nieuw leven.”

---

### **Zilverbeek verwelkomt bisschop Al Rishaad**

Na lange afwezigheid in verband met dringende zaken in Elerion-stad is bisschop Al Rishaad teruggekeerd naar Umbrië. De laatste maanden is er druk gewerkt om Slot Ramsteen om te bouwen tot de ambtsvilla van de bisschop, en de woning was maar net op tijd af voordat de bisschop met alle egards werd ontvangen. “Ik wil mij inzetten voor alle geloven van Umbrië, niet alleen de Jaden Hemelkeizer,” sprak de bisschop terwijl hij werd ontvangen op het Heron van Ramsteenplein door zowel oude als nieuwe bewoners van het bergdorpje. De bisschop wacht geen gemakkelijke taak, aangezien er de nodige spanningen zijn in het dorp tussen de Umbrische bevolking en de grote hoeveelheid Haribdische inwoners die aan zijn gekomen sinds de oproep van de voormalige gravin van Ramsteen om voor alle armen en minderbedeelden van Umbrië te zorgen. De bisschop wilde niet beantwoorden hoe hij het conflict ging oplossen, maar verzekerde uw verslaggever dat het zijn volle aandacht heeft.

---

### **Professor Glenlivet past reisplannen aan**

*Door Laurens Dankas* - In tegenstelling tot eerdere berichten is de bekende archeoloog en professor Glenlivet toch niet in oostelijke richting uit Nieuw-Woudenburg vertrokken richting Heemdal, maar juist in westelijke richting. Onze correspondent wist de wetenschapper en zijn assistente te achterhalen op het Pelgrimspad richting Duivenvoorde. Na enig aandringen bevestigde de professor dat hij “gezien de recente ontwikkelingen” de route van zijn expeditie had gewijzigd en op weg te zijn naar het vervallen dorpje Demsterhuig, alwaar hij enige tijd zou verblijven “voor onderzoek ter plaatse”. Waar de expeditie zich daarna zou begeven kon of wilde de professor nog niet zeggen, maar dat “zijn expeditie in deze contreien nog lang niet ten einde was” kon de wetenschapper wel bevestigen; “de onderste steen zal boven komen in dit onderzoek, dat kan ik u verzekeren”, aldus de heer Glenlivet.

---

### **Ondoden gespot nabij Helmhaven**

De inwoners van Alchimbra en Umbrië worden gewaarschuwd voor een horde losgeslagen ondoden. Deze ondoden, bestaande uit zombies in diverse staten van ontbinding, werden voor het eerst waargenomen nabij Timo Ardina en Tornico. In-

woners nabij de Zoutweg naar het zuiden worden gevraagd om regelmatig te oefenen met hardlopen en aan hun conditie te werken in het geval dat ze door deze horde worden onderschept. Het keizerrijk stuurt ondertussen de derde compagnie van Helmhaven richting het getroffen gebied om de ondode dreiging te bevechten.

---

### **Gevangene uitgeleverd van Incendia**

Vergezeld door zware bewaking heeft consul van Galen de lang door Incendia gezochte gevangene nummer Acht uitgeleverd. Deze gevangene werd door het keizerrijk gezocht op verzoek van het nieuwste koninkrijk voor misdaden tegen het keizerrijk en Incendia. “Dit is eindelijk een hoofdstuk wat voor ons afgesloten kan worden. Wij zijn dankbaar voor de steun van het keizerrijk in deze kwestie,” meldt een woordvoerder van het paleis van de Imperator te Incendia. In de Keizerlijke senaat wordt ondertussen opgeroepen door senator Taubet tot een onderzoek. “Het is ons volledig onbekend wie deze man, of vrouw, was en waarom het keizerrijk Ele- rion mee zou moeten werken aan deze uit- levering. Mijn bronnen vertellen dat hij geen Incendiaan is, en dat maakt het zor- gelijk dat we zo maar burgers van andere landen overhandigen aan de imperator.”

### Rel in Noria

Door *Willem Thomas Strand* – Het had niet veel gescheeld of een groep inquisiteurs had het leven gelaten in een klein dorpje aan de noordelijke grens van Noria. Een bizar gebeuren vond daar enige weken geleden plaats. Het dorpje, Drooghuizen genaamd, begon steeds meer bekendheid te krijgen als plaats waar wonderen werden verricht. Een klein gezelschap genezers had zich er enige maanden geleden gevestigd in een oude schuur aan de rand van het dorp. Nadat de aanvankelijke argwaan van het dorp was overwonnen verspreidde het verhaal - dat deze lieden zeer kundig waren in het verminderen van pijn en verdriet, - zich als een lopend vuurtje door de omgeving. Meer en meer mensen stroomden toe en werden in meer of mindere mate geholpen, daar in die schuur in Drooghuizen.

Zo ook die zonnige dag, drie dagen geleden. Een rij van een tiental mensen bevond zich voor de schuur toen een tweetal streng kijkende lieden onder begeleiding van enkele zwaar bewapende soldaten de schuur naderden. Op luide toon bevolen zij, namens de Keizerlijke inquisitie, de aanwezigen naar huis te gaan zodat de ketters in de schuur hun verdiende loon zouden krijgen. De imponerende aanwezigheid van de soldaten zorgde ervoor dat de hulpzoekers

zich ras uit de voeten maakten. Maar nog voor de inquisiteurs het viertal, van ketterij beschuldigde, genezers uit de schuur hadden kunnen halen had zich al een grote menigte vanuit het dorp rond de schuur verzameld. Bewapend met hooivorken, dorsvlegels en andere landbouwgereedschappen bleken de dorpingen niet van plan 'hun' genezers zo maar te laten gaan. De sfeer werd grimmiger toen de zwaar bewapende soldaten hun wapens trokken. Een bloedbad werd in de kiem gesmoord toen één van de genezers naar voren stapte en sprak: "Wij zijn er om leed te voorkomen, niet om het te veroorzaken. Beste dorpingen, heb vertrouwen en ga naar huis, wij zijn bereid ons te onderwerpen aan de inquisitie en wensen vrijwillig met hen mee te gaan." Zo groot was het charisma van deze vrouw dat de dorpingen eerbiedig mompelend hun gereedschappen lieten zakken en schoorvoetend terugkeerden naar hun huizen. De inquisiteurs vertrokken, enigszins verbouwereerd, uit Drooghuizen. Geen van de genezers is sindsdien teruggekeerd naar het nog immer dankbare Drooghuizen.

---

*Kazen van Kaasema.*

*Natuurlijk de romigste!*

*Heeft U ook al ons assortiment schapenkazen geprobeerd? Heerlijk pittig!*

---

### **Onbekende dode in Sonnema**

Onze lokale schrijver in Sonnema meldde een onfortuinlijk sterfgeval in de regio. In de louwmaand, werd in de nabijheid van het dorp een dode jager aangetroffen. De naam van de man is onbekend, maar hij is herkenbaar aan een litteken in de vorm van een wichelroede onder zijn linker oog. De man werd dood aangetroffen met een zwart paarse kleur om de mond en zijn gezicht vertrokken in een grimas van pijn. Onderzoek wees uit dat de man kort voor zijn dood wolfskers heeft gegeten; een onfortuinlijke vergissing omdat dit kruid niet alleen erg giftig is, maar ook een zeer pijnlijke dood te veroorzaakt. Mocht u een vermoeden hebben wie deze man is, dan wordt u verzocht contact opnemen met de autoriteiten.

---

### **Mulder opent nieuwe vestiging in Pelinor**

Pelinor – Handelshuis Mulder opent een nieuwe grote handelspost in Pelinor-Stad. Dit zal de grootste handelspost van het handelshuis vormen buiten de thuisbasis in Plem te Chem. “We kijken erg uit naar deze nieuwe onderneming, zeker aangezien we ons speciaal op de Pelinorese markt gaan richten,” legt Nicolai Guldenzwaard, hoofdhandelaar van de locatie uit. “We

hebben bijvoorbeeld extra witte kalk ingeslagen, en beschikken over extra luxe spiegeltjes voor de bezweerder die weet wat stijl is.” Wie wil profiteren van de spectaculaire kortingen die het handelshuis aanbiedt bij de opening moet er snel bij zijn. Er liggen al meerdere klanten voor de deuren van de handelspost te wachten tot de deuren open gaan op de Laan van de Witte Toren.

---

### **Nieuwe ballade Jean-Bob du Clou nu al een klassieker**

*Door Archiel Gontamne* – Naast zijn werkzaamheden als curator en dichter heeft de bekende auteur Jean-Bob du Clou zich recent ook weer toegelegd op het schrijven van ballades. Na de eerdere successen van klassieker als “Even fijn bezig zijn” en “Onder de rododendron” klinkt zijn meest recente meesterwerk “Jan kom kietel me” momenteel in vrijwel iedere kroeg die het Keizerrijk rijk is, soms zelfs meerdere malen achtereen. Wie ’s avonds door de straten van Eleron-Stad of Helmhaven loopt kan het lied uit de monden van tientallen dronken passanten horen.

Met toestemming van de auteur is de tekst van zijn meest recente ballade, met de woorden “mijn teksten zijn er om meegezongen te worden, dus publiceert u vooral!” hieronder gereproduceerd.

“Jan kom, kietel me” –

Door Jean-Bob du Clou

Op een avond in de wei, 'k schat om zeven  
over achten

Was er plots iets vreemds met mij

Of ik mijn bestemming vond, schoot mij  
de liefde in de kont

Ja, daar kan je plots mee zitten en al lijkt  
het overbodig

Een man alleen die redt dat niet, hij heeft  
daar een vrouw bij nodig

Niet zo dik maar half zwaar, een rijkgeze-  
gend exemplaar

Tja, dan ga je naar het plein waar de mooie  
meiden zijn

In een herberg zag ik haar hangend aan de  
volle bar

Fraai met veren opgesmukt, uit een schar-  
relkip geplukt

Getroffen blijf je voor d'r staan: "Een mooi  
jurkie heeft u aan"

"Zeker", zegt ze, " 't Is een gouwe, 't kost  
maar twee en 'n halve blauwe"

Maar m'n hart vliegt in de brand want de  
inkijk is riant

refr.:

*Jan kom kietel me, Jan kom kietel me*

*'s Avonds in de maneschijn*

*Jan kom kietel me, Jan kom kietel me*

*Ga je 's avonds naar het plein*

*Als pa en ma naar bed toe zijn*

En zo pakte ik m'n kans

Want ik voelde mij gedreven en vroeg haar  
gelijk ten dans

O, m'n hart bonkte gemeen en zij bonkte  
op m'n teen

En dan ga je maar genieten van d'r mooie  
ronde ogen

Met m'n handen op d'r heupen, die d'r niet  
bepaald om logen

Zij genoot, dat was te zien, van een droge  
wijn of tien

Zo vertel je haar een mop en je lacht maar  
zelf hardop

Want het stuk dat lacht niet mee, je vertelt  
er nog maar twee

Die begrijpt ze ook al niet, maar 't is en  
blijft een mooie griet

Haar schouderband daalt naar benee, maar  
de rekening stijgt voor twee

En ze kriebelt aan je kin: Schenk nog 'ns  
voor snoepie in

Ja, je zegt niet makkelijk nee tegen zo'n  
decolleté

refr.

Jan de bard heeft ingezet

En de trommelaar slaat een roffel en speelt  
"Kom ik wil naar bed"

Tot de herbergier nors brult "wordt dat  
glas hier niet gevuld ?!"

Op de vloer verschijnt een dame, net iets  
ouder as m'n grootje

Of ze vliegen staat te vangen, vreemd te  
springen in d'r blootje  
En de barman z'n gezicht staat op "gaan  
we nog niet dicht"  
Als dit seks is, beste mensen, kan ik mij  
wat beters wensen  
En begrijp ik zeer beslist de weerzin van  
de feminist  
Ook al is het nog zo'n stoot, zo veel te veel  
aan bloot slaat dood  
Schiet jou de liefde in de kont, loop dan  
maar een straatje rond  
De koude lucht die doet je goed, houdt de  
kriebels uit je bloed  
Want het is niet voor de poes, zo'n fraaie  
gouden inkijkblouse

---

### **Is alle magie slecht?**

Wat je moet weten  
Magie is een fenomeen dat (delen van) de  
realiteit verandert. Je hebt waarschijnlijk al  
gehoord dat magie slecht voor je is, maar  
wat betekent dat, en waarom is het slecht  
voor je?

#### **Priesters**

Als je ooit ziek bent geweest, dan ken je  
priesters. Ze komen er in vele vormen en  
maten, sommige in het rood/zwart, ande-  
ren in het groen/blauw, weer anderen in  
het geel, en soms in groen/bruin.

Priesters genezen je en vertegenwoordigen  
een geloof. Priesters weten vaak goed wat  
ze doen.

Priesters en druïdes zijn in orde.

#### **Magiegebruikers**

Er zijn vele vormen van magie. Sommige  
zijn legaal, sommige niet. En een gebrui-  
ker móét lid zijn van een gilde. Wat echter  
bijna altijd gebeurt is dat de magiegebrui-  
ker doorslaat in het gebruik, telkens weer  
meer wil, en meer. En te veel magiege-  
bruik is simpelweg niet gezond. Niet voor  
de gebruiker, niet voor zijn/haar omge-  
ving.

Zoals men in een eerder artikel in de Wil-  
de Post kon lezen is de Constante van Ma-  
belis tegenwoordig aan verandering on-  
derhevig. Dat is niet toevallig!

Magiegebruikers zijn slachtoffers en moe-  
ten geholpen worden!

#### **Renegaten**

Misbruikers der magie, mensen die magie  
illegaal gebruiken, de wetten van de gildes  
moedwillig overtreden. Kom je er één te-  
gen: meld dit dan direct bij de dichtstbij-  
zijnde wacht.

*Deze mededeling is mede mogelijk ge-  
maakt door de campagne: "Tover zuiver  
of tover niet".*

### Eerste "Davidsdag" groots gevierd

Op de 22<sup>e</sup> van de Lentemaand is de eerste Davidsdag uitgebreid gevierd door het geloof van de Zon. De dag, in het leven geroepen door groot-inquisiteur Sanka-Ra om de gevallen held David te herdenken, begon op vele plekken in het keizerrijk met een plechtige mis bij dageraad. Daarin werd niet alleen stil gestaan bij de overleden voorvechter, maar ook bij andere sneuvelde binnen het geloof. Na de mis gingen gelovigen de straat op om voedsel uit te delen aan de minderbedeelden.

In de middag werden op veel plekken gratis optredens verzorgd door zangers, muzikanten en straatartiesten. Daarbij ontstonden veelal hele volksfeesten, inclusief bier en lekkernijen, waarbij veelvuldig op de zaligverklarde paladijn David werd geproost.

Bij zonsondergang vond ter afronding een wake plaats in de lokale tempels, waarbij de gelovigen kaarsen aanstaken en in sommige gevallen plengoffers van bloed brachten om de terugkeer van de dag te garanderen.

In Nieuw-Woudenburg kijken de zonnepriesters met tevredenheid terug op de dag. "We denken dat dit precies was zoals David het had gewild; het was een waardig eerbetoon aan deze grootse held."

Een bijzondere man en steunpilaar van de gemeenschap is ons ontvallen.

#### **Pieter "De Bullebak" van Reycksteen**

Pieter laat drie kinderen na en werd gezien als een gerespecteerd ondernemer in de gemeenschap van Moordenaarsgat.

Hij is begraven in besloten kring in zijn geboorte- en woonplaats Moordenaarsgat.

Met vreugde en dankbaarheid voor deze zegen van de Almoeder doen wij kennis van de geboorte van:

**Metse  
Inge  
Walt  
Koene**

Kinderen van Meindert en Grietje  
Turfsteeker

Zusjes en broertjes van  
Hidde  
Berend  
Govert  
Klara  
Lieve

Grietje is nog herstellende van de bevalling en kan nog geen bezoek ontvangen.