

# DE WILDE POST



---

Jaargang 33

Anno Leta 31

Nummer 2

Pagina 1

---

## Helmhaven maakt zich op voor tewaterlating van de Glorie van Willibalt

*Door Jisan Ikli.* Helmhaven – Na jaren restauratie is Helmhaven bijna klaar voor de tewaterlating van de Glorie van Willibalt, het nieuwste vlaggenschip van de Keizerlijke vloot. De tewaterlating vindt plaats op de derde zondag van de herfstmaand. De Glorie van Willibalt was eenendertig jaar geleden ook al in dienst als vlaggenschip, maar raakte bij de slag om Tovenaarzeiland zwaar gehavend nadat haar achtersteven veranderd was in gesmolten magma door een thaumaturgisch verdedigingswerk. Tien jaar geleden is zij uiteindelijk met veel moeite naar Helmhaven gebracht, de enige haven met genoeg

diepteliggig voor de restauratie van het schip. Sindsdien werd er af en aan gewerkt aan het schip, maar nu is zij gereed om weer haar rechtmatige plek in te nemen aan het hoofd van Hare Majesteit's schepen. De restauratie was grondig; haar zeilen zijn meerdere orkbalvelden groot en ze is uitgerust met de nieuwste technieken, waaronder signaalvlaggen en een uitkijktoren voor magiërs. Bij afwezigheid van hertogin Etel van Helmhaven zal senator Idette de Biënhof de doop persoonlijk uitvoeren tijdens een grootse ceremonie aanschouwd door een groot deel van de Keizerlijke marine. Voor de ceremonie zal

raadslid Van Zandvliet haar rondleiden door Helmhaven. Admiraal Jalar de Boo is aangesteld als de bevelhebber van het schip, nadat oorlogsheld Olaf Jonaszoon recentelijk was overleden na een onfortuinlijke val in een ton warme pek tijdens een inspectie van de Glorie.

### **Gretige Grote Diamant gestolen!**

Penjolstee – De Gretige Grote Diamant is gestolen uit de bank van Penjolstee. De diamant, die naar schatting enkele Aerie-ten waard is, is sindsdien vermist. Bankier Dikkerwaard vertelt over de gebeurtenis: “Ik weet niet wat me overkwam. Het was een rustige middag, toen ineens een stel lieden met zakdoeken voor hun mond de bank binnenstormden. Onder bedreiging van een geladen toverstaf heeft één van onze tellers de kluis geopend. Echter werd het toen wel heel vreemd. Iedereen kreeg het in zijn kop. De overvallers, de klanten en de tellers gingen allemaal op de vuist om de diamant te pakken te krijgen.” De schade is aanzienlijk; vijf ernstig gewonden en één afgebrande bank. “Het rare is dat de diamant in alle consternatie is ontvreemd, dat terwijl juist iedereen hem wilde pakken. Het enige spoor wat we hebben is een grote pootafdruk van een kat, achtergelaten op de binnenkant van de kluis. De diamant is sindsdien spoorloos.” De

lokale schout heeft een opsporingsbevel uitgevaardigd voor iedere kat, katmens of leeuw die de pootafdruk had kunnen achter laten.

### **Lacrima Rosso heeft Vennis in de ban!**

Vennis – De stadstaat Vennis in Dialodor heeft hevig te lijden onder de gevreesde Lacrima Rosso ziekte. Symptomen van de ziekte zijn de typische bloedende tranen, gevolgd door builen, zweren en koorts, waarop uiteindelijk na een lange lijdensweg de dood volgt. Het is tot dusver nog onbekend hoe de ziekte zich verspreidt.

De Mecenas familie heeft genezers en verblijfplaatsen aangeboden aan hen die geveld zijn door de ziekte, in de hoop om zo de uiterst besmettelijke ziekte in te perken. Speciale priesters van de Jaden Hemelkeizer met compleet bedekkende kleding gaan van deur tot deur in de hoop om paal en perk te stellen aan de ziekte, met helaas nog weinig effect. Zij die genezen zijn worden vaak snel nadien weer besmet. Paladijnen van de Jaden hemelkeizer proberen ondertussen de orde te bewaren in de meest getroffen wijken van de stad.

De ziekte slaat heftig om zich heen, vooral in de havens, waar de meeste zeelieden en pakhuiswerkers nu lijden aan de symptomen.

---

### **Mulder past strategie aan**

Na tegenvallende resultaten in de handel de afgelopen jaren, heeft handelshuis Mulder besloten om het roer om te gooien. Op advies van een externe raadsman heeft Mulder besloten om haar minder winstgevende handel af te stoten, en zich te richten op “de gemiddelde Umbriër.”

“Het moge duidelijk zijn dat wij last hebben gehad van negatieve publiciteit. Daarom richten wij ons nu op de middenklasse. Kruidenbultjes, heling en de dagelijkse broodnodige zaken moeten voor iedereen betaalbaar te zijn,” aldus een woordvoerder. Als gevolg van deze nieuwe koers zijn handelaren die minder opbrengen op straat gezet en zijn contracten met zelfstandige handelaren die handelen in naam van Mulder herzien. Of dit genoeg gaat zijn om het tij te keren blijft de vraag.

---

### **Tentoonstelling Rijkszwaard Incendia groot succes!**

Achterbeek – De tentoonstelling “Incendia door de jaren heen” is een groot succes. Om de relaties tussen Umbrië en het nieuwste koninkrijk van Elerion te bevorderen reist door beide landen een tentoonstelling met daarin meerdere stukken die wijzen op de geschiedenis van het trotse koninkrijk Incendia. Tijdens de tentoon-

stelling kunnen bezoekers pronkstukken zien uit verschillende tijdperken, waaronder stukken uit de oprichting van het keizerrijk, uit de era van de opstand van de heilige Konvassa en van de dag van vandaag. Hoogtepunt van deze tentoonstelling is het rijkszwaard van Incendia, dat overhandigd is aan het keizerrijk Elerion als teken van vriendschap tussen Incendia en Elerion. De tentoonstelling is nu op weg naar Incendia, waar het bezichtigd kan worden tijdens de gehele Wijnmaand.

---

### **Vluchtelingenstroom neemt af**

De Griffioen - De laatste maanden is de vluchtelingenstroom vanuit de Haribdische eilanden, veroorzaakt door aanvallen van bloeddorstige Fjinnan, sterk afgenomen. Er komen slechts nog mondjesmaat nieuwe vluchtelingen het land binnen.

“Het is fijn om te zien dat ons afschrikbeleid heeft geholpen,” aldus Evert Scheepsoon, woordvoerder van Kro Terlep. “We begonnen te merken dat de limiet bereikt begon te worden van wat er redelijk verwacht kon worden vanuit Umbrië en Kro Terlep om deze crisis het hoofd te bieden.” Echter, vanuit jonker Evert Lavert-Den-Boo, beheerder van het vluchtelingenkamp de Griffioen klinkt een verontrustender tegengeluid “Het moge duidelijk zijn dat iedereen die kon vluchten nu gevlucht is.

De stroom mensen heeft zijn einde bereikt omdat er letterlijk geen mensen meer zijn om hem aan te vullen. Ik treur om allen die het leven hebben gelaten tijdens hun vlucht.”

---

### **Nieuwe herberg in Nettekui**

*Door Jago van Wijck* - In het gehucht Nettekui, nabij Waai-gat, is het een komen en gaan van bouwvakkers. Op het eerste gezicht lijkt het wel of het hele dorpje verbouwd wordt. Vooral de herberg in aanbouw die uit steen wordt opgetrokken springt in het oog. Hoewel het dak er nog op moet zwaait het uithangbord al fier in de straffe zeewind heen en weer. ‘De zingende dochter’ gaat de herberg heten. Als bij de inwoners het waarom van deze vreemde naam nagevraagd wordt is het antwoord: “Dodde en Lis wilden het zo,”. Een oude visser die zijn netten aan het boeten is weet meer te vertellen.”Dodde en Lis zijn onze druïdes, weet u heer. Die twee zorgen al jaren goed voor ons dorp. Een tijdje terug zijn ze naar Waai-gat geweest, en ik kan u vertellen, daar was het nog minder pluis dan anders. Die Waai-gatters hebben het altijd al hoog in de bol, maar het laatste jaar kon je het hele oord maar beter helemaal mijden. Hoe dan ook, het schijnt dat Dodde en Lis daar mensen geholpen hebben. Tenminste, toen ze terug

kwamen hebben ze geregeld dat Remker een nieuwe nettenopslag kreeg en Sarphine ook. Torre zijn lekke boot werd gerepareerd en die van Orvel kreeg een nieuwe mast. En dan heb ik het nog niet over de uitbreiding van de huizen van Hannah en Wolver. Lis zei dat ze al dat geld gekregen hadden van mensen die ze geholpen hadden, maar wilde niet zeggen van wie. En als Lis zegt dat je er niet naar moet vragen dan kun je dat ook maar beter niet doen. Dodde had al wel gezegd dat ene Baron Anvil Burnheart een van de gulle gevers was. Maar toen Lis hem een pets gaf hield ie verder z’n mond.” De visser wist verder nog te vertellen dat de herberg zeer welkom was omdat er in het dorp voor de inwoners geen plek was om samen te komen om zaken te bespreken, “Nettekui heeft maar een paar handenvol gezinnen, zoals u kunt zien heer, maar onze huisjes zijn maar klein.”.

Het lijkt er op dat in sommige delen van Umbrië het de inwoners nog wel voor de wind gaat.

---

### **BELONING**

2 goud, 1 zilver, 1 koper

voor informatie die leidt tot het vinden van

### **Hertog Dragomir**

(contacteer Iago Tierlantino)

### **Waaigat sluit Waaiweek succesvol af**

Waaigat – De vijfjaarlijkse waaiweek, dit jaar gevierd tijdens de laatste week van de lentemaand, was weer een groot succes. De inwoners van Waaigat hebben tijdens deze week spelletjes gespeeld, gezongen en de natuur gewaardeerd. Het dorp was feestelijk gedecoreerd met vele rozen. Deze zijn gedoneerd door de lokale schooljuffrouw, Froukje Aalscholver, die inmiddels een kleine rozenkwekerij is begonnen. Museumdirecteur Jonas Bittervoorn was zeer te spreken over de tentoonstelling “Het leven van Leta”, met daarin talrijke artefacten over het leven van onze Keizerin, met als pronkstuk een knuffelbeer uit haar jeugd. Burgemeester Aalscholver was duidelijk in zijn nopjes met de festiviteiten. De volgende Waaiweek zal plaatsvinden in de bloemaand.

---

#### *Advertentie*

#### **Gezocht, handlanger (m/v)**

Miskent genie zoekt huurlingen die bij willen dragen aan poging om de wereld te verbeteren. Moeten bereid zijn tot het opvolgen van bevelen. Geen werkervaring vereist. Kennis van ichtiologie en magiërsstaven is een pré. Moet bereid zijn tot reizen. Loon conform markt, goede uitvaartverzekering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de redactie.

### **Overwinningen geboekt tegen illegale middelen**

Helmhaven – Waar de laatste maanden in Kro Terlep, Helmhaven en Nieuw Woudenburg het gebruik van illegale middelen de overheden van deze plaatsen zorgen baarde, zijn er eindelijk overwinningen geboekt. Op de eerste zaterdag van de Louwmaand is er bijvoorbeeld een groot laboratorium opgerold. Anders Wilhelm, woordvoerder namens de raad van Helmhaven spreekt met trots: “We merken dat de makers van deze middelen steeds professioneler te werk gaan. Het laboratorium was verstopt achter een geheime gang in een leegstaand warenhuis. Het lijkt er op dat de vogels vroegtijdig waren gevlogen. We zien echter dat er wordt geëxperimenteerd met nieuwe methoden om het spul te produceren. Mogelijk worden er pogingen gedaan om zelfs nieuwe geestbeïnvloedende middelen te maken. Gelukkig hebben we dit lab op tijd gevonden, en zijn we er zeker van dat we er bovenop zitten.”

---

### **Welvaart en onthutsing in Negenolmen**

*Door Nicki Brillo* - In het dorp Negenolmen zijn recent een aantal onthutsende veranderingen gaande die de bewoners flink in rep en roer houden. Een recente toevoeging aan het dorp is een klein tem-

peltje van het zonnegeloof, waarbij de priesters zeggen dat dit slechts het begin is en dat er nog veel meer gaat komen. Ook de nieuw aangelegde smederij is al volop in productie genomen en voorziet nu de boeren in het dorp kosteloos van nieuw materiaal om de akkers te ploegen, dankzij de meestersmid die het dorp rijker is geworden. Al met al lijkt het een geweldige opbloei, maar de lokale bewoners moeten er nog aan wennen.

Zo klaagt de familie Janswijck dat de bebouwing tot gevolg heeft dat hun varkens minder grond hebben om te wroeten naar wortels. Ook de toegenomen behoefte in het dorp naar chocolademelk vinden de varkenshouders uiterst vreemd.

Andere bewoners uiten hun zorgen over de vele bouwactiviteiten, waardoor de omvang van het dorp dreigt te verdubbelen. Er zouden er plannen klaar liggen om een tempel van de Jaden Hemelkeizer te bouwen, en op een later moment een kamelelmanege en een nieuwe distilleerderij en brouwerij. Geruchten over mogelijk mijnbouw baren de bewoners nog meer zorgen. Voorts werden we er op geattendeerd dat de nieuwe zonnetempel een zeer speciale gebedshoek heeft, namelijk "Swarts Hoekje". De lokale priester hoopt dat de fouten van een goede vriend niet worden herhaald en dat het hoekje stimuleert om vooral na te denken voor men handelt.

### **Tovenaars verdwenen in Plem**

Plem – Sinds enkele weken zijn meerdere tovenaars vermist in Plem. De tovenaars zijn verdwenen in de loop van een paar weken. Initieel betrof het slechts necromantiërs, maar nadat gildemeester Peranius Edelhart van het Gilde der Magiërs verdween is er alarm geslagen. Ondanks dat de laatste verdwijning een week geleden was, zijn de meeste tovenaars in Plem ondergedoken en niet beschikbaar voor commentaar.

### **Lieve Marietje**

Drie tips van Marietje voor een gelukkiger leven!

*Tip 1: Haatdragendheid uit de weg gaan*

Laat je niet meetrokken in negatief gepraat over anderen. Je kent het wel, je zit op een gezellige bijeenkomst met een lekker drankje en voor je het weet beweegt er een lelijke schaduw over de conversatie heen. Ineens wordt er iets gezegd als "Best goed... voor een Generaalsgelovige" of "Dat komt door al die rot-Haribdianen" of "Ik had ook niks beters verwacht van een vrouw". Stuk voor stuk akelige, denigrerende en discriminerende opmerkingen. Het makkelijkst is om een beetje flauw mee te lachen en bevestigend te knikken, maar dan gedraag je je net zo sneu als de-

gene die het onderwerp aansneed. En als niemand ingrijpt, vinden we dit soort haatdragende uitspraken al snel normaal en acceptabel. Dus wat doe jij? Meeknikken, weglopen of ertegenin gaan?

*Tip 2: Empathie tonen*

Zelfs je beste vrienden reageren soms opeens ergens heel snibbig op. Dan kún je natuurlijk gelijk van alles van die persoon vinden. Je kunt je ook afvragen waarom die persoon zich zo gedraagt. Misschien is hij of zij gewoon moe. Wees eerlijk: ben jij op je gezelligst als je nog geen koffie heb gehad? Misschien kampt hij of zij met een moeilijk probleem waar hij of zij zich geen raad mee weet en niet om je hulp durft te vragen. Vraag jezelf dus niet af waarom die persoon zo IS, maar waarom die persoon zich zo GEDRAAGT. Door je in de ander te verplaatsen, of door simpelweg te benoemen wat er gebeurt en te vragen wat er aan de hand is, bespaar je jezelf en de ander een hoop frustratie.

*Tip 3: Lachen*

Normaal gesproken lach je wanneer je iets leuks meemaakt en dat is een heerlijk gevoel. Toch kun je dat zalige gevoel ook zelf opwekken, zonder dat er per sé iets leuks hoeft te gebeuren. Je kunt je eigen hoofd voor de gek houden door zomaar te beginnen met lachen, waardoor het dént

dat er iets leuks aan de hand is en je stemming gelijk verbetert. Je glimlach is daarmee een magisch gereedschap dat je kunt inzetten om jouw leven en dat van de mensen om je heen mooier te maken. Dus glimlach naar mensen in de herberg, glimlach naar vreemden op straat, glimlach naar die boze trol die op het pad staat (en neem dan snel de benen!). Verspreid je positieve energie. Je kunt niet altijd kiezen wat er in je leven gebeurt, maar je kiest wél zelf op welke manier je omgaat met die gebeurtenissen. Je kunt alles benaderen vanuit een negatieve hoek of vanuit een positieve hoek. Probeer de komende week eens wat vaker te kijken vanuit een positieve gedachte en zie wat er gebeurt.

---

*Oproep*

Wij zijn dringend op zoek naar Geertruida Vestjens, ook wel bekend als Opoe Trui. Opoe Trui is enige tijd terug weggewandeld uit ons tehuis en sindsdien niet meer teruggekomen. Wij maken ons ernstig zorgen over de veiligheid van Opoe Trui, een oude vrouw met een warrige geest, die veel zorg en begeleiding behoeft. Mocht u Opoe Trui hebben gezien, neem dan alstublieft contact met ons op, of escorteer haar terug. Dank u wel.

*Huize Sonneburgh*

### **Heren van Zuydenhuizen beginnen wederopbouw Waaigat**

Het kustplaatsje Waaigat nabij Kro Terlep heeft flink te lijden gehad onder **[GEREDACTEERD]** *de Waaiweek*. Diverse huizen zijn vernietigd en ook de haven – de voornaamste bron van inkomsten van Waaigat – is grotendeels onbruikbaar door deze recente **[GEREDACTEERD]** *feestelijkheden*.

Gelukkig zijn er al plannen voor de wederopbouw van Waaigat. Een vooralsnog onbekende groep van vijf heren lijkt recent benoemd tot eigenaar van het nabijgelegen landgoed Zuyderhuizen. Zij lijken druk in de weer om voorbereidingen te treffen voor de wederopbouw van Waaigat. We spraken de woordvoerder van dit gezelschap:

“Sinds enige tijd zijn wij benoemd tot *de Heren van Zuyderhuizen*. Dat brengt bepaalde privileges, maar met name ook enige verantwoordelijkheden met zich mee. Zo hebben wij besloten om het vervolgen van onze tournee door Umbrië enige weken uit te stellen om te beginnen met de wederopbouw van het nabijgelegen Waaigat. Er is een hoop werk te doen, maar voor ons is het duidelijk waar nu de prioriteit hoort te liggen met betrekking tot de wederopbouw. Het welzijn van de burgers

van Waaigat is voor ons dan ook een zeer belangrijk punt.”

Wat deze nieuwe *Heren van Zuyderhuizen* precies van plan zijn, is nog niet geheel duidelijk, maar alles wijst erop dat het vijftal grootse plannen heeft voor Waaigat en het nabijgelegen landgoed Zuyderhuizen. Geruchten dat het personeel van het landgoed, eigendom van Graaf Joachim Zuyderhuizen, pertinent weigert de vijf toegang te verschaffen “ongeacht wat voor papieren deze toneelspelers hebben” konden de heren niet bevestigen.

---

#### **Kort nieuws uit de hoofdstad**

- De Groot-Archivaris van de Cultus der Generaal heeft alle aanwezige archivariissen en geschiedschrijvers van de Kerk in de hoofdstad bijeengeroepen voor een overleg. De aard van het overleg is onbekend.
- Senator Zuyderhuyzen heeft tijdelijk zijn functie overgedragen om wat rust te nemen. De Kerk van de Jaden Hemelkeizer spreekt over beslommeringen van persoonlijke aard. Geruchten dat de senator in verwarde toestand in de moerassen bij Waaigat was aangetroffen worden als ernstig overdreven geïdentificeerd. “De senator was verdwaald geraakt tijdens een wandeling, dat is alles.”



*Boodschap van algemeen nut*

**Tover zuiver, of tover niet!**

“Maar één andere spreuk, dat doet toch geen kwaad?”

Zo begint het vaak, het pad naar renegatie. Je had alle “zeg gewoon nee” toespraken van je leermeesters gehoord, en je weet dat spreuken van een ander gilde gevaarlijk zijn. Je bent te slim om je toekomst te verwanselen aan één spreukje, aan één klein stukje verboden kennis.

Tot je, op een nacht, tijdens een late studie in de leeszaal, een vriendin van vroeger tegenkwam. Zij is nu bezweerder en jij bent magiër. Ze geeft je een boekrol. “Waarom ook niet, ik vertrouw haar”, denk je, terwijl je de boekrol begint te lezen.

“Het is niet alsof ik de spreuk echt ga leren, of ga uitspreken. Het is gewoon een stukje papier met wat letters erop, wat woorden. Daar zit toch geen kwaad in?”

Maar dat is het hem juist, het is nooit slechts “een paar woorden”, of “een stukje papier”.

Verboden kennis, zoals die je kan vinden op een boekrol van een ander gilde, is verslavend. Het blijft nooit bij maar één boekrol. Vaak wil je meer lezen van dat andere gilde. Meer lezen, tot je op een gegeven

moment meer wil doen dan alleen maar lezen, want dat is saai geworden, geeft je niet meer hetzelfde gevoel als eerst. En dan ga je spreuken leren, ervaren hoe het is om de kennis opgeslagen te houden in je hoofd. Daarna denk je: “waarom zou ik een spreuk leren als ik die niet ook ga uitvoeren?”

En zo begint het, het pad naar renegatie. Boekrollen worden daarom ook wel “poorten” genoemd, omdat ze de poort naar het pad der renegatie openzetten.

Dus zeggen wij: Verboden kennis? Zelfs niet één keer!

Heb je moeite om nee te zeggen tegen verboden kennis, of ken je iemand die hier wel hulp bij kan gebruiken? In Waaigat worden nu trainingen gegeven aan geïnteresseerden. De trainingen zijn vooralsnog gratis, alhoewel het u vrij staat te doneren.

---

**Steekspeer's  
Theater Gezelschap**

*kondigt aan  
Een Poppenkast*

**“Heldige Heeren en Hun Heerlijke  
Huyzen”**

*Binnenkort te zien in:  
Achterbeek*

## Theehuis geopend in Lopik

*Door Veronica Vesuvius, Lopik* – Het culturele leven van Lopik heeft weer een unicum voor Chem gekregen. Laatst kreeg uw verslaggever de uitnodiging om het examen van twee leerlingen mee te maken voor een Haribdische theeceremonie in het Petraiaanse fort by Lopik.

Het evenement begon met een bezoek aan het badhuis van de Petraei gevolgd door een heerlijke massage. In het badhuis had men ook de mogelijkheid om een traditioneel Haribdisch bad te nemen, ik kan u mededelen dat het water hierbij aanzienlijk warmer is dan normaal en zo niet voor de novieten is weggelegd.

Na de massage werden we naar het theehuis begeleid door de twee leerlingen van de Haribdische theemeester. De theemeester hield alles nauwlettende in de gaten.

Het theehuis zelf is onder begeleiding van de theemeester gebouwd in de stijl van Haribdië door de Petraiaanse werklieden en betaald door de Petraei.

Het theehuis is gelegen in een kleine vijver waarbij men middels stenen in de vijver toegang heeft tot alle vier de kanten. Het houten huisje is omgeven door een veranda die is beschermt door een zwart dakpannen dak. Deze dakpannen zijn veel meer ornamenteel dan normaal. Het dak van het theehuis zelf steekt iets uit boven

het veranda dak en heeft dezelfde dakpannen. De vier schuifdeuren zijn met de vier windrichtingen georiënteerd.

Het theehuis is omgeven door een tuin welke nog maar net is aangelegd en zijn volle potentie nog moet bereiken.

Ik zou u zeer graag willen omschrijven hoe de ceremonie verliep maar de theemeester heeft ons verzocht om dit niet te doen. Wat ik u wel kan meegeven is dat het een zeer speciaal uur is waarbij men in alle rust kan genieten van de thee, versnaperingen, inrichting en de wandeling in de tuin. Kortom, iets voor alle zintuigen.

Toen we er aan begonnen was ik al zeer ontspannen van het bad en de massage maar na de theeceremonie was het alsof ook mijn fysieke innerlijke als zowel mijn geest ook hun eigen vorm van bad en massage hebben gekregen. Ik voelde me de uren na de ceremonie dan ook volledig in balans en vredig met de wereld.

Het doel van het theehuis is om de Haribdische cultuur ruimte te geven om bewaard te blijven totdat de eilanden weer zijn oververd en de Harbidiërs weer terug kunnen. Wanneer dit gebeurt zal er dan ook gelijk een deel van de cultuur achterblijven in Chem en mogelijke andere delen van het Keizerrijk waardoor we de diversiteit die ons Keizerrijk biedt kunnen beleven en met elkaar delen.

*Voortvluchtig*

***Ronja Bloedsinaasappel***

*zij is een onderdeel van de roversbende nabij  
Castellum Via Nova Mons Silva. Tips en  
inlichtingen zijn welkom bij  
Lupulus Triticum.*

**Kreeg Steekspeer hulp?**

Een nieuwe academische onderzoeksmethode suggereert dat de grote schrijver Steekspeer hulp kreeg bij het schrijven van zijn werken, waarschijnlijk van Christoffel Lagermeer, een bekende auteur uit de tijd van Steekspeer.

Onderzoekers vragen zich al lang af of Steekspeer elk woord in zijn toneelstukken werkelijk zelf schreef. Het lijkt allemaal net iets té briljant, net iets té geniaal.

Maar, naar het nu lijkt, heeft Steekspeer wellicht niet al zijn werken zelf geschreven.

De nieuwe onderzoeksmethode, die meer op de kunst van de hogere Abacologie lijkt gebaseerd dan op magie, toont aan, door middel van het tellen van bepaalde woorden in de stukken van Lagermeer en Steekspeer, dat voorgenoemde bij minstens 5 grote stukken substantieel heeft meegeschreven.

De presentatie van de resultaten is helaas uitgesteld. Bijzonder heftige protesten en

demonstraties van diverse toneelgroepen zorgen ervoor dat de veiligheid van de onderzoekers niet meer zeker is.

Eén onderzoeker wilde nog wel het volgende kwijt, voor hij de hoofdstad ontvluchtte: "Sommige stukken van Steekspeer zijn simpelweg kopieën van Lagermeer, met enkel wat woorden veranderd. Denk bijvoorbeeld maar aan het stuk 'De Koopman van Vennis', dat is bijna woord voor woord een kopie van 'De Redobanees'. En zo zijn er nog meer voorbeelden!" zo riep hij ons na vanuit zijn koets.

**Academie opent Timeus gebouw**

De Keizerlijke Academie te Elerion-Stad heeft met een feestelijk symposium het nieuwe professor Timeus-gebouw in gebruik genomen. De nieuwste toevoeging aan de Academie-campus is vernoemd naar de recentelijk overleden hoogleraar Geschiedkunde, die sneuvelde tijdens een veldexpeditie in Encique. Een petitie van studenten om het reeds in aanbouw zijnde gebouw te vernoemen naar de populaire professor kon op instemming van het bestuur rekenen.

Grote afwezigheid bij de opening was naaste vriend en collega van Timeus, professor Slager van Parten, die momenteel al weer bezig is met een volgende opgraving.



**DE HEREN VAN  
ZUYDERHUIZEN**

*Presenteren*

**De Rode Molen**  
*Brouwerij • Lounge • Theater*

*Oplevering verwacht:  
medio Leta 32*