

De Pelinorese Heraut

PELINOR

UW LOKALE NIEUWS LEEST U HIER HET EERST

SINDS LETA IV

Snijders-dag te Vielvuurde dit jaar weer groot succes - Bas Verwaas kampioen!

Van uw verslaggever Daan Speerloo

De feestdag die ieder jaar gehouden wordt te Vielvuurde ter ere van de druïde Simon Snijders, was ook dit keer een groot succes. De wedstrijden Maretak snijden en Hooi binden waren dit jaar extra spannend, waarbij deze keer voor beide partijen drie finalisten binnen dezelfde tel hun Maretakken gesneden hadden, en het hooi gebonden hadden.

Een door de Tovers nieuw geleverde techniek van "flits-tekeningen" kan tegenwoordig onpartijdig uitsluitel geven - en hierop was zichtbaar dat voor Maretak snijden dit jaar Joost Zonnebloem slechts drie centimeters eerder klaar was dan de anderen. Hij werd daarmee kampioen.

Voor Hooi binden kon de titel weer binnengehaald worden door de onverwachtse winnaar van vorig jaar, Justine Stampei.

De overwinning was echter veel minder overtuigend dan vorig jaar: zij had nu slechts 2 centimeter voorsprong met de laatste schoof. Dat is nogal anders dan de 5 ½ meter van vorig jaar!

Het kampioenschap biervatkoppen is gewonnen door Bas Verwaas. Hij was als eerste weer aanspreekbaar na de wedstrijd. Een overzicht van alle winnaars kunt u opvragen bij de Heraut.

De wedstrijd Steenmeppen, gejureerd door Simon Snijders zelf, werd gewonnen door Zem Slaghoed - zijn techniek van splijten-en-vermorzelen leidde er in de finale toe dat hij een ruime 5 tellen voor was op de vier anderen.

Natuurlijk werd het geheel omgeven met lokale hapjes en drankjes, muziek en dans, dat tot de late uurtjes doorging. Wederom een groot succes dus ... !

Onderzoek naar de liefde van aardmannen voor explosieven

OPROEP DOOR PROFESSOR BAREND UHM, OPPER-TERATOLOOG EN OPPER-ANTROPOLOOG AAN DE DUH

Recentelijke gebeurtenissen lijken aanleiding te geven te kunnen denken dat er verondersteld kan worden aan te nemen, dat bepaalde types creaturen, wezenachtig zijnde, en gelijkende twee benen, twee armen en een romp hebbende, groenachtige humanoïde maar niet tot de mensen behorende levende schepsels ofwel mormeloïden, een voorliefde hebbend voor zaken die explosief kunnen knallen danwel ontploffen danwel exploderen, liefst met vlambare hoofdeffecten die branden en vurig zijn. Vanwege deze situaties zijn wij van de DUH (Dé Umbrische Hogeschool) op zoek naar personen die:

A. Kunnen helpen bij explosies

Ten tweede: Aardmannen in de familie hebben, liefst niet in de eerste lijn

Ook: Eerdere aardman-explosies overleefd hebben, dit niet te verwarren met exploderende aardmannen

En ergo daarom dus: ervaring hebben met aspecten van de liefde

Aanmeldingen kunnen ofwel via het kantoor van de Heraut, ofwel direct bij de DUH zelf, ofwel bij een humanoïde docent (m/v/g/b) in uw nabije omgeving.



RATTENPLAAG LIJKT ONDER CONTROLE

Van uw verslaggever Lutje Lange

Herinnert u het zich nog? Afgelopen zomer werden met enige regelmaat best grote ratten waargenomen, veelal westelijk van Batori. Over het algemeen bleken de rattevangsters prima in staat deze ratten te vangen en – laten we zeggen – beëindigen.

Enkele bleken echter voorzien te zijn van wapens en enige vorm van kledij te bezitten. In enkele gevallen werd het pas na langere tijd mogelijk de restplaag te stoppen, meestal onder luid gepiep en gekrijs van de ratwezens. Enkele omwonenden beweren te weten dat de ratten vanuit de richting van het bekende Fort Griffioen komen. Hier zijn echter geen harde bewijzen voor en wordt afgedaan als bakerpraat.

Veranderingen voor de Kruidenvrouwen bij de Orde van de Griffioen

Van uw verslaggever Lutje Lange

AFGELOPEN VOORJAAR HEEFT ER ONDER DRUKKENDE OMSTANDIGHEDEN EEN STERFGEVAL PLAATS GEVONDEN ONDER DE KRUIDENVROUWEN BIJ HET FORT VAN DE ORDE VAN DE GRIFFOEN. VOOR DE KRUIDENVROUWTJES VAN SAVINIA, ZOALS ZIJ WEL BEKEND STAAN, EEN GROTE ADERLATING. ZOALS ONOFFICIEEL WEL BEKEND, IS ER BIJ DE ORDE VAN DE GRIFFOEN AL LANGE TIJD SPRAKE VAN EEN GOEDE SAMENWERKING TUSSEN DE KRUIDENVROUWEN EN DE LEDEN VAN DE ORDE.

Door het wegvallen van de oudste van de Savinianen, maken de ordeleden zich echter – onofficieel – wel zorgen of de kruidenvrouwtjes het verlies wel aankunnen. Deze winter al bemerken zij een tekort aan handzalven, anti-kater-drankjes en brandzalven. Of dit daadwerkelijk samenhangt met minder vrouwkracht bij de kruidenvrouwtjes, valt nog niet te zeggen. Enkele vrouwelijke ordeleden hebben hun diensten aangeboden, maar tot hun verdriet is deze hulp tot nu toe als niet noodzakelijk afgewezen.

Er lijkt een aantal malen overleg te zijn geweest tussen de kruidenvrouwtjes en de Grootmeester van de Orde, maar dit wordt door de Grootmeester en zegspersonen van de Orde steeds ten stelligste ontkend. Opvallend is volgens bewoners van Pelinor wel dat zich afgelopen tijd meer en meer kruidenvrouwtjes lijken op te houden in de regio.

Of er samenhang is tussen deze toename en het wegvallen van de leidster Savinia is niet duidelijk.

Advertentie

Henriëtte-etiquette

Onzeker over uw uiterlijk? Twijfels of u uw zwaard om kunt houden bij het eerste diner met uw aanstaande schoonouders?

In dubio welke vinger u hoort op te steken bij het drinken van uw thee?

Henriëtte-etiquette voor al uw vragen over de juiste omgangsvormen én kledingadvies. Brieven onder nummer 362 van dit blad. Discretie verzekerd.



Hampirion onrustig

Van uw correspondent Jozef Johansen
Wetenschappers van de DUH (Dé Umbrische Hogeschool) hebben onlangs een bezoek gebracht aan de stad Pelinor en de lokale hogescholen om kennis uit te wisselen op het gebied van de geologie en mineralogie. Volgens de meegebrachte meetapparatuur van de wetenschappers, waaronder een originele vibrafonometer die zeer gevoelig toekomstige trillingen op kan vangen, kunnen we binnen het komende decennium een uitbarsting verwachten van de Hampirion. Deze mededeling leidde tot grote vreugde in Pelinor omdat deze uitbarstingen meestal gepaard gaan met het blootleggen van nieuwe goudaders rondom onze bekende vulkaan. De goudkoorts is al aangewakkerd en de verkoop van mijnngereedschappen is navenant gestegen. De onderzoekers is gevraagd vaker zulk goed niets te melden.

Eenzame Aardkloot: een Reisgids voor Dapperen door Elerion

Geschreven door uw reisspoorzoeker en betrouwbare Gids Perrie Tredschet

Het is de Heraut toegestaan enkele passages uit deze nieuwe editie te vermelden ende over te nemen. Een keuze door Zebedeus Iknatius Snor.

Deze verbeterde uitgave van de Reisgids voor Dapperen door Elerion bevat tientallen nieuwe plaatsen, en beschrijvingen van bezienswaardigheden waar de – ook nieuwe – auteur nu wel in levende lijve van teruggekomen is. Een paar grepen uit deze enorme gids met vaak ook fraaie illustraties. Toegegeven, enkele illustraties konden door omstandigheden slechts gedeeltelijk gemaakt worden.

Eerste greep uit het hoofdstuk “Lessen uit de Demster – het Demsterslot” is deze:

“Het omgaan met ondoden

Op zich is het omgaan met ondoden redelijk eenvoudig – de meeste mensen die u ontmoet, zijn tenslotte ‘ondood’. Dat is precies waarom wij hen levend noemen.

Maar in deze spreken wij over hen die in feite dood zijn, maar te eigenwijs en te dom om dat vol te houden. Eén van de lastigste types, door uw Gids behendig ontweken op het Demsterslot, wordt vampier genoemd. Tegenwoordig is het ook gebruikelijker dat deze types uit de kist komen, en met al hun roze lintjes u mogelijkerwijs naar de keel vliegen. Er bestaat helaas op dat moment geen maaltijd-etiquette, maar enkele verstandige handreikingen kunnen wel gegeven worden:

Allereerst: Kom niet in de buurt van een vampierenkasteel, hoe slecht het weer ook is.

Daarnaast: Eenmaal in de buurt van het kasteel, klop niet op de afschrikwekkende deur.

Evenzo: Nadat op de afschrikwekkende deur geklopt is, ga niet in op de uitnodiging van de vreemde man in lange zwarte smoking.

Verder: Eenmaal binnen, overnacht zeker niet in de slaapkamer voor gasten.

En aanvullend: wanneer u overnacht in de slaapkamer voor gasten, laat dan zeker – en uw Gids bedoel zeker en vast – laat dan zeker het raam dicht.

Laatstelijk: wanneer u met het raam wagenwijd open overnacht, kom dan niet – en al zeker niet in uw nieuwe hoedanigheid – zeuren bij uw Gids.”

De tweede greep, uit het hoofdstuk “Hoe koud is een Ijsbeer”, is deze: “Bikkelen door het Pegeldal, Noord-Umbrië”

“Zoals inmiddels wel duidelijk zal zijn, is het in de contreien van het Pegeldal koud, ongenadig koud. En denk niet aan

het begin van dit dal dat u nu wel beschermd zal zijn. Toegegeven, de naam “dal” is een staaltje van Umbriaanse humor. Pegelkloof zou eigenlijk beter passen.

Door de ligging van de kloof is het nooit windstil en kan vrieskoude uit het noorden ongehinderd door de kloof met forse kracht zuidwaarts komen. De temperatuur is hier dan ook nooit boven het vriespunt. Alleen hogerop aan de kloofwanden lukt het de zon nog fraaie scherpe uitpegels los te warmen, zodat deze als dodelijk scherpe speren omlaag storten. De rotswanden en dalvloeren zijn scherp, evenals de tanden en klauwen van de weinige roofdieren die zich hier ophouden. Vergist u zich niet in de Ijsbok – deze vleesetende geit is enig in zijn soort.

Ook het weinige kloofgras dat hier groeit, is vlijmscherp en gekarteld, en is alleen eetbaar als u deze rechtstreeks uit de darm van het Pegelschaap neemt – liefst met zout, waardoor de lokale bewoner dit dier ook Pekelschaap noemt.

Enkele tips voor uw uitrusting wanneer u toch door de kloof denkt te reizen:

Allereerst: kleedt u warm, liefst in Pegelbok-bont. En ja, u stinkt – maar de Pegelbok zal het waarderen.

Daarnaast: draag wanten, draag sokken, liefst meerdere lagen, liefst van Pekelwol. Door het zout glijdt niets uit uw handen en niets van uw voeten.

Evenzo: Draag een punthoed, liefst van veren van de Ijsarend. Deze zijn harder en weerkaatsen ijspegels beter. Lastige is wel dat de Ijsarend slechts klein is, met een spanwijdte van 30 centimeter.

Verder: gebruik stokken voor uw evenwicht, liefst gevlochten van kloofgras. Het kloofgras blijft eenvoudig in uw wanten hangen.

En aanvullend: zorg dat u onderweg niet hoeft te ... eh ... te ... wateren. U zou slechts fraaie ijskristallen veroorzaken. Of draag een Umbrische blaas. Deze is niet geïllustreerd omdat dat als aanstootgevend ervaren kan worden.

Laatstelijk: ga niet. Het is koud. Het is eenzaam. Het is koud. Het is leeg. Het is koud. Het is gevaarlijk. Het is koud. En als laatste: het is koud.

Eerlijkheid gebiedt nog toe te voegen, dat uw Gids zelf niet door de kloof is gereisd, en tevens dat de vijf Umbriërs die met deze uitrusting vertrokken zijn door de kloof geen van allen teruggekeerd zijn.”

U ziet, deze onontbeerlijke Reisgids beschrijft Elerion precies zoals het is, met praktische bruikbare tips. In onze volgende Heraut zal de redactie zeker nog een inspirerende selectie mogen presenteren uit deze nieuwste uitgave van de Eenzame Aardkloot!

RECEPT VOOR LODORSE DROGE WORST

RECEPT VAN MAARTJE KANDIJ

Komt u niet uit Lodor? Dan helpt dit recept u vast!

- varkensdarm
- 2 handen vette speklappen
- 1 hand hamlappen
- 1 ui
- 2 tenen knoflook
- scheutje rode wijn (liefst Lodorse Leut)
- mespunt zout
- halve eetlepel suiker
- duimpje geelkruid
- pinkje graskruid
- pinkje zwarte peper
- duim kruidnagel
- duimpje kummel
- snufje laurierpoeder

Vlees licht aangevoren in stukjes snijden.

Uien, knoflook en een scheutje rode wijn in de vleesmaler.

Het geheel mengen, alles door de vleesmolen en meteen in de varkensdarm persen. Achtenveertig uur drogen op kamertemperatuur.

Dan minimaal 2 weken op een koele plek verder drogen: de kelder van het Fort voldoet prima!



zondagsharnas

Aangeboden zondagsharnas z.g.a.n. t.k. t.e.a.b.
Jasmijn de Waard, Rommeltopf

Advertentie

Daarzegger Etteilla

Behoeftte aan duidelijkheid?

Weet u slecht wat er allemaal op uw pad komt?

Bent u de weg wel eens kwijt? Geen nood!

Kom langs bij uw Daarzegger Etteilla!

De kaarten worden gelegd en Daar zal het zichtbaar zijn ...

Ik voorspel dat het uw geluksdag wordt!

Ik weet zeker dat ik U daar zal zien ...

Daarzegger
Etteilla

