

De Pelinorese Heraut

PELINOR

UW LOKALE NIEUWS LEEST U HIER HET EERST

SINDS LETA IV

RIGO IN DE RATS

DE SCHEPENEN VAN RIGO ZITTEN MET HUN HANDEN IN HET HAAR. DE RATTENPLAAG DIE AL MAANDEN WELIG TIERT IN DE STAD IS UITGEGROEID TOT EEN WARE RATASTROFE. INWONERS DURVEN ZICH NIET MEER 'S NACHT DOORHEEN DE STRATEN TE BEWEGEN.

Wat ooit begon als slechts enkele woelratten is nu verergerd naar volwaardige epidemie. De hordes ratten maken 's avonds de straten onveilig en schuilen overdag in de huizen van de verbitterde bewoners. Ondertussen verspreidt deze zich ook door het Hertogdom. Indien er niks gedaan wordt, zal het Batori bereiken in een tweetal maanden.

Lokale alchemisten kunnen de vraag naar rattengif niet aan en de prijs is meermaals gestegen naar een recordwaarde van één goud per dosis. Vele inwoners van Rigo hebben dan maar wanhopig grotere exemplaren ratten geadopteerd. Ze hopen dat die immers hun territorium zullen verdedigen tegen kleinere ratten. Katten zijn zo goed als uit het straatbeeld verdwenen. Geleerden wijten dit aan de grotere exemplaren van de ratten die ze de "Rigoreuzerat" hebben gedoopt. Deze zou blijkbaar in zijn zoektocht naar voedsel een voorliefde hebben gekweekt voor de huisdieren. Echter weten de onderzoekers geen oplossing te vinden voor de plaag.



De Lakenhallen zijn ondertussen een broeinest geworden van ziektes. De dokters konden de toevloed niet meer aan en meer en meer patiënten bezweken. Toen men de overledenen buiten begon te leggen wegens gebrek aan plaats en tijd voor een begrafenis zijn de hallen door de schepenraad in quarantaine geplaatst. Geruchten doen de ronde dat de eerste tekenen van de builenpest zijn opgedoken.

De stadswacht probeert langs hun kant overdag zoveel mogelijk de rattennesten onschadelijk te maken. Maar waar ze er één vernietigen, zijn er 's nacht twee nieuwe ontstaan. Patrouilles tijdens de nacht worden ook alleen maar in grote aantallen uitgevoerd en met complete bescherming van de benen. Nodeloos te zeggen dat dit onvoldoende is om de horden ratten in te perken.

De redactie heeft vernomen dat de schepenen een postduif naar gerenommeerde monsterkenners zoals bijvoorbeeld Jacob en Willem Helder hebben gestuurd voor hulp. Het is maar de vraag of zij op tijd het tij kunnen keren voordat Rigo een spookstad; geregeerd door een rattenkoning wordt.

Prijzen kruiden stijgen

De verkoopprijzen van zowel verse als gedroogde kruiden zijn in de afgelopen weken opvallend gestegen in Pelinor.

Herbergiers, apothekers en genezers klagen steen en been over de plotse vermindering in het aantal kruiden dat te koop wordt aangeboden. Zowel geneeskrachtige kruiden als planten voor in de keuken zijn nog slechts met moeite te vinden, wat de prijzen flink opdrijft.

“Een zilverstuk voor een bosje peterselie, ze zijn niet goed bij hun hoofd!” moppert Janus Gruzema, uitbater van herberg De Vrolijke Vleer in Batori.

Waar de daling in de aanvoer exact aan te wijten is blijft een raadsel, maar navraag in diverse dorpen leert dat een opvallend groot aantal lokale kruidenvrouwtjes “even op familiebezoek in Encique” is.

GESCHIL OVER KERK IN LEONSMUIDEN

TOEN DE BURGEMEESTER VAN LEONSMUIDEN, RIK DE TOLHUYSEN, DE BOUW VAN EEN NIEUWE KERK VOOR DE JADEN HEMELKEIZER HAD AANGEKONDIGD, WERD DIT OP LUID GEJUICH ONTHAALD DOOR HET GRENSTADJE. INTERN ONDERZOEK DOOR PALADIJN LIEVEN DROOGWATER BRACHT ECHTER AAN HET LICHT DAT DEZE WERD BETAALD MET FONDSEN DIE EIGENLIJK BEDOELD ZIJN VOOR DE LEGERKAS VAN DE LOKALE COMMANDERIJ. DE KERK VAN DE GENERAAL TILT ZWAAR AAN HET INCIDENT EN EIST TEGEMOETKOMINGEN.



Het zou een prachtig staaltje van architectuur en devotie worden in het midden van het garnizoensstadje. Een wonder dat respect en devotie zou afdwingen van de gelovigen, althans zo sprak de burgermeester. Bij de onthulling van de plannen waren er echter al vragen uit een kritische hoek. Hoe kan een stad met inkomsten van voornamelijk soldaten en mensen die het leger ondersteunen zo'n grote kerk van de Jaden

Hemelkeizer veroorloven? Maar de stad beweerde bij hoog en bij laag dat de Kerk dit kon bewerkstelligen.

Toen het ongenoegen over de fondsen eigenlijk uitgroeide tot kleine relletjes besloot de kerk van Jaden Hemelkeizer om één van hun Paladijnen aan te stellen om het geld te onderzoeken. Maar het onderzoek van de ondernemende Paladijn bracht een frauduleus plan aan het licht. Door de bouwmaterialen af te schrijven als versterkingen werden er fondsen uit de legerkas gehaald. Een ingenieur van het leger bevestigde ons dat iedereen in het leger de plotse besparingen reeds had gevoeld. Maar men ging er vanuit dat het Keizerrijk dit zelf had geregeld omwille van de huidige vreedstijd.

Het onderzoek naar hoe ver deze corruptie zich verspreidde is nog in volle gang, maar kwatongen spreken ervan dat zowel de burgermeester als de lokale priester van de Jaden Hemelkeizer betrokken zijn. De Kerk van de Generaal aan zijn kant eist dat een deel van de kerk gewijd wordt ter ere van hun god. Ze redeneren immers dat deze situatie de overwegend Generaalsgelovige commanderij heeft getroffen.

DE ORDE VAN DE GRIFFIOEN WIL JOU!

De nobele en eerbiedwaardige Orde van de Griffioen is op zoek naar nieuwe rekruten die de rangen willen bolsteren! Wij zoeken nog naar jonge avonturiers die ons willen vervoegen om één van de taken in onze eeuwenoude Orde te willen vervullen.

Indien u weet met de wapens en het blanke staal om te gaan en een oplettend oog heeft, dan is de Vleugel van de Wakers iets voor u. Hier zal u de krijgskunde en de wapendracht leren tot u een volleerd krijger bent die een naam kan maken in de wereld.

Zijn de esoterische krachten eerder uw ding? Dan stellen wij u voor om te vervoegen bij de Vleugel van de Houders. Deze geleerden onderzoeken en onderhouden onze voornaamste bestaansreden: De Muur die de Tuin afschermt. Hier kunt u uw kennis verdiepen en uitbreiden in dienst van de Orde.

Mocht u eerder een bepaalde wandellust genieten, dan is de Vleugel van de Zoekers misschien voor u. Deze getrainde Ordeleden zijn constant in de weer om de gevaren van de Tuin in kaart te brengen en spenderen een heel deel van hun tijd in de bossen voorbij de Muur.

En uiteindelijk is er nog de vaardige Vleugel van de Borgers. Indien u graag met uw handen werkt en ambachten leert en anderen ondersteunt in hun taken dan is deze belangrijke taak misschien wel voor u weggelegd!

Indien u zich op de Dagen van De komst anno Leta 30 bij ons vervoegt, kan u uw keuze bekend maken aan de Meesters van de Vleugels oftewel respectievelijk: heer Broes Richardszoon van de Wakers, heer Zovian Haastrecht van de Houders, vrouwe Louise van Vossanen van de Zoekers en heer Leon van Victoria van de Borgers.

Circus van de Zon in Pelinor-Stad

HET BEFAAMDE CIRCUS VAN DE ZON IS WEER IN DE HOOFDSTAD NEERGESTREKEN. AL SINDS DE AANKONDIGING OMTRENT DEZE VINDINGRIJKE EN WONDERBAARLIJKE KUNSTENAARS KIJKT MEN REIKHALZEND UIT NAAR DE EERSTE OPTREDENS. VOOR HUN NIEUWE SHOW *KABINET DER CURIOSITEITEN* IS HET HELE PLEIN VOOR DE TEMPEL VAN DE ZON AFGEZET.

Circus van de Zon heeft altijd wel een bijzondere band met Pelinor-Stad gehad sinds hun voorstelling over het koningshuis. Het getalenteerde team van dansers en acrobaten weten altijd een perfecte atmosfeer neer te zetten voor verwondering en bekoring.

Kabinet der Curiositeiten gaat over het leven van een bescheiden tovenaars en zonnegelovige. In tegenstelling tot vele van zijn collega's is hij niet uit op macht en kennis. Zijn magie zo redeneert hij is om de mensen in deze steeds sneller draaiende maatschappij te verbazen en doen na te denken. De show probeert de kinderlijke fantasie van weleer terug aan te wakkeren en de toeschouwer zijn zorgen te doen achterlaten.

Hieronder ziet u een impressie van de voorstelling gemaakt door onze getalenteerde vlugtekenaar Johannus Wouterszoon.



Advertentie

Kaarsenhouders van Pastielje zijn de beste!

En nu ook de goedkoopste!

Vanouds uw adres voor stormlampen, waskaarsen, aardewerk en glazen kandelaars. **Alle artikelen nu tegen 10 % korting.**

Pastielje, al vijfenvijftig jaar een begrip voor tovenaars, orakels en anderen die verlichting zoeken.

INGEZONDEN MEDELING

Handelshuis
De Rand
 Voor al uw handelswaar
 Tot op het randje

Chocolade surprise

RECEPT VAN MAARTJE KANDIJ

Ik geef toe het is een duur recept want het bevat chocolade, maar het is zo lekker dat het wel de moeite loont om wat extra wenken te verdienen. Daarnaast is het ook wat gevaarlijk, maar dat voegt alleen maar toe aan de smaak. Je hebt namelijk de reuze ratsoort nodig met de rode-paarsachtige ogen en de witte staart. Want die heeft, geloof het of niet, ook spek zoals een varken. Niet alle dieren hebben namelijk spek, weet je wel, maar die wel! En zo lekker dat het is!!!! Alleen moet je er dus wat voor over hebben, of iemand vinden die het, laat ik het zo stellen, wel leuk vindt om er één voor jou te vangen?

Goed, wat heb je allemaal nodig voor 16 grote vierkante stukken cake:

- 125 gram rattenspek (zeer dunne repen en heel fijn gehakt, je wil namelijk geen zachte brokken in je cake, maar een krokante surprise)
- 2 theelepels siroop
- 150 g zachte ongezoeten boter
- 250 g lichte bruine suiker
- 75 g cacao
- 150 g bloem
- 1 theelepel bicarbonaat (vraag het aan een kruidenvrouwje)
- 4 grote kippeneieren, geklutst
- 150 g donkere chocolade in stukken gehakt
- 1 bakblik 30x20x15 cm ingevet en bekleed met bakpapier

Bereidingswijze

Verwarm de oven voor op 190°.

Neem een pan met een dikke bodem en bak de spekreepjes erg krokant. Voeg de siroop toe en meng goed. Leg dan het geheel op een koud bord.

Nota: de restjes in de pan zijn heerlijk met wat brood.

Smelt de boter in een middelgrote steelpan op een zacht vuurtje.

Wanneer deze gesmolten is, voeg dan de suiker toe en meng het geheel met een houten lepel.

Haal de pan van het vuur en voeg de cacao, de bloem, het bicarbonaat toe en meng goed. Voeg dan nog de geklutste eieren toe. Ik herhaal even voor de zekerheid, gebruik kippeneieren, want van die groene hagedisseneieren zijn echt niet geschikt. Da's voor een volgende editie!

Wanneer de eieren goed gemengd zijn, kan je de chocolade stukjes toevoegen en natuurlijk het spek!

Mochten de stukjes spek toch nog te groot zijn, kan je deze best eerst wat verkrumelen.

Giet alles in het bakblik en bak het geheel gedurende 20 à 25 minuten.

Het mag echt nog wat smeugig zijn.

Zet het bakblik op een rooster en laat het wat afkoelen, maar het is wel het lekkerst wanneer de cake nog een beetje warm is!

Snijd de surprise dan in 16 vierkanten of neem gewoon 1 grote lepel, en geniet.

En dan vooral van het na-effect .

