

DE WILDE POST



Jaargang 31

Anno Leta 29

Nummer 1

Pagina 1

Keizerlijke Vloot kiest het ruime sop?

Elerion-Stad - De hermetisch afgesloten toegangswegen tot de Keizerlijke dokken te Elerion-Stad kunnen niet voorkomen dat geruchten over een opperste staat van paraatheid waarin de Keizerlijke vloot momenteel zou verkeren de ronde doen. Alle verloven zouden zijn ingetrokken, proviand zou op grote schaal worden ingeslagen, en ook de verschillende tovergilden zouden verplicht zijn rekruten te leveren om de bemanning ook op magisch vlak op peil te brengen voor directe inzet. Onze normaliter bijzonder goed ingelichte informanten laten stuk voor stuk weten weinig tot geen informatie los te kunnen krijgen betreffende de bestemming van de vloot, die volgens een anonieme tip uit hooggeplaatste militaire

kringen op het punt zou staan voor een zeer groot deel op korte termijn uit te varen. Ook het Keizerlijke Leger zelf weigert in iedere hoedanigheid om opheldering te verschaffen over de validiteit van deze geruchten. “In het belang van het Keizerrijk gaan wij nooit in op speculaties over mogelijke militaire acties,” aldus een woordvoerder. De enige bruikbare informatie die onze redactie op dit vlak heeft weten te achterhalen betreft de recente olie-leveringen aan de langs de kust gelegen vuurtorens. Volgens een recent kasboek van het gilde der lantaarnopstekers zouden deze leveringen zijn opgevoerd bij de langs de kustlijn gelegen vuurtorens in Noordelijke richting.

Eerste steen Zonnewinde

Waaigat – Graaf van Zuyderhuyzen heeft samen met vertegenwoordigers van de lokale families Kabeljauw en Haring de eerste stenen gelegd voor een nieuw dorp vlak bij Waaigat. Het nieuw te bouwen dorp zal de naam “Zonnewinde” krijgen. Het ligt iets verder van de kust en is daardoor beter beschermd tegen wateroverlast. De families Kabeljauw en Haring benadrukken dat er geen sprake is van onenigheid binnen de dropsgemeenschap van Waaigat. Bewoners van de andere families zijn ook van harte welkom in Zonnewinde. Ook zal een deel van de families Kabeljauw en Haring achterblijven in Waaigat. De bouw van het nieuwe dorp past in de strategie van graaf van Zuyderhuyzen om Waaigat en omgeving veiliger en beter bereikbaar te maken. Vanuit het nabij gelegen Kro Terlep is nog geen reactie ontvangen op de oprichting van Zonnewinde.

Kasboekcontrole Nieuw-Woudenburg moet over

Grote consternatie binnen bestuurlijke kringen te Nieuw-Woudenburg. Een afvaardiging uit Elerion-Stad, naar het bestuurlijke centrum van de Wilde Landen gezonden om de kasboeken te controleren, wist zich onverwacht geconfronteerd met een tweede

controle ... van de controleurs. Hierbij kwamen talloze, zeer recent aangebrachte kleine correcties aan het licht, die op zichzelf staand hoogstwaarschijnlijk onopgemerkt waren gebleven, maar bij elkaar opgeteld desalniettemin omvangrijke bedragen vertegenwoordigden. Bovendien werden deze gelden, via verschillende in de boeken voorhanden zijnde kanalen, inclusief diverse tussenstations, doorgesluisd naar niemand minder dan de scribent van de delegatie. Deze malversaties kwamen aan het licht door een controle door de onaangekondigde tweede afvaardiging controleurs, door resident Loyauté ontboden uit Kro Terlep, die bovendien de beschikking bleek te hebben over een complete collectie identieke kasboeken. Het in tweevoud bijhouden van niet één maar twee versies van ieder kasboek bleek in het diepste geheim te hebben plaatsgevonden in opdracht van, en voor rekening van resident Loyauté zelve. “Hoe omvangrijker en complexer dergelijke administratie wordt, hoe groter de kans op, al dan niet bewuste “fouten”. Helaas lijkt de gelegenheid maar al te graag de dief te willen maken in dit soort gevallen”, aldus de resident. De uit Elerion-Stad afkomstige afvaardiging controleurs is in hechtenis genomen in afwachting van verdere juridische stappen.

Overval in Sonnema

Sonnema – Het handelskantoor van handelshuis de Rand in Sonnema is bruut overvallen. Bij de overval kwam de veelbelovende handelaar Albert Brak om het leven. Bij de overval werd weinig buitgemaakt aangezien de opbrengst van de afgelopen maand de dag ervoor verstuurd was naar Nieuw-Woudenburg. Het slachtoffer werd een grote toekomst binnen het handelshuis toegedicht. Een woordvoerder van de Rand laat weten dat Albert Brak node gemist gaat worden en een grote leegte achterlaat bij de medewerkers in Sonnema. Dakota Middleton, de rechterhand van hoofdhandelaar Jan Zwols, liet weten dat de heer Zwols zijn aandacht probeert te verdelen tussen de dagelijkse gang van zaken van het handelshuis en de nabestaanden van de heer Brak. “Aangezien de dagelijkse leiding van het handelshuis zijn volledige aandacht vraagt doet de heer Zwols geen publieke uitspraken hierover. Laat echter duidelijk zijn dat de heer Zwols ook bij deze recente tragedie persoonlijke betrokkenheid ervaart.”

Advertentie

Beloning van twee aqualieten.

Voor het leveren van een levende, maar gepacificeerde Bartsonite.

Gijsbert Bartjens

Veerboot Kro Terlep Helmhaven

Vergaan

Helmhaven – Een veerboot tussen Kro Terlep en Helmhaven is door nog onbekende oorzaak vergaan. Het schip kwam niet op de verwachte datum aan in Helmhaven, waarna een zoektocht is gestart. Enige kilometers ten noorden van Helmhaven werd het wrak van de veerboot aangetroffen. Van de opvarenden zijn geen overlevenden aangetroffen. Het aan stukken geslagen wrak is ter hoogte van Chateaugay op de klippen gelopen. Volgens de lokale bewoners is er geen storm geweest de afgelopen weken. Het is dan ook een raadsel waarom de Veemglijder III op de rotsen gelopen is.

Sekte opgerold in hoofdstad

Recent is met veel geweld de kroeg “De Stadspoort” binnengevallen door inquisitoriale troepen. Een drietal lieden werd onder luid geschreeuw naar buiten gesleurd en op het plein voor de kroeg door een aanwezige beschermer van het zielenheil direct uit hun lijden verlost. Nog eens negen andere aanwezige gasten zijn voor ondervraging afgevoerd. Een woordvoerder van de Inquisitie liet weten dat het hier ging om enkele kopstukken van een ketterse sekte, en dat alle drie na executie inderdaad schuldig zijn bevonden.

Bartsonites gesignaleerd in Waaigat!

Door Jago van Wijck

In het vissersdorp Waaigat nabij Kro Terlep zijn voor het eerst in de geschiedenis van het Keizerrijk Elerion zogeheten Bartsonites gesignaleerd. Er zijn diverse exemplaren gedood omdat ze reizigers aanvielen. Dit nog onbekende ras humanoïde wezens is voor het eerst beschreven door antropoloog Gijsbert Bartjens, beter bekend als Meester Bartjens van de school voor weesjes in Duivenvoorde. Volgens Bartjens bestaan de Bartsonites uit meerdere typen waarvan er twee zijn waargenomen in Waaigat. Het ene type wordt als volgt door Bartjens omschreven: “Het wezen is geheel bedekt met grijsbruin gemêleerde vacht en loopt op twee ledematen. Aan de loopledematen bevinden zich tweevoudig gespleten hoeven in grijsbruine kleur. Op de kop heeft het wezen een viertal horens waarvan er twee slachttanden zouden kunnen zijn. Het wezen gedraagt zich erg agressief en lijkt zich ogenschijnlijk doelloos dood te vechten tegen tegenstanders. Het is gezien in het gezelschap van redeloze Fjinnan waarbij beiden onafhankelijk van elkaar opereren.”. Voor een leek ziet het er wellicht uit als een grote beer met vier horens, zo geeft Bartjens aan. Met hulp van de taxidermist Taikia Ravensdotter hoopt Bartjens snel meer

te weten te komen over deze onbekende wezens.

Het andere type Bartsonite is nog niet nauwkeurig beschreven aangezien het in staat is te teleporteren. Bartjens vertelt: “Het tweede type schijnt grote geestelijke krachten te hebben, al heb ik dit zelf nog niet kunnen vaststellen. Het heeft in elk geval maar twee horens en veel minder vacht. Geruchten gaan dat deze Bartsonites in staat zijn andere wezens, waaronder mensen, hun wil op te leggen zodat de slachtoffers precies doen wat de Bartsonite wil.”.

Bartjens heeft door middel van zijn astrologische kennis achterhaald dat de Bartsonites afkomstig zijn van over de oceaan. Ze komen van een eiland dat nog niet bekend was in Elerion. “Dankzij Salacia beschik ik, met vlagen weliswaar, over alle kennis van academische aard. Het combineren daarvan levert inzichten die niet weggelegd zijn voor deskundigen in slechts één wetenschappelijke richting.”

Volgens Bartjens zijn de Bartsonites een potentieel gevaar voor het keizerrijk.

Zachte winter goed voor bossen

Nieuw-Woudenburg – De aanhoudend zachte winter doet de vraag naar brandhout teruglopen. Volgens houtvester Jan Hendriksen Bijlgooier is de zachte winter een

zegen voor de bossen in de omgeving. Hierbij wijst hij er wel op dat de verminderde vraag naar brandhout goed is voor het herstel van de bossen maar tegelijkertijd slecht is voor zijn inkomsten. De houtvesters in en rond Nieuw-Woudenburg vragen dan ook om hulp vanuit de gemeenschap bij het opvangen van deze onverwachte tegenvaller. “Als houthakken je enige bron van inkomsten is dan is de winter normaal gesproken het seizoen om je inkomsten te genereren. Met deze temperaturen is het sappelen,” aldus een gelaten Hendriksen.

Zonnetempel valt ten prooi aan vernielzucht

Ritueel offerblok verwoest, hol van binnen

De Zonnetempel die in de laatste maanden is verrezen in Waaigat is ten prooi gevallen aan primitieve vernielzucht. Onbekenden vonden het klaarblijkelijk nodig om het rituele offerblok te verwoesten, mogelijk met als doel om te ontdekken wat er zich daarbinnen bevond.

Echter, volgens priester Miquel Rahotep de Cordoba is het offerblok precies dat wat het lijkt, namelijk een stenen blok. Hij beweert dat de oorzaak van deze abjecte aanval wel eens uit de hoek van dwalende Natuurgelovigen kan komen. Sinds hun komst naar het vissersdorp zijn de spanningen tussen het

Zonnegeloof en de belijders van de Natuur in korte tijd flink opgelopen.

Een gesprek tussen Miquel en de druïde Caitlyn heeft niet het gewenste zalvende effect gehad, volgens de priester. De bereidwilligheid om te komen tot een goede verstandhouding was vanuit de Zon in ieder geval volop aanwezig, maar het mocht niet baten.

Vooralsnog blijft de reden van de vernieling in nevelen gehuld, maar wellicht is er een verband te vinden tussen het artikel in de vorige editie van deze krant waarin werd gerept over een grootscheepse aanval op een Zonnetempel door in het blauw gehulde krijgers.

Mogelijk wordt dit bericht vervolgd, want het nieuws zal intussen de keizerlijke hoofdstad hebben bereikt, waar Groot-Inquisiteur Sanka Ra naar verluidt zijn geduld met de nog altijd volop aanwezige antipathie jegens de Zon stilletjes aan begint te verliezen. Intussen gaat men in Waaigat gewoon door met de verdere bouw van de tempel onder leiding van priester Miquel.

Gezocht

Jonkvrouwe Delphina Mecenas

Een ieder die aanwijzingen heeft over de verblijf plaats van de Jonkvrouw wordt vriendelijk verzocht zich te melden bij haar vader Alphonzo Mecenas te Vennis.

Leergang “Eleriaans Burgerschap”

Uitgesteld

De Keizerlijke Academie te Elerion-Stad heeft met spijt kenbaar moeten maken dat de nieuwe leergang “Eleriaans Burgerschap” helaas niet bij aanvang van het nieuwe jaar al aangeboden kan worden. De leergang, bedoeld om een soepele integratie van onze Incendiaanse medeburgers te bewerkstelligen, vereist nog enkele maanden werk om de laatste details vast te leggen, aldus de verantwoordelijke hoogleeraar, professor Van Eerdenbeemt. Een eerste proef met de leergang, in samenwerking met de Umbrische Hogeschool, leverde “veel waardevol materiaal op”. De professor zal zelf helaas te druk bezet zijn met andere projecten om de afronding persoonlijk te volbrengen, maar zij laat weten met dankbaarheid dit werk over te kunnen dragen aan haar assistent. “Ik heb het volste vertrouwen in deze leergang,” aldus Van Eerdenbeemt, die het komende jaar in de diepe bergen van de Harbidische eilanden zal doorbrengen in volledige isolatie. Vanuit Incendia werd met grootmoedig begrip gereageerd op het nieuws. “Men mag alle tijd nemen,” aldus een woordvoerder.

Voor Bier en Vertier

Op naar Herberg het Vierde Kwartier!

Gevestigd te Nieuw-Woudenburg.

Jonkvrouw nog steeds spoorloos!

De jonker van Lieperveld-Barstenbies is nog steeds in alle staten over zijn dochter die al meer dan een jaar verdwenen is. Zijn liefvallige dochter, de schone Esmeralda, is voor het laatst gezien in nachtclub De Roze Wieken in Pelinor in het gezelschap van enkele jonge heren van diverse pluimage. Getuigen die haar die avond hebben gezien noemen onder andere de namen van jonker van Seegels-Gersten, jonker Korewyn en de jonker de Satine. Alle betrokken heren waarvan de naam bekend is zijn ondervraagd, maar zonder vordering in het onderzoek. Er wordt ook gesproken over een mysterieuze gemaskerde jongeman met het overkomen van een heer van stand die met de jonkvrouw heeft gesproken en haar naar een ver oord heeft meegenomen. In de tussentijd looft jonker van Lieperveld-Barstenbies een beloning uit aan wie zijn teerbemide dochter retourneert.

Iedereen mag het weten – Befaamde schrijver Jean Bob du Clou verliefd !

In retrospectief had deze redactie niet anders kunnen verwachten; de beroemde schrijver Jean Bob du Clou, onder andere bekend van zijn meest recente kaskraker “Brandend Zand”, schreeuwt het van de daken : hij is tot over zijn oren verliefd. Ook

het doelwit van zijn liefdespijlen steekt de auteur niet onder stoelen of banken : de bekende orkse exotische danseres Groesja “Boterbloem” Srag, die momenteel furore maakt als publiekstrekker van de zowel door mensen als andere humanoïden bezochte nachtclub “De Rampetamper” te Helmhaven. “Ik heb toch al heel wat paaldanseressen mogen meemaken in mijn leven, maar van geen van hen ging mijn hart zo snel kloppen als van deze groenhuidige schoonheid”, aldus Jean Bob. Nog nazwijmelend van haar aanblik de avond tevoren, laat de tevens niet onverdienstelijke dichter het volgende meesterwerkje optekenen:

Draai, mijn liefste, draai in 't rond

Je rode haren zwieren

Zoals je ferm die paal omklemt

Dat kan me wel plezieren

Ik houd van jou, jij Orkse stoot

Mijn liefde brandt zo puur

Ben jij vanavond uit gedanst

Warm je dan aan mijn vuur

Ik ben van jou, de hele nacht

Een paal is zo geregeld

Je lenigheid doe ik niet na

Maar zwieren zal je

Opening Kunstgalerie “De Streling”

Umbrië is een nieuw cultureel hoogstandje rijker. Jonker de Satine uit Pelinor opent op de 1^e zaterdag van de Sprokkelmaand een kunstgalerie in Tornico. “Deze kunstgalerie is een grote kans tot kruisbestuiving voor geheel Elerion. Het is mooi te zien wat voor invloed kunst heeft op bewonderaars – het is gewoon altijd genieten van die emoties die er los komen op een plek zoals deze.” Aldus de jonker. “Ik heb meerdere jonge kunstenaressen klaarstaan die maar al te graag in aanraking willen komen met de groten van Umbrië.” Onder andere zal voor het eerst het befaamde werk “De Omhelsing” van Vincent van Demster te bewonderen zijn in Umbrië, een werk dat geroemd wordt voor haar tintelende aard. Meerdere kunstcritici hebben aangekondigd dat ze er alleen maar sprakeeloos naar konden kijken.

Nieuwjaarsfeesten strenger gereguleerd

De jaarlijks terugkerende nieuwjaarsfeesten te Elerion-Stad worden met ingang van deze jaarwisseling strikter van opzet. Waar het voorgaande jaren ieder lid van het gilde der magiërs was toegestaan rond het twaalfde uur de luchten boven de hoofdstad te verfraaien met bliksemschichten en vuurstralen, zal het gilde der magiërs met ingang

van dit jaar per toerbeurt een veel selecter gezelschap magiërs aanwijzen om de festiviteiten op deze wijze luister bij te zetten. Een door gildemeester en senator Zippolantis opgestelde lijst van vereisten laat weinig twijfel over de ernst waarmee dit magie-gebruik heden ten dage wordt genomen. Zo dienen alle door het gilde aangewezen magiërs nuchter te blijven, en wordt het magische vertoon beperkt tot een centrale demonstratie op het grote plein voor het Keizerlijke paleis. De senator treedt zelf op als sponsor van de benodigde ampullen en een respectabele hoeveelheid magische drankjes om de uitvoerende magiërs de nodige spreuken te kunnen laten incanteren. De ridderorde der Rode Roos heeft aangegeven content te zijn met de inperking van het, in hun ogen “vaak door in kennelijke staat verkerende tovenaars rondstrooien van magie”, en geeft aan in samenspraak met het magiërgilde “streng toe te zien op naleving van deze verordening”.

Oude Kastanje in gevaar – stadsdruide grijpt in

De recentelijk uit de noordelijke provinciën teruggekeerde druide Bouwewijn de Beuker heeft zich bij zijn terugkeer in Elerion-Stad direct laten gelden door baron Terrabruziata het kappen van een op zijn gron-

den gelegen eeuwenoude kastanjeboom onmogelijk te maken. Een woordvoerder van de baron spreekt van “uiterst dubieuze praktijken, zeker gezien de functie van meneer De Beuker”, maar weigert verder in te gaan op de details. Volgens baron Terrabruziata zou de oude kastanje zo ziek zijn, dat takken spontaan af konden breken, daarbij onschuldig omstanders treffend. Volgens druide De Beuker is deze bewering nergens op gebaseerd. “Enkele takken reiken inderdaad van achter de muur van de stadsvilla van de baron boven een openbaar toegankelijk voetpad, maar niets wijst er op dat deze takken op afbreken staan. Het is ook wel erg toevallig dat de baron, volgens een anonieme tip van een Natuurminnende bediende, graag een theehuis op zijn gronden zou laten verrijzen op de plek waar de “zieke” kastanjeboom nu staat. Daarnaast wil ik de insinuatie dat ik mijn invloed als lid der Keizerlijke Inquisitie aan zou wenden om deze kap tegen te gaan met kracht ontkennen. Het zal eenieder bekend zijn dat mijn functie louter van ceremoniële aard is.”, aldus de stadsdruide. De baron zelf bleek niet bereikbaar voor commentaar.

Krotenkokersbal afgelast

Het jaarlijkse krotenkokersbal is verdaagd tot een nadere datum wegens dringende werkzaamheden van het gilde.

Te Koop

Wegens overlijden aangeboden: ruim assortiment aan gehaakte kleedjes, porseleinen poezenbeeldjes en oudroze theekopjes. Tevens aanzienlijke selectie bloemig parfum, perfect voor avondtoilet of als pesticide. Voorts strijdbijl met metalen pantser in schedelmotief, gebruikt maar goed onderhouden.

T.i.a.b. Melden bij Huize Avondrood te Melchibar.

Ingezonden

Graag wil ik onze gasten in Waaigat bedanken voor hun hulp bij de aanpak van wat hier voor roering zorgde. Niet in het minst wil ik bedanken voor de vernietiging van de lich Blauwveld.

Laat ik er duidelijk over zijn, dat wij van willekeurige reizigers van allerlei allooi en afkomst meer konden verwachten dan van Kro Terlep.

**Jaden Hemelkeizer conclaaf in geheim
voltrokken**

Een conclaaf van gelovigen van de Jaden Hemelkeizer in Umbrië is in het uiterste geheim voltrokken. De locatie, het doel, de voortgang en de uitkomst van het conclaaf zijn onbekend.

Algemene Oproep

**De Keizerlijke Inquisitie looft
een beloning uit van**

Tien Aeriëten

**Door degene die – levend of dood –
het lichaam overhandigt van de
Staatsondermijnende ketter**

Kalim

**Deze persoon dient als extreem
gebaarlijk te worden beschouwd
voor zowel lichaam als zielenheil.
Informatie die leidt tot de arrestatie
van deze persoon zal tevens
passend beloond worden.**

Advertentie



*Heeft U een probleem?
Wilt U daar een oplossing voor?*

Dan kan Demster's Rituelen voor Elke Gelegenheid U een oplossing bieden!

Mogelijke oplossingen die in het verleden succesvol zijn verleend zijn het vinden van objecten, en het bieden van bescherming tegen magische problemen.

U betaald slechts als het probleem opgelost is (eventuele componenten zijn voor rekening van de klant, maar daarover kan worden onderhandeld).

Ingezonden Brief

Keer op keer denken de machthebbers naar believen te kunnen handelen. Keer op keer negeren geloofsleiders de waarheid zoals die is. Keer op keer worden zij, die daadwerkelijk Umbrië maken tot wat het is, genegeerd of nog erger, in een hoek geschopt.

Maar het bloed zal stromen.

Umbrië is niet gemaakt door lieden van adel die in hun comfortabele kastelen en jachthoven de vruchten plukken van andermans arbeid. Umbrië is niet gemaakt door bestuurders die ver van hier, zonder kennis van Umbrië bepalen wat wel of niet kan. Umbrië is niet gemaakt door manipulanten die denken dat dit aan de buitenzijde van het Keizerrijk gelegen gebied, een proeftuin is waar nieuwe goddelijke en wereldlijke ontwikkelingen getest kunnen worden. Umbrië is gemaakt door hardwerkende, vasthoudende en bovenal bloed zweet en tranen plengende lieden. Lieden die niet anders willen, niet anders kunnen dan hun leven opdragen aan weer een stap vooruit voor hun prachtige Umbrië.

Tot het bloed gaat stromen.

En de tekenen zijn alom waar te nemen. De openbaring van de in vergetelheid geraakt aspecten van het zonnegeloof. Dat zijn wederopstanding kende in nergens anders dan Umbrië en nu dus haar completering wederom ziet geschieden op diezelfde plek.

De verbroedering met het trotse Incendiaanse volk, dat zo weinig maar tegelijkertijd zoveel gemeen heeft met de minstens zo trotse Umbriërs. Dat heeft getoond te kunnen buigen wanneer het nodig is, maar niet zal breken.

De innerlijke strijd der Generaal die stap voor stap gewonnen wordt. De wilde groei van het natuurgeloof dat welig tiert op voor anderen barre grond. De inquisitie die ordent en kadert met ongekende flexibiliteit.

Een kentering is op komst. De wind der verandering zwelt aan. Het oude strompelt opzij voordat het nieuwe haar onder de voet loopt.

Laat het bloed dus stromen.

Want de tijd nadert dat genoeg genoeg moet zijn. Dat het meebuigen verandert in weerstaan of breken. Dat wat schapen leken te zijn, wolven met blikkerende tanden bleken te zijn. Want het is niet voor het eerst dat de Umbriërs worden gebruikt en misbruikt. Niet voor het eerst dat men denkt te kunnen sollen met dit geharde volk.

Maar het zou wel voor het eerst zijn dat de Umbriërs dit zonder slag of stoot laten gebeuren. Dat zij tot het uiterste getergd niet met gelijke munt terugbetalen. Dat zij niet duidelijk maken dat zij, en niemand anders, zijn wat Umbrië maakt tot wat het is.

Men kan het land afnemen van de Umbriërs maar de Umbriërs niet van het land.

Want dan zal het bloed stromen.

Dus ik doe een oproep aan alle vertegenwoordigers van Keizerrijk, geloven, riddersordes en afgeleide groeperingen. Geef de Umbriërs waar zij recht op hebben. Verlaat dit gebied of pas u aan aan de aard en gewoonten van hen die hebben gezorgd dat u hier kunt zijn. Maak uw eigen doelen ondergeschikt aan dat wat u de Umbriërs moreel gezien schuldig bent.

Opdat uw bloed niet zal stromen.

De Nachtzon