

# DE WILDE POST



Jaargang 30

Anno Leta 28

Nummer 2

Pagina 1

## Laffe aanslag op Keizerin verijdeld!

Elerion-Stad – Groot tumult in de hoofdstad na een mislukte aanslag op het leven van onze geliefde Keizerin Leta. Tijdens de wekelijkse audiënties manifesteerde een groep boeren uit Noria, die volgens de daglijst het jaarlijkse oogstdankoffer, naar aanleiding van de gebruikelijke schamele oogsten binnen de provincie, kwam overhandigden, zich plotseling als vuige cultisten die in naam van de entiteit Nilla de keizerin trachtten te doden. Een ooggetuige, die anoniem wenst te blijven, beschrijft de aanval in detail.

“Toen de cultisten zich kenbaar maakten, was ik er van overtuigd dat het einde van het Keizerrijk nabij was; hoewel ik zelf niet de illusie had dat tegenstand bieden nog enige zin zou hebben, werd de Keize-

rin direct geflankeerd door senator Zippolantis en legerleider paladijn Rodwyn, die tijdens de recente audiënties steevast de troon van de Keizerin flankeren. De aanwezige paleiswacht, die zeer kordaat en professioneel optrad, werd direct door de paladijn opgedragen de andere aanwezigen te beschermen, terwijl de leider van de groep cultisten magister Zippolantis van alles toeschreeuwde. Dat als hij zo’n machtige tovenaars was, waarom hij de man dan niet ter plekke veraste. Hij bleef maar schreeuwen dat de magister een lafaard was, en dat hij maar eens moest laten zien wat hij kon. De magister bleef opvallend rustig, maar net zoals paladijn Rodwyn ondernam hij geen offensieve ac-

ties; ze weken met het zwaard in de hand niet van de zijde van de Keizerin.

Het leek een patstelling te worden, tot er extra paleiswachten arriveerden die de groep cultisten van twee kanten flankerden. Daarna kwam het toch nog tot een frontale aanval op de Keizerin, maar die werd door paladijn Rodwyn en magister Zippolantis afgestopt, en daarna kon de paleiswacht snel met ze afrekenen. Na het afvoeren van de lijken en het poetsen van de vloer voor de Keizerlijke troon stond de Keizerin er op haar audiënties te ontvangen alsof er niets was gebeurd”.

Na de aanval werd achterin de audiëntiezaal een zestal lijken van cultisten aangetroffen, naar later bleek vermomd als een andere delegatie uit Elsenia. Omdat de blikken van de aanwezigen op het tumult in de voorzijde van de zaal gericht waren, zijn er geen ooggetuigenverslagen van de blijkbaar kortstondige strijd, vermoedelijk met de paleiswacht, achterin de zaal. Gelukkig bleek de dreiging in de achterzijde van de audiëntieruime geweken vlak voor de geschrokken secretaris van de Keizerin, Jonker Pieter Droogleever-Fortuijn - die op het tumult was afgekomen - in de deuropening arriveerde.

---

De Adelaar heeft Het Nest verlaten.

---

### **Nederlaag bij Alchimbra**

Uit de hoofdstad – Onbevestigde geruchten spreken over een grote nederlaag van de keizerlijke legers in Alchimbra. Het achtste regiment infanterie zou een gevoelige nederlaag hebben geleden bij het verdedigen van de weg van Tornico naar Timo Ardina. Vrijwel het gehele regiment zou in deze slag zijn vernietigd. Getuigen spreken van een ongekend heftige barrage van spreuken waarbij hele pelotons soldaten tegelijkertijd sneuvelden. Ernstiger nog zijn de getuigenissen van overlevenden dat bij de genoemde veldslag ook de kampioen der Goden en de haar begeleidende groep helden zouden zijn gesneuveld. In opdracht van de legerleiding beklemtoont de redactie van de Wilde Post dat het hier om geruchten gaat waaraan geen geloof gehecht mag worden. Benadrukt wordt dat de troepen de pas naar de Wilde Landen hebben kunnen behouden.

---

### **Troepenverplaatsing in gehele rijk**

Uit de hoofdstad – Bronnen in de nabijheid van het keizerlijk hof en de opperste legerleiding laten weten dat er grootscheepse troepenverplaatsingen plaatsvinden. De verschillende infanteriedivisies worden over het keizerrijk verspreid in een poging te voorkomen dat de opstandige Nillisten

zich tot een samenhangend front kunnen samenvoegen. Onze bronnen vertellen ons dat het opperbevel er alles aan doet om de verblijfplaats van de Kampioen der Goden en haar entourage geheim, of althans onduidelijk, te houden. Geruchten over de aanwezigheid van het groepje helden bereiken ons vanuit diverse uithoeken van het keizerrijk. Zo hoorden wij uit Encique het bericht dat onder leiding van de kampioen het laatste bolwerk van de opstandige rebellen in de jungle zou zijn veroverd. Tegelijkertijd zou het groepje helden verantwoordelijk zijn voor het uiteenslaan van een grote groep Nillisten in Dialodor en voor het gelijktijdig uiteenjagen van een leger opstandelingen in Elsenia. Aangezien deze drie gebeurtenissen min of meer tegelijkertijd plaatsvonden is het onmogelijk dat dezelfde groep hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden. Het lijkt er op dat het leger gekozen heeft voor een tactiek waarbij op verschillende plaatsen gelijksoortige eenheden worden ingezet waarbij het voor de vijand onduidelijk moet zijn welke groep de eigenlijke groep helden is.

---

### **Stormklooster toch niet belegerd**

Eerdere berichten over een mogelijke belegering van het Stormklooster door een flinke groep Nillisten blijken slechts een

kern van waarheid te bevatten. Onze correspondent Jisan Ikli, zojuist met gevaar voor eigen leven teruggekeerd uit het klooster aan de rand van de woestijn van Redoban, weet tussen het drinken van grote hoeveelheden water door te melden dat er inderdaad een grote groep cultisten richting het Stormklooster is vertrokken enige tijd terug, maar dat deze groep niet het klooster maar een geheim transport als doel had. Dit transport zou een eeuwenoude boekrol bevatten, waarin de vindplaats van een vergeten artefact genoemd werd, wat in de vorige strijd tegen de eniteit Nilla gebruikt zou zijn om diens troepen volledig krachteloos te maken. Helaas lijkt het er op dat de cultisten het transport van Generaalsgelovigen, op weg van het klooster naar Pelinor-Stad, hebben weten te onderscheppen, en de belangwekkende boekrol buit hebben gemaakt. Abt Clucius van het Stormklooster, die ogenschijnlijk eerder opgelucht dan ontdaan oogde, zou zich in een vertrouwelijk gesprek met een journalist van de courant van Aa ter plaatse, opgevangen door onze correspondent, hebben laten ontvallen dat de vindplaats van dit belangwekkende artefact duidelijk omschreven werd in de desbetreffende boekrol : in een vergeten tempel in het hart van de woestijn van Redoban. Het ligt voor de hand dat de groep cultisten na het buitmaken van deze informatie direct een koers

heeft uitgestippeld naar deze locatie om het artefact buit te maken. De omgekomen begeleiders van het transport zijn op afspraak van Abt Clucius direct opgenomen binnen het Legioen der Martelaren. Een opvallende beslissing; normaliter valt deze eer slechts gelovigen ten deel die willens en wetens hun leven geven voor het geloof.

---

### Oproep: smeden gevraagd

Om [CENSUUR] te helpen haar bestemming te vervullen, hebben we de hulp nodig van een drietal smeden, ik wil u vragen u naar Achterbeek te begeven en hier bij mij te melden; uw medewerking is maar kort nodig, maar het moment komt nauw.

Ronne van de Wolvenberg, [CENSUUR] uit het Noorden.

---

### Wederom een mysterieus sterfgeval bij Duivenvoorde

Recent is het stoffelijk overschot van de heer Samuel "Sam" Wagenmaker gevonden in de buurt van het Duivenvoorde. Het is duidelijk dat hij geen natuurlijke dood is gestorven, maar wat er precies is voorgevallen is (nog) niet bekend gemaakt door de lokale wachters, omdat het hier gaat om de dood van een gezochte misdadiger. Een onderzoek is dan gebruikelijk in die kringen. De misdadiger was al langer in Umbrië en stond bekend als levens- en staats-

gevaarlijk. Mensen die inlichtingen kunnen verschaffen over Samuel Wagenmaker of aanwijzingen kunnen geven die leiden tot meer duidelijkheid in deze zaak, dienen zich te melden bij het lokaal gezag, bij voorkeur dat van Wezembeek of kasteel Duivenvoorde.

---

*Advertentie*

## "Vreugdetranen"

Een nieuwe likeur uit de stokerij van Singe

---

### Legereenheid weggevaagd bij Avonturenstein

Het beroemde en beruchte vierendertigste regiment "De IJzervreters" zou het motto van hun legereenheid "Quia numquam sic curro a pugna" eer hebben gedaan; tijdens een veldslag nabij Avonturenstein, de louche stad in het zuidwesten van het Keizerrijk, zou het regiment vrijwel tot de laatste man zijn gesneuveld in de strijd tegen een grote groep Nillisten. Volgens schele Harrie, de illustere barman van de bekende kroeg "De Laatste Stop" heeft het regiment het min of meer over zichzelf afgevoerd: "iedereen, van officier, tot soldaat, vertelde wie het maar horen wilde dat ze op een belangrijke missie waren. De kampioene, die de strijd met Nilla moet aangaan, zou zich binnen hun gelederen ver-

borgen hebben, en ze moesten haar veilig houden tot ze de oproep zouden krijgen waar de laatste strijd plaats ging vinden. Het duurde niet lang, of er zaten dubieuze types in zwarte kapmantels mee te luisteren. Ruige lui, eentje had z'n hele bek vol tatoeages zitten. Ik heb ze nog gewaar-schuw, maar de volgende dag vertelden ze iedereen die het maar horen wilde dat ze bericht hadden ontvangen, en dat ze rond het middaguur gingen vertrekken over de zuidelijke weg richting Noria. Daar is het toen tot die veldslag gekomen. Ze hebben nog wel flink wat van die enge lui meege-nomen het graf in, dat moet ik ze nage-ven." Bij Avonturenstein is een proviso-risch monumentje opgetrokken, wat later een definitievere status zal krijgen, aldus de legerleiding. Over het ogenschijnlijk weinig professionele gedrag van een een-heid die op een geheime missie leek te zijn, laat de legerleiding zich niet uit.

---

### **Tempel van de Generaal sluit handels-overeenkomst met handelshuis De Rand**

Hoewel zowel de Tempel der Generaal te Elerion-Stad als handelshuis De Rand geen commentaar wenst te geven, en er alles aan gedaan lijkt te hebben dit nieuwsfeit onder de pet te houden, is onlangs uitgelekt dat het handelshuis en het geloof een geheime handelsovereenkomst hebben ge-

tekend, waarbij het specifiek zou gaan om zo groot mogelijke leveringen van een niet nader te noemen component. In eerste in-stantie werd door analisten gesuggereerd dat het om grote hoeveelheden genezings-drink zou gaan, nuttig in de keiharde strijd tegen de cultisten van de entiteit Nilla, maar later bleek dat het om een "trivialer" component zou gaan. De ervaren handels-marktkenner Leopold van Tijm zet zijn geld op grote hoeveelheden van het com-ponent bloed.

---

### ***Oproep: Assistentie gezocht***

*Ten behoeve van onderzoek naar nieuwe vormen van magische genezingsrituelen zoekt Demster's Rituelen voor Elke Gelegenheid naar humanoïde levensvormen die sneden, krassen, gaten, of andere natuur-lijk geneesbare verwondingen hebben, maar die niet met een paar dagen zonder hulp genezen.*

*Tevens is Demster's Rituelen voor Elke Gelegenheid op zoek naar humanoïde le-vensvormen zonder magisch potentieel, dat wil zeggen niet in het bezit van het vermogen om goddelijke danwel wereldlij-ke magie uit te voeren.*

*Indien U meewerkt aan een of meerdere van deze onderzoeken zal ter plaatse een betalingsovereenkomst worden onderhan-deld, alsmede de verdere details van het onderzoek met U worden gedeeld. Geïntereeerden kunnen contact openemen met Zacharias Demster.*

---

---

### **Het wonder van Walkendam**

Door Bertien Droogvoet - Het plaatsje Walkendam was een van de zoveelste dorpjes in het noorden van ons keizerrijk dat gedoemd leek uit te sterven door de vreselijke ziekte die in de volksmond bekend staat als de rode waas. Het dorp was al langere tijd in quarantaine geplaatst door het leger om de zieke bevolking binnen te houden. We spraken Sergeant Huizinga over het wonder dat zich klaarblijkelijk voltrokken heeft in het dorpje. “We staan voor een compleet raadsel, de gehele bevolking was opeens genezen. Ze spreken zelf over een redder die hun last heeft overgenomen en hen heeft genezen; wij zijn er echter zeker van dat niemand langs de wachtposten is gekomen. Het enige dat wij kunnen bedenken is dat het waanbeelden zijn geweest van de koorts.”

Of dit nu betekend dat andere dorpen ook uit zichzelf zullen genezen weet Huizinga niet: “Het geeft de burgers in ieder geval moed in deze moeilijke tijden!”

---

### **Aantal inschrijvingen bij de DUH verdubbeld**

Dankzij de enthousiasmeerdag gehouden in Zonnestein is het aantal inschrijvingen aan de DUH fenomenaal verdubbeld. De dependance Umbrische Hogeschool heeft

al jaren last van een dalend aantal studenten, maar dankzij de enthousiasmeerdag is het tijt gekeerd. Dankzij deze stijging zijn meerdere nieuwe docenten aangenomen, waaronder gerenommeerd geschiedkundige Koos Krevel die met zijn studie naar de alven hoge ogen gooide en verwonderde blikken veroorzaakte. Rector Cornelius heeft besloten om de oude slaapzalen opnieuw te openen zodat er ruimte is voor de nieuwe leerlingen. Het aantal leerlingen blijft vooralsnog stijgen.

---

### **Achterbeek krijgt wasserij**

Het dorpje Achterbeek is sinds kort een heuse wasserij rijker. Steeds vaker duiken overal in het keizerrijk dit soort bedrijfjes op die ervoor zorgen dat de vuile kleding van burgers worden gereinigd. Het zijn met name de van oorsprong Haribdische lieden die een schone taak zien in het faciliteren van deze bedrijfstak. In Umbrië zijn nog maar weinig wasserijen geopend, maar dat zal in de nabije toekomst ongetwijfeld veranderen na dit positieve bericht.

In Achterbeek heeft men verheugd gereageerd op de komst van drie Haribdianen die niet alleen een wasserij openden, maar ook de leegstaande herberg een nieuwe impuls gaven. Overal in het dorpje zijn nu Haribdische invloeden te vinden en de

plaatselijke economie is er flink op vooruit gegaan. Meer van dit soort harde werkers zullen naar alle waarschijnlijkheid binnenkort arriveren om er het vele werk op te pakken.

*Advertentie*

## *"Wie het laatst lacht, lacht het best"*

Een nieuwe jenever uit de stokerij van Singe

*Ingezonden mededeling*

Vraag twee tovenaars naar de letterlijke definitie van hun gildewetten, en je krijgt twee verschillende antwoorden. Stel honderd tovenaars dezelfde vraag, en je krijgt honderd verschillende antwoorden. Hoe kan het zijn dat iets dergelijks essentieel, zo onduidelijk is?

Denk u nu, dat is lariekoek. Dan daag ik u nu uit, loop naar buiten, zoek twee of meerdere tovenaars, en stel hen onafhankelijk van elkaar de vraag. Ik garandeer u onenigheid.

En hoe kan het dat wij nu, anno Leta 28, nog steeds een gilde hebben dat stelt: "Geen eden zal ik zweren."

Het is tijd dat wij deze zaken goed, hard en duidelijk in de wet vastleggen. En het is tijd dat het zogenaamde 'gilde' der necromantiërs vanaf heden tijdens hun inzwe-

ring laten horen waar hun echte loyaliteit ligt. Dat is de weg voorwaarts, dat is de toekomst.

GMGW!

### **Joachim Druizelaar vermist**

Beste lezer, oorspronkelijk hadden we hier, voor u, in deze krant, het begin willen maken met een nieuwe serie genaamd "Bijzondere Umbriërs".

En wat voor een bijzondere mens hadden we voor u in gedachten: de meest voorstelbare man van heel Umbrië, Joachim Druizelaar. Graag hadden we u in deze sombere tijden willen verblijden met een blik in de wereld van deze meest saaie man.

Helaas is ook huize Druizelaar getroffen door het leed dat hedendaags alomtegenwoordig lijkt te zijn. Zijn vrouw, Mina Druizelaar, heeft hem twee weken voor het laatst thuis gezien. Sindsdien wordt Joachim vermist.

"Het is allemaal heel erg raar en onheilspellend. Eerst kwam hij dus te laat en helemaal overstuurd thuis van één of andere open dag van de Duh. Ik herkende mijn Joachimpje helemaal niet meer. Normaal is hij nooit te laat. Normaal is hij altijd netjes op tijd thuis voor het avondeten. Spruitjes met lendelap en aardappel zouden we eten, zoals elke zaterdag. Maar



niks daarvan dit keer. Pas midden in de nacht zag ik hem thuis! En hij bleef maar doorratelen, iets over “gelijke mussen, gelijke wetten”. Ik begreep er niets van. De weken daarna was hij gelukkig weer zijn normale zelf, lekker op tijd thuis elke dag, en goed luisterend naar mij. Zo'n man heeft dat nodig, weet je.

Twaalf dagen geleden werd hij dus opgehaald door wat vrienden van hem, van wandelclub Omni Semper, om 's avonds een wandeling te maken. Best raar, want mijn Joachim gaat nooit 's avonds wandelen. En die vrienden had ik ook al niet eerder gezien. Dat was de laatste keer dat ik hem zag. Hoe moet dat nu? Ik vrees het ergste!”, aldus een diep droeve mevrouw Druizelaar.

Heeft u Joachim gezien? Heeft u meer informatie over wandelvereniging Omni Semper? Aarzel dan niet en stuurt u alstublieft een brief naar de redactie.

---

### **Moord Merkens nog immer Mysterieus**

Woudenburg – De moord op studente Sarina Merkens in de louwmaand is nog steeds onopgelost. De tragische moord heeft de gemoederen hoog op doen laaien, zeker door de brute wijze waarop de tweedeaars studente heraldiek van haar leven was beroofd. Meerdere verdachten zijn opgepakt, maar het onderzoek bij het

Woudenburgs Corps heeft tot nu toe alleen een aantal studentikoze acties als resultaat opgeleverd. De ouders van Merkens hebben een beloning uitgelooft voor de gouden tip die leidt tot de arrestatie van de dader.

---

### **Voor aankondiging : Exclusief Interview met beroemde auteur**

In een volgende editie van deze periodiek kunt u een exclusief interview verwachten met de beroemde auteur Jean Bob du Clou. Door een samenloop van omstandigheden trof onze correspondent Jisan Ikli de schrijver op een van de laatste plaatsen waar men een gevierd auteur van zijn kaliber zou verwachten : in het Stormklooster op de rand van de woestijn van Redoban, waar hij inspiratie op zou willen doen voor zijn nieuwe roman “Brandend Zand”. Onze correspondent sprak de schrijver exclusief over een aantal onderwerpen, waaronder zijn liefde voor het geschreven woord, zijn onafscheidelijke Chihuahua Wodan, zijn liefde voor musea en oude boekwerken, zijn privéleven en de beschuldigingen van plagiaat. “Mijn afgunstige concurrenten bedenken de gekste dingen, laatst werd ik er zelfs van beschuldigd een begenadigd vervalser te zijn. Ja, jaloezie doet gekke dingen met de mens.” Als klap op de vuurpijl heeft Jean Bob een lofdicht ge-



schreven wat in deze periodiek als eerste gepubliceerd zal worden; mis deze primeur niet !

*Ingezonden mededeling*

*Lectori salutem!*

*De plannen zijn gesmeed, de voorbereidingen getroffen. De nadere confrontatie van cruciaal belang.*

*Het is allemaal begonnen met het visioen over de synode. Iedereen is opgeroepen mee te helpen en zelfs Keizerin Leta heeft ons een hart onder de riem gestoken. Nu komt het er echt op aan. De confrontatie met het Niets. Alles wat ons lief is in deze wereld en onze wereld zelf heeft jullie hulp nodig.*

*We hebben onze kampioene voor het Al gekozen, en ze is de vorige onder ogen gekomen. Moedig heeft ze eigenhandig een wendigo verslagen, heeft ze de kracht getoond om zich boven de vorige kampioen te verheffen, en de creativiteit om met hem te dansen. Ze werd waardig bevonden en allen scandeerden haar naam; Awétya Etel.*

*De Zwaardmeester van het Noorden heeft haar behendig gemaakt met zwaard, het Westen heeft haar uithoudingsvermogen getraind, en het Oosten haar geest gesterkt. Aan mij, de Wachter van het Zuiden de taak haar geduld en oordeelsvermogen voor te bereiden voor komende strijd. Een Helm, Schild en Zwaard zullen worden vervaardigd om de Kampioene te bewapenen.*

*De tijd begint te dringen. Plagen, geweld en honger teisteren onze landen. Wanhoop en verdriet onze emoties. Maar met jullie collectieve steun kunnen we dit tegengaan.*

*Een feest ter viering van het Bestaan zal moeten plaatsvinden. Laat iedereen er deel aan nemen, laat iedereen dansen, zingen, lachen en het Al vieren in het gezicht van de Leegte! Dit is hoe iedereen in de wereld kan helpen en het gevecht kan beslissen. Herinner u dat er hoop is, en die ligt in de naam van de kampioene. Awétya Etel, overwinnaar van het Niets.*

*Alleen dan zal de representatie van alle ellende worden verslagen en opgesloten in een goed beveiligde gevangenis, bewaakt door Slaper en Wachter zodat deze voor duizenden jaren gesloten blijft.*

*Dan kunnen wij allen genieten van onze Aarde en genieten van Al het moois wat het Leven te bieden heeft.*

*Wij vragen jullie hulp. Het is nu alles, of niets...*

*Afia D'Vina, Wachter van het Zuiden.*



## Publieke Bekendmaking

Laat het bekend zijn dat vanaf deze dag, de 9<sup>e</sup> van de lente maand in het 28<sup>ste</sup> jaar van de regering van onze Keizerin Leta, Ik, Gerardus Aurilac, Aarts-Inquisiteur van Hare Keizerlijke Inquisitie de volgende wet heb toegevoegd aan het Wetboek der Keizerlijke Inquisitie:

Vanaf deze dag wordt het terugkeren uit den dood gezien als een groot ketterij.

De straf op deze vileine daad is dan ook vierendeling, onthoofding en of verbranding tot de permanente dood erop volgt.

Wij zullen niet toestaan dat ketterys het zielenheil van de burgers van het keizerrijk in gevaar brengen.

De wil van de Goden is mijn wet,

Gerardus Aurilac,  
Aarts-Inquisiteur der Keizerlijke Inquisitie

### Kunstbijlage

In zware tijden putten velen hoop uit de schone zaken van het leven. Zo ook onze lezers. De redactie heeft diverse gedichten en lofliederen mogen ontvangen en biedt deze graag aan aan haar lezers, in de hoop dat zij hier moed uit kunnen putten in barre tijden.

#### Loflied

Wie kent er niet het verhaal van Heron?  
De beschermheer van Elerion  
Hij was geliefd en alom bemind  
Maar hoge bomen vangen veel wind  
Van adellijke bloede, van huize Van  
Ramssteen  
Van zo'n voorname familie is er maar één  
Van oudsher verbonden aan de Hemelkei-  
zer  
Met elke generatie ouder en wijzer  
De zonen van Tilman, stuk voor stuk heren  
Maar één sprong eruit en hem zullen wij  
eren  
Heron van Ramssteen, held van Elerion  
Om nooit te vergeten, hoe het eens begon  
De jongste van drie zonen, geen richting  
en geen doel  
Zijn dagen slijten in een landhuis gaf geen  
goed gevoel  
Zijn vaardigheid met 't zwaard, zijn eerge-  
voel en moed  
Brachten Heron bij het leger, en dat ver-  
ging hem goed  
Ging in tegen de wensen van zijn vader  
Maar hield moedig stand en korte tijd later  
Werkte Heron zich verder omhoog in de  
rangorde  
Maar vader Tilman, o hoe zeer die morde  
Dreigde Heron te verstoten, te onterven  
Wanneer de dag kwam dat hij zou sterven  
Maar Heron, hij gaf niet op en promoveer-  
de  
Naar korporaal toen plots het tij zich keer-  
de  
't Was in de alvenoorlog in Herons leger-  
dagen  
Dat Herons eenheid welhaast zou zijn ver-  
slagen  
't Was achter de linies van de wrede alven

Dat Herons eenheid in rap tempo begon af  
te kalven  
't Was zijn commandant, jonker Van Eij-  
genbraeckel  
Die 't leidend voorwerp werd van 'n heus  
spektakel  
Hij verbood een reddingsoperatie, de jon-  
ker  
Maar de mannen, alleen en in het donker  
Hoefden niet te vrezen, want daar was He-  
ron  
Die schoot hen te hulp, de beschermheer  
van Elerion  
Men fluistert dat jonker Van Eijgenbraec-  
kel sindsdien heus  
Door het leven gaat met een gebroken neus  
Een promotie naar de Woldwachters was  
Herons beloning  
Waar de held werd ontvangen als ware hij  
een koning  
Een belangrijke missie kondigde zich aan  
Heron, de held, zou naar Zilverbeek gaan  
Aldaar bestond er de noodzaak  
Het volk op te leiden, een nobele taak,  
Tot militie die zichzelf kon beschermen  
Het volk waarover Heron zich zou ontfer-  
men  
De Zilverbekers, aanvankelijk wantrou-  
wend  
Bekeerden al spoedig, Heron nader aan-  
schouwend  
Zelfs druïden en magisch begaafden wist  
hij te bekoren  
En zo ontstond volksmilitie 'Den Zilv'ren  
Hoorn'  
Onder Herons bezielende leiding wist men  
zich te vermannen  
En 'Den Zilv'ren Hoorn' zag kans de Alf  
uit te bannen  
Maar o wee, na het strijden van deze strijd

Werden zij gegrepen door de demon van  
de Tijd  
Een reis naar 't verleden lag in het ver-  
schiep  
Een wonderlijke wending in dit heldenlied  
Het was hier dat Heron zich wendde tot de  
Natuur  
Waarvan hij heeft gehouden tot het aller-  
laatste uur  
Ook verbond Heron zich in deze roerige  
tijd  
Aan het roemruchte Gilde van de Strijd  
't Was aldaar dat de vriendschap ontstond  
met David ende Sventibold  
Er werd heel wat gegrapt ende gegrold  
Maar ook ernstige gebeurtenissen werpen  
hun schaduw  
De dood van druïde Amber was hardvoch-  
tig en ruw  
In haar voetsporen trad Aurora, zij aan zij  
met Heron  
Leidden de twee de militie zoals geen an-  
der dat kon  
't Was senator Elric, die Heron, gezeteld te  
Zonnestein  
Aanstelde tot Geloofsprefect op zijn eigen  
terrein  
Herons daden en overtuigingskracht  
Hebben de geloven bijeen gebracht  
Nooit of te nimmer liet Heron zich aflei-  
den  
Door hen die de uitvoer van zijn taken  
wilden vermijden  
Zoals het stond geschreven in de sterren  
Moest een horde woeste orken, die Heron  
het pad wilde versperren  
Machteloos toezien, zonder het hem te  
kunnen beletten  
Dat Heron achteloos slagen parerend zijn  
weg voortzette  
Zonder schrammen of builen bij zijn ver-  
gadering kwam  
En onverstoord voortging met het dagpro-  
gram  
Want zo was de volksheld, Heron, o Heron  
De beschermheer van Elerion  
't Was in de jaren dat zijn ambtsperiode op  
zijn eind liep

Dat Heron sprak: 't Wordt tijd dat ik mij  
verdiep  
In het wel ende wee van het Keizerrijk  
De Keizerin en het volk te dienen is o zo  
belangrijk  
Het was vanzelfsprekend dat de Orde van  
de Witte Roos  
Hem als aspirant-schildknaap uitkoos  
Nog nimmer had een kandidaat zich zo  
snel bewezen als Heron  
Nooit tevoren in heel het keizerrijk Elerion  
De proeven die ieder ander maanden kost,  
zo wordt gezegd  
Heeft Heron in slechts één ochtend afge-  
legd  
Ten tijde van de ridderwake te Trollendam  
Die een eeuwenoude vampier slecht be-  
kwam  
Was het dat de Orde van de Zwart Roos  
Heron voor hun gelederen uitkoos  
Met het inzicht dat het was voor het goede  
Dat hij zo het keizerrijk beter kon helpen  
en behoeden  
En het evenwicht tussen de geloven en gil-  
den  
Kon bewaren zoals Leta het wilde  
Ridder Tambourton, secretaris van de resi-  
dent  
Sloeg Heron tot Ridder van de Zwarte  
Roos en, zoals wel bekend  
Tot Baron van Zilverbeek, van zijn gelief-  
de veste  
En Heron, hij toonde zich gelijk al als de  
beste  
Door jegens leugenachtige lieden die zich  
valselijk uitgaven  
Voor ridders der Rode Roos, openlijk de  
wet te handhaven  
In de baronie te Zilverbeek was Heron  
zelden te vinden  
Want de Zilverbekers die hij zo beminde  
Konden uitstekend voor hun eigen welzijn  
zorgen  
Zonder dat Heron dat voortdurend hoefde  
te waarborgen  
Maar deden zich geschillen voor of ernsti-  
ge vergrijpen  
Was Heron altijd bereid om in te grijpen

Als waarnemend burgemeester van Trol-  
lendam heeft Heron  
Zich ontfermd over het welzijn van de  
prinses van Elerion  
Herons nobele aard toonde zich in alle  
kleuren  
Tijdens een toernooi te Waaigat, een heu-  
gelig gebeuren  
't Was zo dat er gestreden werd om de  
hand van een schone vrouwe  
De winnaar zou haar mogen trouwen  
Heron zag de liefde ontbloeien in de ogen  
Van zijn dierbare vriend Quintijn en heeft  
wel overwogen  
De finale opgegeven ten gunste van zijn  
dierbare vriend  
Die zijn beeldschone bruid nog altijd zeer  
bemint  
Na het tragisch overlijden van dierbare  
vrienden, sprak Heron: Ik zie  
Wat er gebeurt als men geen banden legt  
aan magie  
En zo geschiedde het dat Heron het pad  
bewandelde  
Van de Rode Roos en hij daadkrachtig  
handelde  
Tegen de Heer der Ramspoed, die het rijk  
teisterde  
Waarna Heron hem de vrijheid ontnam en  
de weg versperde  
Als ridder in de Orde van de Rode Roos  
Presteerde de graaf van Zilverbeek tot  
Hartsbrandt grandioos  
De cirkel sloot zich toen het keizerrijk Ele-  
rion  
Een hoogst belangrijk beroep deed op  
Graaf Heron  
Om de geloofssynode in 't Wold te bege-  
leiden  
En vernietiging van het gebied te vermij-  
den  
De Woldwachters verzetten zich met man  
en macht  
Tegen de dreiging van de demon van de  
Jacht  
In hoogsteigen persoon redde Graaf Heron  
Het leven van de Kampioen van Elerion  
Het was dit levensgevaar dat Heron dich-  
terbij bracht

Bij de liefde van zijn leven, als ware het  
door toverkracht  
Hij schonk zijn hart aan zijn beminde  
De beeldschone vrouwe Rosalinde  
't Was een bruiloft die zijn weerga niet  
kende  
Maar ach ende wee, wat een ellende  
't Was tijdens de huwelijksreis in Duiven-  
voord'  
Waar de Graaf lafhartig werd vermoord  
En nu treurt heel de Orde van de Rode  
Roos en  
Is zijn kersverse weduwe niet te troosten  
Wie kent er niet het verhaal van Heron?  
De beschermheer van Elerion  
Hij was geliefd en alom bemind  
Maar hoge bomen vangen veel wind

---

### De Roos

Tegen wie, roos,  
hebt u zich gewapend  
met deze dorens?  
Dwong uw fijngevoeligheid u  
tot harnas  
te worden?

Maar tegen wie  
moet dit teveel u beschermen?  
Van hoeveel vijanden heb ik u  
bevrijd  
die deze wapenrusting niet vreesden?  
Integendeel, van zomer tot herfst  
kwetst u hen die u met hun zorgen  
omringen.

---

### Gedicht

Rozen verwelken  
Schepen vergaan  
Wij hielden vol  
En hebben jou weerstaan

Rozen versterven  
Rozen vergaan  
Nu ben je dood  
Gelukkig