

# DE WILDE POST



---

Jaargang 32

Anno Leta 30

Nummer 5

Pagina 1

---

## Umbrië opent haar poorten voor Haribdische hulpbehoevenden

*Door Jisan Ikli.* Nieuw-Woudenburg – Ook al zijn we al in de Wintermaand beland, nog altijd proberen wanhopige Haribdische vluchtelingen de oversteek te maken om weg te komen van het geweld aangericht door Fjinnan en andere barbaren op de Haribdische eilanden.

Langzaam komt de noodhulp in de vluchtelingenkampen op gang voor deze gedoemde zielen. De situatie is erbarmelijk, zeker nu de winter is ingetreden. Vooral het extreme weer speelt hen parten. Het sneeuwt en de temperaturen dalen tot ver onder nul. De Haribdianen proberen zo goed als het gaat warm te blijven met

kampvuren. De situatie is onhoudbaar. "Ik heb de nacht doorgebracht zonder verwarming. Dit is inhumanaan," stelt een vluchteling. Een ander klaagt over de wind. "De tent is bijna kapotgewaaid. Daardoor kun je niet slapen. Sommige mensen hebben in de regen gezeten." Hulporganisaties delen dekens uit.

Vrijwilligers leren de kinderen uit de vluchtelingenkampen orkbal. Het gaat er hard aan toe op het veld en er zitten duidelijk talentjes tussen. We verwachten dat de orkbalscouts snel deze kant op zullen komen om verschillende kinderen een plek

aan te bieden in hun opleidingsprogramma!

“Orkbal helpt om de oorlog uit het kind te halen”, legt een hulpverlener uit. “Het is erg belangrijk dat deze kinderen beter van zich af kunnen bijten. Anders kan er hier misbruik van hen worden gemaakt. We zijn erg blij met alle hulp!”

Hadewij Hanepoot, lid van het Keizerlijk Gilde der Postbestellers, houdt zich bezig met het bij elkaar brengen van families. “Veel families hebben elkaar tijdens hun vlucht uit het oog verloren. Ze weten niet hoe het met hun geliefden gaat en zelfs niet of zij nog leven of niet. Vooral kinderen zijn extra kwetsbaar zonder hun ouders. Het is een grote eer en verantwoordelijkheid om hier vanuit het KGPB ervoor te zorgen dat mensen weer contact krijgen met hun geliefden. Een brief van een verloren gewaande geliefde betekent zoveel! Vooral als kinderen hun ouders terugvinden, dat is erg dankbaar werk.”

Hadewij coördineert en traint de Haribdianen om de brieven in de verschillende kampen te bezorgen. “Uiteindelijk moeten ze het zelf doen, dat is het beste. De vluchtelingen hebben geen geld om brieven te versturen. We zijn ook erg blij met een inzamelingsactie in Elerion-Stad. Speciaal voor dit doel staat er een kristallen huis op de markt.”

Om de kustplaatsen te ontzien van de stroom vluchtelingen en om deze hulpbehoevenden te voorzien van de basale voorzieningen heeft resident Loyauté de binnenlandse plaatsen opgeroepen om meer vluchtelingen toe te laten tot hun grondgebieden. De reacties hierop zijn gemengd geweest. Stadsheer Bick Trobbel van Kro Terlep reageert verheugd: “Eindelijk krijgen we weer ademruimte!” Daarentegen heeft Walrick verklaard dat ze “geen ruimte hebben voor landlopers,” aldus baron François van Chedugadeindre.

Ongekend is dat zelfs het keizerrijk Loyauté op de vingers tikt. Tijdens een senaatszitting werd er door vooral de senatoren uit het Land van Aa en de Twaalf Provinciën, uit angst voor hordes aan gelukzoekers, afkeurend gereageerd.

Ondertussen ontgaat de Haribdiërs zelf alle consternatie en blijven ze zoeken naar een plek om te schuilen. “Wij zijn onderweg naar Zilverbeek!” zegt een opgeluchte Wu Ren, de trekker van een kar met daarop zijn zwangere vrouw (40), en zijn dochters (18, 17, 16, 12 en 4) “Wij hebben gehoord dat de gravin daar zeer vrijgevig en gul is, dus hopelijk kan ze ons een plekje aanbieden. Zeker na aansporing van de resident.” Gelet op de grote stroom Haribdianen die dezelfde kant op gaan, is hij niet de enige met die hoop.

### **Grote tour bisschop en Inquisitie**

De nieuwe bisschop van de Wilde Landen, monseigneur Abraham al Rishaad, is begonnen met een grote kennismakingstour van Umbrië om zijn gelovigen te leren kennen. Samen met een delegatie van de Keizerlijke Inquisitie maakt de bisschop een rondreis van West- naar Oost-Umbrië.

“Overall waar we komen is het een groot feest!” zo vertelt inquisiteur Anton Bedaar enthousiast. “We verzamelen alle dorpsbewoners op de brink, waarna de bisschop kennis kan maken met zijn gelovigen. Daarna volgt een stichtelijk toneelstuk over de gevaren van ketterij door het befaamde Steekspeer theatergezelschap. En als uitsmijter organiseren we een gezellige brandstapel met spekjes voor de kinderen. Er zijn zelfs dorpelingen die zo onder de indruk zijn, dat ze ter plekke besluiten zich te bekeren tot een staatsgeloof als de Kerk van de Jaden Hemelkeizer of de Zonnecultus. Nou, dan weet je dat je goed werk hebt verricht!”

De bisschop zal zijn rondreis naar verwachting over enkele maanden afsluiten aan de kust van Umbrië. Over een beleefdheidsbezoek aan Kro Terlep is de kanselarij van het bisdom nog in overleg met de stadsraad van de havenstad.

### **Onrust in Vina vanwege Legeroefeningen**

Vanwege de toegenomen dreiging van groepen ondoden aan de grenzen met de woestijn van Redoban, zijn er meerdere regimenten vertrokken vanuit de kuststreken van Umbrië richting Brino Anjak, met als eindbestemming Vina, om daar gezamenlijke oefeningen te houden. Waaigat, Helmhaven en Mawels hebben onder anderen hun troepen beschikbaar besteld. De commanderij te Nieuw Woudenburg diende als verzamelpost voor deze eenheden, waarna de route tezamen en in goede sferen werd voortgezet. Maar onze moedige soldaten bivakkeren al ruim twee weken ter hoogte van Driehuizen.

Het lokale bestuur uit Vina heeft bezwaar aangetekend tegen de grote hoeveelheid troepen. Bezorgde burgers en ingezetenen houden de vijf regimenten nu op met spandoeken en hooivorken. De sfeer is gespannen. “Het lijkt wel een invasiemacht! Het is alsof het keizerrijk ongeveer iedere man en vrouw die een wapen kon vasthouden richting de woestijn aan het jagen is. Maar maak dat de kat-mens wijs. Die ondoden zitten er al jaren, en nu besluit het keizerrijk in actie te komen? Dit is niets anders dan een poging om massaal onze wijn toe te eigenen!” aldus Frederik

Noordman, telg van de invloedrijke Noordman familie.

“Wij proberen de situatie te kalmeren, maar tot wij bevel hebben gekregen vanuit hogerhand zullen wij wachten tot de rust weer wederkeert voordat we onze reis voortzetten,” zegt sergeant-majoor Goedhart, van het vijftiende regiment “De Veelvraten.”

---

### **Luxe diner loopt uit op steekpartij**

Het jaarlijkse diner van jonker Ferdinand van Veurt tot Vonk en jonkvrouw Elisabeth van Winstede is uitgemond tot een bloedbad. Tijdens dit exclusieve benefietdiner in Pelinor voor de hongerige kinderen in Redoban worden normaalgesproken de meest bijzondere hapjes en liflafjes opgediend. Zoals in de voorgaande jaren werd er weer ruimschoots geboden voor zitplaatsen naast de als beeldschoon bekendstaande jonker en jonkvrouw tijdens één van de zestien gangen. Echter, rond de vierde gang, aldus ooggetuigen, begonnen er weelderige blikken op te spelen tussen de jonker en de jonkvrouw, die altijd bekend stonden als platonische levensgezellen. Bij de vijfde gang (een amuse van zeewraator en wier) begonnen de jonker en de vrouwe er op te staan dat er meer eten werd aangebracht door de lakeien. Bij de zevende gang begonnen ze zelfs het

eten van andermans bord af te eten, tot rond gang tien (Noriaanse tomatensoep) hun butler opriep tot stilleggen van de maaltijd nadat de jonker zijn gezicht in de kokende soep had geduwd om deze in enkele slokken leeg te drinken. Nadat er bleek dat er geen eten meer geserveerd zou worden stak de jonkvrouw Winstede haar mes in de hand van haar metgezel, die hier nauwelijks bezwaar tegen leek te maken. Op dat moment werden de gasten gesommeerd het pand te verlaten, maar volgens onze verslaggevers bevindt de jonkvrouw van Winstede zich op dit moment bij de Zusters van de Goede Genade in Pelinor en de jonker is, aldus zijn vader de Baron van Veurt tot Vonk, op retraite in Encique.

---

### *Ingezonden brief*

"De laatste maanden ontvang ik brieven met verhalen over dromen. Godesgeklaagd rare dromen. Mijn verzoek: hou daar mee op of stuur uw rare verhalen ergens anders heen.

Kapitein Vos Molenaar"

---

### *advertentie*

*Kaas van Kaasema,  
Natuurlijk de romigste!*

## **Trollendam ontroerd door het Steekspeer's Theatergezelschap**

Na hun tournee door Umbrië feestelijk te hebben ingeluid in Nieuw-Woudenburg, was het Steekspeer's Theatergezelschap recent ook te zien in Trollendam. Hier speelden zij de voorstelling: 'De Grijsze Held en de Valse Snoodaard', waarin moderne thematiek zoals vrouwenonderdrukking en slavernij op ondubbelzinnige wijze aan de kaak werden gesteld. Een zichtbaar geëmotioneerde bezoeker zei na afloop: "De tranen staan mij nog in de ogen, wat een spektakel!"

De regisseur van het Steekspeer's Theatergezelschap – de nog altijd levende Prospero Paganini - was kort beschikbaar voor commentaar: "De voorstelling werd goed bezocht en wij zijn verheugd dat we dit gevoel los hebben kunnen maken bij het publiek." Tevens vroegen wij de regisseur wat we verder kunnen verwachten van zijn theatergezelschap. Als reactie op de vraag trok de heer Paganini een peinzend gelaat en betastte hij uitbundig zijn eigen gezichtsbehang. Hij vervolgde: "Dankzij het succes van de laatste voorstelling zijn we nu in staat om het nog grootser aan te pakken tijdens de komende voorstellingen. Umbrië kan nog een hoop van ons verwachten!"

## *Advertentie*

### **Geef meer dan een deken aan Hua (5) uit Haribdië**

Want voor haar is een deken meer dan zomaar een stuk textiel. Zonder deken is de kans dat dit meisje de winter doorkomt heel klein. Een deken is voor hen een levensredder.

Kwetsbare kinderen zoals Hua hebben je hulp nodig. Met bijvoorbeeld 2 zilver geef je vier kinderen dekens om de winter door te komen én meer. Je geeft hen niet alleen warmte, maar ook hoop en het gevoel dat ze er niet alleen voor staan. Doneer nu en houd kinderen warm deze winter.

Alvast zeer bedankt voor je gift!



### ***Handelaar Peter Ratsvast***

*Voor rotsharde deals,  
Die keigoed zijn voor uw beurs!  
In en verkoop van de meest  
voorkomende handelswaren.*

### **Gardisten bij Kanol aangevallen**

Een zwaarbewapende man heeft zich een weg gebaad door de gardisten die de brug bij Kanol bewaakten. De gardisten hebben zich schaars gemaakt nadat de man in woede uitbarstte, en één van hen is zwaar gewond geraakt.

Volgens Karel, een van de wachters die zich op de brug bevonden, had de man geen zin om vragen te beantwoorden en noemde hij hen "herszenloze lijfeigenen van de hegemonie van de Goden", waarna hij veeleer een wervelwind van zwaarden leek dan nog menselijk. De identiteit van de man is nog niet zeker, maar hij trok op richting het noorden.

### **E'Suidse Jongus behalen record**

Het ongekende is gebeurd. Al vijftwintig wedstrijden lang hebben de E'Suidse Jongus in de Elerion-Stadse Orkbal Liga nog geen punten gescoord, een daadwerkelijk ongeëvenaard record. Tijdens de afgelopen wedstrijd tegen de Norse Noorderlingen leek het er toch van te komen toen renner Johannes "de Das" Dassen er vandoor rende met de bal. Echter werd het gejuich van de Norse toejuigleiders hem te veel waarop hij spontaan het veld af rende. Dit is één van de vele bijzondere gevallen van pech die de Jongus heeft geplaagd

sinds het aantreden van coach Peter Frederikjes. "Tja, als je de bal hebt, dan mot je scoruh. Ze kunnuh um niet, of ze kunnuh um wel," aldus de altijd nuchtere coach. Ondanks de vele verloren partijen zijn er nog geen oproepen gekomen tot aftreden van de coach.



### **Bediende gewond in bedrijfsongeval**

Zilverbeek – In Kasteel Zilverbeek is bode Annigje Waterloop met spoed naar een lokale druide gebracht nadat ze minstens twee uur bedolven was onder meerdere artikelen van porselein. "Ik stond de afwas te doen, maar de laatste maanden is het allemaal uit de hand gelopen," Vertelt ze achteraf, met haar arm in het gips.

“Normaal had mevrouw maar een paar bordjes om af te wassen, maar om de een of andere reden was de stapel nu enorm. Ik dacht dat ik er nooit meer onderuit zou komen!” De geschatte schade van het ongeval is minstens honderdvijftig kop en schotels, vijf theepotten, een dienblad en een poezenbeeldje.

---

### **Gouden Gezellen halen geld op voor weduwen en wezen**

De benefietwedstrijd te Trollendam tussen de Helmhaven Haviken en het gelegenheidsteam van de Gouden gezellen afgelopen herfstmaand dreigde te mislukken nadat de Haviken op een dagreis van Trollendam plots geveld werden door acute voedselvergiftiging. Om de slachtoffers van de strijd tegen Nillisten niet teleur te stellen werd echter ter plaatse een nieuw orkbalteam gevormd uit de toegestroomde bezoekers. Vele fans lieten zich de kans niet ontglippen een echte wedstrijd tegen hun orkbalhelden te mogen spelen! De wedstrijd werd door de EPOB omschreven als “robuust” en werd gezien als een goede proef van de aangepaste orkbalregels van de bond. De totale opbrengsten werden – na aftrek van gages en administratieve kosten – overhandigd aan de Kerk der Jaden Hemelkeizer, die zal zorgdragen voor een goede verdeling onder de hulpbehoevenden.

---

### *mededeling*

Het Heron van Ramssteen Porseleinen Poezenbeeldjes Museum te Zilverbeek is door onvoorziene omstandigheden tot nader order gesloten. Rondleidingen op afspraak zijn mogelijk. Pothelm aanbevolen.

---

### *Rubriek*

*Lieve Marietje,*

*Laatst ging onze kat dood en werd dezelfde week ook nog ons paard gestolen. Hoe kan ik nou positief in het leven staan als er zoveel ellende om me heen gebeurt?*

*Groeten van Koos*

Lieve Koos,

Dankjewel voor je brief. Er gaan geregeld dingen mis in ons leven. Ook in het mijne. Mensen gaan dood, onderhandelingen lopen verkeerd, vriendschappen eindigen, ik raak overweldigd of de bereikte dingen vallen tegen. Daartegenover staat dat er altijd iets is dat je kunt doen om je leven iets beter te maken. Altijd. Al is het maar even zitten en rustig ademhalen, of een knuffel halen bij iemand, of een kop koffie drinken. Die gedachte helpt je om sneller in een positieve stroming te komen. Om niet meer te worden bestuurd door gevoe-

lens van onrecht, van haat of van wraakzucht.

Maar Marietje, hoor ik je denken, het leven is toch niet maakbaar? Je hebt toch geen controle over die gebeurtenissen om je heen? Ellende dient zich soms gewoon aan. Dat klopt, maar het is niet zwartwit. Er is ook grijs. Natuurlijk gebeuren er een heleboel dingen die je niet in de hand hebt: je wordt ziek, een dierbare sterft, er breekt oorlog uit. Dingen waar je niets aan kunt veranderen. Maar tegelijkertijd zijn er óók een heleboel dingen waar je wél iets over te zeggen hebt. Je kunt je enerzijds inzetten om wenselijke gebeurtenissen te veroorzaken en tegelijkertijd accepteren dat je niet alles kunt controleren. Ik denk dat dat een hele gezonde mentaliteit is. Voor jezelf, voor hen die je dierbaar zijn, voor die willekeurige zwerver onder die brug waar je iedere dag aan voorbij loopt.

Dus, wat kun jij doen om de wereld een beetje mooier te maken?

Denk niet altijd in grote gebaren. Je kunt ontzettend veel waarde toevoegen door mensen op kleine manieren te helpen. Hoe kun jij nú, op dit moment, iemands leven iets beter of leuker maken? Houd de deur open, glimlach, wees behulpzaam, haal wat te drinken. Als iedereen elke dag een

moment neemt om iets leuks voor een ander te doen, bereiken die kleine gebaren meer dan je denkt.

Het leven is niet altijd rozengeur en manschijn. Dingen gebeuren nu eenmaal, maar er is altijd iets dat je kunt doen om de situatie op z'n minst minder ellendig te maken.

Zoals mijn wijze vader vroeger altijd zei:

*Rozen verwelken  
Schepen vergaan  
Dus zit niet te melken  
Maar doe er wat aan!*

Kus,  
Marietje.

---

*In memoriam*

### **Willem Kieviet**

In de herstmaand anno Leta 30 is op tragische wijze Willem Kieviet overleden. In hem is een legendarische orkbalspeler van ons heengegaan. Hij was een vriendelijke man die geprobeerd heeft steeds het juiste te doen. Hij was een Jaden Hemelkeizergelovige.

Maar hij ging gebukt onder een enorme onzekerheid en prestatiedruk waardoor hij verslaafd raakte aan barda en andere ver-



slavende middelen. Dat heeft hem uiteindelijk geruïneerd en leidde uiteindelijk tot zijn ondergang.

Willem groeide op in Avonturenstein, een stad vol huurlingen, uitschot en politieke dissidenten. Als tiener werd zijn talent voor orkbal opgemerkt. Hij mocht uitkomen voor Zippo's Allstars en scoorde gelijk in zijn eerste wedstrijd. Hij was een getalenteerde, goede orkbalspeler, stil maar snel. Hij wisselde regelmatig van club en won vele prijzen. Anno Leta 25 werd hij zelfs gekozen tot orkbalspeler van het jaar. Maar de druk om te presteren en zijn eigen geloof dat hij niet goed genoeg was brachten hem ertoe om drugs te gebruiken om zo beter te presteren. Zo raakte hij verslaafd aan de barda. Uiteindelijk moest hij daardoor stoppen met zijn carrière. Dat was het ergste moment uit zijn leven. Helaas bleef hij drugs gebruiken en verspilde hij zijn hele kapitaal aan verslavingen. Hij raakte alles kwijt en leefde als bedelaar in Elerion-Stad. In die tijd lukte het hem wel om af te kicken van de barda, een grote overwinning.

Met beide handen greep hij de kans aan om mee te spelen in het gelegenheidsteam van oud-orkballers voor een benefietwedstrijd in Umbrië. Met deze wedstrijd stond er veel op het spel voor hem. Te veel. Om zo goed mogelijk te presteren greep hij terug naar de barda om goed te presteren en

zijn onzekerheid het hoofd te bieden. Hij zette in op een weddenschap waarbij zijn team zou verliezen en deed er alles, werkelijk alles aan om dat te bereiken. Hij speelde vals en gebruikte spreuken waaruit bleek dat hij een renegaat was. Dat leidde tot zijn arrestatie en executie.

In Willem Kieviet verliezen we een goede orkbalspeler en in essentie een goed mens. Zijn tragische leven is een waarschuwing voor iedereen om niet verslaafd te raken aan de barda.

---

***Allen zijn welkom bij onze  
feestelijke bijeenkomst!***

***Om Umbrië te danken in deze tijden van nood heb ik, Oicho Kabu, het op mij genomen om een feest te organiseren in Saribdische stijl op de 1<sup>e</sup> zaterdag van de sprokkelmaand. Er is op dit moment nog steeds te veel spanning tussen onze volkeren, maar een dag vol spel en plezier zal ons verbroederen! Onthoud: Het wachtwoord is "Speelplezier!"***

***Dus komt allen naar Duizendvoorn, speel mee en de beste speler krijgt een leuke prijs uit Saribdië!***

---

### Mogelijke toveracademie Dialodor

Welingelichte bronnen binnen Tovenars-eiland berichten dat er onderhandelingen gaande zouden zijn tussen de Grootmeesters en afgevaardigden van de stadstaat Vennis in Dialodor over de oprichting van een magische academie in de stad. Indien een akkoord zou worden bereikt zou dit een primeur zijn voor het land, waar tot op heden geen grootschalig gestructureerd magisch onderwijs gegeven wordt. Tovenars-eiland heeft in het verleden vaker toegestaan dat onder zijn auspiciën magische kennis wordt onderwezen; het meest bekende voorbeeld hiervan is de Academia Magica te Elerion-Stad. Waarom specifiek voor Vennis wordt gekozen is niet duidelijk, al gaan er geruchten dat er een zeer aantrekkelijk aanbod is gedaan door het stadsbestuur.

Toch is niet iedereen in Vennis enthousiast over de plannen. “Ik vind het allemaal prima, die tovers moeten het ook maar leren, maar waarom moet dat in mijn achtertuin?”, aldus een bezorgde burger. “Die puntmutsen zijn altijd bezig met hun brouwsels en drankjes. Maar wat als er iets mis gaat? Wat voor gevolgen gaan die dampen hebben voor mijn knolrapen?” vraagt een lokale groenteboer zich af.

Anderen bereiden zich echter al voor op de toekomst. Zo heeft de handelsfamilie Me-

cenas al aangekondigd in onderhandeling te zijn met diverse handelshuizen over de exclusieve levering van potloden aan de stad. Andere bewoners zijn al bezig zolders om te bouwen tot extra slaapkamers.

### WOLFS JAGERSDIENSTEN



**ALS U GEEN VRAGEN STELT DOEN  
WIJ DAT OOK NIET.**

Zoekt u al een tijdje naar een oude vriend, vijand, kennis, schuldenaar of familielid? Zoekt u naar een comfortabel nieuw stuk lederen pantser? Heeft u vaak leer nodig maar weet u nou niet zo goed waar dat te vinden? Zoekt u een karkas van een dier om nader onderzoek mee te doen? Heeft u nét dat beetje extra overtuigingskracht nodig om u veilig te voelen? Zoek niet verder!

Wolfs Jagersdiensten jaagt op alles wat door het bos, veld, dorp of gehucht loopt. In overleg is alles een optie! Discretie is gegarandeerd, voor de juiste prijs.

En onthoud het credo: Als u geen vragen stelt, doen wij dat ook niet!

Indien u interesse heeft, vraag naar Magnus Wolfs.

--- Vermist! ---

*Onze "hond" Brutus is verdwenen. Hij luistert niet naar zijn naam, maakt het geluid van een hese egel en bijt als je je enkels bij hem in de buurt houdt. Op de een of andere manier wil mijn vrouw hem toch terug.*

*Neem contact op met Trudy van Duizendvoorn of mijzelf, Bernard van Duizendvoorn, als je hem hebt gevonden, of een andere rat die er voldoende op lijkt.*



### Gezocht

Meneer Snoezels, een katmens in dienst van de excentrieke gepensioneerd tovenares Alara Kadavera is plotseling vermist. Mevrouw Kadavera mist hem heel erg, en hoopt dat hij snel weer bij haar terug komt om over zijn

buikje geaaid te worden. Hij eet graag vis, en houdt van krauwelen onder zijn kin. Het is wijs om een genezing bij de hand te houden voor als hij niet meer op zijn buikje geaaid wil worden. Als u hem vindt, wilt u dan contact opnemen met mevrouw Sneeuwbal, aanspreekpunt voor Alara Kadavera, in de toren nabij Heemdal?



### **Uitgelicht: Het profiel van een ketter<sup>1</sup>**

Elerion-stad – Vele vragen blijven onbeantwoord na de laffe aanslag door de ketter Willem de Z. op baron Wolfgang van Noordhoven. Op klaarlichte dag in de navolging van de wedstrijd tussen de Gouden Gezellen en de gelegenheidsteams van Umbrië werd deze vooraanstaande inquisiteur doodgestoken door Willem de Z.. De inlichtingendiensten hebben aangegeven dat ze Willem de Z. al in de gaten hielden, maar hoe kan het dan toch zijn gebeurd dat deze moord heeft plaatsgevonden? Wat zorgt ervoor dat iemand zijn rug keert naar Elerion en zijn zielenheil in handen geeft van iets anders dan één van de staatsgeloven? Was Willem de Z een terrorist, of iemand die slechts door omstandigheden de wanhoop nabij was? Uw verslaggever ging op onderzoek naar antwoorden voor deze vragen.

Willem de Z. is geboren in het jaar Ka-Rashied 0 als zoon van een rijke familie op slechts steenworp afstand van de befaamde Tweede Hakimstraat. Zijn vader was een priester van de Jaden Hemelkeizer en zijn moeder een getalenteerd bezweerster. Terwijl de Vuist en andere groepen gelieerd aan de usurpator hun lusten botvierden op de onschuldige bevolking van Elerion-Stad ontfermden zijn ouders zich over een lief jongetje. Hoewel ook zijn ouders lichte sympathieën hadden voor de usurpator, wisten zij zich na het aantreden van Leta snel te vormen naar de nieuwe werkelijkheid als vooraanstaand burgers, ondanks de geruchten dat zijn moeder een renegate was.

Echter, in Willem's tiende levensjaar veranderde alles. Een tragisch koetsongeluk, op een mooie zomerdag, zorgde ervoor dat de jongen een wees werd. Gelukkig was er een testament, dat de volledige bezittingen van de familie de Z. in de zorg stelde van de bezweerder Zexyrixis. Deze bezweerder was de leermeester van Willem's moeder. Daarom kwam ook de opvoeding van de jonge Willem in zijn handen. Maar niet voor lang. Zexyrixis werd binnen twee jaren door de Orde van de Rode Roos betrappt op renegatie. En spontaan onthoofd. De jonge Willem wist te ontsnappen door zich te verstoppen in een bezemkast. Verstopte Willem zich omdat hij ook renegaat was? Of slechts uit angst?

Daarna zwierf Willem door de straten van Elerion-stad en voedde zichzelf verder op. Hij haatte de ridders die zijn leermeester omgebracht hadden, hij haatte dat hij zijn ouders nooit meer terug zou kunnen brengen en hij haatte nog meer dat hij zich erbij neer legde en alleen maar begon te overleven met een vlotte babbel en vlotte vingers. Zijn favoriete methode was

---

<sup>1</sup> Deze bijlage is een boodschap van algemeen nut, betaald door de Stichting Inquisitoire Redding van Elerion.

om zich voor te doen als een rijke heer op zoek naar een bruid, maar die ook een investeerder zocht voor zijn nieuwste onderneming. Menig edelman dacht dat zijn dochter met een vooraanstaande heer kon trouwen en daarmee ook kon investeren in Elerion's grootste zeeproduct. En op het moment-supreme was Willem steevast met de noorderzon vertrokken. Stal Willem slechts als een ordinaire dief, of probeerde hij de leegte in zijn leven op te vullen?

De enige zekerheid die we kunnen hebben is dat Willem de Z. zich vaak ophield in de herberg het Vergiet. De stamgasten herinneren zich nog steeds dat hij daar vaak kwam, met verliefde ogen starend naar één van de serveersters, of om zijn nieuwverworven fortuin te vergokken. Dit deed hij jarenlang. Tot een jaar of drie terug. Ineens verdween de jongen met de dromerige blik in zijn ogen uit het Vergiet.

En kort daarna verscheen Guillaume le Chanteur in Umbrië. Deze beschaafde butler beweerde te werken voor een dame van hoge stand en wist zichzelf zo naar binnen te werken bij graaf Heron van Ramssteen, een lid van de Orde van de Rode Roos. Met vervalste papieren van het Gilde der Nette Heren, een vooraanstaand instituut, wond hij de graaf van Ramssteen om zijn vingertje, al snel gevolgd door zijn vrouw, een bekend lid van de elite van Elerion-Stad: Rosalinde van Ramssteen-Goedhart.

Ongetwijfeld was Willem op het idee gekomen voor zijn duivelse plan via de aankondiging van de bruiloft van de graaf in de Wilde Post. De huidige douairière van Ramssteen paste precies in het patroon van Willem. Ze was rijk, mooi en naïef. Alleen, in tegenstelling tot al zijn andere doelwitten, getrouwd.

Waarschijnlijk heeft het hem veel moeite gekost, maar uiteindelijk kon hij zich ertoe zetten om dit probleem uit de weg te ruimen. Was het mogelijk dat wraak nemen voor de dood van zijn voormalige leermeester hem die stap verder deed zetten? Of was hij gewoon puur uit op geld? Ongeacht, het staat buiten kijf dat Willem nog geen twee maanden in dienst was bij de van Ramssteens als bediende, toen de graaf overleed onder mysterieuze omstandigheden te Duivenvoorde. Het onderzoekswerk na de moord is ronduit slordig uitgevoerd, met geen spoor van bewijs in de archieven van het normaal zo goed ingelichte Duivenvoorde. Graaf Berend-Jan van Galen van Duivenvoorde tot Achterbeek weigerde aan uw verslaggever toe te lichten waarom er geen archiefmateriaal is over deze moord. Wie heeft Willem de Z. beïnvloed? Hoe diep gaat dit complot?

Men zou verwachten dat Willem na het behalen van zijn doel - het inpalmen van de rijke gravin - een grens zou trekken. Maar neen, binnen een jaar sloeg Willem de Z. wederom toe. Ooggetuigen hebben gemeld dat Willem de Z. aanwezig was toen professor Gerard Prunus, een vooraanstaand lid van de Keizerlijke Academie, zijn dood vond in de bibliotheek van hetzelfde Duivenvoorde. Later onderzoek heeft uitgewezen dat een stomp, zilveren object de doodsoorzaak was. Het rapport van de lokale wacht spreekt echter slechts over een tragisch ongeval. Was het daadwerkelijk een ongeval? Of heeft de butler een moord gepleegd, met de kandelaar, in de bibliotheek?

Ongetwijfeld is Willem de Z. rondom deze moorden betrokken geraakt bij ketterse groepen. Geen staatsgeloof zou zo'n gewetenloos moordenaar in hun rangen kunnen hebben. Iemand met een ziel zou nimmer deze vuile daden kunnen plegen op zulke vooraanstaande lieden van ons keizerrijk. De samenwerking met Ronne, de Demon van het Noorden, is nog een aanwijzing dat er niets goeds meer over was in deze man. En dit complete gebrek aan ziel, het complete gebrek aan liefde en de pure profiterende aard van de persoon in kwestie toont aan dat het slechts een kwestie van tijd was tot het mis zou gaan.

Toen de inquisitie haar onderzoek begon ging het mis. Baron van Noordhoven had door dat hij te maken had met een gevaarlijk crimineel die gebruik maakte van de goedgelovigheid van de als filantroop bekend staande douairière van Ramssteen om zichzelf te beschermen. Toen het net echter om Willem de Z. begon te sluiten maakte deze kat in het nauw een rare sprong. Samen met zijn mede-ketter, Ronne, de Demon van het Noorden, bereidde hij hun daad voor. Twee inquisiteurs waren hun doelwit: Baron van Noordhoven en Gustav de Wilde. Gelukkig hadden ze niet gerekend op de kunde van de Inquisitie. Magiër Gustav de Wilde wist een aanslag op zijn leven ternauwernood te ontkomen, en de dader te identificeren. Dankzij het kortdate handelen van onze Keizerlijke Inquisitie is er een einde gekomen aan de reeks moorden op onschuldigen en de manipulatie van de adel.

U heeft mij door het artikel vragen zien stellen, maar laat het antwoord duidelijk zijn: Willem was één zoals velen onder ons, maar zijn keuzes waren de zijne, van het begin tot het eind. Willem de Z. was niets minder dan een verloren zaak, en zijn dood is slechts een verademing voor het voltallige keizerrijk.