

# DE WILDE POST



---

Jaargang 32

Anno Leta 30

Nummer 4

Pagina 1

---

## Bisschop Al Rishaad gewijd!

*Door Jisan Ikli.* Nieuw-Woudenburg – Op de negende dag van de Zomermaand vond de langverwachte inwijdingsceremonie plaats van bisschop Abraham Al Rishaad. De priester van de Jaden Hemelkeizer was reeds maanden eerder geroepen om het hoogste religieuze ambt van de Kerk binnen de provincie te bekleden, maar Al Rishaad behoorde tot de slachtoffers van de mysterieuze slaapziekte te Duivenvoorde. Na het ontwaken van de kandidaat-bisschop werd in Nieuw-Woudenburg in allerijl de kathedraal van de Jaden Hemelkeizer voorbereid op de grootse inwijdingsceremonie. Op de dag van de wijding zelf stonden honderden burgers langs de route om de stoet hoogwaardigheidsbekte-

ders toe te wuiven. Kardinaal Jissan Asul, die de ceremonie uitvoerde, kon op een extra enthousiast gejuich van de menigte rekenen. De rituele plechtigheid zelf kenmerkte zich door een mooi vertoon van religieuze rijkdom en serene plechtstatigheid. Op het hoogtepunt van de wijding – de handoplegging van de kardinaal bij de nieuwe bisschop – zong een koor van honderd castraten een inspirerende hymne die vele aanwezigen tot tranen toe beroerde. Na de wijding wuifde bisschop Al Rishaad zijn geloofsgemeente toe vanaf een podium voor de kathedraal, waarna aalmoezen aan de armen werden uitgedeeld.

*Zie de bijlage bij deze krant voor een persoonlijke boodschap van de bisschop.*

### **Opvang Haribdische vluchtelingen problematisch**

De grootschalige toestroom van vluchtelingen uit de Haribdische eilanden zorgt voor grote problemen in vele kustplaatsen van het keizerrijk. Helmhaven kan de toestroom amper aan, maar lokale bestuurders zetten alles op alles om tijdelijke tentenkampen op te richten; de aanwezigheid van FJinnan kolonisten in de Helmlanden leidt daarbij soms tot grote spanningen. Ook vanuit Chem komen meldingen dat visserdorpen soms overvallen worden door gammele bootjes vol Haribdianen, die de lokale bevolking soms verdubbelen.

Vanuit diverse hoeken klinkt er ernstige kritiek op Kro Terlep, dat slechts zeer mondjesmaat vluchtelingen toelaat. “Wij laten iedereen toe waarvan we zeker zijn dat ze geen gevaar vormen voor de veiligheid van deze stad of diens burgers,” zo liet stadsheer Bick Trobbel kortaf weten.

De Haribdianen zijn massaal hun eilanden ontvlucht na een grootschalige invasie van Fjinnan en andere bloeddorstige piraten. Ook schijnen vele Haribdianen zelf te collaboreren met de binnenvallende plundersaars.

Het Keizerlijk Leger laat weten dat de zaak de hoogste aandacht heeft en dat de Keizerlijke Vloot alle hulp zal bieden waar mogelijk.

### **Kroonprins Pelinor bezoekt Hoofdstad**

Kroonprins Pelinor heeft met klein gevolg een bezoek gebracht aan Elerion-Stad. In het gezelschap van hofnar Vreugdenhil, enkele lijfwachten en bedienden heeft de toekomstige opvolger van de huidige Koning Pelinor verschillende tempels bezocht, die tijdens zijn bezoek tijdelijk werden gesloten voor het publiek. Vreemd genoeg werd ook de ontmoeting tussen de kroonprins en de Keizerlijke familie bijzonder goed beveiligd, al werd de sfeer door ingewijden als “amicaal” bestempeld.

### **Helmhaven Haviken op weg naar Nieuw-Trollendam!**

Vanuit Helmhaven zijn de huidige orkbal-kampioenen – de Helmhaven Haviken – onderweg naar Nieuw-Trollendam voor een groots aangekondigde benefietwedstrijd ten behoeve van de slachtoffers van de recente gewelddadigheden tegen Nillisten. De reis neemt iets langer in beslag dan verwacht omdat de orkbalspelers bij iedere doorreisplek enthousiast worden verwelkomd. Orkbalfans vanuit het hele Keizerrijk zijn richting Alchimbra en Umbrië getrokken om een glimp op te vangen van hun helden.

Te Nieuw-Trollendam zullen de Haviken het opnemen tegen een gelegenheidsteam

van beroemde oud-orkbalspelers, de Gouden Gezellen. Ook hun tocht naar de Wilde Landen kan rekenen op veel belangstelling. Met name de populaire orkbalplaatjes van de ex-professionele sterspelers zijn zeer gewild bij fans.

---

### **Brandstapelincident in Nulde**

*Door Klaas Ketelhuis.* Het kleine plaatsje Nulde is opgeschrokken na een heus brandstapelincident. Er zou een ketter verbrand worden en het hele dorp was uitgerukt om deze vreugdevolle gebeurtenis te vieren. Er werd eerst ook nog lekker met stenen gegooid, weet een ooggetuige ons te melden. Vooral de mensen op de eerste rijen hadden er goed zin in. Toen de ketter op de stapel gezet werd en de beul net klaar was om de stapel aan te steken mompelde de man echter wat en riep toen iets over een gemartelde of iets dergelijks, waarna hij ontplofte. De beul is omgekomen, net als enkele mensen in de voorste rij. De inquisiteur ter plaatste is zwaar gewond afgevoerd. De Keizerlijke Inquisitie heeft een onderzoek ingesteld naar hoe dit kon gebeuren.

---

#### *Ingezonden bericht*



*Wij moeten de stem zijn van diegenen die geen stem hebben.*



### **Kennis gedeeld**

Op het Gele klooster Valinte is men de laatste tijd in opperbeste stemming. "We zijn zeer verheugd dat we de beschikking hebben gekregen over het archief van Pavel de Archivaris. Het is overgebracht vanuit Helmhaven en ik weet zeker dat we er erg veel goeds mee kunnen doen," aldus abt Wander. "Dit past natuurlijk in onze stelling dat kennis moet worden gedeeld. Met wat er in de archieven staat achten we ons nog beter in staat om mensen van advies te voorzien." Echt druk bij het klooster was het nog niet, maar volgens de abt komt dit omdat de mensen de weg naar het klooster nog niet hebben gevonden. "Ongedeelde kennis is dode kennis, vinden wij, dus we zijn voor iedereen toegankelijk. Kom eens langs en dat hoeft niet alleen als je een vraag hebt. Ook mensen die gewoon nieuwsgierig zijn kunnen altijd langskomen." Desgevraagd meldt Wander ook nog even dat als er mensen zijn die kennis hebben waarvan ze menen dat anderen er hun voordeel mee kunnen doen, deze worden uitgenodigd om deze kennis te delen. "Als het klooster te ver weg is, mag je ook altijd een kloosterling vragen: we zijn open voor iedereen ongeacht leeftijd, geslacht, ras of geloof." Verder wist de abt mede te delen dat het golemonderzoek al aardig vordert. Details kon hij nog

niet geven. "Mijn ambitie om een homunculus te maken heb ik niet opgegeven maar voorlopig steek ik mijn energie in golems. Het is een fascinerende materie!" Hierna toog de energiek abt weer aan het werk met de verzekering dat als er wat te melden is, hij dit terstond zal doen. "Kenniss moet je delen, nietwaar?"

---

### Glutenplaag in Zilverbeek

Zilverbeek – Het graafschap Zilverbeek wordt sinds een maand geteisterd door een ware Glutenplaag. De Gluut staat doorgaans bekend als een uiterst smakelijk en onschadelijk, maar met uitsterven bedreigd, vogeltje. Vanuit het keizerrijk wordt er daarom in de recente jaren opgeroepen tot een jachtverbod op het beestje. De Gravin van Zilverbeek heeft recentelijk gehoor gegeven aan deze oproep door het instellen van een Glutenreservaat op haar grondgebied nadat bisschop Abraham Al Rishaad aan had gegeven overgevoelig te zijn voor het lot van de gluuut. Dit had echter onverwachte gevolgen. Blijkbaar kan de Gluut zich zeer snel voortplanten als hij niet opgejaagd wordt.

"Echt verschrikkelijk!" zegt lokale ambtenaar Droogstoppel. "Ze zijn een ware terreur. Ik kan niet eens rustig de rekeningen betalen zonder afgeleid te worden door hun gekwetter. En ik heb ook nog eens een

allergie voor die beesten, ziet u? Ik zou veel beter rusten als we Glutenvrij zouden zijn," Bakker Willemse: "Ik kan niet eens mijn taart buiten zetten om af te koelen! Voordat je weet zitten er overal Gluten in! Ik begin behoorlijk intolerant te worden voor die Gluut!" Er zijn meerdere oproepen gedaan door de lokale bevolking bij jachtopziener Lochlain om in te grijpen in de wildstand. De jachtopziener was niet beschikbaar was commentaar.

Maar niet iedereen rouwt om de aanwezigheid van de Gluut. "Echt heerlijk," zegt lokale stroper Jan (*red: niet zijn echte naam*). "Ik hoef nog maar nauwelijks iets te doen om er genoeg te vangen voor een maaltijd. Ik word echt moddervet van die Gluten."

---

### *Nieuwe Rubriek: Lieve Marietje*

Lieve lezers van de Wilde Post,

Over de duur van een leven vol hobbels en kronkelwegen, heb ik mededogen ontwikkeld jegens mensen, jegens mezelf en uiteindelijk jegens alles dat leeft. Deze opwaartse spiraal richting meer liefde heeft ervoor gezorgd dat ik positiever naar het leven en de wereld kijk, meer vertrouwen heb, minder snel oordeel en diepere contacten leg met de mensen die ik tegenkom wanneer ik mij vol verwondering door de

wereld beweeg. Compassie maakt kalm, wijs en gelukkig. Het werkt bevrijdend.

Wilt u ook leren hoe u met meer mededogen in het leven kunt staan en ervaren hoe u een geestelijk rijker en liefdevoller leven kunt lijden? Schrijf dan een brief aan mij via de redactie van dit nieuwsblad en ik beantwoord uw vragen in deze nieuwe rubriek "Lieve Marietje".

Marietje Plomp

---

### **Theater Spektakel uit Vennis steelt show in Nieuw-Woudenburg**

Nog geen jaar geleden had vrijwel niemand in Elerion gehoord van het Steekspeer's Theater Gezelschap, maar dankzij hun recente tournee vergaren zij steeds meer bekendheid. Het uit Vennis afkomstige theatergenootschap was recent ook te aanschouwen in Nieuw-Woudenburg. Hier gaven zij een serie voorstellingen om hun huidige tournee door Umbrië feestelijk te beginnen. Met name mensen van stand lijken de stukken - veelal bewerkingen van de klassieke Steekspeer - erg te kunnen waarderen. We spraken een enthousiaste bezoeker na de voorstelling: "Werkelijk fenomenaal hoe dit jonge gezelschap de klassieke werken van Steekspeer op zo'n eigentijdse en creatieve manier weet neer

te zetten." Verder vertelde zij ook hoe het enthousiaste publiek tijdens het applaus geldstukken naar de spelers wierp als blijk van waardering. "Het schijnt een oude Vennisiaanse traditie te zijn, het werpen van muntstukken naar de spelers. Enerzijds als blijk van waardering voor de spelers, anderzijds om de eigen welvaart te tonen." Het theatergezelschap is inmiddels doorgereisd om hun tournee te kunnen vervolgen.

---

### **Gravin houdt audiëntie in baronie**

Zilverbeek – Zoals in Zilverbeek en Hartsbrandt inmiddels al geruime tijd de gewoonte is, kunnen de inwoners van het graafschap iedere zaterdagmiddag terecht bij de gravin om hun hart te luchten. Gravin Rosalinde staat erom bekend dat zij na haar vrijwilligerswerk bij de Rosalinde van Ramssteengarkeuken altijd de tijd neemt om het volk ter dienste te staan met adviezen of bemiddeling. Vanwege het grote succes zal de gravin deze diensten ook in een bredere omgeving aanbieden. Bij wijze van proef zal gravin Rosalinde in overleg met barones Alexis van Hoenderlophen tot Trollendam audiëntie houden te Nieuw-Trollendam op de eerste zaterdag van de herfstmaand. Contact verloopt via haar lakei, Guillaume le Chanteur.

Gezocht

*kamenier-butler/secretaris/ lijfwacht om de volgende taken te vervullen:*

- *beschermen van Hare Heldhaftigheid de Hertogin van Helmhaven, Kampioen van het Al, etc. etc.;*
- *kleden van Hare Heldhaftigheid de Hertogin van Helmhaven, Kampioen van het Al etc. etc.;*
- *noteren bij dictatie, formuleren van overwogen mening op teksten gebaseerd in een kennis van etiquette, wetsleer en/of andere praktische of theoretische ervaring;*

*die voldoet aan de volgende vereisten:*

- *voldoende wapenkunde voor een dagelijkse spar met de Hertogin en verdediging van dezelfde aan haar zijde in de strijd;*
- *voldoende kennis van de wildernis om de Hertogin bij te houden;*
- *gehoorzaamheid aan de Hertogin.*

*Enig andere vaardigheden die van pas kan komen wordt ook in acht genomen.*

*Pre: kan gif detecteren en onschadelijk maken*

*Het liefst een starter met 30 jaar ervaring.*

---

**Gratis eerstehulp post geopend**

Hartsbrandt – Op het dorpsplein van het plaatsje Hartsbrandt is aan het begin van de zomer een Eerstehulp post geopend. Lokale bewoners en passerende reizigers kunnen er kosteloos terecht voor het verzorgen van blaren en verwondingen. De identiteit van de oprichtster van deze liefdadigheidsinstelling is in nevelen gehuld. Boze tongen suggereren dat de bedreven verpleegster een voortvluchtige crimineel is, maar de gravin van Hartsbrandt verzekert dat hier geen sprake van is. Minzaam glimlachend duidt zij dat de mysterieuze initiatiefneemster van de Eerstehulp post eenvoudigweg zeer op haar privacy is gesteld.

---

**Kort nieuws uit de hoofdstad**

- In de publieke audiënties en staatsbezoeken van zowel de keizerin als prinses Shagar is geschrappt, zo laat de Keizerlijke kanselarij weten. Op de bezoeken die nog wel plaatsvinden zijn opvallend meer paleiswachters ingezet dan gebruikelijk. Secretaris Droogleever-Fortuijn noemt de maatregelen slechts een voorzorg.
- Het jaarlijkse zomerfestival van het Kleermakersgilde is in mineur ge-

eindigd, nadat de diverse modellen die deelnamen aan de grote mode-show van het festival elkaar gillend te lijf zijn gegaan. Omstanders konden de modellen met moeite uit elkaar halen. Onder de gewonden bevonden zich diverse personen die van het podium werden afgeduwd, meerdere mensen met oppervlakki-ge hoofdwonden en een model dat belaagd werd met een stoffen-schaar.

- Het bestuur van de EPOB heeft met trots een nieuw orkbalregelement gepresenteerd, met als doel het plezier in de sport te verhogen. Tegenstanders vinden de aanpassingen onnodig en menen dat de EPOB juist het plezier in de sport verpest.

---

### *Oproep*

*Attentie spoorzoekers!*

*Er is weer een spoorzoekersver-gadering, in de plaats Nieuw-Trollendam.*

*Komt allen naar de standaard plek op de standaard tijd.*

*Ik zie jullie daar!*

*Spoorzoekersgildemeester Lilly*

### *Aankondiging*

*Binnenkort opent te Zilverbeek het unieke en enige ter wereld:*

#### ***“Heron van Ramssteen Porseleinen Poezenbeeldjes Museum”***

*ter ere van de unieke collectie en erfenis van ons wijlen “Grootje”, zodat haar tentoonstelling behouden blijft.*

*Als curator is aangesteld: Odette du Fromage.*

---

### *Advertentie*

#### **De Sensatie Uit Vennis**

Binnenkort te bewonderen in  
**Nieuw-Trollendam**

**Romantiek! Drama!  
Humor! Tragedie!**

Dat alles kunt u bewonderen bij het  
**Steekspeer's Theater Gezelschap**

(Steekspeer's Theater Gezelschap is ook in te huren voor verjaardagen, feesten, religieuze vieringen en andere aangelegenheden)

*Advertentie*



**KAMPIOENS PETERSELIE!**

HET sterkende kruid voor iedere regelmatig bloedende krijger en/of vrouw!

De Kampioen van het Al zelf is op de akkers opgegroeid waar Kampioens Peterselie wordt geteeld!

Wil jij ook Niets en Al kunnen verslaan?  
Probeer het nu twee-maal-daags!  
Ook goed in thee of kruidenbuideltjes.

---

*Hoera, een dochter!*

*Wij verwelkomen met groot geluk onze kleine*

*meid:*

*Gwendolyn*

*Joris en Aafke Seels, Brino Anjak*



*Met enorme verslagenheid delen wij mede dat een van de grootste schouwspelers ter wereld helaas van ons weggeroofd is door de trieste, maar kille hand van de ongenadige dood.*

*Slechts verstikt door tranen kunnen wij worstelen om zijn naam te noemen, opdat zijn roem eeuwig zal blijven schitteren:*

## *Prospero Paganini*

*Briljant regisseur, geniaal schrijver, ongeëvenaard acteur, maar bovenal een onsterfelijke muze van de kunst. Zijn heengaan laat een groot gat achter bij velen.*

*De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden. Geen bloemen, donaties welkom voor het voortzetten van zijn levenswerk. Geef gul.*



*Bijlage*

“Ik ben vereerd met het vertrouwen dat de geloofsgemeenschap van de kerk van de Jaden hemelkeizer in mij stelt door mij deze Bisschopszetel in Umbrië te laten bekleden. Net als mijn voorganger, Kardinaal Jissan Assul, ben ik bekend met het illustere reizende gezelschap dat nu al decennia door Umbrië trekt en vele malen als spil heeft gediend bij het oplossen van de vele uitdagingen die deze Provincie van het Keizerrijk Elerion heeft ondergaan.

Als Bisschop zie ik het mij als taak om naast het vertegenwoordigen van de geloofsgemeenschap van de kerk van de Jaden Hemelkeizer, mij natuurlijk ook in te zetten voor Umbrië zelf. Door mijn vele reizen, zowel hier lokaal in Umbrië alsmede door de rest van het Keizerrijk en sommige aangrenzende gebieden heb ik geleerd dat de orde en rechtvaardigheid welke voortkomen uit de Jaden Hemelkeizer zelf, vele vormen kan aannemen. Hierbij is mij ook duidelijk geworden dat het handhaven van deze orde het best gepaard gaat met regels waar elke inwoner op kan rekenen en vertrouwen. Het wetboek van Beloning en Straf van het Eleriaanse Keizerrijk geeft voor eenieder die hier in Elerion verblijft deze houvast.

Daarom streef ik er ook naar dat er in Umbrië voor elke burger en ingezetene de mogelijkheid is om een gedegen onderricht persoon te kunnen benaderen die hen kan bijstaan bij Juridische kwesties, maar ook dat de rechtspraak, of deze nu volgens lokale verordeningen of volgens Eleriaans recht dient te geschieden, eerlijk, duidelijk en soepel verloopt zonder afbraak te doen aan de rechten van het individu. Hiervoor hoop ik ook dat elke grotere gemeenschap of gebiedsdeel in Umbrië daarvoor een persoon heeft welke gerechtigd is om ook recht te spreken volgens het Eleriaanse staatsrecht en dat deze persoon door elke inwoner, of diens vertegenwoordiger, benaderd kan worden binnen een redelijk termijn voor een uitspraak of beroep.”

Abraham Al Rishaad,

Bisschop der Jaden Hemelkeizer van de provincie Umbrië