

DE WILDE POST



Jaargang 32

Anno Leta 30

Nummer 3

Pagina 1

Duivenvoordse Dromers Ontwaakt!

Door Jisan Ikli. Duivenvoorde – De groep personen die een jaar geleden in Duivenvoorde in slaap zijn gevallen zijn eindelijk ontwaakt! Volgens ooggetuigen ontwaakten alle dromers vrij snel na elkaar uit hun langdurige slaap. Uit navraag blijkt dat ook de slachtoffers die door familie of vrienden waren opgehaald zijn ontwaakt. De autoriteiten waren allerminst gerust op een goede afloop, zeker gelet op de vele slachtoffers die gedurende het afgelopen jaar in hun slaap zijn overleden.

Geneesheer Harm Kluit maakt ondanks het positieve nieuws een ietwat verslagen indruk, maar is desalniettemin bereid ons te woord te staan. “We zijn zeer verheugd over dit goede nieuws,” zegt hij terwijl hij

een beker wijn ledigt. “Ondanks onze onderzoeken blijft het een raadsel waarom deze groep nu zolang in slaap is gebleven.” Op de vraag of de geruchten kloppen dat er demonische invloeden in het spel waren, reageert de dokter kort: “Daar kan ik niks over zeggen. Verdorie man, ik ben een dokter, geen demonoloog!”

Opvallend is dat graaf Berend-Jan van Galen tot Wezembeek tot Achterbeek zeer veel haast had om zijn kasteel te verlaten. Een luttel uur na zijn ontwaken werd de graaf al gezien terwijl deze in grote spoed richting Achterbeek vertrok, een volmacht achterlatend om een regent te benoemen om het gebied in zijn naam te besturen. Na een robuuste volksraadpleging werd jonker

Willem Zilvermos aangewezen als regent. Saillant detail is dat de schoonvader van de jonker al jaren een sluimerend conflict had met de graaf en uiteindelijk in een tweegevecht door hem is gedood. Resident Loyauté heeft echter laten weten er het volste vertrouwen te hebben dat hiermee de juiste persoon op de juiste plek zit.

Hertogin Helmhaven weer wakker.

Door Theodoris Zeltem. Nu de hertogin van Helmhaven ontwaakt is uit haar sluimer spraken wij de zeelieden die tot voor kort verantwoordelijk waren om te waken over het slapende lichaam, in hun favoriete kroeg aan de haven.

“Het waren barre tijden daar zeg ik je. We waren al maanden afgesneden van iedere vorm van versterking. In het bos waren de poorten naar de onderwereld opengegaan. Een zondvloed van demonen, djinns en andere schepsels die uit de krochten van de hellemond naar boven kwamen heerste over het woud. Maar wij waren niet bang, in de zekerheid dat we gesteund werden door elkaar. Rum, Paling, De Zilte, Grim, Anemoontje, De Harige, Eenhoorn, De Stille, Moppie en Pater waren er allemaal bij. Moge het bloed uit mijn oogballen vloeien als er een woord van gelogen is! Neen zeg ik! Wij lieten ons niet ketenen door deze schepsels die menig ander man

of vrouw het lauwe nat langs de benen hadden doen laten lopen! Wij trokken de bossen in om uit het slijk der aarde terug te halen wat Helmhaven rechtmatig toebehoorde. Onbevreesd trokken wij de wouden in waar alleen de meest dappere of grootste dwazen ons voor waren gegaan om terug te keren met klaterende gouden munten en oude tekeningen van het begin der tijden!”

Op de vraag wat dit alles met het ontwaaken van de Hertogin te maken had, had de beste man geen antwoord, behalve dat hij een lied inzette dat niet geheel geschikt is om hier te plaatsen.

Coltello familie neemt bestuur over Vennis

Door Sarah Engel. Om een impasse in de lokale politiek te doorbreken zijn diverse facties in de stadstaat Vennis uit Dialodor overeengekomen een externe volksraadpleging te houden onder een beperkte groep onafhankelijke en weldenkende personen. Met instemming van de keizerlijke Senaat – na een langdurige lobby vanuit Vennis - is daarbij gekozen voor de groep avonturiers in Duivenvoorde, die fortuinlijkerwijs net ontwaakt waren uit hun slaap van een jaar.

Nadat er externe verkiezingen zijn gehouden om te bepalen wie het beste het be-

stuur van Vennis kon overnemen is met een gigantische meerderheid de familie Coltello gekozen.

Boze stemmen beweren dat het reizende gezelschap van helden niet in staat zou zijn om te oordelen over zulke complexe politiek. Andere beweren dat er vuil spel gespeeld zou zijn. Wij spraken Mario Coltello over deze aantijgingen.

“Onzin!” weet een duidelijk in zijn nopjes zijnde Mario ons te vertellen. “De verkiezingen waren geheel onder toezicht gesteld van de kerk van de jaden hemelkeizer. De notie dat hier vals spel gespeeld is, is een belediging jegens het gezag en de kerk!. Verder zijn de positieve veranderingen voor Vennisianen al meteen merkbaar. We hebben de oude metaal fabrieken weer in vol gebruik genomen en op het Strazzi plein zal nu het jaarlijkse zonnefeest gevierd worden. Dit om iedereen aan het licht in de duisternis te herinneren. Ook voeren we gesprekken met tovenaarseiland om een magieschool te openen”.

Met deze woorden laat de drukke Mario ons achter. We moeten toegeven dat de bedrijvigheid in het stadstaatje is toegenomen. Of de rust nu echt is wedergekeerd zal de tijd moeten leren.

Te koop aangeboden:

Meerdere sjaals, kaproenen, ratelaars, hoorns en vlaggen met beeltenis van de Zilte Zeearenden. T.i.a.b. Adres bekend bij redactie.

Ook Jan Zwols Bokaal prooi voor Helmhaven Haviken

Na jaren van tegenslag lijken de Goden het bekende orkbalteam de Helmhaven Haviken eindelijk weer goed gezind, en hoe! Enkele weken terug was de Eleriaanse titel, na enkele onnavolgbare acties van topspeler en publieksfavoriet Diederiek Scheen, al veiliggesteld, nu werd ook de Jan Zwols Bokaal met overmacht veroverd op de winnaars van de EPOB-beker, de Zilte Zeearenden uit Fort Mercantila. Coach en voormalig speler Johannes Gio reageerde ingetogen: “na achttien jaar eindelijk weer de titel pakken was al een enorme opsteker voor de jongens, maar nu ook de bekerwinnaar nog eens op deze manier aan de kant zetten maakt het seizoen helemaal af”. Uit handen van de voorzitter van de Eleriaanse Professionele Orkbal Bond, Meindert van Cauda, ontving sterspeler Scheen ten overstaan van een uitzinnige menigte die zich had verzameld in en rond de fontein voor het Stadsraadhuis te Helmhaven de bokaal met de kleine oortjes, terwijl uit talloze kelen het door lokale volkszanger Leendert van de Toren gebrachte “je wandelt nooit alleen”, een klassieker onder de supporters van het team, ten gehore werd gebracht. Zoals gebruikelijk bleef het nog lang onrustig in de stad, al hoefde de Helmha-

vense stadswacht slechts enkele malen handelend op te treden.

Ontwaakte Adel Verademing voor Umbrië

Zilverbeek - De mysterieuze slaapziekte die de inwoners van Duivenvoorde trof, was niet alleen een persoonlijk tragedie, maar ook een ramp op bestuurlijk niveau. De afwezigheid van verscheidene edellieden in hun respectievelijke domeinen heeft ervoor gezorgd dat een aantal noodgrepen gepleegd moesten worden om de dagelijkse gang van zaken voort te zetten. In Helmhaven heeft de stadsraad zich bekommerd over het besturen van de stad tijdens de slaap van de Hertogin, en in Duivenvoorde heeft secretaris Tambourton voor langere tijd de scepter gezwaaid, maar andere plaatsen zoals Zilverbeek en Steenvoorde hadden minder geluk. In het anders altijd zo rustige Zilverbeek stond bij de lokale ambtenaren de wanhoop nabij.

“Verschrikkelijk,” sprak rentmeester Droogstoppel, waarnemend bestuurder van Zilverbeek, onze verslaggever toe. “Het leek een zegening: voor het eerst in jaren zaten we in de zwarte cijfers, maar al snel werd het een nachtmerrie. Er was het gaarkeukenincident, de verdwijning van meerdere tuinmannen in de overwoekerde ro-

zentuin met schadeclaims van hun families als gevolg en tot overmaat van ramp was er niemand aanwezig om te bepalen dat de belasting verhoogd kon worden! En dan waren er ook al die burenruzies. Nee, laat mij maar lekker een balans opmaken of een kostenbatenanalyse opzetten. Veel minder frustrerend dan aanhoren wie wiens koe nou heeft beledigd.”

Ondanks dat er nog veel werk ligt voor de gravin na haar verlengde schoonheids-slaapje, is toch besloten om haar terugkeer feestelijk te vieren. Van het Heron van Ramsteenplein tot aan de Tweede Heron van Ramsteendwarsstraat wappert het wapenschild van de lokale held en wijlen de echtgenoot van de gravin, Heron van Ramsteen. Lange tijd deden geruchten de ronde dat mogelijk zelfs senator Elric persoonlijk langs zou komen om de gravin te verwelkomen aan kasteel Zilverbeek, maar dat bezoek werd blijkbaar wegens belangrijke bestuurlijke zaken in Elerion-Stad verijdeld. Kwade tongen beweren dat dit is om een schandaal te voorkomen, want er is nog altijd veel onduidelijkheid over de ware relatie tussen de gravin en de senator.

Ingezonden bericht

*Anonieme redder van t Al, zkt. viriele adl. m. etiquette blngrk, voor gzlshcp en quees-
te in de rmntk. Liefst JHK glvg met kin-
derwens. Br met portret ond. 1 bur. WP.*

Helmhaven verwelkomt Staal

Als men langs de kust bij Helmhaven loopt, heeft men de kans om tegen het nieuwste wapen van Helmhaven aan te lopen. Een metalen Golem, door de bevolking ook wel Staal genoemd. Staal is het toppunt van innovatie en kunde. Geheel bestand tegen iedere vorm van geestbeïnvloeding, nagenoeg onverwoestbaar en hoeft zich slechts enkele uren op te laden per dag. Hoe het de hertogin gelukt is om zulks zeldzaams aan te schaffen is een raadsel, maar dat het een welkome aanwinst is tegen de strijd tegen de Balsi moge duidelijk zijn.

Yasuidesu opent nieuwe vestiging in Helmhaven

Na Elerion-stad is Helmhaven de volgende locatie voor kledinghuis Yasuidesu om zich te vestigen. Na de opening van de nieuwe vestiging in Elerion-Stad, kort daarop gevolgd door nog enkele ateliers in de hoofdstad, slaat het jonge handelshuis haar vleugels uit. Handelaarster Ti Ming Wo is verantwoordelijk voor de nieuwe vestiging en staat te trappelen om te beginnen, verteld zij enthousiast bij een rondleiding door de nieuwe locatie. “Met het recente kampioenschap van de Havikken heeft Helmhaven zich opnieuw beves-

tigd als belangrijke stad in het Keizerrijk. Het is dan ook niet anders dan logisch dat we Helmhaven gekozen hebben om uit te breiden. Met dit prachtige pand aan de winkelboulevard gaat dit een daverend succes worden.”

Het is echter niet alleen zonneschijn voor Yasuidesu. Handelshuis de Rand heeft aangekondigd ook een goedkope kledinglijn te starten en het gilde van kleermakers heeft aangekondigd om de hardnekkige geruchten over uitbuiting van de kleermakers nader te gaan onderzoeken.

Bij de opening in Helmhaven was daar echter weinig van te merken, gezien de eerste klanten al ruim voor zonsopkomst zich voor de winkel verdrongen om als eerste binnen te zijn.

Exclusieve club in Duivenvoorde?

Van uw correspondent Betinka Beers.

Nu er een eind gekomen is aan de mysterieuze slaapziekte en de leden van het reizende gezelschap hun weg hebben voortgezet beginnen de eerste verhalen uit het gebied rond Duivenvoorde te komen. Via verschillende kanalen is vernomen dat tijdens de slaapziekte en het afsluiten van de gebieden rondom Duivenvoorde een zeer exclusieve en extravagante club is opgericht. Sommigen melden dat de Heer der Zonden zelf ook zou zijn gezien, evenals

diverse heren en dames van adel. De geruchten rondom het raadselachtige etablissement doen denken aan de grote dagen van Club Inferno, een serie van gesloten sociëteiten die later ontmaskerd werden als dekmantel voor de Condotieri Magistri. Is dit vreemde dranklokaal hieraan wellicht gerelateerd?

Voorstel herbegraven massagraven

Bij kolonel Navarre Teslat, commandant der keizerlijke troepen in de Wilde Landen, is een verzoek ingediend om de vele militaire slachtoffers van de Alvenoorlog te herbegraven, zo bevestigt de staf van de kolonel. Gedurende de zeer bloederige Alvenoorlog zijn vele soldaten in anonieme massagraven begraven, hetgeen vele strijdmakers en familieleden nog altijd een doorn in het oog is. Middels haar adjudant liet de kolonel weten het allerhoogste respect te hebben voor het ultieme offer van deze mannen en vrouwen, die door hun heldendaden het Keizerrijk hebben gered en tot het einde der tijden in de glorie van de goddelijke Generaal mogen verkeren. De legertop zal het voorstel bestuderen, maar liet ook weten dat het herbegraven een enorme taak zal zijn die veel mankracht en tijd zal vergen. Of het leger bereid is dat te investeren in een periode

van externe dreigingen tegen het keizerrijk valt nog te bezien.

Ingezonden brief

Wat er nou bij ons in Duivenvoorde is gebeurd. Ik ben een simpele houthakker dus ik weet niet of ik het allemaal goed heb begrepen. Maar de geleerde heren zeiden dat de onderwereld bij ons in het bos zat. Tenminste een stukje. Ik ben zelf niet wezen kijken. Maar Freek wel. Freek is ook houthakker maar die heeft een tak op zijn kop gehad. Dus die doet nog wel eens domme dingen. Hij zei dat het in de buurt van de ouwe steen niet pluis was. Nou is het daar wel vaker niet pluis maar nou was het anders niet pluis dan anders. Hij zei ook dat er rare lieden en wezens rondliepen. Vrouwen met horens die je mee probeerden te lokken. Nou ben ik zelf getrouwd dus dat klonk best mooi. Hoe dan ook de druïde zei dat het niet goed was. Nou staan net in dat stukje een paar mooie kaprijpe bomen. Die gingen zo maar mijn neus voorbij. Dus toen ben ik toch maar gaan kijken. En Freek had gelijk zeg ik. Dus toen dacht ik bij mezelf, ik moet maar ergens anders gaan kappen.

Maar dat liep allemaal heel anders. Er waren in het kasteel veel gasten. Dat is wel vaker maar de laatste tijd niet meer. Ik hoorde dat al die slapende mensen in waar

eerst de herberg was wakker waren. Nou heb ik het niet zo op vreemden. Maar hier zaten ook een stel goeie natuurgelovigen bij. En die zijn zich er mee gaan bemoeien. Ze hebben van die versierde dingen in de bomen gehangen. Ik snapte niet waar het goed voor was. Maar het zouden dromenvangers zijn. Toen snapte ik het nog niet. Maar die dromenvangers hadden ze gemaakt in de droomwereld. Zelf slaap ik ook graag. Maar dit lag anders. De baas van de droomwereld, ene Astaroth, liet die natuurgelovigen naar zijn land komen om die dingen te maken zei iemand. Die versierde dingen moesten de onderwereld terugstoppen naar beneden zeg maar. Ik hoorde dat het in het begin niet zo lukte. Maar toen ze telkens maar weer naar het land van die Astaroth gingen kregen ze er meer. En toen nog meer. En toen een hele grote. En mirakels gisteren was er helemaal niks meer geks aan de hand. Alle bos bij de ouwe steen was weer net als eerst. Die vrouwen die lokten waren ook weer weg. Dat was wel jammer.

Maar al met al ben ik wel blij dat die natuurgelovigen met hulp van die heer van die droomwereld het opgelost hebben. Ik dacht bij mezelf het is goed als andere mensen ook horen hoe het zit. Want soms doen mensen heel vervelend over natuurgelovigen zeg maar.

Nou moet ik snel gaan kappen.

Deze brief is opgeschreven door mijn nicht.

Houthakker Dirk Berkers

Fjinnan vestigen zich in Helmlanden

Een kleine groep barbaren uit het Hoge Noorden, zogenaamde Fjinnan, hebben zich gevestigd in de landerijen rondom Helmhaven. De aankomst van de nieuwe bewoners leverde heel wat consternatie op bij lokale boeren en vissers, die veelal bekend zijn met de woest plunderende piraten uit deze contreien.

“Het is uitschot!” stelt visvrouw Antje Krelis. “Die barbaren kennen onze cultuur helemaal niet. Dat komt maar aanzetten met hun boten en pakt maar wat ze kunnen pakken. Let op mijn woorden: voor je het weet worden we hier overspoeld door bloeddorstige plundersaars!”

Lokale Zonnepriester Engelbrecht van Aerdenhof juicht de komst juist toe. “Deze mensen hebben onze hulp nodig, dan moeten we niet weggijken, maar ze omarmen en welkom heten. Natuurlijk is het wennen voor beide partijen, maar blootstelling aan een andere cultuur is een verrijking van je eigen ontwikkeling! Neem alleen al zulke bijzondere Noordse delicatessen als rot-tend haaienvlees, of gebraden schapenkop, of, uhm, nu ja, het is heel bijzonder!”

Gevraagd: discrete tuinman M/V

Kennis van kruiden is een pré.

v en veel geduld!

Geen verdere competenties vereist behalve een sterke rug.

Voor meer informatie en sollicitaties, richt u zich tot G. Le Chanteur te Zilverbeek.



DE SENSATIE UIT VENNIS

ROMANTIEK! DRAMA! HUMOR! TRAGEDIE!

OP EEN TRIOMFTOUR DOOR DE WILDE LANDEN

**STEEKSPEER'S
THEATER
GEZELSCHAAP**

VOOR HET EERST TE ZIEN BUITEN VENNIS MET

**EEN BLOEMLEZING UIT DE WERKEN VAN
DE BARD**

**BINNENKORT IN EEN
GEHUUCHT BIJ U!**