

# DE WILDE POST



Jaargang 30

Anno Leta 28

Nummer 1

Pagina 1

## Algehele Mobilisatie!

Keizerlijke legers in opperste staat van paraatheid

Elerion-Stad – Opperbevelhebber Rodwyn heeft opdracht gegeven tot een algehele mobilisatie in het keizerrijk. Reservisten, magiërs en eenieder die het zwaard hanteert wordt gelast zich te melden bij de dichtstbijzijnde garnizoenspost. Ook aan jonge vrouwen wordt nadrukkelijk gevraagd zich te melden.

De mobilisatie is een reactie van het Keizerrijk op de voortdurende problemen en onrusten binnen de grenzen. Talloze meldingen van roversbendes in zwart-wit gekleed die hele dorpen en zelfs garnizoenen zouden hebben uitgemoord leiden tot grote paniek onder de bevolking. Daarbovenop hebben diverse landen binnen het Keizer-

rijk te maken met ziektes, interne verdeeldheid en grote zelfmoordgolven. Tevens zijn er rapporten van diverse ontmaskerde landverraders op hooggeplaatste posities die geëxecuteerd zijn. Dergelijke ontmaskeringen leiden echter weer tot nieuwe achterdocht.

De keizerlijke senaat kan de problemen amper het hoofd bieden; drie senatoren hebben zichzelf inmiddels al van het leven beroofd.

Een bericht uit Incendia meldt dat het land de mobilisatie uiterst nauwlettend in de gaten houdt en niet zal aarzelen haar grondgebied te verdedigen tegen enige invasie vanuit Elerion.

---

### **Mysterieuze ziekte slaat om zich heen**

Door Bertien Droogvoet - De raadselachtige ziekte die plots in het noorden van het keizerrijk is opgedoken begint vormen van een epidemie aan te nemen. Tot nu toe staan genezers voor een raadsel waar deze ziekte vandaan komt of hoe hem te bestrijden. De beste remedie blijkt om wijken en dorpen in quarantaine te plaatsen tot alle besmetten genezen dan wel overleden zijn. Wij spraken Sergeant Huizinga, arts in het keizerlijke leger en recent teruggekeerd uit de besmette gebieden, over de symptomen van de ziekte. "Het is niet lastig om de besmetting waar te nemen, mensen krijgen eerst zwarte vlekken en bulten. In het laatste stadium komt er bloed uit de ogen en verliezen patiënten de grip op de realiteit. Sommige kunnen zelfs erg agressief worden. Vandaar dat sommigen de ziekte al "De Rode Waas" zijn gaan noemen." Op de vraag wat dan het probleem is om de ziekte een halt toe te roepen antwoordt Huizinga: "De ziekte is uiterst besmettelijk, dus het is voor ons nagenoeg onmogelijk te behandelen. Meer dan de quarantaine handhaven zit er voor ons niet in."

---

### **Tovenaarzeiland blijft stil**

Het blijkt nog immer niet mogelijk om op enige wijze contact te verkrijgen met To-

venaarseiland. Ondanks pogingen van diverse kanten lijkt het eiland onbereikbaar te zijn. Het Gilde der Duivenmelkers heeft enkele van zijn beste Mercantila Witstaarten uitgestuurd, die onverrichterzake zijn teruggekeerd. Talloze schippers hebben geprobeerd de dichte mist rondom het eiland te trotseren, maar allen komen weer terug zonder resultaat. Sommige schippers zweren zelfs dat het hele eiland verdwenen is. Een assistent-runemeesteres die al maanden in Cauda aan het wachten was op een overtocht heeft zichzelf geteleporteerd naar het eiland; enkele dagen later vonden vissers enkel haar bebloede schoenen terug. Vooralsnog lijkt het er op dat Tovenaarzeiland praktisch gezien verdwenen is.

---

### **Edelman vermoord in Duivenvoorde**

Heron van Ramssteen, de graaf van Zilverbeek tot Hartsbrandt, is dood aangetroffen gedurende zijn bezoek aan kasteel Duivenvoorde. De graaf was daar met zijn vrouw en gevolg om baron Van Galen te feliciteren met zijn benoeming tot keizerlijk diplomaat. De lokale wacht heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van de vreselijke daad. Kwade tongen suggereren dat de graaf, tevens Rode Ridder, te veel vijanden had gemaakt. Zijn weduwe blijft intussen ontroostbaar achter, gelukkig met het volledig kapitaal van de graaf.

## Vreugde en Verdriet in Wezembeek

In de baronie van Wezembeek heeft een feest op kasteel Duivenvoorde zowel goed nieuws als tragedie voortgebracht. De baron van Wezembeek mocht niet alleen vieren dat hij was toegetreden tot het Corps Diplomatiek, maar welingelichte bronnen melden dat de baron ook een mogelijke verloofde heeft gevonden daar!

Helaas werd de feestvreugde overschaduwd door de tragische dood van graaf Arngrim van het naburige Waeterweelde en de barones van IJssengaarde, evenals de schokkende moord op graaf Heron van Ramssteen. Meldingen van andere overledenen bleken bij nader onderzoek onjuist; de betrokkenen liepen nog kerngezond rond.

Een roversbende die vreemd genoeg uit was op een olielamp uit de geschenken van de baron is verder met vereende krachten van alle gasten tot staan gebracht voor zij Wezembeek konden bereiken.

---

### Advertentie

*Heeft u ook zo een last van gebroken schilden, kromme zwaarden en gescheurde pantsers? Dat is nu voorbij! De Reizende Vakman, voor al uw wapens, pantsers en schilden.*

*Vraag naar **Altair**.*

### Help mee aan de wederopbouw van Wezembeek!

Wezembeek zoekt bekwame ambachtlieden die, voor minimaal een half jaar, zich willen vestigen en zijn of haar vak uitoeren.

U krijgt onderdak en bent vrijgesteld van belastingen gedurende het eerste jaar. Als u bewezen bekwaam bent in uw ambacht, is er een vergoeding mogelijk.

Geïnteresseerd? Meld u bij Baron Berend-Jan van Galen tot Wezembeek.

---

### Entertainster Toos Grandios vrijgesproken voor het illegaal gebruik van een geloofsspreuk

Zilverbeek – De Gravin van Zilverbeek tot Hartsbrandt heeft gratie verleend aan Violet Harteveld, zoals entertainster Toos Grandios daadwerkelijk heet. Grandios' Advocaat Mayakofski spreekt van het rechtzetten van een gerechtelijke dwaling: "Het is nooit aangetoond dat mijn cliënte beschikt over geloofsspreuken. Daarom was de arrestatie ook compleet onterecht. Wij zijn nog in overleg of wij een vergoeding gaan vragen van het graafschap voor verloren inkomsten en het te schande gooien van de goede naam van Toos Grandios." De lokale autoriteiten van Zilverbeek overwogen of zij in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak.

---

### **Enthousiasmeerdag voor de D.U.H. aangekondigd**

Met veel bombarie is de enthousiasmeerdag voor de Dependance Umbrische Hogeschool aangekondigd. In de laatste jaren was er een sterke afname in de activiteiten van de D.U.H., maar daar lijkt nu verandering in te komen. Vanuit de Umbrische Hogeschool is besloten dat de dependance in Zonnestein een nieuwe impuls verdient. Tijdens deze speciale gelegenheid, op de laatste dag van de Louwmaand, zullen er vele gasten aanwezig zijn met een interesse in de D.U.H. .

Onder deze gasten zal ook befaamd be-zweerder Barnabas Schellaert zijn. Hij wil van deze gelegenheid gebruik maken om de tovenaars van de Wilde Landen aan te sporen om meer eigen initiatief te nemen. “Het wordt eens tijd dat Umbrië van zich laat horen op wetenschappelijk en magisch gebied. We hebben die lui uit Tovenaarzeiland hier altijd te veel met hun staf laten rondzwaaien,” vertelde hij aan onze verslaggever vanuit zijn toren in Nieuw Woudenburg. “Nu Tovenaarzeiland in geen velden of wegen te bekennen is, hebben we onze kans, maar wat ik tot nu toe zie is dat wij allemaal op ons gat zitten! Ik spoor daarom iedere “tover” die zijn puntmuts iets waard is om nou verdorie iets te on-

dernemen. Als we nu niet van ons laten horen, komt er nooit wat van.”

Barnabas Schellaert zal deelnemen aan een maatschappelijk relevant debat tegenover een nog aan te kondigen lid van de Ordo Spina. Naast deze discussie zullen er ook gastcolleges zijn en een mogelijkheid voor toekomstig studenten om kennis te maken met leden van de staf.

---

### **Dreigende Hongersnood Dialodor**

In Dialodor dreigt een groot voedseltekort ervoor te gaan zorgen dat er honger geleden zal worden. “We begrijpen er niets van,” aldus Manuel di Mercator, een van de grootste voedselhandelaren van Dialodor. “Onze graansilo’s zijn een maand geleden tot de nok toe gevuld en nu is alles opeens gaan rotten”. Erg veel tijd om voedsel van andere gebieden aan te trekken is er niet met de winter voor de deur. De mensen in de hoofdstad Lodor zijn aan het hamsteren geslagen sinds het nieuws bekend is geworden. Hierdoor stijgen de voedselprijzen alleen maar meer. Manuel di Mercator vreest dat vooral de armsten het wel eens erg zwaar kunnen krijgen deze winter en hoopt dan ook op hulp vanuit de rest van het keizerrijk.

---

De Hartenvrouw met vier boeren is de winnende slag. Laatste ronde.

### **Baron van Walrick gedood, herbouw gestart**

Bij de gewelddadige overval op Walrick afgelopen herfstmaand zijn de jonge baron Charles en zijn geliefde moeder Elizabetha om het leven gekomen. De hevig bedroefde François van Chedugadeindre, respectievelijk oom en broer van de betreurde slachtoffers, heeft als baron-regent de herstelwerkzaamheden voortvarend opgepakt. De oostelijke vleugel met de geroemde blauwe salon heeft de zwaarste schade opgelopen. Ooggetuigen verklaren dat de overvallers de salon binnendrongen en overhoop haalden, kennelijk op zoek naar iets of iemand. Of de daders gevonden hebben wat ze zochten kon de nog immer bange kamenierster niet zeggen maar na de zoektocht bleek de salon in brand te staan. Volgens de ooggetuige verdwenen de overvallers 'als in een wervelstorm' waarna de geschrokken bewoners van Walrick het vuur hebben geprobeerd te blussen. Voor de blauwe salon bleek dit te laat, de vlammen kwamen al uit het dak en de oostelijke vleugel van het kasteel zal volledig herbouwd moeten worden. Baron-regent François laat weten zeer bedroefd te zijn dat hij niet aanwezig was ten tijde van de overval, daar hij graag het leven van zijn geliefde zuster en jonge neefje had willen redden. "Zodra ik die avond van de over-

val hoorde ben ik, met gevaar voor eigen leven, van Duivenvoorde vertrokken naar Walrick," aldus de baron. "Helaas kwam ik te laat. Gelukkig hadden de bedienden het vuur geblust en gered wat er gered kon worden. Nu is het zaak het kasteel te herstellen en duidelijkheid te krijgen van de Raad voor de Hoge Adel."

### **Onfrisse zaken rond W.C.**

De recente activiteiten van het Woudenburgs Corps hebben er voor gezorgd dat zij wederom in opspraak is geraakt. Nadat vorige keer een uitje naar het Mekkerwoud volledig uit de hand gelopen is, was het deze keer een mislukt drankexperiment van de bestuursleden van het corps dat de beerput opende. Over de precieze toedracht zijn de betrokkenen erg gesloten, maar dat het zaakje stinkt is voor iedereen meer dan duidelijk. De stadswacht heeft de gebouwen die grenzen aan de sociëteit van het Corps in Nieuw Woudenburg dan ook ontruimt vanwege de ondragelijke stank. Er zijn zelfs geruchten dat het Corps is ondergedoken als gevolg van deze actie.

*Waar wij elkaar het laatste zagen.  
Geef de schenker de naam van de  
zanger.*

*Veren*

---

### Lerarentekort DUH

De Dependance Umbrische Hogeschool te Zonnestein, in de volksmond beter bekend als de D.U.H., kampt met een teruglopend aantal leraren. Het is momenteel zelfs zo erg dat zelfs voor de basiscursussen als componentenleer, smeden en aardrijkskunde een deelnemersstop ingesteld is. De redactie heeft nog gepoogd om de rector te spreken om hier meer informatie over te vergaren, maar deze bevond zich op dat moment in de baronie van Baron van Galen in de hoop om daar capabele docenten te vinden om het cursusaanbod uit te breiden.

---

Och vrouwe der Vrouwe, fluister vluchtig  
in mijn oor,  
of spreek tot papier met uw pen

De woorden waarmee het licht in de duistere  
nacht mijn wanhoop verdrijft

Ronne

---

### Zonnegeloof faalt in Duivenvoorde!

Het geloof van de Zon heeft gefaald om een tweetal aanzienlijke aanhangers tot de gelederen te kunnen rekruteren. Baron Roderick Van IJssengaarde en Barones Beatrice van IJssengaarde meldden zich bij een priesteres van het geloof, die aangaf dat het nuttigen van een boterham met

kaas voor haar belangrijker was dan de edellieden op adequate wijze informeren en inwijden.

Toen de Baron en Barones van IJssengaarde uiteindelijk een Paladijn bereid vonden om in beweging te komen, bleek al snel dat het ontzetten van een weeshuis belangrijker was dan een rituele inwijding.

Baron Roderick van IJssengaarde heeft toen getracht om zelfstandig, denkend aan de zon en fijn gebruikte lichamen, contact te krijgen met het Zonnegeloof, terwijl hij zijn geliefde echtgenote veilige waande bij de nieuwe vrienden van de zon. Helaas is Barones Beatrice van IJssengaarde een pijnlijke dood gestorven zonder dat er enige poging werd ondernomen haar welgevormde lichaam te redden.

Volgens een verbitterde Baron is nu duidelijk waar de Zon werkelijk voor staat en wie zijn echte vijanden zijn. "Dit vraagt om harde maatregelen", aldus de Baron.

Om te beginnen zijn aanhangers van het Zonnegeloof uitgesloten van deelname aan de kampioenschappen paaldansen die over twee weken op het landgoed van Baron Van IJssengaarde plaatsvinden. Uiteraard gaan de kampioenschappen gewoon door. "Beatrice zou niet anders gewild hebben", meldde de Baron, met toch weer een enigszins zonnige glimlach.

### Rita's Roddelhoekje

Het was weer smullen geblazen lieve lezers, Rita heeft niet stilgezeten. Er is zoveel smakelijks te vertellen dat ik prioriteiten heb moeten stellen: mijn nieuwtjes gaan deze keer slechts over dat fantastische feest in kasteel Duivenvoorde, eigendom van gewilde vrijgezel Baron Berend-Jan van Galen. De plek om te zijn voor de gegoede kringen in de Wilde Landen. Nou is de elite in de Wilde Landen niet bijzonder uitgebreid heb ik me laten vertellen, maar als je ertoe behoorde, was je in Duivenvoorde!

Aan adel was geen gebrek. Het kersverse koppel Baron van Ramssteen en zijn bijzonder charmante vrouw Rosalinde waren uiteraard van de partij. Met haar uitstekende smaak en haar bijzondere charme is Rosalinde een onmisbare toevoeging aan elk feestje dat ertoe doet. Graaf Hubertus de Riquet de Caraman deed Baron van Galen ook de eer van zijn aanwezigheid, met zijn schoonheid van een dochter. Haar roomblanke huid en maagdelijke gestalte maakte dat menig man zich wilde baden in haar aanwezigheid (zowel letterlijk als figuurlijk). Naar het schijnt was 'ruwe bolster, blanke pit', de omhooggetrouwde jonkheer Quintijn van Zuyderhuizen, ook aanwezig, maar dit is onbevestigd. Hij was in ieder geval niet aanwezig bij het vermakelijke

theepartijtje, georganiseerd door Rosalinde van Ramssteen.

Dat Baron van Galen zich in de echt wil gaan verbinden met Lavinia de Riquet de Caraman is geen geheim meer. Het kersverse koppel heeft de blijde boodschap in aanwezigheid van al het hoog bezoek op kasteel Duivenvoorde gedaan. Niet dat het een verrassing was uiteraard, het stel verscheen al in het openbaar tijdens een optreden van het beroemdste circus van de Wilde Landen, Cirque du Masque, alwaar zij onder andere genoten van een optreden van Peregrijn en zijn woeste beer Calvados. De bruiloft gaat plaatsvinden in Pelinor, op het landgoed van de Graaf, en zal uiteraard in detail verslagen worden in de Wilde Post.

Baron van Galen blijkt echter geen onbeschreven blad. Ondanks zijn eerdere negatieve houding tegenover het huwelijk is hij nog datzelfde weekeinde alleen gespot met een dame in zijn werkkamer. Toen een bediende binnentrad om de bestelling voor het ontbijt op te nemen betrapte hij de Baron en zijn geheime minnares in een wel heel bijzondere houding.. Daar bleef het incident gelukkig bij, ware het niet dat diezelfde dame later die avond wel heel intiem is gezien met niemand minder dan de Graaf!

Dat was hem weer voor deze keer, mijn lieve lezers. De volgende keer neem ik jul-

lie uiteraard weer mee in de intrige van de elite van de Wilde Landen. Let op mijn woorden, Baron van Galen en zijn blozende bruid zouden wel eens het koppel kunnen worden van Leta 28!

Heb je zelf nog belangrijke en objectieve informatie die de wereld beter maakt? Schroom vooral niet om deze aan mij, Rita Purper, door te spelen. Alvast bedankt!

---

### **Dramatisch einde orkbal derby**

De orkbal derby tussen de Elerion-stadse rivalen, ‘Elerion Vooruit’ en ‘Stad en Land’, is in een drama geëindigd. Al vroeg in de wedstrijd liepen de gemoederen op het veld hoog op door de gebruikelijke rivaliteit tussen de ploegen. De gebeurtenissen op het veld leidden al snel tot opstootjes langs de lijn waardoor de scheidsrechter zich genoodzaakt zag de wedstrijd kort te onderbreken. Vlak voor het einde van de wedstrijd sloeg de sfeer plotseling om van een gespannen rivaliteit naar een lusteloze berusting. Vlak daarna betraden, geheel tegen de regels van het spel, een aantal in het wit geklede lieden het speelveld. De leden van de aanwezige orde-dienst die probeerden de onruststokers met zachte hand van het veld te verwijderen werden genadeloos neergestoken door de onverlaten waarop een viertal aanwezige magiërs meende de witte lieden met een

paar goed gerichte vuurballen van het veld te moeten blazen. Deze vuurballen bleken echter geen enkel effect op de nieuwkomers te hebben en de consternatie was groot toen bleek dat er een soort weerkaatsing plaatsvond, waarop de magiërs, en met hen de directe omgeving, in vlammen opgingen. Een toevallig aanwezige delegatie uit Incendia doorbrak de gelaten stemming met een gedurfde aanval op de indringers. Door de heftigheid van deze charge leken de aanwezige keizerlijke troepen wakker geschud te worden waarna korte metten gemaakt kon worden met de ordeverstoorers. Het aantal dodelijke slachtoffers wordt geschat op ongeveer vijfenzeventig op de honderd beschikbare plaatsen. Door de kracht van de gereflecteerde vuurballen werden in ieder geval de vier magiërs verbrand. De achter hen gelegen tribune werd door de ontstane vuurzee volledig verwoest.

---

### **Bittervoorns Bittere Bieren uitverkocht**

Waaigat – Sedert het tragisch overlijden van Professor Bittervoorn, grondlegger van de brouwerij Bittervoorns Bittere Bieren, wordt het goddelijke gerstenat niet langer gebrouwen. Groothandels kunnen al maanden niet meer leveren en de laatste voorraden in kelders van de betere kroegen worden per opbod verkocht. Afgelopen



zondag ging een enkel flesje Tripel nog voor vier goud over de toonbank. Elders werd een zak koperen munten neergeteld voor een reeds aangesproken flesje witbier. En dat terwijl het niet eens zomer is.

---

### Ingezonden bericht

10 jaar geleden zou niemand hebben kunnen denken wat Umbriërs op dit moment hebben bereikt. Al die jaren waren zwaar en de weg omhoog was steil.

Maar alles overziend kwam de Umbriër overeind en sprak zich uit voor verandering. En met hun stemmen maken ze duidelijk dat in deze tijd iets gebeurt in Umbrië.

Er gebeurt iets als mannen en vrouwen in Appelhoeve en Zonnestein, in Heemdal en Steenwolde zich aaneen scharen om zich in te zetten omdat ze geloven in wat Umbrië kan zijn.

Er gebeurt iets als mensen zich niet alleen inzetten voor hun eigen bestaan maar ook voor de hoop die ze gemeenschappelijk hebben. Of ze nu natuurgelovige zijn of de Generaal aanhangen, of hun voorvaderen nu komen uit Redoban of Alchimbra, of ze nu wonen in Nieuw-Woudenburg of in Demsterkloof, ze zijn klaar om dit land op een andere koers te zetten. Verandering, dat is wat er gebeurt in Umbrië.

De nieuwe Umbrische generatie kan de ongelijkheid en onvrijheid beëindigen. We kunnen ambachtsman en leerling, chirurgijn en zieke, reiziger en spoorzoeker bijeen brengen. En we kunnen de adel en de gilden laten zien dat hoewel ze zeker aan tafel mogen zitten, ze niet elke stoel kunnen bezetten. Niet deze keer, niet nu.

We kunnen stoppen met onze kinderen goed onderwijs te onthouden en ze naar school sturen zodat succes binnen handbereik komt. We kunnen stoppen met zeggen hoe bewonderenswaardig onderwijzers zijn en beginnen met ze te belonen voor hun inzet. We kunnen dit doen met eensgezindheid.

We weten dat de strijd nog lang niet is gestreden, maar onthoud altijd dat ongeacht de obstakels op onze weg, niets de kracht van duizenden stemmen die roepen om verandering kan weerstaan. Er is ons verteld dat dit allemaal niet mogelijk is door een koor van cynici dat alleen maar luider en valser zal worden de komende tijden. Er is ons gezegd te stoppen om te kijken of ons doel wel reëel is. We zijn gewaarschuwd dat we de bevolking van Umbrië valse hoop geven.

Maar in het onnavolgbare Umbrië is er nooit zoiets geweest als valse hoop. Want als we oog in oog stonden met onmogelijke problemen, als ons werd verteld dat we nog niet gereed waren, of dat we het niet

hoefden te proberen, of dat we het niet zouden kunnen, hebben generaties Umbriërs gereageerd met een simpel geloof dat zo passend is voor dit volk.

Ja we kunnen het.

Het is een geloof dat gegrift staat in elke steen en boom in dit land.

Ja we kunnen het.

Het werd gefluisterd door de gevangen Umbriërs toen de alvenoorlog woedde.

Ja we kunnen het.

Het werd gezongen door de kolonisten die decennia geleden dit gebied wederom bevolkten.

Ja we kunnen het.

Het was de roep van de genezers ten tijde van de gele koorts, de herbouwers van Woudenburg, de organisatoren van kamp Griffioen, de avonturiers die de Keizerin hielpen op weg naar haar rechtmatige plaats op de troon.

Ja we kunnen het naar vrijheid en gelijkheid.

Ja we kunnen het naar ontwikkeling en welvaart.

Ja we kunnen Umbrië vooruit brengen. Ja we kunnen haar rechtmatige plek in het Keizerrijk bereiken. Ja we kunnen het.

En dus morgen, als we weer aan de slag gaan, als we leren dat de worsteling van de herder in Kasparwolde niet zo anders is dan die van de mijnwerker in Penjolstee.

Dat de hoop van een weesmeisje dat naar school gaat in Wezembeek hetzelfde is als de droom van een jonge leerling in Brino Anjak. We zullen moeten onthouden dat er iets gebeurt in Umbrië. Dat we niet zo verdeeld zijn als sommige leiders suggereren. Dat we één volk zijn, één land zijn en samen beginnen aan het volgende hoofdstuk van Umbrische geschiedenis met vier woorden die zullen klinken van de kust tot aan de woestijn.

Ja we kunnen het.

*De Nachtzon*

---

### **Moord op W.C.**

Woudenburg – Op vrijdagochtend is het levenloze lichaam van Sarina Merkens aangetroffen. De tweedejaarsstudente aan de Umbrische Hogeschool is na een feestje van de studentensociëteit de avond tevoren niet meer levend gezien. Getuigen menen zich te herinneren dat Merkens het feest verlaten heeft aan de arm van een mannelijke student, maar door drankgebruik kan niemand zich precies herinneren wanneer en met wie. Alle mannelijke leden van het Corps worden ondervraagd. De doodsoorzaak is ogenschijnlijk verwurging. De stadswacht tast vooralsnog in het duister naar de toedracht van de moord.

### *Introductie in Umbrië voor avonturiers.*

*In Umbrië reist een groep avonturiers rond die het talent hebben om op het juiste moment op de juiste plaats zijn voor tumultueuze avonturen. Hoewel men openstaat voor lieden van buiten kan het voor nieuwelingen een nogal overweldigende ervaring zijn. Om deze overgang wat te vergemakkelijken wordt een korte introductie aangeboden waarin wordt behandeld van welke personen het goed is om ze te kennen en welke dingen te doen of vooral niet te doen.*

*De introductie wordt ter plaatse gegeven en kost een zilverstuk per persoon. Groepskorting is mogelijk.*

*Interesse? Neem contact op met Gijsbert Bartjens*

*Bent u van plan te gaan studeren aan de Umbrische Hogeschool of een van haar dependances? Bent u bang dat u het niveau wellicht niet aan kunt? Kunt u niet kiezen uit de vele studies die worden aangeboden?*

### *Doe dan een PUH cursus*

*(alle academische onderwerpen zijn mogelijk)*

*De cursus Preparatie Umbrische Hogeschool geeft een inleiding in het betreffende onderwerp wat u overweegt te gaan studeren. U raakt bekend met de meest globale termen en zult goed beslagen ten ijs komen wanneer u daadwerkelijk de studie aan de Umbrische Hogeschool begint.*

*De PUH cursussen worden gegeven in Wezenbeek door meester Bartjens. Kosten zijn 3 goud per cursus van 1 week. Deze kosten zijn te verminderen door bij te dragen aan het lokale onderwijs.*

*Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met  
Gijsbert Bartjens te Wezenbeek of slot Duivenvoorde*

## Bijlage

### **Kronieken der Edelmoedigheid en Deugdelijkheid: het levensverhaal van Baron Berend Jan van Galen**

Een man als Baron Berend Jan van Galen behoeft geen introductie. Weinigen in de Wilde Landen zetten zich zo in voor het welzijn van de medemens als de Baron. Zijn goedheid brengt licht in zelfs de donkerste uren hier in Umbrië, en raakt zelfs de meest bedroefde ziel recht in het hart.

Dat mag blijken want ik, Alaska Jameson, doe hiervan getuige. Geboren en getogen Wezembeek wees, dochter van groots avonturier en antropoloog Louisiana Jameson. Ik heb de bijzondere eer mogen ontvangen om het leven van deze majestueuze man te mogen verslaan voor u allen, zodat zijn nobelheid ook op papier u kan vergezellen in uw meest trieste getijden.

Mijn avontuur in de nabijheid van de Baron begon al bij mijn aankomst in Wezembeek. Die verliep zoals verwacht geheel zonder problemen. De Baron houdt zijn baronie uiteraard vrij van gespuis. Een aangename wandeling in een bont gezelschap van reizigers bereidde mij voor op het warme bad van gastvrijheid waarin ik terecht kwam. De poorten van het slot stonden wagenwijd open en verwelkomden volk van allerlei pluimage. Iemand met bijzonder veel pluimage, gelokaliseerd op zijn hoed, was zo vriendelijk om mij te introduceren bij de Baron zodat ik mijn papieren kon overhandigen en mijn aanwezigheid kenbaar kon maken. Ik werd met de grootst mogelijke hartelijkheid ontvangen en zelfs herkend. De tranen sprongen in mijn ogen toen de Baron mij begroette, mijn naam kennende en zonder onderscheid te maken tussen de adellijke gasten en mensen van een statuur zoals het mijne.

Dat de Baron in zo'n goed humeur was, was niet verbazingwekkend. Graaf Hubertus de Riquet de Caraman was te gast en bracht zijn prachtige dochter Lavinia mee. Liefde op het eerste gezicht is een milde omschrijving voor de chemie die de overhand nam bij de eerste aanblik op haar maagdelijke gezicht door Baron van Galen. Ware liefde is een zeldzaam goed en ik prijs mij dan ook bijzonder gelukkig dat ik dit moment mee heb mogen maken.

Om Lavinia het hof te maken besloot de Baron een jachttoernooi te houden. Zijn chagrijnige (vergeef mijn taalgebruik, de waarheid is hard) en oncharmante (de waarheid doet tevens pijn) buurman de Graaf van Waeterweelde maakte samen met de kersverse Barones van Ramssteen met haar man, de Baron en Barones van IJssengaarde en anderen de eerste jachtpartij op. De tweede jachtpartij werd geleid door de edelmoedige Baron zelf en bestond verder uit Graaf Hubertus, Jonkheer Quintijn van Zuyderhuizen en ondergetekende. Terwijl de Baron onder het genot van een plezierige wandeling zijn oogappeltje op gepaste afstand voorzag van adequate conversatie hielden Jonkheer Quintijn (die ook een liefhebber van de jacht bleek te zijn) en ik het bos goed in de gaten. Onze expertise was echter niet nodig. Het duurde niet lang voordat de Baron op zeer professionele wijze een wild zwijn met één slag onthoofde. Deze prachtige trofee oversteeg alle verwachtingen en de trofee van de Graaf van Waeterweelde, die helaas alleen een biggetje heeft kunnen schieten.

Terwijl de Baron de huwelijksvoorwaarden onderhandelde met de vader van zijn toekomstige bruid was ik in de gelegenheid om het voor mij oh zo bekende bos te verkennen en te genieten van geluiden en geuren van weleer. Ik verkeerde in goed gezelschap en heb mij dan ook fantastisch vermaakt. Zelfs de vijftig vismonsters die onze reis dreigden te vertragen bij Herberg De Lamme Vleugel gooiden geen roet in het eten. Jonkheer Quintijn maakte zonder al te veel moeite korte metten met het gespuis, terwijl ik een hartig woordje sprak met een paar rovers die hoopten ons te kunnen bestelen in de beoogde chaos. Verkwikt door de spanning en de smaak van avontuur nog vers op onze lippen namen we verder deel aan de festiviteiten die de Baron voor ons in petto had. Maar niet voordat we een tussentop maakten bij het Fort der Petraei, waar wij allerhartelijkst ontvangen werden met port, kaas, zang en vriendelijkheid.

Mijn lievelingsmoment was waarschijnlijk wel het circus (op de vismonsters na dan, die waren echt te gek). We werden vermaakt met de meest wonderlijke kunsten en vertoningen. Vooral Peregrijn en Calvados maakte diepe indruk op het publiek met hun harmonie van klank en beweging. Calvados bewoog zich gracieus door de piste, alsof de beer zijn persoonlijke podium had en zijn benen niet die van een dier, maar van een ballerina waren. Het spierlijk vertoon van Peregrijn was genoeg om hem in toom te houden, al zou men van zo'n lieflijk dansend dier geen woestenij verwachten. Tijdens de voorstelling werd ook voor de omstanders duidelijk dat er iets moois bloeiende was tussen de Baron en jonkvrouwe Lavinia.

Voor het eerst vertoonden zij zich tezaam in het publiek en zaten zelfs naast elkaar tijdens de voorstelling. Hier en daar werden zakdoekjes tegen wangen gedept, om de vloed aan tranen bij het aanschouwen van deze jonge liefde te stelpen.

's Avonds barste het feest pas echt los, nadat de officiële aankondiging van de voorgenomen verloving van de Baron en zijn liefde werd gedaan tijdens een heerlijk avondmaal. Het feest zette zich voort tot in de laatste uurtjes in Herberg De Lamme Vleugel. Het plotselinge overlijden van Baron Ramssteen gooide roet in de feestvreugde en zorgde voor een gematigdere stemming. Gelukkig waren Jonkheer Quintijn en Marcus Flavius Ursus zo fris als een dauwdruppel op ochtendgras en in staat om adequaat handelen. Samen met de nobele Petraei hebben wij het stoffelijk overschot van Baron Ramssteen naar de kapel gebracht. Zo werd de dreigende crisis beteugeld. De volgende ochtend kreeg Baron Ramssteen een waardig afscheid.

Maar laat het overlijden van Baron Ramssteen geen domper zijn op uw eigen feestvreugde. Kijk met liefde terug op de vreugde die zijn leven heeft gebracht. En kijk met liefde vooruit naar de mooie dingen die het leven ons nog gaan brengen. Ik mag u vervuld van trots vertellen dat ik gevraagd ben door Baron van Galen zelf om verslag te doen van zijn huwelijk, in Pelinor. Dat staat u dus te wachten in de Wilde Post. Tot die tijd zeg ik u, laat het avontuur niet wachten, avontuur wacht immers ook nooit op u!

Nu verkrijgbaar  
in de betere bar

*Vergeet  
me niet*