

# DE WILDE POST



Jaargang 29  
Speciale editie

Anno Leta 27  
Pagina 1

## Rode Bruiloft Aanstaande!

De Wilde Post brengt unieke bruiloftseditie uit

*Nieuw Woudenburg* – Een van de meest geanticiperde gebeurtenissen in adellijke kringen van de afgelopen maanden is de bruiloft van graaf Heron van Ramsteen en zijn verloofde Rosalinde Goedhart. De Wilde Post brengt u als lezer al het nieuws over het aanstaande huwelijk middels deze unieke extra editie van onze courant. Dat werpt natuurlijk de vraag op of een dergelijke aandacht voor een huwelijk gepast is, gelet op de vele ernstige problemen waar het keizerrijk en de Wilde Landen mee kampen. De redactie van de Wilde Post meent echter dat juist in deze donkere tijden de hoop geput kan worden uit positieve berichtgeving, uit de wetenschap dat

ook nu liefde en vreugde hun plek hebben in ons keizerrijk. Daarnaast ziet de Wilde Post het als haar plicht om de burgers van de Wilde Landen van juiste en volledige informatie te voorzien over alle onderwerpen die leven bij de burger. In dat licht zou het opmerkelijk zijn als een veelbesproken huwelijk als dit geen aandacht zou krijgen, hoewel wij u uiteraard ook op de hoogte houden van ander relevant nieuws.

De redactie wenst het toekomstig bruidspaar tenslotte alle geluk toe, en zal de gulle bijdrage van het paar inzetten voor nog betere nieuwsgaring.

- de Redactie -

### **Bruidzillas in Elerion-Stad**

De ‘Schrik van de Tweede Hakimstraat’, zo worden de aanstaande bruiden Toos du Tondeldoos en Rosalinde Goedhart fluisterend genoemd. De twee diva’s maken al wekenlang de winkelstraat in de hoofdstad onveilig met hun ellenlange lijsten van eisen en wensen omtrent hun bruiloften. Het huwelijk van Graaf Heron van Ramsteen en zijn Rosalinde moet hèt society evenement van deze zomer worden. Voor het huwelijk van Hendrik Smirnoff en Toos du Tondeldoos is nog geen datum bekendgemaakt. Afgelopen week zagen voorbijgangers hoe de bekende stylist Roy Bliksems gillend een kledingzaak voor bruidsjurken uitrende. Ook bloemist Rob Vereiken kondigde onlangs zijn pensioen aan nadat de onverzadigbare bruiden-in-spé zijn winkel hadden bezocht en op ieder mogelijk bruidsboeket - allesbehalve opbouwende - kritiek hadden geleverd. Banketbakkers Corneel Arnoldussen en Koos Grottkamp houden hun hart vast de komende tijd.

---

### **Zomermode: romantisch!**

*Door Kaatje la Pompidou*

Uw reporter kan melden dat van Pelinor tot aan Elerion-Stad een frisse zomerwind waait. Dit komt door de nieuwste rages: rozen en bruidsjurken, en dan natuurlijk het liefst gecombineerd.

Het aloude gebruik dat bruiden in het jaar na hun huwelijk hun bruidsjurk dragen naar officiële aangelegenheden is recentelijk weer in ere hersteld. In de theehuizen van onze hoofdstad lopen op dit moment jonge dames in hun mooiste witte trouwja-pon om te pronken met het feit dat ze een man aan de haak hebben geslagen.

Ook rozenpatronen zijn helemaal “in”.

Niet alleen zijn deze patronen aanwezig in de zomerjurken, maar rozen worden ook gedragen als corsage of in de hand om een boodschap door te geven. De kleur van de roos heeft onder de dames een bijzondere betekenis aangenomen. Deze wordt gebruikt om in het geheim boodschappen te sturen naar hen die op de hoogte zijn. Bij mij is bekend dat de verschillende kleuren staan voor bijvoorbeeld passie en trouw, “ik vind jou interessant” en voor het pikante “ontmoet mij buiten.” Er wordt gehoopt dat de heren van de hogere klassen de codes uit hun hoofd leren, omdat ze anders wellicht achter het net vissen.

Verder is de Pauw van Pelinor wederom gespot met een perfect ensemble in de straten van Pelinor. Hij droeg een uitstekende combinatie van een pruimkleurig gewaad en gouden cape, gecombineerd met een prachtig stel zwarte laklaarzen en geaccentueerd met de onmisbare pauwenveren en gouden ringen. Wij hopen dat menig ander heer hier voorbeeld aan neemt.

## **Rommel in Huize van Ramsteen – Bruiloft Bedreigd?**

*Van uw verslaggever*

Ondanks dat de voorbereidingen voor de Ramsteen-Goedhart bruiloft in volle gang zijn, zo hebben anonieme bronnen ons geïnformeerd, zijn er problemen in huize van Ramsteen. Baron Tilman van Ramsteen staat bekend als een streng en trots man; de verwachting was dat hij naar de bruiloft zou gaan om zijn jongste zoon te feliciteren met zijn prestaties als Ridder in de Orde van de Rode Roos en de aanwinst van zijn liefvallige bruid.

Echter, zo vertellen onze bronnen, rommelt het op de berg. Jongste zoon Heron heeft dankzij zijn aanstaande huwelijk ons bijna doen vergeten dat hij begon als zorgkindje. Middelste zoon Olivier van Ramsteen is al jaren een *enfant terrible*. Voor de sluiting van Club Inferno was hij daar regelmatig nog te vinden tot in de late uurtjes. Ook dochter Christiane was een handvol, maar de laatste jaren is er alleen maar lof over haar vanuit de Kerk van de Jaden Hemelkeizer, waar ze haar opleiding tot paladjine volgt.

Maar gelukkig is er ook nog de oudste zoon: Richard. Deze staat bekend om zijn charismatische voorkomen en verantwoordelijke houding. Zeker na zijn sprookjes-huwelijk met zijn vrouw Melina van

Lambertschaag gaan de geruchten de ronde over Tilman of hij een stap terug zal nemen in de politiek van het huis. Meestal duren deze geruchten niet lang aangezien de Baron van Ramsteen al jaren met harde hand regeert.

Maar dit kan allemaal snel veranderen!

Onze bron geeft aan dat er een ruzie heeft plaatsgevonden tussen Baron van Ramsteen en oudste zoon Richard. “Ik weet niet wat er gebeurde, ik hoorde vooral vaag geschreeuw, de vraag voor meer wijn vanuit heer Richard en deuren die dichtgeslagen werden,” aldus onze anonieme bron, die helaas niet beschikbaar was voor verder commentaar.

Het feit blijft dat de familie vanuit de baronie is vertrokken zonder Baron Tilman, die nog gisteren is gezien bij een ceremonie gewijd aan de Jaden Hemelkeizer in Elerion-Stad. Wat was de reden voor deze ruzie? Is dit schisma het einde van de regeerperiode van Tilman? Alleen de tijd zal het leren.

---

### **Kort nieuws**

- Aanstaande gravin verkeert nu al in hogere kringen. De bruid van graaf Heron van Ramsteen werd onlangs gespot in restaurant De Vier Seizoenen in Elerion-Stad met haar nieuwe hartsvriendin Gravin Liedewij van Bosch tot Stee.

- Topbloemist Rob Vereiken kondigt pensioen aan. Geruchten over zenuw-inzinking.
- Grootscheepse renovatie aangekondigd van Slot Zilverbeek. Graaf Heron van Ramsteen vertelt onze verslaggever dat zijn aanstaande bruid grote waarde hecht aan het scheppen van werkgelegenheid voor timmerlieden, behangers en stoffeerdere in het graafschap.
- Belastingen in Hartsbrandt en Zilverbeek verhoogd. Graaf ontkent alle speculaties over een verband met de geplande bruiloft deze zomer.
- Delegatie van Ordo Spina heeft haar intrek gedaan in het koetshuis van Slot Zilverbeek in antwoord op de onrusten in het nabijgelegen grensgebied met Incendia.
- Illegale kikkerkwekerij opgerold in Zonnestein. Hier werden illegaal kikkers gekweekt voor het ondergrondse kikkerlikken. Burgemeester ontkent alle betrokkenheid.
- Nieuw-Woudenberg opgeschrikt door een wilde achtervolging door de stadswacht en een bende jonge delinquenten in het stadcentrum. De delinquenten hadden een koets veroverd. De achtervolging kwam ten einde toen de koets tegen een boom tot stilstand kwam.

### **Het Gilde Voor Nette Heren Viert Jubileum**

Het befaamde Gilde Voor Nette Heren heeft besloten om haar 100-jarig bestaan te vieren met een uitgebreid banket en gala. Het G.V.N.H. heeft sinds haar bescheiden begin zich ontwikkeld tot het leidende orgaan voor de opleiding van bedienden en knechten voor de zeer welgestelden. Tijdens het diner zullen zeer veel vooraanstaande heren en dames hun entree maken, waaronder de Pauw van Pelinor en senator Zippolantis. De viering van het jubileum is speciaal verschoven voor de Ramsteen-Goedhart bruiloft zodat er genoeg bloemstukken en koks beschikbaar zouden zijn voor het diner.

“Wij zijn trots dat wij al 100 jaar onze heren en dames hebben kunnen dienen op de wijze die ons betaamt. En ook al veranderen de tijden - wij leiden behalve louter heren nu ook dames op -, nog altijd proberen wij de gedachte van onze oprichter, Balthazar Woordenwaard III, in gedachten te houden: “non scholae sed vitae,” sprak het hoofd van de school.

De feestelijkheden worden op gepaste wijze gevierd in het hoofdgebouw van het Gilde voor Nette Heren en zullen de gehele week in beslag nemen. Naast het gala en het diner zullen de Nette Heren ook een theatervoorstelling verzorgen waarin de “Eerwaardige Krichton” wordt opgevoerd.

### **Zakkenrollen en oplichting in Elerion- Stad drastisch verminderd**

De afgelopen maand is het aantal oplichtingen en gevallen van zakkenrollen in Elerion-Stad drastisch afgenomen. Floris Fillipsen, woordvoerder van de stadswacht licht toe: "Het lijkt er op dat ons lik-op-stuk beleid eindelijk uitbetaalt. Waar voorheen menig toerist op de Laan van Zeven Zwanen zijn beurs niet zeker was, kun je nu weer een vriendelijke stedeling de weg vragen zonder één koperstuk te verliezen. Wij vermoeden dat de nieuwe "pluk-ze-kaal-wet" van Leta 19 toch nog vertraagd effect heeft gehad." Voorheen stond vooral de buurt rond de Zeven Zwanen bekend om de vele gevallen waarbij onschuldige voorbijgangers geld afhandig werd gemaakt door georganiseerde bendes die onder valse voorwendselen hun beurs wisten te bemachtigen. Bij een recente beroving werd zelfs een hele ariet buit gemaakt. Op de vraag waarom de wet nog niet eerder effect heeft gehad kon Fillipsen alleen antwoorden dat "het bij het criminele tuig soms een tijdje nodig heeft om door te hebben dat ze hebben verloren."

### **Umbrische Beste Geitverkiezingen We- derom Gewonnen Door Billy**

In Hartsbrandt is de 27<sup>ste</sup> Umbrische Beste Geitverkiezing wederom gewonnen door

Billy de Geit, eigendom van Bernhard de Boer. Billy is al jaren winnaar van de Beste Geitverkiezingen, als beste Umbrische Hooglander, maar ook als beste geit in het algemeen. Wegens zijn hoge leeftijd zal de kampioen volgend jaar de titel niet verdedigen en met welverdiend pensioen gaan. Zijn vele aanhangers kunnen nog steeds brieven naar hem sturen die Bernhard namens Billy zal beantwoorden. De tweede en derde plaats gingen naar Witje en Generaal Snuffelsnuit, respectievelijk.

### *De Rode Bruiloft*



Graaf Heron van Ramsteen en zijn geliefde Rosalinde  
kondingen hierbij aan dat zij op

De tweede zaterdag des Oogstmaand  
anno Leta 27

zich in den echt zullen verbinden in

De Rozentuin van Slot Zilverbeek

Zij hopen om dit een dag te maken die niemand snel zal vergeten.  
Daarom is éénieder welkom om zich aan te sluiten bij dit huwelijksfeest.

Het huwelijk zal in de namiddag voltrokken worden,  
na afloop is er de mogelijkheid om het bruidspaar te  
feliciteren op de receptie

- Verdieping -

*Dit voorjaar heeft de DUHZ, de dependance van de Umbrische Hogeschool te Zonnestein, een introductiedag georganiseerd. Dit ter ere van de nieuwe rector van het instituut, de heer Cornelius, voormalig gildemeester der Necromantiërs. Het was een inspirerende dag, die tientallen potentiële nieuwe leerlingen aantrok. Zowel de docenten van de DUHZ als enkele gastdocenten van de Umbrische Hogeschool zelf, luisterden de dag op met fascinerende lezingen en uitdagende proeflessen. Op het programma stond oorspronkelijk ook een college gepland van professor Bittervoorn. Wegens haar voortijdig overlijden afgelopen najaar heeft dit college helaas geen doorgang kunnen vinden. Ter nagedachtenis van wijlen de professor is de reeds door haar geschreven lezing bij opening van de introductiedag voorgedragen. In deze editie van de Wilde Post publiceren wij een fragment uit de voorgedragen lezing van professor Mirabelle Bittervoorn over de relatie tussen leerling en meester.*

Iedereen zoekt de volmaakte meester, maar meesters zijn nu eenmaal menselijk, al kunnen hun lessen goddelijk zijn. En dat is iets dat mensen moeilijk vinden te accepteren: dat de leeraar iets anders is dan de les, het ritueel iets anders dan de extase, degene die het symbool doorgeeft iets anders dan het symbool zelf.

De traditie van het leren is verbonden met de krachten van het leven, je eigen vermogen, niet met de personen die de kennis doorgeven. Toch zoeken we vaak naar mensen die ons leiden, hoewel ze alleen de bewegwijzering vormen van de route die we moeten gaan. Wee degene die een herder zoekt en zich niet om zijn eigen vrijheid bekommert.

Het meesterschap ligt binnen bereik van iedereen, behalve van degenen die hun verantwoordelijkheid overdragen aan anderen. De beste meester is niet degen die zijn leerling iets leert, maar zijn leerling inspireert om het beste in zichzelf naar boven te halen en om te ontdekken wat hij al weet.

Meesterschap is een kwestie van oefenen. Na heel veel oefenen denken we niet meer aan alles wat we moeten doen, maar wordt het een deel van ons zijn. Maar om dat te bereiken moeten we oefenen en herhalen. En alsof dat nog niet voldoende is, moeten we oefenen en oefenen en herhalen en herhalen. Kijk maar een hoe een goede smid te werk gaat. Voor een leek

is het alsof hij voortdurend dezelfde slagen herhaalt. Maar wie een vak beheerst, weet dat iedere keer dat de smid de hamer doet neerkomen, de kracht van zijn slag anders is. Zijn hand voert telkens dezelfde handeling uit, maar wanneer hij het ijzer nadert, weet hij of hij dit keer het ijzer harder of zachter moet raken.

Zo is dat met herhalen: al lijkt het telkens het zelfde, het is steeds anders. Er komt een moment waarbij je niet langer hoeft te denken aan wat je aan het doen bent. U wordt uw ambacht.

De leerling, die zijn eigen pad uitstippelt, en niet lijdzaam zijn meester volgt, zal van de lessen het meeste profijt hebben. Meester en leerling verschillen niet, behalve dat de één wat minder bang is dan de ander. Als ze bij elkaar gaan zitten voor een gesprek, aan tafel of bij het kampvuur, doet de meer ervarene suggesties in de trant van: “Waarom probeer je het niet eens zo, op die-en-die manier?”. Hij zal nooit zeggen: “Doe wat ik je zeg en je bereikt hetzelfde als ik.” Want ieders weg is uniek en ieder heeft zijn eigen persoonlijke lot.

De ware meester stimuleert zijn leerling de moed te hebben zijn wereld uit balans te brengen. Al is hij zelf ook bang voor wat hij op zijn weg tegenkomt en nog banger voor wat de volgende dag hem zal brengen.

Hetgeen je ertoe beweegt om het onbekende pad steeds verder te bewandelen, is geloof. Geloof in iets hogers, maar vooral geloof in jezelf. Geloof is geen verlangen. Geloven is willen. Verlangens zijn altijd dingen die vervuld moeten worden. De wil is een kracht. De wil verandert de ruimte om ons heen. Maar daarvoor is wel een verlangen noodzakelijk.

Jullie zijn hier niet om antwoorden te krijgen die je zekerheden in het leven zullen geven. Mijn missie is jullie uit te dagen. In het verleden verdrongen heersers en bestuurders zich bij orakels om van hen de toekomst te horen. Maar de toekomst is grillig, omdat ze gestuurd wordt door besluiten die nu, in het heden, worden genomen.

Zorg dat je vaart houdt, want zodra de beweging stopt, val je. Tegen diegenen die al op de grond liggen, en alleen gekomen zijn om bevestiging te krijgen van wat zij graag als waarheid zien, tot hen zeg ik: kom niet terug. Wie gelooft dat hij heeft gefaald, zal altijd falen.

Wie voor zichzelf besloten heeft dat hij niet anders handelen kan, zal door de sleur van alle dag ten onder gaan. Wie besloten heeft alle verandering te weerstreven, zal vervallen tot stof. Vervloekt zijn zij die niet groeien en die anderen verhinderen te groeien.

En heb je jaar na jaar geoeffend en herhaald en geoeffend en herhaalt, dan zal de dag komen waarop iemand jou vraagt om je advies, om jouw leerling te worden. Als iemand jou als leeraar wil, waarom grijp je die kans dan niet aan om meester te worden? Doe zoals ik altijd doe. Zeg tegen jezelf wat ik altijd tegen mijzelf zeg:

“Voel je goed, vertrouw in jezelf, ook op die momenten dat je zelf vindt dat je maar een waardeloos schepsel bent. Weiger te geloven dat je iets niet zou kunnen. Doe geen poging om iemand waar dan ook van te overtuigen, want een leerling kan alleen een succesvol leerling zijn als hijzelf bereid is om te groeien en inziet dat hij nooit klaar is met leren. Wees als een rivier die rustig stroomt. Je leerlingen zullen zich overgeven aan die energie. Geloof. Geloof dat je het kunt. In het begin zal je chaotisch zijn, onzeker. Maar onthoud: jij hebt de kennis en de kunde. Alleen moet je je daarvan wel bewust zijn. De menselijke geest is heel vatbaar voor suggestie. Vooral voor het idee dat alles alleen maar slechter wordt. Mensen zijn bang voor ziektes, voor oorlog, voor de dood. Geef ze de vreugde terug. Wanneer je twijfelt, lach dan om jezelf. Lach om je zorgen, je onzekerheden, je angsten. Je bent een manifestatie van goddelijk talent, maar je gelooft nog steeds dat goden niets dan regels zijn. In wezen is het merendeel van ons leven te herleiden tot het volgen van regels. Niet dat van ons. Wij maken onze eigen regels. Ga naar die mensen toe die denken dat jij alles weet. Overtuig jezelf ervan dat ze gelijk hebben. Want iedereen weet alles. De kwestie is alleen dat ook te geloven. Geloof!”