

DE WILDE POST



Jaargang 29

Anno Leta 27

Nummer 3

Pagina 1

Keizerlijk leger zegeviert in het Wold!

Demonische horde eensgezind verslagen

Het Wold – Na maanden vechten en met hulp van diverse extra legereenheden zijn de Woldwachters er onder leiding van kapitein Vos in geslaagd de rust te laten wederkeren. Zoals uit eerdere berichten opgemaakt kon worden heeft er in het Wold een hevige strijd gewoed waarbij vele slachtoffers zijn gevallen. De in het Wold gestationeerde Woldwachters hadden de grootste moeite de situatie onder controle te krijgen. Zelfs met de hulp van een elite-eenheid elders uit het rijk konden de aanvallers maar ternauwernood van het lijf gehouden worden. Volgens onze verslaggever ter plaatse werden op het laatst hele groepen toevallige passanten in het leger

ingelijfd om de troepen bij te staan. Of de hulp van deze goedbedoelende vrijwilligers doorslaggevend geweest is bij het keren van het tij of dat de aanvallers eenvoudigweg uitgeput raakten zal wellicht nog onderzocht gaan worden maar het belangrijkste feit is dat de herberg Boschlust weer zonder escorte bereikt kan worden. Kapitein Vos verwacht dat het nog enige tijd zal vergen om ook de rest van het Wold veilig te stellen, maar de tegenstand is duidelijk gebroken.

Resident Loyauté heeft inmiddels opdracht gegeven voor de oprichting van een monument voor de vele heldhaftige gevallen.

Droomteam teruggekeerd naar hoofdstad

Nu de strijd in het Wold is gestreden, keert ook het medische team onder leiding van Felix McDroom terug naar huis. De herberg Boschlust is weer een herberg in plaats van een militaire basis, het veldhospitaal is opgeruimd en de gewonde militairen zijn al eerder verhuisd.

In een eerste reactie stelt Felix dat het een hel was, een groene hel, maar dat het werk altijd door moest gaan. Ook zijn geloof in de Generaal hield hem overeind tijdens de vele aanvallen van de demon Andras en zijn wilde horde.

De keizerin heeft haar dank uitgesproken voor de inzet van alle dappere soldaten in een korte toespraak die zij gaf op een feest dat georganiseerd was door de legerstaf om de teruggekeerde officieren welkom thuis te heten. Ook gaf zij aan geld beschikbaar te stellen voor de behandeling van getraumatiseerde soldaten. In Lopik is een eenheid van de geneeskundige troepen, gespecialiseerd in oorlogstrauma's, begonnen met een eerste opvang van hulpbehoefde militairen.

De verschillende medewerkers van Felix gaan zich bezighouden met het opzetten van betere medische faciliteiten in verschillende steden in het keizerrijk. Zo zou

koning Pelinor al hebben gevraagd om de expertise van deze helden.

Incendiaanse delegatie bezoekt Wold

Baron Van Galen voert gesprekken

Eerdere berichten over de mogelijke verwoesting van de Eleriaanse ambassade in Incendia en politieke spanningen tussen de beide keizerrijken lijken vergeten te zijn in het Wold. Of zijn die berichten juist de aanleiding voor dit bezoek uit Incendia?

Vooralsnog zijn er alleen vragen en geen antwoorden, want niemand wilde een reactie geven op het feit dat er gesprekken hebben plaatsgevonden met een delegatie in het Wold. Zelfs baron Berend-Jan van Galen, doorgaans een zeer welbespraakte man, kon of wilde niets toegeven of ontkennen. Er doen intussen allerlei geruchten de ronde. Zo zou de delegatie onder leiding staan van een levensgevaarlijke priesteres en zou de keizer van Incendia hoogstpersoonlijk aanwezig zijn geweest.

Of de gesprekken zijn afgerond of op een andere plaats worden voortgezet is ook niet duidelijk. Zodra er meer bekend is, bent u de eerste die het hoort.

Ingezonden Bericht

De laatste slag wordt gespeeld. Azen zijn troef, Zeven telt dubbel, Noord begint.

Priesters Wilde Landen in verwarring

Vanuit geheel Umbrië komen meldingen binnen van priesters die van slag zijn of vreemd gedrag vertonen. Vaak gaat het om tijdelijke momenten van verstandsverbijstering. Ook melden diverse priesters dat zij soms het gevoel hebben dat hun magische gaven niet direct van hun eigen god lijken te komen. Voor zover bekend spelen de problemen binnen alle erkende geloven, maar beperken ze zich grotendeels tot de Wilde Landen en het noorden van Orcia en Pelinor. Er zijn zover bekend geen gewonden gevallen door deze incidenten, afgezien van een Generaalspriester in Kro Terlep die luidkeels de keizerin begon te beleiden. De man is ter plekke disciplinair gecorrigeerd door zijn militaire eenheid. De Keizerlijke Inquisitie neemt deze materie in onderzoek.

Help mee aan de wederopbouw van Wezembeek!

Wezembeek zoekt bekwame ambachtlieden die, voor minimaal een half jaar, zich willen vestigen en zijn of haar vak uitvoeren.

U krijgt onderdak en bent vrijgesteld van belastingen gedurende het eerste jaar. Als u bewezen bekwam bent in uw ambacht, is er een vergoeding mogelijk.

Geïnteresseerd? Meld u bij Baron Berend-Jan van Galen tot Wezembeek.

Het Gulden Pad van de Leerling

Een meeslepende spirituele queeste!

Bestel het boek bij Handelshuis De Rand.

Nieuwe magie-prefect bekend

*Neutrale partij adviseert en begeleidt to-
vergildes*

In de vorige editie berichtten wij dat Tovenarseiland een oude functie in ere heeft hersteld door een magie-prefect voor Umbrië te benoemen. Deze van oudsher zeer belangrijke taak was jarenlang in onbruik geraakt, maar recente ontwikkelingen in Umbrië waren reden voor de herinvoering van een magie-prefect, valt aldus te lezen in een schriftelijke verklaring van magister Nadirkhan, die desgevraagd reageerde op de vraag waarom hiertoe is besloten.

De veelbelovende Vrouwe Inara is na een korte ceremonie in het Wold benoemd tot magie-prefect van Umbrië. Het is onder meer haar taak om toe te zien op de naleving van regels door de verschillende gilden, hen te begeleiden en van advies te voorzien. Daarnaast zal zij het aanspreekpunt namens Tovenarseiland zijn voor magiegebruikers in Umbrië en kunnen nog niet ingewijde tovenaars desgewenst door haar begeleid worden in hun gildekeuze. Tvenaars kunnen ongeacht hun gezag, ervaring of titel te allen tijde een beroep doen op de magie-prefect.

Rust keert terug in Encique

De opstandelingen in het zuiden van Encique hebben elkaar zoveel verzwakt dat de troepen van koning Dassa bin-Zifah kans hebben gezien de laatste verzetshaarden op te ruimen. De opstandige troepen lijken alle drang tot tegenstand verloren te hebben waardoor de koningsgezinde troepen weinig moeite hadden de laatste rebellen uiteen te jagen. Door het onherbergzame karakter van het oerwoud in het zuiden van Encique hebben de vluchtelingen praktisch geen kans op overleven. Koning Dassa bin-Zifah heeft ter viering van zijn overwinning aangekondigd dat hij opnieuw gekroond zal worden tot soevereine vorst van Encique. In de wandelgangen van de senaat in Elerion vraagt men zich schamper af of Dassa de Tweede loyaler zal blijken dan zijn voorganger. Dit naar aanleiding van de weigering van koning Dassa om troepen te sturen om de problemen in het Wold op te lossen.

Adviseur resident gesneuveld

De militair adviseur van resident Loyauté, burggraaf Raoul de Chagny, is samen met zijn vrouw en bediende omgekomen tijdens de hevige gevechten in het Wold. De burggraaf was ter plekke om de troepen te assisteren. De resident liet weten geschokt te zijn door het nieuws over zijn adviseur.

Massa zelfmoord ontdekt in Noria

Een handelsreiziger heeft in Glenloch, een afgelegen bergdorp in Noria, een schokkende ontdekking gedaan: het gehele dorp had zich van het leven beroofd. Op het dorpsplein lagen de lichamen van vierenveertig mannen, vrouwen en kinderen. Paladijnen van de Jaden Hemelkeizer hebben ter plaatse onderzoek gedaan. Duidelijk is dat alle slachtoffers door het eten van Wolfskers zijn gestorven. Vermoedelijk heeft een slechte periode in de Hooglanden met tegenvallende oogsten het dorp tot wanhoop gedreven. Noria worstelt al jaren met onvruchtbare gronden, een restant uit de oorlog met de usurpator Ka Rashied.

Villa Lucius Frost afgebrand

Volgens ooggetuigen in Elerion-Stad zou de kapitale villa van Lucius Frost tot de grond toe zijn afgebrand. De heer Frost is bekend van het gelijknamige handelshuis dat al vaker in opspraak raakte vanwege hardnekkige geruchten over banden met de Condotieri Magistri en het bedreigen van concurrenten.

Deze verhalen werden tot nog toe altijd hardnekkig ontkend door de familie Frost, maar de brand van de villa is omgeven met mysterieuze gebeurtenissen. Eerst was daar de plotselinge sluiting van alle vesti-

gingen van Club Inferno op last van de keizerin zelf. Daarna werd tot op heden niets meer vernomen van diverse vooraanstaande leden van de familie Frost.

De oorzaak van de brand zou te vinden zijn in een inval door de stadswacht die de heer Frost kwam arresteren op verdenking van bovengenoemde zaken. Het handgemeen dat daarop ontstond liep vreselijk uit de hand en menig stadswachter werd gedood doordat Lucius Frost magie aanwendde in een poging zijn arrestatie te voorkomen. De stralen die geen slachtoffers maakten raakten wel het huis en daarop ontstond al snel een niet te blussen vuurzee. De heer Frost zou zijn omgekomen in de vlammen en enkele stadswachters moesten zich laten behandelen aan ernstige brandwonden.

Cultuur

Ingezonden gedicht

Ik voel me gevangen
In een web van verdriet.
Ik wil het niet uiten,
En dat niemand het ziet.

Mijn hart dat krimpt samen,
Een brok in mijn keel.
Ik probeer het te dragen,
Maar het wordt me teveel.

Het liefst zou ik huilen,
Mijn hart gaat op slot.
Want door het te uiten,
Gaat de wereld kapot.

Bruiloft verandert in moordpartij

Wat de gelukkigste dag van het jonge stel Floris en Ada had moeten worden, eindigde in een bloedbad. Net toen de priester van de Jaden Hemelkeizer overging tot de rituelen van verbintenis, begon één van de gasten om zich heen te slaan met een knots. Geschokt door deze plotselinge aanval duurde het even alvorens iemand kon ingrijpen. Op dat moment lagen al meerdere mensen op de vloer.

De aanvaller wilde niets weten van overgeven en ging door totdat enkele omstanders geen andere mogelijkheid zagen dan de man zelf te doden. De aanvaller stond bekend als een zachtaardige kunstliefhebber.

Tracy's Kwettertijd

Door Tracy Kwetter

De geruchten over de uitpattingen van de kersverse verloofde van de gewilde graaf Heron van Ramsteen vliegen in het rond, maar de grote vraag is natuurlijk, wie komt er naar 'Het society evenement anno Leta 27 in Umbrië'. De graaf heeft volgens de vele roddels een vriendschappelijke band met onze kroonprinses Shagar opgebouwd, dus zal zij in de voetsporen van haar moeder treden, en een bliksembezoek aan de Wilde Landen brengen? Zal haar moeder

haar laten gaan, nu het zo onrustig is? De Petreai hebben tijdens de recente gebeurtenissen in het Wold behoorlijke verliezen geleden, en ook het reguliere leger is niet op haar normale sterkte, dus ook zij zijn niet in staat om bij te springen. Aan de andere kant, wie zegt er nu geen ‘ja’ tegen een huwelijk? Het zou voor de kroonprinses een goede kans zijn om oude bekenden uit haar tijd in deze mooie landen opnieuw te ontmoeten en een mooie opsteker zijn voor zowel de bruid als de bruidegom.

Andere geruchten geven aan dat de verloofde van onze gildemeester der magiërs, de bezweerster Toos du Tondeldoos, als bruidsmisje en getuige zal optreden voor haar goede vriendin Rosalinde. Over de getuige voor de graaf doen vele roddels de ronde, maar daar heeft de bruidegom nog geen uitspraken over gedaan. Een bekende van het bruidspaar, een priester van de Kerk van de Jaden Hemelkeizer zal het huwelijk voltrekken in de rozentuin van slot Zilverbeek, maar over de rest van de ceremonie is nog weinig bekend.

Korps Diplomatique maakt overuren

De diplomatieke dienst van het keizerrijk heeft de afgelopen maanden te lijden onder een sterk toenemende werkdruk. Conflicten op hoog niveau binnen diverse delen van het keizerrijk leggen steeds meer druk

op de toch al beperkte capaciteit van de keizerlijke diplomaten. Stamconflicten binnen de Twaalf Provinciën, royalisten in het Land van Aa die willen dat hun vorstin onafhankelijk van Elerion regeert, een hoogoplopende ruzie tussen Chem en Alchimbra over welk land zich de uitvinder van de alchemie mag noemen en een dreigende burgeroorlog in Dialodor zijn slechts enkele van de problemen waarvoor de dienst zich gesteld ziet. “Het is niet te behappen,” aldus een anonieme diplomaat. “Het lijkt wel of iedereen het verstand volledig is kwijtgeraakt, en dat allemaal tegelijk. Nu zijn het nog incidenten, maar als we dit laten broeien heb je straks oorlog in heel het rijk. Dit zou niet slechter kunnen zijn als je het bewust zou organiseren!”

Contact verbroken met Tovenaarzeiland

Uit betrouwbare bronnen binnen het Postbestellersgilde hebben wij vernomen dat Tovenaarzeiland al een maand lang alle communicatie heeft verbroken. Er komt geen enkele brief, postduif of bode meer vanuit het eiland. Een zeer vreemde gang van zaken voor het anders zo drukke middelpunt van magische zaken. Naar verluid is de senaat ook verbolgen over het uitblijven van enige reactie en zijn meerdere bodes inmiddels per schip vertrokken om poolshoogte te nemen.

Dapper gesneuveld in het Wold:

Eva Simons- dochter

Woldwachter soldaat tweede
klasse

Je leidde ons veilig door het bos,
maar tegen de hinderlaag op het pad
konden wij jou niet beschermen.

Ariana van Harteveld
Leopold
Sjimmie de Wit
Nicolas Grotius
Cornelius

De Rode Bruiloft



Graaf Heron van Ramsteen en zijn geliefde Rosalinde
kondingen hierbij aan dat zij op

De tweede zaterdag des Oogstmaand
anno Leta 27

zich in den echt zullen verbinden in

De Rozentuyn van Slot Zilverbeek

Zij hopen om dit een dag te maken die niemand snel zal vergeten.
Daarom is éénieder welkom om zich aan te sluiten bij dit huwelijksfeest.

Het huwelijk zal in de namiddag voltrokken worden,
na afloop is er de mogelijkheid om het bruidspaar te
feliciteren op de receptie

**Gezocht wegens landverraad, spionage
en collaboratie met staatsvijanden**

Mustafa ibn Gald- houn

Burgers die inlichtingen kunnen verschaffen over de verblijfplaats van de verdachte of tips kunnen geven over degenen die hem hebben helpen vluchten uit het Wold, worden verzocht zich te richten tot de lokale gezagsdrager. De gouden tip wordt beloond met een hoge beloning!

- Achtergrond -

Onze verslaggeefster ter plaatse, Afia D'vina, heeft een sfeerportret gemaakt van de geloofs-synode van een half jaar geleden in het Wold. Vanuit haar eigen oogpunt beschrijft ze de puur persoonlijke ervaring van iemand die aanwezig was bij deze historische bijeenkomst.

Een doodgewone nacht; koud, een heldere hemel met vele fonkelende sterren. Wat zal het geweest zijn? Twee, misschien drie nachten geleden. Velen onder ons worden die ochtend verdwaasd wakker. We hebben een droom gehad. Niet zomaar een droom maar gezonden door de Goden. Een oproep was het, voor een samenkomst, midden in het Wold.

De weg ernaar toe is niet zonder gevaren. Er zijn orken op de weg, bloeddorstig en strijdlustig. Hun prooi: diegenen die geen wapens dragen. Mijn pijl en boog worden geprezen en ik mag passeren. Welke demon is in hun gevaren? Ook ontmoet ik de Woldwachters, het geïerde elitekorps woudlopers, oorspronkelijk opgericht om het Wold te beschermen. Inmiddels zijn deze troepen over heel Elerion uitgespreid om hun hulp aan te bieden. Nu trekken zelfs zij weg uit dit gebied, het is te gevaarlijk. Te veel kwaadwillende lieden die aangetrokken worden tot het Wold. En teveel verschillende groepen die gehoor geven aan de oproep van de Goden die ook zij hebben gehad.

We komen aan bij een herberg en worden welkom geheten door Lauratius de Ziener, en zijn reddende engel en assistente Anniek. Lauratius was ooit visser in Waaigat. Tijdens een donkere nacht op zee spraken zeven schimmen tot hem. Overweldigd door deze gebeurtenis bleek de fles een verleidelijke uitkomst, maar gelukkig had Anniek hem tijdig gevonden. Zij heeft geholpen hem weer tot zich zelf te laten komen. Ze bleek een meester in het interpreteren van de boodschappen, die bovendien allemaal waar bleken te zijn...

Iedereen is verzameld, Gelovigen van de Jade Hemelkeizer, de dappere krijgers van de Generaal, stralende gelovigen van de Zon, beide aspecten van de Natuur. Zelf mysterieuze wezens hebben zich verzameld; deze synode is belangrijker dan alle verschillen tussen Inquisitie en kettters, tovenaars en Incendianen en oorlogen tussen mens en Alf, Conditieri en de Rode Roos. En tot ieders verbazing en vreugde is zelfs onze Keizerin Leta afgereisd om alle aanwezigen toe te spreken. Voor velen is dit een eerste moment om haar in levende lijve te aanschouwen. Ze wordt aangekondigd als lichtend voorbeeld voor ons allen, als voorgangster van alle geloven. Geloof of groepering maakt niet uit, iedereen zingt en juicht ter harer ere.

"Waarde landgenoten. Het is mij een eer hier aanwezig te zijn. De Goden hebben een boodschap gezonden. Deze synode is erg belangrijk, vandaar dat ik heb besloten ruimte te maken in mijn agenda om hierbij aanwezig te zijn en allen een hart onder de riem te steken. Ik dank u allen hartelijk voor uw aanwezigheid, en vraag om vertrouwen in het proces van de synode."

Alle groeperingen zijn vertegenwoordigd door hun kampioenen en uitverkorenen. De uitverkorenen hebben het niet makkelijk, hun geloof uit dragen middels een zeer tegenstrijdige vervloeking. De Zon kan geen direct daglicht meer verdragen, en lijdt helse pijnen in de zon. De Generaal is niet meer in staat zijn tegenstander te raken. De Almoeder heeft afkeer van alles wat groeit en bloeit en ervaart het bos als weerzinwekkend. De Jaden Hemelkeizer kan alleen maar de waarheid spreken. De hele waarheid en niets anders dan de waarheid. Hij móét de waarheid vertellen. En ook anderen zijn aangedaan, zoals de ambitieuze vrouw zonder ambitie, complete tegenstellingen van hun eigen persoonlijkheid. De kampioenen zijn op zoek naar oude kistjes. Daarin informatie over de rol van hun God in deze synode.

Er broeit iets, groter dan dit alles tezamen. Iedereen merkt het, de belangrijke man aan de top, maar ook de gewone man. Zoals Pavel, op zoek naar duidelijkheid en antwoorden. Hij wil graag zijn stem laten horen in de discussie tussen geloven, en onderzoeken welke het beste bij zijn levensfilosofie aansluit. Maar vooral wil hij het kunnen bevatten wat er gaande is. Nieuwsgierigheid naar de waarheid is dan ook een belangrijke drijfveer. Komt deze droom echt van de Goden? Wat is de werkelijke boodschap? Waarom zijn deze tegenstrijdige uitverkorenen er? En vooral: waarom krijgt juist de gewone man een boodschap van de Goden?

- Ingezonden Brief -

N.B. De redactie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van lezersbrieven.

Ik ben blij te leven in de periode die de geschiedenis zal in gaan als de grootste demonstratie voor gelijkheid ooit, in ons Keizerrijk. Vijf maal vijf jaar geleden tekende een groot Eleriaan, in wiens symbolische schaduw wij staan, de erkenning van Umbrië als volwaardig deel van het Keizerrijk. Dit gedenkwaardige decreet werd een groots baken van hoop voor duizenden Umbriërs die waren verschroeid in de vlammen van een verwelkend onrecht. Het was als de vreugdevolle ochtend na de lange nacht van gevangenschap.

Maar vijftig jaar later moeten we het tragische feit onder ogen zien dat de Umbriër nog steeds niet gelijk is. vijftig jaar later wordt het leven van de Umbriër nog altijd droevig beperkt door de handboeien van neerbuigendheid en de ketenen van minachting. Vijftig jaar later leeft de Umbriër op een eenzaam eiland van armoede te midden van een grote oceaan van welvaart.

In plaats van de heilige verplichting na te komen, heeft Elerion de bevolking van Umbrië een waardeloze belofte overhandigd; een belofte die wordt geretourneerd met de opmerking 'ontoereikende fondsen'. Maar we weigeren te geloven dat de schatkist van gerechtigheid failliet is. We weigeren te geloven dat er ontoereikende fondsen zijn in de grote kluizen van mogelijkheden van dit Keizerrijk. Dus is het tijd om de belofte te innen, een belofte die ons na in-ning de rijkdom van gelijkheid geeft en de veiligheid van gerechtigheid. Nu is de tijd aangebroken om Elerion te herinneren aan de heftige noodzaak van nu. Er is geen tijd om rustig tot bedaren te komen of de verdoevende beloften der geleidelijkheid te slikken.

Nu is het moment om de belofte van gelijkheid na te komen. Nu is het moment om alle kinderen der Goden een kans te geven. Nu is het moment om Umbrië uit het moeras van ongerechtigheid te tillen op de solide rots van broederschap. Het zou fataal voor het Keizerrijk zijn de uiterste noodzaak hiervan over het hoofd te zien en de vastberadenheid van de Umbriër te onderschatten.

Tijdens het verkrijgen van onze rechtmatige plaats moeten we ons niet schuldig maken aan foute daden. We moeten er niet op uit zijn uit dorst voor gelijkheid uit de beker van bitterheid en haat te drinken. We moeten onze strijd voeren vol waardigheid en discipline. We moeten niet toelaten dat ons creatieve protest vervalt in lichamelijk geweld. Steeds weer moeten we reiken naar de majestueuze hoogten waarin lichamelijk geweld wordt tegemoet getreden met de kracht van de ziel.

De wonderbaarlijke nieuwe strijd lust die de Umbriërs zal overspoelen mag niet leiden tot een wantrouwen van andere Elerianen, want velen van onze Eleriaanse broeders, zoals blijkt uit hun aanwezigheid in onze gebieden, zijn tot het besef gekomen dat hun lot is verbonden met ons lot en hun positie onlosmakelijk is verbonden met onze gelijkheid. We kunnen niet alleen lopen.

En terwijl we lopen, moeten we de plechtige belofte afleggen dat we door zullen gaan. We kunnen niet terugkeren. Er zijn mensen die de inwoners van Umbrië vragen: 'Wanneer zijn jullie tevreden?' We kunnen nooit tevreden zijn zolang de Umbriër het slachtoffer is van onuitsprekelijke gruweldaden door wangedrag van bestuurders. We kunnen nooit tevreden zijn zolang onze lichamen, dodelijk vermoeid van het reizen, geen onderkomen kunnen krijgen in de herbergen langs de handelsroutes in de rest van het Keizerrijk. We kunnen niet tevreden zijn zolang de Umbriër alleen maar wordt gezien als een lomperik uit de uithoeken van het Keizerrijk.

Nee, nee, we zijn niet tevreden en we zullen niet tevreden zijn tot gerechtigheid en rechtvaardigheid ons deel zullen zijn. Ik ben niet vergeten dat sommigen van u geleden hebben onder grote beproevingen en onheil. Sommigen van u zijn uit gebieden gekomen waar uw zoektocht naar erkenning u geslagen heeft achtergelaten door beschimping, en wankelend door wreedheden van het gezag. U bent de veteranen geweest van creatief lijden. Blijf doorgaan in de overtuiging dat onterecht lijden bevrijdend is. Ga terug naar Encique, ga terug naar Aa, ga terug naar Alchimbra, ga terug naar Dialodor, ga terug naar Pelinor, in de wetenschap dat op de een of andere manier deze situatie kan en zal veranderen. We moeten ons niet overgeven aan wanhoop.

Ik zeg u dat ondanks de moeilijkheden en frustraties van nu, ik nog altijd een droom heb. Het is een droom die ferm geworteld zit in de Keizerlijke normen en waarden. Ik heb een droom dat op een dag dit rijk zal verrijzen en zal leven naar de ware betekenis van haar credo: 'Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend; dat alle mensen gelijk geschapen zijn.'

Ik heb een droom dat op een dag op de rode heuvels van Chem inwoners van Umbrië en inwoners van Chem naast elkaar kunnen zitten aan de tafel van broederschap.

Ik heb een droom dat op een dag zelfs Redoban, een woestijnstaat die verzengt in de hitte van ongerechtigheid en onderdrukking, omgevormd zal worden in een oase van gelijkheid en gerechtigheid.

Ik heb een droom dat Umbrische kinderen op een dag in een Keizerrijk zullen leven waar ze niet zullen worden beoordeeld op hun geboortegrond maar op hun karakter.

Ik heb een droom vandaag.

Ik heb een droom dat op een dag elke vallei omhoog zal komen, elke heuvel en elke berg klein gemaakt zullen worden, de dichtbegroeide plaatsen tot vlakten zullen worden, en de scheve plaatsen recht zullen worden gemaakt en de glorie van de Goden onthuld zal worden en al wat van vlees en bloed is dit tezamen zal zien. Dit is onze hoop. Dit is het geloof waarmee ik dit alles schrijf. Met dit geloof zullen we in staat zijn een kiezelsteen van hoop te houwen uit de berg van wanhoop. Met dit geloof zullen we in staat zijn de schetterende wan-klanken van het Keizerrijk om te vormen tot een prachtige symfonie van broederschap. Met dit geloof zullen we in staat zijn samen te werken, samen te bidden, samen te vechten, samen naar de gevangenis te gaan, samen op te komen voor gelijkheid in de wetenschap dat wij op een dag gelijk zullen zijn.

En als Elerion een grote natie wil zijn, dan moet dit waarheid worden. Dus laat gelijkheid klinken vanaf de heuveltoppen van de Penjol. Laat gelijkheid klinken vanaf de machtige bergen van de Twaalf Provinciën. Laat gelijkheid klinken vanaf de hoogten van de bergen in Haribdi! Laat gelijkheid klinken vanaf de besneeuwde toppen in Elsenia! Laat gelijkheid klinken vanaf de zetels in de senaat in Elerion stad! Laat gelijkheid klinken vanaf elke heuvel en molshoop in Elerion. Vanuit elke mond, laat gelijkheid klinken.

Ik heb een droom

De Nachtzon