

# De Pelinorese Heraut

PELINOR

UW LOKALE NIEUWS LEEST U HIER HET EERST

SINDS LETA IV

## DAGEN VAN KOMST BEVESTIGD

NA MAANDEN VAN KARIG NIEUWS EN ONZEKERHEID OVER DE TOESTAND IN HET MARKGRAAFSCHAP NORDERPIKE (CFR OOK EERDERE EDITIES, NVDR) IS ER EINDELIJK EEN OFFICIËLE BOODSCHAP VERSPREID OVER HET KONINKRIJK. HET BERICHT WAS KORT MAAR VAN DE HAND VAN DE MARKGRAAF EN GROOTMEESTER WOLVER: DAGEN VAN KOMST GAAN DOOR.

De Dagen van Komst zijn het jaarlijkse rekruteringsmoment van de Orde der Griffioen wiens Grootmeester ook de Markgraaf is van Norderpike. Een klein jaar geleden werden de grenzen gesloten door de Orde. Geen officieel nieuws en onrustwekkende geruchten leidden tot een verhitte discussie tussen de Koning en zijn adviseur om de Markgraaf ter orde te roepen. Nu stuurt de Orde weer een heraut naar alle hoeken van het rijk om de nieuws mede te delen dat de Dagen van Komst zoals gepland doorgaan.

Zonder verdere uitleg over de zelfopgelegde isolatie van het Markgraafschap worden alle jongeren van het Rijk die zich fysiek en magisch kunnen weren en nuttig maken voor de Orde opgeroepen om kandidaat te worden voor de Orde.

Toegang tot het domein is echter alleen toegelaten met strikte voorwaarden voor de groepen kandidaten en begeleiders. Men moet begeleid zijn van een valabele kandidaat. De groep zal worden begeleid door een lid van de Orde doorheen het Markgraafschap. De groep zal ook de meest directe weg naar Fort Griffioen volgen en afwijken wordt niet toegestaan. Eenmaal aangekomen is het verboden voor de groepen reizigers om de omstreken van het Fort te verlaten. Wil men het gebied verlaten dan moet men weer geëscorteerd worden door een Ordelid via de snelste route.

## PELINOR-STAD GEZUIVERD VAN DEMONAANHANGERS

NA ONDERZOEK VAN VELE MAANDEN NAAR DE ZIELENHEIL VAN DE INWONERS VAN PELINOR-STAD WERDEN VERSCHIEDENE PERSONEN IN BESCHULDIGING GESTELD DOOR DE INQUISITIE. MEESTEN WERDEN STANDRECHTELIJK GEËXECUTEERD MAAR SOMMIGEN WERDEN EERST VERVOLGD. DE RECHTSAAK TEGEN JONKVROUW ARIANA DE TILMARANDE WERD OP DE VOET GEVOLGD DOOR HAAR BANDEN MET HET KONINKLIJK HOF. DE GROEP INQUISITEURS VERKLAREN NU DAT DE HOOFDSTAD VAN HET RIJK EINDELIJK IS GEZUIVERD VAN GÖDDELOZE EN ZIELLOZE ZONDAARS.

Het onderzoek was het direct gevolg van de stormvloed van in het wit geklede demonenaanhangers die het Keizerrijk hadden overspoeld enkele jaren terug. Bijzondere maatregelen werden in het leven geroepen door Keizerin Leta in al haar wijsheid om de onrustwekkende aantallen van demonenaanhangers te bekampen. Ze stuurde naar alle hoofdsteden van de verscheidene provincies en rijken van Elerion een groep Inquisiteurs die lokale inwoners moesten onderzoeken.

De Inquisiteurs hadden vergaande machten om deze corruptie op te sporen en te neutraliseren. Geruchten in de wandelingen deden ook de ronde dat zelfs de Koninklijke familie grondig werd onderzocht. Alle lagen van de bevolking werden onderzocht en elk spoor doorlicht. Dit leidde tot de directe executie van dertien inwoners. Drie inwoners werden vervolgd volgens de wetten van het Rijk en daaruit vloeiden twee terdood-

veroordelingen voort waaronder de boven vernoemd Jonkvrouw.

Groot-Inquisiteur Jacob de Deza, leider van de afvaardiging, wist ons deze cijfers te melden samen met de boodschap dat Pelinor-Stad nu vrij van aanhangers. Hij ging in verdere details over de veroordeling van de cultus met de Jonkvrouw aan het hoofd. Blijkbaar noemden ze zichzelf de Discipelen van de Bouwer. In hun eigen verdediging toen ze bekenden, brachten ze aan dat ze geen kwaad in de zin hadden. Iets wat de Inquisiteurs natuurlijk terecht negeerden.

Tot slot willen we nog de boodschap van de Groot-Inquisiteur meegeven: "Pelinor-Stad is nu zuiver van ziellose zondaars. Het onderzoek naar de corrumperende invloed van de demonen is echter pas begonnen. Wij rusten pas als het hele Koninkrijk bevrijd is van dit verachtelijk juk. Zij die hun zielen verpachten aan de corrumperende machten zullen nergens veilig zijn. Maakt niet uit waar ze schuilen, hoe ver ze vluchten of hoe veilig ze zich voelen. Wij roepen de bevolking op om de Inquisiteurs van het Keizerrijk ten alle tijde bij te staan in hun onderzoek. Zij die zuiver zijn, moeten ons niet vrezen."

INGEZONDEN MEDELING

Handelshuis  
De Rand  
Voor al uw handelswaar  
Tot op het randje



# Orkbal Op Ijs-beker van start

IN HET NOORDELIJKE PROVINCIESTADJE MALLEUS IS DE ZESDE EDITIE VAN HET VIERJAARLIJKSE EVENEMENT VAN START GEGAAN. WAT OOI STARTTE ALS EEN OEFENMATCH TUSSEN TWEE PLOEGEN VAN VETERANEN VAN ORKBAL IS NU EEN UITSCHAKELCOMPETITIE TUSSEN ZESTIEN PLOEGEN MET ALLEMAAL HUN OOG OP DE PRESTIGIEUZE BEKER.

Het begon allemaal vrij onschuldig toen enkele veteranen van professionele Orkbal-ploegen samen kwamen om een match te spelen om "nog eens hun benen te strekken". De polder dat zou dienen als speelveld was vlak voor de winter ondergelopen tijdens een herfststorm. Omdat de winter vroeg kwam dat jaar was het niet lang daarna compleet bevroren. Om hun verzamelde fans niet te teleur te stellen besloten ze maar te spelen op het ijs. Wat volgde was een epische strijd in ware Orkbal-stijl met de extra dimensie toevoegde van glad ijs. Dit leidde tot een jaarlijkse afspraak waar steeds meer en meer zelfgeorganiseerde teams aan begonnen mee te doen. Door het succes verhuisde het toernooi naar Malleus in het Noorden waar de winters maanden duren en het dagen aan een stuk vriest.

De vraag die iedereen stelt is of de winnaar van vier jaar geleden, de "Robuste Robben", hun titel zal kunnen verlengen. Kenners zeggen bijvoorbeeld dat "IJzeren Ijsberen" verder hebben gebouwd aan hun derde plaats van vorige editie en nu weer een gooi kunnen doen naar de beker. Tel daarbij de andere finalisten "Vechtende Vetganzen" en buitenstaanders de "Norse Noordsterren" en "Ijsjuffers" bij en men kan een spannend toernooi verwachten.

Zoals traditie betaamt opende de kampioen van vorige editie het toernooi tegen een door een onschuldige hand verkozen "Aurora Orkbalis". De nieuwe ploeg bestond uit enkele ervaren rotten uit eerdere edities maar waren geen partij voor de "Robben": met duidelijke vijf om de oren werden ze vroeg uit het toernooi gewipt.

## Jean-Pierre de Lancre trekt ten strijde!

De zelfverklaarde heksenjager en vooraanstaande Priester van de Jaden Hemel Keizer Pierre de Lancre zet zijn rondreis door de Wilde Landen verder. Hij zal spoedig verschillende dorpen aan doen waar hij naarstig op zoek zal gaan naar bewijzen dat er Heksen actief zijn in de streek.

Jean-Pierre de Lancre heeft een lange en vooraanstaande reputatie aan het hof van Elerion-stad, maar sinds een jaar of drie reist hij doorheen het keizerrijk op zijn zeer specifieke queeste.

Wanneer de heer de Lancre hier over wordt aangesproken, vertelt hij altijd dat in een droom de Hemelse Keizer hem aansprak vanuit een prachtig licht en hem beval op zoek te gaan naar hen die zich niet aan de wetten van het Keizerrijk hielden, maar niet zomaar laag-geboren criminelen. Neen, hij diende op zoek te gaan naar de vrouwen die zichzelf de naam van Heksen aanmaten. Dit was voor de Hemelse keizer een abominatie en moest uitgeroeid worden tot aan de wortels.

Kwatongen beweren dat de JHK-priester ze niet meer allemaal op een rijtje heeft en dat zijn zoektocht naar heksen het resultaat is van een persoonlijk trauma toen zijn oudste zoon onlangs mysterieus omkwam bij een jachtongeluk. En hoewel de voorname JHK-priester een gevaarlijke glans in zijn ogen krijgt wanneer ik hem vraag naar zijn missie, lijkt hij perfect lucide en duidelijk over zijn doel.

Met een heldere en krachtige stem spreekt hij over "zijn hemels mandaat" en hoe hij de heks van Lichtevoorde had ontmaskerd. Verder heeft hij het over zijn heroïsche exploten tegen

de coven van Alwilla en het fameuze dorp van de heksen, Keteldam, in de Wilde Landen. Volgens de geruchten was de doortocht van heer de Lancre hier zeer opmerkelijk.

In 24 uur tijd had hij aangetoond door middel van zijn beroemde heksentesten dat iedereen in het dorp aan hekserij deed. Vervolgens liet hij hen allen arresteren door de kapitein van de lokale wacht en bleef erbij tot de kapitein zich vervolgens ook zelf liet opsluiten. Daarna liet hij het lot in de handen van de rechtspraak van een JHK-priester die zijn rechterhand is. Deze jonge, maar reeds vermaarde priester Jules de Manoir. Deze jongeman volgt zijn mentor op de voet en zorgt voor alle administratieve details van de rechtsuitvoering die moet volgen voor alle verdachten die Jean-Pierre de Lancre aanduidt.

Wanneer we zelf kort de heer de Manoir hierover willen vragen, wordt de jongeman een beetje ongemakkelijk. Hij zegt dat het hem een eer is in de schaduw te staan van zulk een groot voorbeeld. Wanneer we vragen hoe het vervolgens gaat met de verdachten zegt hij in een licht verheven stem en met een blik naar de heer de Lancre dat deze processen ingewikkeld zijn en dat de verdachten hun verdiende loon zouden krijgen.

Vervolgens werden wij verzocht om de heer de Lancre met rust te willen laten zodat hij zijn volgende zoektocht kan voorbereiden. Als we vragen waar deze gaat leiden zegt de man met een vreemde blik in de ogen "daar waar we vooral geen heksen zouden verwachten, Fort Griffioen of zo..." Daarna worden we naar buiten geleid met de vraag dit artikel niet te breed over de pers uit te smeren.



## Situatie woelratten in het woelige Rigo verergerd

RIGO EN OMSTREKEN WORDT AL VELE MAANDEN GETEISTERD DOOR EEN VREEMDE EN PLOTSE RATTENPLAAG (CFR OOK EERDERE EDITIES – NVDR). DE BEESTEN TREKKEN NU OOK MASSAAL DE HUIZEN VAN DE INWONERS BINNEN DOOR DE STRENGE WINTER EN DIT VEROORZAAKT VEEL PROBLEMEN. DE BURGERMEESTER EN ZIJN COLLEGE ZITTEN MET HANDEN IN HET HAAR OM DIT OP TE LOSSEN.

De uitheemse soort van woelratten kwamen tijdens de zomer in kleine aantallen aan in Rigo uit onbekende streken. Na een korte aanpassingsperiode lijken ze goed en wel ingeburgerd in het voor hun ideale Rigo en diens omstreken. Hun aantallen bleven dus groeien wat leidde tot grote problemen voor de lokale bevolking zoals besmet eten en water, uitsterven van de stadsduiven en muizen (wat eerst op gejuich werd onthaald) maar ook kippen (met minder gejuich) en onderbroken nachtrusten door het constant over een weer getrippel van de kleine pootjes op zolders.

Nu blijkt dat de epidemie van koortsaanvallen die stad in de greep heeft nu ook te wijten is het aan het beest. Besmet water en eten kunnen namelijk ook tot zware koortsaanvallen leiden. Aan een oudere inwoner van het dorp, Frederik Lampoot, kostte die het leven enkele weken geleden. Op zich zijn de koortsaanvallen goed te behandelen door rust en kruidendrankjes. Lokale kruidenvrouwtjes echter klagen over enorm aantal bezoeken die ze moeten uitvoeren en vragen meer hulp. De elite van Rigo onderzoekt of ze oude Lakenhallen kunnen openen om een tijdelijke opvang voor de zwaarst getroffen zieken te kunnen voorzien zodat ze op een plek kunnen verzorgd worden.

Verontrustend zijn de geruchten echter die her en der opduiken over grotere exemplaren die op hun achterpoten lopen zoals gewone mensen. Ze zijn blijkbaar heel schuw en reageren niet vragen. Eentje reageerde agressief toen in het nauw werd gedreven maar ontsnapte nadat het een boer verwondde. Het bestuur waarschuwt om de militie in te schakelen wanneer deze nieuwe soort opduikt.

### *Advertentie*

Kaarsenhouders van Pastielje zijn de beste!  
En nu ook de goedkoopste!

Vanouds uw adres voor stormlampen, waskaarsen, aardewerk en glazen kandelaars. **Alle artikelen nu tegen 10 % korting.**

Pastielje, al vijfenvijftig jaar een begrip voor tovenaars, orakels en anderen die verlichting zoeken.

Ondertussen heeft het radeloze stadsbestuur voor rest een beloning beloofd voor mensen die mee kunnen helpen met het onderzoek en het oplossen van de rattenplaag.

Op een ander vlak heeft de plaag een invloed op lokale cultuur van de stad. Vorige week ging het nieuwe toneelstuk van lokale troubadour Roland Meuzen in première. Daarnaast heeft de laagste klasse een nieuwe dans bedacht die gekenmerkt wordt door een hoog ritme van kleine danspasjes. Ook de lokale keuken werd uitgebreid met heerlijke recepten zoals “Rat au Vin” en “Crème de Rat”.

## Huurlingengilde opent gilدهuis in Pelinor-Stad

Het bekende huurlingengilde Von Trox heeft een gilدهuis geopend in Pelinor-Stad. Bij de opening was oprichter Pavel von Trox persoonlijk aanwezig. Mede-oprichter en broer Travel van Trox moest verstek laten gaan wegens dringende bezigheden in Karavaanstop. Zoals gebruikelijk wist de goedlachse huurlingenleider met weidse gebaren en sterke verhalen de talrijk toegestroomde belangstellenden en genodigden te boeien, en direct een aantal lucratieve contracten in de wacht te slepen.

## Consternatie in Batori

Verschillende dorpen binnen het hertogdom Batori, evenals het jachtslot van het hertogdom, verkeren volgens hardnekkige geruchten in rep en roer. Op diverse plaatsen zou de al jaren vermiste hertog Dragomir gezien zijn, terwijl het afronden van de erfopvolging (de titel gaat op termijn over op Hildegonde de Riquet de Caraman, een door Dragomir erkende dochter) in volle gang is. Landvoogd Louis van Rozen-Lindenburg wenst zich van commentaar te onthouden, maar volgens anonieme bronnen oogde de bestuurder “zichtbaar aangedaan”.

## Delegatie uit Stormklooster bezoekt Koning Pelinor

Een omvangrijke delegatie uit het beroemde Generaalsklooster gelegen aan de rand van de woestijn van Redoban, ook wel het Stormklooster genoemd, heeft een bezoek gebracht aan de het Koninklijke paleis te Elerion-Stad. De leider van de delegatie, abt Clucius, zou een uren durend gesprek hebben gevoerd met de koning persoonlijk, achter gesloten deuren. Onze normaliter bijzonder goed ingelichte bronnen binnen de paleismuren hebben vreemd genoeg geen enkel detail over deze gesprekken kunnen achterhalen; een nieuwsfeit op zich.



# Snert met krokante rattenstaart

RECEPT VAN MAARTJE KANDIJ

“Wat moet ik nu met die rattenstaarten?”

Deze vraag hoor ik tegenwoordig wel 20 keer per dag. Ik zie kinderen ermee vechten alsof het zwaarden zijn. Sommige staarten werden omgevormd tot bezems, maar misschien is volgend recept wel iets:

Voor 4 personen

- 500g spliterwten
- 3 dikke uien
- klontje boter
- 3 stengels selder
- 2 stammen prei
- 3 dikke aardappelen
- 200 g gerookt spek
- 6 laurierblaadjes
- 2 takjes tijm
- Zout
- 3 l water (minstens)
- Rattenstaartjes of 1 reuze in stukken gesneden peper van de molen

Weeg de juiste hoeveelheid spliterwten, leg ze in een vergiet en spoel ze af. Schil de uien en snijd ze in grove stukken.

Verhit een grote soepketel op een matig vuur. Smelt er een flinke klont boter in. Stoof de stukken ui in de boter en maak intussen de prei en de selder schoon. Verwijder het wortelstuk en het loof van de prei en de selder. Geef ze nu niet aan de ratten hé, maar wel aan de kippen of varkens. Snij de preistammen overlangs in twee. Spoel alles grondig en snij de groenten in grove stukken.

Doe de prei en de selder bij de ui en stoof de groenten erbij. Giet ook de spliterwten in de ketel. Schil de aardappelen en snij ze in hapklare stukken en voeg ze toe in de ketel.

Leg er vervolgens de rattenstaarten en het gerookt spek bij . Voeg laurierblaadjes en takjes tijm toe en een snuifje zout .

Giet water in de ketel tot alle ingrediënten ruimschoots onder water zijn. Plaats het deksel erop en laat de erwtensoep minstens 2 uur pruttelen op een matig vuur. Eigenlijk totdat de staarten zacht zijn.

Schep de malse gare rattenstaarten uit de soep. Vis er ook de sneetjes spek uit en snij ze in fijne stukjes of reepjes. Hou de stukjes vlees opzij .

Verwijder de blaadjes laurier en de takjes tijm.

Roer, proef en kruid de soep naar smaak met de pepermolen en zout .

Neem drie schalen en doe daarin de bloem, het losgeklopte ei en het broodkruim. Haal de staarten achtereenvolgens door de bloem, het ei en het broodkruim. Bak de gepaneerde staarten in hete olie totdat ze mooi goudbruin zijn. Laat ze uitlekken op een doekje en breng op smaak met zout.

Serveer iedereen een dampend hete kom verse soep met wat spek en krokante staartjes.

Bewaar de rest van de soep koel, of geef een portie aan de wakers. Die lusten wel wat rat!

