

# Ahitofel Magistri

LETA XXVII

UITGAVE 3



## HERBERG FERNWOUDE TIJDELIJK GESLOTEN

ERNSTIGE SCHADE NA MISLUKT EXPERIMENT

Ook in deze uitgave:

- Dokter Bernhardette weggeroepen
- Begraafplaats Fernwoude weer rustig
- Toverboek boekrecensie

# KORT NIEUWS

## Begraafplaats Fernwoude weer rustig

De begraafplaats van Fernwoude, toch al een plek waar iedere zichzelf respecterende burger liever wegblijft, is in het afgelopen jaar een actief gemeden plek geweest. Een wat wereldvreemde necromantiër met de bijnaam 'De Kannibaal' was avond na avond te vinden op deze lugubere plaats, wat menig lokale bewoner deed besluiten hier voorlopig weg te blijven. Uw verslaggever heeft geen navraag durven doen naar de historie van die bijnaam.

De nachtelijke omzwervingen van 'De Kanibaal' (geboren met de naam Peter Damianus, red.) leverde diverse klachten op van buurtbewoners, die zich niet langer op hun gemak voelden bij het bezoeken van hun overleden familieleden. Het lokale gezag, in de vorm van Jaden Hemelkeizerpriester Roderick Frans-Jan van Tornico tot Aardenberg de Derde, heeft de klachten aangehoord en ogenschijnlijk doortastend opgetreden. Sinds enkele weken is de griezelige necromantiër niet meer gezien in de omgeving van Fernwoude. De begraafplaats is weer veilig gebied en de afgelopen week zijn er weer verse bloemen op de graven te zien.

*Advertentie*



## Humbold Berents nog altijd spoorloos

Zoals in de vorige editie van dit Ahitofel gemeld, wordt de beroemde ontdekkingsreiziger en tovenaar Humbold Berents al sedert maanden vermist. De gedreven onderzoeker van de oceanen en hun inwoners werd afgelopen zomer voor het laatst gezien in de haven van Cauda in de Twaalf Provinciën. Ook van de beruchte kapitein Jan Mus, diens schip de Bleke Oester en de voltallige bemanning mist elk spoor.

De redactie van het Ahitofel Magistri maakt zich zorgen. Niet in de laatste plaats wegens de toezegging van Berents om geestige columns over zijn ontdekkingsreizen te schrijven, die kort voor zijn vertrek contractueel werd vastgelegd.

## Dokter Bernhardette weggeroepen

Dokter Bernhardette, die in Fernwoude verantwoordelijk is voor het redden van menig mensenleven, is door het Keizerlijk leger weggeroepen naar 't Wold. De toestand in de commandorij, die momenteel wordt geleid door luitenant Owen "Vos" Molenaar, heeft maandenlang standgehouden tegen de dienaren van de demon Andras, die daar de bossen onveilig maakte. Grote aantallen soldaten zijn gewond geraakt en hebben dringend medische hulp nodig. De lokale genezers en de geneeskundige troepen van het leger doen alles wat in hun macht ligt om iedereen zo snel mogelijk weer op de been te helpen, maar er is versterking nodig. Ook de ontstane schaarste aan verband is een probleem. Derhalve wordt er door het leger een oproep gedaan naar wevers, die nieuwe verbanden kunnen maken. Dokter Bernhardette zal in Fernwoude gemist worden, al gaan er geruchten dat vervanging onderweg is.

# Gezocht

*De twee snode alchemisten die mijn  
herberg hebben verruïneerd!*

*Signalement: twee mannen, een lange en een van gemiddelde  
lengte, gekleed in zwarte mantels met kappen*

*Zijn na het incident niet meer gezien in of nabij de herberg.*

*Beloning beschikbaar voor degene die  
de schoften bij mij uitsevert.*

*Tamara Haring*



# HERBERG FERNWOUDE TIJDELIJK GESLOTEN

De Herberg van Fernwoude heeft ernstige schade geleden na een mislukt alchemistisch project dat clandestien werd uitgevoerd in het donkerste konkelhoekje van het etablissement. Een tweetal tovenaars dat de winterse kou schuwde was de afgelopen maanden vrijwel dagelijks in de herberg te vinden, waar zij zich nooit met de andere klanten bemoeiden en stilletjes in een hoekje zaten te rommelen.

Eigenaresse Tamara Haring sloeg weinig acht op de zonderlingen. “Ik bemoei me niet met de persoonlijke zaken van mijn klanten. Iedereen kan hier doen wat ie wil, zolang ik er maar geen last van heb en de zaken er niet onder lijden.” Toen met een donderend geraas het alchemistisch experiment dat de twee heren bleken uit te voeren tot ontploffing kwam, veroorzaakte dit een dermate zware trilling dat het voorportaal van de herberg in zijn geheel instortte. Gelukkig vielen er geen gewonden.

Nadat de stofwolk was opgetrokken, bleken de twee alchemisten spoorloos te zijn verdwenen. Vreemd genoeg heeft niemand ze zien vertrekken en sinds het voorval is er niets meer van hen vernomen. De herberg is tijdelijk gesloten om de brokstukken op te ruimen en de schade zo goed mogelijk te herstellen.

*Eigenaresse doet  
emotionele oproep -  
looft beloning uit*

Mevrouw Haring liet weten dat zij een beloning uitlooft voor degene die de twee alchemisten aan haar uitlevert, zodat zij de kosten voor het herstel en de gedorven inkomsten wegens de sluiting op hen kan verhalen.

# TOVERBOEK BOEKRECENSIE

Noemadi schraiven vanout het hart. Daarom hab iek gefragt aan redactoer of iek, als grootst koenstcriticus, ongecensoerierd stoek mag schraiven voor diet mooie blad. Iek hab namelijk Koenst met een grote K gefonden. Koenst zoals deze dient gedeeld te worden, maar jai nog niet begraip waaroem diet Koenst ies!

Daarom iek zal oitleggen!

Diet toverboek is geschreven door een zeer machtige Tover! Maar ook zeer machtige tover met klain teder hart! Ies namelijk niet alleen een toverboek, maar ook dagboek van emotioneel man!!!

Kaik eerst naar de presentatie! In leergeboenden, om verband tussen dood en leven aan te geven en te vieren. Leer haift zeer mooie tekeningen op de baitenkant. Een getatoeëerd motief van schedels en runen in haid van boek maakt dat het boek laat zien dat schraiver grag in contact koemt met natoer. Verder doer gebroik van menschenhaid, geeft koenstenaar aan dat boek performance piece is.

En als jai goed loistert, dan koen jai zelfs floisters horen! Koenstenaar heeft begrepen dat boek meer dan alleen ogen moet strelen, maar ook oren. Floisteringen in het daister zain zo nu en dan misschien wat cliché, maar geven goed aan dat schraiver soms lieve woordjes nodig had.

Boek is seer spannend! Begint met groots vorwoord over hoe koenstenaar wereld wilde overheersen maar werd verslagen door knappe ridder. Natoerlaik niets anders dan metafoer. Metafoer voor verstoorde band tussen koenstenaar en aigen leefwereld! En in vorwoord waarschoewt koenstenaar lezer. De koenstenaar wil lezer weghouden van Koenst. Lezer moet daarom moaite doen om verder in de Koenst te doiken. Iets wat alle plebs bauten houdt en zal straffen voor hun dwaishaid.

Maar als liezer afschrikkende woorden van koenstenaar weet trotsieren, dan find hai (of zai) een verhaal

van een droevig man. Man die met handen door grafaarde moet voor componenten! (Jai zelfs hier metafoer begraip) Man die op het klaine van wereld moet letten door zelfs naar vliegjes en groen zout te zoeken. Man die daistere namen moet roepen oem spreuken te laten werken. Deze man wordt getergd doer die wereld. En door het boek staan kantekening van schraiver waarien hai oitlegt waarom hai diet moet doen. De stemmen die hem tarten en gek maken. Is swarte humor van schraiver. Ook platjes van skeletten en demoenen zain hilariesch.

Punchline ies echter wat zwakjes en climax ies echter ietwat zwakjes, maar daar jai als koenstwaardierder zelf achter komen!

*Ondanks hun grote kennis van vloeken heeft Firel Zogolli's Noemadi-familie hem niet kunnen verlossen van het duistere toverboek dat hem op dit moment beheerst. De redacteur heeft dit artikel onaangepast geplaatst in de hoop dat één lezer een oplossing heeft voor de vloek waar 'kunstcriticus' Firel Zogolli onder leidt. Indien u het beschreven boek herkent, aanwezig was in Appelhoeve de afgelopen maand en mysterieuze cultisten gezien heeft, dan kunt u contact opnemen met uw lokale runemeester.*

INGEZONDEN MEDELING

Handelshuis  
De Rand  
Voor al uw handelswaar  
Tot op het randje

# DE ONZIN ONTFUTSELAARS

Wij stellen de moeilijke vragen, zodat JIJ het niet meer hoeft te doen!

Vandaag ter discussie: **Hoe praatgraag zijn ondoden? (Deel 3)** (Door Adam de Wild)

## Test 3: Is de tijd als ondode een factor?

Op naar de volgende test. Bij de levende mens weten we dat de kans groot is dat een ouder persoon vergeetachtig wordt en zich daardoor dingen niet meer kan herinneren. Geldt dit nu ook voor ondoden?

Voor dit experiment hebben we de hand weten te leggen op een deel van grootmeester Picelius' privé-verzameling zombies, waardoor we deze test gaan uitvoeren met een zmbie van 2 dagen oud, een van een jaar oud, een van 5 jaar oud en het topstuk van de verzameling, een zombie van 10 jaar oud. Dit waren onze resultaten.

Johannes was er erg van overtuigd dat we een verschil zouden zien in deze test, maar zoals de resultaten laten zien, gaven alle zombies netjes antwoord op de gestelde vragen. Ook maakte het niveauverschil van de magiër geen verschil in dit onderzoek.

## Conclusie (Ondanks Johannes'teleurstelling):

Is de tijd als ondode een factor?

**Onzin Bevestigd!**

Niveau Necromantier	2 dagen	1 jaar	5 jaar	10 jaar
1	Ja	Ja	Ja	Ja
2	Ja	Ja	Ja	Ja
3	Ja	Ja	Ja	Ja

*Advertentie*

Kaarsenhouders van Pastielje zijn de beste!  
En nu ook de goedkoopste!

Vanouds uw adres voor stormlampen, waskaarsen, aardewerk en glazen kandelaars. **Alle artikelen nu tegen 10 % korting.**

Pastielje, al vijfenvijftig jaar een begrip voor tovenaars, orakels en anderen die verlichting zoeken.

Een column van Adam de Wild en Johannes Hendrikszn.  
(disclaimer: alle spreuken en experimenten zijn uitgevoerd door professionele magiërs. Probeer deze experimenten vooral niet na te bootsen in huiselijke kring!)