

Ahitofel Magistri

LETA XXVII

UITGAVE 5



PORTAAL GEOPEND! (WEDEROM)

Ook in deze uitgave:

- Interne chaos bij de stadswacht
- Jonkheer van Critters in ere hersteld
- Barbarenoverlast

KORT NIEUWS

Barbarenoverlast

Op diverse plaatsen in Pelinor hebben bewoners enige tijd last gehad van barbaren. Het ging om kleine groepen die zich uitdagend gedroegen naar de plaatselijke bevolking. De ooggetuigen waren het er niet over eens waar de barbaren naar op zoek waren. Volgens de een zochten ze bier en vrouwen, volgens de ander goud en mannen. Naspeuringen leverden op dat er welgeteld vier dorpen daadwerkelijk enige tijd met de genoemde barbaren te maken hebben gehad. Zowel in Bakkenveen, Driensum, Exnorra als Fernwoude is door autoriteiten bevestigd dat kleine groepen barbaren enige tijd de dorpelingen lastig vielen. De barbaren bleken in staat om vreemde paaltjes te laten verschijnen die de omstanders op een vervelende manier beïnvloedden. Soms kon men zich ineens niet meer bewegen, soms veroorzaakte het paaltje enorm angst en soms werd iedereen spontaan dronken. Ook werden dorpelingen uitgedaagd om zich te meten in gevechten, spoorzoeken, hardlopen of boomstam werpen. Sommige barbaren dwongen dorpelingen zelfs om de voorgestelde uitdaging aan te gaan.

In alle dorpen behalve Fernwoude zijn de barbaren door de plaatselijke bevolking en stadswacht in de pan gehakt. Al had dat de nodige voeten in de aarde want "het waren stevige types" aldus Arnoud Koffij, kapitein van de stadswacht in Bakkenveen. Alleen in Fernwoude zijn de barbaren op eigen initiatief vertrokken. "Al dat bloedvergieten is volstrekt onnodig, met een vriendelijk gesprek komt men een heel eind." Aldus de lokale Jaden Hemelkeizer bestuurder Roderik Frans-Jan van Tornico tot Aardenberg de Derde.

Waarschijnlijk is dit een eenmalig incident geweest in het verder zo ordentelijke Pelinor.

Team aangesteld voor onderzoek naar buitengewoon slechte oogst in West-Pelinor

Het westen van Pelinor heeft te kampen met de slechtste oogst sinds jaren. Volgens bronnen ter plaatse zou de mate van rot en plantsterfte dit jaar maar liefst 70 tot 80 procent bedragen, een ongekend dieptepunt in de geschiedenis van het koninkrijk. De koning heeft daarom ook een bevel uitgevaardigd tot de aanstelling van een speciaal onderzoeks-team van tovenaars, onder auspiciën van niemand minder dan zijn persoonlijke hofmagiër zelf, dat in samenwerking met plaatselijke druïden moet gaan uitzoeken of er wellicht een bovennatuurlijke oorzaak achter de plantsterfte zit.

Tevens zijn er fondsen uit de schatkist opzij gezet voor de invoer van voedsel uit andere delen van het keizerrijk, voor het geval dat er door deze rampzalige oogst gevaar mocht dreigen voor hongersnood in het westen van het land.

Jonkheer van Critters in ere hersteld

U kunt elders in deze editie lezen dat de gezaghebbers van de kolonie momenteel het vertrouwen behouden in het gilde Zwaard van de Dageraad en diens gildemeester Constantijn van Critters.

Recentelijk kwam er vanuit Elerion Stad meer goed nieuws voor de gildemeester. Na de getuigenis van Ridder Johannes Kruk over de toestanden in Fernwoude, werd Constantijn van Critters in ere hersteld als lid van de illustere ridderorde van de Witte Roos en werd hij opnieuw aangesteld als Jonkheer van Critters.

KORT NIEUWS

Interne chaos bij de stadswacht

Te midden van alle andere problemen van enkele maanden geleden werden de kolonisten van Fernwoude opgeschrikt in de nacht van zaterdag op zondag door een brutale moordpoging op de gildemeester van Het Zwaard van de Dageraad, heer Constantijn van Critters. Mede dankzij de dappere tussenkomst van omstanders werd de poging in de kiem gesmoord en ontsnapte de heer van Critters op het nippertje aan de dood. Enkelen van de aanvallers lieten het leven tijdens de aanval waaronder Marieke ter Velde, ook een prominent lid van het Zwaard. Anderen werden in de loop van de nacht gearresteerd en standrechtelijk geëxecuteerd.

In de weken die volgden, werd er na een uitgebreid onderzoek besloten dat deze moordpoging kon verbonden met andere serieuze misdrijven zoals moorden op vooraanstaande leden van de kolonie, bloederige overvallen op karavanen, afpersingen en vervalsingen van officiële documenten. De daders blijken deel te zijn van een soort van duistere schaduwgilde dat zichzelf de Dolk in de Nacht noemt. Zo was Marieke ter Velde een spion van de Dolk die diep geïnfiltrerd was in het Zwaard en de onderzoekers vermoeden dat zij ook de leider was van deze bende.

Duister schaduwgilde "Dolk in de Nacht"

Door dit onderzoek rees er bij gezaghebbers van Fernwoude of het Zwaard nu nog wel bij machte was om de orde te bewaren. Na een lange bespreking is de heer Van Critters erin geslaagd momenteel de leiding van de kolonie te overtuigen. Zijn voornaamste argument was dat de Dolk een grote dreiging is voor de gehele kolonie en dat het Zwaard ten minste ervaring heeft met deze te bestrijden.

Spoorzoekers het spoor bijster

Enkele lokale spoorzoekers in Fernwoude krabben zich al sinds enkele maanden duchtig achter de oren. Volgens hen zijn er in het plaatselijke bos opeens acht eeuwenoude bomen bij gekomen.

De plaatselijke spoorzoeker Palja Keeszoon snapt er niets van: *"Het zijn van die bomen waar je als spoorzoeker je oriëntatie op afstemt. Ze zijn enorm herkenbaar en je ziet ze van ver. Maar ik weet zeker dat ze er een half jaar geleden nog niet stonden. Ik mag gek zijn als ik weet waar ze vandaan zijn gekomen."*

De lokale smid, Gert Timmerman, beweert echter dat die spoorzoekers wat teveel paddenstoeltjes hebben gegeten.

"Hoe kunnen eeuwenoude bomen ineens verschijnen? Dat kan toch niet. Straks beweren die malloten nog dat die bomen kunnen lopen ook!"

De lokale druïden Uil en Coyote doen er glimlachend het zwijgen toe als hen wordt gevraagd of zij iets weten van de zogenaamde nieuwe oude bomen.

INGEZONDEN MEDELING

Handelshuis
De Rand
Voor al uw handelswaar
Tot op het randje



PORTAAL GEOPEND! (WEDEROM)

Ruim een jaar na de vorige gebeurtenissen rond het portaal in het dorp Fernwoude in Pelinor, werd door vereende krachten dit magische artifact nogmaals geactiveerd. De onderzoekers van Tovenarseiland waren ervan overtuigd dat ze deze maal een verbinding zouden kunnen leggen met het elementaal vlak van Water.

In de bloei maand van Leta 27 waren de onderzoekers klaar om deze verbinding te leggen. Het portaal ging na een weinig proberen erg makkelijk open tot grote verbazing van de aanwezige tovenaars. "Dit is nog nooit gebeurd" hoorde onze reporter de expeditieleider Alberic Ocato ongelovig mompelen.

Kort daarna brak echter alle waterige ellende rond het portaal los. Het portaal barste open en met veel gekraak en een grote knal werd een schip door de lucht gekatapulteerd een eind verderop het bos in. U leest dit goed beste lezers van ons blad! Een volledig schip vloog over onze hoofden heen en kwam met een luid gekraak tot stilstand tegen een boom een ruime 200 à 300 meter verderop.

Blijkbaar betrof het hier de verloren gewaande Bleke Oester, een schip onder het bevel van Kapitein Jan Mus dat verschillende maanden daarvoor verloren was gegaan in een grote storm voor de kusten van Kro Terlep. Aan boord was de leider van een expeditie van Tovenarseiland genaamd Humbold Berents. Deze onderzoeker was vertrokken op zoek

Gruwelijk monster uit zeemanslegenden: De Kraken!

naar magische oorden in de oceanen van de wereld. Naar eigen zeggen hadden ze een portaal naar het elementaal vlak van het Water geopend in een poging te ontsnappen aan een gruwelijk monster uit

zeemanslegenden: De Kraken! Het was hen gelukt, maar jammer genoeg werden ze door het monster door het portaal gevolgd. Enige maanden zeilden ze rond op dit elementaal vlak dat zoals de naam het zelf zegt bestond uit één grote oceaan.

De Kraken werd enige tijd niet gesignaleerd, maar vandaag werden ze door een onbekende kracht door een ander portaal geslingerd en in Fernwoude het bos in geworpen. Het vreselijke wezen volgde hen wederom, maar kwam vast te zitten in het portaal en een vervaarlijk lang tentakel kwam te pas en te onpas door het portaal in onze wereld om onheil te veroorzaken.

Humbold vertelde de aanwezige avonturiers dat hij echter nog lang niet klaar was met zijn onderzoek en dus terug samen met de kapitein en zijn bemanning door het portaal wou terugkeren naar het elementaal vlak. Jammer genoeg was een deel van de bemanning het duidelijk hiermee oneens en kwam het tot een muiterij.

Na deze breuk, zwierven er enkele dagen rabauwen door het bos in zeemansuniformen die eenieder het leven na stonden indien ze hen niet al hun goud gaven. Deze muiterij onder leiding van de voormalige rechterhand van Mus, ene Hektor Baardmans, werd gelukkig met hulp van de avonturiers verijdeld.

Er waren helaas ondertussen ook duidelijk ontevreden wezens door het portaal gekomen die regelmatig het leven bedreigden van de aanwezigen. Ook deze wezens werden keer op keer verslagen met behulp van de aanwezige avonturiers.

Uiteindelijk werd er een plan geformuleerd om het schip door het portaal te krijgen in de vorm van een fles, wat het aanzienlijk makkelijker te vervoeren maakte. Daarmee was echter nog niet het probleem van het grote monster opgelost dat nu het portaal blokkeerde. Deze versperde iedereen de weg die een poging deed om het vlak te betreden.

Gelukkig werd er hulp gevonden in een ander waterwezen dat minder vijandig tegenover de mensen stond dan haar medevlakkbewoners. Zij beweerde dat ze een sirene was en al enige tijd de Kraken had kunnen kalmeren en in slaap wiegen door middel van haar wondermooie stem. Verhalen over sirenen doen al even vaak de ronde in kroegen in Kro-Terlep als die over de Kraken en er scheen enige waarheid te schuilen in beiden.

Samen met een rondreizende jager die samen met zijn kompaan bekend stond om het lokken van grote wezens, waren zij in staat om de gigant in slaap te wiegen door middel van een lokfluit (bij gebrek aan een beter woord). Tijdens deze poging moesten de avonturiers wederom tussenkomen omdat de razende waterwezens juist op dat moment nogmaals een aanval uitvoerden op Fernwoude.

Toen het stof weer neerdaalde was de Kraken in slaap gevallen en kon een dappere vrijwilliger met de gefleste Bleke Oester door het portaal springen. Even werd er gevreesd dat dit voor deze dappere een enkele reis was, maar na een spannend moment trad hij weer buiten, kleverig en volledig ondergespat door de restanten van een geëxplodeerde Kraken. Toen onze reporter hem om een reactie vroeg, kwam er slecht "Blkghegkes, kuch kuch" uit. Het portaal werd daarna gesloten en de rust keerde terug naar het dorp.

(Nvdr: Onze reporter die dit rapport opstelde, bevindt zich momenteel in een opvangtehuis voor mentale zwakken. Het leek de redactie na dit verhaal raadzaam om hem een tijdje de rust te gunnen die hij nodig had. Wij raden u daarom ook aan om bepaalde delen van dit verhaal met enige korrels zout te nemen.. We hebben het alsnog gepubliceerd uit respect voor onze arme reporter, maar u mag dit gerust als een fictieverhaal lezen.)

DE ORDE VAN HET DRAKENOOG

Gedeeltelijk verslag door Simonis Pionis, Sycofant Delator, aanwezig te Fernwoude tijdens de gebeurtenissen rond de Orde van het Drakenoog

Alles leek gedurende deze tijden kalm en ordentelijk te lopen in het dorpje Fernwoude, behalve enkele gekende problemen rond een magistergroep, die opgelost leken, en daarnaast het slechte functioneren van ene Yoren Trobbel (of meer Yoren 'Dobbel'). Wij spreken het jaar 27 van Leta, ruim in het voorjaar.

De eerste onrusten begonnen – toeval of niet – rond de aankomst van het gezelschap van onze geliefde Prinses van Pelinor, Catharina Amalia van Rosenberg tot Leliehof. Personae verdwenen mysterieus, maar dat is in ons geliefde land helaas wel vaker het geval.

Onze Prinses bleek echter niet alleen op bezoek in Fernwoude voor haere divertissement. Zij had ook staatszaken te verordonneren...: de malfunctionerende Yoren Trobbel wordt formeel overgeplaatst, maar iedereen die op de hoogte is, zoals ik, begrijpt dat dit een verkapt ontslag is. Zijn legerregiment wordt ontbonden ...

Dit laatste blijkt een belangrijke inschattingfout – wie daarvoor in Pelinor nog voor verantwoordelijk gehouden mag worden, zal ik nog melden – want vrijwel direct na deze ontbinding verschijnt een machtig wezen, een geest of meer, die een ieder aanspreekt op de fataal domme zet gedaan is. Het Oog is nu onbewaakt, de Draak zal moeten waken, en een ieder zal sterven als de Orde niet hersteld wordt. De geestverschijning vervloekt een ieder aanwezig.

Slechts weinigen weten wie deze machtige verschijning is, en had men het mij gevraagd, dan had ik het u verteld. Maar neen, het "clowneske" duo dat

bekend staat om hun "energieke" samenwerking, Berend Bottebijn Senior en zijn "goede vriend", de Reliquarius Magnus genaamd Quadrantus Selunes, weten dit "luider". Ach, maar beter ook, daardoor heb ik beter kunnen waarnemen en kunnen sturen op de achtergrond.

Ze herkennen terecht Grootmeester Marcellus Aurelius Draco in het geestescreatuur. Zij begrijpen ook dat hij zijn oude orde zal oproepen en kennen ook de recht-door-zee mentaliteit van deze Draco. Als dan ook paragoon Johannes Tiberius Kruk zich aansluit bij de zorgen die Bottebijn en Selunes uiten, wordt besloten te proberen Draco op te roepen in een poging uit te zoeken wat hij 'wenst'. Als gebruikelijk wordt dat uitgesteld... onder andere omdat de oude Quadrantus Selunes eerst met andere schriftgeleerden in de 'zooi' die hij zijn bibliotheek en aantekeningen noemt, op zoek gaan naar de tekst van de vloek. Personae als Willem IJzerbroek, Xora, Carter en Dorathkin trekken zich terug in de herberg – hoe convenieus – om teksten te doorgronden.

Ik kende de vloek natuurlijk ook, en heb deze even voor u nagezocht:

"Een vloek op hen die al dit toelaten!

*De botten van zij die hier rusten zullen ontwaken
zolang er geen waker op onzer graven rust!
Uw dappersten zullen versmelten tot
één en een gruwelijk lot ondergaan!*

*Wanneer de dapperste der dapperen de tand van
de draak uit diens tranend oog haalt en mensen
knielen rond zijn vaandel, alleen dan zal uw*

*versmelting ongedaan worden en zal menig gevallen
held rust vinden en niet 's nachts ontwaken om
zich te warmen aan uw onbeschermden zielen!*

*Maar weest gewaarschuwd, mocht u zich aan uw
lot proberen te onttrekken, zullen demonen van
uw ziel een feestmaal maken en zullen u tot in den
eeuwigheid ronddolen en nimmer rust vinden!"*

Tijdens al het gedraal komen en gaan ongewenste ondoden, die steeds de strijd aangaan en naar het dorpsplein lijken te willen gaan. Als men mij het toen gevraagd had, had ik wel kunnen vertellen dat het om de Poort ging die naar andere werelden leidt... waar die magie-misbruikers, zoals ik hen opzettelijk misnoem, maar niet van af kunnen blijven.

Maar goed, als dan de heren Bottebijn en Selunes eindelijk de tijd rijp achten, verzamelen zij strijd-lustigen, die zich waardig mogen bewijzen voor Grootmeester Draco. Na het oproepen door Selunes – waar haalt die ouwe het lef vandaan – verschijnt de Grootmeester en aanschouwt een grootst gevecht. Daarop kiest hij drie Dapperen, drie apostelen zo u wil, om te bewijzen dat zij Ordo Oculis Draco nieuw leven in zouden kunnen blazen.

De Dapperen worden gebonden aan door de Grootmeester aangewezen mentoren – tot ieders schrik is de Prinses Catharina één van hen. Aan de andere kant, haar bijnaam is niet voor niets De Felle Kat. De drie Dapperen die gekozen worden, zijn Lyra, een zo op het oog atletische krijgster, Faendal, een pezige felle krijger, en Carter, een voorzichtig handelende spierbundel. Zij worden door Quadrantus Selunes versmolten met hun mentoren: Lyra wordt toegevoegd aan Johannes Tiberius Kruk, Faendal wordt toegewezen aan Prinses Catharina en Carter wordt toegewezen aan Berend Bottebijn Senior.

(Nvdr: Vanwege de schrijfstijl van de heer Pionis hebben wij helaas geen ruimte voor het volledige verslag.)

Ingezonden brief

Beste redacteurs bij de Ahitofel Magistri,

Toen ik de in de derde uitgave van uw prachtige blad las onder de rubriek Ouwe zakken het commentaar van de heer Archibald Nagsock las dat Tovers vroeger geheel zelf hun eigen magisch perkament konden maken schrok ik me een hoedje! En dan ook nog durven klagen over hoe zwaar het toen was?! Schande, jullie moeten eens weten!

Tegenwoordig zijn er helemaal geen draken of monsters met een fatsoenlijke huid om perkament van te maken! Alleen maar ondoden lopen er rond en als je die vilt krijg je rottingsziekte ook! En dan heb je verder ook nog monsters die gewoon in een plasje water veranderen als je ze met bloed, zweet en tranen hebt neergezapt.

En dan ben ik nog helemaal niet begonnen over de KRIJTMIJNEN! Wat een luxe je eigen krijgt zomaar uit een mijn tegenwoordig is krijgt zeldzaam en niet te vinden als je een keer het geluk hebt om het te vinden is het in de handen van een gierige handelaar die dan bovendien de hoofdprijs vraagt of iemand die er zelf niet van af wil en net dat beetje sterker is dan jij!

U brengt uw generatie tot schande en dan noemt u ons spreukenboek een kladblok met een spreuk erin? Potverdorie als u dan zo oppermachtig bent dan kunt u toch wel een draak neerzappen? En uzelf fatsoenlijk van huis naar die draak en weer terug teleporteren?

Och wat is het vandaag toch zwaar wat een gelul van een Ouwe zak.

Groeten,
Lerrok Denaz

Brutale kidnapping leidt tot interessante wetenschapsvragen

In de bloei maand van Anno Leta 27 werd het rustige Fernwoude opnieuw opgeschrikt door een reeks gruwelijke gebeurtenissen. Over de vreemde waterwezens en de kraken die door het portaal in dit dorp verschenen leest u elders een artikel van een confrater van deze reporter.

Ik wil u echter bericht brengen van de brutale ontvoeringen van de vier prominente tovenaars in het dorp die de leiders zijn van de tovenaarsexpeditie met als doel het onderzoeken van het mysterieuze portaal.

Er waren reeds verschillende verdwijningen opgemerkt van deze en gene tovenaars in de omgeving, maar tot de dramatische ontvoering van de vier tovenaars met name Alberic Ocato, Aris Faten, Adrienne Berenne en Eliphaz (geen achternaam) was dit nog redelijk onopgemerkt voorbij gegaan. Het is helaas geen abnormale gebeurtenis dat een magisch experiment fout gaat en de ongelukkige tovenaars zich in een ander oord bevindt door een onbedoelde teleportatie.

In dit geval echter werden de voornoemde prominenten in een actie door drie onbekende tovenaars - waarvan uw ondergetekende achteraf ontdekte dat het ging om de gevreesde Condotieri Magistri - ontvoerd voor de ogen van iedereen aanwezig op het plein voor het portaal.

Waar zij naartoe werden gebracht werd pas achteraf bekend. Dit bleek de gevreesde nevendimensie te zijn van A.Z.K.A.B.A.N. (oftewel het Anti-Zerocs Kabinet en Aartsmagiër Bewarings en Afschermings Nexus). Toveraars worden hier blijkbaar regelmatig naar toe gebracht om ondervraagd te worden door de genadeloze en gestoorde tovenaars die zichzelf de Condotieri Magistri noemen.

Door een gedurfde actie van de avonturiers die aanwezig waren, werden deze vier tovenaars gelukkig van dit vreselijke lot gered. Toen uw ondergetekende de kans kreeg om hierover Alberic Ocato (de expeditieleider van Toveraarseiland) te ondervragen, zei hij dat hij het hier liever niet over had gezien zijn ervaringen daar. Hij vertelde ons echter wel dat wanneer hij klaar is met de studie van het portaal dat hij graag AZKABAN nader zou willen onderzoeken. Een dimensie die zulke mogelijkheden vertoont heeft vast wel nut voor Toveraarseiland merkte Alberic nog op.

Advertentie

De Onzin Ontfutselaars

Vanwege de aanhoudende communicatieproblemen met Toveraarseiland heeft uw redactie geen kopij ontvangen van de Onzin Ontfutselaars.

Wij hopen in de volgende editie dit populaire duo weer te kunnen verwelkomen!

Menu herberg Fernwoude

Proef nu onze heerlijke gebakken reuzeinktvisringen! Een buitenkansje!

Nu twee voor de prijs van één!

Aanbod geldig zolang de voorraad strekt!