

Ahitofel Magistri

LETA XXVII

UITGAVE 2



FERNWOUDE NOOIT EERDER ZO SAAI

SENSATIEZOEKERS HEVIG TELEURGESTELD

Ook in deze uitgave:

- Tovenaarseiland moeilijk bereikbaar
- Professor Bittervoorn overleden
- Bru is terug

KORT NIEUWS

Tovenaarseiland tijdelijk moeilijk bereikbaar

De oversteek van het vasteland naar Tovenaarseiland zal per boot de komende tijd met oponthoud te kampen hebben. De aanlegsteiger en directe omgeving op het eiland zullen de komende maanden voorzien worden van extra fortificaties en een drietal controleposten. Op de vraag of Tovenaarseiland wellicht te kampen heeft met infiltratiepogingen, of zelfs openlijke aanvallen, door de Condotieri Magistri antwoordt Grootmeester Perapius, en wij citeren: "Dat gaat jullie geen zak aan. Niets wat een goede vuurbal niet op kan lossen. We lijken wel een attractiepark te zijn geworden hier. Hoog tijd om de vrije inloop wat in te perken. Wie ben je, wat moet je hier, en wanneer rot je weer op, dat zijn allemaal zaken die we in het vervolg eerst grondig willen controleren voor we hele volksstammen op ons eiland rond hebben hopen."

Bru is terug?

De geloofssynode in 't Wold ontving afgelopen najaar wel heel bijzondere gasten. Een drietal personen, die op theatrale wijze hun entree maakten, beweerden aanhangers zijn van niemand minder dan 'de God Bru'.

Jawel, u leest het goed. Deze ogenschijnlijk ernstig verwarde mensen bleven bij hoog en laag volhouden dat Bru was opgestaan en dat zij zijn meest voor-
aanstaande gelovigen waren.

Opvallend was het gebrek aan ingrijpen door de lokaal aanwezige vertegenwoordiger van de Rode Roos. Graaf Heron van Ramsteen was niet voor commentaar beschikbaar.

Humbold Berents vermist

De beroemde ontdekkingsreiziger en tovenaars Humbold Berents wordt sinds enkele maanden vermist. De gedreven onderzoeker van de oceanen en hun inwoners werd afgelopen zomer voor het laatst gezien in de haven van Cauda in de Twaalf Provinciën.

Dat hij gezien is in het gezelschap van de beruchte zee kapitein Jan Mus bevestigt vermoedens dat hij de kolder in de kop heeft gekregen en de onontgonnen delen van de Zee der Troosten verder te ontdekken. Een onderneming waar nooit eerder iemand levend van is teruggekeerd. Kapitein Jan Mus en zijn schip de Bleke Oester zijn sinds bovengenoemd samenkomen in geen velden of wegen te bekennen.

De autoriteiten vermoeden ernstig schipbreuk, hoewel er geen meldingen bekend zijn van aangespoelde wrakstukken.



KORT NIEUWS

Pauw van Pelinor slooft zich uit

Hofmagiër Sibrand Lurelei, "de Pauw van Pelinor", bekend voor zijn extravagante en modieuze manier van kleden, heeft een heuse modeshow aangericht in de hoofdstad. Tijdens het jaarlijkse midwinterfeest toonde Lurelei een parade van uiterst modern uitgedoste modellen. De parade werd omlijst met kleurrijk vuurwerk en dansende lichtjes.

"Zo'n midwinterfeest moet toch wat worden opgeleukt met de nieuwste collectie in de kostbaarste stoffen," aldus Lurelei. "En de flair eromheen, nou ja, zeg nu zelf, om magie te gebruiken voor om het even welk ander doel dan pur schoonheid is toch zonde?"

Professor Bittervoorn overleden

Bij de gruwelijke slachtpartij in 't Wold van enkele maanden geleden is magiër en alchemist Mirabelle Bittervoorn, docent aan de dependance van DUH in Zonnestein om het leven gekomen.

Wat de reden was van haar aanwezigheid bij de geloofssynode die alhier in het bijzijn van niemand minder dan Keizerin Leta werd gehouden, is onduidelijk. Naasten van wijlen de professor wensden hierover aan uw verslaggever geen uitspraak te doen. Umbrisch Gildemeester der Magiërs, Hendrik Smirnoff, verklaart slechts dat Bittervoorn ter plaatse was voor officiële gildezaken.

Het stoffelijk overschot van Bittervoorn is ter plaatse op traditionele wijze gecremeerd middels een vuurstraal. Geruchten gaan dat in Bittervoorns geboorteplaats Waagat een standbeeld zal worden opgericht.

Ongegronde beschuldigingen

Een min of meer anonieme briefschrijver die zichzelf "De Nachtzon" noemt heeft in een ingezonden brief aan het lokale suffertje van Umbrië, de Wilde Post, gewaagde uitspraken gedaan over de integriteit van Gildemeester der Bezweerders Burggraaf Calesta en voormalig Gildemeester der Necromatiërs Cornelius.

Volgens de briefschrijver hebben zij 'door hun totale inertie bij het volk het zaad gepland dat het overtreden van de gildewetten slechts een oplosbare dwaling is'. Gezinspeeld wordt op samenwerking met renegate tovenaars. Elke vorm van bewijs om deze beschuldigingen te bekrachtigen blijft echter achterwege.



Midden op haar levenspad is onverwacht van ons weggerukt:

Mirabelle Bittervoorn

Zij was een magistrale magiër en een inspiratie voor velen die zochten naar antwoorden. Haar heksentoeren op alchemisch gebied zullen ons altijd bij blijven.

Maar haar grootste talent was haar vermogen om vrienden te maken.

Rust zacht, lieve vriendin.



FERNWOUDE NOOIT EERDER ZO SAAI

Na de nieuwsberichten in ons geliefde blad en de talloze geruchten die de rondte gaan over het anders zo slaperige bergdorpje Fernwoude, heeft een groep heuse sensatiezoekers de reis naar dit gehucht ondernomen. Maar zij vonden het lid op de neus.

Tot hun bittere teleurstelling troffen zij Fernwoude in immer zo slaperige toestand aan. Het eeuwenoude portaal, waaruit continue allerlei gedochten zouden moeten ontspruiten, stond stof te vangen en maakte een saaie en oninteressante indruk. De leider van het lokale onderzoeksteam, Alberic Ocato, was in geen velden of wegen te bekennen. Zijn teamleden lijken allemaal vakantie te hebben opgenomen en in de herberg ter plaatse waaiden zowaar tuimelstruikjes voorbij.

De Natuuraanhangers hielden ogenschijnlijk winterslaap. En zelfs de boswezens, die de reputatie hadden nogal wild en agressief te zijn, hielden zich uitermate koest.

*Sensatiezoekers
hevig
teleurgesteld!*

Stilte voor de storm? Wie zal het zeggen. Na een reis van twee maanden voelden de sensatiezoekers er weinig voor hun nog onuitgepakte koffers weer in te laden en rechtsomkeert te maken. In plaats daarvan besloten zij de duffe toestand aan te zien in de hoop alsnog enig rapport uit te kunnen brengen dat de moeite waard is.

OUWE ZAKKEN

EEN RUBRIEK VOOR ECHTE TOVENAARS DIE ALLES NOG ZELF MOESTEN DOEN

“Jullie snappen het allemaal niet meer!” Of “Je kunt het niet meer van Bru overschrijven!” Hoe vaak ben je als gelauwerd bezweerder deze uitspraken tegengekomen van de volgende generatie jonge tovers die net hebben geleerd een spreukenboek vast te houden? Nou ja... spreukenboek... kladblok met één spreuk erin zal je bedoelen!

Door Archibald Nagsock

Want met de nieuwe generatie tovers is het treurig gesteld. Opgesloten in hun laboratoria klagen ze steen en been dat ze geen componenten hebben, laat staan genoeg magisch perkament om alle verzamelde spreuken op te noteren! En als ze dan weer in je kantoor komen klagen dat het onder Bru allemaal anders was dan zeg ik KLOPT!

In die tijd moesten we zelf de wouden in om zelf die draak neer te gaan beuken om daarna met een aardappelschilmesje het beest te villen over zes dagen in de bittere koud van de noordelijke Wilde Landen om daarna een week de wolven en de beren te ontwijken, terwijl je terug naar je, met eigen handen getoverde, blokhut moest teleporteren. En dan was je er nog niet.

Oh nee, dan begon het looien en het perkament maken terwijl je wist dat je in je weekeinde in de zoutmijn stond om de volgende hoeveelheid componenten aan de rotsen te onttrekken.

En dan, als je dat allemaal gedaan had, dan had je misschien (als je geluk had) drie velletjes magisch

perkament. Dat dacht je, want om een nieuwe spreuk te leren dan moest je meestal wel twee velletjes onderhandelen om die spreuk te krijgen.

Dus, heren en dames nieuwe tovers, dat moest je vroeger doen om een spreuk in je boek te krijgen! Tegenwoordig denk je dat je tussen je buisjes, potjes en smeerseltjes alleen maar je hand moet ophouden om aan je dingetjes te komen. En als je het dan hebt je beroepen op je gilde om gratis... ja GRATIS aan die spreuken te komen....

Ik zeg, SCHANDE! Ik zeg, kom van je luie achterste en teleporteer je naar het noorden. Ga je eigen draak vangen en leer dan je eigen perkament maken! Pas als je dat gedaan hebt en je hebt nog steeds geen nieuwe spreuken in je boek staan, goed, dan gaan we weer eens praten, maar tot die tijd...

En dan maar durven beweren dat vroeger alles beter was.... Bah!

INGEZONDEN MEDELING

Handelshuis
De Rand
Voor al uw handelswaar
Tot op het randje



LANGHARIG TUIG

EEN RUBRIEK VOOR DE JONGE AMBITIEUZE TOVENAAR

Door Floyd Panhoofd

Ken je dat?

Zit je daar je best te doen de wereld te behoeden van enge dingen die zo vrij in de natuur lopen, waardoor, en laten we elkaar geen mietje noemen, je zeker twee keer per jaar de wereld van de ondergang behoedt, loop je tegen die grote grens aan dat in je omgeving zo'n beetje alles al neer is wat voor je spreuken gevoelig is. Tsja, wat doe je dan? Dan ga je eens neuzen bij een collega of je die je iets nieuws kan leren.

Op zich niks mis mee, maar dan begint het.

Om te beginnen moet je buiten je netwerk gaan zoeken om die ene seniele witte baard in de buurt te vinden die de kennis heeft om jou verder te helpen.

Heb je die dan gevonden, dan ontmoet je de man, maar dan zijn er nog zo twee of drie die hem ook gevonden hebben (vaak door jou te volgen) en dan verandert zo'n gezellige grijsaard ineens in een prima-donna.

Ineens moet je audiënties doorlopen, examens afleggen, concurreren met lotgenoten waarmee je nog broederpacten hebt gezworen om door die ene kerker heen te komen.

En als je dan uiteindelijk wint, blijkt de man ruzie te hebben met een demon die net op dat moment besluit zijn vendetta uit te vechten en als je het dan overleeft, dan kom je erachter dat je zonder leermeester zit.

Al die moeite voor niets....

Ken je dat?

Vrijwilligers gevraagd:

het onderzoeksteam van Pelinor-West is op zoek naar gewillige subjecten voor onderzoek naar de werking van jeukspreuken bij verschillende temperaturen. Reiskosten worden vergoed. Meldten bij hoofdonderzoekster Tyranja Zevensprong.

Advertentie

Kaarsenhouders van Pastielje zijn de beste!
En nu ook de goedkoopste!

Vanouds uw adres voor stormlampen, waskaarsen, aardewerk en glazen kandelaars. **Alle artikelen nu tegen 10 % korting.**

Pastielje, al vijfenvijftig jaar een begrip voor tovenaars, orakels en anderen die verlichting zoeken.

Advertentie



DE ONZIN ONTFUTSELAARS

Wij stellen de moeilijke vragen, zodat JIJ het niet meer hoeft te doen!

Vandaag ter discussie: **Hoe graag zijn ondoden? (Deel 2)** (Door Adam de Wild)

Test 2: Is het type ondode een factor?

De volgende test is een hoog oplopende discussie in de necromantiërs kringen. Is het type ondode van invloed. Om dit te testen hebben we de spreuk geprobeerd op een geanimeerd skelet, een zombie, een mummie en een vampier. Onze resultaten staan onderaan de pagina.

Bij het skelet en de zombie hadden we over de hele linie de resultaten die we verwachtten evenals bij de mummie. Echter hebben we bij de eerste en de laatste test wat technische problemen. Onze necromantiër van het eerste niveau had helaas niet opgelet tijdens zijn lessen historisch Redobanees waardoor we niet konden bepalen of de antwoorden gegeven ook de verwachte antwoorden waren.

In het laatste geval wist de necromantiër van het vierde niveau een eeuwenoude vloek te activeren die hem in magisch quarantaine heeft geplaatst.

De onverwachte resultaten kwamen te voorschijn bij het gebruik van de spreuk op de vampier.

Blijkbaar was het exemplaar wat gevangen was van een hoog sociaal kaliber en we hebben het vermoeden dat deze vampier zich bewust heeft laten vangen om in deze column terecht te komen (gegeven hoe vaak hij refereerde naar voorgaande afleveringen van deze column)

De vampier gaf altijd netjes antwoord op de gestelde vragen, maar verbloemde zijn antwoorden altijd met tegen vragen of de vraag "of hij het zo goed deed" hij was ook hevig teleurgesteld dat de laatste testcase geen doorgang kon vinden bij gebrek aan een necromantiër van het vierde niveau.

Conclusie:

Is het type ondode een factor?

Onzin plausibel!

Niveau Necromantier	Skelet	Zombie	Mummie	Vampier
1	Ja	Ja	Onverstaanbaar *	Vampier speelde mee
2	Ja	Ja	Ja	Vampier speelde mee
3	Ja	Ja	Ja	Ja
4	Ja	Ja	Oude vloek **	Niet getest ***

* Antwoorden waren in een onverstaanbare taal

** Test werd onderbroken door activatie van een oude vloek. Necromantier Faustus Koppi maakt het naar omstandigheden goed, en mag naar schatting over 25 jaar zijn nieuwe tombe verlaten

*** Bij gebrek aan necromantiër van vierde niveau niet getest. Vampier was teleurgesteld

Een column van Adam de Wild en Johannes Hendrikszn. (disclaimer: alle spreuken en experimenten zijn uitgevoerd door professionele magiërs. Probeer deze experimenten vooral niet na te bootsen in huiselijke kring!)