

DE WILDE POST



Jaargang 29

Anno Leta 27

Nummer 1

Pagina 1

Keizerin ontsnapt aan demonische slachtpartij!

Geloofssynode aangevallen; aantal slachtoffers onbekend

Het Wold – Wat zo veelbelovend begon als een samenwerking tussen alle geloven in het keizerrijk, is geëindigd in een gruwelijk bloedbad. In het Wold, nabij herberg Boschlust, was een grootschalige bijeenkomst georganiseerd voor vertegenwoordigers van alle geloven. Volgens ingewijden was deze synode het resultaat van profetische dromen die van de goden zelf afkomstig zouden zijn. Met afgezanten als kardinaal Liedeveer van de Kerk der Jaden Hemelkeizer en bisschop Kam-bree van de Generaalscultus was in ieder geval duidelijk dat er vanuit de hoogste

kringen waarde werd gehecht aan deze synode. Uit onbevestigde bronnen is verder vernomen dat ook andere lieden aanwezig waren in het Wold: Incendianen zouden gesignaleerd zijn, maar ook gaan er geruchten over de aanwezigheid van de gevreesde Condotieri Magistri en zelfs alven! In het Wold noch in Elerion-Stad was men echter bekend met de meest onverwachte bezoeker van de synode: keizerin Leta. Middels een bliksembezoek (van te voren strikt geheim gehouden) was zij aanwezig in het Wold. Hare majesteit sprak de synode toe om onderlinge geschillen opzij te

zetten en gezamenlijk daadkrachtig op te treden in het belang van het rijk en de wereld. In het bescheiden gevolg van de keizerin bevonden zich onder andere opperbevelhebber der legers Rodwyn, senator Zippolantis en haar persoonlijk secretaris jonker Pieter Drooglever-Fortuijn. Keizerin Leta heeft vervolgens nog een inspectie gedaan in de omgeving en gesproken met diverse lieden, alvorens weer terug te teleporteren naar Elerion-Stad.

Achteraf blijkt dit zeer fortuinlijk te zijn geweest. Nog geen dag na het vertrek van de keizerin werd de synode brutaal verstoord door een immense horde woeste wezens en demonische creaturen, opgehitst door een woeste demonheer. Talrijke heldhaftige lieden offerden hun eigen leven op om anderen gelegenheid te geven te ontsnappen. De overlevenden van deze slachtpartij hadden zich verschanst in de lokale herberg. In allerijl toegesnelde Woldwachters slaagden er met vele verliezen in om de herberg en omgeving te ontzetten en alle aanwezigen in kleine groepen te evacueren. Uit Nieuw-Woudenburg is een legercompagnie onmiddellijk naar het Wold getrokken om de demonische tegenstand te bestrijden. Burgers zijn niet welkom en informatie is schaars, maar er zijn geruchten van brute gevechten. Zodra meer bekend is, zal de Wilde Post hierover berichten.

Keizerin stuurt keurtroepen naar het Wold

Rijzende ster Winkelman naar het front

Nu duidelijk is geworden dat een hevige strijd is losgebarsten in het eens zo vredige Wold, neemt de keizerin samen met het haar militaire adviseurs drastische besluiten.

Niet alleen wordt het gebied hermetisch afgesloten en bewaakt door keizerlijke troepen, ook zijn alle burgers uit het Wold weggehaald. Deze operatie staat nu al te boek als één van de grootste militaire operaties ooit uitgevoerd door het keizerlijke leger van Elerion.

Het probleem zelf, de aanwezigheid van een entiteit, welke geïdentificeerd is als de demon Andras, en zijn horde creaturen, wordt aangepakt door de onbekende kolonel Albrecht Winkelman. Van hem is weinig bekend, hoewel zijn manschappen desgevraagd vol lof over zijn leidinggeven zijn.

Uiteraard zwijgt het opperbevel over de tactieken die zullen worden gebruikt, maar men verzekerde ons dat de situatie in het Wold binnen twee maanden genormaliseerd zal zijn.

Ingezonden bericht

Schoppenvrouw is getrokken.

Medisch team schiet te hulp

Droomteam in allerijl samengesteld

Nadat berichten over bloederige aanvallen door een horde monsters in het Wold de hoofdstad bereikten, liet het opperbevel weer zien dat daar de juiste mensen zitten.

Niet alleen werd het bevel gegeven om een speciale eenheid te sturen, ook werd met grote haast een team van zeer ervaren medische specialisten samengesteld. Onder leiding van kapitein Felix McDroom gaat dit team ervoor zorgen dat de gewonden zo snel mogelijk weer het veld in kunnen om de burgers van het keizerrijk te beschermen tegen de vuige creaturen die onze beschaving bedreigen.

Door hun grote kennis op het gebied van wonden en sneden zal het hen weinig moeite kosten om de soldaten die onverhoopt het slachtoffer worden van de vijand volledig te genezen.

Vanuit herberg Boschlust in het Wold zullen wij hun ervaringen met u delen in de komende edities van deze kroniek.

Gewapende vrede aan grens met Incandia

De gemoederen aan de grens met Incandia komen langzaam wat tot rust. De troepen aan beide zijden van de grens hebben een gespannen maar afwachtende routine op-

gevat. Waar in de afgelopen maanden nog wel eens kleine verbale schermutselingen optraden zijn de partijen intussen zo aan elkaar gewend geraakt dat deze reacties tot het verleden behoren. Een sfeer van wederzijds respect lijkt over de aan de grens gelegerde troepen te zijn neergedaald. Officieel willen de militairen ter plaatse de pers niet te woord staan maar onze verslaggever vernam van een anonieme commandant dat de troepen sneller vervangen moeten worden om er voor te zorgen dat er geen verbroedering met de vijand zou optreden.

Encique vraagt waarnemers

Naar aanleiding van de geruchten over ongecontroleerd gebruik van magie door aanhangers van de koning heeft Dassa bin-Zifah aan de senaat van Elerion gevraagd waarnemers te sturen. “Het zijn die terroristen in het zuiden die in opstand zijn gekomen.” Aldus een strijdbare koning. “Mijn voorouders heersten al over dat gebied in de tijd van keizer Willibald en ik en mijn opvolgers zullen dat blijven doen tot het einde der tijden.” Uit de woorden van de vorst valt op te maken dat hij geen buitenlandse troepen in Encique wenst te verwelkomen maar dat individuele waarnemers van harte welkom zijn om onder

bescherming van zijn troepen de wreedheden van de rebellen te bestuderen.

Help mee aan de wederopbouw van Wezembeek!

Wezembeek zoekt bekwame ambachtlieden die, voor minimaal een half jaar, zich willen vestigen en zijn of haar vak uitvoeren.

U krijgt onderdak en bent vrijgesteld van belastingen gedurende het eerste jaar. Als u bewezen bekwaam bent in uw ambacht, is er een vergoeding mogelijk.

Geïnteresseerd? Meld u bij Baron Berend-Jan van Galen tot Wezembeek.

Wilde landen krijgt gardecohort

Elerion stad – Door middel van een openbare verklaring heeft onze geliefde keizerin Leta het in de Wilde landen gestationeerde cohort van de Petraei de titel “Gardecohort prinses Shagar” toegekend. Als de dienst het toelaat zal de eenheid een ereplaats hebben als persoonlijke lijfwacht tijdens toekomstige bezoeken van de keizerin aan de Wilde landen. Omdat de Petraei zich bewezen hebben als een betrouwbare en standvastige eenheid zal het gardecohort vaker ingezet worden voor een diversiteit aan lastige opdrachten. In de verklaring wordt uitgebreid stilgestaan bij de gevoelige slag die het cohort on-

langs te verwerken kreeg bij de geloofssynode in het Wold. Zoals bekend zorgde de heldhaftige verdediging van de herberg Boschlust door het cohort er voor dat een grote groep avonturiers het vege lijf kon redden. De keizerin laat weten dat de grote verliezen die cohort hierbij heeft geleden haar en de prinses zeer raken.

Herberg Boschlust onbereikbaar

Het Wold – Verkeer van en naar herberg Boschlust in het Wold is op last van het opperbevel in de Wilde landen tot nader order onmogelijk. Al maanden is het door aanhoudende gevechten vrijwel onmogelijk de herberg te bereiken. In de omgeving van Nieuw-Trollendam vinden grote troepenverplaatsingen plaats. Volgens onbevestigde berichten is een elite-eenheid ter verdediging naar de herberg gestuurd. Uit de mond van een in Nieuw-Trollendam aanwezige luitenant kon opgetekend worden dat de situatie ronde de herberg ‘ernstig maar stabiel’ zou zijn. ‘Met de aanvoer van deze verse eenheden moeten we er toch door kunnen komen.’ Aldus de luitenant. ‘In Elsenia hebben ze ook de zwaarste tegenstand gekraakt’. Volgens een schatting van de bewoners van Nieuw-Trollendam moeten zich intussen enige honderden soldaten in en rond de herberg bevinden.

Opperste staat van paraatheid in Commanderijen

Binnen alle commanderijen der Keizerlijke garde binnen de provincie Umbrië zou een opperste staat van paraatheid zijn afgekondigd. Kolonel Navarre Teslat, opperbevelhebster der Keizerlijke Legers binnen de provincie, wenste “in het kader van lopende operaties” niet in detail te treden, maar liet wel optekenen dat “de Keizerlijke legers indien noodzakelijk per direct inzetbaar zijn, waar dan ook binnen de provincie”. Geruchten over een elite-eenheid van buiten de provincie die momenteel in het Wold actief zou zijn, worden door de legerleiding afgedaan als “onnodige speculaties”.

Ze vliegen weer!

Door: Jacqueline Terwold

Wat ooit de trots van Duivenvoorde was, is weer. De Duiven uit Duivenvoorde vliegen!

Na een aantal snelheidswedstrijden uit heel Umbrië, zijn de beste duiven opgekocht om een fok programma te beginnen. De eerste jonge Duiven zijn reeds geboren in Duivenvoorde, een historische gebeurtenis die mogelijk weer de faam van het kasteel herstellen. De baron van Galen tot We-

zembeek lijkt veel tijd, moeite en materialen beschikbaar te stellen om dit mogelijk te maken, zo er is een groots feest georganiseerd toen de eerste Duif terug was gevlogen vanuit Nieuw Woudenburg. Boven de toegangsdeur van de Duiventil is een plakkaat gemaakt. Daarop staat slechts 1 naam 'Rigor' het is mij onbekend waarom voor deze naam is gekozen.

Tijdens mijn bezoek aan Wezembeek viel op dat overal de Wezembeekse vlag halfstok hangt, na enige navraag blijkt een gewaardeerd stadswacht, de heer Banck een bekende van de Baron, gevallen te zijn in de strijd. Verder lijkt de bevolking al maar onrustiger te zijn. De oorspronkelijke bewoners hebben vernomen dat de Baron wederom een flink bedrag besteed aan het weeshuis, dit keer een uitbreiding van scholing voor wezen én niet-wezen. Een gerucht gaat dat er ruim 50 goudstukken hieraan zijn besteed.

Aan de andere kant van de rivier De Boo ligt Kasteel Duivenvoorde. Daar is het een heel ander verhaal. Rust en orde. De wederopbouw is grotendeels klaar; de muren zijn gerenoveerd, de Commanderij is bezet door keizerlijke troepen en zoals vermeld de Duiven vliegen weer. Boven de Commanderij hangt niet alleen de vlag halfstok, de aanwezige soldaten hebben ook allen

een zwarte rouwband om. De reden daarvoor is anders dan in Wezembeek; ter ere van een groep gevallen soldaten genaamd 'de Petraei'.

De baron zelf is niet aanwezig. Een aanwezige soldaat kon me vertellen: 'Hij schijnt naar onze buur Incendia te zijn om de rust in de tent te houden'. Gezien recente ontwikkelingen kan ik alleen maar hopen dat dat goed gaat.

Warme kleuren in zwang dit jaar

Elerion-Stad – De modetrends dit jaar zijn warme, zomerse kleuren. Uitbundig oranje met zachte gele of rode combinaties zijn zeer populair. Ook de bontrand blijft een favoriet en mag dit jaar zelfs iets uitbundiger en groter. Keizerin Leta liet recent wederom zien perfect de huidige mode aan te voelen, tijdens haar bezoek aan de Wilde Landen. Bij aankomst droeg ze al een klassieke, maar kokette reismantel in schakeringen van oranje, afgezet met zwart bont. En later, bij haar officiële entree, verscheen de keizerin in een schitterende creatie van gouden zijde, met accenten in vermiljoen en koraal, die perfect paste bij haar scharlaken mantel. De strengen van amberstenen, tijgeragaten en parels in verticale banen gaven dit gedistingeerde ensemble iets speels en levendigs. Helemaal

van deze tijd! De keizerlijke kleermaakster verdient diep respect voor een creatie die ongetwijfeld veel geïmiteerd zal worden komend seizoen!

Postume Wijding te Elerion-Stad

Tijdens een geloofsceremonie in de tempel der Goddelijke Generaal te Elerion-Stad is de Generaalsgelovige Quintus Servilius Caepio postuum verheven in de vierde graad van inwijding binnen de cultus. Naar verluid was paladijn Rodwyn persoonlijk aanwezig tijdens de ceremonie. Geruchten dat prinses Shagar eveneens aanwezig zou zijn geweest worden door onze bronnen binnen het Keizerlijk paleis bevestigd noch ontkend.



Tovenaarzeiland tijdelijk moeilijk bereikbaar

De oversteek van het vasteland naar Tovenaarzeiland zal per boot de komende tijd met oponthoud te kampen hebben. De aanlegsteiger en directe omgeving op het eiland zullen de komende maanden voorzien worden van extra fortificaties en een drietal controleposten. Op de vraag of Tovenaarzeiland wellicht te kampen heeft met infiltratiepogingen, of zelfs openlijke aanvallen, door de Condotieri Magistri antwoordt Grootmeester Perapius, en wij citeren: “Dat gaat jullie geen zak aan. Niets wat een goede vuurbal niet op kan lossen. We lijken wel een attractiepark te zijn geworden hier. Hoog tijd om de vrije inloop wat in te perken. Wie ben je, wat moet je hier, en wanneer rot je weer op, dat zijn allemaal zaken die we in het vervolg eerst grondig willen controleren voor we hele volksstammen op ons eiland rond hebben hopsen.”

Uitzonderlijk rijke oogst in Appelhoeve, cider van uitstekende kwaliteit

De inwoners van Appelhoeve maken goede tijden door. Door de uitzonderlijke rijke oogst zijn er meer appels beschikbaar voor de cider dan ooit. Waar in voorgaande jaren nog een groot deel van de appeloogst

als ongeschikt moest worden verwerkt tot varkensvoer kan dit jaar bijna de hele oogst gebruikt worden. De ciderketels draaien dan ook overuren en vatenmakers kunnen het werk nauwelijks aan. Omdat de kwaliteit van de geproduceerde cider uitstekend is heeft het toegenomen aanbod nauwelijks invloed op de prijs. Voor de inwoners van Appelhoeve lijkt het een uiterst winstgevend jaar te gaan worden.

Meer is beter?

Na het tragische bericht van het overlijden van Aartsdruïde Mutaron was er binnen het natuurgeloof te Umbrië enige chaos ontstaan. Wie wordt de nieuwe leider? Een aantal kandidaten boden zich vrijwillig aan en twee daarvan overtuigden de andere natuurgelovigen van hun leiderschap. Twee? Ja, twee. Het natuurgeloof in de Wilde Landen heeft vanaf heden twee Aartsdruïdes; Thara Nualla en Levinia Drooghvlier. “De natuur heeft twee goden, dus waarom niet twee aartsdruïdes”, zei een natuurgelovige met een brede glimlach. Het opmerkelijke was wel dat deze druïdes unaniem verkozen waren voor het duo leiderschap. En dat, terwijl er nooit eerder twee leiders zijn geweest voor het natuurgeloof. Laten we hopen dat meer daadwerkelijk beter is. De twee kersverse Aartsdruïdes zijn op het moment door het Wold

aan het reizen om gelovigen op de hoogte te stellen van hun nieuwe aanstelling.

Algemene Oproep

Het *Regiment Geneeskundige Troepen* zoekt gemotiveerde mensen die ons willen versterken. Geneeskundige vaardigheden zijn gewenst, maar niet verplicht.

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen met Sergeant Cirdan Tasadur te Umbrië.

Grafheuvel geopend

Door Lys Amet – Na eerdere meldingen van verstoringen hebben onderzoekers de grafheuvel bij het Mekkerbos geopend, nadat het veilig werd geacht er binnen te treden. Van binnen leek het graf op een omgekeerd schip, met klei tussen de span-ten.

Binnen werden twee menselijke skeletten aangetroffen. Een van een naar alle waarschijnlijkheid oude man. Deze was van de in het graf aanwezige troon gegooid waar zijn handen en benen nog aan geketend waren. Het andere skelet was van een vermoedelijk jonge vrouw, van wie het vermoeden bestaat dat zij een offer was.

Hoewel de skeletten duidelijk maakten dat er lange tijd verstreken was sinds de ten

ruste legging, bleken de aanwezige voorwerpen nauwelijks last te hebben gehad van de tand des tijds: de troon van mare-takhout, waar waarschijnlijk de man op gezeten had voor deze aan de kant gegooid werd, zag eruit of hij deze lente nog knoppen droeg, en roest had zich nog nauwelijks meester gemaakt van de bijl en de sax die aangetroffen zijn.

Vermoedelijk hebben grafrovers de heuvel betreden en ruzie gemaakt over de buit, maar dat verklaart niet dat juist de gouden ketenen van de vrouw, de verzilverde ketenen van de man en het met goud en edelstenen ingelegde kistje waar zich een aantal edelstenen en zilveren figuren in bevond niet zijn meegenomen.

Hoe het ook is, de runen die in de span-ten waren gekrast en het primitieve verhaal dat in de aangestampte klei zat zijn nog verre van volledig onderzocht.

Transport Natuursteen naar Lopik

Via de haven van Helmhaven is een partij van zeer exclusieve natuursteen onderweg naar het hoofdkwartier van de strijders-eenheid bekend als de Petraei in Lopik. De havenmeester van de havenstad hult zich in stilzwijgen rond de afkomst van het transport, maar onze correspondent ter plaatse heeft uit goede bron vernomen dat het transport op het galjoen “Wanja I” in

het afgeschermd deel van de haven zou zijn gearriveerd. Dit deel van de haven wordt streng bewaakt, en voornamelijk gebruikt voor speciale transporten van Keizerlijk belang. Het galjoen zou ten andere met enige regelmaat gebruikt worden als transportmiddel van de Keizerlijke Familie. Volgens geruchten zou de bekende steenhouwer Nicolaas Verduin, de ontwerper van het grafmonument van Keizer Hakkim II, met het transport meereizen.

Huurlingen gezocht!

Verdedig de Wilde Landen, versla de vijand, word rijk en gerespecteerd. Word huurling! Meld je aan bij de orde van Ru-Ha!

Contactpersoon: Alexander van Eik - Umbrië

Namens het Regiment Geneeskundige troepen - Divisie Umbrië willen wij onze gevallen kameraad herdenken:

Aradir
Soldaat 2e klas

Gestoven in de avond van de 28ste van de herfstmaand, Leta 26.

Wij zullen je niet vergeten.



Midden op haar levenspad is onverwacht van ons weggerukt:

Mirabelle Bittervoorn

Zij was een magistrale magiër en een inspiratie voor velen die zochten naar antwoorden. Haar heksentoeren op alchemisch gebied zullen ons altijd bij blijven.

Maar haar grootste talent was haar vermogen om vrienden te maken.

Rust zacht, lieve vriendin.

G

Meisje toch... Wie moet me nu helpen met de soep?

Slaap zacht. Kus,

Je tante

Met verslagenheid nemen wij afscheid van onze dierbare vriendjes en lieve kinderen

Mieke, Wilfried, Gert en Antje

Jullie wisten vast niet dat die sprong in een put fataal zou zijn.

- Kinderen en verzorgers weeshuis
Wezembeek -

*In de bloei van hun leven en met grootse plannen voor de toekomst zijn na een tragisch
ongeluk uit ons leven gerukt*

Leo Eik en Siebe Boyard

Heel alleen
Zonder geluid
Heel alleen
Stil en stil
De stilte zo fijn
De vogels ze fluiten
De stilte hier buiten
Stralen van warmte
De kracht van de zon
Stilte de stilte
De natuur het bezong

Mede namens Keizerin Leta
en kroonprinses Shagar

wenst paladijn Rodwyn, hertog van Ak-
kra, opperbevelhebber der Keizerlijke
Legers,
een laatste groet te brengen aan de ge-
vallen, gestorven in het harnas tijdens
de strijd in het Wold.

Zij stierven als helden.

- Ingezonden Brief -

Mijn heer de Resident,

Staat gij mij toe, in mijn dankbaarheid voor de welwillende behandeling die gij het Umbrische volk dag op dag hebt gegeven, zorgen te hebben over uw rechtvaardige luister en u te zeggen dat uw ster, tot heden zo gelukkig, bedreigd wordt door de schandelijkste en meest onuitwisbare bezoedeling?

Gij zijt ongeschonden uit kwalijke belastingen gekomen, gij hebt harten veroverd. Gij lijkt schitterend in de opbouw van dit schone land waarin wij mogen verblijven, en gij maakt voorbereidingen om de eerste stap te zetten in de grote eeuw van arbeid, waarheid en vrijheid.

Maar welk een moddervlek op uw naam – ik bedoel op uw bewind – is deze afschuwelijke zaak van de Synode in ‘t Wold! Daar waar demonenaanbidders en vijanden van het Keizerrijk vrij rond paradeerden en hun vuige praat kwistig onder het volk rondstrooiden, een belediging van alle waarheid en alle gerechtigheid. Er is niets meer aan te doen, Umbrië draagt nu voor altijd een schandvlek, de geschiedenis zal schrijven dat het onder uw residentschap was dat een dergelijke immorele misdaad bedreven had kunnen worden.

Zij hebben het gewaagd, dan zal ik het ook wagen. De waarheid zal ik spreken, volledig en totaal, want dat heb ik beloofd te doen als de structuren die daartoe aangesteld zijn het niet doen. Het is mijn plicht te spreken, ik wil niet medeplichtig zijn. Mijn nachten zouden verstoord worden door de geest van de onschuldigen die daarginds zullen gaan boeten, onder de vreselijkste misleidingen, voor een misdaad die zo eenvoudig voorkomen had kunnen worden.

En ik roep tot u, mijn heer de Resident, deze waarheid, met al mijn opstandige kracht van een eerlijk man. Voor uw eer ben ik ervan overtuigd dat u er niet van weet. En aan wie zal ik het nietswaardige gepeupel, de ware schuldigen aan de kaak stellen, als het niet aan u is, de eerste magistraat van het land?

Eerst de waarheid over de gebeurtenissen in ‘t Wold.

Aldaar is door een vertegenwoordiging van de wereldlijke en Goddelijke machten gehoor gegeven aan, naar men zegt, een visioen. Een gezamenlijk visioen zelfs. Al is nooit aan het licht gekomen noch gebracht van welk een macht of kracht dit visioen afkomstig zou zijn. Neen, een misleide visser deed zelfs nog doorzichtige pogingen het visioen kracht bij te zetten door keer op keer weer wartaal uit te slaan om vervolgens ten aarde te storten. In dit alles werd hij bijgestaan door een op macht beluste vrouwspersoon die een duister amulet droeg.

En daar dit alles nog niet zorgwekkend genoeg was verschenen diverse beruchte en vermaledijde lieden ten tonele om zich bij het geheel te voegen. Kettters wiens dwalingen ik niet verder zal beschrijven om het zielheil van de lezers niet te besmetten. Demonenaanbidders die openlijk hun affiniteiten ten toon spreidden. Moordenaars van menig familielid van inwoners van Umbrië in de vorm van Alven. Renegaten die de regels der tovergilden aan hun laars lapten. Het scheen bijkans alsof de spon uit het vat des chaos was getrokken zodat alles wat de wereld in de afgrond kon storten vrijelijk 't Wold binnen kon stromen.

En ondanks dat openlijk de ondergang van alles en iedereen werd verkondigd als reden voor dit sinistere samenzijn, werd er enkel onderling gesproken in achterkamers na het ondergaan van de zon.

Geen daden werden verricht, geen teken werd gegeven, geen stap op het pad der verlossing werd gezet. Zij die zouden moeten beschermen verbleven in innig gezelschap van zijn waarvoor beschermd zou moeten worden.

Deze euvele ontwikkelingen cumuleerden in een bloedbad van geweld toen de dag na al deze betreuenswaardige ontwikkelingen 't Wold plotsklaps wemelde van de onnatuurlijke creaturen en gedrochten die vervolgens menig eerzaam burger het leven hebben ontnomen. En alles geeft blijk van het vermoeden dat dit slechts een eerste stap is naar de put der verdoemenis. Het heeft er alle schijn van dat de doemprofeten zijn wedergekeerd en met hen het noodlot wat in hun voetsporen welig tiert.

Dit is dan de eenvoudige waarheid, mijn heer de Resident, en ze is weerzinwekkend, ze blijft gedurende uw residentschap een schandvlek. Ik vermoed wel dat gij in deze zaak geen enkele macht hebt, dat gij de gevangene zijt van de wet en van uw omgeving. Gij hebt echter niet minder de plicht van een man, waaraan gij denkt, en die gij uitoefent. Het is trouwens niet zo dat ik wanhoop bij de wereld van triomf. Ik markeer het met een heftige zekerheid: de waarheid komt eraan, en niets zal haar tegenhouden. Met dit schrijven reeds begint de zaak, want vandaag is de tijd rijp: aan de ene kant willen de schuldigen niet dat hun zaak aan het daglicht

treedt, aan de andere kant zullen de zuiveren van ziel hun leven geven opdat recht wordt gedaan. Sluit men de waarheid onder de grond, dan verzamelt ze zich daar, dan krijgt ze een kracht als van een explosie, en op die dag dat die uitbarst, zal ze alles met zich meenemen. Men zal wel zien of men daarop voorbereid kan zijn, op deze opzienbarende ramp.

Maar deze brief is lang, mijn heer de Resident, en het is tijd om tot een conclusie te komen.

Ik beschuldig de aanwezige Gildemeesters Calesta en Cornelius van de Tovergildes van het samenwerken met renegaten. Door hun totale inertie hebben zij bij het volk het zaad gepland dat het overtreden van de gildewetten slechts een oplosbare dwaling is. Volgelingen van de verfoeide Bru zijn gearriveerd, getolereerd en weer ongeschonden vertrokken en hebben de egards ontvangen die voorbehouden zijn aan hen die ons land enkel op uitzonderlijke wijze hebben gediend.

Ik beschuldig Ridder van de Rode Roos Van Ramsteen van het willens en wetens toestaan van openlijke renegatie. De volgelingen van de verachte Bru hebben in zijn aanwezigheid als pauwen met hun staart gespreid rond geparadeerd. Het volk aanschouwde de ogenschijnlijke machteloosheid van de orde van de Rode Roos en weende.

Ik beschuldig de vertegenwoordigers van de geloven van de Jaden Hemelkeizer, Generaal, Zon en Natuur van het collaboreren met kettters en demonenaanbidders. Uit allerlei lagen van de vier door de Keizerin toegestane geloven is openlijk gesproken met lieden die openlijk hun aanbidding voor ongoden verkondigden. Daarmee zijn zij mede schuldig aan het bezoedelen van het zieleheil van de bevolking van Umbrië.

Ik beschuldig de volgelingen van De Generaal van het openlijk erkennen van demonen die aanbeden wordt in Incendia. Deze noeste bijdragers schaarden zie openlijk aan de zijde van hen die openlijk het hoofd buigen voor een schepsel dat het aangezicht van onze wereld niet waardig is.

Ik beschuldig alle aanwezige militairen van het buigen van de knie voor hen die nog zo kort geleden Umbrië trachtten te verwoesten: de alven. Deze wezens werden openlijk geduld en zelfs als zij hardwerkende ingezetenen van Umbrië betitelden als minne zoogdieren werd hen

geen strobreed in de weg gelegd om hun snode plannen ten uitvoer te brengen. Deze wezens die de oorzaak zijn van duizenden doden en de bijkans fatale ondergang van Umbrië werden ingehaald als gewaardeerde gasten die nog nooit een vlieg kwaad hadden gedaan.

Wat betreft de personen die ik beschuldig, ik ken ze niet, ik heb ze nooit werkelijk ontmoet, ik heb geen wrok tegen ze en geen hekel aan ze. Het zijn voor mij slechts poppen, geesten van sociale en morele wandaden. Wat ik hier doe is slechts een revolutionaire manier om het doen van waarheid en gerechtigheid te verhaasten.

Ik heb slechts een hartstocht, die van het licht, in naam van het volk dat zo heeft geleden en dat recht heeft op geluk. Mijn brandende protest is slechts een kreet van mijn ziel.

Aanvaard, mijnheer de Resident, de verzekering van mijn diepe respect.

De Nachtzon