

# DE WILDE POST



Jaargang 27  
Nummer 1

Anno Leta 25  
Pagina 1

## Diepgaand onderzoek naar terechtstelling senator Senaat reageert furieus, inquisitie pleit onschuldig

DOOR JAGO VAN WIJCK

De geheel onverwachte terechtstelling van de bekende senator Gerard Wanders te Demsterkloof houdt de politieke gemoederen in de hoofdstad volop bezig. Tijdens een rondreis door Umbrië is de bekende oud-militair en welbespraakt politicus volgens ooggetuigen hardhandig ondervraagd en vervolgens geëxecuteerd door de Keizerlijke Inquisitie na beschuldigd te zijn van verraad. De senaat reageerde furieus en tekende direct in niet mis te verstane bewoordingen protest aan bij de aarts-inquisiteur. In de wandelgangen werd zelfs om de hoofden van de verantwoordelijke inquisiteurs geschreeuwd. De Keizerlijke Inquisitie wees de aantijgingen bij monde van grootinquisiteur Sanka-Ra echter met klem van de hand. "De inquisiteurs ter plaatse hebben gehandeld in overleg met, en onder auspiciën van, rode ridder Delpierre. De executie is in haar opdracht uitgevoerd. Als de senaat verhaal wil halen, dan moeten ze bij de gravin zijn. Al kan ik het niet nalaten om in deze kwestie op te merken dat wie zijn billen brandt, op de blaren

moet zitten," aldus de bekende Zonnepriester.

In reactie hierop heeft de senaat, als hoogste orgaan waaraan de ridders der Rode Roos verantwoording dienen af te leggen, de gravin met spoed ontboden. "De onderste steen zal boven komen in deze moordzaak!" aldus Yorick van Geffen, de secretaris en persoonlijke vriend van de onthoofde senator. "Meneer Wanders sprak met de stem van het volk, maar is van hogerhand willens en wetens de mond gesnoerd!" Ondertussen is gravin Delpierre onderweg naar Elerion-Stad, aldus Groot-Hertog Armand Latonville, grootmeester van de orde der Rode Roos. "Bovendien zal ik de gravin persoonlijk vergezellen tijdens haar gang naar de senaat," aldus de zeer invloedrijke ridder en edelman. "Als leider van de orde wil ik benadrukken dat ik de gravin onvoorwaardelijk steun. Laat het duidelijk zijn dat het in twijfel trekken van de acties van gravin Delpierre een klap in het gezicht van de gehele orde is en verstrekkende gevolgen kan hebben voor de verstandhoudingen tussen de orde en de rest van het Keizerrijk".

Ondertussen is het landhuis van senator Wanders te Elerion-Stad omgeven door kaarsjes, die door een vaste groep sympathisanten iedere avond worden ververst en ontstoken. Een bloemenzee siert de toegangspoort tot het riante onderkomen van de politicus. Secretaris Van Geffen geeft aan dat er binnenkort een stoet sympathisanten van de overleden senator symbolisch van de senaat naar zijn landhuis zal trekken, in absolute stilte “omdat ik en vele vrienden van Meneer Wanders met stomheid geslagen zijn.” Ook Rex en Fido, de twee hondjes van de senator, zullen in deze tocht meelopen. Naar een veilig onderkomen voor de aandoenlijke viervoeters wordt nog gezocht.

---

### **Trollendam een stuurloos schip** DOOR ALFRED VAN DE RONDELAER

Al langere tijd wordt baron Swentibold Hoen niet meer gesignaleerd in zijn baronie Trollendam. Dit tot grote ergernis van de inwoners die nergens terecht kunnen met hun grieven. Er is niemand die een luisterend oor biedt en de gewone hardwerkende Umbriër is weer eens de dupe van de bevliegingen van de adel.

Uw verslaggever kwam ter ore dat er veel onvrede heerst in het gebied en toog die kant op. Daar sprak ik met verscheidene lieden afkomstig uit de gehele regio en ik ben tot schrikbarende conclusies gekomen. Er heerst veel spanning en onrust onder de bevolking en een volksoproer lijkt slechts een kwestie van tijd. Ook zal er dan niemand zijn die de rust kan doen weerkeren, laat staan een oplossing bieden voor alle oorzaken van de gespannen sfeer.

Plaatselijke ordediensten zoals de schout van Trollendam, waren druk bezig met inpakken toen uw verslaggever zich bij hem voegde met enkele vragen en eenzelfde terughoudende aanpak werd op meer plaatsen in de baronie ervaren door mijzelf.

De vraag die gesteld moet worden luidt dan ook: Wat gaat baron Hoen aan al deze problemen doen en wanneer?

---

### **Gravin beëindigt haar inspectietocht** DOOR ALDERIC HOFMACHER

*Een vruchtbare poging om de kloof met de burger te verkleinen*

De recent aangestelde gravin Gerda Delpierre van Swamp tot Kloof, heeft onlangs haar inspectietocht door het graafschap afgesloten.

Onder begeleiding van haar persoonlijke staf is zij teruggekeerd naar haar kasteel, waarna zijn direct is doorgereisd richting Elerion-Stad voor “dringende zaken”.

Haar secretaris, de heer Kurt Smith is begonnen met het verwerken van alle gegevens en hij wist ons te melden dat er zeer interessante zaken zijn opgevalen. Naar het schijnt heeft hij oog voor bepaalde dingen die een ander niet direct aan het denken zetten.

De gravin kon ons kort voor haar vertrek naar de hoofdstad melden dat zij zeer verheugd is over het enthousiasme dat de inwoners van het graafschap tonen wanneer zij zich laat zien en een luisterend oor biedt. “Dat zie je niet overal, want ik heb een neef in Markenburgh en die klaagt steen en been!”, aldus een bakker uit het dorpje Rilze-Geien.

De onrust die recent ontstaan zou zijn in het klooster van Demsterkloof, werd ontkracht door de heer Smith. Hij gaf aan dat alle problemen in kaart zijn gebracht en waar nodig zijn opgelost. Dat geldt ook voor andere dingen waar de gravin tegenaan liep in haar gebied.

---

### **Nieuwe strategie werpt vruchten af**

DOOR FEMKE NEKEPA

Zoals in de vorige editie van de Wilde Post al gemeld is worden er goede resultaten geboekt in het oprollen van roversbendes. Getraind door een nieuwe adviseur weten onze troepen in de Wilde Landen de bendes gevoelige klappen toe te brengen. Na het reeds gemelde oprollen van de bende die Vina en omstreken terroriseerde is nu ook de omgeving van Zoutelande weer veilig.

De nieuwe strategieën die onze troepen hanteren worden aangeleerd door een naamloze man waarvan niets anders bekend is dan dat hij een handicap heeft. In de kroegen rond de commanderijen waar hij de troepen traint wordt met waardering gesproken over 'die manke', zoals hij vanwege genoemde handicap genoemd wordt.

Al meerdere keren heb ik geprobeerd een interview te verkrijgen met deze adviseur maar hij blijkt geen behoefte te hebben aan verdere bekendheid. Telkens ben ik door een begeleidende soldaat tegengehouden terwijl de naamloze adviseur zich moeizaam uit de voeten maakte.

De aangeleerde strategieën leiden tot gerichte en effectieve tegenacties. Bijzonder is de frequente inzet van magiers wat ertoe heeft geleid dat vele slachtoffers onherkenbaar zijn verbrand na een ontmoeting met onze troepen.

### **Afsluiting Incendia**

DOOR SYLVIA KREUKEL

De grens met Indencia was al nooit eenvoudig te passeren maar momenteel is het onmogelijk Incendia binnen te komen zonder diplomatieke opdracht. Van soldaten bij de grensposten horen wij geruchten over interne onrust. Zo zou er onvrede bestaan bij de priestresses over het optreden van de keizer en zijn twee belangrijkste adviseurs. Uit een andere bron hoorden wij dat er sprake van zou zijn dat de eerder genoemde adviseurs zich terug zouden trekken van het keizerlijke hof.

Hiermee zou tegemoet gekomen worden aan de onvrede onder de priestresses. Wat dit voor gevolgen zal hebben voor de verhoudingen tussen de twee keizerrijken zal in de toekomst moeten blijken.

---

### **Hertog verdwenen?**

VAN ONZE REDACTIE IN PELINOR

De hertog van Batori is al ruim een half jaar niet meer gezien in Pelinor. Hofkringen in Pelinor verzekeren ons dat de hertog wel vaker voor langere tijd zijn domein verlaat.

"Dragomir is ook in het verleden al meer malen een hele tijd niet aan het hof verschenen." aldus Cambrinus baron Sunderda aan het hof van Pelinor de 198<sup>ste</sup>. "Ik kan mij herinneren dat ik hem een jaar of vijftien geleden ook een periode van een maand of zes of zeven niet gezien heb. Niets om je druk over te maken."

Geconfronteerd met de uitspraak van baron Sunderda wist een anonieme scribent van de kanselarij in Pelinor te melden dat er natuurlijk wel een verschil is tussen je een maand of zes niet aan het hof laten zien en compleet verdwijnen.

## VAKANTIETIPS VOOR U GETEST

### *Avontuurlijk aangelegd?*

Voor de op adrenaline beluste reiziger kunnen wij in deze nieuwe rubriek in uw Wilde Post een Umbrisch gebied met een wel héél divers aanbod aan vermaak aanbevelen. Het mag u verbazen: Demsterkloof, tot op heden voornamelijk bekend om zijn wollen mutsen van topkwaliteit, gewillige schapen en het gastvrije Gele Klooster, bevolkt door eerder saaie wetenschappers van alle aard, biedt sinds kort het neusje van de zalm voor de iets avontuurlijker aangelegde kilometervreter.

Staan we even stil bij het reeds genoegzaam bekende Gele Klooster. Niet alleen kan deze pleisterplaats, van oudsher een bezoek meer dan waard, actueel prat gaan op een uitzonderlijk verfijnde keuken aan méér dan redelijke prijzen; de zelfdiscipline van de bewoners ten spijt, zijn ook de nachtelijke slemppartijen er niet te versmaden. Rang en standen doen niet terzake: de kenner van geestrijke dranken kan er zich, in goed gezelschap, naar hartelust uitleven tot in de vroege uurtjes. Neem zelf uw meest geliefde vloeistoffen mee en verbroeder in een aangenaam kader met gelijkgestemden. Geen monnik zal er om malen. Spiritualiteit van het zuiverste water!

Laat het recent door overheidwege verwijderd van de mysterieuze symbolometer, het meesterstuk van moderne wetenschap en tot voor kort uniek onderdeel van de rijke collectie parafernalia van het Gele Klooster, u niet van een bezoek weerhouden. Liederen die gepassioneerd worden door de wetenschappen en/of de verfijnde kunst der metaalbewerking, zonder zich echter geroepen te voelen tot de

spirituele onthechting van het ware kloosterleven, vinden in het klooster alsnog een uitgebreide collectie aan bizarre metalen voorwerpen, voorheen ingebouwd in de plaatselijke bevolking. Lacht het geluk u tijdens uw bezoek werkelijk toe, dan kan u zelfs nog functionerend implantaten bewonderen als onderdeel van een enkele monnik die de hoogdagen van een bijzonder onderzoeksproject nog “in den vleze” mocht meemaken. Het bekijken méér dan waard, en nergens anders te zien!

Boslopers mogen zich in Demsterkloof verheugen over spannende uitstappen in een sfeervol woud. Als het meezit, ervaart u persoonlijk een pittige aardshok, maakt u kennis met de warme geborgenheid van een onweerstaanbaar zomp gat, of ontmoet u de plaatselijke fauna, netjes geschubd en tuk op een spelletje trolbal. Opgelet: ze spelen om te winnen en interpreteren de regels nogal ruim. Een gezellige boskroeg annex handelspost biedt een veilige rustplaats tussen twee wandelingen in.

Verhalen over hordes huilende kannibalen die bij dag én nacht van zich laten horen, behoren tot het verleden. Deze specifieke attractie werd immers recent door een wel erg enthousiaste groep bezoekers compleet stuk gemaakt. Nochtans worden nachtelijke uitstapjes nog steeds ten zeerste aanbevolen: op het scherp van de snee kan u, zo gewenst, van zeer nabij kennis maken met geanimeerde lichamen van sinds lang afgestorven tweevoeters, al of niet van puntoren voorzien. Ondanks het feit dat ook dit opmerkelijk stukje lokale traditie niet zo lang geleden moest lijden onder een teveel aan aandacht van daadkrachtige bezoekers, bleef de bron van dit vermaak blijkbaar intact, en is, aldus specialisten, de kans niet denkbeeldig dat in de nabije toekomst opnieuw nachtelijke parades in

oude klederdrachten georganiseerd zullen worden.

Om af te sluiten willen we ook de lokale passiespelen onder uw aandacht brengen. Zonder gevolg blijvende collectieve schuldbekentenissen worden afgewisseld met zwaarwegende, later weerroepen dan wel verzwaarde beschuldigingen namens ketterij aan het adres van schijnbaar eerbare lieden, publieke demonstraties “moderne ondervragingstechnieken” en “ezels efficiënt executeren”, hazewindrennen in woudloperspak en, op aanvraag, dood-door-verassing bij klaarlichte dag. Voor de kleintjes is er het hamstervangen, het chocoladefontein-likken of het pollepelwerpspel, zo gewenst te combineren mits het tijdig indienen van een aanvraag bij het keukenpersoneel.

Het zal dan ook niemand verbazen dat deze voorheen veeleer door het massatoerisme genegeerde streek inmiddels een sterke reputatie heeft opgebouwd als dé locatie bij uitstek voor het organiseren van grootschalige trouwpartijen, inclusief prachtige zonsonder- en -opgangen en een overvloed aan heraldisch verantwoordde taart.

Demsterkloof : een bezoek meer dan waard. Onvergetelijke momenten gegarandeerd...

Namens de Toeristische Dienst voor Umbrië  
Y

---

**Grootse plannen voor Wezembeek.**  
DOOR FRANCINA BOUWMEESTER

Na het aanstellen van de nieuwe baron komt Wezembeek wederom tot leven. In gesprek met Baron van Galen tot Wezembeek worden de plannen met

het dorp uit de doeken gedaan. Wij spreken af op een regenachtige dag in het stadhuis. Van Galen: “Ik heb drie doelen gesteld voor Wezembeek. Ten eerste zal Wezembeek weer moeten groeien, in bewoners en in handel. Ten tweede zal er zo snel mogelijk een weeshuis geopend gaan worden. Ten derde en laatste zal het lokale orkbal team ‘de Wezembeekse Beukers’ in oude glorie hersteld worden.”

Wezembeek is gelegen in de splitsing van rivieren de Demster en de Boo. Wezembeek was voor de alvenoorlog een heel behoorlijk dorp, een kleine stad in zijn hoogtij dagen. De gevolgen van de alvenoorlog zijn helaas nog zichtbaar, er staan vele panden leeg en de haven is nog steeds grotendeels in puin. Van Galen: “Om de wederopbouw van Wezembeek te stimuleren krijgen nieuwe bewoners een vrijwaring van belastingen gedurende de eerste twee jaar. “ Tevens heeft de baron een kantoor geopend om de nieuwe bewoners spoedig aan huisvesting te helpen. Nieuwe bewoners kunnen zich bij het stadhuis melden bij Dhr. Boecke. Boecke:”We zijn pasgeleden begonnen met de reparatie van een aantal panden aan de Scheepslaan. Deze woningen worden tegen lage tarieven naar draagkracht van de inwoners verhuurd, zo proberen we nieuwe Wezembekers snel van woonruimte te voorzien.”

Gedurende de alvenoorlogen zijn veel kinderen wees geworden. Deze groep kinderen zwerft in en rondom Wezembeek vanwege de vele leegstaande panden. Voor deze wezen gaat de baron een weeshuis opzetten, dit vergt een grote investering. Van Galen: “Ik kan het niet langer aanzien dat deze kinderen zo lijden! Ze eten slecht, zijn slecht gekleed en onderling zijn er veel schermutselingen. Het weeshuis zal eten, structuur en veiligheid bieden.”

Baron van Galen geeft aan dat de fondsen en middelen heden niet toereikend zijn, ondanks dat ziet hij het als een persoonlijke missie die zo snel mogelijk volbracht moet worden.

De laatste verandering die de Baron zal brengen is dat het oude orkbal team 'De Wezembeekse Beukers' weer in het leven wordt geroepen. Voor de alvenoorlog was het eerste team een gevreesde tegenstander, dat bekend stond in de wijde omtrek van Wezembeek. We spreken natuurlijk over de sterspeler, wijlen, Johan – het monster – van den Eijnden. In zijn nagedachtenis zal het clubhuis naar hem vernoemd worden. De twee velden zijn nog steeds in relatief goede staat, met wat kleine reparaties zullen ze weer in gebruik genomen kunnen worden. Van Galen: "de geplande herstart zal 2 dorpsbelangen dienen. De sport zal de dorpskinderen een goede afleiding bieden, waar ze nu nog hun energie steken in de onderlinge gevechten. Tevens zal de sport de saamhorigheid onder de volwassen inwoners vergroten. Om de kinderen te inspireren en Wezembekers hun trots terug te geven heb ik een coach aangesteld om de juiste spelers te zoeken en te motiveren. We zijn nog op zoek naar capabele spelers."

Zoals u heeft kunnen lezen komt het dorp weer tot leven onder leiding van de nieuwe baron. Echter is nog niet iedereen daarvan overtuigd, in een eerder gesprek met Janus Visser, geboren en getogen in Wezembeek, werd duidelijk dat de bevolking slechte ervaringen heeft met een niet-Wezembeker heerser. Dhr. Visser: "Hij moet niet denken zomaar alles te veranderen, zijn voorganger heeft bijvoorbeeld de kerk willen herbouwen. Zijn plannen hebben de gemeenschap veel geld gekost, echter zijn zijn plannen zonder zichtbaar resultaat gebleven."

### Ingezonden bericht

De Inquisitie is op zoek naar de volgende personen op grond van ernstige verdenkingen van het beoefenen van ketterse activiteiten:

Glorelein  
Gerar  
Calesta  
Lambik  
Mirabel

Alle informatie betreffende hun verblijfplaatsen en activiteiten dienen door te worden gegeven aan Jacobus D'vina

---

### Ingezonden bericht

*"Demstervijf, Staak het pad van wraak of u en de uwen zullen zelf worden verteerd."*

O.

---

### Ingezonden bericht

Het kan toch niet zo zijn dat alles maar gaat zoals het gaat? Het is toch niet normaal wat er zo al gebeurd? Laten we nu eens op houden met al die dingen die niet deugen en beginnen met te doen wat we werkelijk zouden moeten doen. Want ik voorspel dat als het zo door gaat, dat als dingen niet veranderen dat er dan zaken zullen geschieden die anders niet zouden zijn voorgekomen. Laten we met ons allen onze verantwoordelijkheid nemen en elkaar aanspreken op wat we wel of niet doen. Want alleen samen komen we verder.

Rutger Ten Mark  
Gildemeester van het Kiepeltongilde





*Met intens verdriet en oprechte trots  
gedenken wij:*

***Magister doctor Glorelain  
van Reycksteen***

*Hij is gestorven zoals hij leefde, door  
zijn eigen keuze.*

*Wat ons rest is de herinnering aan zijn  
toegewijde inzet voor het keizerrijk ten  
bate van onder andere:*

- de vernietiging van de demonheer  
Bileth;
- het genezen van de Gele Koorts;
- de wederopbouw van de bibliotheek  
van het hertogdom Batori;
- het stoppen van de kwalijke mentale  
invloed van Gurlja alven op mensen;
  - het voorkomen van onschuldige  
slachtoffers bij een grootse demonen-  
strijd;
- het vernietigen van de gevaarlijke  
buitendimensionale ruimte "Het  
Naast".

*Steunbetuigingen zijn welkom bij de  
familie Van Reycksteen te Moorde-  
naarsgat.*

ars magisterium est

De Rode Klauw herdenkt

**Victor Schoonveld**

Gelovige van de Generaal  
Soldaat tweede klas.  
Strijder.

Gestorven, op zoek naar zijn antwoord.

"Leve Robin, Leve De Ware Generaal"  
Names De Rode Klauw  
Ian G. Bank.  
Priester van De Generaal

Het werd, het was, het is gedaan.

*M. Vezelis*

**LOETE**

Postuum toegekend:

- \* Erkentelijkheidsmedaille in de Orde  
van het Bronzen Zegel
- \* Eervolle vermelding in de kronieken  
van het postbestellersgilde

*Vervangend weten  
Glijdend naar mist  
Was je vergeten  
Wat je ooit wist  
Nu er weer licht is  
Weet - voelen wij  
Is wat verricht is  
Als warm wassend tij*

**Alexandra Tabbelarius**

*Gezocht wegens ketterij  
Aymal de liegende monnik*



*Eén en ieder wordt verzocht signalementen van deze  
persoon te melden aan het lokale gezag of rondrijzende  
Inquisiteurs.*

*Indien uw melding leidt tot zijn arrest komt u in  
aanmerking voor een geldelijke beloning.*