

DE WILDE POST



Jaargang 26
Nummer 3

Anno Leta 24
Pagina 1

Nieuwe bestemming voor heilig klooster

DOOR SYLVIA KREUKEL

Op Hitsuji eiland, voor de kust van de Noka Ryoshi provincie in de Haribdische eilanden, staat een ontzagwekkend klooster, enorm in omvang en adembenemend in schoonheid. De muren van kalksteen en bamboe, en de dakpannen van rood en goud glazuur, zijn in perfecte staat. En dat is wonderbaarlijk, want het klooster staat er sinds mensenheugenis verlaten bij, en het klimaat kan hier bar zijn. Legendes verhalen van een lang vergeten orde van vechtende monniken die hier hun opleiding volgden, maar daar is in de officiële geschiedschrijving van Noka Ryoshi niets concreets over terug te vinden. Ook de lokale bevolking liet het klooster met rust, bang voor onheil als iemand deze schone, en naar het schijnt heilige plek zou beschadigen.

Tot afgelopen voorjaar. In de grasmaand van dit jaar nam een groep monniken van de beroemde Gele Orde bezit van het klooster, in goed overleg met zowel het bestuur in Noka Ryoshi als enkele lokale notabelen. De monniken staan bekend als wijze lieden die zich vooral wijden aan het vergaren en verspreiden van kennis en wetenschappen. Hun Abt Vibhodi, leider van deze

groep, heeft een convenant ondertekent waarin de monniken toezeggen al hun kennis en kunde in te zetten om de lokale bevolking bij te staan, met name in het geven van onderwijs en in de (dier)geneeskunde. In ruil daarvoor verkreeg de orde het recht om het klooster van Hitsuji voor 101 jaar te pachten.

Ook de talrijke schapen op het eiland (Hitsuji is een oud Haribdische woord voor schaap) vallen onder het beheer van de monniken. Jolige vissers uit de buurt beweren dat het hen daarom te doen is - de monniken van de Gele Orde zijn allen afkomstig uit Demsterkloof, een gehucht in het noorden van Umbrië waar enkel schapenhoeders wonen.. Nu de Gele Orde zich niet langer schuil hoeft te houden (oudere lezers herinneren zich wellicht dat Keizerin Leta door deze Gele Orde als eerste erkend werd als rechtmatig opvolger van Hakim II), is er in het keizerrijk steeds meer interesse ontstaan in de kennis die deze Orde gedurende millennia bewaard heeft. De laatste tien jaar zijn dan ook tal van monniken vertrokken uit Demsterkloof, om elders in de wereld missiewerk te verrichten.

Enkelen trokken naar Elerion-Stad, maar er schijnen ook nieuwe kloosters te zijn gesticht in een verlaten fort te Noria, ergens hoog in de Drakenbergen in de Twaalf Provinciën, en zelfs één in een karavanserai in het verre Ponside. En nu ook op schapeneiland, Haribdië.

Uitspraak in zaak tegen senator
DOOR WUBBE VAN DER LAAS

Eindelijk is het dan zover; de rechters hebben uitspraak gedaan in de zaak tussen historicus Lei Pannengieter enerzijds en de roemruchte senator Norbert Brink anderzijds.

Al maanden hield deze zaak de gemeederen in de hoofdstad bezig, want alweer zou een senator betrokken zijn bij een schandaal. Daarom zag uw verslaggever de aanwezigheid van een hoge functionaris wiens naam wij op zijn verzoek niet zullen plaatsen. Echter, het feit dat deze persoon bij de zitting aanwezig was, zegt in feite genoeg. Men neemt de zaak hoog op.

Na een lang betoog door zowel de aanklagers als de verdediging, trokken de twee rechters zich terug om na een uur of twee weer te verschijnen. Onderbouwd door menig juridisch argument, werd de uitspraak gedaan; vrijspraak van alle ten laste gelegde feiten. Er zou niet voldoende bewijs zijn en de zeer weinige getuigen werden als niet betrouwbaar genoeg aangemerkt.

U begrijpt, Lei Pannengieter stormde daarop direct het gerechtsgebouw uit en is tot op heden niet meer gesignaleerd. Norbert Brink nam met een grote glimlach alle felicitaties in ontvangst en de hoge functionaris vertrok ook, nadat hij ondergetekende erg duidelijk maakte dat het plaatsen van een naam “niet handig” zou zijn.

Vlak voor het inleveren van dit stuk bereikte mij het nieuws dat de senator bekend heeft gemaakt direct te stoppen met zijn werkzaamheden en dat hij is geroepen door het geloof. De senator is vertrokken naar onbekende oorden.

Nieuwe Graaf voor Demster
DOOR JUSAN IKLI

Uit de hoofdstad – Het door het terugtreden van Hermann Guttenburg vrijgekomen graafschap van Swamp tot Kloof is beleend aan Gerda van Vinzgau. Deze uit de provincie Kalbe in Elsenia afkomstige edelvrouw is niet helemaal onbekend in de Wilde Landen. Tijdens de oorlog tegen de alven heeft zij ondermeer een bijzonder belangrijke rol gespeeld in de geslaagde evacuatie van Geelvoorde aan de vooravond van de slag rond dit onfortuinlijke dorp. Ook bij de verdediging van Brino Anjak, na de verwoestingen waarbij de paarse plassen zijn ontstaan, heeft zij een grote bijdrage kunnen leveren. Onder de bezielende leiding van de nieuwe gravin zal de Demstervallei ook in de toekomst een vredig gebied blijven. Naar verluidt maakt de gravin zo snel mogelijk een kennismakingsreis door haar nieuwe leen.

Ketters terechtgesteld
DOOR MONIQUE KRISTAL

Griffioen – Onder grote belangstelling is op het dorpsplein van Griffioen een groep van vijf demonenvereerders ontvoerd. In het dorp wordt gefluisterd dat de vereerders er zelfs van overtuigd waren dat het voorwerp van hun vereering een god zou zijn. Een betrouwbare bron binnen de inquisitie spreekt over ‘een ernstige bedreiging voor de stabi-

liteit van het keizerrijk'. Deze bron laat ook blijken dat de betreffende demon veel meer aanhangers zou hebben. 'Met de uitroeiing van deze cel is het nog lang niet gedaan', aldus een bron binnen de inquisitie, 'In heel de Wilde Landen woedt deze plaag. Het probleem is dat we geen naam van deze demon te pakken kunnen krijgen, al die ketters kennen haar alleen als hun meester.' Een uitgebreid interview met de inquisiteur vindt u elders in deze uitgave.

Plunderingen door Fjinnan ernstige bedreiging oostkust keizerrijk
DOOR WILLEKE VAN DER SCHAA

Al enige maanden wordt de oostelijke kust van ons keizerrijk geteisterd door plunderende Fjinnan. De dorpen daar hebben zwaar te leiden en als gevolg van deze drieste aanvallen dreigt een tekort aan voedsel en onderdak komende winter.

Een overlevende: "Het was vroeg in de ochtend, toen iedereen nog sliep. Ineens hoorde ik een vreselijk gebrul en ik zag het schijnsel van fakkels, fakkels die niet veel later verscheidene daken in brand zetten! Al snel werd het een grote chaos van schreeuwende mensen die werden aangevallen door woeste krijgers die de Fjinnan-taal spraken. Daarna werd het voor mij onmogelijk om te blijven, dus ben ik maar naar de akkers gerend. Daar heb ik het vertrek van die vreselijke mannen afgewacht en daarna ben ik teruggegaan naar het dorp om te kijken wie er nog in leven was. Nou mevrouw, dat was dus bijna niemand, zeg ik u!"

Aldus een ooggetuige en zo zijn er vele verhalen, het één nog erger dan het ander. Dan rest ons nog de vraag: Wat doen de autoriteiten?

Het antwoord daarop is even simpel als ongelooflijk: Niets! Navraag bij de verschillende grotere steden en dorpen leerde mij dat tot op heden geen actie is ondernomen door gebrek aan middelen en mankracht. Er zouden noodoproepen zijn verstuurd naar de hoofdstad, maar vooralsnog blijft een antwoord uit. Een diep trieste zaak.

Monniken leveren wonder der techniek
DOOR HAROLD KOECK

Stel, je hebt een molen waarmee je graan maalt, maar je bent altijd afhankelijk van de wind. Dan komt er ineens een machine die ervoor zorgt dat je niet langer de wind nodig hebt, maar altijd, dag en nacht kunt malen.

Voor de meeste mensen klinkt dit als een droom of iets uit een boek, maar sinds een paar weken is het voor molenaar Ernst Jolssen de werkelijkheid. Zijn molen is voorzien van een indrukwekkende machine die, werkend op water en vuur, ervoor zorgt dat er continu kan worden gemalen. Ernst had al meerdere tegenslagen te verwerken, de meest recente was een grote brand waardoor twee van de vier wieken vervangen moesten worden.

Nu kan de molenaar eindelijk flink geld gaan verdienen zonder dat het extra moeite kost. "Ja, een tijdje geleden kwam er zo'n in het geel geklede monnik langs en die vroeg of mijn molen een beetje draaide. Nou, toen ik had uitgelegd dat mij niet zo voor de wind ging, kwam hij met het voorstel om er iets aan te doen. " aldus de blijde molenaar Ernst Jolssen.

De machine is een sterk staaltje wetenschap en het kostte de monniken enkele jaren om dat technische wonder te perfectioneren. Zelf zijn ze er in het klooster van Demsterkloof erg be-

scheiden onder. Vragend naar een reactie kreeg uw verslaggever slechts te horen dat 'de stroom van de vooruitgang slechts één kant opgaat.' En met die voor mij onbegrijpelijke reactie kon ik het voorlopig doen.

Wellicht volgen er op korte termijn nog meer interessante ontwikkelingen.

Interview met een inquisiteur
DOOR MONIQUE KRISTAL

Waarom een interview met de Wilde Post?

U weet dat de inquisitie haar werk het liefst onopvallend doet. Het is echter van belang het publiek nu en dan te laten weten dat wij hard werken voor de geestelijke veiligheid van het keizerrijk en haar inwoners. Zeker in deze tijden waarin uit het hele rijk weer verhalen over verschrikkelijke ketterijen de kop opsteken.

Neemt het aantal kettters toe de laatste tijd?

We proberen ketterijen voortvarend aan te pakken waardoor ze niet de gelegenheid hebben uit te groeien tot zorgwekkende omvang. Het is zorgwekkend dat aanhangers van ketterijen zich meermalen zeer openlijk hebben gepresenteerd de afgelopen jaren. Het aantal kettters neemt niet alleen toe, de openheid waarmee zij hun ketterij durven uit te dragen ook. Zeker uit de meer afgelegen delen van het keizerrijk komen alarmerende berichten over kettters die hun ketterij min of meer openlijk verkondigen. Het is voor de inquisitie lastig voldoende mensen naar deze uithoeken te sturen om uitgebreide onderzoeken te doen naar de handel en wandel van deze individuen.

Heeft u de indruk dat kettters zich juist daar veilig voelen?

Gezien de berichten over de openheid waarmee kettters in de afgelegen gebie-

den van het keizerrijk hun ketterijen aanhangen zou je dat wel denken. Gelukkig zijn er ook in die gebieden nog voldoende rechtschapen en Godenvrezende burgers die niet aarzelen contact op te nemen met onze vertegenwoordigers. U moet niet onderschatten hoeveel informatie wij krijgen uit de anonieme verklaringen van mensen uit de provincies. Op basis van deze verklaringen kunnen wij gericht kettters uit de bevolking plukken en onschadelijk maken. Hierbij moeten we ons noodgedwongen richten op die gevallen waarbij de meeste invloed op de omgeving bestaat. Het is eenvoudig onmogelijk alle ons bekende kettters direct aan te pakken.

Bedoelt u dat er een tekort aan inquisiteurs is?

Het is niet zozeer dat er een tekort is aan inquisiteurs maar de eisen die aan hen gesteld worden voordat ze tot het uitvoeren van een ontkettering kunnen overgaan zijn eenvoudigweg te stringent. Met de nieuwe richtlijnen die onze inquisiteurs binnenkort toegestuurd zullen krijgen hopen we de achterstand snel te kunnen inlopen.

Kunt u iets zeggen over deze richtlijnen?

Ik weet niet of we het publiek daarmee willen vermoeien. Het betreft tenslotte officiële richtlijnen die voor niet inquisiteurs niet altijd vlot te begrijpen zijn. Waar het in het kort op neerkomt is dat het bewijzen van een ketterse overtuiging eenvoudiger wordt. De inquisiteur krijgt meer vrijheid in het beoordelen van de aanklacht en de omvang van het aangeleverde bewijs. Hierdoor kan het verhoor van de ketter verkort worden of zelfs achterwege blijven. Het verkort daardoor de weg van melding van een ketterij door een oppassende en goedwillende burger en de ontkettering van de overtreder aanzienlijk. Natuurlijk zal er soms sprake zijn van een uit de hand gelopen burenruzie maar

voorkomen is beter dan genezen zeg ik altijd maar. Zachte inquisiteurs laten stinkende ketterijen na is niet voor niets het spreekwoord. Laten we zeggen dat met de nieuwe richtlijnen onze mensen in het land meer tijd overhouden datgene te doen waarvoor zij zijn aangesteld en dat is het opsporen en ontketteren van kettters

Demsterkloof weer opgeschrikt door aardbevingen

DOOR RUPERT VAN BEERSEL

Lange tijd was het rustig rond het klooster van Demsterkloof, maar sinds enkele weken worden de bewoners opgeschrikt door flinke aardbevingen. Dit is op zijn minst opmerkelijk, omdat de aarde daar al jaren niet meer heeft geschud.

Sommige zwartkijkers zijn er als de kippen bij om het einde van de wereld aan te kondigen, maar mensen die een realistischere kijk op de zaak hebben, verklaren dat het gaat om lichte aardshokken die waarschijnlijk zijn ontstaan door de zware knallen die sommige apparaten voortbrengen. Apparaten die door de monniken van het klooster zijn uitgevonden.

De meeste inwoners van het gebied zien het allemaal niet al te somber in. Het zal wel weer overgaan, is de mening van bijna iedereen. Een houthakker grapte zelfs dat je nooit weet wat voor interessante geheimen de grond zal prijsgeven na een beving.

De monniken op hun beurt zullen trachten zo min mogelijk knallen te laten ontstaan uit hun bouwsels en daarmee lijkt de zaak afgedaan.

Roversbende opgerold

DOOR TRISTAN LEEFLANG

De roversbende die al enkele maanden de omgeving van Vina onveilig maakte is door een grootschalige operatie van het Keizerlijke leger volledig opgerold. Om problemen in de toekomst te voorkomen is besloten nabij het dorp Teni Amelak een kleine doch permanent bemande commanderij op te richten. In de praktijk bleek dat de rovers rekening hielden met de tijd die militairen uit de commanderij te Brino Anjak nodig hadden om de streek rond Vina te bereiken. Door het vertrek van de militairen af te wachten en vervolgens enkele dagen later hun slag te slaan, kon de bende redelijk wat buit vergaren tot de wederom gearriveerde militairen onverrichter zake vertrokken terwijl zij hun collega's in de nabijgelegen bergen heimelijk inseinden. De nietsvermoedende rovers konden hierdoor bij hun nieuwe plunderronde relatief eenvoudig bijeen worden gedreven en overmeesterd. De in een schuilplaats nabij Vina verzamelde buit van de bende is onder begeleiding van een paladijn der Jaden Hemelkeizer geretourneerd aan de rechtmatige eigenaren.

Nieuw-Trollendam Hernoemd

DOOR JAGO VAN WIJCK

Op verzoek van baron Swentibold Hoen is het dorp Nieuw-Trollendam hernoemd tot Trollendam. De baron had in deze periodiek laten optekenen wars te zijn van "nieuwewets gedoe" en het dorp graag Trollendam te noemen. De afdeling cartografie te Nieuw-Woudenburg heeft deze naamswijzigingen onlangs bevestigd. "De baron heeft als lokaal bestuurder het volste recht dergelijke wijzigingen door te

voeren," aldus archivaris Van Grosveld. "De naamswijziging die tijdens de wederopbouw van het voormalige, tijdens de alvenoorlog volledig verwoeste dorp is doorgevoerd op verzoek van de op dat moment als vluchtelingen in kamp Griffioen verblijvende ontheemde bewoners komt hiermee te vervallen." Dat er nu twee kernen met exact dezelfde naam bestaan, het aan de rand van het Wold gebouwde Trollendam (voorheen Nieuw-Trollendam) en de ruïnes van het oorspronkelijke dorp zal de eerste jaren nog voor wat verwarring zorgen, maar een generatie later weten de mensen niet beter", aldus de archivaris. "Al gebied eerlijkheid mij te zeggen dat het mij niets zou verbazen als de ruïnes van het oude dorp in de volksmond Oud-Trollendam genoemd gaan worden".

Wonderbaarlijke ontsnapping in Waaigat!

DOOR TIBBE AALSCHOLVER

Na een heldhaftig optreden van petrai op rondreis zijn in Waaigat recentelijk de uitbaatsters van de Zoute Bolk, de gezusters Haring, en hun beschermers opgepakt. De dames werden beschuldigd van het handelen van illegale componenten. Het is uw verslaggever niet duidelijk geworden of dat ook echt gebeurd is, want in gesprekken met lokale aanwezigen komt er een nogal vreemd beeld naar voren. Er zijn er die zweren dat de beschermers en de gezusters eerlijke, oprechte en integere mensen zijn. Maar een bijna net zo grote groep geeft aan dat ze niet te vertrouwen zijn en manipuleren. Daardoor heeft de verslaggever ook niet kunnen staven of de aanhouding op gerechtvaardigde gronden is uitgevoerd.

Na de aanhouding zijn allen opgesloten

in het plaatselijke cachot voorzien van een vertrouwde bewaker. En de volgende dag zou de aanwezige ridder van de zwarte roos zijn oordeel vellen nadat de aangeklaagden, bijgestaan door een verdediger van de Jade Hemel Keizer. Opmerkelijk was wel dat de ridder openlijk zijn twijfels had bij de betrouwbaarheid van het zogenaamde bewijsmateriaal. Al met al was de schrik groot de volgende ochtend toen men de afgesloten deur opende en het schijnbaar levenloze lichaam van de bewaker vonden. Volgens de plaatselijke chirurgijn was de man ernstig verzwakt, waarschijnlijk ook omdat op de muren een aantal malen te lezen was "Onaantastbaar in dag en nacht" geschreven in het bloed van de man. De bewaker zelf heeft deze aderlating overleefd en gaf aan dat hij zich niet voor kon stellen dat de gevangenen iets met hun verdwijning van doen hebben, want dat past niet bij deze eerlijke, oprechte en vriendelijke mensen..Van de gevangenen ontbreekt elk spoor. De plaatselijke burgerij twijfelt trouwens niet aan de terugkeer van de gezusters Haring!

Ingezonden bericht

Onderzoeksverslag - Watermonsters

In de regio van Waaigat zijn een aantal maanden geleden unieke watermonsters verschenen. Het is momenteel nog onbekend hoe de amfibieën zijn ontstaan of gemuteerd van bij ons bekende diersoorten. Moedernatuur heeft een zeer creatieve dag gehad of een bijzonder gedreven faunaat heeft met succes enkele bestaande soorten weten te kruisen tot een zeer afschrikwekkend monster.

Samen met een op doorreis zijnde alchemiste (Ashna Zogolli) hebben wij

onderzoek gedaan naar de mogelijke eerdere biologische stadia van deze amfibische wezens (lees: Ei).

Het is ons na de korte tijd dat we het laboratorium van Grootvader Moldovar mochten gebruiken duidelijk geworden dat deze eieren zich niet in een kunstmatige omgeving laten uitbroeden. Dit is gelijk een logische verklaring voor de vondst van de eieren verspreid over een groot gedeelte van het moeras gebied rond Waaigat.

In volwassen vorm is dit Watermonster zeer giftig en blijkt vele vormen bepantsering en schilden niet opgewassen tegen het sterke zuur.

Gaat u dus vooral voorzichtig te werk bij het vangen van deze exemplaren en zorg voor voldoende bevochtiging van het gevangen exemplaar, het is nog niet bekend hoe lang deze creaturen buiten het volle water in leven kunnen blijven. We begrepen van de plaatselijke ambachtslieden dat het leer van deze viskop-achtige van zeer goede kwaliteit is. Wel dienen de voorvinnen (of armen) verwijderd te worden met handschoenen om het beschadigen van de vakman of zijn gereedschap te voorkomen. Mocht u op andere plekken deze zeer fascinerende levensvorm nog tegenkomen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn beide zeer geïnteresseerd om ons onderzoek voort te zetten en te helpen bij het hopelijk vangen van een volwassen exemplaar.

De wetenschappelijke nieuwsgierigheid is ongelimiteerd bij dit unieke en nieuwe rassen. Stelt u zich toch eens voor dat deze wezens ook nog eens de poten van kikkerachtige zouden kunnen ontwikkelen, zodat zij zich snel met grote sprongen kunnen voortbewegen over het land of het schild van een schildpad en dat verslaan middels fysieke kracht bijna onmogelijk wordt.

Natuurlijk zijn we ook zeer geïnteresseerd in eventuele sponsors van dit onderzoek naar de groei, bestrijding of

mogelijk inzet van deze fascinerende wezens. Mocht u zelf nog meer informatie hebben over deze wezens of hun oorsprong, laat het ons dan zeker weten.

Tot zover ons tussentijds onderzoeksverslag.

Ashna Zogolli en Werner Drievan

Ingezonden bericht

O.

NieT meer.

B.

Gezocht

Kennis van of noties van de wereld buiten het keizerrijk Elerion
Geen militaire bedoelingen

Vragen naar Paddy O'Reilly
of Shaemus O'Brian

Ingezonde bericht

NIWLX SZFWJ PPKAA IVBSD
XDWMX
VIWNA FBJKC VBVNI KGGRV
IIFPO
PICIR NESHY AWICD JXOIB
DFXEE
AMXYE XXYZM JPPWE AGKNR
YMNTX
VVDKR UOIRO IWRMP MSLHV
FEEU.

Tavor

Lokaal nieuws

Nieuw-Woudenburg

De relatieve rust in de wilde landen heeft de Umbriësche afdeling van de Elerion Proffesionele Orkbal Bond (EPOB) doen besluiten om de competitie langzaam weer op te starten. Omdat vele spelers momenteel elders geoccupeerd zijn, wordt er begonnen met openbare trainingen op verschillende plaatsen in de wilde landen. Eenieder die geïnteresseerd is in de nobele sport van het Orkbal, kan dan zijn kunsten als Gozer, renner of verdediger beproeven. Indien mogelijk, zal gebruik worden gemaakt van een wapenmeester om de verwondingen tot een minimum te beperken. Een woordvoerder laat weten dat de bond hoopt om tijdens de Eleriaanse Kampioenschappen van volgend jaar een team mee te laten spelen uit Umbrië.

Trollendam

De wedstrijden tussen bewoners van Trollendam en Hoenderloop beginnen steeds meer vormen van een echte competitie aan te nemen. Boer Baard uit Hoenderloop is een groot bedrag aangeboden door een aantal bewoners van Trollendam om, samen met zijn beroemde Renkip Sjakie de schicht, te verhuizen naar Trollendam. Boer Baard wilde daar echter niets van weten. "De alven hebben ons misschien uit Hoenderloop kunnen verjagen, maar onze familie is teruggekeerd om hier te blijven". Baron Hoen laat in een reactie aan uw verslaggever weten dat hij erg blij is dat de inwoners van Trollendam en Hoenderloop hun onderlinge strijd op een sportieve manier voortzetten.

Zoutelande

De zoutvoorraden die zich in het dorp Zoutelande weer gestaag begonnen te vormen zijn afgelopen week in één

keer afgenomen tot niets. De woordvoerder van het zoutwinnersgilde, Joran Zodenmaker jammerde: "Hoe groot is de kans dat we in zo'n korte tijd twee keer door een ramp worden getroffen?". Na de grote overstroming van begin dit jaar werd Zoutelande nu geteisterd door de zeldzame kristalkever. Een exotisch beestje dat enkel zout eet, maar nog erger, vele malen grotere hoeveelheden zout met zijn uitwerpselen onbruikbaar maakt. Het ziet er naar uit dat de alchemistische grondstoffen ook de komende maanden nog hoog van prijs zullen zijn.

Het Umbrische Magiërgilde gedenkt:

Tavor Bestevaer

Gesneuveld in de strijd, gestorven opdat anderen nog mogen leven.
Zijn offer strekt ons gilde tot eer.

Namens het gilde,

Glorelain van Reycksteen

Boontje komt om zijn loontje...

In memoriam

Kilian Quigley

Rust in vrede en drink er één met Robin,

Na vele ondoden te hebben neergeslagen werd het uiteindelijk toch te veel. Je legendarische bevrozing en de andere magie die je hebt aangeropen heeft vele levens mogen redden die avond. In de wilde landen eindigt de bloedlijn van de Bestevaers.

Wij gedenken en salueren:

Tavor Bestevaer
1^e graads ingewijde der Generaal
Gildemeester der Magiërs
Adept - Korporaal in het Keizerlijk Leger

Een vriend, een broeder, een voorbeeld...

Anvil Burnheart
Irvin Hensen
Jiro Intence
Victor Schoonveld

Geboren

Swentibold

7 pond en kerngezond

Wij danken de Jaden Hemelkeizer
voor dit grootste geschenk

Bertus en Greetje Damsma
Trollendam

Bezoek graag na het avondeten

De Rode Klauw herdenkt

Sedracus ZogolliKok

1^e Graad ingewijde
Gewezen soldaat 2^e klasse

*Gesneuveld op het slagveld.
Door een vuurzee werd hij verast.*

**“Leve Robin, Leve De Ware
Generaal!”**

Namens De Rode Klauw
Ian Gee Banck
Priester van De Generaal.

De Rode Klauw herdenkt

Tavor Bestevaer

1^e Graad ingewijde
Adept Korporaal
Gildemeester

*Buiten de schildmuur gedreven.
Buiten de schildmuur gebleven.*

*De dood is niet alleen een droeve
aanlegenschap
zij die sterven voor de Generaal
Zullen bij hem komen en samen met
hem neerzien op onze verrichtingen.
Stel ze niet teleur!”*

**“Leve Robin, Leve De Ware
Generaal!”**

Namens De Rode Klauw
Ian Gee Banck
Priester van De Generaal.

Met plichtsbesef zich bewust van het gevaar snelde hij doelgericht op de vijand af en gaf het grootst mogelijke offer daar

Gesneuveld in de strijd,
gestorven voor zijn idealen.

Machteloos en droef hebben wij afscheid moeten nemen van onze broer en neef

Sedracus ZogolliKok

Je hebt je levenspad helaas veel te vroeg moeten verlaten.

Ashna & Simon
Ramón
Hermann
Pieterrella
Arya
Sindarin
Arvydas

Ashna, grote paardelul,

laat hierbij weten open te staan voor nieuwe aanmeldingen van aspirant-ZogolliKoks.

Geïnteresseerden kunnen zich bij haar persoonlijk melden.

Rondreizend in Umbrië.

Vermist:

De familie ZogolliKok is op zoek naar informatie omtrent de huidige verblijfplaats van

Simon ZogolliKok

Paladijn van de Natuur
Voorzitter van het UNF

Simon is het laatst gezien in Waaigat de 21e van de lentemaand Leta 24.

Mocht u over informatie beschikken, went u zich dan tot Ashna ZogolliKok.

Nuttige informatie wordt beloond.
Simon alsj jaíj diet sjelf leesjt, sjgráíj oensj brief!

Namens de ZogolliKok familie
Ashna ZogolliKok

Onze bloedlijnen zijn nu gemengd en daarom mengen ook onze namen. Twee families worden één en leven in de toekomst samen.

Bekend making:

Hierbij maak ik Ashna Zogolli, Grote Paardelul, bekend dat ik in de herfstmaand anno Leta 23 getrouwd ben met Simon de Kok. Door het huwelijk zullen onze families samen vloeien en verder gaan onder de naam ZogolliKok.

Reutelpaal, herfstmaand
anno Leta 23

Bekend making:

Hierbij maak ik Ashna Zogollikok, Grote Paardelul, bekend dat de volgende mensen zijn toegetreden tot mijn familie:

- Simon de Kok
- Sedracus
- Pieterella van de Appelhoeve
- Arya Caranté
- Hermann Nachtslag
- Ramón Juan de Rumsas ser Jankauskaz

voortaan zal hun achternaam Zogollikok zijn.

vanaf heden zijn zij nomadi, gedragen zij zich als nomadi en dienen zij als nomadi behandeld te worden.

Oproep:

Ashna Zogolli laat weten dat mensen welkom zijn om tot haar familie toe te treden.

Geïnteresseerden kunnen zich bij haar melden.

Waaigat, lentemaand
anno Leta 24

Bekend making:

Hierbij maak ik Ashna Zogollikok, Grote Paardelul, bekend dat

Sindarin Selena

is toegetreden tot mijn familie en voortaan bekend zal staan als

Sindarin Zogollikok

vanaf heden is zij nomadi, gedraagt zij zich als nomadi en dient zij als nomadi behandeld te worden.

De familie Zogollikok bewijst de laatste eer aan:

Tavor Bestevaer

Annistair

Lorem Ipsum

Jullie hebben je levenspad helaas veel te vroeg moeten verlaten. Jullie zwerven nog in onze gedachten.

Ashna Zogollikok
namens de Zogollikok familie