

DE WILDE POST



Jaargang 26
Nummer 2

Anno Leta 24
Pagina 1

Senator Zuyderhuyzen met de Noorderzon mee!

DOOR A. J. KWAKKELMAN

Met de onverwachte afwezigheid van Senator Zuyderhuyzen door een onbekende ziekte, kreeg de recente en zeer controversiële stemming aangaande de uitbreiding van de troepenmachten op de grote commanderijen toch onverwachts een nipte meerderheid van de stemmen in de Senaat.

Senator Zuyderhuyzen, zittende op de zetel van Kro Terlep en directe omstreken, stond bekend als een van de grootste tegenstanders van de uitbreiding van de commanderijen. Des te meer omdat hij recent nog fel had uitgehaald naar het militaire apparaat, dat de recente gebeurtenissen in Elsenia en Noord-Umbrië zo schaamteloos had aangegrepen voor deze verdere militarisatie. Dat de altijd welbespraakte Senator dan ook opeens afwezig was verbaasde menigeen in de Senaat en daarbuiten.

Officiële bronnen vermelden dat de Senator om gezondheidsredenen niet aanwezig kon zijn bij de stemming, maar naasten van de Senator vertelden dat hij momenteel thuis op zijn landgoed "Het Zuyderhuys" verblijft om te

herstellen van een onbekende aandoening. Hoe het staat met de huidige daadwerkelijke gezondheid van de Senator of de vooruitzichten op herstel is echter een raadsel.

Bick Trobbel, stadsheer van Kro Terlep, liet verder weten verheugd te zijn over de uitbreiding van de troepenmachten die hij als zeer noodzakelijk zag. Daarnaast leek de stadsheer mogelijk ook verheugd door de afwezigheid van de Senator met wie, zoals bekend, hij al jarenlang in een felle politieke strijd verwickeld is. Een verdere reactie hierover liet hij zich echter niet ontvallen.

Ook Kolonel Navarre Teslat liet daags na de stemming in een reactie weten zeer tevreden te zijn over de positieve uitkomst van de stemming. 'Veiligheid en stabiliteit kunnen slechts gegarandeerd worden met een voldoende toewijding en dat had deze uitslag bewezen', aldus de Kolonel.

Met deze goedkeuring van de uitbreiding van de troepenmachten in de commanderijen lijkt ook de aankomende stemming over uitbreiding van

het aantal commanderijen al een gelopen zaak. Echter wellicht dat Senator Zuyderhuyzen daar nog iets over te zeggen heeft. Tenminste als deze bijtijds nog herstelt!

**Aanpak illegale handel
Walraven krijgt vervolg**
DOOR JAN VAN DEN BERGH

In de vorige editie berichtten wij al over de illegale handel die welig tierde in het stadje Walraven. Deze zorgde ervoor dat eerlijke concurrentie geen kans kreeg doordat er over de gesmokkelde waren geen belasting wordt betaald en dat daardoor de prijzen flink laag bleven. Fijn voor de klanten, minder fijn voor de eerlijke koopman om de hoek. De stadswacht is er maar druk mee, maar er zijn sinds het begin van de operatie al heel wat pakhuizen bezocht waar vermoedelijk clandestiene goederen zouden liggen.

Nu vraagt de stadswacht om uw hulp; er zijn tijdens deze acties nogal wat verdachte handelaren ontkomen. Mocht u het vermoeden hebben dat iemand in uw omgeving zich bezighoudt met dergelijke zaken, meldt u zich dan direct bij de plaatselijke wets-handhavers.

**Dief steelt volledige soldij
Nieuw Woudenburg!**
DOOR SILVIA KREUKEL

In Nieuw Woudenburg heeft een bijzonder vindingrijke dief de hand weten te leggen op de volledige soldij van de lokale ordetroepen. De dief in kwestie heeft de autoriteiten daarbij flink in verlegenheid gebracht. Rond het einde van de vorige maand, zoals gisteren pas bekend werd gemaakt, heeft een

onbekend individu zichzelf zonder problemen kunnen voordoen als Rudolph Tambourton, assistent van de resident. Op locatie bleek de vermomming zo goed dat niemand de verdachte persoon in twijfel trok. Met vervalste papieren heeft de dief het zichzelf zo gemakkelijk weten te maken dat deze de volledige soldij simpelweg liet verplaatsen door de lokale dienders aanwezig. Dat de verplaatste soldij later spoorloos verdwenen bleek, was achteraf een onaangename verrassing allen! Als reactie beloven de lokale autoriteiten plechtig de veiligheidsmaatregelen aan te scherpen betreffende de opslag van dit soort gevoelige zaken. Echter wie het huidige tekort mag opvoelen weten u en ik waarschijnlijk allemaal!

**Eerste kampioenschap
prijsvechten**
DOOR EGBERT TOMASZOOM

In de tweede wintermaand is in Kro Terlep voorzichtig een nieuwe kampioen gehuldigd. Ruwwaard de Gewelddenaar, vechtmachine pur sang won op legendarische wijze het eerste regionale prijsvechttoernooi dat net buiten de stadsmuren plaatsvond. Omringd door de andere deelnemers en de vele toeschouwers won de flitsende krijger van prijsvechtschool Harry Vermogen op onnavolgbare wijze van favoriet Lima Linkerslag, die dagen daarvoor de halve finale nog op ongeschonden wijze doorstond. Dat deze verslaggever Ruwwaard eerder in dit toernooi nog zag winnen in een omgebouwde schuur deed snappen van hoe ver deze charismatische vechtmachine is gekomen en waarom hij zo spreekt tot het "gewone" volk. Waar ooit die bezielende boerenkrijger met bloed, zweet en tranen vocht voor zijn persoonlijke glorie,

vocht de ruwe diamant nu voor zijn ongekende schare fans. En in de arena van ditzelfde gewone volk, vocht hun kampioen tegen beter weten door tegen de intimiderende Linkerhand. Met zijn ongekende incasserende vermogen, al gebleken uit zijn eerdere gevechten, werd het een duurslag waar Lima Linkerslag niet op was berekend. Met geweldige en vernietigende uithalen vocht Ruwwaard zich op bekende wijze de wedstrijd door, nadat zijn neus al vroeg in de wedstrijd door Lima werd verbrijzeld met een serie rake slagen en zijn halsslagader maar net werd gemist door een van Lima's dolken. Het einde van dit gevecht verliep voor Lima Linkerslag echter minder fortuinlijk, en bij deze wil ik namens mijzelf en de redactieleden alle familieleden van Lima condoleren met hun verlies. Want ook dat dames en heren, is het lot van menig prijsvechter die voor roem en gewin het leven uit vrije wil op het spel zet! De keerzijde van de medaille van het prijsvechten is immers altijd: het leven of verliezen!

Gruwelijke moord in Appelhoeve

DOOR JAGO VAN WIJCK

De stadswacht van Appelhoeve werd in de vroege uurtjes geconfronteerd met een gruwelijk schouwspel. In de steeg achter de gastenverblijven van herberg "Den Ciderton" werd het levenloze, gruwelijk vermangelde lichaam van serveerster Machteld Stads aangetroffen. In het kader van het onderzoek wenst de inderhaast opgetrommelde paladijn der Jaden Hemelkeizer Gregorius Duchamp, gespecialiseerd in moordzaken, geen nadere mededelingen te doen, maar een angstige ooggetuige spreekt van grote klauwonden op het lichaam en gelaat van

het slachtoffer. Inmiddels is wel bekend dat paladijn Duchamp een beloning van twee aqualieten in het vooruitzicht heeft gesteld voor de tip die leidt tot de aanhouding van de dader.

Nieuwe commanderij opgeleverd

DOOR JUSAN IKLI

De nieuwe commanderij der Keizerlijke Garde aan de Pelgrimsweg is zo goed als operationeel. Na een oplevering eerder in het seizoen hebben de eerste Keizerlijke Gardisten inmiddels hun intrek genomen. De eerste patrouilles in de directe omgeving hebben direct vruchten afgeworpen; een kleine groep rabauwen die door patrouilles van de commanderij te Zonnestein naar het zuidwesten waren uitgeweken, zijn ingesloten en overgebracht naar de commanderij te Nieuw-Woudenberg voor verder verhoor.

Landmeters gesignaleerd

DOOR PALKO NIJLAND

Op verschillende plaatsen binnen de provincie zijn landmeters gesignaleerd. Onze correspondent wist een team, onder leiding van de bekende wegenbouwer Mandert Roodenbos, korte tijd te spreken tijdens hun meetwerkzaamheden nabij het voormalige Porch. "Na de alvenoorlog heeft de infrastructuur binnen de provincie de nodige averij opgelopen", aldus de heer Roodenbos. "Een goede bereikbaarheid over goed onderhouden wegen gaat het Keizerrijk na aan het hart, vervolgens is het aan ons om deze op het oude peil te brengen en waar mogelijk uit te breiden".

**Zoutelander bevecht
raadselachtige zondvloed**
DOOR HERMAN VAN OOSTENDE

Een inwoner van Zoutelände voert sinds het begin van de sprokkelmaand een gevecht tegen water dat zijn kelder instroomt. Volgens de 35-jarige Tytgat heeft hij al meer dan 600 vaten uit zijn kelder gepompt. Het huis is al generaties in de familie en heeft nooit problemen gegeven. Tot het begin van de sprokkelmaand. "Sinds het begin van de sprokkelmaand halen we tot 20 vaten water per dag uit de kelder", aldus Tytgat. Niemand heeft nog kunnen achterhalen waar het water vandaan komt. "Ik ben nu op zoek naar een slimme mens, een architect of zo, die dit raadsel kan ontrafelen en oplossen", zegt de peinzende Tytgat.

Ingezonden brief

Verstrekkende consequenties van
'Naast'

Zoals u ongetwijfeld al in geruchten hebt gehoord of wellicht hebt gelezen in deze courant, hebben zich enkele maanden geleden zeer buitengewone fenomenen voorgedaan in de omgeving van Reutelpaal. Ik zie het als mijn taak als gerenommeerd fenomenoloog om te trachten deze gebeurtenissen te duiden voor het geval zij zich opnieuw voordoen.

In Reutelpaal was ik getuige van de aanwezigheid van een wereld die naast de onze bestond, en door de bewoners ervan daarom zeer toepasselijk 'Naast' werd genoemd. Bij een dergelijke wereld moet u zich zoiets voorstellen als de Onderwereld, eveneens een wereld die wij niet kunnen zien, maar waar wij wel van weten dat deze vanaf elke plek in onze wereld te bereiken is (immers:

waar men ook sterft, de ziel gaat naar de onderwereld). Het 'Naast' had echter zeer andere eigenschappen dan de Onderwereld of het Astrale Vlak dat door ons tovenaars gebruikt wordt om teleportaties uit te voeren. Wanneer men zich in het Naast bevond (waar men kwam via een gebied genaamd 'Tussen', maar daar zal ik verder niet op in gaan) kon men de normale wereld gewoon zien en horen en er (deels) mee interacteren. Voor ieder ander was men echter totaal onzichtbaar, onkwetsbaar en onhoorbaar. Een soort geest maar zonder de vervelende connotaties van dood zijn en dat gezwets over eeuwige rust vinden.

Nu schijnt het Naast lang geleden te zijn gecreëerd door een wezen genaamd Anatta die hiervoor een compleet volk zou hebben geofferd, een gruwelijke daad die echter wel in lijn is met de berekende hoeveelheid magische energie nodig om een dergelijke wereld los te rukken van de onze. Nog steeds was de wereld echter niet voldoende stabiel om op zichzelf te staan, en een ritueel uitgevoerd door ondergetekende en anderen was voldoende om het Naast zich terug te laten vouwen in onze eigen realiteit.

Maar wij weten nu dat het mogelijk is om dergelijke 'vestzakwerelden' te creëren, en dat deze gevaarlijke consequenties kunnen hebben! Een spion die zich in het Naast bevindt, is volledig kan ongezien zijn oor te luisteren leggen bij de meest vertrouwelijke gesprekken. Misschien nog wel gevaarlijker is de sluipende verslaving die bezoek aan het Naast leek te veroorzaken. Er gaat een corrumperende invloed uit van het onzichtbaar kunnen bespieden van vriend en vijand, van plaagstootjes uitdelen zonder schuldgevoel of angst... Het is in dat licht zeer begrijpelijk dat de meester van deze plaats sterke gelijkennis vertoonde

met de machtige demonen van de onderwereld.

Slechts een enkele ziener was in staat om personen die zich in het Naast bevonden waar te nemen. Mocht een andere mogendheid, zoals onze 'bondgenoot' Incendia of wellicht de Condotieri Magistri, ooit het vermogen krijgen een tweede 'Naast' te creëren dan adviseer ik het Keizerrijk ten zeerste om dergelijke zieners te vinden en te beschermen en tevens om onderzoek te bevorderen naar magie om onzichtbare zaken te zien (helaas is de Gravin van Heemdal ons te vroeg ontvallen). Hoewel in deze context dus wat ironisch, zeg ik u: houdt uw ogen open!

Meester Kilian Quigley
Alchemist en Phenomenoloog

Ingezonden mededeling

B. voor wat jij gedaan hebt bestaat geen excuus. Je zult boeten voor je daden als is dit het laatste dat ik zal doen in dit leven! In bloed!!

Oproep

Gezocht: laboratorium

Voor de ware topstukken van de alchimistische kunsten is een goed geoutilleerd laboratorium onontbeerlijk, iets waar het mij als rondreizend alchemist helaas nogal eens aan ontbreekt. Derhalve ben ik op zoek naar eigenaars of beheerders van dergelijke werkplaatsen die tegen betaling in geld of natura (in de vorm van receptenkennis of alchimistische preparaten) bereid zijn deze tijdelijk ter beschikking te stellen aan een bekend wetenschapper. Ik kan eenieder verzekeren dat het zeker 10

jaar is sinds ik voor het laatst een lab heb opgeblazen...

Geïnteresseerden kunnen hun brief richten aan Kilian Quigley

Ingezonden mededeling

B. voor wat jij gedaan hebt bestaat geen excuus. Je zult boeten voor je daden als is dit het laatste dat ik zal doen in dit leven! In bloed!!

Ingezonden mededeling

Wegens grote vraag naar rauwe grondstoffen en de verwerking ervan zijn wij op zoek naar mijnwerkers, houthakkers, smeden en andere eerlijke handwerklieden die samen met ons het grootste handelshuis: Handelshuis de Rand nog groter willen maken! Vraag hierna bij uw lokale Handelshuis de Rand handelaar voor meer informatie of aanmeldingen!

Ingezonden mededeling

Hulp gevraagd voor paladijntje in spe

Misschien komt u de komende tijd een drietal jongedames van het Zonnegeloof tegen. De oudste van de drie, Mus, is namelijk bezig met een proeve van bekwaamheid voor het vak van paladijn. U kunt haar helpen door haar hulp te vragen. Zij en haar pleegzussen Pom en Lev zullen u zo goed mogelijk uit de brand proberen te helpen. Als u vervolgens een goed woordje voor hen kan doen bij het Zonnegeloof ben ik u zeer erkentelijk.

N.B. Hoewel ik nominaal de rol van pleegouder over deze dames op mij

heb genomen, kan ik geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei schade, materieel, psychologisch, diplomatiek of anderszins, die tijdens deze paladijsqueeste wordt veroorzaakt. Iedere huidige of toekomstige eiser in deze verwijst ik naar het instituut van het Zonnegeloof en de priesteres 'Oma Snuitbeest'.

N.B. 2: Mus, als je dit leest, heel veel geluk gewenst aan jou, Pom en Lev, en probeer je te gedragen. Niet met soldaten omgaan, denk om je eerbaarheid. Niet aan vreemde altaren zitten en niet praten met demonen.

Advertenties en oproepen:

Belangrijke Oproep!

Altijd al de wereld willen verkennen; deze een betere plaats willen maken? Sta jij in voor vrede en veiligheid? Bescherm jij jouw en andermans familie tegen welke dreiging dan ook? Ben jij handig met zwaard en een strijder in hart en ziel? Of wil je gewoon goed geld verdienen? Meld je dan aan voor het leger! Wees een held! Laat je keuren en dien in het keizerlijk leger! Voor Lijf en Leta!

Meld je nu aan op de lokale commanderie in de buurt!!

Ztrubbelinge??? Oplosse!

eewege ruusies met je fader? fermoeide ztrubelingen op hut werk? of mesgien heikele cnelpunten met een demon? niets is me te ghortich! mus lost hut op ge heel gratis! stuur je post duif nar me en ik kom eran

ONZE LIEVE VADER

BEREND KORTEMA

IS ONVERWACHTS HEENGEGAAN.

MOGE DE ALMOEDER HEM MET
OPEN ARMEN ONTVANGEN.

INE JORTEMA
KINDEREN
KLEINKINDEREN
ACHTERKLEINKINDEREN
ACHTER-ACHTER KLEINKINDEREN

Zij was een trouw lid van de VAV

Melisande Bachterhuus

*Een onfortuinlijke val werd
haar noodlottig.*

Wij zullen haar naam eren.

VAV Umbrië

Met vreugde kondigen wij aan:
Het huwelijk tussen onze dochter

Dorothea van Velde tot Duyn

En

Ab Besjes

Roderick van Velde tot Duyn
Esmeralda van Velde tot Duyn

Nieuw Woudenburg



Grootsch Ridder Toernooi



Den 19den van den Lentemaand, Anno Leta 24

te **Waaigat**



Met diverse spectaculaire onderdelen, waaronder :
Athletiek * Krachtmeting * Ridderduel * Dassenroof
Strijd om roem, geldprijzen, en de gunst
van de bevallige Isabella Zayderhuyzen !



Inschrijving gratis, aanmeldingen bij
Jachtopziener Wijdeven

