

# DE WILDE POST



Jaargang 26  
Nummer 1

Anno Leta 24  
Pagina 1

## Prinses terug van diplomatieke missie

DOOR AUTORO ESTERE

Na meer dan twee jaar van geruchten en speculatie, speurende verslaggevers en vertwijfelde royaltykenners, is eindelijk duidelijk waar Prinses Shagar haar opleiding heeft voltooid. Plaats en werkzaamheden liggen achteraf zo voor de hand, dat verscheidene reporters zich met de vlakke hand voor het hoofd sloegen. Net als haar moeder, Keizerin Leta, heeft Prinses Shagar de afgelopen jaren doorgebracht in Umbrië, de voormalige Wilde Landen. Daar leefde ze incognito tussen het volk, onder de naam Linda Mutaron, familie van Feron Mutaron, aartsdruïde van het Wold. Sinds haar terugkeer is de Prinses druk in de weer geweest met de begeleiding van de voormalig Keizer van Incendia (zie elders in deze Wilde Post), en heeft nog geen tijd gehad om uw verslaggever te woord te staan.

De verblijfplaats van de Prinses de afgelopen jaren was alleen in hele kleine kring rondom Keizerin Leta bekend, want ook de officiële bronnen wisten niet meer te melden dan de bovengenoemde feiten. Op de vraag of het niet veel te gevaarlijk was, voor een prinses

van het hof om zich alleen te begeven onder de ruige lieden die de Wilde Landen bevolken, kwam enkel het antwoord dat de prinses nooit gevaar heeft gelopen, en altijd begeleid is geweest door de beste, meest loyale lijfwachten die ons Keizerrijk kent. Iets wat de Keizerin zelf, in haar tijd in de Wilde Landen, moest ontberen.

Bij gebrek aan officiële bronnen is de Wilde Post op zoek gegaan naar de genoemde lijfwachten. De twee Ridders in de Orde van de Zwarte Roos, Baron Heron van Ramssteen en Baron Wel-Drah van Nhasbit tot Demster, verbleven in nabijheid van de Prinses en de Imperator en waren zodoende onbereikbaar. Meer informatie viel te halen bij de infanteristen uit Chem, die de Prinses begeleidden vanuit Umbrië. Hoewel hun leiders, Claudius Arminius Varus en Quintus Servillius Caepio, ook aan het hof verbleven, spraken we enkele legionairs die Elerion-Stad aan het verkennen waren. Deze goedgetrainde soldaten vormen een eigen legerenheid onder de naam Petraei. Zij vertelden dat de Petraei normaal gesproken samenwerken met het gezag in

Umbrië, die hen geregeld inzet bij problemen met o.a. ratmensen. In die tijd hebben ze de prinses geregeld gezien, al wist toen natuurlijk niemand wie zij was. Wel was zij altijd in gezelschap van een wat oudere krijger. Verscheidene vingers wezen daarop naar een bejaarde Generaalspaladijn die ook enkele jaren niet meer in de hoofdstad gezien was. Deze Romano Mutaron, voormalig paleiswacht en inderdaad ook familie van de genoemde aartsdruide, zat doodleuk achter een pint in 'De Stalen Stier', maar weigerde enig commentaar. Uw verslaggever laat de zaak niet los, ook al omdat een serverster hem had horen mompelen dat dit 'zijn eerste vrije avond in twee jaar' was.

---

**Helden ontratten herberg**  
DOOR JACOBA KWAKKELMANS

Onder leiding van Burggraaf Heron van Ramssteen, heer van Zilverbeek heeft een grote groep avonturiers een rattenplaag opgelost nabij herberg Den Gulden Raet tussen Griffioen en Nieuw-Trollendam. De goed lopende herberg had grote last van manskrote ratten. Deze beesten verspreidden ziektes van lichaam en geest waar menig gast mee besmet raakte tijdens zijn of haar verblijf. Menigeen voelde aanrakingen terwijl er niets in de buurt was, of zag dingen bewegen terwijl niemand iets in beweging bracht. De ratten maakten de naburige bossen onveilig en waagden zich zelfs in de herberg. De helden onder leiding van Burggraaf van Ramssteen, tevens ridder in de orde van de Zwarte Roos, kwamen tijdens het hoogtepunt van de overlast aan. Door kordaat ingrijpen werd een ramp voor een groter gebied voorkomen. Met een magisch ritueel, waarbij vele krachten werden gebundeld wist de Heer van Zilverbeek een einde te

maken aan de onnatuurlijke aanwezigheid van de ratten. Tijdens het ritueel verschenen zowel een groot aantal manshoge ratten als zwarte schimmen, waarschijnlijk geesten van eerder gesneuvelde ratten, die poogden het ritueel te verstoren. De aanwezige avonturiers weerden zich dapper en aan het einde waren alle schimmen en ratten verslagen. Deze onfortuinlijke gebeurtenissen hebben helaas het leven gekost aan de eigenaar van de herberg, Joop van der Zang. Van zijn lichaam is geen spoor. Umbrië kan gerust slapen in de wetenschap dat rechtschapen avonturiers onder leiding van betrouwbare autoriteitsfiguren hen behoeden voor gevaar en onrecht.

---

**Rampspoed duurt voort**  
DOOR FAMKE NEKEPA

Zware tijden liggen voor het noorden van Elerion in het verschiet. Onverwachte spelingen der natuur blijven grote gebieden teisteren. De visvangst in de regio in Kro Terlep is zeer wisselvallig, bij tijden komen vissers zelfs zonder vangst terug in de haven. Bijna de helft van de oogst op de Umbrische akkers is mislukt en het najaar heeft weinig kalveren, lammeren, jonge geitjes en wat dies meer zij opgeleverd. Hoewel handelshuizen De Rand en Mulder geen prijsstijgingen hebben doorgevoerd als gevolg van de schaarste, kunnen zij toch niet voldoen aan de vraag naar voedsel en grondstoffen. Menig onafhankelijk ondernemer maakt dan ook wel gebruik van de ruim het aanbod overstijgende vraag. Hoewel Resident Loyauté zijn manschappen en klerken naarstig laat speuren naar lieden die van deze situatie gebruik maken en zich buitensporig verrijken aan de ontstane schaarste is slechts pas een enkeling opgepakt.

Handelshuizen De Rand en Mulder hebben, een unicum, gezamenlijk verklaard dat zij hun uiterste best zullen doen om hun trouwe klanten te blijven voorzien van goederen die zij nodig hebben voor hun levensonderhoud. Echter als ook zij voor hogere prijzen uit andere delen van het Keizerrijk goederen zullen moeten laten aanvoeren, ontkomen ook beide handelshuizen niet aan prijsverhogingen. Residentieel secretaris Tambourton verklaarde dat het Umbrische bestuur hand in hand met beide handelshuizen tot het uiterste zal gaan om de bevolking te voorzien in haar eerste levensbehoeften.

Dit alles heeft niet kunnen voorkomen dat enkele dagen geleden de weduwe Boerbroek en haar negen kinderen dood zijn aangetroffen in hun schamele onderkomen net buiten de muren van Nieuw-Woudenburg. Hun burens stonden er beschaamd bij terwijl de lichamen werden afgevoerd. “We hebben zelf ook nauwelijks te eten, en ook onze haard is al dagen koud omdat we geen brandhout of turf kunnen betalen”. Resident Loyauté heeft terstond alle bomen uit zijn hofuin laten kappen en de zo ontstane voorraad hout onder de armen laten verdelen.

---

### **Roversbende slaat opnieuw toe**

DOOR JAN VAN DEN BERGH

De bloeddorstige roversbende waar wij in de vorige editie van deze krant al over berichtten, heeft opnieuw toegeslagen. Sterker nog, het is niet bij één keer gebeven, de bende heeft inmiddels meerdere boerderijen en onfortuinlijke reizigers overvallen. Wel is hun strategie veranderd; waar zij de vorige keer als bij toverslag verschenen en verdwenen, lijkt daar nu geen sprake meer van te zijn. De bende slaat

op de ene plaats toe om vervolgens de dichtstbijzijnde boerderij ook maar gelijk aan te pakken. De gemaskerde bendeleider is steevast van de partij, en hoewel hij tegenwoordig alle vrouwen lijkt te sparen, is hij nog steeds zeer wreed jegens hen die aan zijn genade zijn overgeleverd. De autoriteiten staan nog altijd machteloos en in een eerste reactie waar uw verslaggever om vroeg, kon men hem alleen medelen dat er met man en macht aan het probleem wordt gewerkt. Navraag bij enkele ooggetuigen leverde alleen de opmerking “Bokkenrijders” op, en een andere ooggetuige is ervan overtuigd dat de bende beschermd wordt door de rechterlijke macht. Of dit allemaal op waarheid berust, valt te betwijfelen, maar de onderste steen wordt zeker bovengehaald!

---

### **Voormalig Keizer Incendia zoekt Asiel**

DOOR JAGO VAN WIJCK

Door volstrekt onverwacht asiel aan te vragen in Elerion, heeft Imperator Excercitatio Defendis, voormalig Keizer van Incendia, de verhoudingen met ons licht ontvlambare buurland volledig op zijn kop gezet. Het afgelopen jaar werd al getekend door een grimmig soort diplomatie, waarin een aantal onvriendelijkheden tegen wil en dank gladgestreken werden. Zowel Elerion als onze voormalige bondgenoot in de oorlog te Elsenia, werkten hard aan het besef dat ieder incident tot een onderlinge oorlog zou kunnen leiden. Een oorlog welke enkel verliezers zou kennen. Nu precies een week geleden kwam daar een complicatie bij in de vorm van de vorige Keizer van Incendia, schijnbaar al meer dan 15 jaar op de vlucht voor zijn eigen regime. In de senaat is de zaak al een aantal keren ter sprake gebracht, en

weer verdaagd tot er meer feiten bekend worden. In de wandelgangen gaat rond dat dit de huidige politiek geen goed doet, en dat de Keizerin deze asielaanvraag ‘kan missen als kiespijn’.

Tot nu toe heeft Keizerin Leta enkel laten weten dat de Imperator met alle hem verschuldigde egards is ontvangen, en dat zijn aanvraag in beraad is genomen. De Keizer is gehuisvest in slot ‘Ter Doorn’, een privé landgoed van de Keizerin iets buiten Elerion-Stad. Dat landgoed is sindsdien hermetisch afgesloten, in ieder geval voor verslaggevers.

Enigszins tot verbazing van uw verslaggever, lijkt er in Keizerlijke kringen geen enkele twijfel te bestaan over de identiteit van de voormalig Keizer, ook al is het meer dan 15 jaar geleden dat deze in Incendia aan de macht was. Dat komt ongetwijfeld door het woord van Prinses Shagar, die bij zijn introductie aan het hof officieel voor hem instond. Die gebeurtenis alleen al veroorzaakte een golf van beroering, omdat zoals u weet de prinses al meer dan twee jaar niet meer in het openbaar was verschenen. Daarover later meer in deze Wilde Post. Naar verluid heeft de Prinses de voormalig Keizer opgehaald vanuit zijn schuilplaats in Umbrië, vanwaar zij gezamenlijk naar Elerion-Stad zijn gereisd. Daarbij werden zij de gehele reis geëscorteerd door enkele ridders uit de Wilde Landen, en een peloton zware infanterie uit Chem, schijnbaar de persoonlijke lijfwacht van de Prinses.

De ambassades van Incendia, zowel in de hoofdstad als in de dependance te Zonnestein, onthouden zich voorlopig van commentaar. Ook deze diplomaten leken volledig overrompeld door het nieuws, en gaven aan eerst met de huidige Keizer en diens staf te willen overleggen, alvorens een officieel standpunt te kunnen geven.

**Senator Brink:  
feestbeest of werkpaard?**  
DOOR WUBBE VAN DER LAAN

Er is al enige tijd een felle juridische strijd gaande tussen de bekende historicus Lei Pannengieter en de roemruchte senator van Norbert Brink. Inzet van dit gebeuren is de eventuele publicatie van het boek ‘Norbert Brink, held of hollenbeer?’.

De auteur van dit werk zegt op de hoogte te zijn van de vele feesten die de senator voor diverse hoge functionarissen geeft. Op zich is dat niet opzienbarend, wel het gegeven dat senator Brink zich hiermee verzekerd ziet van vergunningen en andere zaken waar anderen niet of nauwelijks aan te pas komen. Althans, zo luidt één van de beschuldigingen in het boek van Lei Pannengieter. Tevens stelt hij dat de senator een bizarre voorliefde heeft voor rijzwepen en dat er anonieme getuigen zijn die stellen dat zij de senator in een compromitterende houding in zijn werkkamer troffen. Verder zijn het feesten waar bizarre dingen gebeuren, maar Lei verwijst alle vragen daarover naar zijn boek. “Lees het maar, dan krijgt u vanzelf een goed beeld van die verwerpelijke festiviteiten”, aldus de historicus zelf.

Of het allemaal klopt en op waarheid berust, is vooralsnog onduidelijk. De enige bekende getuigen waren zelf aanwezig op de feesten, maar zijn niet in staat om zich details te herinneren. Het boek wordt niet uitgegeven zolang er geen uitspraak door de rechter is gedaan, en alle exemplaren zijn op diens gezag in beslag genomen door de stadswacht. Zodra de uitspraak bekend is, wordt deze direct gepubliceerd.

---

### **Illegale handel in Walraven aangepakt**

DOOR JAN VAN DEN BERGH

Al geruime tijd worden de markten van het stadje Walraven overspoeld met goederen die via illegale wegen worden aangevoerd. Het bederft de eerlijke concurrentie want over de gesmokkelde goederen is geen belasting betaald en daarom kunnen de verkopers hun prijzen aanzienlijk lager houden dan hun concurrenten. Na een flinke stroom van klachten van diverse handelaars, hebben de autoriteiten van de stad besloten om invallen te doen in verschillende pakhuizen in het handelskwartier. Daar werd een zeer grote hoeveelheid goederen aangetroffen en deze zijn direct in beslag genomen. De eigenaren van de pakhuizen zijn inmiddels opgespoord en vastgezet, maar diverse handelaren hebben op tijd de benen kunnen nemen. Naar hen wordt naarstig gezocht.

---

### **Zonnetempel bemachtigt heilig artefact**

DOOR HESTER DASSELAAR

Een anonieme weldoener heeft een wel heel bijzonder historisch voorwerp geschonken aan de zonnetempel in Eleri-on-Stad. Het blijkt te gaan om het oorspronkelijke pantsers dat door Salacia zelf is gedragen, onder andere in de arena van Bru. De identiteit van de gulle gever is ook bij de zonnetempel niet bekend. Deze persoon zou hebben verklaard dat het tot voor kort niet bekend was dat het om zo'n belangrijk voorwerp ging.

Zonnepriester Hei-aal' Ssruti is in zijn nopjes. 'Dit iss een teken! De Heilige Domela zij geprezen!' De zonnegelovigen zijn onder leiding van de priesters nog bezig om te bepalen, wat pre-

cies de bedoeling is geweest van dit 'teken'. Wel is het voorwerp inmiddels heilig verklaard binnen het zonnege-loof en zijn de eerste pelgrims al bij de tempel gesignaleerd.

---

### **(Bloed) sport!**

DOOR EGBERT TOMASZOON

De liefde voor de meer 'bloederige' krachtmetingen, nemen een nieuwe wending aan in Kro Terlep en omstreken. Waar de ooit zo populaire duels hier tot voor kort de boventoon voerden, is in de laatste jaren het prijzenvechten een rijzende sport in opkomst. Niet langer zijn zaken zoals roem, eer of dispuut de motieven. In plaats hiervan is slechts geldelijk gewin het zuivere motief. Dat bij menig toernooi de gemiddelde winst kan oplopen tot grote hoogten, roept dan ook tot menig prijzenvechtend ziel!

Het zal tevens niemand verbazen dit soort competities vaak buiten het zicht van de locale wetgeving verloopt. Elk toernooi heeft zo ook zijn eigen regels, en die lokaal nogal kunnen verschillen, waardoor deelnemers er verstandig aan doen ze vooraf te vragen. Zo zijn er toernooien met geen enkel regel, tot toernooien met strak gereguleerde 'richtlijnen'. Om echter meer van dit in opkomst zijnde fenomeen te ontdekken, ging bovengetekende voor u op onderzoek uit naar de brute werkelijkheid van zulke een sport!

"Vanuit een afgelegen schuur, omgebouwd met houten afrasteringen kijk ik toe hoe met het bovenlichaam ontblote, zwetende mannen elkaar afronselen met knuppel en vuist. Het bloed van hun voorgangers kleurt het hooi donker, terwijl de kreten van vele tientallen toeschouwers hun favoriet en weddenschap toejuichen! Hoog is de bele-



ving al in deze voorronde, waarin de beide deelnemers niet voor elkaar onderdoen. Geen opening wordt onbenut gelaten en als het gebroken jukbeen en de verbrijzelde kaak van de verliezer na afloop genezen worden, ben ik blij dat ik op een veilige afstand heb mogen kijken.

Geheel onverwacht komt de overwinnaar nog gemoedelijk een hand geven aan zijn tegenstander die hij luttele minuten daarvoor nog zo meedogenloos bewerkte. Want naast brutaliteit en wreedheid, hoort ook ongekende passie en respect overduidelijk bij deze sport. En wellicht dat ik de komende gevechten voor u ook blijf volgen, om meer van dit verbazende fenomeen te verslaan!"

---

### Ingezonden bericht

#### Hoenderloop en Trollendam vieren feest

De nieuwbakken baron van Hoenderloop tot nieuw Trollendam heeft zijn aanstelling gevierd met een feestelijke kippenren. De race werd gehouden op een open veld tussen de twee dorpen. Boer Jentol Vaatstra uit Trollendam zag zijn kip naar de eerste plaats rennen en sleepte de hoofdprijs in de wacht. Winst voor Trollendam was voor een groep Hoendelopers niet acceptabel met als gevolg een traditionele knokpartij. Heer Swentibold heeft met hulp van een paar strijdmakers van het strijdersgilde zelfstandig de orde moeten herstellen. Gezellig als van ouds, aldus Heer Hoen. Volgens ingewijden was de echte winnaar van de kippenren, Handelshuis de Rand, die de weddenschappen mochten organiseren. De Rand was zo tevreden dat zij na afloop van de knokpartij de feest-

telijkheden starten met een rondje voor alle aanwezigen. Daarna was alle onmin snel vergeten.

De feestelijkheden werden gekenmerkt door verbroedering en een korte maar duidelijk speech door Heer Swentibold. In weinig bewoordingen schetste hij oude Umbrische gebruiken te willen herstellen. In het voorjaar zal voor beide dorpen een dinghoofd worden gekozen. Deze dinghoofden zullen de Baron adviseren in het bestuur. Heer Swentibold kondigde bovendien aan dat Nieuw Trollendam voortaan gewoon weer Trollendam zal heten. Het zijn ten slotte stadse fratsen om overal nieuw voor te zetten, alsof Trollendam niet vaker in een oorlog platgebrand en weer opgebouwd is. Ten slotte zal op de Hoendervlakte onder leiding van druïde Bodrof Zdenjek nieuw bos worden aangeplant. Het wold dat in de Alvenoorog stevig is teruggedrongen zal dus weer kunnen groeien. Bodrof en Heer Swentibold hebben elkaar gevonden in hun enthousiasme voor Umbrische gewoonten en tradities. Er zal in de toekomst meer van hen te horen zijn.

Inzender bij redactie bekend

---

### Ingezonden bericht

liefste rigoor we wilen jij noch betanken foor het bewaren fan onsen spaarcenten mar let op die fuile pik fingers we sein op hut mooment in hut lant de ruusies nat beilechen en zpoedich is ons pak klaar doe de liefste dogter chroet aan fader kielian en spuuch op die verdraaide stienckende orksz we belooften een ferasing!!! liefs lev pommetje en mus oooja deka we doen onz bezt

Met grote vreugde geven

Simon de Kok,  
&  
Graziella Repulo

Dat op de 20ste van de Hooi-  
maand

Grada Willemein de Kok  
is geboren

JIXZB KKPCH HHVZF ANSPK V XVUV  
YJWPB VHVHR FFSVX HRXMY OAYRX  
CMELR JZSZO HVYMG RVJPG KIKHR  
RWRPW HRBBN YLBPX PLVUZ KVBLT  
UHVWA ZDCPM LRXAC RROEL CSUIG  
NZXEH WOFXR XBOYM UIUMA QZSDS  
RVXDH RUWRP DRKLV ZZGFP NEEAB  
SLKYN WXVJR CZXKX Q

O.

**Overleden**

**Karolus Betramszoön**

**Wij zijn diep getroffen door zijn  
vroeghe heengaan.**

**Handelshuis Mulder**

**MASSEUR**

**Deca As' Dente**

*Heeft u last van een zere nek, rug of  
voeten?*

*Vraag naar Deca As' Dente hij  
helpt u er zo vanaf.*

*2 Zilver voor Nekmassage*

*1 Zilver per Voetmassage (mits  
schoon!)*

*2 Goud voor gehele Lichaamsmas-  
sage (Privé)*

*Succes & discretie gegarandeerd  
Ambachtshuis As' Dente*

Met innige droefheid delen  
wij u mede dat

**Karolus Bertramszoön**

In de kringloop is opgenomen

Hij was een trouw Umbriër  
maar tevens Eleriaan

Brino Anjak  
Dorthe Betramszoön

Nieuw Woudenburg  
Olivier en Jette Betramszoön

Demsterkloof  
Fernand Betramszoön