

DE WILDE POST



Jaargang 24
Nummer 4

Anno Leta 22
Pagina 1

Eruptie in Nieuw Trollendam!

DOOR JACOBA KWAKKELMANS

Politiek Umbrië schokt op zijn grondvesten en heel Elerion voelt de naschokken. Postduifverkeer tussen Nieuw-Woudeburg en Elerion-stad lijkt wel vertienvoudigd de laatste weken. De eerste delegatie vanuit de hoofdstad, waaronder een belangrijke Incendiaanse vertegenwoordiger, is enkele dagen geleden gearriveerd bij de ambtswoning van resident Loyauté. Enkele tientallen keizerlijke gardisten van de commandorij in Nieuw-Woudeburg zijn afgereisd naar Zonnestein. Mocht het u ontgaan zijn, enige weken geleden is in Nieuw Trollendam gravin Innagada Davina uit Heemdal om het leven gekomen. Ooggetuigen beweren met klem dat haar overlijden veroorzaakt is door een Incendiaanse Ductor, een magiër. Diverse geruchten over de toedracht van de zaak doen de ronde, inmiddels door heel Umbrië. Hangende het officiële onderzoek komt er van uit residentiële hoek maar één commentaar: "Geen commentaar."

Aangezien het moment van overlijden plaats vond op een tumultueuze ochtend in Nieuw Trollendam is geen enkele verklaring van zelfverklaarde ooggetuigen gelijk. De gegeven verklaringen op een rijtje gezet:

- 'De Incendianen wilden iedereen vermoorden, maar we hebben ze weggejaagd.'

- 'De Incendianen waren al jaren uit op het vermoorden van bekende Umbrische helden zoals de Gravin.'
- 'De Incendianen waren bestolen en wilden hun bezittingen terug. Toen dat niet lukte werden ze kwaad.'
- 'De Incendianen zochten ruzie om zo een aanleiding tot oorlog met Umbrië te krijgen.'
- 'De Incendianen speelden onder één hoedje met de demonen.'
- 'Deze Incendianen waren Eleriaanse verraders die oude ruzies wilden beslechten.'

Bovendien maakt de hele situatie zoals beschreven door diezelfde aanwezigen tegelijkertijd hun getuigenis 'interessanter'. Samengevat stelt men dat die ochtend in Nieuw Trollendam voorafgegaan was door een feest van demonen, waarbij enkele aanwezigen als kampioen voor een demon onderling een kampioenenstrijd leverden, ter vermaak van diezelfde demonen. De betreffende ochtend kwam de demon wiens kampioen had gewonnen de aanwezigen bedanken door middel van een grote hoeveelheid onnoden die eenieder wie aanvielen. Eensgezind is men wel dat de Gravin gestorven is nadat de genoemde onnoden verslagen waren.

Niet bepaald een alledaags verhaal, en in elk geval voer voor de inquisitie.

Dit incident dreigt echter het werkelijke tragische nieuws uit Nieuw-Trollendam te overschaduwen. Voorafgaand aan alle hierboven beschreven gebeurtenissen is vrijwel de gehele bevolking van Nieuw Trollendam uitgemeord door de plaatselijk voorkomende reuzenratten, ook wel ragskalo genaamd. Nieuw Trollendam was er sinds de alvenoorlog weer bijna bovenop en had al de nodige overlast van de genoemde ragskalo. Recentelijk werden deze wezens echter steeds agressiever en lieten zich niet meer rustig houden door voedselgiften. Bij de aankomst van een grote groep avonturiers bleken de dorpsbewoners, op een handvol na, allen te zijn vermoord en vermoedelijk opgegeten door de genoemde ragskalo. De dappere avonturiers hebben eendrachtig het dorp ontzet en de ragskalo teruggedreven in een oude mijn in de omgeving. Onduidelijk is of dit probleem inmiddels definitief is opgelost. Vreemd genoeg waren de avonturiers al vanuit meerdere kanten, waaronder aartsdruide Mutaron en resident Loyauté verzocht naar Nieuw Trollendam te trekken omdat zij onraad roken.

Grote vraag op dit moment is vanzelfsprekend wie het pas herbouwde Nieuw Trollendam gaan bevolken? De meeste vluchtelingen uit de alvenoorlog hebben inmiddels weer een woonplaats gevonden, waaronder in het nieuw gebouwde Griffioen. Het lijkt erop dat het de Umbrische bevolking niet mee zit.

Jai vriend, jai feest!

DOOR ONZE CORRESPONDENT

Nabij Appelhoeve is afgelopen week een groots Nomadi feest gevierd. De reden voor het feest was de vondst van de stamboom der stamboom door de oude nomadi families Capa en Repulo. Onder nomadi is het erg belangrijk hoe oud je familie is, en hoe groot. Nu blijken diverse families al decennia te strijden om de positie van oudste nomadi familie. De gevonden stamboom maakte voor eens en altijd duidelijk hoe de verhouding tussen de oudere families lag. Verrassend genoeg

blijken niet één maar twee families de grondleggers der nomadi. Zowel de familie Capa als Repulo staan aan de grondvesten van alle nomadi. Hoewel beide families al sinds nomadiheugenis een heftige haat-liefde verhouding hebben, heeft de vondst van de stamboom een definitieve verbroedering tot stand gebracht. 'Het is fantastisch, wai zain nu helemaal gelaik!' stelde Tony Repulo, de pater familias van de Repulo familie.

Hoewel de initiële overlast van het feest voor het dorp Appelhoeve tot de nodige ruzies tussen nomadi en burgers leidde, sloeg die ergernis snel om toen de door de nomadi meegebrachte drank op was. De nomadi kochten vervolgens namelijk de gehele appelcidervoorraad van Appelhoeve op. Dit, gecombineerd met een uitnodiging voor het gehele dorp om de laatste dag mee te feesten zorgde voor een harmonieuze beëindiging van het grootse feest.

Ramp op ramp

DOOR HARMEN DIAAN

Het lijkt maar niet op te houden met de onverklaarbare rampen in en om ons mooie Umbrië. Na de in onze vorige editie beschreven rampen was het nu ook weer herhaalbaar. Zo is in Nieuw Woudenburg de hoofdtribune van het orkbalstadion ingestort. Gelukkig was er slechts een beperkt aantal bezoekers aanwezig om te kijken naar de training van de Woudenburg Walsers. Er zijn geen dodelijke slachtoffers, al zijn de botbreuken niet te tellen. Ook het herstel van blokker Joep Stoemp zal langer dan verwacht duren, aangezien hij op de tribune zat te kijken naar zijn trainende ploeggenoten, en bij de instorting ook zijn andere been heeft gebroken.

In het hertogdom Batori, net over de Umbrische-Pelinorese grens is bij een riddertoernooi massaal acute metaalmoetheid opgetreden. Bij de derde tweestrijd te paard bleken zowel de wapens als de wapenuitrusting van beide deelnemers ernstig verzwakt. Al snel bleek dit

bij vrijwel alle deelnemers het geval te zijn. Ondanks het haastig geïmproviseerde dansspektakel, om de toeschouwers toch nog iets te bieden, werd het geen succesvolle dag voor Hertog Dragomir.

In het bekende mekkerbos nabij Kasparwoude blijken vrijwel alle iepen de iepenziekte te hebben opgelopen. Nadat diverse verdwenen geiten in het bos onder een gevallen iep werden gevonden, constateerde de plaatselijke druïde de massale uitbraak van de iepenziekte. Ondanks de hulp van Basilica, een van de assistenten van de aartsdruïde, is de ziekte nog niet tot staan gebracht en kent het bos al de nodige open plekken.

De structurele aanwezigheid van rampen heeft als gevolg dat vele burgers zich tot hun geloofsleiders wenden om raad. De woordvoerder van resident Loyauté gaf aan dat men op het spoor is van de oorzaak van deze rampen.

Kro Terlep Incendia vrij

DOOR JAGO VAN WIJCK

De stadsheer van Kro Terlep, Bick Trobbel, heeft weer een opmerkelijk besluit genomen. Hoewel het sinds de alvenoorlog opmerkelijk rustig is geweest in Kro Terlep, houden diverse bestuurlijke lagen de controversiële bestuurder van de stadstaat scherp in de gaten. Kro Terlep is door haar stadsheer met onmiddellijke ingang verboden gebied verklaard voor Incendiaanse handel. Zowel zelfstandige handel van Kro Terlepse burgers met Incendia, als doorvoer van producten richting Incendia is niet meer toegestaan. Op de vraag of handige handelaars dit niet eenvoudig zouden weten te omzeilen door middel van tussenpersonen elders antwoordde de stadsheer in zijn bekende korte zinnen “Ze doen maar”, “Zullen wel merken.” en “Gaat om principe.”. Een woordvoerder van de stadsheer geeft aan dat Kro Terlep Incendia beschouwt als een gevaar voor het keizerrijk en de Kro Terlepse samenleving in het bijzonder. De stadsheer acht het onwenselijk om de banden met een zodanig aan Eleriaanse grondvesten van de samenle-

ving tornende natie verder aan te halen dan wederzijdse militaire neutraliteit. In de Keizerlijke senaat gaf dit gelijk stof tot lange monologen en verhitte discussies. Het ging zelfs zo ver dat de Umbrische senator Elric De Weldoener verzuchtte: “Misschien moeten we elkaar wat ruimte geven.”. Uiteindelijk werd de senaat het nipt eens over het voorlopige standpunt dat zolang Kro Terlep geen vijandige militaire acties tegen Incendia onderneemt, het de stadsstaat vrij staat om te handelen op de door haar gewenste manier. Het moge duidelijk zijn dat het laatste woord hierover nog niet is gesproken.

De bevolking van Kro Terlep staat ondertussen weer vierkant achter hun stadsheer. Wat niet in het minst zal zijn veroorzaakt doordat Kro Terlep razendsnel na de alvenoorlog weer haar oude welvaartsniveau heeft bereikt.

Incendia op het matje?

DOOR AUTORO ESTERE

De Incendiaanse delegatie te Elerion-stad is bijna dagelijks te gast bij de keizerin. Naar aanleiding van gebeurtenissen zoals elders omschreven in deze editie, is het diplomatieke contact tussen Elerion en Incendia verhevigd. De ambassade woning van de Incendiaanse delegatie wordt dag en nacht bewaakt door een tiental eenheden van de keizerlijke garde. Hoewel de sfeer niet openlijk vijandig is, de gebeurtenissen in Umbrië zijn ten slotte ver van het bed van de inwoners van Elerion stad, is het opvallend minder hip om leden van de Incendiaanse delegatie uit te nodigen bij sociale gebeurtenissen van de gegoede burgerij en in adellijke kringen. De recent uit de keizerlijke hofhouding ontslagen tuinhulp Nicos van Winkel, hij werd betrappt bij het verkopen van Keizerlijke rozen op de bloemenmarkt, wilde wel loslaten dat hij vele malen de ambassadeur van Incendia, Enguis Captiosis en Keizerin Leta, met ernstige gezichten in gesprek, langdurige wandelingen door de tuinen had zien maken. De officiële reactie op alle vragen naar de relatie tussen Elerion en Incendia

wordt door de keizerlijke woordvoerder nog steeds beantwoord met 'Geen commentaar.'. Al is de Redobanese senator Ghalid Bin Farouzie, in beschonken bui, al wel betrapt op de zinsnede "je denkt toch niet dat we de relatie met een naburige natie op het spel gaan zetten voor wat omhooggevallen boeren en criminelen in dat achterlijke gebied in het noorden?". Ondertussen gonzen de meningen over de gevolgen van de gebeurtenissen in Umbrië door de hoofdstad, men kent tenslotte te zwakke plek die Keizerin Leta voor deze provincie heeft.

Grenscontroles bij grensovergang Incendia verscherpt DOOR JUSAN IKLI

Sinds enige weken wordt alle verkeer naar en uit Incendia scherp gecontroleerd door Keizerlijke troepen. Hoewel niet duidelijk is waarom deze verscherpte grenscontrole plaats vind, ligt de relatie met de incidenten in Nieuw Trollendam voor de hand. Kolonel Navarre Teslat, militair adviseur van de resident en bevelhebber van de Keizerlijke troepen te Umbrië stelde "Dat van enig verband geen sprake is.". Het handelsverkeer ondervindt weinig tot geen last van de verscherpte controles omdat de handelsstroom richting Incendia nog steeds gering is. Slechts weinigen krijgen toegang tot de Incendiaanse handelsposten, al gaat het gerucht dat handelshuis De Rand alles op alles zet om Incendia 'aan de haak te slaan.'

Katmensen weer verenigd DOOR GROR'L SCHRIJVER RAWRR

De katmensen zijn weer één! Lange tijd hebben vele van de katmensen zich afgekeerd van het geloof in de Alvader en Almoeder. In navolging van de grote held Grauw Klauw Rm-mch'r zijn zij de zogenaamde Grote Kat gevolgd. Dit alles blijkt uiteindelijk een beproe-

ving van de Alvader geweest te zijn! De held Grauw Klauw is weergekeerd en heeft samen met enkele getrouwen de Grote Kat zelf verslagen! De volgelingen van de Grote Kat hebben hun zinnen hervonden en zich snel tot de stamoudsten gewend om met de staart en oren omlaag om vergiffenis te smeken. Liefdevol zijn zij weer bij de stam opgenomen, blijdschap alom om de teruggekeerde broeders en zusters. Ook de ouderen die mopperden dat dit alles de straf van de almoeder was omdat de katmensen temidden van mensen zijn gaan wonen, zijn sindsdien stil. De katmensen hopen dat de eensgezindheid van hun volk het contact met de mens nog verder zal verbeteren. De held Grauw Klauw is weer afgereisd naar elders om nieuwe heldendaden te verrichten.

Keizerlijke familie ontwijkt de pers DOOR JACOBA KWAKKELMANS

Royalty kenners in de hoofdstad klagen steen en been over het uitblijven van details aangaande de opleiding van prinses Shagar. Schreven wij een jaar geleden dat de prinses de hoofdstad verruild had voor een luxueus privé instituut aan de kust van Encique, dit jaar zijn de feiten nog schaarser. Alle reporters die sinds vorig jaar naar Melchibar zijn afgereisd, zijn zonder verhaal weer teruggekeerd. De geruchten in de hoofdstad wijzen erop, dat de prinses in de voetsporen van haar moeder is gestapt. Na de verfijnde etiquette van Encique, ligt een zware opleiding in het Stormklooster te Redoban voor de hand. Natuurlijk deden ook wildere verhalen de ronde. De fraaiste daarvan willen we u niet onthouden: prinses Shagar zou een wereldreis zijn begonnen, en op de Haribdische eiland verliefd zijn geworden op een legendarisch krijger. Binnenkort praten wij allen Haribdisch, wist een hoveling in kennelijke staat onze reporter toe te fluisteren.

Vrolijk stemmende hersenspinsels natuurlijk, maar bij gebrek aan beter draait de geruchtenmolen op volle toeren. Zelfs onze geliefde

keizerin Leta is onderwerp van speculaties over amoureuze betrekkingen. Nadat enkele jaren terug de hoopvolle berichten over een vurige relatie met senator Zippolantis al tot het rijk der fabelen werden verwezen, gaan nu wilde verhalen over een Incendiaans diplomaat. Een verslaggeefster die dit onderwerp ter sprake durfde te brengen werd door de Keizerlijke woordvoerder de mond gesnoerd. Anonieme bronnen verhalen echter over 'een tuinman'. Dit alles heeft weer een geheel nieuwe geruchtenstroom de wereld in geholpen, waarin vooral de eerlijke, ruige handwerker van de straat, ongedachte kansen toebedeeld krijgt.

Ingezonden artikel

Grafheuvels in de Wilde Landen

DOOR RENE & WILLIE VD. GRAFHEUVEL

Demonen spelen ook Orkbal: Godnondeju wat een zoi was dat! Zijn we eindelijk aangekomen in Umbrie, zitten we al meteen tot onze oksels in de beerput!

Op weg naar Zonnestein en een bezoek aan een HELE goede "kamele-fokkerij" heeft ons Willie een uitstapje ingelast dat ons naar Nieuw Trollendam voerde.

Nou dat hebben we geweten! Wat een enge dingen zeg. Gigantische ratten, spoken, vampiers, demonen in alle soorten en maten, zombies met bijlen in de rug, ridders van de witte roos..En wij maar denken dat Pelinorstad veel bekijks had!

We waren hier nog geen 2 dagen en we hadden al spoken gevangen, gevochten met ratten, thee gedronken met een toverkol, een cursus schunnige woorden gehad van een echte Pelinorese gravin (en die spontaan erelid gemaakt van de fanclub) en ons Rene was bijna schildknaap van de witte roos geslagen, zie je het al voor je? Rene als ridder van de witte roos?

Gelukkig viel die al snel af toen ze ons Rene apestoned door het bos zagen lopen op weg

naar de Ichi bar (voor goed bier als de Elsenia op is!)

Maar goed, Er was dus genoeg bier en er werd ons een pot demonenbal beloofd. Dat is een soort Orkbal maar dan de Fjinnan variant...zonder bal

Ze zetten alleen alle teams tegelijk in in plaats van er een leuk toernooitje van te maken. spektakel! spektakel!

Trouwens, nou we het toch over orkbal hebben, Ons Willie en ik hebben hele goeie doping gevonden. Ga naar Nieuw Trollendam en vraag naar Tante Rosa (niet teveel lawaai maken in het bos! dat vind ze niet leuk) Goed. Demonenbal gespeeld en de winnaar bekend, komt er een enorme horde ondoden uit de grond gekropen! Gelukkig hebben we "het deurtje" en "het deurtje speciaal" kunnen gebruiken op een hele berg van die lopende lijken, dus de volgende die zegt dat orkbal geen oorlog is, stuur ze maar naar Rene en Willie!

En als je dacht dat het dat was, daarna word ons kersverse erelid samen met een zoi druïdes door Incendianen in de fik gestoken! Daarom roepen Rene en Willie op om de eerstvolgende interland met Incendia te boycotten!

Om af te sluiten nog een groet aan ons moeder, de F-side en het Grafveld!

Zo...Nu eerst een Elsenia!

Opnieuw Onrust in Nieuw Trollendam?

DOOR ONZE CORRESPONDENT

In de bossen nabij Nieuw Trollendam is het lijk aangetroffen van wat duidelijk een nomadi is. De man was door meerdere messteken om het leven gebracht. Navraag leerde dat het geen lid van de plaatselijke Repulo's of de Capa's was maar een lid van de Zogolli familie die tijdelijk in de omgeving was. Hoofddelman Joseb Zogolli was niet te spreken over de in zijn ogen laffe moord. "Barti was goeie man; hai niemand kwaad doen. Als die mensen problaim heb met iemand van main fami-

lie zai komen bai mai. Iek regel dat!". Meer woorden wilde de hoofdman niet kwijt anders dan dat hij wel wist wie er achter zat. Vooralsnog zijn de nomadi-families rustig gebleven maar gezien het onvoorspelbare gedrag van deze lieden leeft de Umbrische gemeenschap in onrust. Gezien de spanningen van de laatste tijd zou het goed zijn als dit voorval de broze vrede in Umbrië niet zou verstoren.

Oproep:

Joseb Zogolli laat weten dat mensen welkom zijn om tot zijn familie toe te treden. Geïnteresseerden kunnen zich bij hem melden.

Gezocht:

Dood of levend

Wegens de brute moord op Innagada DaVida, gravin van Heemdal, en meerdere andere burgers van het Keizerrijk:

- Annilaro Libor Ductor oftewel Orion Falls
- Occasus Arvum Ductor oftewel Imrin Westveldt
- Prolos Falses Ductor oftewel Igor Loos
- Ambigo Cutar Bellator oftewel Falco Looier
- silans Oore Bellator oftewel Ralph Roelofsen
- Felina Roelofsen

Deze personen zijn het laatst gezien te Nieuw-Trollendam. Zij zijn zeer gevaarlijk en uiterste voorzichtigheid is geboden voor een ieder die ervoor wil zorgen dat zij hun verdiende straf zullen krijgen.

Heron van Ramssteen,
Ridder van de Zwarte Roos

M A S S E U R Deca As' Dente

Heeft u last van een zere nek, rug of voeten?

Vraag naar Deca As' Dente hij helpt u er zo vanaf.

2 Zilver voor Nekmassage

1 Zilver per Voetmassage (mits schoon!)

*2 Goud voor gehele Lichaamsmassage
(Privé)*

*Succes & discretie gegarandeerd
Ambachtshuis As' Dente*

Ingezonden bericht:

Condoleanceregister Meffrouw de Graaffin

Heron van Ramsteen

Marcus Flavius Vrak

Quintijn van Oosterwolde

David

Sventibold 'Bloedduim' Hoen

J Anjana

Kilian Quigley

Ik herinner al onze goed gesprekken Mithras

Romano Mutaron

Linda Mutaron

Augustus Silva

Clavius Antonius Vanus

Elric Alberdus

Broeder Sigmund

Qujintus Servilius Petraeanus

Cornelius

Gerar Hoen

Glorelain van Reycksteen

Betram Alondo

Ian G Banck

Joseb Zogolli

X van de posterijen

Jozias Heronius Knasterhuysz

IN MEMORIAM
INNAGADA DA VIDA



CALESTA



Het Umbrijsch Natuur Fonds Hoe wij onze wereld kunnen redden

Onze wereld verandert continu. Is dit alleen maar een voortgaand proces of kunnen we er invloed op uit oefenen? We worden geconfronteerd met steeds grotere problemen. Wat als we niets doen? Er zijn al veel oplossingen bedacht voor de problemen van onze wereld, de een nog duurder dan de ander. Het Umbrijsch Natuur Fonds (UNF) zoekt naar de best haalbare en effectieve oplossingen voor natuurverstoringen van alledag. Word nu donateur en help het UNF de mooie wereld te redden. Een belangrijke voorwaarde om de wereld te kunnen redden is dat we beseffen dat we een keuze hebben; dat we kunnen kiezen voor een beter leven en een betere samenleving.

Het Umbrijsch Natuur Fonds werkt voor een gebalanceerde samenleving. Het is een samenleving waarin andere doelstellingen en uitgangspunten gelden, waarin echte oplossingen voor problemen worden gekozen. Een wereld van liefde, waar de mens streeft naar evenwicht met de natuur. Een wereld waar het begrip 'samen' geen puur economische, maar een warme menselijke betekenis heeft.

*Het, ga je goed vader.
Eens zien we elkaar weer.*

Renard en Glorine Bergenvas



Het Umbrijsch Natuur Fonds

*Gehelpt naar de dood
Maar sterven doe ik zelf
Gegeten door de Afmoeder
Als zaad terug naar haar schoot
Beschermd door de Afvader
Het eind van de cirkel
Ligt bij haar begin
Deze weg wordt bewandeld na de dood*



Umbrijsch Natuur Fonds

Het Umbrijsch Natuur Fonds eist gerechtigheid voor de dood van haar druïden en geelgige. Wij zullen de vogelvrij verklaarden najagen, vinden en de cyclus uitleggen.

Graag zien we duidelijkheid in wat nu bekend staat als het "Nieuw Trossendam incident". Het UNF ziet graag alle informatie, hoe triviaal ook tegemoet.

De gouden tip zal rijkelijk beloond worden. Alle informatie zal vertrouwelijk behandeld worden, en indien gewenst blijft de informant anoniem.

Het UNF kent geen genade

De familie Zogolli bewijst de laatste eer aan:

Inagada Davida, gravin van Heemdal
Linea Borealis
Ruig Draadlok
Chili

Jullie hebben je levenspad veel te vroeg moeten verlaten. Jullie zwerven nog in onze gedachten.

Joseb Zogolli: namens de Zogolli familie

In Memoriam

Innagada DaVida Gravin van Heemdal

Je inzet, moed en inzicht, maar ook je warmte en vriendelijkheid zullen gemist worden. Degene die zo achteloos je leven nam zal zijn gepaste straf niet ontlopen.

Heron van Ramssteen,
Baron van Zilverbeek, Ridder van de Zwarte Roos

Het Umbrische Magiërs Gilde gedenkt:

Innagada DaVida Akarius Fenor van het Loo

Gesneuveld in de strijd, gestorven voor hun idealen. Vuur wordt met vuur vergolden.

Namens het Gilde,

Glorelain van Reijksteen

Rust zacht Chili

Theresa

Supportersclub

Rene & Willie vd. Grafheuvel:
"Het Grafveld",

brengt een laatste groet aan ere-lid
Magistra Innagada Davida

De toegang tot de grote skybox was te snel
en onverwacht

Om het in je eigen woorden te verwoorden:

KUT!

Een paarse roos bloeit maar zelden

*Wij mochten het meemaken
En zullen ons dit voorrecht blijvend herinneren*

Moge je een centrale plaats krijgen in het hemelse bouquet

*Namens de kerk van de Jaden Hemelkeizer
Marcus Flavius Ursk
Quintijn van Oosterwolde
Mithras
Jozias Heronius Knasterhuysz*

DE TERUGKEER WAS TE KORT

NAMENS GEHEEL UMBRIË EER
IK DE GEVALLEN BEWONERS
VAN NIEUW TROLLENDAM.
ZIJ ZIJN GESTORVEN VOORDAT
ZE DE VRUCHTEN VAN HUN
WERK KONDEN PLUKKEN.
LATEN ZIJ EEN VOORBEELD
VOOR VELEN ZIJN.

MAXIMILIAAN LOYAUTÉ



Met woede en afschuw hebben wij kennis genomen van de laffe moord op

Innagada DaVida Akarius
Gravin van Heemdal
Magistra
Magieprefect
Gildemeesteres van het Gilde der Magiërs te
Umbrië

Haar levenswandel was een inspiratiebron voor velen, haar reis is bruto beëindigd. Zij was uitmuntend in alles wat zij deed, boven al als vriendin.

Wij wensen haar echtgenoot, dochter en familie heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies en bieden onze steun aan bij iedere handeling die deze misdaad kan vergelden.

Haar reisgenoten.

*Het zaad is gepland
De welp is gevoed
Het puin geruimd*

Als het werk is gedaan is het rusten verdiend

Wij drinken een laatste slok op Ruig

*Namens de Jaden Hemelkeizer
Marcus Flavius Ursk
Quintijn van Oosterwolde
Mithras
Jozias Heronius Knasterhuysz*

**TE GRAZEN GENOMEN DOOR
EEN GROTERE RAT DAN
HIJ ZELF WAS.**

JOOP PULS

GOVERT 'DE SERGEANT'

**JE EIGEN HERBERG, DAAR
KAN NIET GOEDS VAN KOMEN
HEB IK JE NOG GEZEGD.**

WILLEM SOLMS

GOVERT 'DE SERGEANT'

Beste Robertus

Bedankt voor het feest!

**We hebben ons immens vermaakt
al hopen we wel dat de volgende
keer iemand van ons gastheer of
-vrouw mag spelen.**

**Je had trouwens wel mogen
zeggen dat je ook een
stoelendans zou organiseren!**

**Alwin
Alindee
Arian
Duka Korva
Midas
Mopah
Ravileé**

Inwoners van Umbrië

Er wordt beweerd dat ingezetenen van het Incendiaanse Rijk betrokken zijn bij enkele noodlottige ongevallen. Beschuldigingen van moord worden geuit. Hierbij verklaar ik dat indien de beschuldigingen terecht zijn de overtredders van uw wetten behandeld zullen worden zoals u dat ook in Elerion in vergelijkbare gevallen doet.

De beschuldigde ingezetenen van het Incendiaanse Rijk zullen, indien schuldig bevonden, veroordeeld en behandeld worden zoals de moordenaar van Arcanis Repire Tertius Oculus destijds, in uw dorp Zonnestein, is veroordeeld en behandeld.

Wij vertrouwen daarmee voldoende aan het rechtvaardigheidsgevoel van de inwoners en bestuurders van Elerion tegemoet te zijn gekomen.

Eusibius Flamen Dialēs