

DE WILDE POST



Jaargang 23
Nummer 3

Anno Leta 21
Pagina 1

Elsenia ontzet!

DOOR JAGO VAN WIJCK

Keizerin Leta kan weer rustig slapen; haar keizerrijk is weer compleet. Een week geleden is Elsenia geheel bevrijd van de bezetting door de Condotieri Magistri. Na een gestage terugdringing van de troepen van de Condotieri Magistri is een tweetal weken geleden ook de laatste nederzetting, het dorp Finas, weer in Eleriaanse handen gevallen. Na de komst van Incendiaanse troepen slaagde het Keizerlijke leger erin om de patstelling die ontstaan was te doorbreken. De samenwerking met de Incendianen bleek vooral vruchten af te werpen bij het bestrijden van de vele grote magische constructen die de Condotieri voorheen onoverwinnelijk leken te maken.

De staat van Elsenia en haar bewoners is onverwacht goed. Uit vrijwel alles blijkt dat de Condotieri Magistri niet uit waren op vernietiging, maar op daadwerkelijke inname van Elsenia om er voor langere tijd te kunnen blijven. Mark Traidor vertelde "Nadat die tovenaars heer Debole en zijn soldaten hadden gedood, hebben ze gezegd dat iedereen gewoon verder kon gaan met leven. Eén trok met wat huurlingen in de burcht van onze heer en liet ons verder met rust. We hebben het afgelopen jaar niet eens belasting hoeven te betalen. Wel heb-

ben ze de zoon van slager Macella, die met wat vrienden in een dronken bui dacht het kasteel te kunnen heroveren, zonder blikken of blozen over de kling gejaagd."

Wat de werkelijke motieven van de Condotieri Magistri zijn geweest blijft voorlopig een raadsel. Allen zijn gedood, of hebben zich van het leven beroofd voordat ze ondervraagd konden worden. De voor hen werkende huurlingen wisten slechts triviale zaken over hun werkgevers te vertellen. Vanuit Elerionstad werd namens Maarschalk Rodwyn duidelijk gemaakt dat de zaak voor hem nog niet afgedaan is. Aangezien niet kan worden uitgesloten dat individuele leden van de Condotieri Magistri in de anonimiteit zijn verdwenen, en niet duidelijk is vanwaar zij kwamen, blijft deze oeroude organisatie een bron van zorg voor het Keizerrijk. Inwoners in heel Elerion die meer weten kunnen zich melden bij de plaatselijke legerleiding.

Op dit moment kan Elsenia zich echter weer richten op de opbouw van haar gebieden. Ondanks de gedragwijze van de Condotieri Magistri zijn toch veel gebieden, door de directe veldslagen tegen het keizerlijke leger, niet meer geschikt voor hun

oorspronkelijke functie. Veel dorpen zijn zonder rechtmatig heerser en een verdedigingsmacht tegen alledaagse problemen als bandieten, goblins en dronken trollen is ook niet aanwezig. Vooralsnog heeft de Keizerin voor elke nederzetting een tijdelijke bestuurder aangewezen en een kleine verdedigingsmacht achtergelaten om de veiligheid van de burgers te waarborgen.

De Paarse Plassen lopen leeg DOOR GERT BOOMPJES

Naar aanleiding van het onderzoek naar de problemen rondom de paarse plassen heb ik besloten, als vrije reporter er op uit te trekken om eens polshoogte te nemen hoe het opruimen vordert. Na enig rondzwerven ben ik aangekomen in Kamp Kanarie. Dit is de uitvalsbasis van de verschillende groepen die samenwerken om eindelijk een einde te maken aan het probleem van de paarse plassen. Het blijkt namelijk dat het onderzoek team onder leiding van de omstreden Alchemist bezweerder Killian Quigly in Zonnestein met een werkzame oplossing is gekomen om dit probleem aan te pakken. Maar we lopen op de zaken vooruit.

Het eerste dat opvalt bij een bezoek aan Kamp Kanarie is wel de opvallende opbouw en bedrijvigheid. Het kamp ontleent zijn naam niet zozeer aan de fel gele woonwagens als wel aan de vele vogelkooien met kanaries die er zijn. Wij vroegen een medewerker van de VAV (Vereniging Abominatie Verdelfers) De heer Loyauté (een neef van de resident naar het schijnt) wat het doel was van al die Kanaries. Dhr Loyauté: "Tja, onze kanaries. Weet je, er zijn mijnwerkers die vogels meenemen in mijngangen aangezien een vogel eerder van zijn stokje valt dan een mens als er iets mis is met de lucht." "Het zit namelijk zo; we zitten hier continue aan de rand van de Paarse Plassen, en op een warme zonnige dag, dan wil het nog wel

eens voorkomen dat de giftige dampen van de plassen zo sterk worden dat het onverstandig is om je daar lang in te bevinden." "Sommige druïden deden nogal moeilijk over het feit dat een vogeltje dood kon vallen van het gif, maar gelukkig heeft Aartsdruïde Mutaron ze duidelijk gemaakt dat er een balans te vinden was tussen een vogeltje of een Jachtgroep van 6 man" Over de jachtgroepen had de heer Loyauté het volgende te melden: "Ja, het schijnt dat om de geprepareerde componenten het best te laten werken, deze in de lever van een abominatie gestopt moeten worden. Heeft iets te maken met de natuurlijke functie van een lever enzo, zoiets moet je de Druïden maar vragen. In ieder geval, om aan die levers te komen worden er regelmatig jachtgroepen de plassen in gestuurd om jacht te maken op abominaties en dan deze levers te verwijderen. Gezien de stabiliteit van abominaties en de kennis die nodig is om een lever te herkennen, is het het beste dit, onder gevaarlijke omstandigheden, door experts zoals ik te laten doen. En die kanaries zorgen ervoor dat we op tijd uit de gevarezone gaan tijdens de zoektocht naar de juiste abominaties."

Natuurlijk ben ik hierna meteen op zoek gegaan naar een druïde en vond druïde Gagelkruid beschikbaar om ons te woord te staan. "Het is inderdaad gebleken dat door de werking die een lever van nature heeft met betrekking tot het uitfilteren van afvalstoffen, de combinatie van de werking van de magische paarse lever en het daarin aangebrachte geprepareerde component dit er voor zorgt dat hierdoor een groter gedeelte van de paarse plassen rustiger kan verschoond worden van de vervuilde invloeden. Het is natuurlijk wel zo dat wij druïden hier boven op zitten omdat we willen voorkomen dat door de stromingen in het water een recent gereinigd stuk weer wordt besmet met paars water van een stroom opwaarts gelegen vervuilde plas. Door ter plekke de stromingen te onderzoeken en een balans te vinden in de hoeveelheid toe te passen verdelfingsmiddelen

verwachten wij voor het begin van de winter de Paarse besmetting terug gebracht te hebben tot een fractie van de omvang van het originele slagveld. Daarna kijken we wel verder en hopen we genoeg middelen te hebben om het laatste gebied in één keer te ontsmetten.” Als reporter wilde ik natuurlijk meteen weten waarom al deze alchemische reinigingen zo omslachtig werden toegepast en men niet meteen in een keer het hele gebied kon reinigen. Druïde Gagelkruid: “Waarom het niet in een keer kon? Mijnheer, daar hebben we gewoon niet de middelen toe. Voor het verwijderen van de besmetting in het meer van Zonnestijn en het daar uit te voeren ritueel in combinatie met de aanwezige componenten heeft de ritueel leider, de heer Quigley, zich vol magie laten pompen. Laten we zo zeggen, wij hebben daarvoor niet de mankracht en potentieel beschikbaar om eenzelfde aanpak voor geheel de paarse plassen toe te passen.” “Voor details verwijst ik u naar de mensen van Tovenaars eiland die hier ter plaatse zijn aangesteld om mee te helpen.”

Voor Tovenaarseiland was Doctor Dangliuks bereid om ons even te woord te staan. Gezien het feit dat het aantal pagina's van deze krant beperkt is om distributie mogelijk te maken, en we door de detaillering van de 'korte samenvatting' van Doctor Dangliuks al na een uur door ons perkament heen waren zullen we proberen om wat de Doctor ons vertelde gedetailleerd samen te vatten. De Doctor liet weten door tovenaarseiland gevraagd te zijn om toezicht te houden op de rituelen die voor de reiniging gebruikt worden en deze conform het te reinigen gebied aan te passen. Dit kon dan mooi gedaan worden terwijl hij de laatste hand legde aan zijn standaardwerk voor de beginnende Phenomenoloog. Doctor Dangliuks liet weten hoe hij voor elk gebied dat afgebakend werd de juiste hoeveelheid benodigde preparaat, lever en magie uitrekende. Op de vraag of het gehele gebied in een keer gereinigd kon worden

trok hij bleek weg en begon over Goddelijke interventie, aurische compressie en iets wat hij schaduwkrijgers en astrale vlak noemde. Deze reporter kreeg al gauw het gevoel dat hij bedoelde dat magie op dat niveau een slecht idee zou zijn.

De conclusie mag echter zijn dat het einde der paarse plassen in zicht is!

Wederopbouwer uit functie gezet

DOOR JACOBA KWAKKELMANS

De bestuurder verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe nederzetting Nieuw-Trollendam, gelegen in de nabijheid van het tijdens de alvenoorlog verwoeste Trollendam, is per direct uit zijn functie ontslagen door resident Loyauté persoonlijk. De heer Dulafontelle, priester der Jaden Hemelkeizer, zou zeer verbaasd gereageerd hebben maar het verzoek per direct naar Nieuw-Woudenburg terug te keren hebben aanvaard. Volgens hardnekkige geruchten zou een groot deel van de fondsen bestemd voor de wederopbouw “niet conform de prioriteiten” zijn besteed.

Kippenrennen nieuw leven ingeblazen?

DOOR GALLINE TUPP

De ouderen onder ons zullen het zich nog goed herinneren, Hoenderloop wàs kippenrennen en haar bevolking voer wel bij deze volkssport. Al voor de alvenoorlog bleken de kippenrennen echter niet meer in de smaak te vallen bij de jongere Umbriërs die zich meer en meer op het orkballen richtten. Menig sportkenner was dan ook, zeker na de bouw van het grootste orkbalstadion nabij Nieuw Woudenburg, van mening dat het kippenrennen nooit meer terug zou keren.

Nadat al maanden geleden de eerste plannen voor een nieuw galliformodroom, op

de locatie waar voor de alvenoorlog het dorp Hoenderloop lag, waren gepresenteerd, is de eerste steen nog onzeker. De in vluchtelingendorp Griffioen, met veel bombarie gepresenteerde plannen voor een nieuw galliformodroom, bleken niet haalbaar te zijn. De zogenaamde bouwmeester Soeters bleek een spion van de Condotieri Magistri. Toch gloort er hoop aan de horizon, al is zekerheid nog ver weg. Een bouwschets door de bekende bouwheer Gradus van Loogenen werd gevonden in herberg 'de Gouwe Resident' in Nieuw Woudenburg. Het laat een groots gebouw zien dat sterke trekken van een enorm kippenest vertoont.

Navraag levert echter meer geruchten dan feiten op. Feit is dat handelshuis Mulder erkent de initiator achter dit project te zijn. Gerucht is dat een Habibdiaanse geldschietter zich recent heeft teruggetrokken zodat het plan sterk aan kwaliteit zal moeten inleveren. Feit is dat Hoenderloop, toen het nog bestond, een traditionele vete had met Trollendam, dat ook in de alvenoorlog is vernietigd, over vooral onbelangrijke onderwerpen. Gerucht is dat een voormalig bewoner van Trollendam de bouwtekeningen heeft gestolen en in de genoemde herberg heeft achtergelaten.

Eén ding staat vast, de beperkte stemmen die roepen om terugkeer naar oude waarden, zullen met spanning toekijken of het kippenrennen slechts een kortstondige opleving kent of weer haar traditionele plaats in de Umbrische cultuur weet te verwerken.

Voor de beste wapens,

**Waldo Duyn
Ijzerwaren**

**Het zwaard is zo scherp,
Als de drager van geest.**

Huurlingeneenheid Zwartwaeter trekt zich terug

DOOR AUTORO ESTERE

Nu de rust is weergekeerd in de provincie Elsenia, zijn meerdere legeronderdelen verplaatst naar andere plekken in het keizerrijk. Dit gaat in alle rust, aangezien de Condotieri Magistri weinig tot niets meer ondernemen na hun nederlaag en de daarop volgende terugtrekking. Niet alleen de keizerlijke troepen hebben hier voor gezorgd, maar zeker ook de troepen uit Incendia, die hun moed op een heldhaftige manier hebben getoond. Een geduchte tegenstander voor de vijanden van het keizerrijk.

Wat helaas maar al te vaak gebeurt, is dat de kleinere partijen in een dergelijke grote oorlog vergeten worden. Daarom aandacht voor huurlingeneenheid Zwartwaeter. Dit is een eenheid die door de legerleiding in Elsenia werd ingezet om de kleinere minder strategische dorpen van de nodige hulp en bescherming te voorzien. Dat wil niet zeggen dat daar niets gebeurde, integendeel. Volgens kapitein Cobertizo Amabo is zijn eenheid regelmatig betrokken geraakt bij schermutselingen met 'die stokkenzwaaiers'.

Echter, nu de oorlog voorbij is, lijkt de legerleiding vergeten te zijn dat deze eenheid net zo hard gevochten heeft als de trots van het keizerrijk. Achterstallige betalingen, nergens een compliment, en het gevoel 'maar' een huurling te zijn in de ogen van de gewone soldaat, hebben er toe bijgedragen dat kapitein Amabo zijn mannen en vrouwen de opdracht heeft gegeven per direct het gebied te verlaten. Waar de reis naar toe gaat? "Ach, er is altijd wel een probleem dat we kunnen oplossen", aldus de heer Amabo.

Wij zullen ongetwijfeld meer zien en horen van huurlingeneenheid Zwartwaeter.

Gewelddadige moord op senator

JACOBA KWAKKELMANS

Elerion-stad is opgeschrikt door de moord op senator Otto van Ravenburg. De senator stond bekend als een hardwerkende, oprechte man bij de meeste inwoners. Boze tongen beweren echter dat het hier om zelfmoord gaat, omdat heer Otto gebukt ging onder zware depressies welke hun oorzaak hadden in zijn verslaving aan barda. Inmiddels is duidelijk geworden dat de zeer waarschijnlijke moordenaar de persoonlijke assistent van de senator is, te weten Pjotr Roodenklomp.

Deze is voor het laatst gezien toen hij onder hoge snelheid de westelijke stadspoort verliet. Inlichtingen over zijn verblijfplaats kunt u doorgeven aan het lokale gezag.

Ingezonden brieven:

De redactie heeft de vrijheid genomen de drie brieven ingezonden door RDS (volledige naam bij redactie bekend) achter elkaar te plaatsen.

Boeren van Umbrië

Weet u nog, hoe wij jaren geleden met geweld zijn ingelijfd door het keizerrijk Elerion? Nu worden we weggegeven aan het keizerrijk Incendia. Wie stond ons bij in de verschrikkelijke oorlog tegen de Alven? Wie staat ons bij wanneer ziekten ons land en onze bloedverwanten treffen? Toch is er hoop. Van al het bloed dat de laatste jaren op Umbrisch grondgebied uitgevloeid is, zal het Umbrische bloed het meest vruchtbaar blijken. Umbriërs, sta op! Neem uw lot weer in eigen hand.

Burgers van Umbrië

Bedenk goed dat al die soldaten van vreemde mogendheden, die al jaren onze

gronden betreden en overtreden, geen voedsel brengen. Zij verbruiken, brandschatten en plunderen, treffen het Umbrische land tot in het hart. Keer u daarom af van hen dien de ware aard van ons volk willen vermorzelen

Gelovigen van Umbrië

De natuur neemt en de natuur geeft. Umbrië is van oorsprong een vruchtbaar gebied. Maar misbruik en onachtzaamheid heeft het land diep verwond. Vreemde mogendheden hebben aan ons land gezogen als een roofdier aan een mergpijp. Niets gaven zij terug behalve loze woorden. Keert daarom terug naar het ware geloof, het geloof in onze aarde, het geloof van onze voorouders, het geloof in ons eigen bloed. Weert u tegen al wat de kringloop beschadigt en bedreigt.

RDS

Naschrift van de Redactie : op uitdrukkelijk verzoek plaatsen wij hieronder een reactie op bovenstaand schrijven, ingediend door een van onze vaste drukkers, die het artikel voor het ter perse gaan van deze periodiek onder ogen kreeg.

Lezers der Wilde Post

Om te beginnen wil ik zeggen dat ik niet heel goed ben met woorden. Mijn naam is Ivo van Plem, en ik werk tegenwoordig als drukker voor de Wilde Post. Hiervoor was ik militair, maar tijdens de alvenoorlog heb ik een been en een oog verloren. Gelukkig heeft het leger een nieuwe baan voor me kunnen regelen in de drukkerij van de Wilde Post. Ik schrijf deze brief omdat ik antwoord kan geven op een van de vragen die in deze brief wordt gesteld. Ik was namelijk één van de militairen die tijdens de alvenoorlog in Umbrië heeft gevochten. En met mij honderden andere militairen, van wie bijna driekwart nooit meer thuis zal komen of voor het leven verminkt is. De

redactie wil me de naam van de brieven-schrijver niet geven, dus daarom heb ik gevraagd of ik dan ook een brief in de Wilde Post mocht schrijven.

Ik vind het eerlijk gezegd een klap in mijn gezicht dat de schrijver van deze brief doet alsof het Keizerrijk Umbrië heeft laten stikken in de oorlog. En misschien is het nog wel erger voor al die families, in heel het Keizerrijk, die in een krant moeten lezen dat hun vader, moeder, zoon, dochter, kleinkind of wie dan ook zijn of haar leven gegeven heeft zonder dat deze schrijver het gemerkt heeft. Stank voor dank noemen ze dat. Als de schrijver de namen wil hebben van de militairen die hem bij hebben gestaan tijdens de verschrikkelijke oorlog tegen de alven, en het niet na kunnen vertellen, dan moet hij maar contact opnemen met de redactie van de Wilde Post. Daar zouden we drie extra edities mee kunnen vullen.

Ik weet ook wel dat het leger niet alle inwoners van Umbrië heeft kunnen redden, maar zonder het leger was er helemaal geen Umbriër meer geweest om op te stoken.

Maar als ik nog helemaal gezond van lijf en leden zou zijn, en ik zou weer de keuze hebben om de bewoners van Umbrië te verdedigen, al kost het me mijn leven, dan zou ik weer precies zo doen. Omdat het zo hoort.

Korporaal buiten dienst Ivo van Plem

Ingezonden bericht:

Gezocht voor reparatie/hergebruik:

Oude Munten, wapens, bepantsering, landbouwwerktuig en andersoortig oud ijzer.

Smederij Veren zonder Pek
te Zonnestein

VOOR AL UW HANDELSWAAR

JURGEN VERHELST EN CO.

**ALTIJD ONDERWEG,
ALTIJD DICHTBIJ**

Kort nieuws uit de Hoofdstad

* Het jaarlijkse debutantenbal kende een opstootje nadat één van de aanwezige jongedames probeerde de eveneens aanwezig prinses Shagar aan te vliegen. Een van haar lijfwachten voorkwam dit en wist de aanvalster te bedwingen. Hij liep daarbij lichte krabwonden in het gelaat op.

* Ambassadeur Enguis Captiosis van Incendia heeft aangeboden een uitwisselingsproject te financieren tussen studenten aan de Academie van Elerion en in opleiding zijnde ductoren uit Incendia.

* Stadsheer Trobbel uit Kro Terlep was geruime tijd op audiëntie bij de Keizerin. Geruchten doen de ronde dat beide in opperbeste stemming afscheid namen na een lang en geanimeerd gesprek. De stadsheer heeft de senaat niet bezocht, ondanks diverse uitnodigingen van die kant.

* De dichter Kwesmar Ebottonroebot is na opgepakt te zijn wegens majesteitsschennis de volgende ochtend weer vrijgelaten. De dichter had, volgens de stadswacht, een-aanstootgevend gedicht voorgedragen in de kelder van etablissement 'Wijnig woorden'.

* Het tekengeld voor jongeren uit Elerionstad, wanneer zij in dienst van het Keizerlijke leger treden, is verdubbeld. Of dit in geheel Elerion navolging krijgt is onbekend.

* Een groot handelspakhuis is uitgebrand. Naburige panden hebben rook- en waterschade opgelopen. De brand was het ge-

volg van een alchemisten laboratorium waar bardagrondstoffen werden geproduceerd.

* De orkbalcompetitie is weer hervat. Uit medeleven met Elsenia hebben de wedstrijden enige maanden stilgelegen. De benefietwedstrijd tussen de Oldstars en een gelegenheidsteam van senatoren heeft een mooi bedrag opgeleverd van bijna 23 aeries. De Umbrische senator Elric had een flink aandeel in de overwinning die het senaatsteam boekte.

* Rood en zwart zullen volgens het kostuummakersgilde de kleuren voor dit najaar worden.

* Senator Bertrand Verwaert heeft in senatoren Meulema, De Biënhof, Elric, Versteegen, Devrieze en Zippolantis belangrijke medestanders gevonden om zijn revitalisering van de sloppenwijken in de hoofdstad vorm te geven. De belangrijkste tegenstanders van deze plannen trekken zich terug in de luwte nu deze aansprekende namen zich aan de kant van de vernieuwingsgezinde senator hebben geschaard.

* Een betrouwbare bron binnen de muren van het Keizerlijk Paleis tipte de redactie van deze periodiek betreffende een "incident" in de administratieve vleugel, waar de persoonlijke secretaris van Keizerin Leta, Jonker Pieter Drooglever Fortuyn, op een in volle gang verkerende inbraak gestuit zou zijn. De insluipers zouden zich direct fysiek geweerde hebben, maar door toegesnelde paleiswacht tot de laatste man zijn gedood.

* De in de hoofdstad verblijvende vertegenwoordiging van Tovenarseiland laat weten de samenwerking met de ridderorden der Rozen verder uit te diepen. Tot nader order zal er op wekelijkse basis overleg plaatsvinden tussen de tovenaars en de grootmeester der Rozen.

* De Keizerlijke Arena beschikt sinds deze maand over een aantal stalletjes waar artikelen voor de orkbalsupporters, zoals sjaaltjes, toeters en vlaggetjes, verkocht worden. Handelshuis De Rand is druk bezig

met de bouw van een stenen gebouw onder de zuidtribune van de arena.

* De stadswacht is een samenwerkingsverband aangegaan met de soldaten van De Woldwachters uit Umbrië. Een wisselende groep spoorzoekers zal de stadswacht adviseren en versterken, vooral rond de Keizerlijke parken binnen de stad.

De redactie heeft de hand weten te leggen op enkele vers geschreven rijmelarijen van de vermaarde dichter Kwesmar Ebot-tonroebot. Hoewel sinds het begin van de alvenoorlog niets meer van hem is vernomen hopen we dat hij de scherpe ganzenveer weer vaker zal hanteren.

Een gemaskerde Incendiaan te Zonnestein
Deed zelden water bij de bloedrode wijn
Speeksel op zijn nagerecht
Smaakte hem ook zeer slecht
Toen bleek de Incendiaan vooral gesteld op venijn

Een vredeling hoor je werkelijk nooit klagen
Hoewel ze toch een zware last schijnen te dragen
Ze offeren zich op
Doen iets met je kop
Maar wat, dat kun je ze dan niet meer vragen

De inquisitie maakt graag schoon schip
En is dankbaar voor iedere hint en tip
Als de bijl dan valt
En een nekwervel knalt
Rest er niets anders dan een welgemeend RIP

Orkballen is een zeer populaire sport
Iets wat kippenrennen wellicht ook nog wordt
Maar de kans is groot
Door hongerige nood
Dat het op niets uitloopt door een kippentekort

Resident Loyauté is onkreukbaar en correct
Iets wat menig corrupt bestuurder al heeft ontdekt
Maar de Umbriër wil uitjouwen
En durft niemand te vertrouwen
En is dat het, wat Maximiliaan uiteindelijk nekt?

Aan Linthe,

Dood door zoals jij,
In het leven altijd was,
Een dapper krijgster van leven bevrijdt,
Fanatiek ROBIN gelovige voor eeuwig en altijd!

Moge je rust vinden in de eeuwige slagvelden.

- De Generaal

Geschikt hebben wij kennisgenomen
van de executie van

Meneer Rozenburg.

Moge zijn lichaam de rust vinden die zijn ziel
nooit zal kennen.

Het Strijdersgilde.

De Rode Klauw herdenkt

Linthe

*Gelovige van de Generaal
Soldaat 2^e klasse*

*Haar strijd is gestreden.
Met haar leven betaald.
Altijd Robin aanbeden.
Diplomatie had gefaald.*

*Zij spooog op een demon-zeloot.
Zijn onrecht werd haar fataal
Ze bleef Robin trouw tot in de dood.
Een voorbeeld voor ons allemaal!*

“Leve Robin, Leve De Ware Generaal!”

Namens De Rode Klauw
Ian Gee Banck Priester van De Generaal.

Locutus Winterbloed

*Tot onze spijt konden we
niet op tijd steun bieden.*

*Wij wensen hem veel succes
in zijn verdere Kringloop.*

Namens de Alvader en de Almoeder,

Artesia Banck

De Rode Klauw herdenkt

Hugo Valkenhoff

*Gelovige van de Generaal
Soldaat 2^e klasse*

*Een strijder van de zuiverste soort.
In de strijd gestorven zoals het hoort.
De omsingeling kon hem niet boeien.
Vastgeplakt deed hij hun bloed nog vloeien.
Uiteindelijk verlamd en helemaal alleen.
Al strijdend ging hij van ons heen.*

“Leve Robin, Leve De Ware Generaal!”

Namens De Rode Klauw
Ian Gee Banck Priester van De Generaal.

Lieve dochter,

Je bent alweer zo lang weg.
Ik ben je niet vergeten.

L.