

# DE WILDE POST



Jaargang 23  
Nummer 2

Anno Leta 21  
Pagina 1

## Gevaarlijke moordenaar gepakt!

DOOR STERRE VAN WOUDEBURG

Zonnestein - De gevaarlijke en tot voor kort voortvluchtige Balthasar den Havik is onlangs opgepakt, zo meldt het nieuwe bestuur van Zonnestein. Balthasar stond een half jaar geleden al als verdachte van de laffe moord op een hoogwaardigheidsbekleder uit het grootse Incendia terecht. Bij deze rechtspraak werd hij echter vrij gesproken door gebrek aan bewijs. Dit tot groot ongenoegen van de in Zonnestein verblijvende Incendiaanse delegatie. Op hun verzoek is er dan ook verder onderzoek gedaan naar de gang van de rechtszaak. Ontsteltenis volgde toen bleek, dat de rechter Deca Al'Dente, een zonnegelovige, zichzelf benoemd had, waarbij tevens de kanttekening moet worden geplaatst dat Zonnestein een te klein gehucht is om zelf een rechter te 'kiezen'. Toen ook nog bleek dat de jury was omgekocht, was de maat vol. De betrouwbare resident Loyauté stuurde een nieuwe delegatie bestuurders om de zaak te onderzoeken en recht te zetten.

"In eerste instantie reisde ik incognito", aldus de nieuwe rentmeesteres van Zonnestein en priester van de JHK Etienne Mefiance. Iedereen wist niet beter of ik zou een lezing geven voor de conferentie op de D.U.H. Toen ik echter vernam hoe het lo-

cale bestuur hier te werk ging en welke gevaren hieraan verbonden waren voor het gehele keizerrijk, heb ik mij met volle devotie gewijd aan het recht trekken van de gang van zaken.

Deze beruchte Balthasar was een reisbeperking opgelegd en mocht het gebied van Zonnestein niet verlaten. Toch heeft de vorige schout David, nota bene een paladijn van de Zon en vertrouweling van senator Elric, hem toegestaan om een 'uitstapje' van een halfjaar te maken, zodat Balthasar zijn vaardigheden op kon vijzelen. Door deze beslissing heeft hij het gehele keizerrijk in gevaar gebracht. De Incendianen hadden hierop heel nare acties kunnen ondernemen, zoals het stopzetten van de levering van troepen aan Elsenia of ons zelfs de oorlog kunnen verklaren! Gelukkig zijn onze vrienden wijzer geweest en hebben ze ons de kans gegeven om de zaak zelf op te lossen. Toen zondagmiddag mijn benoeming officieel was, zijn er direct troepen op uit gestuurd om deze Balthasar op te sporen. Ondanks dat hij er als een havik vandoor was gegaan, hebben de troepen hem in het bos kunnen opsporen en in kunnen rekenen. Helaas heeft Balthasar het levenslicht gelaten bij de schermutseling die daar op volgde. Desalniettemin, denk

ik dat de zaak naar omstandigheden tot een goed einde is gebracht, aldus één van de nieuwe bestuurders. Boze tongen beweren echter dat de heer Den Havik door het moordenaarsgilde is omgelegd, zodat hij geen belangrijke informatie kon doorspelen aan de inquisitie, welke op dat moment in Zonnestein aanwezig was om schoon schip te maken. Hoe het ook zei, de van moord verdachte Balthasar den Havik is overleden en de waarheid rond de toedracht van zijn dood ligt op het kerkhof...

---

**Ridder Tristan zwaargewond !**  
DOOR ONZE CORRESPONDENT

Tijdens een schermutseling met rabauwen is de bekende ridder Tristan "De Onrustige", oprichter van de bekende Ridderorde van de Feniks, ernstig gewond geraakt. De nobele krijger werd door een boer zwaargewond gevonden op diens akker, waarna direct de orde te Pelinor in kennis werd gesteld. Naar verluid gaat het ondertussen een stuk beter met Heer Tristan, wiens functie als militieleider van Zonnestein tijdelijk werd waargenomen door de ervaren krijger Swentibold Hoen.

---

**Keizerlijke inquisitie  
doeltreffend opgetreden**

Een delegatie van de keizerlijke inquisitie is er in geslaagd om van Zonnestein weer een oord van rust en staatsgeloven te maken.

Al langer was het te vrije doen en laten van enkele lieden ter plaatse een doorn in het oog van de senaat, die uiteindelijk geen andere optie zag dan het sturen van enkele zeer bekwame leden van de inquisitie. Onder hen Alain de Malvoisin, die bekend staat om zijn welwillende en daadkrachtige houding. Ook was dit een mooie gelegen-

heid voor sommige pas toegetreden leden om nieuwe ervaringen op te doen.

Er zouden inmiddels geruchten de ronde doen dat de resultaten verkregen zijn louter door het toepassen van gruwelijke martelpraktijken, maar navraag doet leren dat dit enkel als pressiemiddel gebruikt is. De zogenaamde beul die gesignaleerd zou zijn, was in werkelijkheid slechts een uit de kluiten gewassen man die door veel ondervraagden als "nogal aanwezig" werd ervaren.

"Natuurlijk is martelen een geoorloofd middel bij de inquisitie, maar het is niet zo dat wij bekentenissen afdwingen, sterker nog, dat is door onze professionele houding niet nodig. Wij hebben adequaat gehandeld", aldus de heer Roderick van Aertselaer, lid van de inquisitie. Verschillende geloven zagen in de dagen na aankomst van de inquisitie hun aantal in de meeste gevallen sterk stijgen. Door het behaalde resultaat, zal de inquisitie ook naar meerdere plaatsen leden sturen in de nabije toekomst.

---

**Gilden officieel erkend**  
DOOR ONZE CORRESPONDENT

Via een recent uitgevaardigd communiqué heeft resident Loyauté een aantal Umbri-sche gilden, waaronder het zogenaamde "Strijdersgilde" erkend als officieel gilde binnen de provincie. "Deze erkenningen hebben enige tijd op zich laten wachten," aldus de Heer Tambourton. "Het aantal erkenningaanvragen van gilden, belangenorganisaties en aanverwante structuren bleek enorm toe te nemen na de stabilisatie van de provincie," aldus de persoonlijke secretaris van de resident. "Om wildgroei te voorkomen, zijn we niet over één nacht ijs gegaan, en hebben de nodige eisen gesteld aan de aanvragen. Onder andere het strijdersgilde heeft zich de afgelopen twee jaar dusdanig bewezen als een capabel en loyaal gilde dat een officiële erkenning niet

langer uit kon blijven.” Bij navraag bleek tot vreugde van deze redactie ook de resident zelve bereid een korte toelichting te geven : “Het spijt mij dat vrouwe Atalanta Frost, met wie ik de erkenning van het strijdersgilde tijdens de eerste naoorlogse besprekingen te Batori kort heb besproken, de officiële erkenning niet mee heeft mogen maken. Ik ben er van overtuigd dat dit gilde, momenteel onder leiding van de Heer Swentibold Hoen, een nuttige aanvulling kan betekenen op het militaire en justitiële apparaat binnen onze provincie”, aldus de Heer Loyauté. Naast het strijdersgilde werden het Gilde der Bijenhouders, het Umbrische Postbestellersgilde, het Nieuw-Woudenburgse Gilde der Kiepeltonlegers en het Gilde der Kantklossers officieel erkend.

---

**Ambassade in Incendia  
een kwestie van tijd ?**  
DOOR AUTORO ESTERE

Een betrouwbare bron te Elerion-Stad bevestigd op korte termijn een officiële bekendmaking te verwachten in verband met de opening van een Eleriaanse ambassade binnen het Keizerrijk Incendia zelf. Volgens deze bron wordt reeds sinds het einde van de Lentemaand op hoog niveau overlegd over een dergelijke vestiging. In de conceptstukken, die volgens onze bron tot in het kleinste detail zijn uitgeplozen op juridisch vlak, wordt gesproken over een bruikleenstatus van de diplomatieke gronden, gelijk aan de legale constructie te Zonnestein. Bovendien zou een numeriek verband opgenomen zijn tussen de bemanning van de Eleriaanse ambassade te Incendia en de Incendiaanse ambassade te Zonnestein, waardoor de permanente aanwezigheid over en weer in evenwicht gehouden zou moeten worden.

**Gekozen burgemeesterschap  
serieuze optie**

DOOR ONZE CORRESPONDENT

Tijdens het maandelijks vragenuurtje te Nieuw-Woudenburg wist de bekende journaliste Jisan Ikli onze resident een opmerkelijke uitspraak te ontlokken. Op de vraag of er op korte termijn plannen bestonden om de gestaag naar nieuwe, permanente woonsteden verhuizende bevolking meer te betrekken in het regionale bestuur, gaf de heer Loyauté te kennen onderzoek te laten doen naar de herinvoering van het gekozen bestuurderschap binnen de provincie. “Hoewel mijn geloofsgenoten mij dit wellicht niet in dank afnemen, ben ik er van overtuigd dat binnen deze provincie geboren en getogen burgers op verschillende vlakken een voorsprong hebben op elders opgeleide bestuurders; een voorsprong die niet voortkomt uit wat men geleerd heeft, maar uit wat men ís,” aldus de resident. “Het moge duidelijk zijn dat aan een functie als burgemeester of schout de nodige eisen gesteld dienen te worden, maar de bevolking van onze provincie heeft voor, tijdens en na de alven-oorlog laten blijken zeer goed in staat te zijn doordachte, weloverwogen beslissingen te nemen. Het lijkt mij dan ook op wellicht korte termijn een serieuze optie om dergelijke functies wederom lokaal dan wel regionaal door de bevolking te laten verkiezen, zoals in de tijd van de dinghoofden gebruikelijk was.”

---

**Huurlingenleider omgekomen  
Gildenerkenning verlengd**

Tijdens gevechten te Zonnestein is huurlingenleider Locutus Winterbloed, aanvoerder van de “IJzeren Vuist”, omgekomen. Geruchten spreken over geloofsfanatici die de heer Winterbloed temidden van enkele van zijn huurlingen wisten in te sluiten, waarbij de krijger dapper strijdend

ten onder zou zijn gegaan. De erkende status van de huurlingengroep “De IJzeren Vuist” is in nagedachtenis van de heer Winterbloed wederom met zes maanden verlengd, volgens navraag te Nieuw-Woudenburg. Een lokale scribent liet desgevraagd weten dat “het bestuur er vertrouwen in heeft dat een andere huurling de leiding op zich zal nemen van deze goed bekend staande groepering”.

---

### **Ambassadeur Incendia ontboden te Nieuw-Woudenburg ?**

DOOR ONZE CORRESPONDENT

Volgens hardnekkige geruchten, die tot op heden bevestigd noch ontkend zijn vanuit overheidswege, is de Incendiaanse ambassadeur te Umbrië, sinds enkele weken residerend in de ambassade aan het meer te Zonnestein, direct na diens aankomst ontboden te Nieuw-Woudenburg. De exacte details blijven vooralsnog binnenskamers, al werd deze redactie door verschillende anonieme bronnen te Nieuw-Woudenburg getipt dat resident Loyauté “zeer ontstemd” zou zijn door een incident kort na de diplomatieke overdracht te Zonnestein, waarbij een Generaalsgelovige zou zijn omgekomen. De traceerbare familie van de overledene zou volgens een anonieme bron uit het persoonlijke kapitaal van de resident voorzien zijn van “voldoende geldelijke middelen om nooit meer te hoeven werken”, aldus onze tipgever.

---

### **Galliformodroom herbouwd ?**

DOOR ONZE CORRESPONDENT

Op de dag waarop traditiegetrouw de grootschalige kippenrennen te Hoenderloop plaats plachten te vinden, werden in vluchtelingenkamp Griffioen de bouwplannen voor een nieuw permanent evenemententerrein met bij horend stadion op de

Hoendervlakte gepresenteerd. Na presentatie van de plannen door bouwmeester Soeters, werd direct aangevangen met de presentatie van plannen voor grootschalige huizenbouw in de omgeving. “In een ideale situatie zullen deze onderkomens voor de arbeiders reeds bij de bouw geschikt gemaakt worden voor permanente bewoning”, verduidelijkt de heer Soeters de plannen. “Door middel van een gecombineerd project proberen we de aanwerving van bouwers te combineren met het bieden van nieuwe, permanente bewoning aan de in dit kamp aanwezige vluchtelingen.” De inmiddels hoogbejaarde Janus Frosters, jarenlang spreekstalmeester tijdens de kippenrennen, reageert enthousiast op de plannen : “prachtig dat onze tradities, ondanks een verwoestende oorlog, in ere worden gehouden,” aldus de senior. “Mijn kleinzonen staan al te springen om met de bouw te beginnen, zeker als ze daarna in dezelfde buurt kunnen gaan wonen !”

---

### **Commanderijen verder uitgebreid**

DOOR JAGO VAN WIJCK

In een militair communiqué maakt Kolonel Navarre Teslat, militair opperbevelhebber der Wilde Landen, bekend het aantal commanderijen der Keizerlijke Garde op korte termijn weer op eenzelfde sterkte als vóór de alvenoorlog te kunnen krijgen. Zoals bekend werden vier van de vijf binnen onze provincie gevestigde kazernes door de alven verwoest tijdens de recente oorlog. “Nu het front in Elsenia zich lijkt te stabiliseren, hoeven we geen troepen meer richting het zuiden te zenden, en kunnen we onze militairen inzetten waar ze nodig zijn, ter bescherming van de burgerbevolking binnen een uit het dal klauterende provincie,” aldus de militair. Zeker is dat de commanderij nabij het voormalige Duienvoorde, op de kruising van de rivieren Demster en Boo, herbouwd zal worden, evenals de commanderij te Timo Ardina.

Verder zullen er volledig nieuwe commanderijen gerealiseerd worden nabij Kasparwolde (vermoedelijk een tweede uitvalsbasis van de Woldwachters), en tussen Nhasbit en de Grote Zwamp.

### **Tumult op Tovenarseiland**

DOOR JISAN IKLI

Ondanks de vrijwel complete mediastilte die de laatste maanden in acht wordt genomen van op Tovenarseiland, bereikt deze redactie bij tijd en wijle enige informatie betreffende de situatie ter plaatse. Een in de wateren rond het eiland opererende visser wist ons diverse opzienbarende waarnemingen te melden. Zo zou enkele maanden terug bij nacht een kleine veldslag hebben plaatsgevonden op de zuidelijke stranden van het eiland. Vergezeld door grote hoeveelheden vuur en bliksem, zouden de lokale tovenaars, gesteund door hun militaire ordedienst, een dik uur hebben gestreden tegen een ver in de minderheid verkerende invasiemacht, die volgens de visser “uit het niets verscheen”. De invasiemacht zou bestaan hebben uit een drietal tovenaars en een in bronskleurig pantser gestoken krijger.

Een ander opmerkelijk feit betreft een bezoek van een tweetal vertegenwoordigers van het Keizerrijk Incendia aan het eiland, of eerder een poging daartoe. Volgens dezelfde visser, die gezien zijn accurate beschrijvingen bij deze redactie als zeer betrouwbaar te boek staat, was één van zijn collega's vorstelijk betaald om het tweetal over te zetten naar Tovenarseiland. Nog niet eens goed en wel aangemeerd bij de steiger, zou de Incendianen echter in niet mis te verstane bewoordingen te kennen gegeven zijn dat hun aanwezigheid niet op prijs werd gesteld. Na een kort beraad zou de delegatie besloten hebben direct rechtsonker te maken met de curieuze woorden “we hadden niet anders verwacht,

al bevechten we dezelfde vijand, vrienden zullen we nooit worden”.

### **Grootse Zonnetempel in Umbrië ?**

DOOR ONZE CORRESPONDENT

Binnen het Zonnegeloof circuleren sinds enige weken geruchten over de mogelijke bouw van een imposante Zonnetempel ergens binnen de Wilde Landen. Vooral de voorkeuren van binnen de provincie bekende gelovigen passeren regelmatig de revue. Als mogelijke locaties worden de ruïnes van Zonnetempels te Sint Walrick en oud-Woudenburg genoemd, evenals het graf van de bekende Zonnepaladijn Björn Again te Sonnema. Groot-Inquisiteur Sanka-Ra, die het dorp Zonnestein onlangs met zijn bezoek verraste, zou een voorkeur hebben voor de ruïne te Sint Walrick, terwijl senator Elric een sterke voorkeur schijnt te hebben voor Sonnema. Overigens circuleert in dezelfde wandelgangen het gerucht dat wijlen Björn Again op de rol staat om op korte termijn zalig verklaard te worden. Hiermee zou hij, na de orkse Zonneprofeet Domela Troelstra de tweede Zonnegelovige in de recente geschiedenis zijn die deze eer te beurt valt.

### **Legerpost Zonnestein niet opgedoekt**

DOOR JAGO VAN WIJCK

Sergeant Nicolai, momenteel bevelvoerder van de legerpost Zonnestein, laat deze periodiek weten dat de hardnekkige geruchten betreffende een mogelijke opheffing van de legerpost “werkelijk negens op gebaseerd zijn”. “Sterker nog, ik heb enige dagen terug mijn voorlopige promotie ontvangen, evenals de orders een extra barak op te laten trekken voor de spoedig arriveerende troepen,” aldus de toekomstige luitenant. Naar verluidt was de escorte van de heer Tambourton, die Zonnestein aanded tijdens de diplomatieke besprekingen aldaar, bedoeld als eerste aanvulling, maar

goode een treffen met Penjol-patriotten roet in het eten. Een nieuwe groep gardisten zou bij het verschijnen van deze periodiek reeds ter plaatse moeten zijn.

---

### **Waar was u toen.....weer een stukje Umbrië werd weggegeven?**

DOOR LOUIS DEN JONGEN

Was u als Umbriër geschokt toen u vernam dat het naburige keizerrijk Incendia eens stukje van Zonnestein in bruikleen had gekregen? Ja, dan hebt u niet goed opgelet en een slecht geheugen. Umbrië is tenslotte al eeuwen het meest 'losbandige' deel van het Keizerrijk Elerion. De geografische ligging is één van de factoren die hieraan bijdraagt. Bijdraagt, niet veroorzaakt. De belangrijkste oorzaak van deze positie is de Umbriër zelf. Van alle Eleriaanse volkeren is de Umbriër het meeste geneigd zich niets van Eleriaanse normen en waarden aan te trekken. De Umbriër vindt dat hij zelf wel weet wat hoort en kan. En het frappante is dat ook de relatief nieuwe kolonisten, die pas enkele decennia in deze provincie verblijven, door dit geestesvirus lijken te zijn besmet. Voor zij die deze provincie moeten regeren is het een lastig parket. Geen provincie kent dan ook een zo snelle wisseling van regenten. De lokale adel heeft meer de neiging om zich bij de houding van haar volk aan te sluiten, dan om datzelfde volk op te voeden met normen en waarden die elders in het keizerrijk wel gemeengoed zijn. Teruggaand in de historie is het dan ook niet vreemd dat Umbrië door de eeuwen heen door diverse Keizers is 'verloren' en door menig nieuwe Keizer weer 'veroverd'.

Ondertussen zijn in recente tijden het volk der Katmensen al in het bezit van een stukje Umbrië gekomen, de Fjinnan net zo zij het niet formeel en nu dan ook, zij het minimaal, het keizerrijk Incendia. Maar doe mentaal eens een stapje achteruit, is dit erg, hoort u zich nu af te vragen. Umbrië, en

dan bedoel ik niet de individuele bewoners, is er altijd in geslaagd nieuwe bewoners te bekeren tot haar denkwijze. Sterker nog, men kan Umbrië binnen komen met welk denkbeeld dan ook, uiteindelijk eindigt men als een persoon met wantrouwen tegen gezag en regels van buitenaf. Wat dat betreft is Umbrië sterker gebleken dan welke bezetter of bezitter dan ook. Het is dan ook de volgende vraag waar een echte Umbriër niet van opkijkt, maar ook geen antwoord op heeft. Want deze vraag is al lang niet meer interessant: "waar was u toen...weer een stukje Umbrië werd weggegeven?"

---

### **Ingezonden Brief:**

#### **Wie bestuurt De Wilde Landen ?**

Niet al te lang geleden is Zonnestein - voorheen Muggestein- weggegeven aan een vreemde mogendheid; Incendia. In twee dagen is dit beslist onder de leiding van een zekere Hertog Jean-Francois Froideville de Mon'ò die Leta vertegenwoordigde. Een autonoom deel van de Wilde Landen met een universiteit, de thuishaven van een rechter van de Zon, baron Elryc , een van de centra van het Zonnegeloof en een vrijplaats voor vervolgd vanuit heel Elerion.

Uit het meer in Zonnestein is twee jaar geleden een demones bevrijd ; Konfassa.

Deze demones wordt door Incendia en een aantal misleide Generaalsaanhangers , er is maar één Generaal en dat is Robin, als de enige Godin gezien. Het is hun enig toegestane staatsgeloof. Na wat diplomatiek spierballenvertoon door de Incendianen heeft Elerion in al haar wijsheid besloten dat Zonnestein nu Incendiaans grondgebied is. Dit betekent dat er in het hart van onze Wilde Landen nu een verbod geldt op alle geloven behalve dat van de Incendianen, dat je toestemming moet vragen om naar Zonnestein te gaan, er renegate (In-

cendiaanse) magie beoefend wordt en dat een ieder die geen Incendiaan is automatisch gezien wordt als lager dan een servus, wat hun laagste klasse is.

De eerste daad die de Incendianen verrichten is een standrechtelijke executie zonder proces geweest zoals die alleen in oorlogstijd uitgevoerd pleegt te worden. Zie daar een voorproefje van Incendiaans recht. Waarschijnlijk is ondertussen de universiteit gesloten en een vrijplaats zoals uitgeroepen door hertog Elryc, de rechtmatig eigenaar van dit gebied is Zonnestein al helemaal niet meer. We moeten vrezen voor de vruchtbaarheid van het gebied omdat de goden er geen toegang meer hebben; de laatste keer dat dat geschiedde en druïden en priesters geen rituelen meer uitvoerden ligt in ons aller geheugen besloten. Dit alles nu, is onder de ogen van de Inquisitie en uit naam van Leta gedaan. Of ze er zelf zeggenschap in heeft gehad wil ik betwijfelen maar het is gedaan uit haar naam in de persoon van eerder genoemde hertog. Ik - Nago 'N Guessan Gbogou - priester van de Zon teken hier ten zeerste protest tegen aan. Een ieder die het met me eens is en vindt dat Zonnestein gewoon bij Umbrië hoort nodig ik uit om contact met me op te nemen.

In Salacia's naam groet ik u,

Nago

*Uiteraard heeft deze redactie het bestuur te Nieuw-Woudenburg om een reactie verzocht. Uit naam van de resident geeft zijn secretaris, de Heer Tambourton, het volgende commentaar :*

Geachte redactie,

De situatie zoals geschetst in het mij beschikbaar gestelde ingezonden stuk, doet de werkelijkheid op verschillende punten geweld aan. Gemakshalve ga ik, voor nu, voorbij aan het in twijfel trekken van de legitimiteit van ons korps diplomatie. De

aanname dat het volledige dorp Zonnestein aan het Keizerrijk Incendia zou zijn “weggegeven” is op verschillende punten onjuist. Om te beginnen zijn slechts het lokale meertje en de aanpalende herberg, voorheen bekend als “De Singende Vuist” in bruikleen geschonken aan het Keizerrijk Incendia. Formeel betreft het hier nog steeds Eleriaans grondgebied, met de kanttekening dat het Incendiaanse recht binnen deze grenzen van toepassing is en dit blijft tot het Keizerrijk Elerion besluit de diplomatieke status van bruikleen op te heffen. Dit is te allen tijde mogelijk, mits vooraankondiging drie maanden op voorhand. Het overgrote deel van Zonnestein blijft Eleriaans grondgebied, de lokale dependance van de Umbrische hogeschool is niet gesloten, en de vrijheid eender welk staatsgeloof of erkend volksgeloof aan te hangen blijft, vanzelfsprekend zou ik haast zeggen, onverminderd van kracht in Zonnestein en daar buiten. Tot slot zou ik de briefschrijver aan willen raden zich voortaan eerst uitvoerig te informeren alvorens de regionale pers aan te schrijven met een van aannames, halve waarheden en regelrechte onjuistheden doorspekte brief. Het direct aanschrijven van het gezag te Nieuw-Woudenburg in verband met welke vorm van zorg dan ook is ook te allen tijde een mogelijkheid, zo moge duidelijk zijn.

Was getekend,  
Rudolph Tambourton,  
secretaris van resident Loyauté

---

### Ingezonden brief:

Beste broeders en zusters, vrienden, mede reizigers en inwoners van Umbrie. Recente gebeurtenissen in Umbrie en om precies te zijn in Zonnestein, het voormalige Muggestein, hebben mij er toe gezet te gaan schrijven. Ik doe dit omdat er geen misverstand mag bestaan over dat wat geschiedde, nog over dat wat ik voorzie. Wat

ik schrijf raakt me diep en maakt me treurig en somber voor de toekomst. Slechts mijn standvastig geloof in de ware Generaal en mijn rotsvast vertrouwen in keizerin Leta, geven mij hoop op een betere toekomst.

Enkele van u zullen het zelf aanschouwd hebben, velen zullen het hebben vernomen. De geruchten zijn waar; de Tempel van de Generaal in Umbrie is gescheurd. De splijtzwam van de Incendianen heeft zijn uitwerking niet gemist. Het reizende geloofgenootschap van de Generaal, ook wel "De Rode Klauw" genoemd, is in tweeën uiteen gevallen; Zij die de echte ware Generaal aanhangen: Robin en zij die de demonesse K. aanhangen, ook wel bekend als "De vrouwe van de vulkaan" of "De dame van het meer".

Velen van u, die het geloof der Generaal alleen van buiten kennen, zullen niet snel het verschil zien tussen de ene Generaals aanhanger en de andere behalve dan de hangers met de verschillende symbolen: De Bijl en de Vulkaan. Maar het verschil is echter net zo groot als subtiel. In het geloof van de Generaal staat strijd centraal. Het geloof van de Generaal leert dat de strijd het middel is om elke doel te bereiken. Echter het doel van de Bijl is de overwinning. Het eventueel bloedvergieten niets meer dan een bijzaak. Voor de Vulkaan is de overwinning een bijzaak en bloed vergieten het doel! De aanhangers van de Vulkaan kennen geen eer, hebben geen geweten en zijn zonder kameraadschap. Zij die sterven in naam van het echte geloof der Generaal, doen dit wetend dat zij voor een hoger doel zijn gestorven, wetend dat zij niet vergeten zullen worden. De aanhangers van de demones die in hun strooptocht naar strijd hun bloed vergieten. Doen dit wetende dat er geen eer is voor hen die aan haar zijde strijden. Geen roem, geen hoger doel. Hun offer leidt slechts naar een koud, eenzaam en vergeten graf en een verloren ziel. Hun daden zijn als het scheppen van duinen in de Woestijn van Redoban, nutteloos en van geen enkele blijvende waarde.

Hun ziel als een zandkorrel op strand van Elerion, gedoemd om met elke golf te blijven rollen tot dat ze uiteindelijk wordt verzwolgen in de onmetelijke Elsenische golf. Natuurlijk reist gelijk de vraag waarom hebben we dit volk toegelaten in Elerion? Het antwoord is net zo simpel als helder: Het front in Elsenia.

Wij zijn in een strijd verwikkeld die wij schijnbaar slechts met de hulp van bevriende buitenstaanders kunnen winnen. Echter deze "bevriende buitenstaanders" die wij behandelen als onze geëerde gasten, behandelen ons als vlooiën op een loopse hond. Deze "bevriende buitenstaanders" hebben niets op met ons, onze gebruiken, onze wetten en al zeker niet met onze gildenwetten. Natuurlijk, weet ik als priester van de Generaal dat in de strijd naar alle middelen wordt gegrepen om deze maar te winnen. Maar wat als de strijd gewonnen is, wat dan? Dan zijn we overgeleverd aan deze "bevriende buitenstaanders" die doordat zij hun gebruiken en hun wetten boven die van ons plaatsen de deur wagenwijd opengezet voor renegatie. Terug naar de tijd van voor de gildenwetten, voor Robin. Want wat weerhoud een kwaad willende strijder of renegaat toevanar ervan om Incendiaan te worden? Niets.

De recente gebeurtenissen in Zonnestein heeft mij laten inzien dat één ieder blijkbaar Incendiaan kan en mag worden. Hierdoor ontloopt men de zijn geëigende straf, want als Incendiaan heeft men automatisch recht op diplomatieke bescherming. Natuurlijk berechten de Incendianen de misdaden van deze lieden. Echter hun rechtspraak is niet gelijk aan onze rechtspraak, hun straffen zijn niet de onze. Bijvoorbeeld wat wij onder renegatie verstaan is geen misdaad voor een Incendiaan. Het doden van niet Incendiaan levert hooguit een schouder klopje op. Echter dit soort milde straffen gelden natuurlijk niet voor niet Incendianen. Alleen het onbedoeld beledigen van een Incendiaan wordt onmiddellijk bestraft met de dood.



Zolang deze “bevriende buitenstaanders” vrijelijk toegang hebben tot Elerion, hoe langer hun splijtende kracht kans heeft op menige inwoner van Elerion te werken. Uiteindelijk zal hun kracht groeien ten koste van het onze. En dan? Als de strijd in Elsenia gestreden is? Wat moeten we, nee wat kunnen we verwachten van de Incendianen die hun eigen wetten en gebruiken boven die van ons houden? Wat kunnen we verwachten van de lieden die zogemakkelijk hun geboorte grond, hun strijdbroeders en hun geloof in de steek laten? Hun doel is niet het winnen van de strijd maar het zoveel mogelijk bloed vergieten. Kunnen wij daadwerkelijk verwachten dat zij, nadat de strijd gestreden is, hun wapens opbergen en vreedzaam met ons samenleven? Ik zal mijn god bidden dat dit het geval mag zijn, zoals ik ook u oproep u godheid aan te roepen om dit te bewerkstelligen. Echter lerend van het verleden en kijkend naar de toekomst, ben ik er heilig van overtuigd dat het ons de grootst mogelijke moeite gaat kosten om onze “bevriende buitenstaanders” ervan te overtuigen terug naar huis te gaan.

Ian G. Banck  
Priester van de Ware Generaal

“Resultaten van een verleden, geven geen garantie op een toekomst”

---

### Ingezonden bericht:

Hoesee! Wij vieren feezt! Wij hebben nu niet alleen een papa en een mama maar ook een stoere goervernante gefonden. het leukerste van alles is dat wij nu ook de liefste oom hebben gefonden, een suikeroom namen leuk: Oom Duktur! Wij kunnen hem iedereen aanraden! feezt-kusjes van Pommetje, Lev en Mus

Gestorfen  
Hugo! Je was stiekum onze grootste helt en we hielden van je...rust zacht uit!  
Pommetje, Lev en Mus

### Ingezonden bericht:

Loflied op de Hemelse Generaal:

De Generaal vereren,  
doen wij gelovigen trouw.  
Vechten door zijn kracht,  
doen wij tot dag en dauw.  
Zijn macht brengt ons victorie,  
de vijand op de vlucht.  
Wij dienen hem altijd,  
in orde en tucht.

-Horatio Blok

---

### Ingezonden bericht:

Lied van een roodborstje

Slimme vriend, nu heel alleen  
Zeg, waar ben je heen  
Ik heb een rooie Veer te leen  
Hier onder deze Steen  
Tralala lala, tralala lala  
Zodra ik vliegen kon  
Tralala lala, tralala lala  
Vloog ik naar de Zon

---

### Advertentie:

*M A S S E U R*  
*Deca Al' Dente*

*Heeft u last van een zere nek, rug of voeten?  
Vraag naar Deca Al' Dente hij helpt u er zo  
vanaf.*

*2 Zilver voor Nekmassage*

*1 Zilver per Voetmassage (mits schoon!)*

*2 Goud voor gehele Lichaamsmassage (Pri-  
vé)*

*Succes & discretie gegarandeerd  
Ambachtshuis Al' Dente*

**Ingezonden tekeningen:**



**Ode aan het Oldstars**



**Een impressie van de lavawezens  
voorkomend in Zonnestein**

**Rouwberichten:**

*Ons ontnomen voor wij  
haar echt kenden*

*Linthe  
van de  
Berkenhoeve*

*Een vrouwe met een Al'Dente hart*

*Wij leven mee met haar familie  
en haar geliefde Deca Al'Dente*

*Namens de Familie*

*Phresi  
Nele  
Jamilah*

*Lotte  
Guiseppe*

*Lambiek*

**Linthe van de Berkenhoeve rust in vrede**

Oh mijn lieve Linthe van de Berkenhoeve,  
Waarom ben jij nu dood dat had toch niet ge-  
hoeven?

Het is de schuld van die arrogante incendiaan,  
Daardoor ben jij veel te snel van ons heen ge-  
gaan.

Ik was te laat om je nog te kunnen helpen,  
Mijn verbandjes konden jouw bloeden niet  
meer stelpen.

Er is niemand van wie ik zo hield en hou,  
Ik gaf mijn hele hart aan jouw.  
Jouw mooie lichaam ligt nu in het meer van  
Zonnestijn,

In mijn hart zitten groten scheuren van de pijn.  
Als ik aan je denk dan doet mijn hart zo zeer,  
Hopelijk zie ik je na het hiernamaals weer.

Die laatste blik in jouw mooie ogen zal ik nooit  
vergeten,  
Ik heb Salacia gevraagd deze zinloze actie te  
wreken.

De zon begon weldra te schijnen,  
De droogte zal de Incendianen uit Zonnestijn  
doen verdwijnen.  
Regen zal zolang zij daar heersen niet meer val-  
len,  
De dorre droogte zal ze nimmer bevallen

Jij hield vast aan jouw principes en waarden,  
Ik hield van jouw net zoveel als van chocolade.  
Ik had zo graag met jouw verder gegaan,  
Een goed team waren wij zo samen aan de front  
linie staan.  
Ik zal het missen veilig voelen achter jouw  
schild,  
Ik heb zo 'n einde zonder afscheid nooit gewild

Jouw ogen zo blauw je voorkomen zwart en  
rood,  
Maar je ogen gaven jouw echte gevoelens bloot.  
Bij het kampvuur 's avonds laat,  
Gaf ik mijn cape aan jouw zoals dat gaat.  
De tweestrijd was in je ogen af te lezen,  
Ik heb je op je innerlijke schoonheid gewezen.

Robin was jouw grote voorbeeld,  
De generaal zoals jij die zag, onbevooroordeeld  
Strijden zoals jij deed er geen andere.  
Jij stond zo vaak vooraan maar waar waren die  
andere

Het was zo heerlijk als je naar me lachte,  
Jij was een straaltje zonlicht in mijn donkere  
nachten.  
Vergeeten zal ik jouw Linthe nooit  
Ik weet het zeker ik zie je weer ooit!

**Deca Al 'Dente**

**VOOR ALTIJD UIT DE KRINGLOOP.  
IK ZAL JE MISSEN.**

**NAGO 'N GUESSAN GBOGOU**



Onze broeder,

**Adelbrecht**

Paladijn van de Natuur,  
is weer opgenomen in de kringloop.

Hij wijdde z'n leven aan het beschermen van  
z'n druïdes,  
en heeft z'n leven uiteindelijk ook voor hen  
opgeofferd.

Dat offer zal niet vergeten worden door  
ons, je broeders en zusters.

**De Rode Klauw maakt bekend,**

Dat de schaaapkleren zijn afgeworpen.  
Hun echte kleuren niet langer verborgen.

De volgende mensen hebben gekozen voor de “vrouwe van de vulkaan” en  
ziel moet als verloren worden beschouwd:



*Ward Rothsnijer*



*Orion Falls*



*Falco Looier*



*Imrin Westveldt*



*Ralph Roelofsen*



*Igor Loos*

Uit volle borst roep ik:

**“Leve Robin, Leve De Ware Generaal!”**

Namens De Rode Klauw  
Ian Gee Banck Priester van De Generaal.