

DE WILDE POST



Jaargang 23
Nummer 1

Anno Leta 21
Pagina 1

Paarse plassen, hoe verder?

DOOR JAGO VAN WIJCK

Zoals bekend zullen binnen enkele weken de keizerlijke troepen uit Kro Terlep weer terugkeren naar hun eigen grondgebied. Zij zullen dan stoppen met het bewaken van de paarse plassen. Bij een recent bezoek heb ik zelf mogen waarnemen dat de zogenaamde abominaties die uit de paarse plassen komen dit nog volop en frequent proberen.

Naar het schijnt is in opdracht van de Resident, en in samenwerking met aartsdruïde Mutaron, in Zonnestein, aan de DUH aldaar, volop onderzoek bezig naar een oplossing voor de paarse plassen. Een oplossing is echter nog niet gevonden. En hoewel de organisatie VAV, verenigde abominatie verdelgers, goed werk doet zal zij ook niet in staat zijn om er voor te zorgen dat geen enkele van de abominaties uit de paarse plassen brave Umbrische burgers kan bereiken.

Het vertrek van de troepen uit Kro Terlep is dan ook desastreus voor de nederzettingen rondom de paarse plassen en wellicht zelfs voor geheel Umbrië.

De secretaris van de resident, de heer Tambourton, wilde niet veel over de kwestie kwijt, behalve dat de bevolking van Umbrië er op kan vertrouwen dat resident

Loyauté deze kwestie vakkundig zal aanpakken.

Een korte rekensom leert echter dat de commandorijen van Umbrië onvoldoende mankracht hebben om én de paarse plassen te bewaken én Umbrië veilig te houden. Hoewel de her en der opgerichte legerposten te taak van de commandorijen enigszins verlichten, heeft ook Umbrië een deel van de gestationeerde manschappen naar het front in Elsenia gestuurd. De bezetting is op dit moment dan ook al minimaal.

En hoewel er diverse groepen huurlingen actief zijn in Umbrië, komt dan de vraag om de hoek, of er voldoende fondsen zijn om deze lieden te betalen voor een eventuele opdracht.

Feit is dat hier en daar in de directe omgeving van de paarse plassen verontruste geluiden uit de bevolking te horen zijn. Hoewel de bezittingen nog niet op karren gepakt worden, lijken steeds meer burgers wel serieus met een vertrek rekening te houden. En hier en daar kan men in herbergen, laat in de avond, al horen fluisteren dat men niet begrijpt waarom de resident die zaak niet eerder heeft opgelost.

Mulder en DUH Zonnestein uit elkaar
DOOR ONZE CORRESPONDENT

Nieuw-Woudenburg – Naar aanleiding van het verbreken van het sponsoring contract met handelshuis Mulder is het laboratorium van de DUH in Zonnestein ontmanteld. In opdracht van Mulder heeft een aantal sterke mannen de complete inventaris ingepakt en meegenomen. Leone Thijse hierover: “Uit nauwkeurige bestudering van het contract bleek dat er inderdaad sprake is van bruikleen en niet van een schenking. Met handelshuis de Rand maak ik een nieuwe afspraak omtrent sponsoring van de DUH.” Namens het handelshuis de Rand kon de heer Zwols weinig mededelen: “Op dit moment in de onderhandelingen is het niet slim om teveel te zeggen. Ik kan wel zeggen dat het faciliteren van een compleet laboratorium op dit moment niet tot de mogelijkheden behoort.” Al met al een gevoelige klap voor de DUH Zonnestein. “Om enigszins tegemoet te komen aan de ontstane situatie zullen we ons best doen de studenten van de DUH tegen een gereduceerd tarief hun componenten te leveren”, aldus Zwols.

Ontzetting Elsenia nabij
DOOR AUTORO ESTERE

Via diverse kanalen bereiken ons berichten dat de keizerlijke troepen, gesteund door een aanzienlijk versterking vanuit Incendia, zich opmaken voor de beslissende slag in Elsenia.

Het definitieve offensief zou eerdaags moeten gaan aanvangen en de algemene verwachting is dat de tegenstand daarna spoedig gebroken zal zijn.

Een en ander wordt tegengesproken door een onaflatende stroom vluchtelingen die uit het gebied trekt. Uit de mond van een verzwakte dame konden wij optekenen: 'De bezetter is meedogenloos, mannen, vrou-

wen, kinderen, niemand wordt ontzien. Hun strijders, als uit brons gegoten en zo groot als standbeelden, kunnen minstens tien man tegelijkertijd aan.'

Vanuit kringen rondom de keizerlijke hofhouding ziet men de aanstaande slag met vertrouwen tegemoet. De verwachting is dat de steun die onze mannen ontvangen vanuit Incendia de balans in ons voordeel zal doen doorslaan. Deze steun wordt daarom breed gewaardeerd en gezien als logisch vervolg op de steeds hechtere samenwerking. Boze tongen beweren dat het keizerlijke gevolg wellicht iets te nauwe banden onderhoudt met de Incendiaanse delegatie, maar gezien de huidige stand van zaken bestaat er geen twijfel over de juiste intenties.

Een stad in tranen
DOOR ONZE CORRESPONDENT

Zoals verwacht waren veel mensen in Ele-
rion-stad uitgelopen om bij de begrafenissen van Ferdinand van de Loo, Claus van Drakesteen en Alexander van Soest te zijn. De toespraken van de ouders zaten vol met mooie en dierbare woorden aan het adres van deze geliefde jongens. Ze werden omschreven als weldoeners, als enthousiaste mannen die midden in het leven stonden. Ze trokken door het keizerrijk om als verantwoorde opvolgers met wereldkennis terug te keren om in hun vaders voetstappen te treden. En het wrede lot heeft hen die kans op een lafhartige manier in Zonnestein ontnomen. Bewogen spraken de drie vaders aan de randen van de graven. Maar nog indrukwekkender was het vierde, open en lege graf dat naast de andere drie lag. Het vierde graf is het beeldende gemis van hun vierde vriend: George Noordeinder! Want in tegenstelling tot de andere drie is van zijn lot niets bekend, maar men is ervan overtuigd dat hij ook overleden moet zijn. Zijn ouders zijn nog meer van streek dan de ouders van zijn vrienden. In een re-

actie tot de verzamelde verslaggevers wilden zij het volgende kwijt:

“George was, net als die andere jongens trouwens, een goudeerlijke jongen. Hij was natuurlijk wat meer aanwezig dan een gemiddelde jongen van die leeftijd, maar hij werd dan ook klaargestoomd voor grootheid. Alle jongens zouden in de voetsporen treden van hun invloedrijke vaders. Maar wat we inmiddels uit verschillende bronnen hebben vernomen is dat George de namiddag voor het overlijden van deze drie helden is verdwenen. De verhalen omtrent zijn verdwijning zijn nogal vaag, maar zijn vrienden zijn naderhand regelmatig bedreigd door één of andere derderangs dichter die luistert naar de naam Al Ventes. Gelukkig voor hem is hij inmiddels overleden, want anders zouden een paar vriendelijke heren hem wel ophalen voor opheldering, iets wat wij nu node ontberen. Maar wij missen nog steeds onze zoon, en ik ben bereid om ver te gaan voor informatie over... Het maakt me niet uit dat mensen het weten, ik ben niet bang! Ik wil gerechtigheid, ik wil mijn zoon terug! Desnoods laat ik de vrienden van die Al Ventes opsporen om uit te horen! Iemand moet weten wat er met hem gebeurd is en de dader of daders zullen boeten. En lukt dat niet legaal dan zal men in dat Zonnestein weten wat wij hier in Elerion Stad met invloed bedoelen!”

Overal in de handelswijk in Elerion stad is het verlies te zien. De vele zwarte banieren aan de gebouwen van vrienden en collega's ontnemen veel kleur uit het dagelijkse leven.

Ondertussen, aan de kade...

DOOR JISAN IKLI.

Waar eerder de mening van Tovenars Eiland bij een veelvoud van onderwerpen, magisch en niet-magisch, was terug te vinden in de Wilde Post, is het de laatste tijd

stil. Te stil? Onderzoek leidde mij via een hele serie aan opgedroogde nieuwsbronnen naar het eiland zelf, waar ik opnieuw een dichte deur trof. Wachtend op de boot die mij terug zou brengen naar Cauda, raakte ik in gesprek met een wat ruig aandoende man. Zijn naam: Arie Jolstra, lid van De Compagnie, het illustere gezelschap onder leiding van Dubbeldam. Jolstra geniet hier, aan de rand van Tovenarseiland, van zijn pensioen. Enkele korte vragen over zijn burens wilde hij wel beantwoorden. Ikli: "Ziet u nog wel eens iemand van Tovenarseiland.?"

Dhr. Jolstra: "zeker, Jonathan komt regelmatig een biertje pakken en Boris knalt af en toe een vis uit het water voor een barbeque".

Ikli: "En officiële vertegenwoordiging van Tovenarseiland?"

Dhr. Jolstra: "daar houd ik me verre van hoor... nou ja, verre, enkele meters toch zeker. Ik heb niet voor niets een boot!".

Ikli: "Is er eigenlijk nog wel verkeer van en naar het centrale Tovenarseiland?"

Dhr. Jolstra: "Zie ik er uit als een heraut of een dorpsomroeper? Ja, ik was de infiltrant binnen de Compagnie maar hier brand ik mijn vingers niet aan hoor!".

U ziet, ondanks dat we ons alle moeite hebben getroost en geen mogelijkheid ontbenut hebben gelaten is de conclusie toch: van Tovenars Eiland geen nieuws.

Studiebijeenkomst Zonnestein

Zonnestein – In het hartje van de winter, rondom de winter zonnewende, vond aan de DUH Zonnestein een studiebijeenkomst plaats onder de titel “Vooruitgang en Natuur, een pijnlijk evenwicht tussen kappen en planten”. In de gemoedelijke ambiance van Zonnestein spraken de genodigden en belangstellenden over dit boeiende onderwerp. De deelnemers aan de studiebijeenkomst waren afkomstig van diverse maatschappelijke groeperingen. Organisator

Leone Thijse mocht zich bijzonder gelukkig prijzen met de aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de aartsdruïden. Wederom ziet de DUH in Zonnestein kans de andere dependances (en de hogeschool zelf) een stap voor te zijn in de academische ontwikkeling van de Wilde Landen. Een glunderende Leone Thijse gaf te kennen elke drie maanden een soortgelijke studiebijeenkomst te willen organiseren waarbij kenners van een bepaald onderwerp, onder het genot van een hapje en een drankje, ongedwongen ideeën kunnen uitwisselen. Het onderwerp van de bijeenkomst in het voorjaar zal zijn "Religie en overtuiging". Een onderwerp voor de zomer bijeenkomst wordt nog gezocht.

Kort nieuw uit de Hoofdstad

* Tijdens de absolute topper onder de orkbalwedstrijden; Zippo's Allstars tegen Ele-
rion-United, is de nieuwe Keizerlijke Loge van de Keizerlijke Arena in gebruik genomen. De loge zal alleen geopend zijn als Keizerin Leta de wedstrijden bezoekt. Volgens geruchten zou prinses Shagar ondertussen een fervent orkballiefhebster zijn.

* De voorbereidingen voor het jaarlijkse Krotenkokersbal nemen ontzagwekkende proporties aan. Het aantal koks zou bijna moeten verdubbelen ten opzichte van vorig jaar om alle gasten van versnaperingen te kunnen voorzien. Wellicht zal men zelfs koks van buiten de hoofdstad aan moeten trekken om aan de vraag te kunnen voldoen.

* De hofhouding van Keizerin Leta zou volgens geruchten recent zijn uitgebreid met een tweetal bezweerders en een magier, allen van onbesproken gedrag. De precieze reden blijft onduidelijk.

* Met het nodige ceremoniële vertoon heeft het Corps Diplomatique intrek genomen in de recent verbouwde "gulden vleugel" van het Keizerlijk Paleis. Volgens

traditie werd er eerst uitgebreid onderhandeld over de details van de sleuteloverdracht. De eer om als eerste de deurklink van de luxueus ingerichte vertrekken een hand te geven viel te beurt aan de genommeerde diplomaat Baron Van Stoetheuflen.

* De bekende slotenmaker Diederick Klinkhamer zou zijn benaderd om alle openbaar toegankelijke rioleringsroosters te voorzien van hang- en sluitwerk. De roosters in de directe omgeving van het Keizerlijk Paleis zouden al langere tijd onopvallend in het oog worden gehouden.

* De veiligheidsmaatregelen rond de senaat zijn verder aangescherpt. Hoewel niets bekend is over incidenten in of rond de senaat, is het aantal wachters per direct verdriedubbeld.

* De verslaggevers Johannes van den Heuvel en Pieter de Vriesch ontdekten een groots omkoopschandaal dat reikt tot in de keizerlijke senaat. De heren beweren dat een bepaalde senator wordt betaald door een niet nader genoemde gildemeester om diens 'belang' in de senaat te behartigen. Het naar het schijnt aanwezige schriftelijke bewijsmateriaal zal binnenkort naar buiten worden gebracht.

Ingezonden brief:

Tovenaars vogelvrij?

Zoals eenieder weet zijn tovenaars in het keizerrijk sinds mensenheugenis gebonden aan wetten die hen onderverdelen in drie gilden die het verboden is onderling al te veel kennis uit te wisselen. Wetten zijn er uiteraard om nageleefd te worden, maar sinds enige tijd lijkt het fanatisme dat hiermee gepaard gaat door te slaan in het onredelijke. Het is moeilijk te begrijpen waarom deze gildewetten op de beperking van kennis alleen lijken te gelden voor inwoners van het Keizerrijk, terwijl de steeds vaker gesignaleerde Incendianen hiervan

blijkbaar gevrijwaard zijn, omdat zij zo hulpvaardig zijn in het bestrijden van hun mede-renegaten van de Condotieri Magistri.

Laten we het oorspronkelijke doel van de gildewetten eens beter bekijken: ze werden in het leven geroepen na het verslaan van de tovenaar-koning Bru om te voorkomen dat ooit weer iemand met zoveel magische kennis de macht zou grijpen. Maar het instellen van deze wetten kon niet de staatsgreep van tovenaar Ka Rashid voorkomen. Noch hebben deze wetten in de afgelopen duizenden jaren ervoor kunnen zorgen dat de verderfelijke Condotieri Magistri werden vernietigd. Om nog maar te zwijgen van de nutteloosheid van dergelijke wetsregels tegen demonische magie zoals te zien was tijdens de alvenoorlog.

Het lijkt er dus sterk op dat deze gildewetten vooral de ontwikkeling beperken van goedgezinde gildetovenaars, terwijl ze weinig hulp bieden tegen diegenen die kwaad in de zin hebben. Dit wordt alleen maar verergerd door het feit dat het bijna onmogelijk is om een beschuldiging van renegatie hard te maken danwel te ontcrachten, waardoor het niet is uit te sluiten dat de rode ridders zo nu en dan een onschuldige tovenaar executeren, opgehitst door geruchten en de angst bij sommigen heerst tegen alle vormen van magie. Eerder plaatste deze krant een brief van alchemist FrankPieter Verclijnde, die vertelde over zijn kruisverhoor door een renegatenjager na te zijn beschuldigd door lieden van 'het genootschap van het waakzame oog'. Hoewel hij toen op het nippertje zijn onschuld kon bewijzen, werd hij (getuige een later bericht in de Wilde Post) recent dood gevonden met het teken van een oog op zijn voorhoofd. Nemen sommigen nu zelfs de 'wet' in eigen handen?

Concluderend pleit ik ervoor om te beseffen dat we nog steeds in oorlog zijn tegen allerhande kwade krachten, waardoor het

nodig is om oude wetten te bekijken in een nieuw licht. Laten we een voorbeeld nemen aan de runemeesters van Tovenarseiland: ook zij staan boven de gildewetten, maar zij verdienen dit door zich keer op keer in te zetten voor bestrijden van het kwaad en vergroten van onze gezamenlijke kennis. Beoordeel toch alle tovenaars op hun daden, en niet op wat u denkt dat er al dan niet in hun hoofd zit!

Meester Kilian Quigley
alchemist

Aangezien Tovenarseiland nog steeds van de buitenwereld is afgesloten, heeft onze redactie zich gewend tot de enige op het vasteland aanwezige vertegenwoordiger van het enige tijd terug opgerichte renegatie-bestrijdingsteam, onder leiding van runemeester Werner van Bruin. Tot onze grote vreugde vonden wij runemeesteres Titiana van Swartenbroeck, momenteel resident te Elerion-Stad, bereid een reactie op papier te zetten.

Geachte Redactie der "Wilde Post"

In antwoord op uw schrijven hierbij mijn reactie betreffende het aan uw periodiek ingezonden schrijven betreffende de toverwetten.

Om te beginnen moet mij van het hart dat de in dit schrijven geuite aanname betreffende het doel van de gildewetten reeds in het beginsel fundamenteel onjuist is. Het gebruik van alle vormen van wereldlijke magie zonder enige vorm van terughoudendheid of beperking door de tovenaarkoning Bru en diens tovenaars is inderdaad een van de redenen geweest voor het invoeren van de gildewetten, maar naast deze historische duiding liggen vele gedachten en redenen ten grondslag aan de invoering van de gildewetten, waaronder een aantal onmogelijk te vatten in voor een leek, of zelfs een geoefende magiegebruiker, te

vangen bewoordingen. De in eerdergenoemd schrijven “reden voor het invoeren van de gildewetten” is dus, hoewel niet geheel bezijden de waarheid, bijzonder onvolledig.

Daarnaast lijken de genoemde voorbeelden, zoals daar zijn Ka Rashid en de recente opkomst van de Condotieri Magisti, eerder een teken aan de wand dat het overtreden van de gildewetten tot megalomanie en rampspoed leidt dan een reden om de gildewetten te versoepelen of, erger nog, af te schaffen.

De “nutteloosheid” van de gildewetten in de recente alvenoorlog ontgaat mij volledig. Het verbaast mij dat iemand die zich “meester” noemt een dergelijke ongefundeerde bewering aan het papier durft toe te vertrouwen. Niets wijst er op dat renegate tovenaars een aansprekender resultaat hadden bereikt tegenover de alfse agressor. Ondanks het feit dat de alven (of om terug te grijpen op een eerder genoemd voorbeeld zoals Ka-Rashid) diverse soorten magie hanteren, hebben ze uiteindelijk het onderspit moeten delven tegenover zich keurig aan de gildenwetten houdende tovenaars. Het spreekwoord “het gelijk is met de overwinnaar” is hiermee nog maar eens bevestigd.

Het aanhalen van de studies der runemeesters lijken mij in het kader van de gildewetten eerlijk gezegd nogal misplaatst. Laten we niet vergeten dat het runemeesterschap ettelijke tientallen jaren onafgebroken studie vereist, een studiemethode dewelke op geen enkele wijze te vergelijken valt met het overschrijven van een spreuk links en rechts. Slechts na deze uitgebreide studies kan overwogen worden een leerling tot het runenmeesterschap te verheffen, en slechts hierná komt de mogelijkheid in beeld om in het kader van onderzoek de werking van spreuken buiten de oorspronkelijke gildeschool te doorgronden.

Al met al kan ik mij niet aan de gedachte onttrekken dat de briefschrijver in kwestie, wiens naam op Tovenaarzeiland al een enkele maal is gevallen kan ik u toevoegen, hoewel niet in dit kader, een pleidooi afsteekt voor het versoepelen, zo niet afschaffen van de gildewetten. Het lijkt mij duidelijk dat iedere weldenkende tovenaardergelijke suggesties enkel stellig kan afkeuren. De briefschrijver hinkt bovendien zélf in deze al op twee gedachten; aan de ene kant probeert hij aannemelijk te maken dat versoepeling van de gildewetten die strijd tegenover kwaadwillende renegaten of andere dreigingen zal vergemakkelijken, terwijl hij aan de andere kant aansprekende voorbeelden geeft van het gevolg van regepatie : de dictator Ka-Rashid, die vrijwel de gehele Keizerlijke dynastie liet uitmoorden om zijn plannen voor werelddominatie te bewerkstelligen, de Condotieri Magistri, die momenteel verwoede pogingen doen het Keizerrijk te dwarsbomen en te verzwakken, en de alven, die ten koste van duizenden mensenlevens wederom naar de onderwereld zijn verdreven. Hoeveel overduidelijke voorbeelden heeft men nodig om de onmetelijke gevaren der regepatie in te zien, vraag ik mij hardop af ? Hopende middels dit schrijven u van de nodige repliek te hebben voorzien teken ik,

T. van Swartenbroeck,
Runemeesteres,
Vertegenwoordigster Renegatiebestrijding
te Elerion-Stad

Ingezonden brief:

Wie er slachtoffer speelt.

Alvast: Sorry. Ik ben niet zo goed met woorden, mochten tere zielekens gekrenkt raken door mijn botte taal; dat spijt me dan.

In de vorige krant stond een brief van iemand die beweerde dat Umbriërs altijd in

de slachtofferrol kruipen. Hij maakte er een schandalige hoeveelheid woorden aan vuil zonder daadwerkelijk te zeggen wat hij bedoelde, namelijk: dat we straks de pineut zijn nu de Incendianen pissig worden omdat we niemand opgeknoopt hebben. We hebben het hier natuurlijk over de rechtszaak na de moord op de man met de vier namen; de (ex-)leider der Incendianen. Om te bepalen of Umbriërs inderdaad in de slachtofferrol kruipen heb ik even wat “beschikbare rollen” op een rijtje gezet, denkt u met mij mee;

Eerste rol; Wij zijn onvrijwillig betrokken bij de complicaties van deze moord. Wee ons. De Incendianen zijn nu pissig. Wee ons. Wij veroordelen twee verdachten, met of zonder bewijs, om ons eigen hachje te redden en wij bidden op onze blote knietjes dat de Incendianen het hier verder maar bij laten. P.s: Wee ons.

Volgende rol; He? Wat? Is er iemand vermoord? Toch niet een kerel bij ons uit het dorp hoop ik.

Laatste rol; Wij gaan niet zomaar iemand schuldig verklaren omdat we bang zijn voor dure woorden als implicaties en complicaties. Wij offeren geen zwart schaap aan dure diplomaten. P.s: Ze kunnen allemaal de rambam krijgen.

Nou wordt er tot mijn eigen verbazing tijdens die hele rechtszaak voor die laatste rol gekozen (alleen zeggen ze het dan netter), wat toch duidelijk NIET de slachtofferrol is; gaat meneer de briefschrijver zeuren over dat het toch niet goed is. En niet alleen hij; ook een andere schrijver slaat aan het miepen over onbelangrijke dingen als dansende rechters Laat die rechter lekker dansen! Wat wil je dan doen; een hoogopgeleide hotemetotum laten komen die vooral meer verstand heeft van hoeveel het tegenwoordig kost om omgekocht te worden? Laat me niet lachen.

Als een man wordt omgelegd dan is ie dood, niet meer, niet minder. Het feit dat ie vier namen had betekent alleen dat ie een bijzonder volle grafsteen krijgt, niet dat we met zijn allen elkaar de oorlog moeten

gaan verklaren. En die Incendianen die moeten dat maar eens in hun oren knopen. Dat ze niet met zijn allen in de slachtofferrol mogen kruipen en om vergelding gaan krijsen zoals een jengelende kleuter die zijn favoriete speeltje kwijt is. Ze laten het maar. Het enige slachtoffer in deze zaak was de man die is vermoord. Laten we het met z'n allen bij dat ene slachtoffer houden.

Door Wiedan Ook

Oproep:

GEZOCHT

Jens van der steen
en
Tibbe Schuttevaer

Wegens oorlogsmisdaden, desertie en verraad jegens het keizerrijk Elerion. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de plaatselijke gezagsdrager.

Advertentie:

Gezocht: gouvernante

Wegens drukke studies en werkzaamheden buitenshuis zoeken wij een geschikte gouvernante voor de opvoeding en begeleiding van vijf jongedames. Het uit de problemen houden van deze jongedames wordt uw hoofdtaak, eventueel onderricht in etiquette en moreel besef komt op een tweede plaats. Een stalen wil en kennis van zelfverdedigingstechnieken is een pre. Vergoeding in overleg. Geïnteresseerden kunnen zich melden met referenties bij Kilian of Val-Drah, te Zonnestein.

Familiebericht:

BEKENDMAKING



*Geboren te Heemdal op de tweede dag van de
tweede maan:*

Fuchsia Paciëncia

Dochter van:

Clavicus Akarius,

Graaf van Heemdal

Ridder in de Orde van de Rode Roos.

&

Innagada Akarius,

Gravin van Heemdal



Ingezonden tekening:



Advertentie:

**KHALIEF DE ROLDUC
EXCLUSIEVE LEREN KLEDING
VOOR HEM EN HAREM**

De koude winter drukte je aan zijn kille hart

Jozias

We treuren om je.