

# DE WILDE POST



Jaargang 22  
Nummer 1

Anno Leta 20  
Pagina 1

## Oldstars doen Umbrië!

DOOR JAGO VAN WIJCK

Enkele leden van het fameuze Oldstar Orkbalteam zullen een aantal benefietwedstrijden in Umbrië organiseren. Het gehele Oldstarteam verblijft op het moment in Kro Terlep alwaar ze zijn uitgenodigd door Stadsheer Trobbel om de plaatselijke jeugd spelenderwijs te laten zien tot welke prestaties goed samenwerkende mensen in staat zijn. Na een demonstratiewedstrijd tegen het lokale onderofficierenteam liet Peer 'blokkendoos' Maassen los dat Umbrië zeker niet vergeten zou worden. Omdat ook Noria nog bezocht moet worden, zal slechts een deel van de selectie Umbrië aandoen. Welke spelers dat zijn was op het moment van het gesprek nog niet duidelijk. Ook de route is nog niet bekend, al zal Nieuw-Woudenburg zeker worden aangedaan.

Voor hen die het orkbal gebeuren niet zo hebben gevolgd, volgt hier een korte uitleg. Het Oldstar Orkbalteam is samengesteld uit de meest befaamde spelers uit de Keizerlijke Orkbalcompetitie. Het zijn allemaal spelers die hun sporen hebben verdiend maar

inmiddels dusdanig op leeftijd zijn, dat ze van actieve deelname aan competitiewedstrijden afzien. Hoewel ze fysiek wellicht wat over hun top heen zijn, tactisch zijn ze nog steeds van fabuleuze hoogte. Vele leden van het Oldstarteam zijn grondleggers van technieken die elke beginnende orkbalspeler bij zijn training onder de knie hoort te krijgen. Zo is daar de bekende 'betonblok' van Peer Maassen, die al menig doorgebroken renner heeft geweerd. En ook de bekende 'krulpass' van Vadiv Hambek is een worp die elke orkbalspeler tot in den treuren oefent.

Het doel van de rondreis die het Oldstarteam door het Keizerrijk maakt, is om deze verbroederende, en tevens gezonde sport aan te bevelen bij de bevolking van het keizerrijk. Het beoefenen van orkbal kent positieve effecten op zowel lichaam als geest, die de beoefenaar ook in zijn dagelijkse leven goed van pas komen.

Overigens is Keizerlijk handelshuis De Rand recent gestart met de bouw van een orkbalstadion in Nieuw-

Woudenburg. Het stadion zal vermoedelijk vijftig zitplaatsen en maar liefst 150 staanplaatsen bevatten. Hoewel dit natuurlijk schril afsteekt bij diverse stadions in bijvoorbeeld Elerion-stad en Alchimbra, is het een grote aanwinst voor Umbrië.

De Wilde Post zal u op de hoogte houden van de avonturen van de Oldstars in Umbrië door interviews en wedstrijdverslagen.

---

**Nieuwe Bisschop der Jaden  
Hemelkeizer voor Umbrië**  
DOOR JACOBA KWAKKELMANS

Tijdens de eerste Umbrische naoorlogse onderhandelingen zijn enkele toekomst-bepalende beslissingen genomen. Zo is er onder meer de bisschop der Jaden Hemelkeizer voor de provincie Umbrië geïnstalleerd. Het laatste woord over de gekozen persoon zal de komende tijd nog niet gevallen zijn. Het zal slechts weinigen ontgaan zijn dat er al tijden onrust was over de onbezette bisschopszetel binnen de Umbrische Hemelkeizer geloofsgemeenschap.

De opvolging van de in de nadagen van de alvenoorlog vermoorde bisschop Mitterac heeft de nodige voeten in de aarde gehad. De weinige betrouwbare berichten die naar buiten kwamen vanuit Jaden Hemelkeizer kringen schetsen een beeld van hevige interne strijd.

Groot zal dan ook de verbazing zijn dat tijdens het eerste naoorlogse Umbrische overleg een volkomen onverwachte persoon tot bisschop werd gewijd. Hoewel deze persoon, genaamd Jisan Assul niet geheel onbekend is in Umbrië -hij maakt deel uit van de groep 'Helden van Muggestein'- had niemand op zijn benoeming gerekend. Velen gaan er dan ook vanuit dat de resident

een hand in deze ontwikkeling heeft gehad.

Jisan Assul is, net zoals zoveel leden van de Helden van Muggestein, bekend van diverse heroïsche daden. Echter: Een betrouwbare kracht of macht kan deze groepering zeker niet genoemd worden. Voor zover bekend was Assul mede verantwoordelijk voor de genezing van de gele koorts, in de jaren voor het uitbreken van de alvenoorlog. En zoals het voorgaande duidelijk maakt, was hij aanwezig bij de gebeurtenissen in Muggestein, aan de vooravond van de alvenoorlog. Sommige deskundigen zijn het er nog steeds niet over eens of de gebeurtenissen aldaar de alvenoorlog vertraagd of bespoedigd hebben. Doorgaans wordt echter aangenomen dat de activiteiten van de Helden van Muggestein een positieve invloed hebben gehad op het verloop van de alvenoorlog die daarna plaats vond.

Het blijft echter nog afwachten hoe Bisschop Assul zijn ambt zal invullen. Zal hij ondanks al zijn heldendaden opgewassen zijn tegen de saaie, langdradige taken die zijn positie met zich meebrengt? Vooralsnog kijkt Umbrië gespannen toe.

---

**Zeteldans in nieuw Woudenburg**  
DOOR JUSAN IKLI

Het gonst in de politieke kringen in Nieuw-Woudenburg. Nu een gepaste tijd is gerouwd over de veel te vroeg heen gegane senator De Boer, begint de jacht op deze vrijgekomen senaatszetel. Een senaatszetel is het doel van menig lid van de adel, maar ook voor regionale, religieuze leiders, en zelfs de welvarende, gegoede burgers is een zetel in de senaat een begeerlijke prijs. De onnavolgbaarheid van de huidige resident, maar vooral de immer warme

belangstelling van de keizerin voor Umbrië, maken de invulling van de senaatszetel een niet makkelijk te voorspellen gebeurtenis. De benoeming van de voormalige residente De Biënhof tot senatrice van Umbrië was makkelijker te voorspellen. Het was een beloning voor haar inzet voor Umbrië, al speelde haar zeer goede verstandhouding met de Keizerin ongetwijfeld ook een rol. Van senator Bisschop Basilius weet vrijwel niemand meer hoe lang hij al Umbrië vertegenwoordigt in de senaat; voor de goede orde: Al weer ruim 32 jaar!

In de wandelgangen doen vele namen de ronde, sommige onverwacht, andere vergezocht, weer andere aannemelijk. Regelmatig terugkerende namen zijn:

- Feron Mutaron; aartsdruide. Het is onwaarschijnlijk dat er nog een senaatszetel aan een hoog-geplaatst religieus leider wordt toegekend. Daarnaast is het maar zeer de vraag of de aartsdruide zelf wel wil.
- Robin de Hoed; naar het schijnt eigenaar van handelshuis De Rand. De Hoed is een invloedrijk persoon met een immens netwerk die ongetwijfeld veel gunsten heeft 'uitstaan'.
- Ivan Ignatius; paladijn der Generaal en Kolonel in het Keizerlijke leger. Een veteraan die van aanpakken weet.
- Peer Maassen; nog immer populaire Orkballegende. Al zal haar fabuleuze 'blok'-capaciteit haar in de senaat niet veel opleveren.
- Elric de Weldoener; Hogerechter en heer van Zonnestein. Deze zonnegelovige van het eerste uur staat bekend om zijn onverstoorbaarheid en milde instelling en is zeer geliefd in zowel Zonnestein als daarbuiten.
- Resident Maximiliaan Loyauté. Het veelvuldig horen van de naam van de resident zal ongetwijfeld een opzet van zijn politieke vijanden zijn, die hem liever zien gaan dan blijven.

Het is vanzelfsprekend volstrekt onduidelijk hoe en wanneer de beslissing over de invulling van de senaatszetel zal vallen. Wat wel vast staat, is dat deze beslissing snel genomen zal worden. Een sterke vertegenwoordiging van Umbrië in de senaat is noodzakelijk voor een voortvarende wederopbouw.

---

### **Umbrië sticht opleidingsinstituut** DOOR DE REDAKTIE

Zoals de belezenen onder u waarschijnlijk al weten, is het met gestructureerd wetenschappelijk onderzoek in Umbrië nog triest gesteld. Natuurlijk zijn er diverse, individuele personen bezig met activiteiten op het academische vlak. Helaas is van wetenschappelijke samenwerking, laat staan synergie is geen enkele sprake in onze mooie provincie.

Binnen wetenschappelijke kringen staat Umbrië dan ook als 'achter' bekend. Veel wetenschappelijk ingestelde, ambitieuze Umbriërs hebben zich, al voor de alvenoorlog, maar zeker de laatste tijd, gekeerd tot de in Pelinor gevestigde Academie van het Noorden. Deze jonge Academie wordt geleid door de heer Van Den Kabargenbock en is gevestigd in het net over de grens gelegen Batori. Het kan dan ook geen toeval zijn dat na het aldaar gevoerde eerste Umbrische naoorlogse overleg, resident Loyauté de aanzet heeft gegeven tot oprichting van de Umbrische Hogeschool. De resident maakte duidelijk in een vraaggesprek dat hij de opleidingen op zowel praktisch, als academisch en zelfs militair gebied wilde structureren. Daarmee ligt de lat voor de UH zelfs hoger dan die van de Academie van het Noorden, waar voornamelijk academische doelen worden nagestreefd.

De UH zal worden gevestigd in Nieuw-Woudenburg, maar om de mogelijkheden tot een gedegen opleiding dichter naar de bevolking toe te brengen, zullen er ook drie dependances worden opgericht. De locaties hiervoor zijn Demsterkloof, Sonnema en Zonnestein. Aan elke DUH zullen de grondvesten van diverse praktische, academische en militaire vaardigheden worden onderwezen. Voor diepgaandere studie zal men zich uiteindelijk toch bij de UH in Nieuw-Woudenburg moeten melden. Het is echter niet uitgesloten dat elke DUH zijn eigen specialisatie zal ontwikkelen.

Wie zich kan aanmelden bij een dezer instituten en wat de kosten zijn, is op dit moment nog onduidelijk. Wel mag duidelijk zijn dat de resident wederom een onverwachte, maar welkome zet heeft gedaan in de wederopbouw van Umbrië.

---

### **Paarse Plassen nog niet opgelost** DOOR JUSAN IKLI

Gelukkig voor westelijk Umbrië is het gevaar van de Paarse Plassen bezworen. De door Kro Terlep uitgeleende Keizerlijke troepen hebben het gebied omsingeld en afgegrensd. Geen vreemd creatuur, of abominatie zoals ze door de experts worden aangeduid, is nog de bewoonde wereld in gekomen. Hulde voor de stoere en trouwe bondgenoten uit Kro Terlep.

Maar hoe nu verder? Het moge duidelijk zijn dat de troepen uit Kro Terlep niet eeuwig de wacht kunnen blijven houden rondom de Paarse Plassen. De plassen zullen opgelost moeten worden. Vooralsnog geeft de residentieële woordvoerder geen details vrij: "Er wordt aan gewerkt".

Ten tijde van het eerste naoorlogse Umbrische overleg, toen diverse

abominaties dit overleg dreigden te verstoren, is door enkele aanwezige tovers wel wat rudimentair onderzoek verricht. Althans, zo kwam het op de ter plaatse aanwezige verslaggeefster, Jacoba Kwakkelmans, over. De op het overleg uitgenodigde Helden van Muggestein, wisten, met de nodige moeite, de abominaties altijd wel te verslaan. Daarbij gesteund door de Verenigde Abominatie Verdelgers, een organisatie opgezet door de befaamde Von Micken.

Echter: Het ontstaan, de aard en toedracht van de abominaties was ook de aanwezige knappe koppen een raadsel.

Vooralsnog is het gevaar van de Paarse Plassen bezworen, maar het uitblijven van een permanente oplossing zorgt voor de nodige onrust in de omliggende gebieden.

---

### **Appelhoeve en Mawels zijn eruit** DOOR ONZE CORRESPONDENT

De jarenlange vete tussen Appelhoeve en Mawels lijkt te zijn beslecht. De leiders van beide dorpen, dorpsoudste Paulus de Grijs en Jonker Frank-Jan Mawels, zijn na hun terugkeer uit Pelinor, alwaar zij het eerste Umbrische naoorlogse overleg bijwoonden, gezamenlijk aan de slag gegaan om de onderlinge twistpunten te slechten. De uiteindelijke oplossing bleek dichterbij dan gedacht. Er is een regeling getroffen waarbij de afvalstoffen uit de mijnen ten goede worden aangewend en de appelboomgaarden hebben een gereguleerd irrigatiesysteem gekregen zodat ze niet meer continu afhankelijk zijn van het rivierwater. Beide leiders gaven echter aan dat deze concrete probleempunten nog maar een deel van het conflict vormen. "De jarenlange vete tussen beide dorpen heeft een

cultuur doen ontstaan die ondertussen diep in het gedachtegoed van de dorpelingen zit geworteld. Het zal nog wel even duren voordat dorpelingen elkaar oprecht vriendelijk zullen bejegenen. Maar we hebben in Batori ervaren, dat wanneer de goede omstandigheden worden gecreëerd, volkomen verschillende culturen heel goed met elkaar overweg kunnen. Zoals resident Loyauté het in Batori wist te organiseren, hopen wij het in Mawels en Appelhoeve te doen.”

---

**Handelshuis Mulder breidt uit**  
DOOR JO GEERLING

Het gaat goed met de wederopbouw van Umbrië, en dus ook met de handel. Waar keizerlijk handelshuis De Rand haar activiteiten ook gestaag buiten Umbrië aan het uitbreiden is, zet handelshuis Mulder flinke stappen vooruit binnen onze mooie provincie.

In Kasparwolde wordt een grootschalig pakhuis gebouwd, vanwaar Mulder haar goederen door geheel Umbrië zal transporteren. De onlangs door de resident met de titel ‘Dame’ geëerde mevrouw Mulder sloeg afgelopen week trots als een pauw de eerste spijker voor het pakhuis. Handelshuis Mulder denkt door haar opslag buiten Nieuw-Woudenburg te plaatsen veel te winnen op het logistieke vlak. Vanzelfsprekend zullen de administratieve zaken en het gros van de concrete verkoop in Nieuw-Woudenburg plaats vinden. Maar omdat onze hoofdstad alweer een centrum van bedrijvigheid voor de gehele provincie aan het worden is, ziet Mulder kansen door elders de goederen op te slaan.

Onlangs is een flinke groep bewakers aangetrokken om het pakhuis in de toekomst te gaan bewaken. Deze

ontwikkelingen wijzen er duidelijk op dat handelshuis Mulder een stap vooruit zet en bereid is om de strijd om de handel in Umbrië met handelshuis De Rand aan te gaan.

---

**Een vrouw die haar mannetje staat**  
DOOR JAGO VAN WIJCK

In het kampement in Brino Anjak, van het uit Kro Terlep afkomstige Keizerlijke legeronderdeel dat de Paarse Plassen bewaakt, heeft de Wilde Post een gesprek met de aanvoerder van deze dapperen: Kapitein Alkinda Trobbel.

*Kapitein Trobbel, hoe maakt u het?*

Ja prima jongen, attent dat je het vraagt. Het is een beetje behelpen hier, maar we hebben de zaakjes prima in orde.

*Om onze lezers geheel gerust te kunnen stellen, hoe is de stand met betrekking tot de Paarse Plassen?*

Goed, goed, ik kan niet anders zeggen. Het heeft een paar weken geduurd maar we hebben ondertussen prima door hoe we die akelige schepsels die uit de plassen komen, moeten aanpakken. Het heeft daarbij flink geholpen dat ik in Batori, met de aanwezige militairen en andere aanwezigen veel van de smerige schepsels heb afgemaakt. Daar heb ik mijn mannen hier over ingelicht en toen was het rap geregeld. Ja de bewoners van de wilde landen, pardon, Umbrië, kunnen rustig slapen.

*Over Batori gesproken, u schijnt ook een ervaren dansinstructrice te zijn, iets wat men wellicht niet zo snel zou verwachten van een militair?*

Wat een onzin! Ik mag dan wel kapitein zijn, maar onder al dat metaal ben ik ook een dame hoor. In Kro Terlep heb ik het nodige geleerd over al dat soort zaken. Maar verder heb ik daarover

geen commentaar, ander onderwerp graag.

*Een aantal mensen die zowel u als uw broer (Lotov Trobbel) zijn tegengekomen zeggen dat er flink wat overeenkomsten zijn.*

Oh, zeggen ze dat? En welke overeenkomsten zijn dat dan?

*Daadkrachtig, doortastend, strikt en rechtdoorzee zijn termen die vaak genoemd worden.*

Niks dan goed dus. Tja, wat kan ik er over zeggen. Lotov is al weer flink wat jaren verdwenen, maar ik, en zo denkt de hele familie erover, voel dat hij nog ergens leeft. Het is dat gedoe met zijn dochter, Abita, geweest. Dat heeft hem flink geraakt, de arme schat. Maar dat is wel weer genoeg gesnotterd, geen commentaar verder.

*Hoe lang denkt u hier uw taak nog te kunnen blijven verrichten?*

Tja, dat is lastig. We kunnen hier natuurlijk niet jaren blijven rondlopen hè. Als er over enkele maanden niet iets is gevonden om die Paarse Plassen veilig te maken, zal ik contact opnemen met mijn pa, Stadsheer Trobbel, bedoel ik. Wellicht dat we nog enige tijd kunnen blijven hangen, als we in Kro Terlep nog gemist kunnen worden. Ach maak je geen zorgen jongen, het komt wel goed.

*Kapitein Trobbel, ik dank u voor uw tijd.*

Ja, ja dat is wel goed, en nu wegwezen, ingerukt mars.

---

### **Bouw bij Nieuw Woudenburg gaat gestaag door!**

DOOR ALONZO WATERMOLEN

Nu in Nieuw-Woudenburg vele gebouwen weer overeind staan, begint

onze hoofdstad weer op te bloeien. Wie herinnert zich niet toen de eerste herberg weer met groot gejuich van zowel burgers als timmermannen de deuren opende en een groots feest werd gevierd. Echter: De opdracht van de Resident Loyauté was om vooral niet te stoppen en huis na huis te blijven bouwen voor de bewoners van Umbrië. Inmiddels zijn er vele huizen voltooid en gaan er nog velen volgen, naar de woorden van de resident: “We stoppen niet voordat elke vluchteling van de oorlog een dak boven het hoofd heeft” Een interessant feit is dat de bouw van Nieuw-Woudenburg volgens zo’n structuur verloopt, dat het een flinke wandeling is, om in het middelpunt te komen. Onderzoek hiernaar bracht aan het licht dat de opzet volgens welke de nieuwe hoofdstad herbouwd wordt, terug te vinden is in de Haribdiaanse cultuur, waarbij hutten en gebouwen zodanig werden gebouwd dat er slechts één directe route naar het middelpunt van de nederzetting is. Daarnaast zullen diverse mogelijkheden worden ingebouwd om die ene weg te kunnen blokkeren. Hierdoor kunnen rovers en zelfs kleine legers moeilijk de nederzetting overvallen of innemen, daar de stad eenvoudig -deel voor deel- kan worden verdedigd.

Voor de bouw van de huizen zijn diverse bouwmeesters uit het hele Keizerrijk gehaald en de kwaliteit is, tot dusver, velen malen beter dan de traditionele huizen die voorheen in heel Umbrië werden gebouwd. Zelfs ervaren leermeesters in houtbewerking leren hier in Nieuw-Woudenburg nog elke dag bij.

De invloed van vooral Haribdië is hier in vele vormen terug te zien, Een groep meubelmakers uit Haribdië “De Yuourida broeders” hebben ondertussen vele meubelen afgeleverd en de burgers die intrekken in Nieuw-Woudenburg krijgen hierop fikse korting.

Enkele Jaden Hemelkeizer gelovigen in Nieuw-Woudenburg hebben losgelaten dat niemand minder dan onze Resident Loyauté hier een handje in heeft gehad, om op deze manier de burgers een goed nieuw begin te geven.

Al met al gaat de herbouw gestaag en zeer professioneel voort: Hulde aan onze resident Loyauté die duidelijk ons allen een warm hart toedraagt. Hulde ook aan Umbrië; ons thuis.

---

### Oproep:

Voor een onderzoeksmissie naar de paarse plassen is de V.A.V. op zoek naar: Alchemisten, bezweerders, ervaren krijgers, woudlopers en een assistent scribent

De Verenigde Abominatie Verdelgers formeert, in opdracht van de resident, een speciaal onderzoeksteam om een oplossing te vinden voor de paarse plassen. Om dit tot een succes te maken, heeft de VAV meer mankracht nodig. Aanmeldingen voor deze functies kunnen naar: Naag de Lol onderofficier van het eerste VAV onderzoeksteam.

---

### **Elerion-Stad in de ban van Hemelkeizer “wondertranen”** DOOR STERRE VAN WOUDENBURG

In een schoonveegactie op het Tempelplein te Elerion-Stad zijn zwendelaars die “huilende hangers” van de Jaden Hemelkeizer verkochten door de stadswacht opgepakt. De oplichters speelden vermoedelijk in op een nieuwe bevlieging binnen Elerion-Stad, waarbij zogenaamde “wondertranen” gretig aftrek vinden als zouden ze alle kwalen en ziektes genezen. Een typerend voorval vond nog geen week eerder plaats; waarbij een kreupele vrouw bij

terugkeer uit de tempel der Jaden Hemelkeizer haar krukken weggooidde en zonder hulp de trappen afdaalde. Naar eigen zeggen was een symbool van de Hemelkeizer in de tempel gaan ‘huiten’, waarna zij enkele ‘tranen’ had gedronken. Vervolgens werd de vrouw bevangen door een nieuwe kracht en waren haar benen genezen. Niet lang daarna werden de eerste kooplieden al gesignaleerd die flesjes verkochten waarin deze tranen zouden zijn opgevangen.

Namens de tempel der Jaden Hemelkeizer liet secretaris Desiderius Dremmeling weten verheugd te zijn over “dit wonder dat de gezegende Keizer ons geschonken heeft”. Hij benadrukte verder dat in de tempel geen huilende symbolen zijn aangetroffen. Ondanks dit nieuws zijn de bezoekers en donaties aan de kerk verdrievoudigd.

---

### **Adempauze voor zuidwesten Umbrië** VAN ONZE CORRESPONDENT

Na de verwoestingen van de oorlog lijkt het zuidwesten van Umbrië een onverwachte meevaller te hebben. Al enkele maanden lang signaleren de plaatselijke garnizoenen een afname van het aantal aanvallen door hagedismensen. Schout Alwies de Meijer van Teni Amelak meldt: “We waren altijd scherp op nieuwe aanvallen vanuit de bergen, zeker nu we nog bezig zijn met de dorpen en onze kuddes terug op sterkte te brengen. Maar we hebben al de hele zomer de schapen kunnen hoeden, zonder last te hebben van die plunderende hagedissen. Geen idee hoe het komt, maar je hoort ons niet klagen.” Druïden bevestigen dat de stammen in het gebied zich steeds dieper lijken terug te trekken in de bergen, maar de reden hiervan ontgaat ook hen.

*“Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder”*

*Oproep voor alle trotse Umbriërs*

*In deze tijden van gestage wederopbouw, van terugkeer naar vertrouwde omstandigheden is het moment gekomen om aan meer dan de eerste levensbehoeften te denken.*

*Umbrië is sterker uit de strijd gekomen. De samenwerking en eensgezindheid van de bevolking van onze mooie provincie heeft zich sterker getoond dan welke vijandige kracht ook.*

*Het is dan ook tijd om het volk van Umbrië een symbool te geven. Een symbool om aan te geven dat Umbrië één is en altijd één zal blijven.*

*Ik, Maximiliaan Loyauté, schrijf daarom een wedstrijd uit. Een wedstrijd om een volkslied te schrijven. Een lied waar elke Umbriër zich in kan herkennen. Een lied wat elke Umbriër in zijn hart raakt en in zijn hoofd zal prenten.*

*Een prijs zal er zijn maar het gaat om de eer! Omstreeks een jaar na nu zal het volkslied van Umbrië een feit zijn!*

***Voor Umbrië!***

*Nadere voorwaarden zullen binnenkort in de openbaarheid gebracht worden.*