

DE WILDE POST



Jaargang 21
Nummer 4

Anno Leta 19
Pagina 1

Senator Den Boer vermoord!

DOOR JACOBA KWAKKELMANS

Umbrië heeft een groot staatsman verloren. Riekaard den Boer, man van het volk, is vermoord. De pas onlangs tot senator benoemde Den Boer, was op weg naar Elerion-stad, toen hij nog eenmaal de stem van het volk wenste te horen. Hij had daarvoor de locatie van de eerste Umbrische naoorlogse besprekingen uitgekozen: Batori. Nota bene op de drempel van het jachtslot van Hertog Dragomir werd de nobele volksvertegenwoordiger vermoord.

Nadat bleek dat de vuige moordenaars huurlingen waren is de hertog zelf terstond op jacht gegaan naar de ware daders. Tot dusverre is noch geen spoor van hen gevonden.

Resident Loyauté ging ondanks dit vreselijk voorval door met de besprekingen, ongetwijfeld zoals Riekaard het gewild had. Het is nog onbekend hoe de senatorzetel van Den Boer wordt ingevuld.

Riekaard den Boer was geboren en getogen als een eenvoudige boer in Woudenburg. Ten tijde van het verblijf van Keizerin Leta, voorafgaand aan haar troonsbestijging, werd hij op aandrang van de bevolking van Woudenburg, Dinghoofd. Riekaard kenmerkte zich door zijn voeling met de gewone man op de akker en zijn vastbesloten standpunten over alles wat Umbrië kenmerkt. Gedurende zijn vastberaden carrière was hij de rots in de branding van zijn omgeving. Het senatorschap kon dan ook niet uitblijven. Hoewel Riekaard niet taande naar macht, besepte hij heel goed dat hij als geen ander de belangen van Umbrië zou kunnen verdedigen in het verre Elerion-stad. Helaas heeft het nooit zover kunnen komen.

Umbrië is een groot man armer.

Kro Terlep verkoolt ketters!

DOOR JAGO VAN WIJCK

De stadsheer van Kro Terlep heeft de religieuze zaken in zijn stad op orde gebracht. Hoewel alle staatsgeloven, uitgezonderd De Generaal, vrijwel niet vertegenwoordigd zijn in Kro Terlep zijn volgelingen van de Jaden Hemelkeizer, Natuur en Zon vanzelfsprekend zeer welkom in Kro Terlep. Hoewel de discussie in de Keizerlijke senaat over de zo goed als monoreligieuze bevolking in Kro Terlep door de alvenoorlog een zachte dood is gestorven, lijkt het nu het wederom weer vreedestijd is weer een populairder onderwerp te worden in politieke kringen. De uitermate succesvolle stadsheer Bick Trobbel wekt de nodige afgunst bij menig bestuurder en politicus. In de wandelgangen wordt gesuggereerd dat stadsheer Trobbel alle niet Generaalsgelovigen de stad uit laten pesten, maar bewijzen hiervan of zelfs hint hiernaar zijn nooit geleverd.

Of het door deze situatie komt, is niet duidelijk maar recent heeft de stadsheer diverse ketters op laten pakken en laten berechten. Een tiental personen verspreiden in het geheim de boodschap van een andere, vrouwelijke, Generaal. Een ander vijftal personen probeerde medestanders te werven in hun aanbidding van iets wat werd aangeduid met 'de meester'.

Omdat Kro Terlep een zo goed als militair recht kent werden alle ketters, nadat ten overstaan van een grote burger vertegenwoordiging, overduidelijk hun wandaden werden bewezen, door een gerechtsmagiër met een welgemikte vuurzee verast.

De stadsheer heeft aangegeven dat ketters geen enkele genade zullen ondervinden in Kro Terlep. De stadsheer stelde kort en bondig als altijd: "Keters zijn verraders van het volk.", "Vier staatsgeloven is genoeg." en "Kro Terlep steunt de Keizerin in alles."

De bevolking van Kro Terlep gaf wederom aan haar stadsheer in zijn daden te ondersteunen. En niemand zal kunnen ontkennen dat het Kro Terlep beter gaat dan ooit, de alvenoorlog heeft haar nauwelijks schade toegebracht en de handelsstad rendeert door alle opbouwwerkzaamheden in de andere rijkdelen.

Nasbit, nieuwe baas, oude leider.

DOOR ONZE VERSLAGGEVER

Het naoorlogs overleg heeft ook het dorp Nasbit niet ongemoeid gelaten, alhoewel er voor hen op het eerste gezicht weinig zal veranderen. Het dorp Nasbit, ontstaan uit de dorpen Nesbit en Shasbat, heeft gedurende de wederopbouw na de Alven oorlogen, politiek gezien roerige tijden meegemaakt. Na de verdwijning van zowel Ridder Weldra als Jonker Marandrax aan het begin van de Alven oorlogen, is, uit gewoonte, het leiderschap over de dorpen over gegaan naar de lokaal geaccepteerde leiders. Gedurende de Alven oorlogen is men steeds meer gaan rekenen op de oude Paladijn Cicero Mandrake, en diens kleinzoon Quintus Mandrake.

Met de onverwachte terugkeer van Ridder Weldrah en het overlijden van de oude Jonker Cicero Mandrake zou een politiek onstabiele situatie kunnen ontstaan.

Dit was waarschijnlijk ook de reden dat zowel Paladijn Quintus Mandrake als Heer Weldrah beide door de resident waren uitgenodigd voor het naoorlogse overleg.

Als resultaat na het vele onderhandelen is besloten dat Heer Weldrah de officiële heerser zal zijn van Nasbit en dat de dagelijkse zaken zullen worden waargenomen door Paladijn Quintus Mandrake. Deze situatie zal blijven totdat op een dag de dorpen zodanig gegroeid zullen zijn dat zij elk zelfstandig kunnen voortbestaan.

Onze redactie was nog in staat om een korte reactie te krijgen van een van de bewoners van Nasbit. Hierop volgt het antwoord van Boer Willem van de Olmenhoeve nabij Nasbit. “Jah, ik ken wel begrijpen dat die hoge heren het ook even niet meer wisten, maar of ze nu de juiste keuze hebben gemaakt? Begrijp mij niet verkeerd, We hadden het best goed, met de oude Mandrake, Dappere vent, ben zelf nog wel eens meegeweest alven jage, Mogen zijn ziel snel door de kringloop reizen. Maar dat jonkie van hem moet nog veel leren. Het misschien wel goed dat hij wat toezicht krijgt van een heuse echte Ridder. Ik heb Ridder Weldrah zelf nooit ontmoet, al weet ik wel dat hij ook vroeger hier de baas was. Hij heeft eigenlijk nooit veel gedaan direct voor het dorp. Maar dat zal nu ook wel niet zo snel gebeuren. Ik hoop alleen dat hij die jonge Quintus een beetje in toom houdt; hij houdt er vele, nieuwe ideeën op na, en nu mijn kleine meid groot wordt, ik zeg maar zo, wat ze ook doen in de grote stad, mijn kleine Evie moet haar eigen... , ach, Die jonge Quintus zal zich wel aanpassen

nu onze Ridder Weldrah rechter gaat worden.

Men voorziet dat Nasbit uiteindelijk goed terecht gaat komen, met dank aan de wijze beslissingen van onze Resident de Loyauté.

Schermtselingen bij Brinjo Anjak DOOR JACOBA KWAKKELMANS

Tijdens het eerste naoorlogse overleg in Batori zijn de besprekingen verstoord door een groot leger van zogenoemde abominaties.

Deze abominaties hebben zware slag geleverd door de gehele besprekingen heen en er zijn een flink aantal slachtoffers en gewonden gevallen.

De plaatselijke beveiliging, de zogeheten VAV (verenigde abominatie verdelgers) werd overrompeld door deze monsters maar met hulp van de aanwezige “Helden van Muggestein” werden alle abominaties gedood.

Na kort onderzoek bleek dat deze abominaties van de paarse plassen afkomstig waren en de woonstede van Brinjo Anjak, die tussen Batori en de plassen ligt, is gedurende deze tijd ook onder hevig vuur komen te liggen.

Het schijnt dat militairen uit Kro Terlep in Brinjo Anjak een “stevige” aanval hebben afgeslagen van deze abominaties maar dat een klein deel van die aanvalsmacht langs de linie is gekomen en direct is doorgestroomd naar de naoorlogse besprekingen.

De bevelvoering in Brino Anjak heeft verkondigd te treuren over de dood van drie soldaten tijdens deze aanval en zegt dat de aanwezigheid van een team van de VAV ervoor heeft gezorgd dat dit er niet tientallen of zelfs meer zijn.

Ondertussen is de streek weer rustig en alle abominaties schijnen verdelgd te zijn.

Brinjo Anjak is ondertussen weer bezig met de normale gang van zaken.

Na een ceremoniële plechtigheid voor de gesneuvelde soldaten werden de leden van de VAV te Brinjo Anjak op de schouders geheven en getrakteerd op een aantal niet al te goedkope vaten wijn en cognac.

Struikrovers slaan toe

Het Nationale Alchemistengilde van Alchimbra (NAGA) laat weten dat een van haar karavanen is overvallen. De karavaan, die vanuit Redoban op weg was naar Alchimbra, is het slachtoffer geworden van rovers die met "uitzonderlijke wreedheid" de handelaren over de kling hebben gejaagd, aldus NAGA. "Wij gaan uit van een afschuwelijk misverstand. De karavaan in kwestie vervoerde niks anders dan een verzameling stekken van bepaalde plaatselijke flora en enkele vaten water." De bewaking van andere karavanen is verscherpt en er is een beloning uitgelooft voor de aanhouding van de criminelen.

Ophef in Nasbit

VAN ONZE CORRESPONDENT

Woedende burgers hebben in een vlaag van woede geprobeerd de lokale bestuurder, de heer Q. Mandrake te molesteren. Men ging naar hem op zoek in het net opgerichte ambtsgebouw van Nasbit en toen hij daar niet te vinden was, is de woede gekoeld op het gemeenschapshuis.

Deze heeft daarbij grote schade opgelopen. De schuldigen konden korte tijd later door de lokale autoriteiten worden opgepakt.

Gefluisterd wordt dat de aanleiding van dit 'incident' ligt in een aantal dagen eerder uitgevoerd vruchtbaarheidsritueel. De heer Mandrake was niet bereikbaar voor commentaar en meldde via zijn woordvoerder dat hij het te druk had met de wederopbouw van beide dorpen/bestuur gebied (Nesbit en Shasbat) om zich druk te maken over betreffend 'incident'.

Nieuws uit de hoofdstad

* Op een verzoek om hulp van de jonge kolonie Nieuw-Karnavon heeft het keizerrijk afwijzend moeten antwoorden. In verband met de wederopbouw van Umbrië heeft paladijn Rodwyn laten weten geen mogelijkheden te zien voor veel assistentie. Het Stormklooster heeft de kolonie echter toegezegd zijn aanwezigheid ter plekke te vergroten.

Ingezonden Brieven

Leven in de Wilde Landen

Gemeenschap. U en ik. En zij. Allen samen. Iedereen. In het bos valt dat wel mee. Eten of gegeten worden. Ben je niet sterk, dan moet je snel zijn. Of erg inventief. In meer beschaafde gebieden is het echter heel wat moeilijker te overleven...

Omgangsvormen, rangen en standen, adel en landslieden, rijk of arm, diepgelovig of onverschillig, gevoel voor humor of lange tenen,

hooggeboren of diep gevallen. En alles daartussen.

Om een complexe gemeenschap een vreedzaam bestaan te vergunnen, zijn een harde hand en zelfdiscipline vereist. Ieder moet zijn plaats kennen. Rechten brengen plichten met zich mee. En meestal zijn het de ongekende behoeften of onbegrepen verzuchtingen van anderen, die het individu dan wel de (deel)groep tot wanhoop en geweld drijven. Communicatie en wederzijds respect is essentieel, wil men een complexe samenleving in stand kunnen houden. En dat heeft onze geliefde vorstin goed begrepen.

De nasleep van de jarenlange alvenplaag heeft in Umbrië erg veel schade aangericht. Het heeft de weledele heer Loyauté, Resident der Wilde Landen, behaagd in het Hertogdom Batori besprekingen te voeren met vertegenwoordigers van vele, uiteenlopende bevolkingsgroepen, heden te vinden in en rond Umbrië. Velen, zo niet allen, gaven behoor aan deze oproep en kwamen, soms van erg ver, richting plaats van afspraak, om het Keizerrijk eer te doen. In een sfeer van hoopvolle verdraagzaamheid en begrip werd verbroederd. Gezamenlijk doel: Vrede en voorspoed voor allen. Prijzen wij Keizerin Leta voor haar wijsheid. Een positieve toekomst is verzekerd.

De befaamde gastvrijheid van de Hertog van Batori en zijn hofhouding werd niet beschaamd. In een zee van comfort werden lieden met uiteenlopende standpunten en belangen door de Resident gehoord. Tijdens deze besprekingen hadden de vele bezoekers van het gastvrije Batori, in afwachting

van de hen toegezegde audiëntie of na afloop ervan, de gelegenheid zich te onderhouden met “andersdenkenden”.

De onbevooroordeelde waarnemer kan enkel besluiten dat dit alles zeer gunstig verliep. Eerder dan zich blind te staren op verschillen, slaagden velen erin parallellen waar te nemen. Er werd gepraat, tussen pot en pint. Misverstanden werden opgelost, vooroordelen werden teniet gedaan. De Vader en de Moeder waren alom tegenwoordig, onder een stralende Zon. Breekpunten binnen genootschappen werden opgespoord. Banden werden verstevigd. Geen sprake meer van tweespalt tussen strijdmakers. Geen spoor van gekonkel door lieden wiens radde tong en scherpe geest nochtans in het verleden aanleiding gaven tot verdachtmakingen. Zelfs vrede tussen mens en katachtige, in afwachting van een evenwichtige verdeling van door beiden gewenste levensruimte.

Wie zich in Batori heeft ingezet voor Elerion, mag trots zijn. Deze bijeenkomst, zo zal later ongetwijfeld blijken, was een mijlpaal in de geschiedenis.

U kent mij niet. U vindt dit getuigenverslag verdacht positief? Ik beken: Dissident gedachtengoed was eveneens aanwezig te Batori. Echter; hieraan uitgebreid aandacht besteden, zou enkel in de kaart van het negativisme spelen. Aanslagen op de Resident werden verijdeld. Misdadigers werden bestraft. Abominaties werden vernietigd. Liever dan hierbij stil te staan, eren wij de dapperen die zich hebben ingezet om dit treffen in Batori zo vlot mogelijk te doen verlopen.

Laten wij de dapperen gedenken, die hierbij het hoogste offer brachten. Ons allen wacht de taak, ieder in zijn eigen leven en invloedssfeer, om die offers op waarde te schatten en de doelstellingen van Hare Majesteit de Keizerin te realiseren. Vrede in Umbrië! Voorspoed in de Wilde Landen. Vrij Veilig!

CdW

Waarschuwing voor tovenaars!

Geachte heren en dames, mijn naam is FrankPieter Verclijnde. Ik ben tovenaars en om mijn brood te verdienen werk ik in mijn persoonlijke alchemisten laboratorium die voorzien is van gloednieuwe buisjes en destillatiekolf in prachtig geolied beukenhout. Maar... ik dwaal af. Ik gebruik mijn kennis en vakkundigheid om componenten te maken voor andere tovers.

Vorige week had ik twee zeer onvriendelijke heerschappen van de renegatenbestrijding over de vloer. Hoewel ik de renegatenbestrijding een goede zaak vind, was ik toch verbaasd om zelf als renegaat te worden bestempeld. Ik voelde mij intens beledigd.

Na een ellendig kruisverhoor tussen de renegatenbestrijders van Van Bruin en een rode ridder, waarvan ik, uit moeizame vriendelijkheid, de namen niet zal noemen, werd ik de hele zaak zat. Ik besloot om te bewijzen aan deze heerschappen dat ik een eerlijk gildelid ben en heb prompt daarop voor hunner neuzen mijn eigen voorraad aan magisch perkament gebruikt om mijn leerling, die eigenlijk in mijn ogen nog

lang niet klaar was voor zoveel kennis, alle spreuken in mijn spreukenboek te laten overschrijven: Van Zeroc's multiplicator tot en met de bezwering van de magische krachtbol. Toen dit geregeld was en ik mijn onschuld had bewezen, zijn de rode ridder en escorte ontevreden de deur uitgelopen. Ik wil hierbij beide heren vriendelijk verzoeken uw wachtpost uit dit dorp terug te roepen en te stoppen met mij te laten bespioneren. Tevens wil ik alle tovenaars voor deze spionnen waarschuwen: Als jullie bezoek krijgen van ongerechten lieden die zich kenmerken als het genootschap van het waakzame oog, let dan op je woorden, want een leuke grap in de herberg tussen dorpsgenoten kan leiden tot dezelfde situatie waar ik mijzelf in bevond, en is dat is in zijn geheel niet grappig!

FrankPieter Verclijnde

Oproep

Vigo Latendonius Vaccelli, zodra je dit leest, kom je als de bliksem naar huis! Als je niet heel snel terugkomt met jeeetwelwat, heb je een zeer groot probleem met mij, jongeman. Laat me je niet komen halen!

Ariana Britonia Vaccelli, je moeder

Oproep

Falco Looier, ik wacht op je verslagen. Denk aan de afspraak die we in het bos maakten.

Jeeetwelwie te Jeeetwelwaar

Oproep

Kylian Quigley, waar blijven de verslagen van het eerste, Umbrische, naoorlogse overleg? Stuur ze maar naar herberg 'De Witte Eenhoorn' in Nieuw Woudenburg'. Je was toch niet van plan deze historische gebeurtenis aan me te onthouden? Zonder historie geen toekomst.

Louis den Jonge

Receptenhoekje

Ingestuurd recept door Anja Scheerders uit Steenwolde

Met rozijnen en honing gevulde kwaakbeest borsten. Voor de kinderen: Gekruide, frisse kuikens.

Ingrediënten:

Een nest van minimaal 3 jonge kwaakbeesten met het moederbeest. Drie augurken, een handje paddekruid, een handje koningskruid. Twee handjes rozijnen, twee lepels honing, een beker met sterke drank, een beker witte wijn.

Maak het moeder kwaakbeest schoon en verwijder voorzichtig de twee borsten van het dier. Let erop niet de melkzak die zich in beide borsten bevindt te beschadigen.

Hak het koningskruid ook wel bekend als Basiel Ikum grof en meng deze met

de rozijnen en de beker sterke drank
Laat dit geheel een uur wellen.

Neem de borsten en maak aan de onderkant van het vel een inkeping pers de geweldige rozijnen met het koningskruid onder het vel, voeg een lepel honing toe.

Maak een kruisvormige inkeping op de tepel van de borst en plaats deze in een pan zonder vet op laag vuur.

Tijdens het rustig bakken zal de melkzak in de borst gaan leeglopen en constant het vlees bedruipen met melkvet.

Neem nu de drie of meer jonge kwaakbeesten en verwijder de kop, de ingewanden en alle veren.

Vul de buikholte met het paddekruid en een augurk. Braad de jonge kwaakbeesten in de pan en blus ze af met witte wijn.

Serveer het gerecht met gekookte aardappelen en verse groentes.

De jonge kwaakbeesten zijn een perfecte portie voor de kinderen en 1 borst bevat genoeg voeding om een man een hele dag energie voor werk op de boerderij te geven.

Trek van de restjes een lekkere soep voor in de middag.

Anja

Overlijdensberichten

*Met een verzwaard hart moeten wij
meedelen dat,*

RiGor Reus,

*Tweedegraads Paladijn der Generaal.
Soldaat 2^e klasse in het leger van Leta
Commandant van de Rode Klauw.*

*Niet is terug gekomen van het strijdveld.
Zijn leven was gewijd aan de idealen van de
Generaal. Zijn trouw en loyaliteit een
voorbeeld voor velen. Hij zal gemist worden
aan onze zijde.*

*Namens de Rode Klauw,
Ward Rothshijer eerstegraads priester der
Generaal.*

Gestorven voor zijn geloofsgenoten,

Ed(gar) Rothshijer

Gelovige strijder der generaal.

*Jouw offer zal niet vergeten worden. Wij
hopen dat je hebt gevonden wat je zoekt.*

*Namens de Rode Klauw,
Ward Rothshijer eerstegraads priester der
Generaal.*

WIJ DELEN U MEDE, HET VERSCEIDEN
VAN:

ELEAZER DENDERGOLF

GESTORVEN ZOALS HET EEN
RENEGAAT BETAAMD.
ONZE GEDACHTEN GAAN UIT NAAR
ZIJN VRIENDEN...

C.

Achter gebleven in de strijd:

James Wolvenburg

*Priester der Generaal
Sergeant in het leger van Leta*

*Gestorven op het strijdveld, zijn
bekwaamheid als leider zal ons blijven
inspireren.*

*Namens de Rode Klauw,
Ward Rothshijer eerstegraads priester der
Generaal.*

Weg gerukt van mijn zijde,

Edgar Rothshijer,

*Samen opzoek naar hem die van ons
verdween, ik zet onze zoektocht voort en
rust niet voordat ik hem vind.*

Je broer.

Met oprecht verdriet nemen wij afscheid van:

Harmen Steenmans

Leider van de dorpsmilitie van Steenwolde gestorven en begraven te Koeterwolde, Pelinor.
Zijn moed en standvastigheid zijn een voorbeeld voor ons allen

Calesta, Burggraaf van Steenwolde, Gildemeester der bezweerdere Umbrië