

DE WILDE POST



Jaargang 11
nummer 2

Anno Leta 9
Pagina 1

Helden van Muggestein verdwenen !?

DOOR JUSAN IKLI

In de pelgrimverzamelplaats Driehuizen wordt al sinds een half jaar een poort naar de onderwereld bewaakt. De aanwezige militairen zijn in dit gehucht gestationeerd om te voorkomen dat alven naar de onderwereld kunnen afreizen. Omdat een recent veldslag behalve veel alvenlevens, ook veel militairen het leven kostte, heeft de residente, enkel maanden geleden, de helden van Muggestein ter ondersteuning naar het gebied gestuurd. Behalve om de nog beperkte aanwezige militairen, voornamelijk woldwachters, te ondersteunen, had zij de helden ook gevraagd om de poort naar de onderwereld te sluiten. De nobele helden zijn inderdaad afgereisd naar Driehuizen. Ze zijn daar ook aangekomen, maar na een verblijf van enkele uren ook weer verdwenen. De aanwezige militairen hebben de aanwezigheid van de helden bevestigd. Maar tijdens tumultueuze gebeurtenissen op een vrijdagnacht zijn de helden, en met hen enkele woldwachters, tijdens een gevecht rond de poort naar de onderwereld verdwenen. Geen spoor is meer gevonden, uitgezonderd de talrijke persoonlijke bezittingen die in de slaapvertrekken zijn achtergelaten. Hoogstwaarschijnlijk is de grote groep in de onderwereld verzeilt

geraakt, de meest logische plek om naar te verdwijnen wanneer men in de buurt van een poort naar de onderwereld verblijft.

De toedracht van de gebeurtenissen voor de verdwijning blijft onduidelijk. Voornamelijk omdat er geen directe ooggetuigen zijn van de verdwijning. De verdwenen groep was de laatste linie tussen de alven en de poort. De overige militairen bevonden zich in de bosrijke omgeving van Driehuizen om aldaar vijanden te misleiden en uit te schakelen. Sporenonderzoek heeft echter aangetoond dat er zich geen grote groep mensen van de poort vandaan heeft begeven, de term verdwijning, is daarmee wel als een terechte bewezen.

De Residente heeft door een woordvoerder laten weten dat zij het volste vertrouwen in de helden van Muggestein heeft, en dat deze helden ongetwijfeld elders een nog grotere dreiging voor Umbrië aan het bestrijden zijn.

INGEZONDEN MEDEDELINGEN

Voorpaginanieuws van EMPORUM Pastielje!

Vanouds uw adres voor stormlampen, waskaarsen, aardewerk en glazen kandelaabers. *Alle artikelen nu tegen 10 pct. korting!* EMPORUM Pastielje al **XLII** jaar een begrip voor tovenaars, oraakels en anderen die verlichting zoeken

Lieden met meer geluk dan wijsheid

DOOR ONZE PLAATSSELIJKE CORRESPONDENT

De elders in deze uitgave beschreven verdwijning van de helden van Muggestein heeft binnen heel Umbrië in korte tijd veel onrust veroorzaakt. En hoewel er geen ooggetuigen zijn van wat er werkelijk is gebeurd heeft Luitenant Yannick Dubois van de Woldwachters zicht toch bereid getoond zijn kijk op de gebeurtenissen te geven, hieronder een verslag: *“Ja kijk vriend, ik had die helden al eens in 't Wold ontmoet, volgens mij hebben jullie er toen ook al eens over geschreven. En ik moet zeggen dat ze niet veel veranderd leken. Er ware wat nieuwe gezichten bij, en sommige die ik toen had gezien waren er niet bij. Maar dat schijnt zo'n beetje hun ding te zijn. Dat Wim en alleman zich maar bij hun groep aansluiten of er de brui aangeven. In elk geval liepen ze nog steeds rond alsof ze de wereld aankonden, niet op gevaren letten, hondsbrutaal en weinig oog voor de noden van anderen. Ik had nog een akkefietje met die griet van de Generaal, Kalliphon heet ze. Let wel vriend, dat geldt niet voor alle lui uit die groep. Sommigen zijn echt mannen en vrouwen die wat klaar weten te spelen. Maar er hangt allerlei meelopersvolk omheen en dat doet dan weer af aan de paar die wel wat voorstellen. Dus kun je nagaan hoe hoog mijn wenkbrauwen schoten toen ik hoorde dat ze in Muggestein vijftig gevaarlijke alven hadden verslagen. Tja, dat is dan weer echt hun ding, op vreemde momenten, vreemde dingen doen waarvan je zegt, ik had niet gedacht dat ze het in zich hadden.*

Maar om een lang verhaal kort te maken. Ik was hier alleen maar om Luitenant Vos Molenaar te ondersteunen bij het bewaken van die poort waar allemaal alven doorheen willen. Dus we hadden afgesproken dat hij met die helden een cordon direct rond die poort zou leggen en dat ik met mijn en zijn woldwachters de bossen eromheen voor onze rekening zouden nemen. En wat denk je vriend? Die alven vielen wel mee, we schakelden ze op de gebruikelijke wijze één voor één uit. Maar op een gegeven moment horen we toch een hels kabaal van die poort vandaan komen. Nou vriend, we hadden net onze handen vol aan een taai groepje alven, dus ik denk, eerste deze klus afmaken. Het kabaal hield sneller op dan het begon dus ik nam aan dat die helden

hun dingen weer eens hadden gedaan. Toch bleef het kriebelen, en toen ik na een kwartiertje de boel ging bekijken was er geen levende ziel meer te bekennen. Heb je dat weer, dacht ik nog. Maar ja als militair moet je door, dus ik heb de troepen herverdeeld en zoals je ziet vriend hebben we de alven weten te keren. Wel vreemd trouwens dat ik toen ik de sporen op de plek bekeek, dat er flink wat mensen naar de plek waren toe gerend en gelopen maar dat er geen versere sporen vandaan liepen. Ik moet bekennen dat ik toch ergens wel dacht dat die helden 'm gesmeerd waren. Dat blijkt dan toch niet zo te zien, maar waar ze wel zijn dat mag Freek weten”

De Luitenant en zijn troepen hebben inmiddels de opdracht gekregen om niet alleen alven die door de poort willen te weerhouden maar om ook alles wat uit de poort komt aan te houden.

INGEZONDEN MEDELING

Handelshuis
De Rand
Voor al uw handelswaar
Tot op het randje

Beste ogen,

Door uw afwezigheid in mijner omgeving stel ik het zonder uw bevoegdheid in de waarneming van alles om ons heen. Mij gaat alles nog immer goed, maar mijn nieuwsgierigheid naar uw gedachtegoed groeit.

Uw rug

INGEZONDEN MEDELING

Paardenhoofd in bed gevonden? Doik rechtop in de keukentafel? Beeft u van angst?

Laat u niet intimideren! Bijt van u af!!

In 5 bijeenkomsten leert u te reageren op geweld, de zwakke plek in uw tegenstander te vinden en hoe uw familie te beschermen.

Neem contact op met
Adverso + Decerto

Nieuws uit de hoofdstad

- Bij keizerlijk besluit zijn enkele honderden militairen uit diverse delen van het keizerrijk naar Umbrië gestuurd om de lokale militairen te steunen. Omdat de hulptroepen uit allerlei windstreken komen zullen zij zich in eenheden van 10 melden bij de hen toegewezen commandorij. Residente de Biënhof geeft aan bijzonder gelukkig te zijn met dit bijzondere keizerlijke gebaar.
- Zilver en zwart deze zomer de modekleuren. Mede geïnspireerd naar de smaak van de keizerlijke familie hebben toonaangevende kleding- en sierraadontwerpers zilver en zwart als DE kleuren voor de komende zomer voorspeld. In het najaar zal de kleur rood in al haar varianten deze kleuren aanvullen.
- Orcbalcompetitie hervat. De orcbal competitie zal na komende zomer hervat worden. Voor die tijd doen de teams hun best een volledig elftal te formeren. Diverse vooraanstaande spelers zijn gestorven als gevolg van de gele koorts en alvenaanslagen.

Sato's sterrenhoekje

Leeuw: 23e hooimaand - 23e oogstmaand

U heeft een doel voor ogen en bent vastberaden dat doel te halen.

Maagd: 24e oogstmaand - 23e herfstmaand

Zet uw plannen om in daden. Nu is de juiste tijd daarvoor.

Weegschaal: 24e herfstmaand - 23e wijnmaand

Soms had u maar beter in bed kunnen blijven liggen - u bent niet te genieten!

Schorpioen: 24e wijnmaand - 22e slachtaand

Lees en luister eens tussen de regels door. Op die manier kunt u belangrijke informatie opvangen.

Boogschutter: 23e slachtaand - 21e wintermaand

Als er problemen zijn opgetreden, is het verstandig deze met een zekere gelatenheid tegemoet te treden.

Steenbok: 22e wintermaand - 20e louwmaand

Dit kan een onzekere periode voor u worden. U heeft twijfels over uw relatie.

Waterman: 21e louwmaand - 19e sprokkelmaand

U heeft volop energie en die richt u voornamelijk op uzelf. Nogal egoïstisch.

Vissen: 20e sprokkelmaand - 20e lentemaand

Blijf niet zo lang zitten denken. Doen is beter!

Ram: 21e lentemaand - 20e grasmaand

Het geluk lacht u toe. De mogelijkheden lijken eindeloos.

Stier: 21e grasmaand - 20e bloeimaand

U bent uiterst strijdlustig! U wilt de waarheid boven tafel krijgen!

Tweelingen: 21 bloeimaand - 21e zomermaand

Dit is geen goede tijd om u af te zonderen. Juist nu moet u veel onder de mensen zijn.

Kreeft: 22e zomermaand - 22e hooimaand

U heeft de situatie wonderbaarlijk goed onder controle. De afloop is niet moeilijk te voorspellen.

Onbekend Demoon gesignaleerd in Umbrië

De vermaarde demonoloog Rien Vlietpoort heeft in de Umbrië een nog onbekende demoon ontdekt. Ruim een half jaar geleden is in Muggestein een, vrouwelijk uitziend, wezen uit het dorpsmeer verzezen. Vlietpoort heeft daarbij aanwezigen gesproken en verder sporen in Umbrië onderzocht. Hij is van mening dat het om een demoon gaat die, na lange tijd van inactiviteit, door de gewelddadige alveninvasie is gewekt. De gebeurtenissen in Muggestein, zoals in eerdere edities van de Wilde Post beschreven, hebben voor het laatste noodzakelijk duwtje gezorgd, wat de demoon nodig had om wederom de wereld te teisteren. Vlietpoorts optelsom van de beschrijvingen schets het volgende beeld: een vrouwelijk uitziende demoon. Fel en agressief van aard met een bijzonder luide en hoge lokroep. Gezien de verstaanbare taal die de demoon heeft gebezigd stelt Vlietpoort dat ze al eeuwen oud moet zijn. Dit komt overeen met de onbekendheid van deze demon in de bekende verhandelingen binnen demonologenkringen. Naar het zich vooralsnog laat aanzien zijn vooral personen met magische talenten het doelwit van de demoon. Rien Vlietpoort geeft de lezers van de Wilde Post het volgende advies mochten zij in de nabijheid van de demoon geraken: *“Spreek niet met de demoon, maak u zo onopvallend mogelijk uit de voeten en doe in geen enkel geval iets wat uitgelegd kan worden als aanvallend of agressief. Vooral dit laatste zal u en personen in uw omgeving duur komen te staan.”*

Wederopbouw of park?

Er is, met de vermindering van de alvendreiging, een discussie uitgebroken onder de verschillende lagen van de Umbrische bevolking over het feit of Woudenburg herbouwd moet worden of dat er een park van moet worden gemaakt ter nagedachtenis aan de gevallenen. *"De verwoeste stad staat symbool voor het grote verlies dat Umbrië heeft geleden. Op deze wijze zal de alveninvasie niet uit onze gedachten kunnen verdwijnen en kan een ieder lering trekken uit het gebeurde"*, aldus Maria Sena. *"Het is natuurlijk heel sneu dat Idelette haar residentie ergens anders neer zal moeten zetten maar het is beter zo voor Umbrië. Dit park symboliseert een nieuw begin, een schone lei."*

Des gevraagd heeft Idelette laten weten op de hoogte te zijn van dit plan. *"Het is natuurlijk een prima idee maar niet ieder idee moet dan ook maar worden uitgevoerd."* *"De residente hoort in Woudenburg zoals Woudenburg in Umbrië hoort. Laten ze Hoenderlopen verbouwen tot hertenkamp, dan kunnen ze daar hun herdenkingen houden"*, aldus Alexis Henki, sympathisante van Idelette. De Wilde Post blijft de ontwikkelingen op de voet volgen.

Academie van het noorden herrijst

Woordvoerders van de academie van het noorden hebben laten weten over enige maanden weer zo ver te zijn om het normale curriculum weer op te nemen. Het werk tijdens de afgelopen moeilijke periode was grotendeels ontregeld, stafleden vertrokken om hun steentje bij te dragen, het normale onderzoek werd opzij geschoven ten faveure van andere zaken en eerlijk gezegd stond menigeens hoofd er ook niet zo naar. Men is momenteel druk bezig de huidige situatie te inventariseren en de verwachting is dat de eerste lessen bij de aanvang van het nieuwe studiejaar weer gewoon worden gedoceerd. *"Het zal ons allemaal benieuwen hoeveel en welke studenten er bij de aanvang van de lessen op komen dagen"* aldus mevrouw van den Kabargenbock. *"Mijn man maakt zich wel een beetje zorgen maar aan zijn inzet zal het niet liggen. We hopen allemaal dat de academie haar goede start na deze ruwe onderbreking weer voort kan zetten."*

De inschrijving voor het nieuwe jaar is gewoon open al hoewel niet gegarandeerd kan worden dat alle lessen ook bij aanvang worden gedoceerd. Geïnteresseerden wordt verzocht zelf contact op te nemen met de academie.

Kro Terlep stelt positie binnen keizerrijk op scherp.

Door Jago van Wijck

Na het grote debat in de senaat over de noodzakelijke aanwezigheid van alle staatsgodsdiensten in alle delen van het keizerrijk, is een omvangrijke

diplomatieke delegatie naar Kro Terlep afgereisd. De senaat heeft geconcludeerd dat het belang van het keizerrijk wordt geschaad als in bepaalde gebieden één der staatsgeloven het monopolie voert. Enkele ongelukkige versprekingen van meerdere senatoren maakten echter wel duidelijk dat deze algemene discussie in werkelijkheid een discussie over de situatie in Kro Terlep was. De veranderingen in dit deel van het keizerrijk tijdens en na de alveninvasie hebben er toe geleid dat Kro Terlep een vrijwel volledige Generaalsstaat is geworden. Niet omdat het plaatselijke gezag de andere geloven verbiedt. Wel omdat het, op Generaalsleest gestoelde, bestuur van Kro Terlep zo efficiënt werkt, en zoveel steun krijgt uit de bevolking dat de andere geloven simpelweg niet meer aan de bak komen. De laatste Jaden Hemelkeizergelovigen zijn inmiddels of vertrokken of bekeerd tot het Generaalsgeloof. De sentaat wenste deze situatie hoe dan ook te veranderen, maar zag geen hapklare oplossing. Een diplomatieke afvaardiging zal deze taak moeten klaren. Stadsheer Trobbel van Kro Terlep heeft ondertussen verklaard dat hij er geen been in ziet om zijn bevolking iets op te leggen wat diezelfde bevolking vrijwillig afwijst. Hij refereert aan de onwil van priesters van Jaden Hemelekeizer, Zon en natuur om in Kro Terlep gelovigen te werven. Wel heeft de stadsheer recent enkele personen uit de stad gezet die tegen betaling burgers tot een niet nader te noemen staatsgeloof wilden bekeren. En er hangt al een lijk aan de galg omdat de persoon inwoners van Kro Terlep onder bedreiging wilde laten toetreden tot een ander dan hun huidige geloof.

De zoon van de stadsheer, Lotov Trobbel is ondertussen in Heemdal afgereisd om de stadsbestuurders aldaar te adviseren. De bevolking van Heemdal had geëist dat de doeltreffende maatregelen van Kro Terlep ook in hun stadje zouden worden ingevoerd.

FAMILIEBERICHTEN

Hij leidde ons, wij zullen het zonder hem moeten stellen

Weer één met de Natuur
Perthus

Eindelijk!
Dat was het dan, Perthus

Cathar

*Je was niet groot, je was niet klein,
je was niet mooi, maar je was van mijn!*

Karin