

DE WILDE POST



Jaargang 10
nummer 4

Anno Leta 8
Pagina 1

Katmensen ontzetten het noorden van Umbrië

VAN ONZE CORRESPONDENT IN DEMSTERKLOOF

Goed nieuws komt uit het noorden! Door hulp uit een onverwachte hoek is het gehele gebied dat wordt begrensd door de bergketen aan de noordzijde van Umbrië en de lijn Penjolstee-Tiendal-Shazbat-Steenvoorde heroverd op de alven. Groepen katmensen bevrijden dorpen en gehuchten en jagen alven het gebied uit, of, nog vaker, over de kling.

Hun leiders zeggen te komen namens de katmens Grauw Klauw r'mchr, en dat hun volk een bondgenootschap heeft gesloten met Residente De Biënhof.

De katmensen tonen doorgaans een officieel uitzierende brief waarin de Residente aangeeft de katmensen te hebben gevraagd Umbrië bij te staan in de strijd tegen de alven.

De katmensen beweren in ruil daarvoor delen van Umbrië als eigendom en leefgebied te krijgen. Dat veroorzaakt meestal wel wat gemopper bij houthakkers en jagers, maar de overige inwoners zijn erg blij met deze onverwachte hulp. Het

van oudsher nogal dunbevolkte Noord-Umbrië kan best nog wat bewoners herbergen en de katmensen kunnen wellicht de plaatselijke handel een goede stimulans geven. Velen in het noorden keren al weer terug naar huis en haard en proberen hun oude leven weer op te pakken.

Grauw Klauw r'mchr is jaren geleden voor het eerst in Umbrië gesignaleerd, heeft zich destijds aangesloten bij het geloof der Generaal. Hij schopte het toen zelfs tot bisschop. Afgelopen tijd is hij niet meer in Umbrië gesignaleerd, totdat hij kort geleden in Muggestein opdook en de Residente een bondgenootschap met zijn volk aanbood.

Vreemd genoeg leken de monniken van de abdij te Demsterkloof behoorlijk van slag bij het horen van de naam van de leider van de katmensen. Over de relatie tussen deze monniken en Grauw Klauw r'mchr is bij de redactie niets bekend.

Kro Terlep transformeert

DOOR JAGO VAN WIJCK

Kro Terlep slaat zich moedig, en bijna in letterlijke zin, door deze woelige tijden. De bejubelde commandant Bick Trobbel heeft het plan opgevat om ook de directe omgeving van zijn stad vrij te maken van alven. Een omvangrijk leger heeft ondertussen Heemerhaven en Heemdal bevrijd, en – naar het schijnt – het gehele gebied tussen Kro Terlep en de zuidoostelijke rand van 't Wold vrij gemaakt van Alfse troepen.

De bevolking van Heemerhaven en Heemdal heeft zich bijzonder erkentelijk getoond aan de commandant. Helemaal toen bleek dat hij geenszins van plan was om ook in deze plaatsen het geloof der Generaal op de eerste plaats te zetten. Desalniettemin melden zich heel wat nieuwe gelovigen aan bij de plaatselijke geloofsgemeenschappen der Generaal. Ondertussen vindt in Kro Terlep zelf een flinke maatschappelijke verandering plaats. De stadsraad is tijdens een grote volksbijeenkomst veranderd van een beslissend orgaan in een adviserend orgaan. De trotse poorters waren bijna unaniem van mening dat de afgelopen tijden hebben geleerd dat hun stad door een sterke, centrale hand bestuurd moet worden: een Stadsheer. De structuren die de afgelopen tijd zijn opgezet door commandant Bick Trobbel vallen zeer in de smaak bij de Kro Terleppers. Speciaal het ontslaan van de beruchte havenmeester, die de niet onaanzienlijke havengelden enkel in koperstukken wenste te ontvangen, kreeg veel bijval.

Commandant Bick Trobbel heeft te kennen gegeven dat hij de missie om Kro Terlep te besturen aanvaardt, mits zijn opvolgers enkel door de bevolking gekozen zullen worden. Deze eis werd vanzelfsprekend door de man in de straat met gejuich begroet. Daarnaast zal hij terugtreden als militair leider van de Kro Terlepse troepen. De bestuurlijke wisseling in Kro Terlep heeft het geloof der Jaden Hemelkeizer vrijwel geheel buiten spel gezet. Het

geloof is vanzelfsprekend nog toegestaan in de stad, net als de twee overige staatsgeloven, maar haar macht en invloed is vrijwel weggevaagd. De meeste natuur- of Hemelkeizervolgelingen lopen vandaag de dag niet openlijk met hun religieuze voorkeur te koop.

Commandant Bick Trobbel heeft zijn zoon Lotov aangewezen als militair opvolger, en bevorderde hem ter plekke tot Luitenant-Kolonel. Lotov Trobbel is tijdens de gehele alfse oorlog op de achtergrond gebleven. Hij wordt door diverse personen in militaire en bestuurlijke kringen beschreven als een kopie van zijn vader, maar dan verbaal een stuk vaardiger. Lotov Trobbel wordt eveneens genoemd als opvolger van de huidige bisschop der Generaal van Kro Terlep.

In Elerion-stad heeft de senaat ondertussen vragen gesteld over de militarisering en Generalisering van Kro Terlep. Men is bang dat de vrijheid om een staatsgeloof naar keuze te belijden in de knel komt. Het feit dat binnen de kerk van de Hemelkeizer nog geen opvolger is gevonden voor de onlangs tijdens een alvenaantal overleden Bisschop van de Hemelkeizer te Kro Terlep, maakt duidelijk dat heel wat personen buiten Kro Terlep de ontwikkelingen aldaar riskant vinden.

INGEZONDEN MEDEDELINGEN

Gezocht:

Assistente voor Jonkvrouwe

Bij voorkeur zonnegelovige

verdienste nader te bepalen

Melden bij Vrouwe Yor Spillinkra Again de Lapin

Again Rooymans de la Rey van den Stercken Arm

Loen

Verhalenverteller Annesta van Klaveren,

een verhaal voor elke gelegenheid.

Nu ook: uw adres voor esthetische bloemstukken,

rouwkransen etc.

Kaarsenhouders van EMPORUM Pastielje zijn de beste!

En nu ook de goedkoopste!

Vanouds uw adres voor stormlampen, waskaarsen, aardewerk en glaazen kandelaabers. Alle artikelen nu tegen 10 pct. korting! EMPORUM Pastielje al XLII jaar een begrip voor tovenaars, oraakels en anderen die verlichting zoeken.

Handelshuis de Rand steunt Umbrië

DOOR JUSAN IKLI

In een gesprek met Kyra Lapluche, handelsleider van handelshuis de Rand voor West-Umbrië, kwamen heel wat opmerkelijke uitspraken voorbij. De Wilde Post laat u natuurlijk graag meeluisteren.

Hoe gaat het met handelshuis de Rand?

Naar omstandigheden goed, we hebben hopelijk de moeilijke tijd van de alvenoorlog achter de rug en zoals het zich nu laat aanzien is de schade, voor ons handelshuis althans, beperkt gebleven. We verwachten binnen zes maanden weer te draaien zoals men van ons gewend is.

U schenkt veel aandacht aan het imago van uw handelshuis.

Dat klopt, we komen graag in de publiciteit. Vandaar onze actie voor dorpsmilities in de afgelopen Wilde Post. En ook onze toenadering tot de Residente. We vinden het belangrijk dat de inwoners van Umbrië weten dat we er in meerdere opzichten voor hen zijn. Niet alleen om aan te verkopen, maar ook om een handje te helpen als het wat moeilijker gaat.

Daarbij doelt u op uw militaire steun?

We hebben de Residente middelen verschaft om militaire acties te ondernemen. Er zijn al diverse nieuwe huurlingetroepen aanwezig in Umbrië, of op weg naar Umbrië, om de alven te verdrijven. Tenminste die alven die zich vijandig opstellen.

U bedoelt dat u niet tegen alven in Umbrië bent?

Nee, handelshuis de Rand heeft geen vooroordelen tegen welk ras dan ook. Als een individu een betrouwbaar handelspartner is, dan maakt het ons niet uit of hij mens, ork, oger, aardman of zelfs alf is. Wel handelen we natuurlijk niet met personen of groeperingen die de stabiliteit van het Keizerrijk bedreigen. Maar om terug te komen op de alven, het schijnt dat niet alle alven vijandig staan ten

opzichte van de mens. Ten opzichte van dat soort alven nemen wij een neutrale en open positie in.

Als echt handelshuis geeft u natuurlijk niets voor niets.

Dat is waar, maar in dit geval vragen wij minder dan we geven. In ruil voor onze hulp hebben we een enkele onbeduidende adellijke titel en wat bijbehorend land gevraagd. We moeten gezamenlijk nog bepalen over welke titel en welke landerijen we het hebben, maar er zijn door de alveninvasie nogal wat onbestuurde gebieden ontstaan, zodat dat zeker geen probleem zal geven.

U vergeet wellicht te vermelden dat u enkel handelsmonopolies hebt verworven?

Die zijn nauwelijks van invloed op burgers. We hebben enkel afgesproken dat handelshuis de Rand materialen voor de Umbrische militairen zal leveren. Elke burger kan zijn spullen nog kopen bij het handelshuis dat hij verkiest.

Hoe staat u ten opzichte van overig in Umbrië opererende handelshuizen?

Zijn er die, ik kan niet zeggen dat we enige concurrentie kennen. Behalve op het gespecialiseerde vlak, zoals Pastielje op het gebied van kaarsen.

U zou kunnen denken aan de Handelshuizen Mulder, Al Dente en de Witte Salamander.

Mulder is voor zover wij weten al jaren niet meer actief, die zijn totaal over de kop gegaan als gevolg van criminele activiteiten. En beginnende handelshuizen als de Witte Salamander en Al Dente helpen wij graag een handje op weg. Daar zien we vooral kansen voor samenwerking.

Zijn er nog Umbrië steunende acties van u te verwachten binnenkort?

Aan alles komt een einde. We verwachten dat de alven binnen korte tijd uit Umbrië worden gejaagd,, dus we willen weer helemaal gereed zijn voor het normale handelsverkeer als het zo ver is. Aan die opbouwende activiteiten hebben we onze handen vol voorlopig.

INGEZONDEN MEDEDELING

Handelshuis
De Rand
Voor al uw handelswaar
Tot op het randje

Nieuwe huurlingen staan op

Door het gehele Keizerrijk zijn de laatste weken talrijke nieuwe groepen huurlingen opgestaan. Zo profileert een gepensioneerde groep beroepsmilitairen uit Chem zich sinds kort als "De Oude Garde", is de na de oorlog in opspraak geraakte Haribdiaanse groep huurlingen bekend onder de naam "De Huullingen" weer actief, en zou in de Wilde Landen een nieuwe groep onder de naam "De IJzeren Vuist" zijn opgestaan. De bekende huurlingenleiders Meulema en Dubbeldam geven desgevraagd aan deze nieuwe aanwas toe te juichen. Meulema: "wij zijn ook niet meer de jongsten, en er zijn nu eenmaal opdrachten waarbij je het met alleen ervaring en goed materiaal niet kan redden". Dubbeldam: "Concurrentie? Wij werken onze opdrachten voor de Keizerin af, en gaan dan eindelijk rentenieren. Als we het tenminste niet allemaal hebben opgezopen voor het zover is".

Meester-tacticus Hildegard Rudolfo juicht de vorming van onafhankelijke groepen daadkrachtige krijgslieden toe als welkome aanvulling op de reguliere legeronderdelen die, in haar woorden, soms wat zijn "vastgeroest" en zich meer zorgen maken om de volgende warme maaltijd dan om hun taken. "Een ruime financiële vergoeding is voor dergelijke groeperingen de enige stimulans die ze nodig hebben om hun werk grondig én snel te doen", aldus de tacticus. Voorsnog lijkt Keizerin Leta niet van zins om nog meer huurlingengroepen aan zich te binden. De huidige groepen, waaronder die van Peter "De Slachter" Meulema, Jonathan "De Zwarte Panther" Dubbeldam en Sardone "De Wesp" Verdienteren, doen hun werk volgens recente verslagen doorgaans naar behoren.

Kunst & cultuur

Wederom een reeks snelrijmen van Kwesmar Ebottonroebot. Zoals altijd neemt de Wilde Post geen verantwoordelijkheid voor de inhoud.

Een malle nar, net aangekomen in Muggestein
Vond het hoffelijke leven best wel fijn
Hij ontmoette een mus
En dacht toen aldus
Hoe zou het voelen om vogelvrij te zijn

Het groenblauwe geloof kende een bijzonder
ambitieuze priester
Hij wilde voorruit en zijn plannen werden steeds
driester
Hij overwoog een bis schop
Maar zijn broeders letten goed op
Zo bleef hij op zijn eigen plaats, veel wijzer maar ook
triest

Een zonnig landheer kwam bij zijn turfrijke dorpje
aan
Zijn medereizigers klampten er de plaatselijke
veerman aan
Die daardoor overleed
En hij die het deed
Mag nu van de landheer wat jaren als slaaf door het
leven gaan

Wreed en ondoorgrondelijk zijn de volgelingen der
natuur
Zij nemen en geven het leven koel maar ook vol vuur
In een bos rolde een hoofd
En voor wie het niet gelooft
De woorden van kinderen en dwazen zijn vol
waarheid en puur

De aanwezigheid van alven in Umbrië zal geen mens
bevallen
Toch slagen zelfs de generaalsvolgelingen er niet in
een vuist te ballen
Behalve dan Vermijn
Die leed even pijn
Stierf door zijn onwrikbare houding en is nu een
voorbeeld voor allen

~ ~ ~

De Oorlog (fragment)

Daar dagen ze op de legerscharen!
De wolken duizlen in de lucht,
De bodem dreunt bij 't krijgsgerucht,
Hol-donderend hun vooruitgevaren.
Zij wentlen traag van kim tot kim,
Als reuzendrakten voort, en vonkelen,
Bij 't alvergruizlend voorwaartskronkelen,
Alom van brons- en staalgeglim.
Zij wentlen voort; en wat zij raken,
Oogst, bossen, dorpen, steden blaken.
Jan van Beers

INGEZONDEN MEDEDELING

Ambachtshuis



Al'Dente



Wij kunnen alles maken

Emoties laaien op in Umbrië

De redactie heeft diverse berichten die over emotioneel gedrag en vreemde wanen gaan hieronder op een rijtje gezet. Onze geoefende neus bespeurt een patroon, zeker omdat de voorvallen in het najaar plaatsvinden, toch niet echt een periode die heethoofden aanzet tot grote emoties. Helaas hebben we nog geen inzicht in mogelijke verklaringen, wij roepen lezers die hierover hypothesen hebben op om contact op te nemen met de redactie.

- In Waterga heeft jonker Vris van Waterga tot Halverwege Muggestein tientallen boeren en vissers veroordeeld tot één of meerdere maanden dwangarbeid. Tijdens één weekeinde hebben talloze inwoners van Waterga om onverklaarbare reden een dorpsgenoot aangevallen. Omstanders verklaarden dat de geweldplegers ineens om wraak riepen, en pas ophielden met slaan nadat er bloed was gevloeid. De jonker heeft de duur van de dwangarbeid af laten hangen van de ernst van de toegebrachte verwondingen.
- Het dorp Nulde heeft al diverse van hun reguliere afnemers niet de gebruikelijke lading vis kunnen leveren. Naar het schijnt zijn de vissers sinds enkele weken bang om het water op te gaan. Bovendien schijnen de vissen in het Midmeer ook niet meer in de buurt van de oppervlakte te komen. De plaatselijke correspondent van de Wilde Post heeft enkel een postduif met het bericht “Aaaaaarrggghhh” verstuurd.
- In Bekenstein hebben orken, korte tijd nadat de Weduwe bezoek had gekregen van een mysterieuze figuur in bloedrood gewaad, de gehele voorraad jenever

opgedronken. De bewakers van de opslagkelders waren te lui om er iets aan te doen en de Weduwe zelf werd in nogal opgewonden toestand voor de gebarricadeerde slaapkamerdeur van haar rentmeester aangetroffen.

- Duivenvoorde krijgt haar zo beroemde postduiven niet meer in hun til en dus ook niet meer verhandeld. De voltallige populatie postduiven van het kasteel van Duivenvoorde cirkelt al dagenlang rond het kasteel. Zij worden duidelijk verscheurd door het verlangen naar huis terug te keren en de duidelijke angst om hun til te bezoeken. De kasteeltil lijkt in beslag genomen door een enorme grote vleermuis. De wachters van de jonker zijn er tot nu toe niet in geslaagd om de vleermuis te verwijderen. De meesten verstijven van angst zodra ze de til naderen. De jonker is ernstig bevreesd voor het voortbestaan van het belangrijkste exportproduct van zijn landgoed. Hij is bang dat de postduiven hun instinct verliezen als ze te lang hun til niet in kunnen, of dat ze van uitputting zullen sterven.
- In Geelvoorde zijn talloze boeren met elkaar op de vuist gegaan tijdens een twist over wiens rogge er het mooiste bij stond. Diverse roggevelden zijn al in brand gestoken. Geelvoorde staat bekend om zijn goede kwaliteit rogge en is daar ook trots op. Maar onderlinge haat, nijd en ruzie om de vraag wie de mooiste rogge heeft is er een onbekend verschijnsel. Volgens één inwoner, die zelf geen rogge verbouwt, is het allemaal gebeurd nadat een handelaar in een donkerrood gewaad en met een rare muts op in het dorp is geweest.

INGEZONDEN MEDEDELING



Genootschap van de Witte Salamander

Voor al uw wereldse en magische zaken

Neem contact op met Lina Hendriksdochter of Val-drah



Ingezonden brieven

De Wilde Post ontving deze keer zelfs nog meer ingezonden brieven dan in onze vorige editie. Wij zijn blij dat we een belangrijke functie kunnen vervullen in het publieke debat, door zoveel mogelijk meningen een podium te geven. Publicatie betekent echter geenszins dat de redactie het eens is met de inhoud.

Stop barbaarse mensenoffers!

Umbrië is traditioneel een land van religieuze tolerantie. Niet voor niets was het dit gebied waar het Zonnegeloof weer tot bloei is gekomen, alsmede de plaats waar een ritueel van alle verschillende geloven een eind wist te brengen aan de verschikkelijke Gele Koorts. Sommige bloederige geloofsrites die hier echter plaatsvinden zijn wel zo verwerpelijk dat ze de naam “Wilde Landen” zeker eer aandoen en ik ben dan ook van mening dat in een tijd van verlichting en wetenschappelijke bloei wij de barbaarse fundamentalisten die dit soort mensenoffers plegen niet langer moeten tolereren.

Ik doel hierbij op een gebeurtenis die plaatsvond een dag voor de slag tegen de alven in Muggestein, enkele maanden terug: mijn goede vriendin Lina Hendriksdochter was verward en angstig door de invloed van een magische parasiet waar de vervloekte Alven haar mee hadden opgezadeld. Ten einde raad wendde zij zich tot enkele lieden van het Natuurgeloof met de vraag om haar lijden te beëindigen. Deze lieden, onder leiding van ene Corvus Corax, hebben vervolgens aan deze wens gehoor gegeven door haar in koelen bloede te offeren in een achterlijk pseudo-religieus ritueel in het diepst van het bos. Ieder normaal mens zou, geconfronteerd met iemand met een zelfmoordwens, haar hebben geadviseerd te spreken met een priester van haar geloof, met goede vrienden, of op zijn minst er een nachtje over te slapen. Maar deze Natuur-fundamentalisten zagen enkel een gelegenheid om een ‘vrijwillig’ slachtoffer te hebben voor hun naargeestige en afschuwelijke bloedoffers aan hun zogenaamde Alvader.

Ik ben ervan overtuigd dat zij meenden dat zij binnen de grenzen van hun geloof goed hebben gehandeld. Maar dat is nu juist het ergste. In deze tijd van verlichting, waarin we zelfs het juk van de alven lijken te kunnen afwerpen, zou toch elke weldenkende burger van Umbrië en Elerion zich moeten verzetten tegen het bestaan van zulke mensenoffers. Geen weldenkend mens laat zich immers vrijwillig offeren dus deze

rituelen maken slachtoffers van gehersenspoelde, verwarde of krankzinnige individuen, die juist ons medeleven en bescherming verdienen. Ik roep het heersende gezag, maar vooral ook u als weldenkend burger op om deze fanatici van de Alvader af te brengen van hun achterlijke gewoonte. Lina zullen we er niet mee terug kunnen brengen, maar we behoeden wel andere onschuldige slachtoffers van hetzelfde lot.

Nu ken ik het fanatisme van deze fundamentalisten, dus wie weet zullen ze mij nu wel proberen te ‘overtuigen’ om aan een van hun ceremonies ‘deel te nemen’. Maar de waarheid moet gezegd worden!

Kilian Quigley,

Rondreizend bezweerder en alchemist

Pas goed op uw naam!

Pas op dat je je naam niet kwijtraakt, want er reizen tegenwoordig lui rond die er een gewoonte te maken om van zo’n beetje iedereen die ze tegenkomen de naam over te nemen. Normaal geef je je naam niet zo gauw aan een ander, dat doe je alleen als je van plan bent de rest van je leven bij elkaar te blijven en daar moeten toch wel zware eden en een serieuze en meermalige uitwisseling van lichaamssappen aan te pas komen. Deze mensen beperken dat tot je besproeien met hun speeksel terwijl ze je bij een lauw biertje of, erger nog, slappe thee, met hun sterke verhalen proberen in te palmen. Met een ronduit onfatsoenlijke uitgelatenheid en een bijna zwakzinnige blijheid proberen ze je vertrouwen te winnen, en dan stelen ze je naam en nemen ze de benen, en jij zit voortaan met de gebakken peren! Je goede naam is voorgoed het eigendom van een stel halve garen om ergens als een soort trofee tussen alle andere gestolen namen terecht te komen. Voor ons normale inwoners van de Wilde Landen is een naam iets waar je mensen aan herkent, voor deze mensen is het zoiets als een steentje wat je opraapt omdat je het wel leuk lijkt en het je aan een plek herinnert. Het mag ook gewoon niet van de wet, zomaar elke paar maanden je naam veranderen, ik wil iedereen er wel op wijzen dat dit alleen bij misdadigers en schuinsmarcheerders en dat soort geteisem voorkomt, dus u kunt wel uw eigen conclusies trekken! Het is dat er overall gevochten wordt, een goed Dinghoofd zou zoiets nooit tolereren! Maar het zijn onrustige tijden, dus ik wil iedereen oproepen: Burgers, pas goed op uw naam en laat hem niet stelen! *Nomen Nescio (u zult begrijpen dat ik mijn naam niet onder deze brief zet!)*

Alven zijn niet allemaal hetzelfde

Het onderstaande relaas heb ik van vele vluchtelingen gehoord die onlangs bij de commandorij te Timo Ardina aankwamen. Wellicht is het een hart onder de riem van zij die strijden tegen de alven, of is het informatie die samengevoegd met andere informatie tot nieuwe inzichten kan leiden.

“Een groep van 30 alven was met zo’n 300 menselijke gevangenen op weg naar hun eigen domein. Sommige vluchtelingen makten gewag van de term ‘onderwereld’. De vluchtelingen waren afkomstig vanuit verschillende westelijke delen van Umbrië. Geen van hen had een idee waarom ze vervoerd werden. Maar het merendeel was van mening dat het elders niet slechter kon worden dan in hun Alfse gevangenkamp in Umbrië. Na enkel dagen reizen werd halt gehouden in de omgeving van Moordenaarsgat. Die ochtend daarop werd echter al vroeg in de ochtend de reis gestopt bij een open plek in het bos. Midden op de open plek stond een deur, een losse deur omlijst door een deurkozijn. Alle gevangenen gaven aan dat er voor of achter de deur niets anders was dan de betreffende open plek. Er was even wat overleg tussen de 3 alvenaanoerders waarna zijn zich naar de deur begaven.

Net op dat moment verschenen uit het bos een twintigtal overige alven, die zich aansloten bij de al aanwezige. Maar na enkel minuten hebben de nieuwkomende alven zich met volle kracht op de al aanwezige alven gestort. Vele vluchtelingen gaven aan dat ze al snel niet meer het verschil zagen tussen de ene of de andere alf, maar enkelen waren er zeker van dat het een strijd betrof tussen de hen vervoerende alven en de net aangekomen alven. De verrassing was dusdanig dat de nieuwkomende alven al snel alle overige alven hadden gedood. Daarbij werd fysiek geweld, noch magische krachten geschuwd. De snelheid van de gebeurtenissen en de fysieke en geestelijke verzwakking van de menselijke gevangenen maakte dat geen van hen iets anders heeft gedaan dan zich klein maken of zich achter een boom verschuilen. Er schijnen slechts enkele mensen tijdens het hele gevecht te zijn gesneuveld. Nadat het strijdgewoel geluwd was heeft één der nieuwkomende alven zich tot de gevangenen gewend met de woorden “Wij zijn de Gurlja, wij zien jullie mensen over 13 jaar weer. Wij hebben onze alliantie met Azrarn verbroken. Wij zullen nog 43 Azrarn alven laten reïncarneren, dat betekent doden sukkels.”

Vervolgens paktten ze enkel voorwerpen op van de gedode alven en openden de deur op de open

plek. Meerdere gevangenen zweren dat er door de deur paarse lichten en een vreemde duistere wereld te zien was. De zich Gurlja noemenden alven paktten vervolgens alle gedode alven over de schouder, sommigen droegen er schijnbaar zelfs twee, en verdwenen door de deur. De laatste alf deed de deur achter zich dicht. Enkele mensen die nieuwsgieriger waren dan slim, hebben vervolgens de deur nog proberen te openen. Dat lukte wonderwel maar wanneer men door de open deur keek was erachter enkel nog de andere zijde van de open plek te zien.“ Als scribent, die tijdelijk het militaire apparaat ondersteunt, heb ik gemeend deze informatie wereldkundig te moeten maken. Naar eer en geweten kan ik zeggen dat het bovenstaande verhaal nabij de waarheid moet zijn, daar zowel duidelijke onbetrouwbare vluchtelingen als zeer betrouwbaar overkomende vluchtelingen vrijwel dezelfde gebeurtenissen beschreven.

Rianna Hesselmans

Zeer bijzonder voorval in Elandbos

Ten eerste wil ik zeggen dat ik persoonlijk geen getuige geweest ben en dat dit verhaal dus geen volledig beeld kan schetsen. De lokale Woudloper heeft zo volledig mogelijk verslag aan mij gedaan, we noemen hem Jan. Jan was op jacht toen alle dieren op de vlucht sloegen, daar dit vaak duidt op de aanwezigheid van Alven was voorzichtigheid geboden. Hij zag inderdaad vijf Alven die vlak daarna in brand stonden. Een Alf overleefde deze hoeveelheid vuur (wat ons doet vermoeden dat minimaal één van het drietal een Magiër van hoog niveau is, wellicht zijn er meerdere Magiërs aanwezig) en stormde op iets af maar binnen enkele ogenblikken was haar geschreeuw opgehouden. Jan maakte een iets omweg en zag de Alf in zeer kleine stukjes verspreid op het pad liggen. Jan keek op het pad en zag een drietal lopen. Daar hij zeer ontgaan was liep hij door het bos om ze beter te kunnen bekijken, dit moest op zeer hoog tempo gebeuren daar het drietal, nu wederom ongehinderd, zich naar een doel leek te begeven. Voor zover mogelijk luidt de omschrijving tot op heden: een forse man met woest haar in geel en blauw gekleed met als vooralsnog opvallendste detail toch de grote oogbol op stok hangend om zijn nek, tevens was er een vrouw aanwezig die erg vurig gekleed was, achter hen liep een (naar formaat kijkende) man compleet in een bronzen harnas met een zeer groot zwaard eveneens van brons met ingewikkelde patronen over zijn gehele pantser en wapen. De twee die niet compleet bedekt zijn lijken vooralsnog

mensen te zijn en ze lijken zich aan onze zijde scharen wat betreft Alven.

Na een korte tijd raakte Jan het drietal kwijt omdat zij op hoog tempo doorlopen. Daar zij zich vast houden aan een richting kon Jan wel proberen hen te volgen, en waarschijnlijk is het dit drietal geweest dat ervoor gezorgd dat Jan bij machte was een complete troep Alven in zijn eentje neer te halen, daar de troep geen vin verroerde en zeer koud aanvoelde vermoeden wij dat zij bevroren waren. "Ze gaven geen kik en waren koud als het meer in de winter!" zei Jan.

Vooralsnog wil het complete dorp hen bedanken daar de Lokale vertegenwoordiging van het Alvenleger zich erg rustig heeft gehouden sedertien en voor het (doen) stukmaken van twaalf! Alven. Toch wil ik dit drietal verzoeken tijd vrij te maken om zich te identificeren en hun doel bekend te maken daar een hoop mensen zich ernstig zorgen maakt.

Een raadslid van Elandbos

Beroemd en berucht

Er zwerft door de Wilde Landen een groep avonturiers die allerlei heldendaden schijnen te verrichten. Zo wordt gezegd dat ze de gele koorts hebben opgelost. Het is een groep met de nodige connecties, zowel intern als extern. De groep kent een aantal vaste leden en flink wat personen die soms wel soms geen deel uitmaken van de groep. Er zijn personen van adel bij, militairen, magisters, priesters van allerlei geloven, ridders en vooral veel onbehouden types. Hun contacten zijn talrijk, runenmeesters, de residente, legerofficieren en zo voort.

Wat ik mis in de verhalen rondom deze groep beroemdheden zijn de wat mindere kanten van hun aanwezigheid. En nadat ik informatie heb uitgewisseld met bewoners van Brino Anjak, Reutelpaal, Schuddebeurs, Sonnema, Woudenbrug en zelfs het hertogdom Batori te Pelinor kom ik tot een minder mooi verhaal over deze groep avonturiers.

Waar zij langskomen worden plaatselijke inwoners grof en onredelijk behandeld, soms gemolesteerd en zelfs beroofd. Allerlei vreemde wezens, waaronder demonen verschijnen en het kwistige en onnadenkende gebruik van magie resulteert in talrijke misvormingen van de natuur die de plaatselijke boeren en jagers bedreigen in hun middelen om in het levensonderhoud te voorzien. Doorgaans worden ook de verhoudingen tussen de lokale mensen en niet-menselijke bewoners danig verstoord.

In mij eigen woonplaats, Muggestein, werd door deze groep de plaatselijke veerman zonder enige reden vermoord. Talrijke alven verschenen, met duidelijk deze groep avonturiers als doelwit. Een plaatselijke tombe werd leeggeroofd en op allerlei plekken werd met magie gerommeld en vonden vervolgens grote explosies plaats. De inwoners van Muggestein zijn voor hun inkomen afhankelijk van de kikkervangst en turfstekerij. En sinds de aanwezigheid van de groep avonturiers zijn de kikkers zelden zo schaars geweest en de turf zelden zo slodderig. Een inwoner van Batori vertelde me dat deze groep avonturiers als bijnaam 'de Doempropheten' had. Na mijn persoonlijke kennismaking met deze groep kan ik niet anders dan beamen dat dit een passende naam is voor deze groep gelukszoekers. Zij het dat ze een zichzelf vervullende profetie verkondigen. Let wel, ik bestrijd, noch bevestig, de mogelijkheid dat deze personen belangrijke daden hebben verricht voor het keizerrijk. Ik wijs slechts op hun parasitaire wijze van verblijven in Umbrische dorpen. Ik roep dan ook de bestuursorganen van het keizerrijk op om hetzij compensatie te bieden voor de dorpen waar deze groep avonturiers neerstrijken, hetzij de personen te corrigeren in hun gedragingen. Was getekend,

Hein de beschermer

Geschokte magister

Geachte lezers van de Wilde Post, dit is een brief van een zeer geschokte Magister Magiër. Daar ik over grote kennis beschik omtrent krijgskunde leek het mij verstandig om bij de lokale exercitie van het Generaalsgeloof aanwezig te zijn, tevens had ik de avond ervoor twee aanvaringen gehad met een tweetal troepen van wel zeer machtige Alven. Toch leken zij eerder willend onhorende te zijn dan mijn advies ter harte te nemen. Ik had hen de tactieken van deze groep Alven uitgelegd maar pas toen ik mij persoonlijk wende tot de vrouwe (zou iemand onderzoek willen plegen naar haar paarse oren, wellicht is zij niet de enige die hoort wat zij hoort) die dit troepje ongeregelheden (in linie!!!) leek te besturen en uitlegde waarom ik deze adviezen gaf leek de groep welwillender. Tijdens de exercitie werden wij gestoord door een boer die zei dat Alven zijn broer doodmaakten. In de waan dat ik bijgestaan zou worden door de aldaar aanwezige krijgers en priesters der Generaal rende ik lichtelijk onbesuisd de kant op vanwaar de boer was komen aanrennen, toen ik op een t-splitsing

aangekomen was en geen Alven ontwaarde draaide ik mij om en zag op grote hoeveelheden voet inderdaad enkele mensen die tijdens de exercitie aanwezig waren in vergadering zich langzaam mijn kant op bewegen. Als tovenaars begrijp ik dat vergaderen een belangrijk onderdeel is om de juiste handelingen te bespreken maar na een exercitie waarbij ik persoonlijk uitleg had gegeven over de hier aanwezige Alven en er duidelijk tactieken afgesproken waren in het geval er zich vijanden aan zouden dienen leek het mij dat actie nu gevraagd was eerder dan nogmaals te bespreken wat vlak daarvoor al behandeld was! Verder heb ik meerdere mensen horen klagen dat wanneer een gevecht zich aandient de lieden van de Generaal ofwel nergens te bekennen zijn ofwel de achterlinie vormen. Dat zelfs De gelovigen van de Jaden Hemel Keizer hun vergaderpositie op dat moment naast zich neer leggen! Een wel zeer geschokte

*Ignatia Kultrisev
Magister Magier
Onderzoeksteam Alpha*

OPROEP

Armbanden vermist

Verloren: twee metalen armbanden, oranje- en zilverkleurig met zwarte leren veter ter sluiting, waren in bezit van wijlen Lina Hendriksdochter. Eén ervan is mijn eigendom, voor de andere ben ik bereid een ruime vergoeding te betalen. Beloning voor de eerlijke vinder of voor wie mij kan vertellen wie de armbanden momenteel in bezit heeft. Melden bij Kilian Quigley, alchimist. Bijgaand afbeelding van de armbanden:



Ook deze keer is er vanwege de onrust en strijd geen sportnieuws.

- De redactie

Wetenschap

Paddestoelencuriositeiten

De Wilde Post heeft de befaamde paddestoelenkenner Doctor Karen Kastadena zover gekregen dat zij een kort betoog heeft geschreven over enkele van de meer interessante soorten paddestoelen die momenteel in onze bossen te vinden zijn.

In het beukenbos kan men de met het bruinige bladstrooisel contrasterende stevige **braakrussula** nauwelijks over het hoofd zien. Rauw gegeten is hij giftig. Het in de mond nemen of doorslikken van een klein stukje van het bijtend scherpe vruchtvlees maakt de tong gevoelloos en roept braakneigingen op. Meestal is hij aangevreten door slakken die zich hierdoor blijikbaar niet laten afschrikken.

Hoewel de **peperboleet** vanwege zijn peperig scherpe smaak als ongenietbaar wordt beschouwd, wordt hij soms toch als pepervervangende kruidery gebruikt. Gedroogd en tot poeder gemalen verliest hij grotendeels zijn scherpe smaak.

Lang voordat men hem te zien krijgt heeft een zich met een eiertandje uit het duivelsei bevrijde **grote stinkzwam** zijn aanwezigheid al door zijn aasgeur verraden. De geur trekt vliegen aan, die van de groenige massa eten en de sporen via hun uitwerpselen verspreiden. In sommige landen wordt de inhoud van het duivelsei als afrodisiacum gegeten.

Hoewel de **blanke champignonparasol** eetbaar is, wordt hij vanwege zijn meestal met straatvuil, stadswalmen en hondenpoep verontreinigde standplaatsen en zijn mogelijke verwisseling met de dodelijk giftige groene **knolamaniet** voor consumptie afgeraden.

Vooraf na overvloedige regenval is deze kleine bruine paddenstoel in bemeste graslanden en gazons aan te treffen. Hij verschijnt enkele dagen na het maaien. De

hoed is meestal tweekleurig, het midden is hij rood- tot chocoladebruin en hij verkleurt bij uitdroging grotendeels beige. Vlekplaten van dit *puntige kaalkopje* bevatten voor kinderen gevaarlijke hallucinogene stoffen.

In combinatie met alcohol is de *inktzwam* giftig. De symptomen, die zelfs op kunnen treden wanneer 24 uur vóór, danwel indien tijdens of na de maaltijd alcohol is gedronken, bestaan uit intens blozen met een gelijktijdig bleke neuspunt en oorlellen, hartkloppingen en een verhit gevoel.

Zijn bloedrode hoed maakt de *bloedrode gordijnzwam* tot een van de opvallendste verschijningen van de bergbossen. Vooral in het noorden worden de vruchtlichamen als natuurlijke verfstof voor wol of katoen en papier gebruikt. De bloedrode gordijnzwam kleurt de stof karmijn tot bloedrood, de *geelplaatgordijnzwam* geeft een strogele tint. De in loofbos bij beuken groeiende, zeer zeldzame *vermiljoengordijnzwam* geeft een vermiljoen tot bleekrode kleur.

OPROEPEN

Wil de naaste nabestaande van de krijger Ferdinand die gevallen is in de strijd met de Alven bij Muggestijn contact opnemen met Nago 'N Guessan G'Bogou van Olaf's Escortsevice.

FAMILIEBERICHTEN

In memoriam

Ferdinand,

je viel in een krijg om onze ziel.
Ik zal je moedig offer nooit vergeten.
Moge Salacia je op je laatste reis
begeleiden.

Nago 'N Guessan G'Bogou

Eervol gevallen in de strijd,
door zijn moed een voorbeeld voor allen

Vermijn

Hij bleef staan waar anderen vluchtten

Engelbregt Banck

*In 't Wold verdween je
Eerst was er nog hoop
Maar nu rest alleen nog vrees*

Armijn

Ik ben diep bedroefd door je verdwijnen en
waarschijnlijke dood. Je was een gildegenuoot
maar ook een vriend. Het Gilde der Bezweerders
is niet meer hetzelfde.

Kilian Quigley

*Verward, verloren,
Ik hoopte je te kunnen redden,
Maar de alven hadden meer kapotgemaakt,
Dan ik had kunnen vermoeden...*

Lina Hendriksdochter

Gewaardeerd geloofsgenuoot van de
Hemelkeizer,
Oprichtster van het Genootschap van de Witte
Salamander,
Pleegmoeder,
Hartsvriendin

Ik zal je keuze nooit kunnen begrijpen, maar ik
zal proberen jouw goede daden voort te zetten.
Moge de Hemelkeizer je pad verlichten...

Kilian Quigley (ook namens Mus)