

# DE WILDE POST



Jaargang 10  
nummer 3

Anno Leta 8  
Pagina 1

## Woudenburg gevallen!

Hoofdstad in puin, honderden slachtoffers

Volgens onlangs bevestigde geruchten is de hoofdstad der Wilde Landen recentelijk ingenomen door alven. Met een overrompelende aanval wisten de paarse duivels de Keizerlijke troepen te overrompelen en een waar bloedbad aan te richten in onze prachtige hoofdstad. Residente De Biënhof zou met een klein deel van haar gevolg de aftocht hebben kunnen blazen, maar de militairen welke deze aftocht mogelijk maakten, evenals talloze weerloze burgers, zouden door de alven zonder pardon om het leven zijn gebracht. Een vluchteling die na vele ontberingen de commanderij te Timo Ardina wist te bereiken vertelde ons het volgende: "Ineens stonden ze voor de poorten, wel duizenden denk ik, en de garde was niet tegen ze opgewassen; iedereen was verzwakt door die Gele Ziekte. Net toen de alven door de linies wilden breken leken de militairen zich ineens een stuk sterker te voelen, ik moet zeggen dat mijn verkoudheid ook plotseling over was, en daardoor konden ze die paarse lui nog een tijdje tegenhouden. De Residente is toen vertrokken met een deel van haar gevolg om elders een nieuw commandocentrum in te richten, maar ik weet niet hoe ver ze gekomen zijn. Toen de alven eenmaal door de poorten waren hebben ze de hele boel kort en klein geslagen, en iedereen die in de weg stond werd zonder pardon over de kling gejaagd."

Na de inname van Woudenburg is niets meer van vrouwe De Biënhof vernomen (*laatste*

*nieuws: zie pagina 2, red.*), al gaan er geruchten dat de Residente incognito door de Wilde Landen trekt op zoek naar een veilige wijkplaats om het bestuur weer op te zetten. De dorpen in de directe omgeving van Woudenburg, zoals Hoenderloop, Schuddewoude en Reutelpaal, zouden inmiddels ook zijn ingenomen zodat de alven nu het complete noordwestelijke deel van de Wilde Landen in hun greep hebben. Volgens de gerenommeerde tacticus Hildegard Rudolfo moeten de alven deze aanval zorgvuldig hebben gepland: "Onze rapporten uit onder andere Chem en Het Wold gaven aan dat de alven weliswaar gevaarlijk waren, maar verre van onstopbaar. Waarschijnlijk ging het hier om inferieure troepen of strafregimenten, en hebben de alven hun echte troepenmacht verzameld rond Woudenburg om daar vervolgens een allesvernietigende aanval in te zetten. Daardoor weten we nu pas hoe sterk de alven werkelijk zijn."

Ondertussen rukken de alven verder op richting het zuiden van de provincie, waar gardisten uit de commanderijen te Timo Ardina, Brino Anjak en Duivenvoorde nog steeds dapper weerstand bieden. De strijd is nog niet gestreden, maar met het wegvallen van het centrale bestuur in Woudenburg is de vraag hoe lang de Wilde Landen deze paarse aanvallen nog kunnen weerstaan.

(BRIEF IDELETTE DE BIËNHOF: *zie pagina 2*)

*Onderstaande tekst werd per militaire koerier bij ons bezorgd. De redactie heeft besloten deze brief integraal te plaatsen.*

### **Beminde burgers van Umbrië!**

In deze moeilijke tijden heb ik gemeend een hoopvol woord tot u te moeten richten. Zeker nu, zoals u wellicht al heeft gehoord, de centrale plek van waaruit Umbrië wordt bestuurd is vernietigd door alven. Woudenburg is niet meer, en daarbij heb ik, zoals zovele anderen al eerder is overkomen, veel dierbaren achter moeten laten.

Maar het zijn ook deze tijden waarin elke mens kan tonen wat zij waard is. Hoop is er zolang men leeft. En daarom roep ik u op, u te blijven inzetten voor de bevrijding van Umbrië. Want als uw geest verslagen wordt, dan is ook alle hoop verloren. Maar daartoe is geen reden. Talloze helden zijn in deze moeilijke tijden opgestaan. Denk aan de moedige avonturiers die diep in het Wold de gele koorts hebben verslagen, opdat Umbrië zich weer met volle kracht kon verzetten. Denk aan de heldhaftige volksmilitie van Hoenderloop die allen, mannen, vrouwen en kinderen, zich tot het einde toe hebben verzet tegen de vernietiging van hun dorp. Hulde aan de vele ambachtslieden die zich kosteloos inzetten om dorpsmilities te voorzien van wapens en voorraden. En lof voor alle militairen, die geplaatst werden in een rustige provincie van het keizerrijk, maar nu een vijand bestrijden zoals Elerion die in eeuwen niet gekend heeft.

Ik kan u helaas niet vertellen hoe u nu verder moet. Wanneer u dit leest in de Wilde Post bevind ik mij waarschijnlijk nog op de vlucht voor Alven, net als nu, het moment dat ik dit aan u schrijf. Maar ik beloof u, ik en de mijnen verlaten Umbrië niet voordat het vrij is van alven. Ik zal heel mijn kunnen inzetten om de vijanden van Umbrië te dwarsbomen in hun lafhartige plannen.

Wendt u tussentijds tot plaatselijke vertegenwoordigers van het Keizerlijke gezag, landheren en militairen. Zij zullen, met u, alles in het werk stellen om de situatie ten goede te keren. En vertrouw op uw keizerin en vertrouw op elkaar, Umbrië zal voortbestaan. Vraag in de tussentijd niet wat Umbrië voor u kan doen, maar vraag wat u voor Umbrië kunt doen.

Met volledige hoogachting voor u allen,  
Idelette de Biënhof  
Residente van Umbrië

### **Poging tot verplaatsing opgeschort**

De Geelvoordense militie heeft haar pogingen opgegeven om de inwoners van vluchtelingenkamp Geelvoorde naar veiliger oorden te doen verplaatsen. Toen ze voor de derde achtereenvolgende dag bij het kamp verscheen om de bewoners weg te leiden, bleek ook nu het verzoek tot gereedmaking niet te zijn opgevolgd. De hemelkampers, zoals ze in de volksmond worden genoemd, blijken niet van zins te vertrekken en ze negeren ieder bevel dat hier mee samenhangt. Hierop ging een detachement van de militie het kamp binnen en poogden ze de eerste tent te ontruimen. De inwonenden wierpen zich hierop op de grond en lieten zich, zonder actief verzet te plegen, naar buiten slepen. Eenmaal buiten de tent werden de militieleden geconfronteerd met een stilzwijgende menigte die hen niet liet passeren. Even leek de zaak te escaleren, maar de crisis werd bedwongen door toegesnelde priesters van de Hemelkeizer onder wier gezag het kamp valt. Na een hartelijk gesprek, waarin volgens onze zegslieden een vriendschappelijke sfeer hing, besloot de militie af te zien van de ontruiming. De bevelvoerende officier werd kort daarop op het matje geroepen bij lokaal militieleider Verkouteren om tekst en uitleg te geven. Na een beraad van enige uren werd via de officiële kanalen medegedeeld dat de verplaatsing van de vluchtelingen in vluchtelingenkamp Geelvoorde vooralsnog niet op de agenda zal staan. Vanuit het kamp is verheugd gereageerd op deze mededeling. Bekend met de werking van de ambtelijke molen hebben vertegenwoordigers van kamp Timo Ardina en Bekenstein uit voorzorg woordvoerders naar de lokale militieleden gezonden om een bevestiging te krijgen dat dit ook voor hun vluchtelingenkamp geldt. Naar verluid zijn de vertegenwoordigers tevreden kampwaards gekeerd.

#### INGEZONDEN MEDEDELING

Kaarsenhouders van EMPORUM Pastielje zijn de beste!

*En nu ook de goedkoopste!*

**Vanouds uw adres voor stormlampen, waskaarsen, aardewerk en glaazen kandelaabers. Alle artikelen nu tegen 10 pct. korting! EMPOREM Pastielje al XLII jaar een begrip v oor tovenaars, oraakels en anderen die verlichting zoeken.**

Verhalenverteller Annesta van Klaveren,  
een verhaal voor elke gelegenheid.  
Nu ook: uw adres voor esthetische bloemstukken,  
rouwkransen etc.

## **Kro Terlep kraait victorie**

Van onze plaatselijke verslaggever Kro Terlep heeft de alven een grote slag toegebracht. Gebruik makend van de arrogantie van het alvenras heeft commandant Bick Trobbel de alven een forse draai om de puntoren gegeven. Enkele weken geleden is een ingenieuze list van de Generaalsleider van Kro Terlep in werking gezet. Met gevaar voor eigen leven hebben meerdere Terleppers informatie naar de alven doorgesluist over de bewaking en verdediging van Kro Terlep. Snippers van verloren militaire documenten, halve informatie van simpele ambachtslieden en boeren, via vele wegen heeft Bick Trobbel de alven informatie in handen doen vallen. Allemaal valse informatie natuurlijk. Deze informatie suggereerde een mogelijkheid voor de alven om Kro Terlep binnen te vallen. Een, zoals zij dachten, nauwelijks verdedigd Kro Terlep. Hoe anders pakte het uit voor de puntoren! Ruim honderd alven zijn in een sublieme hinderlaag van de militaire macht van Kro Terlep gelopen; slechts een tiental heeft het vege lijf weten te redden. Aan Terlepse zijde zijn in de voorbereiding drie infiltranten omgekomen, tijdens het gevecht twee militairen en helaas ook één burgerslachtoffer. Tijdens het gevecht vluchtten enkele alven de woning van de bisschop der Jaden Hemelkeizer van Kro Terlep in. Deze gewaardeerde geloofsvertegenwoordiger heeft dit incident helaas niet overleefd. Vrijwel heel Kro Terlep is ondertussen al dagenlang in een opperbste stemming en de burgers roepen al om een veldtocht in de richting van Umbrië. Maar volgens de, tijdelijke, leider van Kro Terlep kan hier geen sprake van zijn. Commandant Bick Trobbel stelt: “Kro Terlep is veilig. Dat moet blijven. Wij blijven hier. Ik dien Kro Terlep. Samenwerken maakt sterk. De alven zullen lijden.”. Meer commentaar over zijn glorieuze overwinning had de commandant niet. De toch al populaire Trobbel wordt nu helemaal op handen gedragen in Kro Terlep.

Enkele citaten: “Trobbel moet maarschalk worden van heel Elerion, dan zijn die alven zo weg”, “zo moet het ook gevoeld hebben toen Robin tegen Bru streed”, “de Generaal doet tenminste wat tegen de alven, dat is bij de hemelkeizer en de druïden wel anders!” Vele burgers van Kro Terlep, die oorspronkelijke de Hemelkeizer of de Natuur aanbaden, hebben zich ondertussen bij het Generaalsgeloof aangesloten. Alle andere geloven zijn, wat aantal betreft, behoorlijk gemarginaliseerd in Kro Terlep. Daarnaast is ook de invloed van de Hemelkeizer op het leven in Kro Terlep tanende. Veel zaken worden nu al via militaire procedures geregeld, een maatregel die het merendeel van de burgers prima bevalt. Handelaren klagen over de beperkte bewegingsruimte in hun doen en laten, maar zijn aan de andere kant erg gecharmeerd van de efficiëntie waarmee een velebelangrijke randvoorwaarden voor handel nu zijn georganiseerd. Naar de toekomst kijkend is het maar de vraag of, ook nadat de alven zijn verslagen en Elerion weer vrede kent, Kro Terlep terugkeert naar haar vroegere doen en laten.

## **Zware verliezen in Gloria**

In een groots opgezette verrassingsaanval is een klein contingent alven er bijna in geslaagd de hoofdstad van Noria, het verpauperde Gloria, in te nemen. Volgens geruchten wisten enkele landverraders in ruil voor een flinke som geld aan de alven door te geven dat de hoofdstad een makkelijke inneembare uitvalsbasis kon vormen, gezien de financiële status van de lokale adel (de oorlog liet het gros van de hen berooid achter, red.). De tussenkomst van een obscure ridderorde uit Pelinor ontnam de alven uiteindelijk de overwinning. Aangezien de lokale troepen, voor zover die er nog waren, door de alven vrijwel volledig zijn vernietigd, heeft de ridderorde besloten de hoofdstad voorsnog te verdedigen tot de Keizerlijke Garde deze taak over kan nemen.

## Baron Loppems vermoord

De onder de lokale bevolking zeer geliefde baron Ewald Loppems uit Chem is, naar nu blijkt, door alven ontvoerd en later vermoord. De baron had de verdediging van zijn domein en de omliggende boerendorpen goed op orde, en was volgens geruchten zojuist benaderd om de verdediging van Plem, de hoofdstad van Chem, op zich te nemen, mochten de alven besluiten deze stad aan te vallen. Een later door de lokale bevolking ontmaskerde verrader zou de alven op dit feit hebben gewezen, waarna een kleine groep alven de baron uit zijn kasteel wist te ontvoeren. In een nabijgelegen moeras vermoordden zij hem. Een aanval domeinen van de baron, op de enkele tientallen kilometers van Plem gelegen, werd echter afgeslagen door een inderhaast opgetrommeld onderdeel van de Keizerlijke Garde. Naar verluid heeft Keizerin Leta ondertussen de meestertacticus Hildegard Rudolfo naar Plem gezonden om de verdedigingswerken van de stad op orde te brengen.

## Keizerlijke vloot geïnfiltreerd?

De plotselinge verdwijning van de galjoen "Hakim I" uit Helmhaven zou te wijten zijn aan een omvangrijke infiltratieoperatie door alven. De bemanning van het Keizerlijke schip zou stukje bij beetje zijn vervangen door alven-sympathisanten onder aanvoering van vermomde alven, die het schip uiteindelijk met geweld zouden hebben overgenomen. De "Hakim I" zou enkele weken terug voor het laatst gezien zijn in de golf van Encique. De theorie van een lokale zeeman dat het schip op weg zou zijn naar de Mare Ferox (ook wel bekend als de grote draaikolk) worden door maritieme kenners als flauwekul afgedaan. "Waarom een schip kapen om het vervolgens naar de haaien te laten gaan?", aldus kapitein Ferdinand Spreeuw uit Slaafhaven. "Iedereen weet dat je maar één ding kan in de buurt van de grote draaikolk, en dat is met man en muis vergaan." De Keizerlijke vloot heeft ondertussen een aantal galjoenen in de omgeving van Tovenarseiland gestationeerd om de "Hakim I" de doorgang terug naar de Zee der Troosten te beletten.

## Tovenaarseiland slaat aanval af

Volgens recent bevestigde geruchten is Tovenarseiland enkele weken geleden ontsnapt aan een aanslag. Een tweetal alven wist het eiland ongemerkt te bereiken. Zij slaagden er bijna in een magisch voorwerp van onbekende origine te plaatsen aan de voet van de toren waar de grootmeesters normaliter verblijven. Één van de eeuwenoude verdedigingskoepels op het eiland bracht echter plotseling een doordringend waarschuwingssignaal voort, waarna de aanwezige tovenaars het object en de hevig weerstand biedende alven onschadelijk wisten te maken. Een woeste gildegrootmeester Arabast Perapius in reactie op het voorval: "dit sterkt mij wederom in mijn overtuiging dat we de alven niet

ongestoord hun gang kunnen laten gaan; ik kan u verzekeren dat we constant bezig zijn om methodes te ontwikkelen waarmee we deze schaamteloze indringers terug naar de onderwereld kunnen schoppen!" Gezien het recente voorval zouden de onderzoeksteams, die zich sinds de aanval van Ka Rashids keizerlijke oorlogsvloot op het eiland bezighouden met het bestuderen van de over het eiland verspreide verdedigingskoepels, flink zijn uitgebreid in een poging de werking van deze artefacten te doorgronden.

## Alven op goudjacht

DOOR JAGO VAN WIJCK – De alven zijn op zoek, op zoek naar goud! Overal in Umbrïë slaan de alven hun slag, maar goudvoorraden hebben hun eerste aandacht bij elke aanval of verovering die plaats vindt. In een vorige Wilde Post heeft al een wetenschappelijk verslag gestaan over de dodelijke werking die goud op alven heeft, mits in zuivere vorm en voldoende hoeveelheid. De praktijk lijkt deze theorie te ondersteunen. Van meerdere overlevenden zijn verhalen gehoord hoe alven vóór alles het goud in een nederzetting verzamelden en afvoerden. Tot nu toe heeft men deze waardevolle kennis niet in militaire strategieën weten om te zetten. Nu de theorie beschreven is en de praktijk de werkelijkheid ondersteunt, is het zaak om tot daden te komen. En militair woordvoerder stond met de mond vol tanden toen hem de boven beschreven informatie werd gepresenteerd. Helaas is taal noch teken vernomen van de Academie van het Noorden om de gebruik van de resultaten van hun uitgevoerde onderzoek wetenschappelijk verder aan te bevelen.

## Keizerin ronselt extra huurlingen

DOOR JAGO VAN WIJCK – Met de verkoop van een Keizerlijk domein in de Twaalf Provinciën heeft Keizerin Leta voldoende fondsen verzameld om een viertal extra huurlingengroepen in te huren. De bekende huurlingenleider Theodoor "De Bloedbijl" van Rooij zal met zijn troepen de in Noria opgedoken alven gaan bestrijden. Zijn college Xandara "De Python" Gabrels is met eenzelfde missie uitgezonden naar Encique. De huurlingenleiders Berend "Kopstoot" van Plem en Yvonne "Knetje" Yaralis zullen dergelijke opdrachten in Chem en Alchimbra gaan uitvoeren. Eerder huurde Residente Idelette de Biënhof, in opdracht van Keizerin Leta zo blijkt nu, de diensten in van de bekende huurlingenleiders Peter "De Slachter" Meulema, Jonathan "De Zwarte Panter" Dubbeldam en Sardonna "De Wesp" Verdienteren om in de Wilde Landen en directe omgeving de alven het leven zuur te maken. Hun contracten zouden door Keizerin Leta zijn verlengd. De beroemde ex-huurlingenleider Arnon "Papa" D'Uque heeft zich, ondanks zijn gevorderde leeftijd, bereid verklaart een verdedigingsplan op te stellen voor Tovenarseiland, waar de legendarische krijger momenteel van zijn pensioen geniet.

## Extra grensbewaking van kracht

Op de grenzen tussen de verschillende provincies zijn per direct extra troepen gestationeerd. Met deze maatregel wil de legertop naar eigen zeggen een beter beeld krijgen van de alfse troepenbewegingen, en verrassingsaanvallen in de kiem smoren. Boze tongen beweren dat de troepen op termijn provincies die als “verloren” beschouwd worden moeten gaan afgrendelen van de rest van het Keizerrijk. “Laten ze die troepen toch in de bezette provincies inzetten, in plaats van aan de grens!”, aldus gepensioneerd gardist De Kooper uit Gloria. “Verderop sneuvelen ze bij bosjes, en hier staan ze alleen maar rond te kijken!” De legertop benadrukt dat de opleiding van nieuwe rekruten een hoge prioriteit heeft, en dat het weinig zin heeft om ongetrainde militairen naar het front te zenden: “Het opleiden van nieuwe troepen kost tijd, en hoewel we die eigenlijk niet hebben kiezen we ervoor nieuwe rekruten pas naar het front te sturen als ze daar klaar voor zijn”, aldus kolonel Grandifolia. “We laten geen enkele provincie vallen, maar soms is het noodzakelijk even pas op de plaats te maken en de situatie te analyseren in plaats van overhaast tot actie over te gaan.”

## “Slachter van Hoenderloop” trekt naar het westen

De beruchte alven-aanvoerder Quartigero, ook wel bekend als “de Slachter van Hoenderloop”, trekt momenteel met zijn troepen in de richting van het westen der Wilde Landen. Volgens geruchten zou hij met zijn eenheid van elitesoldaten de commanderij der Keizerlijke Garde in Duivenvoorde willen uitschakelen. De ijzervreters uit deze regio hebben de afgelopen maanden verschillende overwinningen op de alven behaald, waarbij de verslagen onveranderlijk melding maken van de ware doodsverachting waarmee deze gardisten zich op hun vijanden werpen.

## Demsterkloof ontzet?

Het pittoreske in de vallei van de Demster gelegen dorpje Demsterkloof zou onlangs op de alfse bezetter zijn heroverd. Volgens geruchten troffen de alven het dorpje verlaten aan, en werd het vervolgens ingericht als commandocentrum. De locale leden van de illustere “Gele Orde” bleken echter niet gevlucht, maar hadden zich op strategische plaatsen in de omliggende bossen verschanst, van waaruit de alfse bezetter werd gedecimeerd. Met een overrompelde aanval zouden de alven enkele weken terug zijn

verslagen, waarna het dorpje in korte tijd zou zijn uitgegroeid tot een verzetshaard in het noorden der Wilde Landen.

## Nieuws uit Elerion

VAN UW PLAATSELIJKE CORRESPONDENT

## Van Bruyn jongste Runemeester ooit

In een imposante ceremonie op Tovenarseiland is de briljante tovenaars Werner van Bruyn benoemd tot de jongste runemeester ooit. Na met vlag en wimpel te zijn geslaagd voor zijn laatste examens mag de magister zich voortaan “runemeester Van Bruyn” noemen. Met zijn leeftijd van 48 jaar verbeterd hij het record van runemeester Elibir, die het op 64-jarige leeftijd tot runemeester schopte.

## Karavaanstop ingenomen?

Al enige tijd lijkt de stad Karavaanstop in Ponside van de aardbodem verdwenen. De laatste berichten uit de stad (verstuurd door een lokale Keizerlijke Gardist) spreken over een mysterieuze karavaan die in de stad zou zijn aangekomen. De in Avonturenstein geleverde gardisten vrezen het ergste en vermoeden dat de stad met een list is ingenomen door alven. De bevolking van Avonturenstein zamelt naar verluidt momenteel geld in om de vele binnen de stadsmuren aanwezige huurlingen als verdedigingsstroepen in te huren.

## Archeologe Van Micken onderscheiden

De bekende archeologe Laurentien van Micken is in de hoofdstad opgenomen in de orde van “zij die de titel meester dragen”, gezien haar uitmuntende verdiensten op archeologisch gebied. De jonge wetenschapster ontrafde recent de raadselen in de tombe van Buliatar te Pelinor, waarna ze de gevonden kunstvoorwerpen belangeloos overdroeg aan het oudheidkundig museum te Pelinor-Stad. Enkele weken daarvoor ontdekte ze de verloren gewaande schatkamer van de Maharadja van Wupiejagaa te Encique. Ook de hier gevonden kunstschaten werden overgedragen aan de huidige lokale prins, een zekere Ghalil Goelamgoelabdahil Chupachugupta de Veertiende. Volgens nog niet bevestigde geruchten zou Meester Van Micken, evenals haar oom, de bekende abominatie-jager Heer Heinrich Van Micken, voor onbepaalde tijd zijn ingehuurd door Keizerin Leta om opdrachten uit te voeren in naam van het Keizerrijk.

INGEZONDEN MEDEDELING



Genootschap van de Witte Salamander

Voor al uw wereldse en magische zaken

Neem contact op met Lina Hendriksdochter of Val-drah.



## Kort nieuws uit de hoofdstad

- Een tweetal vooraanstaande handelaren van het noodlijdende handelshuis Mulder zijn opgepakt op verdenking van intimidatie en afpersing. De zaak kwam aan het rollen door een anonieme tip uit de professionele orkbalwereld.
- Na de ontvreemding van talrijke muntsets uit de serie "Rariteiten uit het verleden" is nu ook één van de muntstempels ontvreemd. Volgens geruchten zou het gaan om een drie-letterig stempel. Hangende het onderzoek heeft de garde laten weten niet in te gaan op de details.
- Een omvangrijke explosie voor de deur van het bezweerdersgilde zou volgens omstanders een mislukte aanslag op het leven van Erigar Wulters, gildemeester van het bezweerdersgilde, kunnen zijn. Volgens geruchten gaat de gildemeester van het magiërs-gilde, magister Zippolantis, tegenwoordig de deur niet meer uit zonder een tweetal toverstaven en de nodige magische bescherming.
- Senator Vuiterings (Encique) is uit de senaat verwijderd na het plotseling uitten van zeer pro-alfse uitspraken. Voorheen was de senator juist een strijdbare voorman van de anti-alven lobby sinds de dood van zijn dochter tijdens een alvenaantal in Encique enkele maanden terug. Volgens ooggetuigen stond de senator er ondanks de in de zomer hoog oplopende temperaturen in het senaatsgebouw op een omvangrijke halsdoek te dragen, en weigerde hij deze op verzoek van de lokale gardisten af te doen. Daarop zou de senator onder zachte dwang uit de senaat zijn verwijderd.
- Een Keizerlijke gardist, die anoniem wenst te blijven, bevestigt de geruchten dat zich op klaarlichte dag een alf bij de poorten van het Keizerlijke Paleis zou hebben gemeld met de mededeling dat deze met Keizerin Leta wilde spreken. De alf zou vervolgens vriendelijk zijn ontvangen in het poortgebouw door een drietal personen, waaronder in ieder geval Jonker Pieter Drooglever Fortuyn, de persoonlijke secretaris van de Keizerin. Na het onderhoud zou de alf onder begeleiding van de Keizerlijke paleiswacht naar de rand van de stad zijn begeleid.
- Volgens de uitbater van herberg "Het Dorstig Hert", gelegen in het hartje van de gildewijk, heeft een vertegenwoordiger van Tovenarseiland een omvangrijk bod uitgebracht op zijn uitbating. De geruchten over de bestemming van het pand variëren van een herberg exclusief voor tovenaars tot een ambassade van Tovenarseiland in de hoofdstad.
- De korte rok gaat het helemaal maken deze herfst. Waar dit oorspronkelijk een noodzaak was, door de aanhoudende schaarste van kwalitatief goed textiel, is de trend nu aangeslagen en maken vele hoofdstedelijke couturiers handig gebruik van de situatie. Ook nu wordt de vernieuwde invloed van de Umbrische meestercouturier Paul Hermani gezien als een inspiratiebron voor de toch wat verstofte hoofdstedelijke mode-scene.

- Ook gisteren was er weer een betoging van orkbalfans bij de stadions. Ze willen graag weten wanneer de wedstrijden weer beginnen en ze zijn het wachten beu. De plaatselijke wachters hebben hun handen vol met het in toom houden van de fanatieke sportfans. Volgens geruchten vreest men voor aanslagen tijdens de wedstrijden, waarbij bijzonder veel volk op de been is.
- Er is nu al enige weken geen verschijning geweest van de 'profeet' Aleksander. De militie kan desgevraagd geen uitsluitsel geven over zijn huidige verblijfplaats, maar merkt wel op dat wat haar aangaat ze dat ook niet zo erg vindt. De rust in de buitenwijken van Elerion lijkt te zijn teruggekeerd.
- Bij een routinecontrole aan de rand van de stad zijn twee mannen opgepakt die drie vaten jenever vervoerden. De arresterende sergeant, een groot jeneverkenner, herkende meteen de volle smaak van Rutte en wilde van beide mannen weten waar ze de lading vandaan hadden. Na enig aandringen bekenden de mannen de quarantaine te hebben omzeild en de vaten, met gevaar voor eigen leven, in Sonnema te hebben verkregen. De mannen zijn ingerekend en de vaten geconfisceerd.
- Geruchten die melden dat er een gedenkmunt komt die de genezing van de gele koorts memoreert worden door de keizerlijke munt ontkend noch bevestigd. Verzamelaars wachten vol verwachting af.

### INGEZONDEN MEDEDELING

#### Handelshuis Mulder terug van weggeweest!

Helaas hebben logistieke ontwikkelingen het enige tijd onmogelijk voor u gemaakt om uw waren bij uw vertrouwde en betrouwbare handelspartner te betrekken. Maar vanaf nu zijn wij wederom geheel tot uw dienst!

Helaas maakt de moeilijke situatie in Umbrië het op dit moment onmogelijk om vaste vestigingen te heropenen. Maar om het u makkelijk te maken worden meerdere reizende handelsvertegenwoordigers naar u toegestuurd! Zij zullen, binnen de mogelijkheden, alle nog vrije gebieden van Umbrië voorzien van handelswaar. Daarnaast zullen wij bij diverse grensposten een tijdelijke handelspost oprichten zodat u daar ten allen tijde terecht kunt voor uw waren.

Daarnaast zal Handelshuis Mulder vanaf heden ook exotische gebruiksvoorwerpen en waren met een ongebruikelijke gebruikstoepassing aanbieden. Neem voor transacties op dit vlak contact op met Jullius Ventura te Kro Terlep.

**Ambachtshuis**



**Al'Dente**



*Wij kunnen alles maken*

## Ingezonden brieven

*De redactie merkt op dat de Wilde Post steeds meer en vaker schrijfsels binnen krijgt waarin op ongefundeerde wijze en slecht beargumenteerd het keizerlijke gezag en haar vertegenwoordigers wordt aangevallen. De Wilde Post zal altijd open staan voor kritische teksten van lezers over welk onderwerp dan ook. Maar de Wilde Post zal, zeker in deze tijden, nimmer leugens en laster met betrekking tot de Keizerin en haar handelingen publiceren. De redactie vraagt schrijvers van dit soort stukken dan ook zich de moeite te besparen en zich met nuttige zaken bezig te houden.*

### **Houdt Leta nog van Umbrië?**

De troonsbestijging van onze geliefde keizerin kent zijn wortels in Umbrië, toen nog de Wilde Landen geheten. Sinds ze aan de macht is gekomen kent Umbrië een ongekende voorspoed. Er kwamen residenten, commandorijen, handelstromen, bisschoppen, een wetenschappelijke academie en tal van andere beschavende voorzieningen. En vrijwel alle Umbriërs waren tevreden bewoners van het Eleriaans keizerrijk. Sinds enige tijd is de situatie in Umbrië ernstig gewijzigd. Het alvenras zaait dood en verderf en legt de Umbrische samenleving lam. Onze keizerin neemt maatregelen, waarbij ze aan haar hele keizerrijk moet denken. Maar doet ze wat ze kan, is het werkelijk noodzakelijk om de Umbrische bevolking de eerste, en misschien wel ergste, klappen op te laten vangen om het grote geheel te consolideren? Natuurlijk heb ik geen overzicht van de gehele situatie in het keizerrijk. En heb ik niet zoveel deskundigen tot mijn beschikking als onze geachte heerser. Maar staat zij achter Umbrië, zoals Umbrië ooit achter haar stond. Gelukkig overheerst mijn gevoel mij verstand en heb ik het volste vertrouwen in onze geëerde Keizerin en haar vertegenwoordigers. Umbriërs houdt moed! Leve Leta!

Leonard Uittenhaage  
Gepensioneerd edelsmid

### **Makielfaas**

Waarde medeburgers, ook U heeft mogelijk het officieel communice gelezen waarin Sgt. Vennendaal ons doet geloven dat er geen Makielfaas meevechten. Geloof niet alles wat er geschreven staat. Het zal niet de eerste keer zijn dat U door de officiële instanties voor dom wordt versleten. Ik heb redenen om aan te nemen dat dit wel het geval is maar daar kan ik Uw hulp goed bij gebruiken. Heeft U ooit één van die Makielfaas gezien dan wil ik dat graag weten. Samen zullen we er dan voor zorgen dat de waarheid boven water komt. Dan zal blijken wie er met wie heult en wat de prijs was voor dit schrijvende verraad. Ik durf nu al te voorspellen dat U, goede Umbrische burgers, er niet beter van zult worden. Maar het is nog niet te laat, we kunnen 'ze' nog stoppen.

Al Uw informatie kunt U sturen aan de Wilde Post onder vermelding van "Makielfaas". Voor informatie die te gevoelig is voor briefpapier kunnen we altijd een persoonlijke afspraak regelen. Zegt het voort!

Kiki Lor, vluchtelingenkamp Bekenstein

*Het onderstaande bericht is door de redactie geplaatst ondanks haar twijfel over de betrouwbaarheid van de inhoud en de werkelijke identiteit van de schrijver. Desondanks kan de inhoud van groot belang zijn voor de huidige situatie in Umbrië. Daarom is de redactie toch tot plaatsing overgegaan, met aantekening dat zij geen enkele verantwoording neemt voor welke gevolgen dan ook die dit bericht kan hebben.*

### **De vijand van uw vijand**

Inwoners van Umbrië, met deze brief steken wij u allen graag een hart onder de riem. Want wij weten dat u het zwaar heeft, maar besef dat hulp uit onverwachte hoek kan komen. U gaat al enige tijd gebukt onder de activiteiten van een bepaalde groep alven. Een bepaalde groep zult u denken, inderdaad een bepaalde groep. Net zoals bij de mensen zijn er ook bij de alven, groepen die beter of slechter met elkaar overweg kunnen. En wij zijn dus alven die niet zo goed met de alven die uw landen veroveren, overweg kunnen. Dat laatste klinkt misschien wat brutaal, maar om de waarheid moet je niet heen draaien. En natuurlijk doen uw leiders hun uiterste best om deze alven weer terug te sturen naar waar ze vandaan kwamen. Maar, zult u zich afvragen, is het uiterste best wel genoeg. Dat is echter een vraag die niet door u of ons beantwoord hoeft te worden. Waar het omgaat, beste mensen, is dat wij u de helpende hand aanbieden. Want niet alle alven zijn hetzelfde, net zoals niet alle mensen hetzelfde zijn. U kunt ons maar het beste de meesteralven noemen, omdat we geloven in het verbeteren van jezelf. En ondertussen zijn er ook steeds meer mensen die dat met ons eens zijn. Zo hebben we al eensgezinde gesprekken gevoerd met bijvoorbeeld één der oplossers van de gele koorts. En nu zult u denken, lieve mensen, waarom doen die meesteralven dat? Het antwoord is simpel en eenvoudig, omdat wij net zoals u geloven in de mooie zegswijze "De vijand van mijn vijand is mijn vriend" en "samen maakt sterk". Hoe dan ook, wij willen u graag helpen, maar dan moet u wel geholpen willen worden. Spreek met uw leiders over ons, of nog beter, spreek met ons als u ons tegenkomt. Wij zijn te herkennen aan het gouden pentagram op onze doorgaans paarse kleding.

Quuw

P.S. Ook wij houden enorm van orkballen, dus hoeveel meer moeten we als vrienden nog gemeen hebben?

Wegens de elders in dit periodiek gerapporteerde redenen is er deze keer geen sportpagina.

De redactie

## Sato's sterrenhoekje

In de laatste periode van mooi en helder weer is het weer goed sterrenkijken. De redactie van de Wilde Post heeft mij gevraagd om deze rubriek te blijven verzorgen. Samen met mijn leerlinge hebben wij voor u de volgende conclusies getrokken:

*Leeuw: 23e hooimaand - 23e oogstmaand*  
Als u onderhandelingen voert, van wat voor aard ook, ga dan af op uw gevoel

*Maagd: 24e oogstmaand - 23e herfstmaand*  
Basta! Genoeg is genoeg!

*Weegschaal: 24e herfstmaand - 23e wijnmaand*  
Er liggen romances op u te wachten, vrijgezel of niet.

*Schorpioen: 24e wijnmaand - 22e slachtmaand*  
Niet iedereen is te vertrouwen!

*Boogschutter: 23e slachtmaand - 21e wintermaand*  
Een onverwachte situatie vereist uw aandacht en inzet.

*Steenbok: 22e wintermaand - 20e louwmaand*  
Uw liefdesleven laat zwaar te wensen over, tenminste, dat vind u zelf.

*Waterman: 21e louwmaand - 19e sprokkelmaand*  
Als er verantwoordelijkheden op u af komen, laat u dan niet afschrikken.

*Vissen: 20e sprokkelmaand - 20e lentemaand*  
U bent de laatste tijd zeer aantrekkelijk, maar dat heeft u vast al gemerkt.

*Ram: 21e lentemaand - 20e grasmaand*  
Natuurlijk is er nog veel te doen, maar ... vat uw taken toch niet altijd zo zwaar op.

*Stier: 21e grasmaand - 20e bloeimaand*  
U staat midden in de chaos. Maar met uw innerlijke balans kunt u dit aan.

*Tweelingen: 21 bloeimaand - 21e zomermaand*  
U werkt hard, maar de resultaten zijn er niet naar.

*Kreeft: 22e zomermaand - 22e hooimaand*  
Met uw geluk kunt u rustig aan die moeilijke problemen beginnen waar u zich anders niet aan waagt.

### OPROEPEN

Hals over kop op de vlucht geslagen?  
Speurdersbureau Kirk & Ko helpt u bij het terugvinden van uw dierbaren!  
Brieven onder vermelding "K&K-WP" aan de redactie van dit blad.

Weduwe Storm uit Vier Zompen zoekt haar drie oudste dochters. We maken het allemaal goed (behalve pappa dus) en zitten in kamp Bekenstein.

De familie Van Nes zoekt haar oudste zoon Garmt. Schrijf naar de redactie o.v.v. GVN.

Iek zoek nog steeds familie. Als jai weet waar is familie Janzkauskaz of andere noemadi familie, jai stoer asjeblijf beriecht aan Joseb Janzkauskaz (soldaat 3e klas).  
Stoer naar woldwachters dan kom het goed.  
Iek ben geel dankbaar.  
Joseb

Artois, kom terug! We zullen nooit meer jaloers zijn! En als je ons niet meer wilt, schrijf dan alsjeblijf even of je dood bent. – Claudia en Brigitte

Lina Hendriksdochter is gevangen genomen door de alven bij Moordenaarsgat. Wie wil ons helpen om haar (en de anderen die gevangen genomen zijn) terug te vinden of te bevrijden?  
Genootschap de Witte Salamander  
Voor meer informatie: neem contact op met Kilian Quigley of Val-Drah.

Circus Pedroli zoekt zijn beer!  
Wij zijn hem uit het oog verloren bij een alvenaaval. Hij is herkenbaar aan een goudkleurige ring door zijn neus en luistert naar de naam Zoetje. Dood hem niet, als u hem dagelijks voert zal hij u met zijn leven verdedigen. Tevens bieden we een mooie beloning. U kunt hem afleveren bij de herbergier van "Het Kwieke Kruikje" in Kro Terlep, of via deze een boodschap aan ons sturen.

Kinderen die hun ouders kwijt zijn? Ouders die hun kinderen kwijt zijn?  
In rumoerige tijden, met veel mensen op de vlucht, gebeurt het vaker dan u denkt.  
Meld gevonden of vermiste kinderen aan het Jonker Bjørn Ågain Kinderhuis. Wij houden registers bij en brengen ouders en kinderen weer met elkaar in contact!

Uw giften zijn ook welkom.

INGEZONDEN MEDEDELING

### Handelshuis de Rand ook betrouwbaar in onbetrouwbare tijden.

Wij leveren als vanouds. Nu bij elke bestelling ter waarde van 25 goud een gratis zwaard, om zelf te gebruiken of om weg te geven. Handelshuis de Rand hoopt met deze actie de weerbaarheid van de Umbrische samenleving te ondersteunen.

Daarnaast biedt Handelshuis de Rand elke nieuw opgerichte dorpsmilitie eenmalig een starterspakket van 10 met ijzer beslagen knuppels, 10 houten schilden en 5 leren borstkurassen aan voor de symbolische prijs van 1 goud.



## Kunst & cultuur

*Een rijke oogst deze maand! Het lijkt wel alsof de moeilijke tijden onze lezers inspireren tot dichten. De ontvangen werken variëren van serieuze poëzie tot de welbekende spotdichten.*

### Zielverhuizing

Gy wert geboren, dapper Helt,  
Terwyl uw vader 't leven liet,  
Wiens narrekap en wapper 't velt  
Der boeren aen u geven ziet.  
't Ging vreemder dan men droomen kost;  
De ziel vondt fraeie hokken rasch,  
Die in een' ezel komen most  
Toen ze uit een' aep vertrokken was.

Hubert Poot

~ ~ ~

*De Redobanse dichter Mohammed Adb Kaliehl beschrijft de hoop in de huidige situatie zoals alleen een dichter gehard door de woestijn dat kan vatten, in een kadans van woorden.*

### Bloedstollend visioen

Alles paars  
Mensen dwaas  
Kriolende mierenhoop  
het einde?

Stuivend  
zonder kop  
alle kanten op

Eindeloos verloren  
zo als los zand

Verstuivend tot niks

of verpletterend bedekkend?

oase

of

luchtspiegeling

~ ~ ~

*Opnieuw zijn er enige anonieme gedichten bezorgd bij de redactie van de Wilde Post, die wij onze lezers niet willen onthouden. Volgens onbevestigde geruchten zou een illustere militair luisterend naar de naam Stopfenkopf, danwel een succesvolle agrariër luisterend naar de naam Braklant*

*verantwoordelijk zijn voor deze stroom aan dichterlijke hoogstandjes.*

Er was eens een schildmaagd van de Zon  
die niet zonder haar vader kon.  
Ze miste zijn raad en daad  
in alles wat ze doet en laat,  
zodat ze zich een nieuwe familie won.

Het idyllische plaatsje Moordenaarsgat  
herbergt een misdadige familie of wat.  
Komen de alven gezellig buren  
dan leggen ze hun bezoekers in de luren  
zodat onschuldigen worden gevangen of in de pan  
gehakt.

Een zwijgzaam, heldhaftig meestersmid,  
die als rots in de branding in zijn smidse zit,  
overleeft de alvendwangaarbeid,  
wordt uit gevangenschap bevrijd,  
maar verloor door haat zijn levensspirit.

't Was naar een paladijn van de Zon  
dat een lange zoektocht begon.  
Herenigt met z'n zuster van de Generaal,  
en zijn geloofsgenoten allemaal  
bleek dat hij beter zonder kon.

Een druide streeft naar evenwicht:  
eigenbelang dat is zijn plicht.  
Zonder blozen of blikken  
laat hij zijn broer mooi stikken.  
Alles is alleen op hemzelf gericht.

Een wereldverbeteraar van de natuur,  
Bestrijdt al het onrecht dat ze ziet vol vuur.  
Misschien moet ze, in plaats van te zeuren,  
Haar zelfbeeld wat bij laten kleuren.  
Dan wordt de wereld vast wat minder zuur!

### WETENSCHAP

## Zeldzame vogel gezien

VAN ONZE WETENSCHAPPELIJK REDACTEUR

Nog onbevestigde berichten zijn vernomen die verhalen dat in de omgeving van Heemdal de geelgekuifde Spalrik zou zijn gezien. Dit lid van de familie der vinkachtigen wordt slecht zelden gezien: er zijn de laatste tien jaar slechts twee betrouwbare waarnemingen bekend. Ornithologen zouden graag direct afreizen richting Heemdal, doch de situatie staat dit vooralsnog niet toe.

Ebenezer Waldorf, een erkend vogelaar, heeft verrukt gereageerd op het bericht. Hij hoopt dat de situatie spoedig verbetert, zodat hij zelf poolshoogte kan gaan nemen. "Ik heb de geelgekuifde Spalrik nog nooit gezien. Er is eigenlijk niets bekend over deze vogel; een lacune die ik gaarne op zou willen vullen!"

Anderen zien in het verschijnen van de Spalrik een voorteken. Echter, over hoe dit moet worden

uitegelegd is men het nog niet eens. Een speurtocht in de relevante literatuur heeft nog geen uitsluitsel kunnen bieden. Sommigen zien het als een goed omen, maar anderen lezen een naderend onheil in de verschijning. Van officiële zijde is hieromtrent geen reactie ontvangen.

FAMILIEBERICHTEN

De Rode Klauw betreurt het overlijden van

**Jacob Walraven**

Zielsverbondene der Jaden Hemelkeizer

Namens de aanhangers van de Hemelse Generaal,

Kyra van de Boeggeeste-Kalliphon,  
tweedegraads priesteres der Generaal

*ketenen konden je niet houden  
goed en kwaad te beschouwen  
zwart en wit en haat  
voor zachtheid nauwelijks hart  
worstelend om je plaats  
te zoeken...  
te vinden misschien*

Geschokt en diep bedroefd zijn wij vanwege de plotselinge dood van onze steun, vriend en metgezel

**Garod al Dente**

Hij werd alsnog slachtoffer van de wrede behandeling door de alven tijdens zijn gevangenschap.

We wensen zijn vrouw Lotte al Dente en zijn zoontje Guiseppe sterkte.

Annesta en Fernando van Klaveren

**Garod**

Het vreselijke nieuws heeft mij diep geraakt. Ik heb je altijd beschouwd als één van de onzen.  
Wat een verlies voor Elerion om jou te moeten missen. Umbrië zal nooit meer hetzelfde zijn.

Ons medeleven gaat uit naar Corvus, Lotte, Guiseppe en de Al Dentes.

Wij zullen al onze krachten bundelen om je te wreken!

Namens de Rode Klauw,  
Kyra van de Boeggeeste-Kalliphon

**Django**

Jij wist altijd alles en je was overal

**Indriël Rayizhen**

Altijd vrolijk ging je je eigen weg

Django en Indriël zijn gestorven in de strijd tegen de alven.

Ze zijn onmisbaar en onvervangbaar als  
gewaardeerde leden  
Van het Genootschap

Het Genootschap van de Witte Salamander

De Generaal condoleert de familie Banck met het overlijden van

**Ikeas Banck**

Moge de Hemelse Generaal hem een plaats bieden  
aan Zijn zijde  
Onze gedachten gaan uit naar Raeboo en de zijnen.

Namens de Rode Klauw  
Kyra van de Boeggeeste-Kalliphon

Even geen rijm en mooi gekozen woorden  
Voor een lot zo rauw

**Garod**

Je liep het bos in  
om nooit meer terug te keren  
Zo alleen en gebroken  
Na je gevangenschap  
werd alles je te veel  
we zullen je Missen,  
en er zijn voor hen,  
die je achter liet.

Phresi & Nele

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Het spijt me oprecht dat we je niet op de juiste manier hebben kunnen opvangen.  
En dat ik je door mijn acties nog verder van ons heb gedreven.  
Goede bedoelingen pakken soms zo slecht uit.  
Willekeurige wraak lucht misschien even op, maar het neemt de oorzaak niet weg.  
Laat het een teken zijn om onze handen in een te slaan,  
en dit jouw lot voor velen te voorkomen!

Nele