

DE WILDE POST



Jaargang 9
nummer 4

Anno Leta 7
Pagina 1

Residente kondigt noodtoestand af!

VAN ONZE VERSLAGGEVER

Residente de Biënhof heeft voor geheel Umbrië de noodtoestand afgekondigd. Dit heeft de volgende consequenties:

- » Alle in Umbrië wonende of verblijvende magiërs dienen zich te melden bij de dichtstbijzijnde militaire commanderij, zij maken tot opheffing van de noodtoestand onderdeel uit van het leger.
- » Alle in Umbrië wonende of verblijvende bezweerders wordt dringend verzocht hun diensten beschikbaar te stellen aan het militaire gezag van Umbrië.
- » Burgers dienen de orders van militairen op te volgen.
- » Officiëren vanaf de rang luitenant zijn bevoegd tot het spreken van recht wanneer het personen van niet-adelijke afkomst betreft.
- » Samenscholingen in de buitenlucht van meer dan vier (4) burgers zijn strafbaar.

Naar aanleiding van de aanvallen van Alven in Umbrië heeft de Residente de Keizerin verzocht extra troepen naar Umbrië te sturen. Totdat de noodtoestand wordt opgeheven heeft de Residente verregaande bevoegdheden op het gebied

van ordehandhaving gedelegeerd aan de bevelvoerders van de vijf Umbrische commanderijen. Zoals bekend zijn deze gevestigd in Brino Anjak, Duivenvoorde, Schuddewoude, Timo Ardina en Woudenburg. De commanderijen worden respectievelijk geleid door: Paladijn der Generaal Ivan Ignatius, Herman van Cauda, Paladijn der Natuur Armand du Forrêt, Paladijn der Jaden Hemelkeizer Ernst Vrijburg en Bartholomeus van Zessenaar, allen Kapitein.

Inwoners van alle steden en dorpen in Umbrië worden aangemoedigd zich te organiseren in militia's om de dreiging van de alven het hoofd te kunnen bieden. Om hun woonstede te kunnen beschermen, heeft de residente, alle dorpen zonder permanent gevestigde militaire macht, bijstand van minimaal een onderofficier uit het Keizerlijke leger toegezegd. Deze zal hen adviseren bij het opzetten van de beveiliging van hun woongemeenschap.

De residente verzoekt alle inwoners van Umbrië elkaar te steunen in deze zware tijden, en vertrouwen te hebben in een goede afloop.

Veldslag bij Moordenaarsgat?

VAN UW VERSLAGGEVER

Volgens onthutste reizigers heeft zich even ten noorden van Moordenaarsgat eveneens een grote veldslag voor gedaan. Volgens de geruchten werd er strijd geleverd door een legertje van lieden die zich daar verzameld hadden in verband met de quarantaine post aldaar, met als tegenstanders een groep in paars geklede wezens die consistent als “alven” werd aangeduid. Volgens nog onbevestigde geruchten verschenen deze “alven” uit een poort in het bos, naar verluud vanuit de onderwereld. Eenmaal verzameld zetten zij de aanval in. Net buiten Moordenaarsgat kwam het tot een treffen met de daar verzamelde quarantaine-gasten. In linie bewogen de alven zich voorwaarts en even leek het leger stand te kunnen houden. Echter, onder voortdurend aandringen, begon de heldhaftige verdediging af te brokkelen. Toen eenmaal duidelijk werd dat de positie niet meer te houden was, hebben de heldhaftige lieden de strijd gestaakt waarna zij de komst van de alven in het nabij gelegen Duizendvoorn zijn gaan melden bij de autoriteiten aldaar. Helaas hebben zij enige koene lieden achter moeten laten. Bekend is geworden dat de bekende magiër Luca Al’Dente het leven heeft gelaten op het slagveld. Onder de vermisten bevindt zich o.a. de ambachtsman Garod, die men tijdens de strijd op de grond heeft zien vallen en de verhalenvertelster Anesta van Klaveren. Wat er van hen is geworden is op dit moment nog onbekend, noch van de anderen die niet in Duizendvoorn zijn aangekomen. Opvallend was echter wel dat de plaatselijke bevolking zich verre heeft gehouden van de slag, iets wat door de reizigers als erg lafhartig werd bestempeld. “Ik hoop dat hun hele rovershol met de grond gelijk wordt gemaakt”, aldus één van de koene lieden van het rondtrekkend gezelschap. “En al die paarse puntoren zullen grienend aan hun eind komen!” Andere leden van het gezelschap sloten zich hier stilzwijgend bij aan. Het aantal

alven lijkt echter hand over hand toe te nemen, wat het reizen er niet makkelijker op maakt. Tot op heden lijkt het reisgezelschap zich slechts in noordelijke richting te kunnen verplaatsen zonder in contact te komen met rondtrekkende groepen alven.

Hoogrechter bevorderd

De bekende hoogrechter August Van Desselaere is volgens onbevestigde geruchten recent teruggekeerd uit Elerion-Stad, waar hij enkele weken terug door Keizerin Leta persoonlijk verheven zou zijn in de ridderorde der Rode Roos. Voorheen vervulde Van Desselaere zijn functie als hoogrechter binnen de ridderorde der Zwarte Roos. Zoals gebruikelijk is de ridder tevens hoger verheven in de adelstand en heeft de kleurrijke mensenvriend tevens een eigen domein ten noorden van Kro Terlep toegewezen gekregen. Burggraaf Van Desselaere was gezien de huidige quarantaine niet bereikbaar voor commentaar.

Dubbeldik winternummer

Om door de donkere wintermaanden te helpen, leveren wij u deze keer extra veel nieuws, informatie en vermaak! Onze vaste en minder vaste correspondenten wensen u veel plezier op de lange, lange winteravonden. Vergeet niet om voldoende lampolie of kaarsen in te slaan, neem een lekker drankje en zak lekker onderuit...

INGEZONDEN MEDEDELING

*Kaarsenhouders van EMPORUM Pastielje zijn de beste!
En nu ook de goedkoopste!*

Vanouds uw adres voor stormlampen, waskaarsen, aardewerk en glaazen kandelaabers. Alle artikelen nu tegen 10 pct. korting! EMPOREM Pastielje al XVII jaar een begrip voor tovenaars, oraakels en anderen die verlichting zoeken.

Kro Terlep kiest voor harde aanpak

DOOR UW (NOODGEDWONGEN) PLAATSELIJKE
VERSLAGGEVER – De stadsraad van Kro
Terlep heeft de gehele noodtoestand
afgekondigd. Daarmee is nog verdere
bevoegdheid bij legercommandant Bick
Trobbel gelegd. Deze heeft het afgelopen
jaar al enkele strikte maatregelen genomen
om de verspreiding van de gele koorts in te
dammen. Helaas heeft dit niet mogen
baten, ook vrijwel de gehele Kro Terlepse
bevolking lijdt onder de gevreesde ziekte.
Het opduiken van groepen Alven in
Umbrië en ook de omgeving van Kro
Terlep heeft de stadsraad echter doen
besluiten verdere bevoegdheden toe te
kennen aan commandant Trobbel.
Stadsraadslid Weidenwoud stelde: “Nu de
gele koorts gevolgd wordt door de parse
plaag is het zaak om kordaat op te treden
en de belangen van Kro Terlep veilig te
stellen. Als we zelf niets doen, doet
niemand iets, tenminste niet op tijd”.
Commandant Trobbel heeft de eerste 500
meter van het land rondom Kro Terlep
laten ontdoen van bomen, struikgewas en
andersoortige zaken die het zicht vanaf de
stadsmuren kunnen belemmeren. Verder is
het burgers in Kro Terlep verboden om
binnen de stadsmuren het hoofd te
bedekken.

Postduif verkeer is sterk aan banden
gelegd. Alleen via de militaire
postduifdienst mogen nog postduiven
uitgestuurd worden. Daarvoor is een
kleurcode ontwikkeld die per dag wisselt.
Alle duiven die niet voldoen aan de
kleurcode worden uit de lucht geschoten.
Alle inwoners van Kro Terlep tussen 10 en
70 jaar krijgen verplicht 1 dagdeel per
week militaire basistraining. Daaraan
wordt aandacht besteed aan het opvolgen
van militaire bevelen, kennis over de gang
van zaken ten tijde van een noodtoestand
en elementair wapengebruik.
Daarnaast is de prijs van de befaamde
ossenvagendienst niet langer 1 koper. Een
rit kost vanaf nu 1 zilver. Dit mede om
extra inkomsten te verwerven om de

gemaakte militaire uitgaven te bekostigen,
maar ook om het gebruik ervan te laten
afnemen zodat de ossenwagens voor
militaire logistieke acties ingezet kunnen
worden.

Al een tiental burgers, waaronder een
stadsraadslid en een officier van het
keizerlijke leger, zijn door het militaire
gezag terechtgesteld omdat zij misbruik
maakten van hun positie of professie.
Commandant Trobbel heeft aangegeven
dat eenieder die het belang van Kro Terlep
schaadt streng gestraft zal worden.
Waaraan hij toevoegde dat gevangenen
onnodig beslag leggen op middelen die
Kro terlep beter op andere plaatsen kan
gebruiken.

Ondertussen heeft de legercommandant de
stadsmuren al getooid met de hoofden van
enkele alven die tijdens een
verkenningtocht in de omgeving
onschadelijk gemaakt werden.

Vooralsnog is de stemming onder de Kro
Terlepse bevolking positief, men is
tevreden met de daadkrachtige aanpak van
hun legercommandant. Zoals een
plaatselijke herbergier me toevertrouwde:
“Zolang Trobbel zorgt dat er alvenkoppen
aan de stadsmuren hangen in plaats van de
onze, heeft ie mijn zegen”.

Zakenman uit Kro Terlep blijkt gulle gever

De vooraanstaande zakenman Kalle
Musters uit Kro Terlep heeft enkele grote
donaties gedaan aan onder andere de
academie van het Noorden in Koeterwolde
en onderzoeker Heer Heinrich van Micken
te Woudenberg, ter bevordering van verder
onderzoek naar een geneeswijze der Gele
Koorts.

Geruchten over “minder frisse zaken”
waarbij de gerenomeerde zakenman
betrokken zou zijn worden resoluut van de
hand gedaan door een zegsman van de Kro
Terlepse filantroop. “Meneer Musters is de
goedheid zelve, anders geef je toch niet
zulke sommen geld weg?”, aldus één van
Musters' naaste medewerkers.

Gele Koorts blijft Keizerrijk Verzwakken

Alven-invasie op handen?

WOUDENBERG – DOOR JUSAN IKLI

De gevolgen van de gevreesde Gele Koorts beginnen steeds ergere vormen aan te nemen. Vrijwel de gehele bevolking is inmiddels besmet met de ziekte, en een groot deel begint volgens recente berichten zichtbaar te verzwakken. Blijkbaar hebben kwaadwillenden hier lucht van gekregen, want (nog steeds onbevestigde) berichten leren ons dat her en der binnen het keizerrijk aanvallen van in het paars geklede troepen, vermoedelijk alven, plaatsvinden. Binnen de Wilde Landen zijn verschillende commanderijen der Keizerlijke Garde inmiddels doelwit geweest van dergelijke aanvallen, maar alle pogingen zouden, met zware verliezen, voorlopig zijn afgeslagen. Ook verschillende quarantainepunten, zoals de posten bij Geelvoorde, Nezbit en Moordenaarsgat, zouden zijn overrompeld door grote hoeveelheden alven, hierbij zouden zelfs verschillende krijsgeslagenen zijn gemaakt. Het is de vraag hoe lang de danig verzwakte Keizerlijke troepen de aanvallen nog kunnen weerstaan, aangezien er al de nodige slachtoffers en vermissingen zijn te betreuren. De kapitein van de commanderij te Woudenburg, Bartholomeus van Zessenaar, zou zwaar gewond zijn geraakt bij de verdediging van de hoofdstad der Wilde Landen. Kapitein Ivan Ignatius (commanderij Brino Anjak) zou in bewusteloze toestand zijn afgevoerd door een groep alven na te zijn geveld tijdens een aanvallende charge. Kapitein Sjoerd Vrijburg (commanderij Timo Ardina) werd getroffen door een vergiftigde pijl en heeft zijn functie tijdelijk moeten overdragen aan één van zijn luitenants. Een sprankje hoop valt te vernemen uit de bossen in het Noordoosten van Umbrië. Daar zouden troepen van commanderij “De Woldwachters” er onder leiding van kapitein Du Forret in zijn geslaagd een oprukkende groep alven uit de bossen te

verdrijven. Ook de commanderij “De garde van Umbrië”, gelegerd in Duivenvoorde, zou met een vernietigende aanval een grote groep alven hebben weten te stuiten. Een in de commanderij opgevangen journalist van deze periodiek sprak van een “ware doodsverachting” waarmee de gardisten hun tegenstanders tegemoet traden”. Vlak voor het te perse gaan van deze editie ontving de redactie de eerste bevestigingen over aanvallen van alven elders binnen het Keizerrijk, onder andere in de Twaalf Provincieën en het land van Aa. Meer informatie hierover volgt ongetwijfeld in de volgende editie van deze periodiek.

Keizerin geeft burger moed

Tegen het advies van haar adviseurs in heeft Keizerin Leta besloten zich op regelmatige basis onder het volk te begeven. “Het Keizerrijk heeft mij nodig”, aldus de Keizerin, die zich zowel in de gegoede buurten als in de sloppenwijken van de stad begeeft, links en rechts mensen gezend. “De handen van de Keizerin zijn nog steeds de handen van een genezer”, aldus raadsman Grevelaers. “Ondanks de gevaren verbonden aan dergelijke openbare optredens wenst de Keizerin op regelmatige basis haar betrokkenheid met alle lagen der bevolking kenbaar te maken”. Geruchten betreffende een vermomde alf met kwade bedoelingen die de Keizerin tot op armlengte zou hebben weten te naderen alvorens door de omvangrijke veiligheidsentourage te zijn onderschept worden bevestigd noch ontkend.

INGEZONDEN MEDEDELING

Pas op een beer!

DOOR JAGO VAN WIJCK – Umbrië wordt overspoeld door een goedje genaamd “barda”. Het is een helend poeder dat de gebruiker daarnaast in een opperbeste stemming brengt. Tot zover niets aan de hand, zou men kunnen zeggen. Het probleem is echter dat niet alle barda alleen maar een heilzame werking heeft. Regelmatig geeft een portie barda ook hallucinerende effecten bij de gebruiker. Eén bekende hallucinatie is dat de gebruiker om de haverklap een beer in zijn omgeving meent te zien, iets wat niet bevorderlijk is voor de dagelijkse gang van zaken in de omgeving van de gebruiker. Er is al één incident bekend van een houthakker die door een beer is gedood. Hij hechtte geen geloof aan de waarschuwing van zijn compagnon-houthakker, een bardagebruiker. Die had de laatste tijd al té vaak, onterecht, voor beren had gewaarschuwd. De compagnon verklaarde: “Het is rotspul, het lijkt onschuldig maar ik zweer bij de almoeder dat ik het nooit meer aanraak. Als ik het nooit had gebruikt dan had die arme Hermen nog geleefd.”

Het is nog niet duidelijk of barda lichamelijk of geestelijk verslavend is. Het is echter niet lang houdbaar en dient gelijk na aankoop gebruikt te worden. Zeker nu de gele koorts velen verzwakt, vindt barda gretig aftrek wanneer het te koop wordt aangeboden. Het is niet duidelijk waarvan het afkomstig is, en wie het heeft ontwikkeld. Er zijn ook nog geen vaste verkooppunten bekend.

Bronnen uit militaire kringen geven aan dat de legerleiding twijfelt over een verbod op barda. Het werkt positief op de moraal van de manschappen, maar kan funest zijn wanneer de algehele paraatheid vereist is. Iets wat op dit moment zeker het geval is. Zowel de woordvoerders van de Residente als van de Academie van het Noorden hadden geen commentaar op de kwestie barda.

Er gaan verscheidene geruchten over de herkomst van Barda en de samenstelling. De afkomst wordt, afhankelijk van welke bron men beluistert toegeschreven aan het nieuwe Zonnegeloof, de Alven, Tovenarseiland en Keizerin Leta. De samenstelling is volgens de een as van verbrandde weerwolven, en volgens de ander habibdisch zeezout of gemalen snuitbeestbotten. Duidelijkheid is hier dus nog niet over te vinden, en de wetenschappers houden zich stil.

Opstand in Moore

In de hoofdstad van het graafschap Moore, in het noordoosten van Noria, zijn recent diverse rellen ontstaan van burgers die hun onvrede uitten met graaf Roberto van Moore. De opstand is direct met harde hand neergeslagen door de persoonlijke garde van de graaf. De vermoedelijke aanstichter van de rellen zou gevlucht zijn naar de Wilde Landen. Het graafschap Moore is nog maar net bekomen van een zeer ernstige rattenplaag die het gebied jaren teisterde en veel schade aan gewassen en bevolking veroorzaakt heeft. Hoewel er ook geruchten waren van ‘mangrote ratten’ moeten deze wilde verhalen waarschijnlijk worden toegeschreven aan hallucinaties veroorzaakt door de epidemieën die met de rattenplaag gepaard gingen. Ook de vorige graaf van Moore, Sheridan, overleed aan één van deze ziektes en werd opgevolgd door kapitein Roberto, het hoofd van de Orde van Ardara, persoonlijke garde van de graaf. Dit is dezelfde Orde die nu door Roberto is gebruikt om de opstand de kop in te drukken. De aanvoerder der opstandelingen schijnt een inwoner van Moore te zijn die recent is teruggekeerd uit de Wilde Landen met het verhaal dat hij een boodschap zou hebben ontvangen van de geest van graaf Sheridan. Hij wist goedgelovige burgers in Moore ervan te overtuigen dat Roberto geen waardige opvolger vormt van de overleden graaf en met te harde hand regeert. Toen de opgezette protesten echter uiteen werden gedreven was van deze onbekende oproerkraaiër geen spoor te vinden, hetgeen doet vermoeden dat hij mogelijk met behulp van magie heeft weten te ontsnappen. Graaf Roberto heeft enkele leden van de Orde van Ardara uitgezonden om de opstandeling te vinden zodat hij ondervraagd kan worden en de valse beschuldigingen aan het adres van de graaf kunnen worden ontkracht.

INGEZONDEN MEDEDELINGEN

Geld te veel of geld te weinig? Dan is herberg “Het Rollende Goudstuk” te Moordenaargat de plaats waar u moet zijn! Altijd gezellig!

Wil de weefster van de salamander een bericht sturen naar de leek op polemologie van de blauwe orde, dan kunnen we je vinden...

Het einde is nabij! D.

Aanslagen in Hoofdstad houden aan, schijnt

De stroom aanslagen op hoogwaardigheidsbekleders in Elerion-stad lijkt, volgens hardnekkige geruchten, nog steeds niet te stoppen. Ook de afgelopen maanden waren verschillende vooraanstaanden volgens betrouwbare bronnen het doelwit van – Godenzijdank mislukte – aanslagen. Op de tweede dag van de herfstmaand wist paladijn Rodwyn met een katachtige reflex een in zijn richting afgevuurde pijl van een kruisboog te ontwijken bij het verlaten van zijn vertrekken in het Keizerlijk paleis. Het blijft een raadsel hoe de schutter deze locatie, in het zwaar beveiligde deel van het paleis heeft weten te bereiken. De elfde van de Herfstmaand werden in de slaapvertrekken van prinses Shagar bij het ochtendgloren de zwaar vermangelde lichamen van een tweetal geheel in het zwart geklede en met messen bewapende lieden aangetroffen. Ook de twee lijftwachten van de prinses bleken door geweld om het leven te zijn gekomen. Dezelfde nacht werd een soortgelijke aanval op de slaapvertrekken van Keizerin Leta afgeslagen door de zojuist verdubbelde Keizerlijke Elite-wacht. Ook in deze gevallen is het een raadsel hoe de belagers het zwaar bewaakte deel van het Keizerlijke Paleis hebben kunnen binnendringen. Verder circuleert het gerucht dat een kleinschalige brand in de gildewijk van de hoofdstad veroorzaakt zou zijn door magister Zippolantis, die bij het verlaten van zijn gildehuis zou zijn aangevallen door een vijftal in parse kleding gehulde lieden, die door de alerte

magister-senator met een fikse vuurspreuk zouden zijn verast.

Schermutselingen bij grens

Naar wij hebben vernomen is het eergisteren tot een handgemeen gekomen aan de grens met Chem. Een groep nomadi wilde de grens passeren en werden hierbij tegen gehouden door de grenswachters. De nomadi ontstaken hierop in woede en toen praten niet hielp hebben zij gepoogd de grens dan maar kwaadschiks over te steken. De grenswacht, onder strikte orders niemand te laten passeren, greep hierop in. In het daar op volgende handgemeen werden 3 wachters en 5 nomadi gewond, waarvan 2 ernstig. De nomadi kozen eieren voor hun geld en hebben rechtsomkeer gemaakt.

“We hebben duidelijke orders om niemand te laten passeren. In het kader van de gele koorts pogen we zo een verdere verspreiding tegen te gaan”, aldus Anthony Veen, kapitein van het plaatselijke grenswachtersgarnizoen. Vanuit Woudenberg heeft Idelette laten weten meer grenswachters in te gaan zetten aangezien dit niet het eerste gerapporteerde incident is. Gabor Kovacs, vooraanstaand nomadi, liet weten het er niet bij te laten zitten: ”dit is nou weer het zoveelste geval van discriminatie tegen nomadi. Nu weer verpakt als middel tegen de verspreiding van de gele koorts. Wij nomadi trekken al vele generaties door de wereld en voor ons hebben grenzen nauwelijks betekenis. Als een nomadi niet kan trekken, wordt hij ongelukkig. Sinds het aanstellen van die taart van de Biënhof is het alleen maar bergafwaarts gegaan. We zullen ons er niet bij neer leggen.”

INGEZONDEN MEDEDELING

Handelshuis
De Rand
Voor al uw handelswaar
Tot op het randje

Orken slaan van zich af

Geruchten, die gezien de huidige quarantaine binnen de Wilde Landen moeilijk na te trekken zijn, berichtten over enkele kleine schermutselingen in Orcia tussen kleine groepen alven en de plaatselijke, voornamelijk uit orken en ogers bestaande, bevolking. De zogenaamde “offersteenbewaker” zou flink van zich af hebben geslagen toen het centrum van het gebied (waar de eeuwenoude “offersteen” staat) door kleine, goed georganiseerde groepjes alven werd aangevallen. De commanderij der Keizerlijke Garde te Timo Ardina schijnt hulpgoederen, in de vorm van helende drankjes en enkele vaten bier, naar de provincie te willen vervoeren “om de goede band tussen de Keizerlijke troepen en de zichzelf zeer bekwaam verdedigende orkse burgerbevolking” te onderstrepen, aldus sergeant-majoor Doree van de commanderij. “De orken hebben aangegeven zelf hun mannetje te kunnen staan,” aldus de fourier, “dat geeft ons de mogelijkheid onze troepen elders in te zetten. We zijn dan ook zeer te spreken over de zelfredzaamheid van deze streek”.

Kort nieuws uit de hoofdstad

- Het jaarlijkse krotenkokersbal heeft een recordbedrag opgebracht. De organisatie laat weten een substantieel geldbedrag over te zullen maken voor de bestrijding van de Gele Koorts.
- Recentelijk heeft de begrafenis plaatsgevonden van senator Kratochvili, de man die Pelinor al sinds de regering van Hakim II vertegenwoordigde. Hij is tot nu toe het meest prominente slachtoffer van de gele koorts in de hoofdstad. Daar nagenoeg alle verkeer in en uit de hoofdstad is verboden, zal de senator niet in zijn geliefde Pelinor kunnen worden begraven maar is hem een plaats toebedeeld op het keizerlijke bij-kerkhof waar groten als Roeland Havinga en Cornelis Roest liggen begraven. Naast de vertegenwoordigers van de Pelinorse gemeente in Elerion zal ook Keizerin Leta aanwezig zijn bij de plechtigheid.
- De werfkantoren van de garde en het leger maken drukke tijden door. Veel jonge lieden melden zich spontaan aan om hun steentje bij te kunnen dragen aan het keizerrijk. Hoewel prettig verrast is men in de hoofdstad erg te spreken over de recente aanwas.
- De bekende orkbalspeler Geertje “Zigzag” Balova heeft zijn volledige tekengeld voor zijn overstap naar Zippo’s Allstars in het fonds ter bestrijding van de Gele Koorts gestord.

- In één van de armere voorsteden van de hoofdstad is een profeet opgestaan. De man, die zich Alekzander noemt, verkondigt aan ieder die dit wil horen, en en passant aan allen die dit niet willen horen, dat de gele koorts een straf is die de inwoners van het keizerrijk aan zichzelf hebben te danken. Pogingen van de ordedienst om de man op te pakken zijn op niets uitgelopen. Vermoed wordt dat hij wordt verborgen door leden van zijn groeiende schare aanhangers.
- Senator Bertrand Verwaert verblijft tijdelijk in een ander, geheim onderkomen, na de vondst van enkele “lugubere zaken” in zijn residentie. De nieuwe woordvoerder van de vernieuwingsgezinde senator wilde enkel mededelen dat “de senator niet zal zwichten voor dreigementen”.
- Het gerucht over een “schoonmaakploeg”, die op afroep vliegensvlug op gevels gekalkte anti-Leta leuzen verwijderd, wordt door de stedelijke schoonmaakdiensten nog steeds met klem tegengesproken.
- Een delegatie van Tovenarseiland zou opnieuw een langdurig bezoek hebben gebracht aan het Keizerlijke paleis. De reden is onbekend.
- Er worden de laatste tijd op verschillende plekken in de hoofdstad verminkte lijen aangetroffen. Het betreft meestal zwerfers die op rituele wijze het leven is ontnomen. De autoriteiten, die het bestaan van een nieuwe bizarre cultus niet uit kunnen sluiten, staan voor een raadsel.
- De “hervorming” van de Keizerlijke Garde in de hoofdstad lijkt te zijn voltooid; er was veel tijd nodig om de hardnekkige “rotte appels” (voormalige gardisten onder Ka Rashid die nog steeds loyaal zouden zijn aan de ex-dictator) uit de gelederen van de garde te filteren (sic! – red.), aldus kapitein Mortelmans. “We beschikken nu over een nette en sociaal denkende garde,” aldus de militair. “De bevolking kan de leden weer zien als haar beste vriend”.
- De gele koorts heeft ook positieve bijwerking: zo zijn door de verstrenge controle en quarantaine al meerdere sympathisanten van de vroegere usurpator Ka Rashid opgepakt. Ze liepen tegen de lamp toen zij werden herkend door het personeel dat de posten bemant. De gerechtigheid kan nu eindelijk haar loop hebben.

INGEZONDEN MEDEDELINGEN

Florerende handelsonderneming zoekt betrouwbaar personeel. Strafblad geen bezwaar. Inlichtingen te Reutelpaal, vraag naar Pjötr.

Vrienden,

O=32-4+18, A=7, T=BG

Einde bericht, zegt het voort!

We weten jullie te vinden! Altijd en overal!
VR-L-P

Grootscheepse uitbraak uit Heemerhaven

Het was al langere tijd bekend dat de blokkade van Heemerhaven de bewoners een doorn in het oog was. In het verleden waren er al enige pogingen van de bevolking geweest de stad te ontvluchten doch deze konden telkens weer worden verijdeld door de plaatselijke militia. Echter, afgelopen nacht is een omvangrijke groep inwoners via een zelf gegraven tunnel uit de stad kunnen ontsnappen. Net voor de avondschemer moet de groep de tunnel, die begon in de bierkelder van de taveerne "De Dronken Aardman", in zijn gegaan. Bij het wijkende licht zagen de wachters op hun posten een groep mensen, geschat tussen de 10 en 20 personen, in de bossages rond de stad verdwijnen nadat ze uit hun tunnel tevoorschijn waren gekomen. Tevergeefs werd nog getracht de vluchtelingen in te halen, maar het intredende duister bespoedigde de vlucht. Bij de daarop volgende inspectie door de militia bleek de waard van "De Dronken Aardman" en zijn familie alsmede enkele tot nu toe onbekende Heemerhavens te zijn verdwenen. Om verdere acties te voorkomen heeft de militia de taveerne afgegrensd tot de tunnel weer helemaal is ingevuld. Tijdens de inspectieronde werden nog twee tunnels ontdekt, vanaf het badhuis aan de Archibald laan en vanuit een verlaten tombe op het kerkhof naast de tempel van de Hemelkeizer in het Vrijheidspark. Na deze ontdekkingen heeft de raad een verordening uit doen vaardigen die, naar zij hoopt, de vluchtpogingen zal doen stoppen. Bronnen in de plaatselijke bevolking beweren echter dat de traditionele Heemerhaver drang naar vrijheid niet door een stuk papier onderdrukt kan worden. Soldaten van de nabij gelegen quarantaineplaats zijn tijdelijk in de stad gestationeerd om zo extra toezicht te kunnen houden.

Gruwelijke vondst in Het Wold

Een bejaarde houtvester deed onlangs een lugubere vondst in het Oostelijke deel van het

Wold, zo wist een herbergier te Trollendam de redactie onlangs te melden. Volgens de nog natrillende bosbewoner trof deze tijdens zijn werkzaamheden een aantal gruwelijk verminkte creaturen in paarse kleding aan, ogenschijnlijk door een monsterlijk wezen aangevallen, aan stukken gereten, en meters ver in de rondte geslingerd. Een opmerkelijk gerucht, mede omdat een patrouille uit Kro Terlep enkele dagen terug op een kleine groep gewonde alven zou zijn gestuit die dit deel van het Wold trachtte te ontvluchten. De alven in kwestie zouden gevangen zijn genomen en momenteel naar Woudenberg worden vervoerd voor ondervraging aldaar.

Gulle donatie

Naar nu bekend is geworden, is eergisteren een buidel met daarin een grote somme gelds afgegeven bij de residentie in Woudenberg. Volgens de, overigens niet ondertekende, begeleidende brief, is het geld bedoeld om het Fonds ter bestrijding van de gevolgen van de gele koorts mee aan te vullen. De koerier die het afleverde was vrij snel na het overdragen van de buidel verdwenen. Er is nog naar hem gezocht om de naam van de gulle gever te achterhalen, doch dit was te vergeefs. "De residentie wenst de gulle gever van ganser harte te bedanken", aldus René Groenewegen "er zal veel leed mee verzacht kunnen worden en een nieuwe stimulans geven aan het onderzoek naar de oplossing van dit prangende probleem." Het gonst in Woudenberg van de geruchten over wie de anonieme donateur wel niet kan zijn. Volgens de vaste cliëntèle van "Bar le Duc" betreft het een donatie van de senator Zippolantis die duidelijk zijn wortels nog niet vergeten is. Weer anderen vermoeden een stunt waarmee Idelette haar populariteit probeert te vergroten. Het blijven echter speculaties: tot de weldoener zich bekend maakt, en dat is zelfs hoogst onwaarschijnlijk, zal niemand weten aan wie we dit te danken hebben. Voor als nog is iedereen zeer content met deze positieve ontwikkeling.

INGEZONDEN MEDEDELING



Genootschap van de Witte Salamander

Voor al uw wereldse en magische zaken

Neem contact op met Kilian of Val-Drah



Fjinnan verdedigen dorp

Met het wegvallen van de bekende Fjinnan Olaf Skekjöld werd gevreesd voor de reactie van de in het dorp Sonnema verblijvende familie van de Noorderling. Een aantal kleinschalige aanvallen van alven op het pitoreske dorp lijken echter een goede uitwerking op het gemoed van de woeste Noorderlingen te hebben. “De Fjinnan hebben een nieuw doel gevonden lijkt het”, aldus sergeant Polders, afgevaardigde van de Keizerlijke Garde in het dorp. “De Fjinnan hebben ingestemd met een functie als dorpswacht in ruil voor de nodige vaten bier en de bouw van een zogenaamd “beuwing-centrum”. Geen idee wat dat is, maar de plannen zijn in een ver gevorderd stadium.” Boze tongen beweren dat er geen afspraken te maken zijn met de woeste Noorderlingen, en dat het uiteindelijk uit zal draaien op bloedvergieten en een hoop ellende. Wat de mening van de huidige jonkvrouwe van Sonnema Yor Spillinkra in deze kwestie is, was bij het drukken van deze periodiek nog niet bekend, de jonkvrouwe is reeds enige tijd niet meer in het dorp gesignaleerd.

Bemoedigend nieuws

De eerste vruchten van het fonds ter bestrijding van de gevolgen van de gele koorts beginnen zich kenbaar te maken. Vanuit Koeterwolde laat Zacharias van den Kabargenbock weten dat hij een kleine doorbraak heeft geforceerd in het onderzoek naar de verspreiding van de gele koorts. In zijn nieuwe, door het fonds gefinancierde, laboratorium heeft de heer van den Kabargenbock proeven gedaan die eenduidig hebben aangetoond dat postduiven en andere duiven de ziekte niet over kunnen brengen. “Ik kan nu eindelijk wetenschappelijk staven wat ik reeds in een vroeg stadium vermoedde; mijn geliefde duiven krijgen geen gele koorts en worden door de ziekte niet als vector gebruikt”, aldus een glunderende van den Kabargenbock. “Het onderzoek naar de bestrijding van de ziekte loopt ook nog steeds. Dit zal echter een langduriger proces worden want we zijn er nog niet helemaal in geslaagd vat te krijgen op de ziekte. Zo vermoeden wij dat de ziekte zelf zich verder ontwikkelt waardoor eerdere positieve resultaten weer teniet worden gedaan. Echter, wij laten ons hier niet door uit het veld slaan en zijn nog

steeds vol goede moed over een oplossing van dit netelige probleem.”

Vermiste edelman terecht

De al enige tijd vermiste edelman baron Van Richthoven is terecht. Volgens ooggetuigen is de vooraanstaande edelman gesignaleerd in het dorp Moordenaarsgat, waar hij wegens problemen met zijn gezondheid enige tijd verbleef. Volgens recent bevestigde geruchten zou de baron echter, zonder enige aanleiding, op gruwelijke wijze zijn vermoord. Een tweetal ooggetuigen heeft zich inmiddels gemeld bij de ridderorde der Zwarte Roos te Kro Terlep. Woordvoerder jonker Harmen Dutilas: “de moord op een weerloze man is al een zware misdaad op zich, maar in dit geval gaat het ook nog eens om een vooraanstaande edelman. De getuigen die we momenteel tot onze beschikking hebben, zijn echter zeer behulpzaam, en we hebben ondertussen meer dan voldoende aanwijzingen om verdere stappen te ondernemen”.

Sportnieuws uit Elerion

Uitslagen van de hoofdstedelijke orkbal-competitie:

- BC Hersenschade verslaat Sta Vast
 - De Koppensnellers verliest van Rood-Zwart
 - Orkboys United verslaat In de Gloeria
 - Elerion Vooruit verliest van Umbria Athletic
 - OC Elerion-zuid verliest van Wolvenroedel OC
 - Zippo's All Stars verslaat Bloedlust United
- Verrassend was de thuisnederlaag van De Koppensnellers tegen het veel zwakker geachte Rood-Zwart. Coach Stuijzand wijdt dit mede aan de afwezigheid van zijn ster-spelers Sommer en vandenAardweg. Beiden hebben kwetsuren overgehouden aan het duel met Wolvenroedel OC. Met wachter Bhaksjies weer in de gelederen begint Zippo's All Stars weer de vorm van het einde van het afgelopen seizoen te tonen. Met Bhaksjies in vorm vormen ze voor ieder team een geduchte tegenstander.

Transfer nieuws

Er gaan geruchten door de hoofdstad dat een financier achter Elerion Vooruit een aanzienlijk bedrag heeft geboden voor Malik Ibn Jassar de lichtvoetige rechtsbuiten van Rood-Zwart in een poging het gat op te vullen dat door het plotselinge vertrek van Peer 'de blokkendoos' Maassen is ontstaan. Eerdere pogingen om spelers te contracteren zijn op niets uitgelopen en het seizoen voor Elerion Vooruit dreigt, als deze transfer niet doorgaat, een debacle te worden.

Ingezonden Brieven

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden stukken!

Een paar vragen van een leek over krijgskunst en tactiek

In mijn korte tijd in de Wilde Landen zijn mij een paar tactieken en technieken opgevallen die mij een beetje vreemd toeschijnen, en gezien ik een buitenstaander ben met weinig kennis over de – blijkbaar speciale – krijgskunst in Umbrië zou ik graag een paar antwoorden krijgen op dingen die mij zijn opgevallen.

In het land van Aa is het gebruikelijk dat tijdens een veldslag een linie blijft staan, of zich in ieder geval ordelijk terugtrekt. In Umbrië lijkt het zaak hard weg te rennen als de linie gebroken is. Mocht dit het geval zijn, dan zou ik graag een volgende keer een spreiding van het leger tussen de andere mensen zien zodat anderen ook weten wanneer men weg moet, maar echte krijgswijsgeren zullen daar vast meer van weten.

Ik zal even de situatie in het gevecht schetsen voor diegenen die geïnteresseerd zijn maar hier niet aan deelnemen. Natuurlijk kan ik dit alleen vanuit mijn standpunt doen, want slechts de Generaal zelve kan een gevecht overzien. Ik heb in een groot gevecht met Alven in een linie gestaan, met even verderop de gelovigen van de generaal en het leger in dezelfde linie. Ik stond op de rechterflank van de linie tussen Fernando (jager) en Indriël (houtwerkster). Lina (weefster) was de laatste meters aan het dichthouden om te voorkomen dat de Alven om de lijn heen gingen, en naast Fernando stond een Zonnepaladijn. Tijdens het gevecht rekte onze linie geleidelijk op om de plaats van gevallenen in te nemen, waarna een andere Zonnepaladijn met een enorm schild in het ontstane gat sprong. Fernando zag nu kans om naar de andere kant van de linie te gaan om daar te helpen, alwaar hij tot zijn verbazing alleen tovenaars tegenkwam en het leger schitterde door afwezigheid. Ik moest aan het einde van het gevecht, toen naast mij Indriël (de Keizer hebbe haar ziel) haar benen een bijlarm kwijtraakte, langs een linie Alven terugtrekken. Ik heb haar moeten achterlaten omdat mijn ene niet verwoeste been mijn lijf al nauwelijks kon dragen. Ik heb Cornelius meegenomen, zijnde Necromantiër van beroep, hij was de laatste meters aan het dichthouden nadat Lina Hendriksdochter gevangen was. Hiernaast stond nog een Zonnepaladijn en daar eindigde het laatste stukje linie. Zoals u opgevallen is stonden hier geen generaalsgelovigen, noch mensen die bij het leger zijn aangesloten. Nu had ik later begrepen dat het leger opdracht had gekregen om terug te trekken als zij met een overmacht geconfronteerd werden, maar het lijkt mij overdreven om dat met achterlating te doen van diegenen die het hen taak voelden om de minder krijgsgeschikten te

beschermen door hen hiervan niet te verwittigen. Het zou mij toeschijnen dat dit een vreemde manier is om het geloof uitdragen voor generaalsgelovigen, en hoop dat voor een dergelijke volgende confrontatie mij een paar dingen verduidelijkt zijn. Ik zou bij volgende legerexercities ook graag daadwerkelijke slagveldtechnieken zien, zoals nieuwe leerlingen dat krijgen op het tovenaarseiland. Ik hoop ook op hulp van de generaalsgelovigen mochten wij de gevangenen gaan terughalen, ik weet niet of er van die kant ook mensen gevangen zijn, maar kan er zeker van zijn dat dit gebeurt is aan de zijde van de Jaden Hemelkeizer. Het is namelijk onder mijn ogen gebeurd.

Jacob Walraven, Spoorzoeker en gelovige van de Jaden Hemelkeizer

Exorbitante advertentietarieven

Hierbij wil ik bezwaar maken tegen het feit dat de rouwadvertenties in de Wilde Post onderhand niet meer te betalen zijn voor een gewoon mens. “Familieberichten” noemen jullie het, maar ik zie er nauwelijks advertenties die door een familie gezet zijn tussen. Onderhand al een paar jaar zijn bijna alle advertenties van paladijnen en ander kerkvolk van de sjieke kerken, huurlingen en nieuwe adel. Het zal allemaal best goed wezen, dat ze vechten tegen kwaad en al van dat, maar de prijzen van de advertentieruimte zijn nu zo hoog dat eerlijke hardwerkende mensen het echt niet meer op kunnen brengen.

Als je niet alleen medicijnen moet betalen, maar ook een begrafenis en daarna in je eentje een gezin moet onderhouden dan kan dat geld voor een advertentie er echt niet meer van af. Zelfs onze burgemeester z'n vrouw kon het niet meer betalen! En dan worden ze de laatste tijd ook nog belachelijk groot, alsof ze het er in willen wrijven dat zij het zich wel kunnen veroorloven. Wat heb je eraan om te zien wie van die import er nou weer dood is, ik wil weten wie er in de buurt doodgegaan is. Laat ze de advertenties maar in hun kerkblaadjes zetten, en die nieuwe adel kan het aan laten plakken bij schouwburgen en arena's en bordelen en andere plekken waar ze veel komen. Dan is er voor ons weer ruimte in onze eigen krant. En laat die kerken hun geld uitgeven aan onderzoek naar hoe de gevreesde ziekte genezen kan worden en aan geneesmiddelen!

Marlie van Mooi Uytsig, boerin te Burgerveen

Alven kunnen ook vrienden zijn!

Geachte mede-inwoners van Umbrië. Ik wil allen u oproepen de aanwezigheid van Alven in ons mooie land anders dan tot nu toe het geval lijkt te zijn, tegemoet te treden. Als ik zie met welk een vijandigheid de vertegenwoordigers van dit ras worden bejegend, dan kan ik niet anders concluderen dan dat ikzelve de houding van de Alven niet anders dan kan billijken. Dit eerbiedwaardige ras dat veel goed voor ons land en

het gehele keizerrijk kan brengen wordt op deze wijze natuurlijk volkomen afgesloten van welke poging tot samenwerking dan ook. Het is hen dan ook nauwelijks te verwijten dat zij zich preventief verdedigen tegen allerlei lafhartige activiteiten van personen van laag allooi, die wij ook in Umbrië helaas tot onze landgenoten moeten rekenen.

Ik wil u allen, als lezers van dit nieuwsschrift, eerbiedig verzoeken Alven met alle welwillendheid tegemoet te treden. Ik verzeker u dat zij dan ook op hun beurt u niets dan goeds zullen brengen, iets waartoe zij in tegenstelling tot dat wat sommige historische geschriften foutief suggereren, zeker wel in staat zijn. Het zou toch onverantwoord zijn om mogelijkheden om de levensstandaard van alle, maar zeker de gemiddelde, inwoners van Umbrië te verhogen, zomaar onbenut te laten? Enkel en alleen omdat de aanbieders van deze mogelijkheden enkele ondergeschikte culturele verschillen kennen ten opzichte van ons?

Goedbeschouwd is in feite de grote gemene deler van de aard en leefwijze van mens en alf gelijk. In principe is niet menselijks is een alf vreemd, en niets alfelijks een mens.

Dus om mijn betoog en tegelijkertijd oproep maar kort en krachtig af te sluiten: verwelkom deze nieuwe lieden in ons land, heeft Umbrië niet altijd kolonisten van allerlei aard gekend? Zijn wij niet allen in oorsprong en ver verleden kolonisten van een land vol mogelijkheden? Is Umbrië vol? Neen, driewerf neen, allen zijn welkom, mits zij iets toevoegen aan de ontwikkeling van Umbrië, de trots van Elerion!

Bernardus Viponti (Op geheel persoonlijke titel)

WETENSCHAP

Studie:

ligging in bed verraadt karakter

Aa - Wie iemands karakter wil kennen, moet kijken hoe die persoon slaapt. De slaaphouding verraadt veel over de persoonlijkheid. Dat heeft een Aa'se slaapdeskundige na onderzoek geconcludeerd. Hij onderscheidt zes algemene houdingen. De Courant van Aa maakte er onlangs melding van.

"We kennen allemaal onze lichaamstaal als we wakker zijn, maar dit is voor het eerst dat er is gekeken wat onze onderbewuste lichaamshouding ons vertelt", aldus Chris Idzikowski, directeur van een Aa's slaapadviesbureau.

Wie als een foetus in bed ligt (de meest voorkomende slaaphouding), is van het

type ruwe-bolster-blanke-pit. Ruim 40 procent van de duizend onderzochte mensen sliepen op deze manier, dubbel zoveel vrouwen als mannen.

Mensen die op hun zij liggen met hun armen langs hun lichaam (15 procent) zijn makkelijk in de omgang en sociaal. Dezelfde houding, maar dan met de armen voor zich uit (13 procent), verraadt een open karakter, maar enig cynisme. De soldaat (8 procent) slaapt op zijn rug met beide armen langs zijn lichaam. Dit type is rustig en gereserveerd en houdt niet van toestanden. De vrije-val-slaper (7 procent) ligt op de buik met de armen om het kussen geklemd en het hoofd naar één kant. Deze mensen zijn een beetje brutaal, maar ook snel op de teentjes getrapt. De laatste houding is de zeester (5 procent), die op zijn rug ligt en het kussen vastklemt. De zeester maakt snel vrienden, luistert goed en is behulpzaam.

KUNST EEN VROUW 5

De hese nacht en de wagen
Van de tijd die de nacht inrijdt
En ratelt.

Uw haar, het meeuwennest.
Uw meerschuijmeuvels waarin
Getand de vrucht die splijt.

De hagedissen, de stenen spechten
Wiegen in het lover,
In het woedend lover

Hoor op de weg de hoeven van
Het paard Begeerte vluchten.
Hoor in de weilanden de korhaan, de hazenschreeuw,
De klappertandende liefde.

Hugo Claus

INGEZONDEN MEDEDELING

Sahil Sing Dharma zoekt familie Aldente, Umbrië tak.
Bij succesvol tip; beloning en duizendvoudige dank 100% gegarandeerd.
Ik reis rond door Umbrië.
Ik ben serieus en geheimzinnig vreemdeling, makkelijk en doeltreffend te herkennen (draag tulband=gekke muts).
De goden zegenen uw prachtig land.
Sahil Sing Dharma

Kwesmars Kwinkslagen

De pen van deze Umbrische poëet heeft weer de nodige dubbelzinnige schrijfsels op perkament gezet. Voor menigeen een vrolijke noot in donkere tijden en voor anderen een scherpe steek onder water. De redactie is niet bereikbaar voor uitleg of toelichting op de teksten van Kwesmar Ebottonroebot.

Een jonkvrouwe waarvan onlangs het laatste familielid verbrandde
Was zonder familie zo van slag dat ze enigszins in de put belandde
Tot in Moordenaarsgat
Daar dronk ze nogal wat
Met als gelukkige resultaat, volop nieuwe familiebanden

Een ruige en mysterieuze krijger uit het verste noorden
Had weinig moeite met strijden, vechten, doden en moorden
Dat liberale bleek beperkt want
Eenmaal aan de ontvangende kant
Had hij meer moeite, toen een stel alven hem doorboorden

Een meestersmid in opleiding kon haar ambitie wel uitgillen
Ze wenste een amulet waardoor wellust niet zou zijn te stillen
Ze dacht dat ze wist wat ze deed
En smeedde het metaal vurig heet
Maar het resulterende amulet deed enkel haar gevoelens verkillen

Een paladijn van de Hemelkeizer voelde zich zelfverzekerd en stoer
Toen hij met luide stem een horde alven kalmte en vrede bezwoer
Onder de indruk waren die bepaald niet
En toen de paladijn het slagveld verliet
Was hij blij dat zijn bolle ogen niet waren verworpen tot kraaienvoer

INGEZONDEN MEDEDELINGEN

Gezocht: ervaren timmerlieden die tegen een stootje kunnen
Inlichtingen: sergeant Polders, Sonnema

G,
Vergeet je onze afspraak niet ?
PVT

Dringend gezocht: informatie over de verblijfplaats en hoedanigheid (dood/levend?) van Annesta van Klaveren en Garod Al'Dente de Smid. Tevens dappere vrijwilligers gezocht voor anti-alven expeditie.
Contact Fernando van Klaveren of Lotte Al'Dente.

FAMILIEBERICHTEN

De nabestaanden willen iedereen bedanken voor de steun tijdens de laatste mis in herberg "Den Bonten Os" te Toenibar, afgelopen Oogstmaand.

Sandor, Lidwine, Anton, Theo, Olga, Ernst, Ivar, Neeltje, Karel, Roel, Odette, Tessa, Evert, Roderick, Ludovic, Eva, Pieter, Leo, Ewoud, Vincent, Eelke, Kniertje, Aart, Rudolf, Anko, Simon, Hendrik, Ilse, Douwe.

Veel te vroeg drukten wij zijn dode lichaam aan onze borst:

Manfred 'de baron' Petersen

Lafhartig vermoord door rondtrekkend rapaille.

Onze familie is een waardig lid kwijt geraakt. Het verlies is groot.

Namens de familie, Manuela Petersen

IN MEMORIAM

Tot mijn grote spijt heb ik

Indriël Rhayizhen

op het slagveld achter moeten laten.
Toen de linie brak, ging zij tenonder in een zee van alfen.

Moge zij herinnerd worden als een dapper krijgster van de Jaden Hemelkeizer die haar leven gaf, zodat anderen konden vluchten.

Mijn deelneming gaat uit naar de nabestaanden.

Cornelius



Een held is van ons heengegaan:
op de 28^{ste} van de herfstmaand is gesneuveld

mijn tweelingbroer, onze neef,

Luca Al'Dente

Maitre de Goutier van de
Blauwe Drakenkamer en Magiër

Familie Al Dente

Hij kwam
Hij zag
Hij werd overwonnen

Olaf Knudson Skekjöld
De IJzige

Ik heb voor altijd van je gehouden en laat je nu voor altijd gaan.

Uma Guma.

Batori

Geen bezoek, geen bloemen.

Aquisitie naar aanleiding van deze overleidingsadvertentie wordt niet op prijs gesteld.

In de kringloop opgenomen en ondergesneeuwd:

Fly

Hij deed zijn naam geen eer aan en bleef staan.

Uma Guma

“Achter de hoge bergen wacht de dood ons allemaal”
- Oud Fjinnan-lied

Tot onze grote droefenis moeten wij mededelen dat

Olaf Knudson Skeggjöld

onlangs eervol is gevallen in de strijd.

**Wij danken de velen die bij de crematieplechtigheid
aanwezig waren, en wensen zijn familie veel sterkte toe.**

Namens Olaf's Escort Service,

Argile Rusnak
Balthasar
Convivax

Ferdinand Heraldus
Gbogou 'N Guessan Nago
Raebou Banck

Luca,

Tot mijn grote verdriet hoorde ik van je laatste veldslag. We zullen geen filosofische discussies meer hebben, maar ik zal proberen je goede intenties voort te zetten.

Mijn innige deelneming gaat uit naar de familie Al Dente,

Kilian Quigley

Met groot verdriet vernamen wij het
nieuws van het heengaan van onze zoon

Faust Winterbloed

Zelfs hij kon het tij niet doen keren
De Generaal zal je met open armen
ontvangen

Familie Winterbloed
Tempeliers van de Griffioen

IN MEMORIAM

mijn goede vriend Luca Aldente

Hij stierf zoals hij leefde.

Mijn deelneming gaat uit naar de familie.

Cornelius

In Memoriam

*Met pijn in ons hart nemen wij afscheid van
onze dappere broeder en zusters.*

Indriel Rayizhen

*Je vocht door wanneer velen zouden vluchten,
maar zonder werkend been en zonder
wapenarm is geen enkel gevecht te winnen*

*

Django

*Vele vijanden heb je meegenomen voordat ook
jij moest opgeven*

*

Vanika Tani

*Slechts kort was je in ons midden, maar we
zullen je niet vergeten*

Jullie medegelovigen zullen onze laatste
broederdrank in onze gedachten bewaren, en
weten dat de Jaden Hemelkeizer jullie bij zich
houdt tot wij weer herenigd zijn.

De Rode Klauw betuigt de laatste eer aan
haar gevallen helden

Faust Winterbloed

eerstegraads priester der Generaal

Korporaal Lazur

eerstegraads krijgster der Generaal

Gargamel

gelovige magiër der Generaal

Zij zullen naast Hem komen en neerzien
op onze daden.

Kyra Kalliphon,
weduwe van de Boeggeeste,
tweedegraads priesteres der Generaal

De Generaal herdenkt

KAINE MALACH

eerstegraads ingewijde necromantiër van
de Generaal
soldaat tweede klasse in het leger van Leta.

“Hij leefde volgens zijn eigen keuzes,
en ook zijn dood zal zijn eigen keuze zijn.”

Kaine, de dood was moedig, doch eerloos.

Namens de Rode Klauw,
Kyra Kalliphon,
weduwe van de Boeggeeste,
tweedegraads priesteres der Generaal

Wij gingen al zo lang zij aan zij, naar de
hel en terug. Het is met pijn in het hart dat
ik kennen doe geven dat mijn waarde
vriendin en trouwe dienaar van de
Generaal

LAZUR

is komen te sneuvelen in de strijd. Zij heeft
haar bijbroeder verdedigd in de strijd tot
in den dood. De Generaal moge haar
heldenmoed belonen en zij zal altoos in
onze gedachten zijn.

Kyra Kalliphon,
weduwe van de Boeggeeste,
tweedegraads priesteres der Generaal

In tedere gedachtenis
Sien, Nee, Keetje en Dingena

Van jullie liefhebbende echtgenoot
Anton Kremer

LUCA AL DENTE

Luca, mijn vriend, mijn gesprekspartner.
Zovele dagen, weken, maanden hebben wij
samen doorgebracht tijdens onze studie.
Wat een verlies voor dit Keizerrijk om
jouw talent, jouw wijsheid te moeten
missen.

Mijn condoleances gaan uit naar de familie
Al Dente.

Luca sprak zo vaak met trots over zijn
dierbare familie.
Zijn dood roert mij diep.

Kyra Kalliphon

Vaarwel mijn teerbemide,
Nooit zal uw zoetgevooisde stem
Mijn hartssnaren weer doen trillen.

Een grote lacune is in mijn leven gevallen
na het verscheiden van mijn geliefde,

Luca Al'Dente

Nu rest mij slechts de herinnering

IDB

Slechts kort hebben wij hem gekend maar
zijn bijdrage zal niet worden vergeten.

Gestorven op het slagveld,

Luca van Reycksteen

Een gouden hand, een scherpe tong, een
groot hart.

Paskèl van Reycksteen, namens de familie

De Rode Klauw toont medeleven voor de
overleden aanhangers van de Jaden
Hemelkeizer

Indriël Rayizhen Django Vanika Tani

Wij zullen hen als één front wreken!

Namens de aanhangers van de Hemelse
Generaal,

Kyra van de Boeggeeste-Kalliphon,
tweedegraads priesteres der Generaal

Leven is sterven, sterven maakt ruimte
voor nieuw leven.

Door in de strijd te sneuvelen, hebben zij
een nieuwe generatie kansen gegeven.

Wij nemen afscheid van Tibo en Fly Dante

Zij hebben dit lichaam niet meer nodig bij
hun verdere tocht door de kringloop.

Een straal van licht in deze duistere tijden,
Istradelle
dochter van Arachnea en Quintillius d'Rafter
Heemdal, Herfstmaand 23 Anno Leta 7

Leta 3

Leta 7

In liefhebbende herinnering

Anorak

Idelette

INGEZONDEN MEDEDELING

Nieuw! Nu in de betere boekhandel:

Hadrianus Beverland's De Fornicatione

Alles wat U altijd al wilde weten maar wat u niet
door uw ouders werd verteld. Slechts 7 zilver!