

# DE WILDE POST



Jaargang 7  
nummer 3

Anno Leta 5  
Pagina 1

## VOGELSTERFTE TEISTERT WOUDENBURG

De stad Woudenburg is getroffen door een natuurramp. Op onverklaarbare wijze zijn honderden vogels vroegtijdig aan hun einde gekomen. Volgens ooggetuigen vielen de vogels plotseling als bakstenen uit de lucht.

De trouwerij van Mien en Janus van Eick, die vanwege het goede weer naar het dorpsplein was verplaatst, werd ruw verstoord toen een overtrekkende vlucht spreeuwen plotseling als regen van dode vogels op het feestende gezelschap neerdaalde. En van de gasten vertelde later; "Het was verschrikkelijk, het feest was in volle gang, het bruidspaar wilde juist de taart aansnijden en toen viel die vogel midden in de slagroom. Ik zou het eigenlijk niet mogen zeggen, maar als dat nou geen slecht voorteken is...".

Binnen enkele seconden was de trouwerij veranderd in een slagveld: het banket was hopeloos verloren, kleding geruïneerd en enkele gewonden dienden te worden verzorgd.

De plaatselijke druïden nemen de zaak hoog op, maar tasten vooralsnog in het duister naar de oorzaak. In eerste instantie werd gedacht aan een vergiftiging, maar dissectie leerde dat de vogels niets

verkeerds gegeten hadden. Verder zijn meerdere vogelsoorten met uiteenlopende eetgewoonten getroffen. Omdat vele vogels op lastig bereikbare plaatsen terecht gekomen zijn, heeft het opruimen van de vogellijkjes verscheidene dagen in beslag genomen.

Boze tongen beweren dat Alchemist Gremorph verantwoordelijk is voor deze massasterfte. De alchemist reageerde geschokt op deze uitlatingen. "Dit is weer typisch iets voor de Woudenburgse burgerij. Als er iets onverklaarbaars gebeurt, heeft Gremorph het gedaan. En dat terwijl ik mij juist sterk inzet voor deze gemeenschap. Helaas heb ik de laatste tijd al vaker met laster te maken gehad. Als je de verhalen moet geloven, zou mijn toren ondertussen al twee keer zijn uitgebrand, zou ik heulen met onnoden, ben ik beroofd door de Zwarte Brigades, zouden mijn leerlingen spoorloos verdwijnen, snijd ik mensen open bij wijze van experiment, ben ik een lijkenrover en ben ik verantwoordelijk voor het tweekoppige kalf van Maria van den Akker. Het raakt allemaal kant nog wal. Ik weet nu al naar wie de vingers zullen wijzen als onze Residente eens iets verkeerds eet!"

GEMENGDE BERICHTEN

## **Toverconventie op baronie Van Walrick**

Het gerucht dat het vijfjaarlijkse tovercongres dit jaar in de Wilde Landen plaats zou vinden is door de baronie Van Walrick bevestigd. De driedaagse bijeenkomst is voor tovenaars, indien tijdig aanwezig, vrij toegankelijk. Een deel van het plaatselijke kuuroord is voor deze gelegenheid afgehuurd. Zoals gebruikelijk zal er ook een afvaardiging van het legendarische Tovenaarseiland aanwezig zijn.



## **Edelen benoemd in de Wilde Landen**

Teneinde de Wilde Landen de mogelijkheden tot verdere integratie en ontwikkeling binnen het Keizerrijk Elerion te bieden heeft Keizerin Leta besloten enkele getrouwen in de adelstand te verheffen. De edelen worden geacht hun persoonlijke gebied van een degelijke infrastructuur te voorzien en hun bijdrage te leveren aan de veiligheid van de provincie. Onder de nieuwe edelen vinden we onder andere de bekende Zonnepaladijn Elric en het huidige dinghoofd Riekaard de Boer. De ceremoniële handelingen aan deze benoemingen verbonden zullen op korte termijn worden uitgevoerd door Idelette de Biënhof, residente der Wilde Landen.



## **Torres van Alkemade verdwenen**

De Keizerlijke Inquisitie bevestigt de berichten dat oud-inquisiteur Torres van Alkemade de hoofdstad heeft verlaten. Ondanks een door Keizerin Leta persoonlijk opgelegd huisarrest is Van Alkemade er blijkbaar in geslaagd de hoofdstad te ontvluchten in het gezelschap van een tiental huurlingen. De Keizerlijke Inquisitie stelt met klem zijn acties af te keuren. “Wij begrijpen Van Alkemade’s verdriet na het verlies van zijn zoon, maar op deze manier maakt hij het alleen maar erger”, aldus groot-inquisiteur Hesselmans.



## **Piratenhoofdman met pensioen**

De beruchte piratenhoofdman Harr Robertz heeft de autoriteiten te Kro Terlep laten weten met onmiddellijke ingang met pensioen te gaan. Onze nieuwsgierige correspondent Jusan Ikli vertelde hij in licht benevelde toestand het volgende verhaal. “Mijn bemanning zag een schip in de verte, dat we, zonder verkeerde bedoeling uiteraard, probeerden te benaderen. Ik kon een aantal puntmutsen op het dek van het andere schip ontwaren, en eentje stond er

met zo’n magische bol dingetjes te wijzen. Lazert in één keer mijn houten poot onder m’n reet vandaan en lig ik daar op het dek! M’n eerste maat zag een stel puntmutsen op en neer hupsen op het andere schip zei ‘ie, nou, toen hebben we maar bakzeil gehaald, zo is er geen lol meer aan.’” Onze correspondent liet weten dat Robertz na het vertellen van zijn verhaal onder tafel zakte, blijkbaar onder invloed van grote hoeveelheden alcoholica.



## **Witte ridder verijdelt moordaanslag**

Door kordaat ingrijpen wist Willibaldus Vroomans, ridder in de orde van de Witte Roos en zojuist teruggekeerd uit de Wilde Landen, een aanslag op het leven van Keizerin Leta te verijdelen. Een tot op heden onbekende man wist de paleistuin binnen te dringen en was ondanks snel ingrijpen van de Keizerlijke wacht in staat een tweetal kruisboogpijlen op onze Keizerin af te vuren. Vroomans raakte bij het voorval licht gewond door zich in de baan van de schoten te werpen. Van de dader ontbreekt tot op heden ieder spoor.



## **Geloofssynode gaat door ondanks protesten**

Ondanks (voornamelijk anonieme) protesten heeft Keizerin Leta persoonlijk een datum gekozen voor de historische geloofssynode in de hoofdstad. Naar verluidt zijn de overige geloven, met uitzondering van de druïden, faliekant tegen de synode, waarin onder andere een officiële erkenning van het Zonnegeloof besproken zal worden. Nu de Keizerin zich persoonlijk met de situatie bemoeit lijken de kerkvorsten wat in te binden.



## **Vampierenjager Van Micken onderscheiden**

De bekende vampierenjager Heer Heinrich van Micken werd benoemd tot lid in het legioen van Moed en Glorie. Zijn verdiensten op het gebied van de ondodenverdelging waren de aanleiding voor het verkrijgen van deze prestigieuze onderscheiding. Van Micken liet onze correspondent weten zich vooralsnog in de Woudenburg te vestigen in verband met “verder onderzoek”. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de recent ontdekte tombe onder herberg “De Lachende Eenhoorn” en het verschijnen van een, door Van Micken persoonlijk vernietigde, vampier op de lokatie de geleerde nog voor lange tijd bezig houden.

## Hoofdstad heropent besprekingen met Twaalf Provinciën Elerion-stad / Twaalf Provinciën Door onze verslaggever Jusan Ikli.

Betrouwbare bronnen binnen het Keizerlijk paleis melden ons de heropening van delicate besprekingen met de Twaalf Provinciën. Deze voormalige provincie van Elerion, zwaar gehavend in de oorlog tegen de usurpator Ka Rashid, heeft zich formeel van het Keizerrijk afgezonderd. Met het sturen van enkele vooraanstaande diplomaten hoopt Keizerin Leta de besprekingen betreffende dit delicate onderwerp nieuw leven in te blazen. Bronnen binnen de Twaalf Provinciën bevestigen de aankomst van een kleine groep alom gerespecteerde Keizerlijke afgezanten, waaronder bekende namen als bisschop Balder Herigo der Jaden Hemelkeizer en de legendarische Generaalspaladijn Haggag Dregs. Naar verluid is de kleine omvang en het vrijwel ontbreken van soldaten in het gevolg een weloverwogen keuze. “We willen geenszins de indruk wekken geweld als een mogelijke oplossing voor deze situatie te zien”, aldus Dregs.

De situatie en verscheidene gebeurtenissen tijdens de oorlog hebben de Twaalf Provinciën volgens woordvoerder Arlag Verstraa doen besluiten vooralsnog onafhankelijk te blijven. “Onze situatie tijdens de oorlog riep bij velen twijfels op betreffende de betrokkenheid van het Keizerrijk bij onze problemen”, zo laat Verstraa onze correspondent weten. “Enige vorm van militaire steun hadden we toch wel verwacht, als men van ons verlangt alles zelf op te lossen, waarom maken we dan deel uit van een groter geheel?”

De Keizerlijke afvaardiging hamert vooralsnog op het gebrek aan mankracht en financiën tijdens deze zwarte periode in de Eleriaanse geschiedenis. “Helaas heeft het leger prioriteiten moeten stellen teneinde een effectief verzet te bewerkstelligen”, verduidelijkt afgezant Haggag Dregs, “de beperkte mankracht

maakte het ons in de praktijk onmogelijk doorheen het gehele Keizerrijk capabele troepen in te zetten. Ook andere provincies, zoals bijvoorbeeld Chem en Ençicue, hebben het lange tijd zonder externe militaire steun moeten stellen.”

Boze tongen beweren dat de Twaalf Provinciën een bijzondere wrok koesteren jegens de bekende, inmiddels gepensioneerde, huurlingenleider Arnon D’Uque. Zoals bekend liet de gerenommeerde meester-strateeg zich vooral leiden door de omvang van de soldij, al beweert Arnon’s voormalige luitenant Mergar in zijn recent gepubliceerde biografie “D’Uque, de man achter de baard” dat zijn persoonlijke voorkeur overduidelijk uitging naar een overwinning van het Keizerrijk. Overigens ontkennen beide partijen in alle toonaarden dat de persoon D’Uque en zijn daden in het verleden enige invloed zouden hebben op de huidige besprekingen. “Wat gebeurt is, is gebeurt”, aldus woordvoerder Verstraa.

Ondertussen wachten Keizerin en senaat in spanning af wat de besprekingen op zullen leveren. Het moge duidelijk zijn dat de uiteindelijke beslissing inzake het al dan niet herintreden van de Twaalf Provinciën binnen het Keizerrijk grote gevolgen kan hebben voor de politieke koers die de overige provincies in de toekomst besluiten te varen. “De uiteindelijke beslissing is aan de Twaalf Provinciën”, aldus bisschop Herigo. “Wij kunnen slechts trachten de goede bedoeling van het Keizerrijk en de voordelen gekoppeld aan het uitmaken van een groot, sterk rijk te benadrukken.” De Twaalf Provinciën laten tenslotte bij monde van woordvoerder Verstraa weten “ruimte te zien voor een bevredigende oplossing”. In de volgende uitgave van deze periodiek hopen wij u de uitslag van deze historische besprekingen dan ook vreugdevol te kunnen melden.

## KORT NIEUWS UIT DE HOOFDSTAD

- ✱ Het gilde der rioolwerkers is nog altijd op zoek naar nieuwe leden.
- ✱ Ondanks een moeizame start draaide het jaarlijkse bal van het gilde der krotenkoker uit op een gigantisch succes.
- ✱ Het gerucht dat het nieuwe gildenhuis der magiërs 's nachts door spoken geplaagd wordt, is door gildemeester Zippolantis afgedaan als "pertinente kul". "Wij hebben geen interne problemen die niet opgelost kunnen worden met een welgemikte vuurbal", aldus de goedgeluimde senator.
- ✱ De verzamelde gildenmeesters zijn niet onverdeeld enthousiast betreffende de door Keizerin Leta persoonlijk voorgestelde wijzigingen in de gildewetten. "De vergaande versoepelingen betreffende lidmaatschap leveren ons inziens meer problemen dan voordelen op", liet woordvoerder Ernst Herst, gildemeester der Zilversmeden, ons desgevraagd weten.
- ✱ Het vervangend gildehoofd van het gilde der muntslagers is opgepakt op verdenking van landverraad. Hij bleek in het bezit te zijn van grote hoeveelheden munten geslagen tijdens het schrikbewind van Ka Rashid. Zoals bekend werden deze munten op last van Keizerin Leta verbeurd verklaard en het bezit van grote hoeveelheden strafbaar gesteld.
- ✱ De ridderorde van de Witte Roos heeft opdracht gekregen strenger toe te zien op het dragen van wapens in het openbaar.
- ✱ Ondanks protesten van de Keizerlijke Inquisite heeft Keizerin Leta het Zonnegeloof toestemming gegeven een provisorische tempel op te richten in het tempeldistrict van de hoofdstad.



### Oproep:

Deze oproep is gericht aan allen die deel uit maken van de rondtrekkende groep avonturiers die al jarenlang door de Wilde landen trekt. Zoals bekend, is deze groep in mindere of meerdere mate betrokken bij vrijwel alle opzienbarende gebeurtenissen in de Wilde Landen van de afgelopen jaren. Keizerin Leta heeft met deze groep opgetrokken, Senator Zippolantus heeft deel uitgemaakt van deze groep en ook bekendheden, (sommige levend anderen gestorven) als bezweerders Mithras en Daphy Duque, strijders Elric en Elendril, magiër Thiamat, woudloper Stapper, druïde Champix, priester der Generaal Klauw en priester der Jaden Hemelkeizer Anorak van Elstar maakten of maken deel uit van deze groep. Vele mysteriën zijn door deze groep avonturiers opgelost, vele gevechten gewonnen. Ikzelf ben sedert 3 jaren bij deze groep betrokken. En ondanks alle prestaties ben ik van mening dat

deze groep avonturiers tot meer in staat is. Nu besef ik dat een deel van de groep avonturiers bestaat uit individuen die er voor kiezen vrij en los van georganiseerde groeperingen te leven. Deze personen zijn niet te organiseren en wensen ook niet georganiseerd te worden. En dit moet ook zeker zo blijven, de kracht van de groep avonturiers bestaat voor een deel uit de inzet van deze individuen. Maar net als in de rest van Elerion hebben ook de traditionele groeperingen hun plek in de groep avonturiers. De drie geloven en de drie tovenaarsgilden hebben elk hun eigen vertegenwoordiging in de groep der avonturiers. De samenstelling van deze vertegenwoordiging wisselt weliswaar, maar elke groepering als zodanig is altijd aanwezig. Het valt mij op dat overleg tussen deze zes groepen slecht gestructureerd is, wat mijns inziens de efficiënte inzet van de leden van de groeperingen ernstig hindert. Om de daden van de groep avonturiers nog roemrijker te laten zijn, maar evenzo om het aantal gevallen, als gevolg van deze daden, te beperken stel ik het volgende voor:

#### **De oprichting van het Overleg.**

- Het Overleg bestaat uit één vertegenwoordiger van het geloof der Generaal, Jaden Hemelkeizer en Natuur en één vertegenwoordiger van het gilde der Bezweerders, Magiërs en Necromantiërs.
  - Het Overleg komt in korte bijeenkomsten bijeen wanneer de groep der avonturiers weer een tijdelijke gezamenlijke verblijfplaats heeft.
  - Het Overleg komt ook bijeen als er geen directe aanleiding lijkt te zijn, dit om continuïteit en samenwerking te bevorderen.
  - Het Overleg wisselt informatie tussen groeperingen uit en coördineert gezamenlijke acties.
  - Het Overleg kan op eigen initiatief van leden per bijeenkomst aangevuld worden met individuen die een belangrijke bijdrage aan uitwisseling van informatie of uitvoering van acties kunnen leveren.
  - Ter wille van de efficiëntie kan elk lid van het Overleg slechts 1 individu introduceren.
- Ik besef dat bijeenkomsten van geloven en tovergildes ook nu al gehouden worden. Deze zijn echter in mijn beleving slecht voorbereid en doorgaans op een tijdstip dat informatie allang uitgewisseld had moeten zijn en acties al in uitvoering hadden moeten zijn. Ik roep vertegenwoordigers van genoemde groeperingen, en eventuele andere groeperingen die dit voorstel aanspreekt, op om contact met mij op te nemen in St. Walrick. Deze oproep doe ik niet namens het leger of het geloof der Generaal, maar wel als Priester van de Generaal en sergeant in het keizerlijke leger.

Gegroet,

Sergeant Lotov Trobbel  
Priester der Generaal

## "In de Wilde Landen wordt nu geschiedenis gemaakt"

Vraaggesprek met Anabel van de Kabargenbock, rechter in Batori

Door Jan de Pagter

*Anabel van de Kabargenbock is bij de gemiddelde persoon in de Wilde Landen misschien niet zo bekend, maar in Batori is zij een gerespecteerd persoon. Toen zij onlangs in de grensstreek met de Wilde Landen verkeerde, hebben we de gelegenheid aangegrepen om haar uit te nodigen voor een vraaggesprek.*

*JdP: Mevrouw Van de Kabargenbock, de meeste van de lezers van de Wilde Post zullen U niet kennen. Wilt U zich aan hen voorstellen?*

*AvdK: Zeg maar Anabel, hoor. Ik ben één van de rondreizende rechters van Batori, gespecialiseerd in burgerzaken. Ik doe dat werk al verscheidene jaren, en heb mijn opleiding onder andere aan de juridische faculteit van Elerion Stad gehad. Verder heb ik daar ook enige tijd doorgebracht aan de geschiedenisfaculteit, omdat de oude geschiedenis van het Keizerrijk mij zeer boeit. Bovendien is de kennis van de tijd waarin wetten ontstonden vaak nuttig bij het interpreteren van deze wetten. De meeste van uw lezers zullen overigens eerder mijn man kennen, Zacharias van de Kabargenbock. Hij is een teratoloog en heeft veel rondgereisd, onder andere in de Wilde Landen, op zoek naar exemplaren van meer en vooral minder bekende monsters.*

*JdP: Daarover gesproken, ik heb begrepen dat er onlangs foto's van Uw man zijn verschenen, waarop hij zeer schaars gekleed is. Wat vindt U daarvan?*

*AvdK: Ik heb er eigenlijk geen mening over. Eigenlijk vind ik het wel een compliment dat men mijn man aantrekkelijk genoeg vindt voor deze rubriek. Nu kan iedereen zien wat een aantrekkelijke man ik heb.*

*JdP: Maar bent U niet bang dat dit uw gezag aantast?*

*AvdK: Wat heeft dat ermee te maken? Mijn gezag berust op mijn ambt, mijn kennis en capaciteiten en mijn eigen handelingen, niet op de handelingen van mijn man. Bovendien heeft hij niets gedaan dat tegen de wet is.*

*JdP: U bent niet bang dat de één of andere jonge meid deze foto ziet en uw man inpikt?*

*AvdK: Nee, ik weet dat mijn man niets is zonder mij. Als hij gevoelig was geweest voor dat soort dingen, dan was het allang gebeurd, want gedurende onze hele relatie zijn we geregeld gescheiden geweest. Zowel vanwege mijn werk als vanwege het zijne. Maar gaat dit gesprek eigenlijk over hem, of over mij?*

*JdP: Mijn excuses, maar ik wilde dit onderwerp eerst even van tafel hebben, voor ik over andere dingen begon. Wat vindt U van de juridische situatie in de Wilde Landen?*

*AvdK: Dat is een erg algemene vraag. Natuurlijk zijn er een aantal dingen aan de Wilde Landen die opvallen. De vraag of de niet-menselijke bevolking ook zomaar burgerrechten mag hebben bijvoorbeeld, of de rol van de Zonnecultus in de samenleving aldaar. In het algemeen is het überhaupt fascinerend om te zien hoe een bestaand rechtssysteem wordt samengevoegd met het rechtssysteem van het Keizerrijk. De laatste keer dat we een dergelijk proces van dichtbij konden bekijken is al eeuwen geleden, dus dit is een unieke gelegenheid.*

*JdP: Daarover gesproken, vindt U niet dat er wat erg veel discussies zijn over het integreren van de bestaande wetten van de Wilde Landen in die van het Keizerrijk?*

*AvdK: U moet dit soort dingen in perspectief zien. Twee rechtssystemen, die beiden in de loop van millennia gegroeid zijn, schuif je niet zomaar in elkaar. Doorgaans duurt zo'n proces jaren, meestal zelfs decennia.*

*JdP: Verandert men niet wat vaak van mening, en is er niet veel koehandel?*

*AvdK: Zo een proces is alleen maar gediend met een zorgvuldige afweging van argumenten en belangen. Ik kan U wel voorspellen dat, hoe meer zaken er afgeraffeld worden, hoe meer problemen dit in de komende jaren zal geven. Het is beter om langzaam te gaan, en overal rekening mee te houden, dan dat men over allerlei gevoeligheden heen walst en later alsnog de rekening gepresenteerd krijgt.*

*JdP: U noemde net al het geval van de burgerrechten voor orken. Wat denkt U van deze zaak?*

*AvdK: In dezen kan ik U alleen mijn juridische analyse geven, U zult begrijpen dat ik mij, gezien mijn positie, geen persoonlijke mening kan veroorloven.*

*JdP: Dat begrijp ik, maar ik denk dat onze lezers vooral benieuwd zijn naar de juridische aspecten van deze zaak. Kunt U daar iets meer over zeggen?*

*AvdK: Eén van de meest interessante aspecten is het feit dat de wetten van het Keizerrijk nergens iets zeggen over rassen. Hoewel natuurlijk de lokale verordeningen van veel landen van het Rijk wel op ras gebaseerde bepalingen hebben, zegt het Wetboek van Beloning en Straf hier niets over.*

*Feitelijk zijn het de politieke kanten van de zaak die momenteel voor de problemen zorgen. In andere landsdelen is men bang voor een precedentwerking. Maar natuurlijk zou ook het veronachtzamen van de tradities en de maatschappij-inrichting van de Wilde Landen een gevaarlijk precedent scheppen.*

*JdP: Wilt U hiermee bepleiten dat orken burgerrechten moeten krijgen?*

*AvdK: Nu loopt U toch wel erg hard van stapel. Ik denk dat er nog veel over deze kwestie gedelibereerd moet worden, en dat elke eenvoudige oplossing tot meer problemen zal leiden dan er nu*

zijn. Waarschijnlijk duurt het een aantal jaren eer een goede oplossing gevonden kan worden.

*JdP: U staat bekend als iemand die scherpzinnige juridische analyses maakt. Wat zou U voorstellen als U aan de onderhandelingstafel zat?*

*AvdK:* In dat geval - dat puur hypothetische geval, wil ik benadrukken - zou ik onderzoeken in hoeverre er een aparte status voor de niet-menselijke volkeren ingevoerd zou kunnen worden, die hen intern in de Wilde Landen dezelfde rechten geeft als menselijke burgers. Dit lost natuurlijk niet alle problemen op, maar ik denk dat het de rust grotendeels zou herstellen, waardoor er daarna verder onderhandeld kan worden. Volgens mij is men overigens deze mogelijkheid aan het onderzoeken. Als laatste wil ik er trouwens op wijzen dat, althans volgens sommige overleveringen, enkele van Robin's getrouwen ook niet van het menselijke ras waren, en na diens overwinning evengoed in de adelstand verheven werden.

*JdP: Dank U voor deze analyse. En wat denkt U van de status van het Zonnegeloof?*

*AvdK:* Dat is eigenlijk een veel ingewikkelder kwestie, omdat hierbij niet puur de wet en de politiek betrokken zijn, maar ook allerlei religieuze autoriteiten. Het lijkt wel vast te staan dat het niet puur een fantasiegeloof is, de aanhangers hebben inderdaad goddelijke krachten.

*JdP: Is het niet zo dat ook demonen mensen dergelijke krachten kunnen schenken?*

*AvdK:* U moet wel begrijpen dat het onderscheid tussen goden en demonen vaag is. Ik moet hierbij een voorbehoud maken, omdat ik mij nooit echt in theologie verdiept heb. Naar ik mij heb laten vertellen zijn zowel goden als demonen bovennatuurlijke wezens, het verschil schijnt hem - naar ik mij heb laten vertellen - voornamelijk in de status te zitten die een entiteit in de godenwereld heeft.

*JdP: U sluit dus niet uit dat deze mensen echt een Zonnegod aanbidden?*

*AvdK:* Dat zij echt iemand aanbidden staat buiten kijf. Of het de Zonnegod is, daar kan ik geen uitspraken over doen. Overigens is er in zeer oude geschriften, nog voor de tijd van Robin, ook sprake van een Zonnegeloof. Het schijnt ooit een het grootste geloof geweest te zijn.

*JdP: Wat zegt dit over het huidige Zonnegeloof?*

*AvdK:* De wereld is sindsdien natuurlijk grondig veranderd. Het is in elk geval wel duidelijk dat het Zonnegeloof in de Wilde Landen een factor van betekenis is geworden. Ik heb zelfs geruchten gehoord dat het zich ook in andere landen begint te verspreiden onder de niet-menselijke bevolking. De staatsgeloven zijn hier, begrijpelijkerwijs, zeer bezorgd over.

*JdP: Wat vindt U van de reactie van de kerkelijke autoriteiten?*

*AvdK:* De eerste reflex van de staatsgeloven, en dus van de inquisitie, is elke aanbidding van niet-

erkende entiteiten tegen te gaan. Dit is een begrijpelijke en terechte reflex. Er zijn uit het verleden genoeg gevallen bekend van demonen die onnozelaars verleidden en misbruikten.

Desalniettemin is het Zonnegeloof een factor van betekenis geworden, en lijkt het geloof zelfs een zekere beschavende werking uit te oefenen op zijn aanhangers.

*JdP: Wat denkt U dat er nu moet gebeuren?*

*AvdK:* Ik moet U nogmaals wijzen op mijn gebrek aan theologische achtergrond. Er is enige jurisprudentie over het toelaten van nieuwe geloven, maar dat is lang geleden en voor elk geloof is de erkenning als staatsgodsdienst weer heel anders gegaan. Voor mij zou het het meest voor de hand liggend zijn om het geloof voorlopig met rust te laten, en een zeer grondig onderzoek in te stellen naar de herkomst, de leringen, en het gedrag van de aanhangers op de lange termijn. Ik weet niet hoe het in zijn werk zou moeten gaan, maar in feite is een onderzoek van de antecedenten van deze entiteit die de Zonnegod wordt genoemd op zijn plaats, als zoiets menselijkerwijs mogelijk is.

*JdP: Dank U voor Uw verhelderende opmerkingen, is er nog iets wat U zelf kwijt zou willen?*

*AvdK:* Ik zou al uw lezers op het hart willen drukken dat ze aanwezig zijn in de Wilde Landen op een moment dat daar juridische en theologische geschiedenis wordt gemaakt. Ze moeten geen onmiddellijke oplossingen verwachten, en ze moeten er rekening mee houden dat er geen eenvoudige oplossing is. En dat ze leven in een zeer interessante tijd op een interessant moment, waarbij ze zelfs de kans hebben om zelf de geschiedenis te helpen maken!

## LIED

### St. Walrick's held

In de vroege morgenstond  
Liep Heer Walrick op zijn domein rond.  
Een ork besprong hem als een hond  
Heer Walrick werd daar danig verwond.  
Maar hij houwde hier,  
Hij sloeg hem daar,  
De Ork in mekaar!

Heer Walrick dronk zijn biertje aan de toog,  
Toen een draak al vlammend overvloog.  
De koene strijder nam hij in de mond,  
Heer Walrick werd daar danig door verwond.  
Maar hij houwde hier,  
Hij sloeg hem daar,  
De draak in mekaar!

Luca Al Dente

## Kunsthoekje

Dichtkundige recepten

*Nu het genre in de Wilde Landen zo populair aan het worden is, willen wij helpen de dichtkunst te stimuleren en onder het volk te verspreiden.*

*Daarom brengen we U een cursus gedichten schrijven in 6 delen, over sentimentele gedichten, lijkszang, voor bruiloften etc. Wordt vervolgd!*

### 1. Voor een vaderlands lied

Zing eerst van 't heilig vuur, dat ge in uw borst  
volet branden;  
Hoe 't Vaderland u boeit met onverbreekbare  
banden;  
Voer grote mannen aan, geboren op die grond;  
Zeg, dat u 't graf daar wacht, en dat uw wieg daar  
stond;  
Zeg, dat vergeefs op aard' zijn weerga is te zoeken;  
Vloek wie 't belasten durft met de uitgezochte  
vloeken;  
En eindig met de kreet, hetzij gij 't meent of niet,  
Dat gij met vreugde uw bloed voor zulk een Land  
vergiert.

J. van Oosterwijk Bruyn

### FAMILIEBERICHT

⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘

Vol van geluk  
Een dochter uit een stuk  
Alles zit er aan  
Als Milla zal ze door het leven gaan

Geboren uit het huwelijk van  
Phresi en Nele Al Dente:

### Jamilah Al Dente

⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘

## Handelshuis De Rand

Voor al uw wensen,  
tot op het randje

Verscheidene vacatures  
Inlichtingen te verkrijgen in ons kantoor te  
Reutelpaal, vraag naar Pjotr

## INGEZONDEN BRIEF

*De redactie ontving de volgende brief die zij zonder verder commentaar hier afdruckt.*

IK BEN HARTSTIKKE BOOS!!!  
NADAT DE HELE AARDIGE HEREN NECROMANTIEERS ME VERTELD HADDEN DAT IK OOK MEE MAG DOEN HEB IK ME BESCHIKBAAR GESTELD ALS DINGHOOFD.  
HET LIJKT ER OP DAT DE MENSEN MIJ MEER ALS 'DING' EN NIET ALS DENKEN-EN-DOEN-VOELEND 'HOOFD' ZIEN. IN DE KRANT ZAG IK ALLEMAAL KANDIDATEN VOOR GESTELD WORDEN EN HUN ZEGJE DOEN MAAR NIEMAND  
HEEFT MIJ NAAR MIJN IDEEEN EN PROGRAMMAPUNTEN GEVRAAGD!  
IK HEB NIET EENS EEN EERLIJKE KANS GEHAD OM DINGHOOFD TE WORDEN !!^%\$^#!!!  
EN DAT NA ALLE MOOIE WOORDEN OVER GELIJKE RECHTEN VOOR IEDER EEN !! IK HEB HONDERDEN JAREN RONDELOPEN ZONDER TE WETEN DAT IK ANDERS ZOU ZIJN EN NU IK VAN AL DIE NIEUWE VEREMDELINGEN GEHOORD HEB DAT IK ALS ONDOEDEGEEN MENS BEN HEB IK OPEENS GEEN SERIEUSE KANDIDAT MEER BEN!

IK BEN TELEURGESTELD EN WIL NIETS MEER MET MENSEN TE MAKEN HEBBEN. ZEKER NIET MET MENSEN DIE MET HUN MOND ZEGGEN IN GELIJKE BEHANDELING TE GELOVEN MAAR DAAR ALLEEN NAAR HANDELEN ALS HET HUN UITKOMT!!  
IK TREK WEG ONS DORP EN GA IN DE WILDE LANDEN OP ZOEK NAAR EEN PLEK WAAR IK WEL GEWAARDEERD WORDT VOOR WIE IK BEN IN PLACHTS VAN DAT IK GEZIEN WORDT ALS EEN GOEDKOPKEUKENKRACHT DIE ALLEEN MAAR GOED IS OM ALTIJD MAAR DOOR TE WERKEN.

VAARWEL EN VERGEET NIET DAT ECHTE VREDE SLECHTS BEREIKT KAN WORDEN ALS IEDER 'S RECHTEN GEREPECTEERD EN VERDELDIGD WORDEN EN NIET SLECHTS VAN JULLE SIMPELE STERVELINGEN !! !!

**HANS DE KOK**

### RECTIFICATIE

Ons heeft het bericht bereikt dat de heer **Akil 'iya Badr Abd-al Mu'tazz (Nadim)** ten onrechte als overleden als is gemeld in deze krant. Wij bieden familie, geliefden en vrienden hiervoor onze excuses aan. Tevens verzoeken wij lijkbezorgers en uitvaartondernemers om meer precisie te betrachten bij meldingen aan ons.

## Umbrische poppenspeelster Thlk speelt Elerion Stad plat!

Van onze kunstredacteur. De poppenspeelster Thlk, die vooral optreedt in Umbrië, heeft haar poppenkast over de schouder gegooid en is de wijde wereld in getrokken. Nog nooit eerder ging een poppenspeelster zo ver! De stukken die zij opvoerde zijn niet mis. Zo kreeg menigeen zeer rode oren bij het horen en zien van het poppenspel "Wippolantes in de Wilde landen deel XII".

Haar tournee heeft vele uithoeken van Elerion bereikt. Overal waar zij kwam, kreeg ze lovende kritieken. Zelfs de Keizerlijke Couranth had er een positief woord voor over: "Poppenspel uit Wilde landen best wel onderhoudend". Natuurlijk moest de Keizerlijke Couranth zijn snobisme hoog in het vaandel houden, maar het poppenspel is heel populair in de ondergrondse scene en wordt onder "Camp" geschaard in Elerion. Camp worden zaken genoemd, die niet passen in wat modieus is op het moment, maar toch van kwaliteit wordt geacht. De zeer betrouwbare Redobanese Zandhoorn (zie De Couranth van Aa – de Umbrische editie 1 jaargang 1) melde het volgende over het spel van Thlk: "De zeer traditionele stijl van voordracht gecombineerd met zeer actuele stukken is zeer verfrissend! Thlk is een ware poppenmeesteres in de manier waarop ze de dialoog tussen de poppen tot leven laat komen met haar zeer heldere stem." Het repertoire van de poppenspeelster is zeer onderhouden en spreekt een breed publiek aan met heldendichten en stukken die niet op de waarheid zijn gebaseerd, maar wel wijze lessen bevatten.

Thlk is in de leer geweest bij de poppenmeesteres Mklp, waarover verschillende mythen over poppenspel waar de vlammen van af spatten de ronde doen. Momenteel is Thlk weer terug in Umbrië, waar zij een nieuwe tournee is begonnen met haar ontdekking, de poppenspeelster Nele. Het samenspelen gaat de twee goed af, met de mooie dragende stem van Thlk en de speelse accenten door het spel van Nele. De voorlopige agenda van Thlk & Nele's "Weer samen spelen"-tournee is hieronder gegeven, onder voorbehoud.

St. Walrik: 7<sup>e</sup>, 8<sup>e</sup> en 9<sup>e</sup> van de oogstmaand  
Woudenberg: 20<sup>e</sup>, 22<sup>e</sup> en 24<sup>e</sup> van de oogstmaand  
Schuddebeurs: 29<sup>e</sup>, 30<sup>e</sup> van de oogstmaand  
Demsterkloof: 1<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> van de herfstmaand  
Klazinaveen: 14<sup>e</sup>, 15<sup>e</sup> en 16<sup>e</sup> van de herfstmaand  
Thuus: 30<sup>e</sup> van de herfstmaand  
Reutelpaal: 7<sup>e</sup>, 8<sup>e</sup> en 9<sup>e</sup> van de wijnmaand  
Tolnegen: 12<sup>e</sup>, 13<sup>e</sup> van de wijnmaand  
Woudenberg: 20<sup>e</sup> van de wijnmaand

### Gehoord: nieuw Umbrisch gezegde

Strip een man voor een edelsteen  
Lopen zijn bazen er mee heen

## Weersvoorspellingen

Het weer voorspelt met Umbrische spreuken door Jan Bellepoer- wolkenkijker uit Demsterkloof.

Dames en heren, het weer kan dit seizoen als volgt voorspeld worden:

Wolkjes wit en rond  
Regen valt nog niet op de grond

Loodgrijze lucht  
Weest op onweer beducht

Een stralend gemoed  
Doet zelfs zonder mooi weer goed

Maar voor deze week geldt vooral:

Wind of regen,  
Het zit de avonturiers altijd tegen.  
Gedonder uit alle hoeken  
Beter een schuilplaats zoeken

Mist in het bos  
Avonturiers de klos  
Een herberg voor rook  
Veel kans op een kwaadaardig spook

### OVERLIJDENSBERICHT

DE **GENERAAL** HEEFT TOT ZICH GEROEPEN:

**PRIESTER THORNSCAPE**

**KRIJGER WATTA**  
(BETER BEKEND ALS 'BLIKKIE')

**GOLVEN VAN GEWELD**  
**OORVERDOVENDE STILTE**  
**DE STRIJD GESTREDEN**

[HARIBDISCHE HAIKU]

NAMENS ALLE GELOVIGEN VAN DE **GENERAAL**;  
BISSCHOP KLAUW.

### INGEZONDEN MEDEDELING

*Kaarsenhouders van Pastielje zijn de beste!  
En nu ook de goedkoopste!*

**Vanouds uw adres voor stormlampen, waskaarsen, aardewerk en glazen kandelabers. Alle artikelen nu tegen 10 pct. korting! Pastielje al negenndertig jaar een begrip v oor tovenaars, oorakels en anderen die verlichting zoeken.**