

DE WILDE POST



Jaargang 7
nummer 2

Anno Leta 5
Pagina 1

Toekomst Zwarte Brigade onzeker

De motieven, drijfveren en doelen van de groepering bekend onder de naam “Zwarte Brigade” waren al niet al te duidelijk, recente gebeurtenissen hebben een grondige analyse verder bemoeilijkt. Onze redactie ontving, evenals de redacties van bekende periodieken in andere provincies, de volgende algemene bekendmaking:

Leden van de Zwarte Brigade, inwoners van de Wilde Landen,

Allen hebben wij een roerige tijd van oorlog achter de rug, oorlog tegen de valse Keizer Ka Rashid, en verzet dat als “oorlog” bestempelt zou kunnen worden, tegen de nieuwe Keizerin van Elerion, Leta.

Onze onvrede met de vanuit de hoofdstad uitgestippelde koers voor wat betreft de Wilde Landen heeft

ons doen besluiten de wapens op te nemen teneinde een voor onze provincie betere situatie te bewerkstelligen. Recente besprekingen met een afvaardiging van Keizerin Leta hebben ons echter doen inzien dat wij, bij gebrek aan een volledig beeld betreffende de huidige situatie, ons hebben vergist in de oprechtheid van onze Keizerin en haar streven om de Wilde Landen tot een volwaardige, gelijkwaardige, provincie te maken.

Derhalve roepen wij eenieder op vijandigheden jegens het Keizerrijk, in welke vorm dan ook, te staken. Laten wij samen met ons Keizerrijk de Wilde Landen in zijn oude glorie herstellen zodat het Keizerrijk trots op ons kan zijn !

Leiding der (voormalige) Zwarte
Brigade.

Demonesse G. redt gele orde

Door onze verslaggeefster demonische zaken, Zati Erlandes.

Te Demsterkloof, in de Wilde Landen, ligt tussen de woeste Beneden- en Bovendemster in een beschutte vallei het klooster van de Gele Orde. Deze orde verzamelt kennis en bestrijdt de leugen. De paladijnen hebben zelfs het vermogen te onderscheiden of iemand liegt. Al enige maanden hadden de kloosterlingen te lijden onder aanvallen van een groep kannibalen die opeens in de vallei aanwezig was. Toen het klooster werd vernietigd door een aardverschuiving besloot de abdes, Vrouwe Chandrika, dat het tijd werd om hulp in te roepen. Op haar verzoeken werd tot haar vreugde gereageerd door een grote groep avonturiers. Bijna tegelijkertijd verscheen ook de demonesse G., bijgenaamd Vrouwe der Corruptie, dochter van de naar verluidt vernietigde B., de voormalige Heer der Corruptie, en kort daarna (het was weer nesteltijd) de demonische raven Corrigan en Morrigan. Al snel werd duidelijk dat er nog meer demonen aanwezig waren: de aanvallen op het klooster bleken het werk van de demon F, bijgenaamd de Heer der Leugens. Deze wilde de waarheidslievende orde vernietigen.

Ik sprak met de abdes over deze moeilijke dagen. ‘Vele dapperen reageerden op mijn oproep. Ze verdedigden ons fort en doodden vele kannibalen. Ze konden echter niet voorkomen dat het fort toch werd vernietigd. Ook bleken enkele van mijn eigen kloosterlingen niet bestand tegen de leugens van de demon F. Anderen werden door mysterieuze ziekten gevelde. Uiteindelijk waren alleen ik, de paladijn Yashodan, onze nieuw ingetreden bibliothecaris Simon en mijn leerling nog tot iets in staat. Toen bood de demonesse G. ons haar hulp aan. Ze zou onze orde lijfelijk beschermen tegen de demon F., die volgens haar nog diezelfde dag met een horde monsters zou aanvallen, en daarna helpen ons klooster weer te herstellen. In ruil daarvoor wilde ze inzage in onze boeken. Ze beloofde geen van de kloosterlingen te corrumperen en vroeg geen inzage in onze geheime documenten. Ik zag in dat dit onze enige kans op overleven was, en nam haar aanbod aan. Tijdens het daaropvolgende vreselijke gevecht streed G. zij aan zij met de avonturiers om onze orde tegen F. en zijn

volgelingen te beschermen. Niemand van de aanvallers heeft het overleefd, F. is terug naar de onderwereld. Enkele dapperen aan onze zijde, waaronder onze paladijn, zijn ook gesneuveld in de strijd. Sindsdien is onze orde echter weer overeind gekrabbeld. Er zijn zelfs al nieuwe kloosterlingen ingetreden. De opgravingen en herbouw van het klooster verlopen voorspoedig, alhoewel niet echt op een manier die ik verwacht had. Vrouwe G., die niet vaak aanwezig is, lijkt zich verder aan haar woord te houden. Binnen enkele maanden zullen alleen nog enkele lege plaatsen aan tafel herinneren aan deze gruwelijke tijd.’

Zoals de abdes al aangaf, zijn klooster en fort ondertussen al bijna geheel hersteld door het hoge tempo van de wel zeer vreemde werkkrachten. Deze bestaan namelijk uit een dozijn ferraten (voor het zware werk) en enkele tientallen ondoden (voor het fijne werk), oftewel allemaal wezens die geen rustpauzes of slaap nodig hebben. Hun, zo te zien menselijke, opzichter, was niet bereikbaar voor commentaar. De meningen van de kloosterlingen over deze werknemers zijn verdeeld. Sommigen vinden het vreselijk wat er gebeurt, anderen vinden het wel toepasselijk dat wat eerst vernietigd werd door een demon nu weer wordt opgebouwd door een andere. Desgevraagd sloeg de gapende bibliothecaris, die opgegraven boekrollen aan het reinigen was, zijn ogen ten hemel, mompelde enigmatisch ‘wat een vrouw’ en hinkte daarna weg. Eén kloosterking wees me erop dat de Gele Orde geen verbanden heeft met de geloven, waardoor het hen vrijstaat om naar eigen goeddunken om te gaan met bovennatuurlijke wezens.

Zo lijkt de rust weergekeerd in Demsterkloof. Wij hopen met de abdes dat de Vrouwe der Corruptie zich aan haar woord zal houden en dat de Heer der Leugens hen verder met rust zal laten. En misschien gebeurt dat ook wel, de wegen der demonen zijn vaak ondoorgrondelijk voor ons stervelingen.

Noot van de redactie

:

We raden het onze lezers ten zeerste af om, IN WELKE OMSTANDIGHEDEN DAN OOK, pecten met demonen te sluiten.

Ingezonden brief van Paladijn Rodwyn

Onlangs kregen wij een kort schrijven ter plaatsing aangeboden van de hand van de opperbevelhebber der Keizerlijke Legers, Paladijn Rodwyn, persoonlijk. Met gepaste trots, gezien het feit dat de keuze voor exclusieve publicatie op onze periodiek is gevallen, brengen wij u hieronder zijn schrijven.

Geachte inwoners van Umbrië,

Hoewel mijn officieren mij voortdurend menen te moeten herinneren aan het feit dat ik slechts verantwoording schuldig ben aan onze Keizerin Leta persoonlijk, voel ik mij moreel verplicht u dit schrijven via deze weg te doen toekomen. De laatste maanden bereiken mij verscheidene ontevreden signalen vanuit Umbrië, voornamelijk terug te voeren op het uitblijven van militaire steun voor de provincie in deze lastige tijden. Dit is echter niet te wijten aan een gebrekkige interesse vanuit de hoofdstad, maar aan verscheidene andere factoren.

Het sturen van troepen om te trachten de beladen sfeer binnen Umbrië te stabiliseren levert even veel nadelen als voordelen op, zo liggen de wandaden van de Keizerlijke Garde ten tijde van Ka Rashid nog vers in het geheugen. Daarnaast heeft de Zwarte Brigade ons laten weten niet te willen onderhandelen in welke vorm dan ook indien wij militaire troepen af zouden vaardigen.

Het uitblijven van militaire steun in Demsterkloof, enige maanden terug, is te wijten aan verraad binnen het ter plaatse aanwezige genootschap. Onmiddellijk nadat berichten van een natuurramp ons bereikten heb ik persoonlijk een boodschap doen uitgaan waarin ik militaire steun aanbood, daarnaast heeft onze Keizerin Leta persoonlijk een soortgelijke boodschap verstuurd. Naar nu blijkt zijn deze boodschappen door een lid van het genootschap onderschept en vanwege onbekende motieven achtergehouden. Het uitblijven van een reactie heeft ons toenertijd doen besluiten geen actie te

ondernemen; dit om het genootschap niet onbedoeld te beledigen.

Nu de situatie zich op militair vlak stabiliseert en de Zwarte Brigade tot praten bereid is gebleken stuit de inzet van troepen binnen de Wilde Landen niet langer op bezwaren. Daarom wil ik u hierbij de garantie geven persoonlijk mijn uiterste best te doen Umbrië, evenals alle andere provincies deel uitmakend van ons Keizerrijk, met behulp van onze Keizerlijke troepen te beschermen, hoewel dit voor sommigen onder u wellicht even wennen is, zijn de Keizerlijke troepen er weer vóór u, en niet tegen u.

Hopende u hiermede voldoende te hebben ingelicht verblijf ik,

Lang Leve Leta,

Paladijn Rodwyn, Hertog van Akkra,
Opperbevelhebber der Keizerlijke Legers.



NIEUWS UIT DE WILDE LANDEN

Smorenburcht gevallen, situatie onduidelijk

Volgens nog niet bevestigde berichten zou het in de nabijheid van Woudenberg gelegen Smorenburcht door een legermacht zijn ingenomen, klaarblijkelijk reeds enkele maanden terug. Van de bewoners van Smorenburcht en de geliefde burggraaf Marcellus is in overeenstemming met deze recente berichten reeds enkele maanden niets meer vernomen, voor een tragedie ter plaatste wordt gevreesd. Zowel een delegatie vanuit Woudenberg gestuurde diplomaten als één van onze correspondenten, afgereisd naar Smorenburcht voor nader onderzoek, hebben niets meer van zich laten horen. Vooralsnog lijkt de legerleiding zich terughoudend op te stellen om escalatie te voorkomen.

Tovercollege op handen, misschien in Wilde Landen!

Recentelijk hebben verschillende bronnen op Tovenarseiland bevestigd bezig te zijn met de organisatie van het vermaarde tovercollege, als mogelijke locatie wordt de baronie Van Walrick genoemd. Zoals gebruikelijk zullen verscheidene docenten vanuit Tovenarseiland afreizen naar deze pitoreske lokatie om aldaar verscheidene demonstraties te geven, met de aanwezige tovers te discusiëren en enkele kleine experimenten uit te voeren. Al sinds mensenheugenis zijn alle tovers welkom en is deelname gratis.

NIEUWS UIT DE HOOFDSTAD

Graaf Vivianus opgepakt

In de hoofdstad is de beruchte graaf Vivianus opgepakt en vastgezet. De graaf stak zijn loyaliteit jegens de voormalige valse Keizer Ka Rashid niet onder stoelen of banken en bleek verantwoordelijk voor enkele op de Keizerin beraamde moordaanslagen. De graaf zal zijn titel en bezittingen verliezen, deze worden niet geërfd door zijn oudste zoon.

Herverdeling Zetels Senaat op handen

Het gerucht gaat dat Keizerin Leta het aantal zetels in de senaat per provincie wil herverdelen naar gelang het aantal inwoners. Dit zou gezien de huidige bevolkingsaantallen betekenen dat de Wilde Landen een extra zetel in de senaat krijgt. Onduidelijk is nog of de niet-menselijke rassen wegens hun beperkte stemrecht meegenomen worden in de calculatie. Indien dit het geval zou zijn, betekent dit dat de Wilde Landen in één klap maar liefst vier zetels in de senaat mogen bezetten.

Keizerin Leta belooft Zonnegeloof aparte status

In afwachting van de geloofssynode die op korte termijn in de hoofdstad moet plaatsvinden heeft Keizerin Leta de aanhangers van het zonnegeloof een aparte

politieke status beloofd. Zolang de synode niet heeft plaatsgevonden en er geen onderlinge overeenstemming is bereikt tussen de verschillende geloven, wordt het zonnegeloof juridisch gelijkgesteld aan de andere geloven. Dit betekent niet dat het geloof erkend is, maar wel dat de aanhangers er openlijk voor uit kunnen komen aanhanger te zijn van het zonnegeloof en niet benadeeld mogen worden op basis van hun geloof.

Verbod op teleportaties omgeven door geruchten

Het gerucht als zou het verbod op teleportaties ingesteld zijn om mogelijke aanslagen op het leven van Keizerin Leta te voorkomen, wordt door de verzamelde gildemeesters afgedaan als klinkklare onzin. “Zelfs voor ervaren runemeesters zijn deze spreuken niet zonder gevaar”, liet magister Servais der Bezweerders ons desgevraagd weten. Tovenarseiland heeft wel laten weten “onder speciale omstandigheden” tijdelijke dispensatie te willen verstrekken.

Nieuwe kaart van Keizerrijk

De beroemde cartograaf Tek En heeft in opdracht van Hare Keizerlijke Hoogheid Leta een nieuwe kaart opgetekend van geheel het Keizerrijk Elerion. Het belangrijkste verschil ten opzichte van oudere kaarten is de toevoeging van de Wilde Landen. Sinds de kolonisatie daarvan, onder Keizer Hakim II, was er nog geen nieuwe kaart uitgebracht. Tek En heeft zich formidabel van zijn taak gekweten. De kleurschikking, de realistische weergave en de uiterst gedetailleerde versieringen laten wederom zien dat zijn werk ongeëvenaard is. Het zeemonster in de Mare Ferox is een juweel van fijn tekenwerk en kunstzinnigheid. De Keizerin, zeer ingenomen met de nieuwe kaart, heeft opdracht gegeven de kaart als fresco aan te laten brengen in de kleine ontvangstkamer van het Keizerlijk Paleis, die danig gehavend was geraakt na schermutselingen rond het vertrek van dictator Ka Rashied.

Kort nieuws uit de hoofdstad

- * Het gilde der rioolwerkers is naarstig op zoek naar nieuwe leden.
- * De hoofdprijs bij het jaarlijkse orkbaltoernooi in de Keizerlijke Arena is op onverklaarbare wijze in omvang toegenomen. Tijdens de prijsuitreiking bleek de scheidsrechter plotsklaps een veelvoud van het prijzengeld in handen te hebben, tot grote vreugde van de deelnemers.
- * De Keizerlijke Academie wordt nog steeds overspoeld met nieuwe leerlingen. De instelling is dan ook met spoed op zoek naar extra docenten in de disciplines aardrijkskunde, geschiedenis en bloemschikken.
- * Het gilde der goudsmiden en het gilde der zilversmeden hebben hun samenwerking met de Keizerlijke Smidse hernieuwd.
- * Een plotselinge stroom van aanmeldingen heeft het Gilde der Krotekokers doen besluiten het jaarlijkse bal alsnog doorgang te laten vinden.
- * De vernieuwingsgezinde senator Bertrand Verwaert heeft opnieuw een dode te betreuren binnen zijn familie, zijn jongste dochter Anne kwam door verdrinking om het leven tijdens het bezoek aan een badhuis en werd bijgezet in de familie-tombe. Een half jaar terug kwam Verwaerts enige zoon Philippe om het leven tijdens een jachtpartij. Ook deze maal was Keizerin Leta persoonlijk aanwezig bij de plechtigheid.
- * De nieuwbouw van het gildehuis der lantaarnopstekers is zo goed als voltooid. Nog steeds is niet duidelijk hoe het vorige onderkomen van het gilde in vlammen opging. Geruchten betreffende een magisch duel blijven circuleren.
- * De senaat stemde met een kleine meerderheid in met de door paladijn Rodwyn voorgestelde soldij-verhogingen voor wetshandhavers en ordediensten.
- * De verzamelde hoofdstedelijke gildemeesters hebben op verzoek van Keizerin Leta persoonlijk een document opgesteld met suggesties voor wijzigingen

in de huidige gildestructuren en gildewetten. Naar het schijnt zou de Keizerin de bindende structuur van de gilden willen behouden maar de randvoorwaarden voor onder andere lidmaatschap willen versoepelen.

* Magister Zippolantis heeft ten overstaan van een grote groep belangstellenden het nieuwe gildehuis der magiërs geopend door een grote glazen fles voor de deur van het nieuwe onderkomen aan stukken te gooien.

Dichter krijgt heksn plat

Rijmelarijen en frivoliteiten zijn normaal gesproken het werk van de volgelingen van de Zon. Te Demsterkloof stonden de zongelovigen wat dit betreft echter met hun mond vol tanden. De stoere krijger Marcel wist keer op keer twee gezusters toverkol plat te krijgen met zijn zeer emotioneel voorgedragen gedichten. De dames konden er geen genoeg van krijgen en dus zeeg de galante Marcel steeds weer op een knie om zijn poëzie voor te dragen met gedragen stem. Menig omstander kreeg er een traan van in de ogen. De nuchtere krijger zelf wuifde alle lof weg en zei 'het is niets, maar ondertussen heb ik eelt op mijn knie. Ik vrees dat ik daar moeilijker vanaf kom dan van mijn insecteninfectie.' Het succes van Marcel kwam hem op een huwelijksaanzoek van Berendien, een der toverkollen te staan. De vraag is echter of hij de bruidschat kan opbrengen. Mocht deze romance wat worden, dan houdt de redactie u op de hoogte.

Het gevierde gedicht:

Zal ik U vergelijken met een zomerse dag?

Nee ook dat vergelijk gaat mank.

In vergelijking met U verbleekt de Zon,

Uw ogen stralen helderder dan de sterren

aan het firmament.

En Uw lippen.... als rozenblaadjes,

Immer getooid met een zomerse lach!

OPINIE

De redactie ontving onderstaand stuk. Wij willen benadrukken dat de in dit stuk verkondigde meningen en analyses niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie vertegenwoordigen.

Toekomst Umbrie in discussie

Het was niet makkelijk, de toenadering tussen de keizerlijke gezant en de zwarte brigade. Er waren dan ook veel obstakels te nemen. De bandieten die zich in Umbrie ook voor zwarte brigade uit geven bedoezelen de goede bedoelingen van ware Umbriërs. De vergiftiging van de keizerlijk gezant hielp ook niet mee om een vertrouwensrelatie op te bouwen. De onderlinge twisten in de gele orde, die als neutrale arbiters zouden optreden en zouden beoordelen of beide partijen de waarheid spraken hielpen ook niet mee.

Maar gelukkig is het uiteindelijk gelukt. In het heetst van de strijd tegen de vreselijke Katdemon en de hordes kannibalen in Demsterkloof sloten zich de gelederen. De keizerlijke dienaren, kolonisten, Umbriërs en zwarte brigadisten streden zij aan zij tegen dit gevaar. En nadien werd er broedelijk gegeten aan een tafel met vertegenwoordigers uit de hele gemeenschap. De discussie over de toekomst van Umbrie kan nu eindelijk op gang komen. Worden uitgevochten daar waar het thuis hoort, de onderhandelingstafel. Omdat het voor veel mensen ongrijpbaar is wil ik hier kort uiteenzetten waar het nu allemaal om gaat:

Het gaat niet om de verovering van Umbrie zoals de Wilde Landen officieel heten en ook niet om de komst van grote groepen kolonisten. Deze zaken brachten spanningen maar hier gaat het niet om. Het gaat wel om de eeuwenoude traditie van gekozen bestuur.

In Umbrie wordt al heel lang in ieder gewest een leider gekozen, een Dinghoofd. Een centraal bestuur is eigenlijk niet aanwezig, alleen in geval van groot gevaar of oorlog wordt er door de raad van Dinghoofden een Kernoen aangewezen. Deze persoon heeft voor beperkte duur de leiding over het leger en Umbrie om het gevaar af te wenden. Nadien wordt de Kernoen bedankt en ontheven van zijn taken.

De andere landen van Elerion worden wel centraal bestuurd en de leider wordt bijgestaan door een resident vanuit de hoofdstad. Zo wordt het land van AA geleid door een koningin bijgestaan door een resident. In Umbrie is bij gebrek aan een Kernoen of ander centraal leider alleen een Residente. En die is aangewezen door Elerion en niet gekozen. En dat gaat tegen alle tradities van Umbrie in.

Een oplossing ligt voor de hand. Umbrie heeft een permanente Kernoen nodig om de belangen van Umbrie in Elerion te verdedigen. Een Kernoen die bijgestaan door de Residente Umbrie kan leiden. Een oplossing die zover ik weet ook past in het staatsbestel van het Keizerrijk. Een oplossing die voor verschillende partijen misschien wel even slikken is. Dinghoofden zijn niet gewend aan om permanent een Kernoen boven zich te hebben. Elerion is ook niet gewend aan een volwassen Umbrie dat een volwaardige plek inneemt in het keizerrijk. Maar naar mijn overtuiging is het de beste oplossing om rust en welvaart in Umbrie te brengen. En als er dan nog een manier gevonden wordt zodat de kolonisten ook mee kunnen kiezen voor de Kernoen dan zou het helemaal mooi zijn.

Luca Al Dente

Kunsthoeckje

Deze keer duiken wij voor ons kunsthoeckje diep in het verleden. Het onderstaande gedicht is ons slechts door overlevering toegekomen, en zelfs de naam van de dichter of dichteres is bij het verstrijken der eeuwen vergeten geraakt...

Vreucht en deucht mijn hert verheucht
Nochtans so moet ic treuen.
Troost mi, lief, als ghi wel meucht,
En laet mi troost ghebeuren!

Soete lief, uw claer aenschijn
Dat verheucht het herte mijn.
Liefde te draghen en in gheen pijn,
Als liefde met liefde ghelooft mach sijn.

Anoniem

Ken uw naam

Deze keer hebben we voor ons periodiek een bekende Umbriër weten te strikken, die ons de depere betekenissen van onze namen helpt te achterhalen.

Iedereen vraagt zich wel eens af wat haar of zijn naam betekent. Zoals bekend is er een diepgaande traditie op dit gebied. Soms hebben namen geen traditionele betekenis. Neem bijvoorbeeld een naam als Hiep Hiep, of die van zijn broer; Hoeratus Ra. Toch evoceren deze namen een keur aan associaties. Andere namen doen een betekenis vermoeden, maar deze dient nog nader onderzocht te worden onder de barbaarse stammen aan de grenzen van het Keizerrijk. Neem bijvoorbeeld namen als Hornicus, Pornicus en Fornicus. In een andere aflevering van deze rubriek zal ik nog uitgebreid terugkomen op de meerzinnige gelaagdheid, de diepere symboliek en andere filologische implicaties van de naam, die dit verschijnsel tot een wondere wereld vol onontdekte schatten maken.

De naam waar wij ons deze keer over zullen buigen is de schone verzameling van klinkers en medeklinkers: "Lotof" (vaak ook gespeld als "Lotov"). Vele lezers van de Wilde Post zullen hierbij denken aan de vermaarde weerwolven bestrijdende, sergeant Trobbel en de pas in het huwelijk getreden Alkinda.

Het blijkt echter in bepaalde delen van het Rijk een zeer veel voorkomende naam te zijn. Neem nu Lotof Krèp, de befaamde Dialodorijnse opgezette-reptielen-verzamelaar, de onverwoestbare Elsenische paladijn van de Generaal Lotov Veet. of anders Lotow Watschemakol, de fameuze simultaan-balletje-balletje-speler uit Gloria.

Het is niet honderd procent zeker wat de naam Lotof betekend, maar waarschijnlijk moeten wij denken in de richting van "heel veel".

Via allerlei - alleen voor taalgeleerden begrijpelijke - klankverschuivingen, duiken er in verschillende delen van de

wereld allerlei variaties van de preïmpirische stam op. Drie hiervan zijn Mutscha (Twaalf Provinciën), Plenti (Chem) en Maxima (Ponside).

Voorts kan ik melden dat de naam Lotof regelmatig wordt aangetroffen in dubbele namen. De meest voorkomende combinatie blijkt Sjip Lotof. Gedegen onderzoek toont aan dat een 'Sjip' een oude en in onbuik geraakte Melchibische inhoudsmaat is (1 sjip = 23,94 barrùls of 63,3... Elerische standaard kisten).

Vermoedelijk bestond er in vroeger tijden een verband tussen de voornaam Lotof en het daaropvolgende woord. Dat resulteerde qua betekenis dan in iets als Heel Veel (Lotof) Kracht (Fortis). Dit verband is echter in de loop der eeuwen verloren gegaan. Het zoeken naar dieperliggende symboliek, voorvloeiend uit de combinatie Lotof/Achternaam heeft heden ten dage geen enkel nut.

Wel, beste lezers/lezeressen; ik hoop weer een zinnige bijdrage geleverd te hebben aan uw algemene ontwikkeling. Ken uw naam!

Björn Agun de Lapin, Agun, Rooymans de Larij, van den Sterken Arm
(voorheen Nilfisk)
(naar aanleiding van klachten van lezers
vertaald uit het Hoog Noords door Krelis
Kryptus)

INGEZONDEN MEDEDELING

*Christine le Duc presenteert met trots haar
nieuwe lijn in alchemie, met onder meer:*

- ✧ *Dr. Fiebe Glass Speciale Kern
(met prettige aardbeiensmaak)*
- ✧ *Madame la Texx Vloeibare Emulsie
voor uw Tweede Huid*
- ✧ *Prof. S.L. Cohen's nieuwe wapenolie
"Sensueel en glibberglad"*

Catalogus op aanvraag, in bruine envelop.

OVERLIJDENSBERICHTEN

Opgenomen in de Hemelse Hiërarchie:

Erland

Priester van de Jaden Hemelkeizer

Celemir

Paladijn van de Jaden Hemelkeizer

Namens de Kerk van de Jaden Hemelkeizer in de
Wilde Landen.

Een dapper strijder,

Gekleed in het leer,

Versloeg hij zijn vijanden,

Keer op keer.

Celemir onze dapper vriend,

Gestorven op het Demsterveld,

Paladijn van de Keizer,

Voor ons ben je een ware held.

De familie Al Dente.

Eervol gevallen in de strijd en daarmee
gepromoveerd tot heerlijkheid:

Thornscape

Namens de aanhangers van de Generaal

Hierbij willen wij onze broeders en
zusters gedenken die gevallen zijn bij
de verdediging van Demsterkloof.
Mogen zij in hun volgende levens
verder gaan op de weg naar kennis.

Tevens willen we onze diepe deernis
uitdrukken voor de nabestaanden van
de broeders die hun ziel verloren
hebben aan demonische entiteiten. Wij
sporen eenieder aan om tot zijn goden
te bidden dat hun lijden in de
onderwereld kort moge zijn.

Chandrika, abdes van de Gele Orde

Zij overleefden de woestijn...
maar erger dan de wildernis zijn soms
de mensen,
en onkenbaar zijn de bedoelingen van
de goden.

Wij willen gedenken:

Ol'Aziva Siddig el Tunamier

Kamil Salah Faruq

**Nazir al Ach'bar ibn Faroek Abal al-
Azis**

**Akil 'iya Badr Abd-al Mu'tazz
(Nadim)**

Ali Ben Sala

Mede namens familie en stamgenoten,

Grimilde Petronella Adriana Neeltje
van 't Hogerehuis
Rik

INGEZONDEN MEDEDELING

Sint Walricks Kuuroord

Daar is waar men niks kwalijks hoort
– of ziet –

En enkel, puur, geniet.

Men is welkom voor complete relaxatie.

Voor modderbad, vechtraining,
bloemschikken en meditatie!

En als men naar iets anders smacht,
Gaat uw gastheer, de Baron, graag met u
op jacht!

*Kaarsenhouders van Pastielje zijn de beste!
En nu ook de goedkoopste!*

Vanouds uw adres voor stormlampen, waskaarsen,
aardewerk en glazen kandelaars. *Alle artikelen nu
tegen 10 pct. korting!* Pastielje al negenndertig jaar
een begrip v oor tovenaars, oorakels en anderen die
verlichting zoeken.