

# DE WILDE POST



---

Jaargang 6  
nummer 5

Anno Leta 4  
Pagina 1

---

## Verkiezingen te Woudenburg afgerond - Overtuigende zege voor Riekaard de Boer

Van onze verslaggever Ludolph van den Ameele

Met overmacht heeft de Woudenburgse boer Riekaard de verkiezingen voor het dinghoofdschap van de omgeving gewonnen. Het grootste gedeelte van de overige kandidaat-dinghoofden werd uitgesloten van stemming omdat zij geen vaste woon- of verblijfplaats hadden en zij niet konden garanderen voor langere tijd in Woudenburg te kunnen verblijven. Hierdoor vielen kandidaten als de paladijn Elric, de heer Lambic Al Dente, de heer Pulsar en de heer Bjørn Ägain helaas al bij voorbaat af. Winnaar Riekaard kreeg de bevolking op zijn hand door de overige kandidaten te prijzen, ze waren stuk voor stuk echte helden die veel voor de Wilde Landen betekenden volgens Riekaard, maar hiernaast wees hij de bewoners van de streek op hun rondreizende bestaan. “Als er zometeen goud wordt gevonden in Brino Anjak zit u gelijk maandenlang zonder dinghoofd”, hield hij de kiezers voor, een begrijpelijk argument. De bewoners van Woudenburg en omgeving lieten hun mening hierna duidelijk blijken; boer Riekaard verwierf ruim tachtig procent van de uitgebrachte stemmen.

Naar aanleiding van een wetswijziging vanuit de hoofdstad werden naast de verkiezing voor

dinghoofd onder de overige rassen gelijktijdig verkiezingen gehouden voor de functie van “adviseur inhumane zaken”. Orks, ogers, trollen, aardmannen, snuitbeestjes en hagedismensen mochten hun stem uitbrengen en deden dit masaal. De Oger-sjamaan Bort werd met een kleine meerderheid aangewezen als hun vertegenwoordiger en medebeslisser naast dinghoofd Riekaard.

Residente Idelette de Biënhof heeft Dinghoofd Riekaard en zijn adviseur hartelijk gefeliciteerd. In een toespraak tijdens het feestmaal na de verkiezingen benadrukte ze dat Riekaard het niet makkelijk zal krijgen, met de aanhoudende wandaden van de Zwarte Brigades, maar dat ze er goede hoop op heeft dat hij het tij zal doen keren. Zeker de hulp van de niet-menselijke groeperingen stelde ze zeer op prijs. Op de vraag of ogers nu ook burgerrechten hebben, antwoordde ze “Wij zijn allen trotse inwoners van de Wilde Landen, en we hebben allemaal kunnen stemmen op onze vertegenwoordigers.”

(Op onze opinie-pagina vindt u meer over dit onderwerp.)

## Loyaliteit Wilde Landen tanende, Keizerin Leta geschokt

Keizerin Leta heeft uit verscheidene bronnen vernomen dat de loyaliteit jegens haar persoon en het keizerrijk onder de inwoners van de Wilde Landen zienderogen afneemt. Geschokt door deze informatie heeft onze keizerin haar persoonlijke staf, waaronder bekende personen als senator/magister Zippolantis en opperbevelhebber der Keizerlijke legers Paladijn Rodwyn, onmiddellijk opdracht gegeven de kwestie nader te onderzoeken en voorstellen aan te dragen om de situatie ter plaatse te verbeteren. Bovenal wil de Keizerin haar dank voor de hulp in haar lastige vrijheidstrijd nadrukkelijk bevestigen.



## Inquisitie teruggefloten, status zonne-geloof nog onduidelijk

Onze correspondent te Elerion-stad heeft uit betrouwbare bronnen vernomen dat de Keizerlijke Inquisitie met onmiddellijke ingang is ontheven van het onderzoek ten aanzien van het in de Wilde Landen aangehangen “zonne-geloof”. Door wie en waarom deze stappen plotseling zijn ondernomen is onduidelijk, wel werd al snel bekend dat het geloof der Jaden Hemelkeizer niet te spreken was over deze wending, dewelke volgens hen “van hogerhand” zou zijn doorgevoerd. Voor zover bekend betekent deze maatregel dat er voorlopig geen stappen ondernomen zullen worden tegen aanhangers van het zogenaamde “zonne-geloof”. Een enkele bron in Elerion-stad spreekt zelfs van de “eerste stappen richting acceptatie”.



## Inquisiteur Wouter van Alkemade vermoord, Vader buiten zinnen!

Onlangs bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van aanstormend talent Wouter van Alkemade, inquisiteur der Jaden Hemelkeizer. Op zijn terugreis vanuit de hoofdstad der Wilde Landen Woudenburg, alwaar Wouter betrokken was bij enkele onderzoeken, werd zijn levenloze lichaam

aangetroffen op een smalle landweg in Chem door een lokale boer. Toegesnelde genezers konden helaas niets meer voor de arme jongen betekenen. Wouter's vader, de bekende, recentelijk gedegradeerde, inquisiteur Torres van Alkemade ontstak in woede na het vernemen van dit tragische nieuws, en schijnt momenteel bezig te zijn een kleine legermacht te verzamelen om de moordenaars op te sporen en te berechten.



## Vampier ontdekt in gevolg Residente Aanwezigen treden kordaat op!

Tot grote ontsteltenis van residente Idelette de Biënhof werd een lid van haar gevolg, scribente Madrilenne Bork, ontmaskerd als zijnde vampier. Met de hulp van de bekende vampierenjager Heer Heinrich van Micken en de aanwezigen, velen van hen veteranen uit de vrijheidstrijd tegen Ka-Rashied en diens aanhangers, werd de vampiere echter snel verslagen. Heer Van Micken is door Keizerin Leta persoonlijk benoemd tot “adviseur in ondode zaken”. Vooralsnog lijkt hij van plan zich tijdelijk in de Wilde Landen te vestigen in verband met “verdere onderzoeken”.



## Mysterieuze Weldoener verrast straatkinderen Elerion-stad

In een der minder bedeelde wijken van onze hoofdstad is volgens de geruchten in slechts één nacht tijd een compleet ingericht orkbaldveld verschenen. De wijkbewoners waren blij verrast toen zij het net opgeleverde veld bij het ochtendgloren aantreffen, naar verluidd werd er zelfs niemand gewekt door de razendsnelle werkzaamheden. De genereuze weldoener die het project moet hebben bekostigd blijft tot op heden onbekend, de straatkinderen spelen er niet minder om.

### INGEZONDEN MEDEDELING

*Geld nodig? Snel, lage rente, geen  
vervelende vragen:*

**A. Kevelaar, pandjesbaas.**

*Onderdeel van “handelshuis Kevelaar & Zonen”*

## Kort nieuws uit de hoofdstad

- \* Vlagofficier Ferdinand Destrebber is bevorderd tot opleidings-instructeur der Keizerlijke Vloot, afdeling Haribdische Eilanden.
- \* Herberg "De Herrezen Beer" heeft op last van de Raad voor de Hoge Adel de afbeelding op haar uithangbord moeten wijzigen.
- \* De bewaking rond de persoonlijke vertrekken van Keizerin Leta is zonder opgaaf van reden verdubbeld. Boze tongen spreken van een ter nauwernood verijdelde aanslag op het leven van de Keizerin.
- \* De jaarlijkse subsidie voor het gilde der zakkenwassers blijft na stemming in de senaat gehandhaafd.
- \* Door een wetwijziging is het nu ook mogelijk dat ingezetenen (niet-burgers) personen mogen kiezen als adviseur voor het gezag. In de Wilde Landen is gebruikt gemaakt van deze regeling, maar ook de horigen in Ençique en de niet-menselijke rassen in Pelinor naar aanleiding van deze nieuwe wet eisen te stellen.
- \* Jonker Ernst van Stafelen, ridder in de orde van de rode roos, verzamelt zijn troepen om zich in de residentie der Wilde Landen Woudenburg te vervoegen. Zijn orde-broeder Carolius Hendaart kwam eerder dit jaar om bij de verdediging van de residentie.
- \* Na enkele korte onderbrekingen slaagde senator Zippolantis er in de orde in de senaat te herstellen na een niet nader vernoemde "verhitte discussie". Wellicht is een deel van de senaat ontevreden over de politieke weg die Keizerin Leta lijkt te zijn ingeslagen.
- \* Het gerucht gaat dat het Tovenaarzeiland alle teleportatiespreuken, behalve de kleinste, wil verbieden. Ook research naar deze spreuken schijnt te worden gedisciplineerd. Ingewijden noemen het gruwelijke overlijden van diverse experimentators als de reden.

### INGEZONDEN MEDEDELING

*Christine le Duc presenteert met trots haar nieuwe lijn in alchemie, met onder meer:*

- ✧ *Dr. Fiebe Glass Speciale Kern  
(met prettige aardbeiensmaak)*
- ✧ *Madame la Texx Vloeibare Emulsie  
voor uw Tweede Huid*
- ✧ *Prof. S.L. Cohen's nieuwe wapenolie  
"Sensueel en glibberglad"*

*Catalogus op aanvraag, in bruine envelop.*

## NIEUWS UIT DE WILDE LANDEN Zwarte Brigade op de vlucht voor snuutbeesten

St. Walrick- Rondtrekkende groepen rovers, bekend onder de naam Zwarte Brigade, maakten zich op voor een aanval op St. Walrick. Hulp kwam uit een onverwachte hoek namelijk van de plaatselijk snuitbeesten. Deze vrolijke en niet als agressieve bekend staande wezens kwamen ongewoon fel uit de hoek met hun 'okselaanval'. De stank die hierbij verspreid werd was zo sterk dat vrijwel de hele Zwarte Brigade op de vlucht sloeg. Enkel vielen flauw en konden door de wachters van de baron met pijlen onschadelijk gemaakt worden. Bij de okselaanval wordt middels een geheime methode een stank geproduceerd. Alle snuitbeesten dragen daaraan bij, maar slechts één snuitbeest krijgt het middel aangebracht. Bij het optillen van de armen verspreidt de geur zich. Timing en windrichting zijn erg belangrijk bij het gebruik van deze tactiek. "Ik kwam het tegen in een oud document en ik dacht, laten we het eens uitproberen", aldus Oma Snuutbeest.



## Zeldzame pluïesplant bloeit

Dit jaar bloeide voor het eerst in veertig jaar weer de pluïesplant. In het noorden van de Wilde Landen zijn enkele bloeiende exemplaren waargenomen door kruidenskundige Tessa. "Het is een prachtige plant met kleine pluïzige bloempjes van ongeveer een halve duim groot. Er schijnt ook een zwarte variant te bestaan, maar ik heb alleen de witte bloemen gezien. Het is zeker dat deze bloemen geneeskrachtige en mogelijk ook magische eigenschappen heeft. Maar doordat deze plant zo zeldzaam is en hooguit eens in de veertig jaar bloeit, vordert het onderzoek maar langzaam. Het is geweldig spannend om nu hier de bloei van deze plant te zien en mee te maken!" De onderzoekster gaat dagelijks langs de haar bekende exemplaren om de bloei te bestuderen en de afgevalen bloemblaadjes en zaden te verzamelen.



## Gruwelsoep in Woudenburg

Een gast van een culinair etablissement te Woudenburg heeft een vinger in de soep gevonden. De Dame die de lugubere vondst had gedaan is prompt flauwgevallen. De ongelukkige vindster verklaarde later: 'Ik verklaarde juist de tegenover de kok dat ik nog nimmer zo'n lekker soep had

gehad toen ik bijkans het stuk wijsorgaan op mijn lepel kreeg. Zoiets houdt je toch niet voor mogelijk.'

De stadswacht die al snel ter plekke was omdat ze zich toevallig net lieten vollopen aan de bar wisten het raadsel snel op te lossen. Gelukkig was er geen moord gepleegd maar was het de Hans de zombiekok die het ledemaat verloren was. Hij was reuze blij dat de vinger bij hem werd terugbezorgd, hij had zijn vinger nog niet gemist. Hans: 'Het is ook niet eenvoudig als Zombie om al je ledematen bij elkaar te houden. Ik moet hem verloren zijn bij het proeven. Na de ongewenste intimiteiten van ene Necro Fampoen van laatst zat de vinger inderdaad niet meer zo stevig aan mijn hand. Gelukkig heb ik hem nu weer en naald en draad doen wonderen kan ik u verzekeren.'



## Dokter dood door verbandlinnen

Zijn dokterseed getrouw wilde de dokter uit het Bospitaal (een rondreizend hospitaal, red.) nabij Woudenberg enige slachtoffers van een ontsnapte mummie helpen. Hij greep naar het eerste verbandlinnen dat voorbijkwam maar had er niet op gerekend dat het verbandlinnen ook terug zou slaan. De dokter is jammerlijk aan zijn verwondingen overleden. (LAD)

### UITGAANSTIP

Tijdens de midwinterviering in Woudenburg zullen de aanwezige Haribdianen hun doden plechtig de laatste eer bewijzen door middel van een feestelijke lijkverbranding.

Dit is een schouwspel dat u niet wilt missen! De faam van een Haribdiaanse uitvaart begint zich snel te verspreiden door de Wilde Landen.

De voorbereidingen voor deze ceremonie zullen in totaal drie maanden in beslag nemen. De brandstapel zal uiteindelijk 15 meter in het vierkant zijn, en enkele meters hoog. De fijngevoeligen onder u kunnen gerust zijn: gelukkig voorkomen deze afmetingen de verspreiding van akelige luchtjes.

Plaatselijke druïden zijn gewonnen voor het idee doordat de plechtigheid gecombineerd wordt met de traditionele vreugdevuren rond midwinter.

## OPINIE

*Wij wijden ons in deze rubriek geheel aan de dinghoofdverkiezingen te Woudenburg. De populaire Riekaard de Boer is gekozen voor de vacante positie van dinghoofd. Er waren ongewoon veel kandidaten voor deze functie, wat tot een hevige verkiezingsstrijd leidde. Enkele betrokken burgers hebben de Wilde Post geschreven met hun mening.*

### Mevrouw T. de L. te W.:

Door zijn tegenstanders werd Riekaard de Boer afgeschilderd als een incompetent boer die in ontklede staat in de keuken van de plaatselijke herberg gesignaleerd zou zijn. Waardig weigerde Riekaard op deze belachelijke beschuldigingen in te gaan. De bevolking van Woudenburg liet zich geen zand in de ogen strooien en we kozen voor onze enige plaatselijke kandidaat. De meeste kandidaten waren toevallige passanten en rondtrekkende lieden. Maar Riekaard is gewoon een held! Hij heeft alle weerwolven hier in de omgeving verslagen!

Riekaard is onder tragische omstandigheden twee maal weduwnaar geworden en heeft uit zijn eerste huwelijk een zoontje. Zijn tweede huwelijk was met Lieve Lisa, de plaatselijke koppelaarster (vooral bekend door haar deskundige adviezen in onze krant – red.). Hij geeft vast net zulke goede adviezen als zijn vrouw deed.

### Dhr. H. te W.:

Het is een grof schandaal dat een nietsnut type als Riekaard de verkiezingen gewonnen heeft. De man doet niks anders dan achter de vrouwen aanzitten en hun het hoofd op hol brengen met zijn praatjes! Hij heeft de verkiezingen dan ook alleen maar gewonnen omdat hij z'n blote gat heeft laten zien aan elke vrouw die belangstelling heeft. En ik heb niks tegen vrouwen, sommige van mijn beste vrienden zijn vrouwen, maar iedereen weet dat ze niet met hun hoofd maar met hun onderbuik nadenken. Het feit dat Riekaard zelf in de stadswacht zit, verklaart waarom er geen onderzoek is ingesteld naar de manier waarop hij stemmen heeft geworven. Hij heeft duidelijk misbruik gemaakt van de zwakke plekken van het zwakke geslacht. En Residente Idelette is al net zo gevoelig voor deze charmeur!

## **Bruikbare voorspellingen**

*Omdat onze sterrenwichelaar het te druk had met het verlenen van assistentie aan machthebbers en begrafenisondernemers, hebben wij deze keer een iets ander soort voorspellingen. Onderzoek aan de Universiteit van Coda Draconis, in de Twaalf Provinciën, heeft bijzonder informatieve resultaten opgeleverd. Hieruit mag maar weer eens blijken dat wetenschappers niet wereldvreemd hoeven te zijn, en dat wetenschappelijke vorsingen tot praktische resultaten kunnen leiden.*

### **Eetgewoonten man verraadt type minnaar**

door Marjolina Vandergaag

Coda Draconis - Mannen die het lekkerste eten op hun bord tot het laatst bewaren, denken in bed vooral aan zichzelf. Minnaars die hun aardappels en groente volledig door elkaar prakken, zijn saai tussen de lakens. Degenen die een kuiltje maken voor de jus of de saus zijn daarentegen zeer gevoelig en creatief.

Dat stelt zielenvorser prof. Alfred Gebert. Vrouwen die willen weten wat voor vlees ze in de kuip hebben, kunnen volgens hem tijdens een eerste afspraakje het beste gaan dineren in een herberg. Door hun mogelijk toekomstige partner van het voorgerecht tot het dessert nauwlettend gade te slaan, kunnen zij namelijk nagaan hoe hij zich in bed en in de rest van de relatie zal gedragen. Volgens Gebert bestaan er zes verschillende type mannen: nummer een bewaart het lekkerste voor het laatst, nummer twee maakt een kuiltje, nummer drie gooit royaal zout en peper over zijn eten, nummer vier eet werkelijk alles op (ook hetgeen zijn partner laat staan), nummer vijf prakt alles door elkaar en nummer zes verdeelt het eten in kleine hapjes.

Vooraf voor type nummer een en vijf waarschuwt de professor van de hogeschool in de Twaalf Provinciën de vrouwen. Deze mannen zijn in bed geen ideale partners: de ene groep is egoïstisch, de andere verre van creatief.

De kuiltjesgravers en restjeseters zijn de betere minnaars. De eerstgenoemde groep is volgens Gebert zeer gevoelig en creatief in bed. Daarnaast kan van deze mannen worden verwacht dat ze regelmatig met verrassingen als boeketten of geschenken op de proppen komen.

Degenen die het niet kunnen aanzien dat er voedsel wordt weggegooid, zijn in een relatie zeer trouw en afhankelijk. Wat seks betreft zijn deze mannen onverzadigbaar.



KWADE TONGEN

### **Druide bij de "kraag" gevat**

Gehoord in de Lachende Eenhoorn:

Gezien het feit dat helende magie in de omgeving van Woudenberg dienst weigerde, trokken diverse groepen avonturiers in de richting van de zogenaamde "magische plek". De weg naar deze plek is echter vol hindernissen. Het eerste deel van de weg voert door het zompige moeras. Het schijnt dat vele avonturiers hier hun schoenen achter moesten laten. De volgende hindernis bestaat uit een vervaarlijk hek met een onmogelijk slot. Om verder te komen dient dit hek te worden beklommen. Het laatste deel van de weg voert langs een onbegaanbaar bospad. Diverse omgevallen bomen en laaghangende takken belemmeren de vlotte doorgang. En er schijnen zelfs gevaarlijke spinnen te zijn gesignaleerd!

De meeste avonturiers zijn echter gekleed voor een taak als deze waardoor de tocht slechts als lastig en niet als onmogelijk moet worden beschouwd. Zo niet de ons bekende Druide Humus. Het moeras en het bospad bleken geen hindernis te zijn voor deze ervaren Druide. Het hek daarentegen zorgde voor de problemen. Tot twee keer toe werd broeder Humus gegrepen door de klauwen van het hek. Hierbij werd geen enkel deel van zijn gewaad ontzien. En het is maar goed voor de aanwezige dame, dat broeder Humus een ongeschonden tabbert droeg. Een aanwezige boer heeft dit enigzins amusante tafereel gadegeslagen en later op de avond er verslag van gedaan in de Lachende Eenhoorn. Na de nuttiging van enkele pinten kreeg het hek vanzelf de naam "Humusvanger".

### **Roerige tijden voor Von Trox huurlingengilde**

Het lijkt erop dat het Von Trox huurlingengilde moeilijke tijden meemaakt. Tijdens de afgelopen jaarmarkt in Woudenberg was het merendeel van de leden er aanwezig, ongetwijfeld in de hoop werk en nieuwe leden te werven. In dat tweede is men geslaagd, maar een flink aantal van de leden is tijdens de ongeregelheden aldaar gesneuveld. Ook ging het gerucht dat een huurling omgebracht is naar aanleiding van een interne machtsstrijd. Verder is er een andere groep huurlingen gesignaleerd, de zogenoemde "Vijfde Compagnie", die overigens ook een aantal leden heeft zien sneuvelen.

Von Trox zelf, was niet aanwezig. Hij wil niet aangeven waar hij zich dan wel bevond, en spreekt slechts over "dringende bezigheden elders".

Overigens liep er wel een individu rond wat zich voorstelde als "Von Trox", wat geruchten over interne machtsstrijd versterkt. Het kan echter ook het gevolg zijn van het feit dat de term "Von Trox" in de Wilde Landen synoniem is geworden met "huurling" – wat iets zegt over de faam die het gilde geniet. Maar het lijkt erop dat het gilde zonder de bezielende leiding van zijn oprichter zich als de spreekwoordelijke kip zonder kop gedraagt...

INGEZONDEN MEDEDELING

**Vol vreugd doen wij konde van  
de geboorte van onze dochter**

## **Abita**

**Wij vragen de Generaal en de Jaden Hemelkeizer  
Haar moed en standvastigheid te schenken**

**Lotov Trobbel - Benhal Mabelis**

Voorlopig bezoekadres:  
Tovenaarseiland  
Hal der Runemeesters-zuidtoren

Phresie, je makkers van lichtung 49 van de afdeling Bijn AA van de Armee van Aa wensen jullie heel veel geluk met jullie huwelijk. De traditionele weddenschappen over de datum van jullie eerste kind zijn afgesloten bij aalmoezenier Anselmus. We rekenen op jullie.

Van onze mode-verslaggeefster:  
Dames, een kleine tip die uw leven aanmerkelijk kan verlengen. Mocht u zich in de buurt van avonturiers bevinden, dan kan ik u stellig afraden om een rode puntmuts te dragen. Deze hoofddeksels schijnen namelijk onweerstaanbaar te zijn voor vuurballen.

KUNST

De tempelwachter:  
Hij staat niet voor de tempel,  
Hij staat erachter.

(Onbekende haiku-dichter)

OVERLIJDENSBERICHTEN

Mijn pen staat op papier,  
Ik schrijf mijn gedachte tesamen;  
Maar mijn hart is bedroefd.  
In Woudenberg trof ons gilde,  
Daar kwamen wij tesamen;  
Maar de magiers zijn bedroefd.  
De slag geslagen, de overwinning behaald,  
Meteen pakte zich wolken samen;  
Zelfs de goden zijn bedroefd.  
Van ons zijn heengegaan,  
Allen dapper gestorven in de strijd:

Korporaal Magier  
Thanandar Reelselink

Magier Tai Quilla

We gedenken ook een gast in Umbria:

Magister Mustaffa Mallik Karnal Inal  
Ibrahim Sharns ad Dualle ibn Mahmud



Zij gingen hun fortuin zoeken, maar vonden de  
dood. Tijdens hun leven verheugden zij ons hart,  
met liefde nemen wij afscheid, vertrouwend dat zij  
rusten in de handen van de goden.

In memoriam onze geliefde zoons en broers

Murat  
Rashid ibn Azis ibn Farouk ibn Assad

Azis & Aicha,  
Jemima, Farouk jr., Enver, Fatima, Mubeccel,  
Hatiche, Eminé, Sinan

Toko Oh

Fujisawa Shuko

Kosube  
("Pikachu")



Op de velden van Woudenberg is op  
flitsende wijze teruggekeerd in de  
Kringloop:

*Fjäll Råven,  
bijgenaamd Grom.*

Wij zullen zijn boeiende conversaties  
missen.

Namens de kerk van de natuur,  
Pulsar.

SPECIALE ANNOUNCES

*Kaarsenhouders van Pastielje zijn de beste!  
Èn nu ook de goedkoopste!*

**Vanouds uw adres voor stormlampen,  
waskaarsen, aardewerk en glazen kandelabers.  
Alle artikelen nu tegen 10 pct. korting! Pastielje  
al negenndertig jaar een begrip v oor tovenaars,  
oorakels en anderen die verlichting zoeken.**

Verhalen!

Binnenkort in de Wilde Landen: verhalenvertelster  
Annesta van Klaveren. Voor het opleuken van  
vergaderingen, huwelijken, personeels- en  
familiefeesten!  
Voor elke gelegenheid een toepasselijk verhaal.

## Het Keizerrijk eert haar helden

Bij de verdediging van Woudenberg, en de daarin aanwezige burgers, zijn in de strijd tegen de roversbende die zich de "Zwarte Brigade" noemt, en bij het opheffen van de vloek van de mummie Maccovius de volgende helden gevallen:

Dugan O'Connel

Fujisawa Shuko

Gimborin Trucion

Gorgue von Trox

Grimilde Petronella Adriana Neeltje van 't Hogerehuis

Henricus de Leeuw, Ridder in de orde van de Rode Roos

Henrique d'Alban

Hirene

Kosube

Lidwina

Morgue von Trox

Rashid ibn Azis ibn Faroek ibn Assad

Rowan S. Blackthorne

Schnitfink von Trijffel

Toko Oh

En eventuele anderen wier naam niet aan de archivaris is gemeld

Namens het Keizerrijk Elerion, namens de Keizerin, namens de kerk van de Jaden Hemelkeizer, namens de kerk van de Generaal, namens de inwoners van de Wilde Landen, namens de dankbare bewoners en bezoekers van Woudenburg:

Idelette de Biënhof.