

# DE WILDE POST



Jaargang 6  
nummer 2

EXTRA EDITIE

Anno Leta 4  
Pagina 1

## Brino Anjak ontploft !!

Van onze verslaggever, Brada Truil.

Heden bereiken ons uit de wilde landen verschrikkelijke berichten over het heuvelachtige gebied bij Brino Anjak. Waar eens een heuvel binnen een bosrijke omgeving heeft gestaan zou nu niets meer resten dan een kaal en bar gebied, zonder enig teken van leven. Uw verslaggever heeft zich begrijpelijkerwijs niet binnen het gebied gewaagd, maar de verhalen vertonen vele overeenkomsten.

Velen spreken over een helle flits midden in de nacht, gepaard met een onnatuurlijke harde knal. Van een verwarring met een onweder wilde niemand horen!! Bij het ochtendgloren bleek het gebied op en rond de orkenheuvel volledig ontdaan te zijn van zijn begroeiing. Het moet waarlijk een grote explosie geweest zijn.

Al eerder berichtten wij u over de onrust in het gebied: het zou er wemelen van de demonen. Bandieten zouden van de daarop volgende uittocht van de bevolking misbruik hebben gemaakt door vele woningen te plunderen en de vluchtelingen te overvallen. Er zijn vele slachtoffers gevallen.

Een groep avonturiers die eerder zo'n belangrijke rol speelde in de gebeurtenissen in dit gebied was in velden noch wegen te bereiken. Wisten zij wat er komen zou? De vermoedens hierover worden versterkt omdat de getuigenverklaringen nu ook weer spreken over magiërs, voorheen een zeldzame verschijning. Hun spreuken en magie zouden volgens uw reporter wel eens de grondslag van alle problemen kunnen zijn.

## Wist u dat?

Iedereen kent Mithras, de schone Gildemeesteres der Bezweerders. Zij wordt begeert door menig tovenaars en naar verluidd dingen ook reeds enkele avonturiers naar haar hand. Enige ijdelheid is de vrouwe dan ook niet vreemd. Zij besteedt veel aandacht aan haar uiterlijk en heeft altijd een wel spiegel bij de hand. Ondanks alle aandacht blijft vrouwe Mithras echter onaanraakbaar en haar blik heeft al menig snel kloppend mannehart doen verstenen. Althans, tot nu toe. Wie schetste mijn verbazing toen ik vrouwe Mithras aantrof bij het uithangen van de fris gewassen onderkleding van Alchemist Gremorph. Is de sleutel tot het hart van de vrouwe dan eindelijk gevonden? Heeft zij deze ietwat onfrisse alchemist in haar armen genomen? De omwonenden van de alchemistentoren antwoorden bevestigend. Het stel leeft al een half jaar samen en afgaande op de geluiden die uit de toren komen gaat het er wild aan toe. Toen ik Vrouwe Mithras vroeg of zij het blijde nieuws wilde bevestigen, ontkende zij op beleefde wijze en zei "dat het slechts voor de wetenschap was". Tja, de chemie tussen man en vrouw werkt op een vreemde wijze.

Over wetenschappelijk onderzoek gesproken, wist u dat de vermaarde spoorzoeker en wetenschaper Convivax na een diepgaand onderzoek op de vlucht is geslagen. Convivax, alom geroemd om zijn onkreukbaarheid, deed iedereen die hem kende versteld staan. Naar het schijnt kon hij zich tijdens de uitvoering van een druidisch ritueel niet meer te beheersen en is met de welbekende koppelaarster Lieve Lisa in het struikgewas gedoken.

Deze uitbundigheid werd door de aanwezigen met groot plezier gade geslagen en werkte sterk verhogend op de feestvreugde. Na enige tijd kwam Convivax met het schaamrood op zijn kaken weer te voorschijn en maakte zich uit de voeten. Bij navraag aan ons aller Lieve Lisa bleek dat Convivax sindsdien niet meer bij haar geweest is. Tot groot verdriet van Lisa, is het haar gelukt wat nog geen monster voor elkaar heeft gekregen: Convivax is gaan lopen.

Overigens was de taillewijdte van Lieve Lisa op het moment dat wij haar hierover spraken sterk toegenomen...

Volgende keer meer van uw gespitste oor,

Gorgel in't Groen.

Waarde lezer,

Het is ons – de redactie van de Wilde Post – ter ore gekomen dat ons laatste hoofdartikel, met daarin een aantal citaten die naar verluidt uit een rapport van Runemeester Zyvanty afkomstig zijn, enige beroering heeft gewekt onder de tovenaars alhier. De redactie wil nog eens benadrukken dat het haar te doen is om nieuwsgaring, en dat zij geen partij kiest in geschillen. Het informeren van de bevolking van de Wilde Landen is onze eerste prioriteit.

Wat wij zeker echter niet willen is de schijn wekken dat wij slechts uit zijn op sensatie en karaktermoord. Daarom willen wij benadrukken dat we afschriften van dit artikel hebben opgestuurd naar onder andere Magister Zippolantis, een van de illustere voortbrengselen van de Wilde Landen en ondertussen hofmagiër van Leta, naar de heer Zyvanty zelf en naar het Tovenaarseiland. Alle betrokkenen vroegen wij om een officiële reactie, maar de afstanden in ons Rijk zijn nu eenmaal groot, en de officianten drukbezet. Wij twijfelen er niet aan of u hoort hier nog meer over. Onderwijl blijven wij bezig u te voorzien van alle nieuws waar wij de hand op kunnen leggen, zoals ook weer blijkt uit deze speciale extra editie.

Redactie Wilde Post.

### INGEZONDEN MEDEDELING

De natuur heeft er een nieuw gezicht bij!  
Om 8 minuten na het middaguur op de 21e van de sprokkelmaand is onder deskundige leiding van Artemisia, geboren te Woudenberg:

### Spruit

Zoon van Eclipse en Pulsar.

Moeder en Zoon maken het goed, de vader is nog enigzins beduust, maar dolgelukkig.