

DE WILDE POST



Jaargang 5
nummer 2

Anno Leta 3
Pagina 1

Troepen Leta vernietigen Demon B. - waarschijnlijk, zegt deskundige

Van onze correspondent in Brino Anjak

Het is bij onze lezers wellicht bekend dat de Wilde Landen al een tijdlang geteisterd worden door de aanwezigheid van een vuurspuwend wezen, de demon B. (Noot van de redactie: het is ons ter ore gekomen dat het niet verstandig is de naam van een demon uit te spreken, daar hij misschien zou kunnen luisteren. Bovendien is kennis van een dergelijk naam gevaarlijk. Wij hebben er dus voor gekozen geen verdere details te vermelden.)

Tijdens een groot ritueel, dat naar verluid uitgevoerd door de aanhangers van alle geloven, is zijn zegel vernietigd en is hij in rook opgegaan. Het een en ander ging met grote moeite, zeggen getuigen, omdat B. allerlei aanhangers had opgetrommeld, waaronder een woeste kannibalenstam die ook elders zijn sporen had achtergelaten. De aanwezigen werden zich echter geducht en wisten - zij het met enige moeite - de priesters die het ritueel uitvoerden te beschermen.

Demonoloog Justus Deodatus spreekt echter zijn twijfel uit over het volledige welslagen van het ritueel. Hij wijst erop dat het zegel van B., dat gebruikt werd in

het ritueel, mogelijk vervaardigd was van een inferieure kwaliteit goud en al voor het einde van het ritueel in twee stukken brak. Hij vreest dat B., hoewel verdreven, wellicht niet vernietigd is.

Verder schijnen er in Brino Anjak, waar dit alles gebeurde, vreemde gebeurtenissen plaats te vinden. Deskundigen hebben toegezegd een onderzoek in te zullen stellen. Over enige maanden hopen wij u meer informatie hierover te kunnen geven.

Verdachte sterfgevallen - MOORD??

Van onze correspondent in Brino Anjak

De laatste maanden doen zich steeds meer merkwaardige sterfgevallen - niet in strijd of duel, zonder getuigen - voor. Er gaan geruchten. Een anoniem lid van de kerk van de Hemelkeizer heeft toegezegd van de geruchten op de hoogte te zijn en de zaak grondig te willen onderzoeken.

Ook de heer Arnon d'Uque heeft, bij monde van zijn zegsman, belangstelling getoond.

De redactie ontving het volgende schrijven, met het verzoek het in zijn geheel en onveranderd op te nemen, wat wij bij dezen doen.

Open brief aan Leta

Umbrië, lentemaand 1872.

Vrouwe,

Het is alweer bijna drie jaar geleden dat wij, als Dinghoofden van Umbrië, in het keizerrijk ook wel de Wilde Landen genoemd, u tot Kernoen verkozen. Gezien het feit dat u tegenstand bood aan de pogingen tot overheersing van ons van oudsher vrije en zelfstandige gebied was dit een logische keuze. Wij, de ondertekenaars van deze brief, hebben destijds allen uw kandidaatschap gesteund.

Sta ons toe dat wij in het nog even samenvatten wat de taken van een Kernoen zijn. Onder normale omstandigheden heeft Umbrië geen Kernoen; de verschillende dingen functioneren zelfstandig, landelijke kwesties worden in vergaderingen van de Dinghoofden besloten. Een Dinghoofd wordt door de inwoners van zijn of haar Ding aangewezen. In kritieke omstandigheden waar snel besluiten genomen moeten worden, zoals in geval van oorlog, kan de vergadering van Dinghoofden besluiten een persoon uit hun midden aan te wijzen als Kernoen. Deze Kernoen krijgt van de Dinghoofden de bevoegdheid om namens hen te spreken.

Hiermee komen wij direct aan de kern van deze brief: wij vinden dat u uw taken als Kernoen verwaarloost. Het laatste jaar bent u vooral bezig met reizen door het keizerrijk en het verzamelen van steun voor uw aanspraken op de troon. Hoe begrijpelijk dit ook is, het resultaat is dat u weinig heeft gedaan voor Umbrië. Gelukkig bleken onze inwoners zich ook zonder dit goed te kunnen weren. Omdat er bovendien geen sprake meer is van een noodsituatie, zijn we tot de conclusie gekomen dat de functie van Kernoen niet meer vervuld hoeft te worden.

Daarom willen wij u bij dezen, onder dankzegging, ontheffen van dit ambt. U behoudt natuurlijk de aan u door het volk toegekende titel van Dinghoofd van Woudenburg.

Hoogachtend,

namens de verzamelde dinghoofden:

Navarth "de Schele", dinghoofd van Kwadendamme

Didram Rummel, dinghoofd van Steenwolde

Fenda Aluszdochter, dinghoofd van Mawels

KUNST

In de rubriek 'KUNST' proberen wij de lezer enigszins regelmatig te confronteren met cultuurgoed. Deze keer is de mondelinge traditie aan de beurt, met een verhaal zoals wij dat optekenden uit de mond van de verhalenvertelster Sientje van Lamsweerde.

De legende van Sunos en Irix

Dit verhaal speelt heel lang geleden, toen de goden nog wel eens rondreisden over de wereld. De god Elo, een strijdlustig type, kwam in die tijd graag onder de mensen, want hij had een zwak voor menselijke vrouwen. En dan bleef het niet bij bewondering van een afstandje, Elo ging flink tekeer.

Van het ene komt het andere, en het resultaat was dat na een tijdje twee menselijke vrouwen ieder een kind van hem hadden. De ene vrouw had een zoontje, dat ze Sunos noemde. De andere had een dochtertje, Irix.

De andere goden vonden dit maar niks; af en toe een bastaardje ging nog wel, maar twee binnen een jaar tijd zagen ze niet zitten. Maat, de meest wiskundig aangelegde van de goden, had al uitgerekend dat met dat tempo de mensheid binnen de kortste keren uit half- en kwartgoden zou bestaan - in elk geval op een termijn die voor goden erg kort leek. Ook waren ze bang dat de mensheid in zo'n geval partij zouden kiezen voor hun voorouder Elo, waardoor die er flink in macht op vooruit zou gaan.

Er werd dus een hartig woordje met Elo gesproken, en hij beloofde voortaan wat meer op te zullen passen. Nou loste dat het probleem van de al geboren kindertjes niet op, maar de godin Solus beloofde om een oogje in het zeil te houden. Het was algemeen bekend dat Solus betrouwbaar was. Bovendien lag ze geregeld overhoop met Elo, waardoor de anderen niet bang waren dat ze met hem zou samenzweren. Dus dat vond iedereen prima - behalve Elo, maar die moest zich een tijdje koest houden want die was even wat minder populair.

Zo gebeurde het dat Sunos en Irix ongestoord opgroeiden. Het waren mooie kinderen, met lang donker haar, wat ze allebei lieten groeien, ook al was dat toen niet in de mode. Er waren toen nog wat minder mensen, en ze woonden wat meer bij elkaar in de buurt. In die tijd vond men jongens van veertien en meisjes van dertien volwassen, en dat werd gevierd met grote festivals waar alle

volwassenen heen gingen. Toen Sunos en Irix naar hun feest gingen, liepen ze elkaar dan ook prompt tegen het lijf.

Ze vielen allebei ontzettend op, zo met hun lange, steile zwarte haar. Bovendien hadden ze nog meer gemeenschappelijk: ze hielden allebei van worstelen, en van spelletjes. Geen wonder dus dat ze prompt bevriend raakten, en vanaf dat moment onafscheidelijk waren.

Solus zag dit allemaal zo aan en begon zich een beetje zorgen te maken. Toen ze de indruk kreeg dat ze een beetje verliefd op elkaar werden, schakelde ze Eloa, de godin van de liefde, in. De twee waren tenslotte halfbroer en -zus!

Eloa zag er niet zo'n probleem in, en beloofde te helpen. Ze stuurde dus allemaal grote, brede krijgers op Irix af, om haar aandacht af te leiden.

Irix was wel even geïnteresseerd, maar ze merkte al gauw dat ze allemaal veel saaier waren dan Sunos: dommer, of volledig overtuigd van hun uniekheid, of ze waren alleen met zichzelf bezig, of ze wilden de baas spelen. Dat werkte dus niet.

Eloa probeerde het dus langs de andere kant, en stuurde beeldschone dames - en zelfs een keer een jongen - op Sunos af. Ook die vielen niet in de smaak. Toen Sunos op een nacht wakker werd omdat een meisje hem aan het uitkleden was, had hij er genoeg van. Hij en Irix besloten om een grote reis te gaan maken, ver weg van iedereen die hen lastig viel.

Dat was Eloa's bedoeling niet, dus stuurde ze een draak - een van de lagere ambtenaren - op het stel af. Het beest zou Irix moeten ontvoeren. Met wat moeite lukte dat ook, al raakte de draak nogal beschadigd, want Irix bleek een geduchte tegenstandster te zijn. Irix werd opgesloten in een ijspaleis, ver van de door mensen bewoonde gebieden. Zij probeerde diverse ontsnappingspogingen, waarvan er ook een paar lukten, maar omdat het kasteel zo afgelegen lag kon de draak haar steeds terughalen. Irix en de draak kregen zo wel respect voor elkaar, en raakten op den duur zelfs voorzichtig bevriend.

In de tussentijd zat Sunos natuurlijk ook niet stil, dus uiteindelijk kwam hij erachter waar Irix gevangen zat. Ondertussen had hij drieëntwintig medestanders verzameld, en met zijn allen trokken ze daarheen om haar te bevrijden.

Over de tocht daarheen, en over het gevecht met de draak, zou al een heel verhaal te vertellen zijn, maar uiteindelijk slaagden ze erin de draak te verslaan. Hierbij werden ze geholpen door Irix, die hen met behulp van een spiegelkje lichtsignalen gaf

in een zelfbedachte code. Toen Sunos de draak de genadeslag wilde geven, hield Irix hem tegen en liet de draak hen trouw beloven.

Het gevolg van dit alles was dat Sunos en Irix een heleboel geleerd hadden, nog blijer met elkaar waren en dat ze een machtige medestander hadden. Eloa was ten einde raad en besloot Elo in te lichten. Deze moest hartelijk lachen, en zei dat ze haar vak niet verstond. Ze had moeten zorgen dat Sunos en Irix elkaar saai zouden gaan vinden.

Ze besloten samen dat dit het beste zou kunnen door Irix flink ziek te maken - zij had gevangen gezeten, terwijl Sunos in de jaren dat hij had rondgetrokken taai en sterk was geworden. Zo gezegd, zo gedaan.

Wat ze even over het hoofd hadden gezien, was dat Sunos en zijn vrienden onderweg aardig wat ziekten gehad hadden. Sunos verpleegde Irix, en met behulp van kruiden was ze er binnen een paar weken weer bovenop. (De kennis welke kruiden ze gebruikten is ondertussen helaas verloren gegaan). Solus had het zo eens aangezien, en besloot dat het idee van Elo goed was, maar verkeerd uitgevoerd. Het zou prima werken als Sunos en Irix elkaar zouden gaan minachten. Geheel naar haar aard vond ze dat mensen het verachtelijkst zijn wanneer ze dronken zijn... Je merkt al dat ze wat wereldvreemd was, soms. Om kort en goed te gaan: het hele gezelschap werd zo zat als wat, iedereen liet de remmen gaan, en die nacht belandden Sunos en Irix samen in bed. Eindelijk, zou ik willen zeggen. De volgende ochtend werden ze wakker, en besloten ze dat dit ze wel beviel. Ze besloten wel dat ze nooit meer zouden drinken, maar daar hielden ze zich uiteindelijk niet aan - hoe dat kwam is geen legendarisch verhaal, dat kunnen jullie elke dag zien gebeuren.

Maar goed, jullie begrijpen dat de goden nu echt met hun handen in het haar zaten. Ten einde raad besloten ze open kaart te spelen, want ze vonden het zonde om ze na al die ontberingen dood te maken. Eloa nam een mensengedaante aan, en zocht ze op. Zij vertelde hen dat ze zo op elkaar leken omdat ze familie waren, dezelfde vader hadden zelfs. Sunos en Irix vertrouwden haar niet helemaal - ze wilden het ook liever niet geloven, tenslotte - en vroegen net zolang door totdat Eloa haar identiteit moest onthullen. Met een paar levensechte visioenen van de ontmoetingen tussen hun moeders en hun vader wist zij ze te overtuigen. Alleen, Sunos en Irix waren nu zo ontzettend verliefd op elkaar dat ze van geen wijken wilden weten. Als je zo verliefd bent, denk je dat je de hele

wereld aankunt, en dat iedereen die last van je heeft maar voor je opzij moet gaan. Ze hadden nu al zoveel meegemaakt, ze verdienden ook wel wat huiselijk geluk! En was hun vader niet een god? Zou die er dan niet voor kunnen zorgen dat ze bij elkaar konden blijven? Waar bemoeiden die goden zich eigenlijk mee?

Eloa, die tenslotte de godin van de liefde was, was niet ongevoelig voor hun argumenten; en ze smolt helemaal weg bij het zien van hun prille geluk. Ten einde raad hief ze haar handen ten hemel, en zei ze dat Sunos en Irix bij elkaar mochten blijven. Ze waarschuwde hen wel dat als ze kinderen zouden krijgen, die er anders uit zouden zien dan normale mensen. (Als godin van de liefde mocht ze dit soort beslissingen in principe in haar eentje nemen - al had ze daarna een heleboel uit te leggen aan de andere goden!)

Sunos en Irix bleven dus bij elkaar, en zoals dat gaat: op een gegeven moment letten ze wat minder op, en raakte Irix zwanger. Tijdens de zwangerschap waren ze toch wel een beetje ongerust. Toen het kindje uiteindelijk geboren werd, bleek het niet echt mismaakt te zijn, het had alleen spleetogjes. In de loop van de jaren bleek dat dat niet overging, en ook al hun andere kinderen hadden spleetogen.

Ze wenden er al gauw aan, en leefden nog lang en gelukkig. Alleen, de spleetogjes, dat ging niet meer over: ook hun kleinkinderen hadden ze, en hun kinderen, enzovoorts. En zo zijn dus de mensen met spleetogen op de wereld gekomen.

INGEZONDEN MEDEDELINGEN

Kaarsenhouders van Pastielje zijn de beste! èn nu ook de goedkoopste!

Vanouds uw adres voor stormlampen, waskaarsen, aardewerk en glazen kandelabers. *Alle artikelen nu tegen 10 procent korting!* Pastielje al negenndertig jaar een begrip voor tovenaars, oorakels en anderen die verlichting zoekn.

De tragiek van vrouwen is dat ze, naarmate de tijd verstrijkt, op hun moeder gaan lijken. De tragiek van mannen is dat zij dat juist niet doen.

Horoscoop

Na vele verzoeken hebben wij een wichelaar ingehuurd om ten gerieve van onze lezers de toekomst te voorspellen. Deze wichelaar werkt met het zogenoemde astrologische systeem. Allereerst een indruk van de typen mensen die hij onderscheidt; ze zijn gebaseerd op de geboortedatum.
De redactie voelt zich overigens niet aangproken wanneer iemand zich gekwetst voelt door de omschrijvingen; alle gelijkenis met bestaande personen is onopzettelijk en bewijst slechts dat het systeem klopt.

Uw persoonlijke astrologische type:

Ram: 21^e lentemaand - 19^e grasmaand
U bent het pionierstype. U bent snel boos, ongeduldig, steekt uw neus in andermans zaken en u geeft slechte adviezen. Kortom, u hebt een karakter om op te schieten. U hebt borsthaar op uw rug en u heeft een slechte intieme hygiëne.

Stier: 20^e grasmaand - 20^e bloeimaand
U bent praktisch en volhardend. U hebt een angstwekkende vastberadenheid en u werkt te hard. Men vindt u koppig en kortzichtig. U bent communist. Stieren zijn ongeschikt om mee samen te werken. U kunt niet relativeren. U gelooft in smurfen.

Tweelingen: 21^e bloeimaand - 20^e zomermaand
U bent snel en intelligent. Iedereen houdt van u want u bent bisexueel. Echter, in het algemeen verwacht u veel te veel voor veel te weinig. Met andere woorden: u bent goedkoop. Tweelingen staan algemeen bekend als incestplegers.

Kreeft: 21^e zomermaand - 22^e hooimaand
U bent sympathiek en u luistert altijd naar andermans problemen. Andere mensen vinden u een watje. U stelt alles uit, dus u bereikt niet in uw leven. Kreeften zijn uitkeringstrekkers. U heeft problemen met uw haarkleur en -lengte.

Leeuw: 23^e hooimaand - 22^e oogstmaand
U heeft een grote groep vrienden. U manipuleert en bedriegt hen. U bent jaloers en paranoïde. U kunt niet tegen kritiek. Mensen die u niet bevallen maakt u zwart. U maakt uw eigen waarheid en u gelooft daarin. Leeuwen zijn onbetrouwbaar.

Maagd: 23^e oogstmaand - 22^e herfstmaand
U bent het nette type en u houdt niet van rommel. Men wordt gek van uw schoonmaakwoede. U houdt van dieren: u neukt mieren en u zift muggen. U bent koud en ongeïnteresseerd en u valt in bed direct in slaap. Maagden werken in een bibliotheek.

Weegschaal: 23^e herfstmaand - 22^e wijnmaand
U bent het artistieke type en u kunt niet zo goed lezen. U weet het verschil tussen kunst en nep niet. U bent homosexueel. Uw kansen op werk zijn nihil. Weegschalen gaan dood door een geslachtsziekte. Men neemt u niet serieus.

Schorpioen: 23^e wijnmaand - 21^e slachtmaand
U bent het ondernemende type. U hebt een vlotte babbel. U behaalt uw successen vanwege uw totale gebrek aan ethische normen en waarden. U bent necrofiel. U hebt problemen met uw gezicht. Schorpioenen worden vermoord.

Boogschutter: 22^e slachtmaand - 21^e wintermaand
U bent optimistisch en enthousiast. U hebt de vervelende gewoonte op uw geluk te vertrouwen omdat u absoluut geen talent hebt. Boogschutters zijn aan de drugs of aan de verkeerde drank. Men lacht u uit. U maakt carrière op het pierement.

Steenbok: 22^e wintermaand - 19^e louwmaand
U bent conservatief en u bent bang om risico's te nemen. U ligt het liefst de hele dag in bed. U bent lui. Er is nog nooit een belangrijke steenbok geweest. Op feestjes bent u niet weg te branden. Steenbokken zijn nog saaier dan Maagden.

Waterman: 20^e louwmaand - 18^e sprokkelmaand
U bent het nieuwsgierige type. U bent roekeloos en onhandig. U verbaast u telkens opnieuw over de kleinste dingen. U leert niet van eerder gemaakte fouten. Men denkt dat u debiel bent. U heeft zweetvoeten en u gebruikt geen okselverfrisser.

Vissen: 19^e februari - 20^e maart
U heeft een levendige fantasie. U kunt fantasie en werkelijkheid echter niet uit elkaar houden. U denkt dat U gevolgd wordt door geheime diensten. U heeft geen zelfvertrouwen en u bent een lafaard. U doet vreselijke dingen met kleine dieren.

Vrouwenpagina

Gezien het grote aantal vrouwelijke lezers heeft bij de redactie het plan postgevat een aparte pagina geheel aan hun interesses te wijden. Mocht dit een succes zijn, dan wordt dit concept gecontinueerd. Om te beginnen beantwoordt Lolita, een vrouw van de wereld met ruime levenservaring, beantwoordt openhartig de vragen van onze lezeressen.

Lieve Lolita,

Mijn man neemt nooit eens spontaan bloemen voor me mee. Als ik erom vraag wil hij ze nog wel eens kopen, maar hij denkt er nooit uit zichzelf aan.

Roosje Korenbloem

Lieve Roosje,

Mannen zijn, volgens mijn oma zaliger, nu eenmaal botte harken. Ik zou het zelf niet zo cru uitdrukken, maar feit is dat als je wilt dat hij bloemen voor je meeneemt, zul je hem dat moeten leren. Eenzelfde aanpak geldt overigens ook voor chocola, cadeautjes, etentjes buiten de deur, enzovoorts.

Begin ermee om het hem te vertellen wanneer je graag bloemen wilt hebben. Mannen kunnen geen gedachten lezen, en ook voor hints zijn ze nogal ongevoelig. Als hij dan de volgende dag een bosje voor je meeneemt, moet je vooral niet laten merken dat je het jammer vindt dat hij er niet uit zichzelf aan gedacht heeft. Probeer er niet eens aan te denken! Bedank hem hartelijk en lief, en verwen hem flink. Maak zijn lievelingsgerecht, geef hem een uitgebreide massage, of doe iets anders waarvan je weet dat je hem er een groot plezier mee doet.

Doe dit elke keer als hij bloemen voor je meebrengt. Het is van het grootste belang dat je hier nooit van afwijkt! Je wilt bereiken dat hij een verband begint te zien, en gaat begrijpen dat er een relatie tussen het meebrengen van bloemen en jullie plezierig samenzijn.

Als hij dan uiteindelijk een keer uit zichzelf

bloemen meebrengt, moet je dubbel zo lief tegen hem zijn. Ook al hebben jullie de avond ervoor de grootste ruzie van het afgelopen jaar gehad. (In feite, mannen kennende, zal hij het juist op zo'n moment doen.) Je moet niet toegeven aan de neiging om daarover een opmerking te maken, tenzij je alsnog van hem afgewilt. De uiteindelijke uitkomst van deze aanpak is, als je het blijft volhouden, dat je man regelmatig bloemen voor je mee zal nemen.

Eventueel kun je voor een variatie op deze aanpak kiezen: je maakt je reactie afhankelijk van het soort bloemen dat hij meeneemt. Bij tulpen kook je een lekker toetje, bij anjers hoeft hij niet af te wassen, bij orchideeën masseer je zijn schouders, en bij rozen doe je iets romantisch. Mocht je hem op deze manier zover krijgen dat hij zijn cadeau aanpast aan zijn wensen, dan is het het beste als je aantekeningen hebt bijgehouden. Waarschijnlijk zullen de beroepsvereniging van Bloemschikkers en de faculteiten Psychologie en Paedagogiek van de Universiteit van Elerion grote belangstelling voor je aanpak hebben.

Vrouwen, rijst op!

Vrouwen, rijst op! De heersers der aarde
Schatten u niet naar rede en recht.
Schoonheid en jeugd zijn verlorene waarden,
Waar zich hun greep om uw lendenen legt.
Winst is de maat, waar meesters mee meten;
Maar wij zijn meer toch dan rollend metaal.
Diep in ons hart slaat het wereldgeweten,
Luidt als een klok zijn opstandige taal.

Zusters, rijst op! Wij dragen de gouden
Droom der bevrijding in hart en in bloed,
Rondom de aarde, door zeeën en wouden,
Bergen en vlakten beweegt onze stoet.
Niet meer verzonken in d' eigene zorgen,
Vliegt onze blik in een glanzend verschiep.
Moeders van heden, moeders van morgen,
Werpt in de wereld uw vrijheidslied!

Van een onbekende dichteres

Mannenhoekje

Ook onze mannelijke lezers vergeten wij natuurlijk niet. Speciaal voor hen een aantal praktische tips.

Vlekkenlubliek

doel Twan Linglin

In de Wilde Landen staan de inwoners hede ten dage aan een aantal glote gevallen bloot. We zijn het inmiddels gewend dat het 's nachts niet plus kan zijn in het bos, en soms zelfs oveldag niet. Maar el loelen ook glote gevallen binnenshuis! Ook als el geen demomen achtel het laam staan te loelen moet u elg voorzichtig zijn. We hebben het hiel ovel het sluipende gevaal van de kledingvlek. De meeste inwoners van Elelion beseffen nauwlijks de glote gevolgen die een oolsplonkelijk schijnbaal onschuldige bloed- of etensvlek kan hebben. Voordat u het weet kunnen delgelijke vlekken - soms in combinatie met de bekende spoltvlek- zelfs uitlopen op de gevleesde vlek op vlek! Op de Haribdiaanse eilanden is dit probleem al hondelden jalen bekend en hebben ingewijde families zich al genelaties lang toegelegd op de geheime vaaldigheden van hand-, kook-, en bonte was. Wij weten inmiddels dat het onvelantwoorde gevolgen kan hebben delgelijke vlekken ondeskundig aan te pakken. Gelukkig kunnen we U tegenwooldig met laad en daad vakkundig telzijde staan bij het veldlijven van deze smetten op uw blazoen of tuniek. Zeel conculelende plijzen!

*Twan "waal een vlek is is een weg" Linglin,
uw vlekken-specialist.*

Tips tegen buikjes

van de Lowlander - jarenlang erkend expert

1. Neem opvallene tatouages, dan kijken ze daar naar en letten ze niet op je buik.
2. Eet om de andere dag alleen fruit en yoghurt, dat valt nog uit te houden.
3. Doe je kilt wat hoog om, en snoer je buik stevig aan.
4. Train je tietten, als ze genoeg uitsteken valt je buikje niet op.

Watergruwel

Week 50 gram parelgort 12 uur in een halve liter koud water. Breng de gort in het weekwater aan de kook en voeg een dolkpunt zout en een stuk citroenschil toe. Sluit de pan en kook de parelgort in 1 uur bijna gaar. Roer er 1½ ons rozijnen en 1 ons suiker door en laat het geheel in de gesloten pan op zeer laag vuur 30 minuten koken. Schenk er drie tiende liter besesap bij en verwijder de citroenschil. Geef de watergruwel warm of koud.

O V E R L I J D E N S A D V E R T E N T I E S

Veel te vroeg van ons heen gegaan:

Kuku

hij kwam in mysteriën,
hij ging als een held.

Namens het natuur geloof: Eclipse & Pulsar.

Door lafhartig optreden veel te vroeg van ons heen gegaan:

Karel

Dat de daders nog lang last mogen hebben van hun kater.

Pulsar

Door bruto gebruik van magie verdreven uit dit universum:

B.

We zullen u nooit vergeten.

"Het hoeft voor mij niet meer"

Na een lang ziekbed is van ons heengegaan onze lieve man, vader, grootvader, schoonvader, broer en zwager:

Hendrik Schultenkamp

De familie

Geen bloemen, geen bezoek.

INGEZONDEN MEDEDELINGEN

*Nu ook in Reutelpaal:
Postorderbedrijf *Christine LeDunk*.
Nog steeds voor al uw spreuken en
componenten, In discrete bruine verpakking
thuisbezorgd. Vraagt onze catalogus aan door
twee zilverstukken te sturen naar uw
plaatselijke verstiging van
Mulders Zorg en Zekerheid.*

Ervaren spoorzoekers gevraagd.
Hoog risico, hoge betaling. Bent u
avontuurlijk aangelegd en nergens bang
voor? Teken u in bij het Facteursgilde.
Wordt postbode!

Komt naar de aloude herberg 'De
Lachende Eenhoorn', nu onder nieuw
management. Groter assortiment, gasten
met cachet en vriendelijk personeel.
Tussen 5 en 6 is ons Blijeuurtje.

OVERLIJDENSADVERTENTIES

△
Tot ons grote verdriet zijn van ons weggenomen:

**Tristam al Aswad
Diarmuid van Aa
Laretian Tuvelon**

De kranslegging heeft reeds plaatsgevonden.

Namens de Kerk van de Jaden Hemelkeizer,
Bisschop Anorak van Elster

Overleden tijdens het uitdunnen van de raapstelen,
onze geliefde moeder

**Truitje
weduwe van Joop**

**"Alles wat vliegt en beweegt
Leeft als gij opgaat, o Zonne"**

**Met leedwezen geven wij de overgang naar
het Licht aan van**

Haftor Rouddrikson

**Uw aanwezigheid was een licht voor ons
allen!**

Bevorderd tot heerlijkheid:

**Sergeant Aemro Bank
Tas Flagg
Serienah**

Met onze dank voor hun inzet,
de Kerk van de Goddelijke Generaal.

Voor altijd bevrijd van de kringloop

Gebhard von Königsau
Jabesz Nachtsluiper
Horatii Schaduwloper

Zij stierven zoals zij hebben geleefd.

The Weird Sisters

Vrouwen voor Vrouwen



voor :

- bescherming
- boswandeling
- gezelligheid



Voelt u zich als vrouw wel eens bedreigd?
Bent u de mannelijke aandacht ook wel eens zat?
Verlangt u wel eens naar vrouwelijke gezelligheid?

Schrijf ons en/of sluit u vrijblijvend bij ons aan :

*Esmeralda
&
Kamayo von Humboldt*

N.B. Geen kosten. Beroep niet van toepassing.
Schrijven naar de 'Wilde Post'.