

# DE WILDE POST



Jaargang 5  
nummer 1

Anno Leta 3  
Pagina 1

## HUWELIJK VAN DE EEUW!

**Resident van Elster door Bisschop Basilius in de echt verbonden met Baronesse de Bouvrie**  
(Van onze speciale verslaggeefster Hummy van de Neder-Opper-Heemdal)

In een ceremonie in kleine kring zijn onlangs Arielle de Bouvrie (douairière van Jean-Philippe baron de Bouvrie) en Anorak van Elster (Resident der Wilde Landen) in de echt verbonden door Senator Bisschop Basilius, de door de Inquisitie gezochte kerkvorst van de Jaden Hemelkeizer. Uw verslaggever ter plaatse was zeer onder de indruk van de moed van deze man, die ondanks een grote prijs op zijn hoofd dit huwelijk belangrijk genoeg vond om het persoonlijk in te zegenen. De Bisschop maakte ondanks zijn recente problemen een ontspannen indruk in traditionele blauwgroene gewaad. Ook Magister Zippolantis, als immer in elegant purper gekleed, was aanwezig om het jonge paar geluk te wensen. Vele vrienden van het paar waren van verre gekomen om dit grandiose huwelijk bij te wonen. Tot slot willen wij u de stichtelijke woorden die de Bisschop na de inzegening tot het paar sprak niet onthouden:

"De wilde landen, het afgelegen rijk van Prinses Leta, is het land waar gij uw huwelijksleven, althans het begin, zult doorbrengen. Wel geheel andere toestanden dan ge gewend bent zult gij daaraan treffen en vooral ook door de werkring van de bruidegom zult gij daar nauwer dan menig ander Eleriaan mede in aanraking komen. Andere zeden en gewoonten heersen er in dit land, ook op het gebied van het huwelijksleven en gij zult daar mede geroepen zijn om ten aanzien van het huwelijk uw eigen cultuur, normen en waarden hoog te houden. Dat wil geenszins zeggen dat de Wildelanders, die in een jonge, prille samenleving hun normen en waarden ontwikkelen, hoe anders hun opvattingen op het gebied van het huwelijk ook mogen zijn, op hun wijze het huwelijken het gezinsleven niet hoog schatten. Integendeel! In de wellicht u ook bekende verhandelingen 'Deze wilde landen en haar opmerkelijke volk' van de filosoof Prontiferens wordt ook het huwelijk in zijn context besproken en de waarde die de Wildelander aan het huwelijk hecht wordt kort weergegeven door Prontiferens mededeling: 'De stichtelijke schouwspelen in de Wilde Landen hebben vaak een gelukkig einde, in tegenstelling tot de werkelijkheid aldaar. Maar de traditionele eindzin is steeds: 'mogen in de hele wereld alle

jongemannen en jongemeisjes, die elkaar liefhebben, door de huwelijksband verenigd worden.' Dat zou op de wereld inderdaad een ideale toestand zijn. En dat de liefde, als zodanig, ook door de Wildelanders als iets natuurlijks en naar waarde wordt geschat, is reeds te vinden in de licht ondeugende rijmelarij van de uit de Wilde landen afkomstige dichter-strijder Kwesmar Ebottonroebot:

Een druïde is met eerbied voor de natuur doordrongen  
Bij volle maan wordt hij echter door hormonen besprongen  
Als er dan een bosdryade verschijnt  
En hij met haar achter een bosje verdwijnt  
Zal hij u beweren: Ook dat hoort bij de natuur mijn jongen

En naar ik mag hopen verkondigen de strijders van de Jaden Hemelkeizer ook in de wilde landen: Als men strijdt, vervuld van liefde, overwint men, en als men iets verdedigt vervuld van liefde, zal men het behouden.' De Jaden Hemelkeizer schenkt de gave van liefde aan hem, die hij beschermen wil. Welnu, houdt in uw huwelijksleven de hemelse gave der liefde steeds vast en in ere, strijdt vervuld van liefde voor uw eensgezind samengaan in liefde en verdedigt, van liefde vervuld uw huwelijksleven tegen alles, wat daar mogelijk afbreuk aan zou kunnen doen, want dan zult gij het hoogste, dat u geschonken is, uw liefde, behoeden, bewaren en behouden. Moge de Jaden Hemelkeizer uw pad verlichten."

---

#### INGEZONDEN MEDEDELING

De aloude herberg De Lachende Eenhoorn die de afgelopen jaren onder de naam 'het Rovershol' geleid is door de onderlinge waarborgmaatschappij is overgenomen door Lunette Mulder en heeft haar oorspronkelijke naam weer terug.. Als vanouds blijft tussen 5 en 6 ons Blijeuurtje.

#### RELLEN IN VERNESSALLE: DRUÏDE BEZWIJKT

Van onze verslaggever ter plaatse

Een triest bericht bereikte ons zopas: Kerall Elsblomme, de druïde die naar aanleiding van de door ons onderzoeksteam opgehelderde componentenroof te Vernessalle te gast was in de faciliteiten van huis Le Rêve, werd door een bende woeste moerasorken van de olijfgroene soort wreed vermoord!

Naar aanleiding van de geruchtmakende diefstal waarvan het handelshuis Le Rêve het slachtoffer werd, was Heer Elsblomme als rijke bron van informatie over het exacte verloop van deze misdaad gastvrij onthaald in de bedrijfsgebouwen van Le Rêve. Ten einde zijn veiligheid te verzekeren, werd de meewerkende druïde ter plaatse ondergebracht.

Enige dagen na dit feit bestormden tientallen zwaar bewapende orken bij nacht de slaapvertrekken waarin de ongelukkige resideerde. Hardnekkige weerstand van de alerte huiswacht van Le Rêve kon niet voorkomen dat enige orken Heer Elsblomme alsnog bereikten. Het duurde enige tijd voor het gebouw opnieuw ingenomen werd, en de druïde ontzet kon worden. Hierbij moesten de ordediensten vaststellen dat zijn belagers, om nog onbekende redenen, de druïde tergend langzaam vermoord hadden... Verschrikkelijke martelingen schuwden zij hierbij niet, aldus het officiële rapport.

Toen dit nieuws bekend werd, braken in Vernessalle spontaan rellen uit. Onder leiding van enige bezorgde burgers werden de plaatselijke kroegen gezuiverd van agressieve elementen. Menig zwaarbewapend zwerver werd hierbij op de vlucht gejaagd.

Duidelijk met ziektes besmette lokalen werden hierbij genadig aan de vlammen prijs gegeven. Enige vrijwillige brandweerlui kwamen hierbij jammer genoeg om, toen zij door de bezorgde burgers ongelukkigerwijze voor moordzuchtige moerasorken gehouden werden.

Ongetwijfeld heeft "De Grauwe Hand", de organisatie die verantwoordelijk wordt gesteld voor de grote componentenroof te Vernessalle, ook de hand gehad in deze lafhartige orkenaanval en de daarop volgende rellen in de stad. Deze duidelijke poging de orde in de mooie stad Vernessalle te

verstoren, wijst in de richting van misdadige politieke agitatie. Jammer genoeg konden geen orken gevangen genomen worden om dit te bevestigen: allen bleken zij, zo meldden de ordediensten, onder invloed te zijn van een roesverwekkend middel. Alle orken die in of rond de terreinen van huis Le Rêve en in de stad aangemaand werden zich ter beschikking van de ordediensten te stellen, vochten zich dan ook letterlijk dood.

Huis Le Rêve roept hierbij allen op die inlichtingen kunnen verstrekken over "De Grauwe Hand", alsook over ene Moyter Galvinck, handelaar. Hoge beloningen worden in het vooruitzicht gesteld voor al wie bijdraagt tot het onschadelijk maken van de ongetwijfeld staatsgevaarlijke maniakken die zich achter "De Grauwe Hand" verschuilen. Tot op heden ontbreekt echter nog steeds elk spoor. Dit geldt, jammer genoeg, ook voor onze dappere medewerkers die, na hun ophefmakende bevindingen inzake deze onverkwikkelijke zaak, nu al maandenlang vermist blijven.

Het onderzoek wordt inmiddels onverdroten voortgezet door Uw toegenegen dienaar.

Vanuit Vernessalle

Jusan Ikli,

verslaggever voor De Wilde Post

---

#### NIEUWS UIT DE HOOFDSTAD

(van onze correspondent in de hoofdstad)

In Elerion-stad is een ernstige rattenplag uitgebroken. Nadat enige weken geleden het Gilde der Tonnenlegers zich uit protest tegen de usurpator had opgeheven werden de kiepeltonnen niet meer geleeagd. Het vuil hoopt zich op in de straten en het ongedierte komt hier massaal op af. In de armere wijken gaan geruchten over reusachtige ratten met twee koppen. Onze verslaggever kon deze verhalen niet bevestigen. Alle bewoners wordt aangeraden om geen water te drinken. De door het crapuul op de troon benoemde belastingpachter Pieter Schraapstaal heeft prompt de cijns op het bier verdubbeld.

De dood van Grootmeester Rozenbloem van het Gilde der Goudsmeden was voor vele gildes de druppel. Alle nutsgildes, zoals de Lantaarnopstekers en de Zakkenwassers, en alle Smidsgildes hebben het werk neergelegd. Naar verluid zijn de meeste Meesters en Grootmeesters veilig naar het platteland ontkomen.

De dictator heeft een nieuwe oproep geplaatst voor recruten van De Vuist. Dit verbaast

ons niet gezien het grote verloop. Naar geruchte worden vele leden van de Vuist des ochtens dood aangetroffen. Verwurd, in 24 delen gesneden, of op andere wijze vermoord. Van velen zijn slechts de restanten van het nachtkostuum overgebleven.

Vanwege de vele stakingen hebben vele onderwijsinstellingen, zoals de Keizerlijke Academie en de Hogere Dressuurschool de poorten moeten sluiten.

De psychopaat heeft in reactie hierop een reisverbod ingesteld en bij alle stadspoorten een regiment van de Keizerlijk Garde gestationeerd. Een onplezierig neveneffect hiertvan is dat alle markten tot nader order gesloten zijn.

De dwingeland heeft de noodtoestand uitgeroepen en alle inwoners van 12 tot 64 onder de wapenen geroepen. Vele inwoners proberen de stad te ontvluchten, maar zij worden met harde hand tegengehouden bij de poorten. De vele doden worden in de rivier geworpen bij gebrek aan priesters om ze een fatsoenlijke uitvaart te geven. Het is onbekend waar alle priesters gebleven zijn. De meeste tempels zijn, op een enkele hoogbejaarde priester na, verlaten. Alleen de door de zogenaamde 'Pontifex' zelf benoemde priesters zijn nog in de stad, maar zij schijnen zich allen in het paleis verschanst te hebben.

Uit het paleis gevluchte bedienden verspreiden geruchten over erediensden en gebeden tot onbekende goden. Wij ontvingen zelfs via een betrouwbare bron een brief van groot-inquisiteur Torres van Alkemade. Deze is gericht aan Ka-Rashied en de prelaten van alle geloven:

*"Ka Rashied, Naar aanleiding van het uitgebreide epistel dat u mij deed toekomen, het volgende: er zijn maar twee erkende staatsgeloven en één gedoogd volksgeloof. Dat een persoon in uw positie aandacht schenkt aan een nieuw (of desnoods oud) geloof geeft te denken, over uw persoon of uw positie. Hiermee lijkt mij uw langdradig betoog afdoende beantwoord. Ik ga er van uit in de toekomst niets meer te vernemen over dit onderwerp, waardoor ik er verder geen aandacht aan hoeft te geven. Getekend, Torres van Alkemade."*

---

#### Wijziging van onze Advertentietarieven

De bekende commerciële advertentietarieven van de Wilde Post worden met ingang van het volgende nummer, na vijf jaar onveranderd te zijn geweest, met twintig procent verhoogd. Familieberichten worden natuurlijk nog steeds gratis geplaatst.

Keizerlijke drukkerij Joh. Woudenburg en zonen. Imp.

NIEUWS UIT DE BEVRIJDE GEBIEDEN

WILDE LANDEN:

Reutelpaal

Tot haar grote ontstentenis trof de weduwe Joustra op de afgelegen boerderij van de familie Enkelband slechts aangevreten lijken aan toen zij hen op nieuwjaarsdag een gelukkig jaar wilde komen toewensen. Aanvankelijke geruchten over gigantische insecten bleken op een misverstand te berusten. Drost Finkema heeft ter plekke slechts sporen van zware legerlaarzen aangetroffen. Lijkschouwer Zeldenrust kon niet verklaren hoe de twaalfjarige Ide Enkelband gestorven was. Van hem is slechts de huid met daarin het intacte skelet aangetroffen.

Brino Anjak

Naar verluide is in Brino Anjak goud gevonden. Vele honderden avonturiers zijn spoorloos afgereisd naar de verre vallei. Overste Solanum, de tijdelijke commandant van Keizer Leta, is niet in staat gebleken om de orde te handhaven. Zij is uit haar ambt ontheven en vervangen. De Keizer heeft Resident Van Elster persoonlijk gestuurd om de orde te herstellen. Zelf is de Keizer afgereisd naar het Zuiden.

HET LAND VAN AA:

Zuid Terpsteradeel

Het gaat niet goed in het Land van Aa. Te Zuid-Terpsteradeel heeft De Vuist wederom een klinkende overwinning behaald op de troepen van Justine van Erp. De bevolking is massaal naar de heuvels vertrokken op de vlucht voor het leger zombies dat de Vuist achterliet. Er wordt geld ingezameld om de diensten van een Necromantiër te bekostigen.

TOVENAARSEILAND

De bekende huurling Arnon d'Ucque heeft zich uit de strijd teruggetrokken en teelt nu bijen op het Tovenaarzeiland. Hij zegt nog slechts twee doelen in zijn leven te hebben: het definitieve boek over oorlogsvoering schrijven en zijn zoon Daphy wreken.

INGEZONDEN MEDEDELINGEN

*Nu ook in Reutelpaal: Postorderbedrijf*

*Christine Le Duuk*

*Nog steeds voor al uw spreuken en componenten, In discrete bruine verpakking thuisbezorgd. Vraagt onze catalogus aan door twee zilverstukken te sturen naar uw plaatselijke verstiging van*  
**Mulders Zorg en Zekerheid.**

Honingraat  
een Natuurprodukt

Feestelijke Heropening van  
**Herberg De Groene Draak**

Uw gastvrouw *CARMEN*

Nu nog beter, nu nog verfijnder.

**Kaarsenhouders van Pastielje zijn de beste!  
èn nu ook de goedkoopste!**

Vanouds uw adres voor stormlampen, waskaarsen, aardewerk en glazen kandelaars. *Alle artikelen nu tegen 10 procent korting!* Pastielje al negenndertig jaar een begrip voor tovenaars, oorakels en anderen die verlichting zoeken.

Organisatiebureau

**Lichtend Pad**

Voor al uw feesten, gedenkingen,  
rituelen en andere evenementen.

**Nilfisk & Sanka**

Verse vis, berenbont, raapsteeltjes en gouden sieraden. Dames. U vindt het allemaal op het grote Feest van Volle Maan. Komt allen en danst met onze kobolden, drinkt met onze tamme trol en laat u de hand lezen door onze waarzegsters.

Het is maar eenmaal feest. Laat dus de boer thuis het werk doen terwijl de boerin springt uit den band. Adel, pauper, oud en jong ... in het donker is iedereen gelijk.. Kermis de Drietand van Alie strijkt dit jaar neer in de keizerlijke kazerne van Brino Anjak.

---

*Herbergerie Schuddebeurs*

*In de mooie bossen van Schuddebeurs, van oudsher het buiten van baron Spieringzee, ligt de meer dan 300 jaar oude herberg die thans de speciale ambiance en alle moderne comfort op herberggebied koppelt aan sfeer van oude tijden. Het adres voor visspecialiteiten, gelegenheid voor kleine bijeenkomsten tot 100 personen.*

*Luit en Marjan Ezinga*

In het licht waarin hij  
gestorven is gedenken we:

Hoeratus Ra

Je bent gewroken !!!

Zebedeus Averardus Gnesing, gemeente archivaris van Woudenburg, is op zevenennegentigjarige leeftijd tot een hoger ambt geroepen door de Jaden Hemelkeizer.

---

Wij weten u te vindEN

!

U bent gewaarschuwD

---

CULINAIR

*Zoute Chocolate Ballen van de Chef*

Men neme 2 eetlepels kaneel, 2 of 3 eiwitten en een half pond gesmolten boter en roer dit met een houten lepel in een schaal los. Voeg een kopje meel toe een kopje bittere chocolade en een half kopje brandewijn. Voeg vervolgens een kopje suiker en een snuifje vanille aan toe. Kneed ballen van dit mengsel en bak ze in een matige oven gaar.

---

**Nilfisk Ålrønd Avøntürbegeleidink**

o Kriult het bösse weur eens van de mønsters en u wilt toch die schöne wändeling måken. Nilfisk beschermt u tegen øpenbåre geweldplegink en instreueert hoe øpenbåår geweld te plegen.

★ vanaf 2 zilverstukke per persøne plus eventueule repåratiekøsten.

o Bång dat uw bier lauw en/øf schråål is? Geen nøde. Nilfisk biervoorproefservice springt vøør u in de bres.

★ 1 zilverstukke per proeve.

o U wilt die våge kennis al lang een reise naar een verre låndestroke cadeau doen? Dan is nu uw kans. Nilfitours gespecialiseerd in zeer verre reise helpt uw vriend grååg.

★ vanaf 5 goudstukke.

**Speciåle Ånbieding:**

Åfleggen 3 zilverstukke

Delven 3 zilverstukke

Tezamen: 5 zilverstukke.

---

**Ervaren spoorzoekers gevraagd.**

Hoog risico, hoge betaling. Bent u avontuurlijk aangelegd en nergens bang voor? Teken u in bij het Facteursgilde.

**Wordt postbode!**

### GROTE BELONING !

Ik loof een prijs uit van 100 goudstukken voor de eerste die mij op het spoor zet van de moordenaars van mijn zoon Daphy en maar liefst 500 goudstukken voor degenen die aan mij de identiteit van de moordenaar(s) en/of hun opdrachtgevers kan bekendmaken.

Arnon d'Ucque, Tovenarseiland.

#### INGEZONDEN BRIEVEN

Redactie! Het is niet mijn gewoonte om ingezonden brieven te sturen. Maar dit moet mij toch van het hart. Het is een schande dat er zó veel schrijffouten in uw periodiek gepubliceerd worden! Zie nu bijvoorbeeld de advertentie van de heer Pastille. In één kort berichtje komen de volgende fouten voor: 'u' moet zijn 'uw'; 'percent' moet zijn 'procent'; 38 is met één c; en tovenaars met één o. W.g. Mery Großkampf ten Haave.

Reactie van de heer Pastielje Sr. Ik heb mij uw opmerkingen zeer aangetrokken en ik heb eigenhandig de aangegeven spelfouten verwijderd. (NB Pastielje is met 1 el.)

#### BREINKRAKERS

Wie hoort er in het volgende rijtje niet thuis?  
(Licht uw oplossingen toe)

Ioan XVII , Ka-Rashied , Leta , Linda.  
Alcofibras , Bonnefantius , Mabelis , Zacharias.  
Alcofibras, Enthiologos, Pamphoun, Zippolantus.  
Fifi , Bibi, Gigi , Mimi.

Onder de juiste inzendingen wordt een mooie prijs verloten. Oplossingen kunt u per post zenden aan de redactie

### *The Weird Sisters*

#### *Vrouwen voor Vrouwen*



voor :  
\* bescherming  
\* boswandeling  
\* gezelligheid



Voelt u zich als vrouw wel eens bedreigd?  
Bent u de mannelijke aandacht ook wel eens zat?  
Verlangt u wel eens naar vrouwelijke gezelligheid?

Schrijf ons en/of sluit u vrijblijvend bij ons aan :

*Esmeralda*  
&  
*Kamaya von Humboldt*

N.B. Geen kosten. Beroep niet van toepassing.  
Schrijven naar de Wilde Post.

## Von Trox Huurlingen

Wij zoeken nog steeds:

- Huurlingen
- Opdrachten

**Pecunia non Olet**  
Von Trox Huurlingen,  
U betaald, wij doen.