

DE WILDE POST

Jaargang 4
nummer 2

Anno Leta 00
Pagina 1

Senaat buigt zich over profetiën

(Van onze correspondent in de hoofdstad.)

Op de laatste Senaatsvergadering bogen de overlevende senatoren zich over een aantal onrustbarende documenten van onbekende herkomst. Het bleek hier te gaan om een verzameling oeroude voorspellingen die recentelijk teruggevonden zijn. Toen de geleerde die de documenten had verworven er mee naar de tempel der Orakels ging, bleek deze te zijn gesloten en bleken de Orakelpriesters verdwenen te zijn. Op het altaar van het Orakel lag slechts de lege Drinkbeker van de Jaden Hemelkeizer.

Onze correspondent heeft contact opgenomen met een aantal van zijn contactpersonen, die uit veiligheidsoverwegingen niet met name genoemd wensen te worden. Een van zijn informanten, die geregeld in hoge kringen verkeert, heeft een van de betreffende documenten met eigen ogen aanschouwd. Hij verklaarde dat het hier ging om een purperkleurig vel perkament van één bij drie meter dat aan de randen van ouderdom verbrokkelde. De tekst was in verschillende handschriften, waarvan hij er slecht enkele kon lezen. Volgens zijn verklaring stonden er op het vel aforismen in dichtvorm in grote gouden letters. Hij herinnert zich de volgende verzen:

De terugkeer van Willibalt / maakt een einde aan tweelspalt

Op zijn bloedkoralen troon / zit de Keizer met zijn kroon

De Scepter is de Wijzer / voor de Ware Keizer

en een fragment dat eindigt op:

... dat Elerions omwalling instort / als des Keizers Staf gebroken wordt.

Ook verklaart hij dat een senator van de Keizerlijke oppositie bij het zien van dit geschrift uitgeroepen had: "Dit is allemaal onzin want iedereen weet dat Willibalt met de regalia in zee verdwenen is en de muren staan ook nog steeds. Laat ons spreken over belangrijker zaken zoals het visschandaal!"

Volgens andere bronnen zijn deze documenten vervalsingen van een slimme handelaar die wat snelle goudstukken wenste te verdienen aan de huidige religieuze en politieke verwarringen. Feit is dat de Senaat en de hofhouding meer tijd lijken te besteden aan orakeltaal dan aan het besturen van hun uiteenvallende rijk.

Een merkwaardige bijkomstigheid is dat de genoemde vervalser gewurgd gevonden is in de Ommuurde Tuin van het senaatsgebouw. De soldaten die op de muur wacht liepen, verklaarden dat zij niets hebben gemerkt. Zij zijn geëxecuteerd.

NIEUWS UIT ELERION

(Van onze correspondent in de hoofdstad.)

Na de afschaffing der Gildes is de volgende stap in de machtspolitiek van onze tiran de annexatie van alle eigendommen van de gildes. Hierbij blijkt hij het (wat iedereen allang wist) inderdaad vooral gemunt te hebben op de gildes der tovenaars. De Academia Magica van Elerionstad is als eerste geannexeerd. Daarna volgden de gebouwen en bezittingen van de Goudsmiden en de Syndicale Unie voor het Brood- Banket-, Chocolate- en Ijsbedrijf. De Lantaarnopstekers, Beerputlegers en Kaarsenhoudermakers zijn zoals verwacht ongemoeid gebleven.

De usurpator heeft het gewaagd om een leger van tovenaars op te richten. Deze nieuwe brigade bestaat uit duizend door hem persoonlijk opgeleide tovenaars en heeft als bijnaam en symbool "De Vuist".

De beruchte bandietenleider d'Ucque heeft zijn diensten weerom verkocht aan de hoogstbiedende. Nu was het de beurt aan de ongelukkige bevolking van Tuitjenhorn aan de grens van het Land van Aa om het scherp van zijn wapens van dichtbij te aanschouwen. De keizerlijke garde heeft het dorpje tot de laatste kip uitgemoord.

Torres van Alkemade, de groot-inquisiteur, heeft de voltallige leiding van de kerk van de Generaal in Elerionstad van hun bed laten lichten op verdenking van samenzwering tegen de keizer.

Grootmeester Daniël Rozenbloem van het gilde der Goudsmiden weigerde de titel op zijn uithangbord over te schilderen. Deze verzetsdaad kwam hem op een boete van 500 goud te staan, welke hij niet kon opbrengen aangezien zojuist al zijn bezittingen geconfisqueerd waren. Hij werkt nu als dwangarbeider in een kwikmijn.

Er is nog gerechtigheid in Elerion. De hoogbejaarde douarière Adèle Sadelaer is door een dronken gardist lastig gevallen. De schuldige werd snel opgepakt en hij is conform de nieuwe wetten veroordeeld tot een boete van 186 goud.

BENOEMINGEN:

Gühnter Obermeister is benoemd tot commandant van de nieuw opgerichte Thaumaturgische Brigade van het Eerste Keizerlijke Garderegiment.

"Bisschop" Barnabas Plutarchius, de voormalige koster van de hoofdtempel, is door onze zelfbenoemde

Pontifex uitgeroepen tot officieel Orakel van de Kerk van de Jaden Hemelkeizer.

Meester P. Schraepstael heeft voor de komende vijf jaar de pacht verworven op de nieuw ingestelde inkomstenbelasting. "Pieter S.", zoals hij vroeger bekend was, heeft zijn kapitaal verworven als leider van Onderlinge Waarborgmaatschappij De Zwarte Hand.

NIEUWS UIT DE BEVRIJDE GEBIEDEN

WILDE LANDEN:

De bekende onderzoekster Kamaya van Humbold is in de echt verbonden met een zekere Silas. Het huwelijk werd voltrokken door de druïde Champix. Howel de bruidegom pas op het laatste moment arriveerde, was het een roerende ceremonie. Toen zij de ondergrondse bruidssuite binnengingen zag het paar er gelukkig uit. Volgens mensen die door de ramen naar binnen trachtten te gluren, zag men binnen slechts ondoordringbare schaduwen... Wellicht berusten de geruchten dat bruid en/of bruidegom banden hebben met de demon Bidet op waarheid, want boze tongen beweren Kamaya gezien te hebben in de armen van dit duistere wezen.

HARIBDI EILANDEN:

De voormalige piratenvloot van kapitein Aurelius Phlyn heeft zijn diensten aangeboden aan prinses Leta. In haar dienst hebben de ruige zeelui reeds 33 schepen van Ka-Rashied gekelderd. De kapers hebben de overzeese route van het Tovenaarzeiland naar Haribdie volledig veilig gesteld.

PONSIDE::

De baronnen van Ponside hebben, onder leiding van Vladimir Barkoden, de keizerlijke ambtenaren het land uitgegoot.

TOVENAARSEILAND:

Een spion van het sujet dat op de troon zit is van het Tovenaarzeiland ontsnapt met enige documenten die hoofdbibliothecaris Magister Epistemon onlangs gevonden had in een plotseling verschenen zijvleugel van de oude Bibliotheca Thaumurgia. Het is niet bekend waar deze documenten over gaan.

Professor Mabelis blijkt nooit te zijn aangekomen in de Wilde Landen. Eerwaarde Pamphoun verklaarde, dat slechts de kleren en bezittingen van Mabelis arriveerden, samen met een merkwaardige dolk van onbekende herkomst. De grootmeester der bezweerders heeft een beloning uitgelooft van 1000 goud voor het terugvinden van de geleerde.

INGEZONDEN MEDEDELINGEN

(De redactie citeert verbatim)

Aan de Ridders van Batori:

Het is Herfst en er vallen dingetjes uit de bomen.

Het Beest met Twee Ruggen

is perkamentenbrief

datum: (nog vóór de overstroming gelukkig)

Wij familie Kliek u dankbaar voor vertrouwen
en ook voor denderend geklap voor keuken-
diensten.

Wij u aardig vinden u ons ook.

Wij goede vrienden nu, begrijpen elkaar.

Hoezee voor u en ons! Was leuk, hihi,
we blijven lachen!

Jopie

(Jopie Kliek)

Hoofd keukendiensten
familiekliek

Voor uw lekkerste maaltijden!

En op tijd ! .. U niet altijd !

Hi hi (onze strijdkreet!)

INGEZONDEN MEDEDELINGEN

Wascht uw handen, poetst uw tanden
Doet het vaek, wnt 't isch u goet
Maer wascht zelden uwen voet
Doch wat nimmer u geschiet,
Wascht uw hoofd zijn leven niet!

*Onderlinge waarborgmaatschappij "Zorg en Zekerheid"
verzekert tegen alles!*

Het leven zit vol met risico's. Moord, doodslag,
roof, diefstal, ondoden, toverij, lichamelijk geweld,
noem maar op. Wij verzekeren u tegen alle deze
dingen, en tegen wat u maar opnoemt.

Voorwaarden te bevragen bij Robin of Florie
Zilvergoud in herberg "Het Frisse Goud". Gunstige
tarieven, succes gegarandeerd.

**Kaarsenhouders van Pastielje zijn de beste!
èn nu ook de goedkoopste!**

Vanouds u adres voor stormlampen, waskaarsen,
aardewerk en glazen kandelaars. *Alle artikelen nu
tegen 10 percent korting!* Pastielje al achtendertig jaar
een begrip voor tovenaars en anderen die verlichting
zoeken.

De rapen zijn gaar !

KUNST

De Ballade van Willibalt de Heilige

Heden mensen doe ik konde
van een koning, oud maar braaf
Willibalt was hij, de ronde
en zijn teken was een raaf
Vijftwintig jaar regeren
heel precies tot op de dag
op de toren van de heren
toen hij het grote onheil zag
Duizend jaar na Wigmar was het
en de tijd was rondom noen
achtentachtig schepen zag hij
aangevoerd door een galjoen
Een witte vlag met rode banen
was gehesen in de mast
's konings wachter zag het vaan en
Willibalt was blij verrast

Het was het wimpel zijner broeder
die voor tien jaren vertrok
Willie rende naar het strand, daar
Griloff de vloot aan 't oog ontrok
Aan de dorpskust aangekomen
bleek een andere vlag in top
niet de wit met rode bomen
maar een zwarte dodenkop
's Konings leger wilde staken
angst-bevroren, hard als steen
't was de Broederschap der Draken!
maar ten strijde trok er één
't was de koning Willibaldus
't was de koning, oud doch braaf
kroon op hoofd en zwaard in handen
op zijn schouder zat een raaf

Het was magisch, want de kapers
sloegen schielijk op de vlucht
Willie hield zijn droge voeten
zo ging later het gerucht
Noch de kapers, noch de koning
kwamen hier ooit terug nadien
wel kan men bij helder weer een
schimmenspel op 't water zien

Het is daarom dat De Ronde
Heilig werd in Kro Terlep
Hiermee eindigt de ballade
die 'k voor u gezongen heb.

Moraal:

Gij die nooit uw voeten wast
en een geur om u verspreidt
denk niet aan de overlast
het is de weg naar heiligheid

Postorderbedrijf Christine LeDuuk

Voor al uw spreuken en componenten. In discrete bruine verpakking thuis bezorgd. Vraagt onze catalogus aan door twee zilverstukken te sturen naar uw plaatselijke vestiging van de Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorg en Zekerheid.

Biedt zich aan voor al uw herstellingen
Tegen schappelijke tarieven.
Smidsgezel Garod
Vele jaren ervaring met wapens en
rustingen.

GEMENGDE BERICHTEN

Brino Anjak

In de Wilde Landen zijn recentelijk een grote hoeveelheid monsters waargenomen. In de Vallei van Brino Anjak, waar Leta's recruteringsbureau gevestigd is onder de deskundige leiding van Overste Solanum, had zich een grote horde orks verschanst. Dit heeft de verse recruten hun eerste ervaringen opgeleverd als soldaat in actieve dienst van hare majesteit. Na grote inspanningen is het de kersverse soldaten gelukt de wezens te verslaan. Het is niet bekend waar de zwaarbewapende orks vandaan kwamen of wat zij wilden. De sjamaan is niet onder de dode orks aangetroffen. Vlak voordat het kamp werd ingenomen heeft soldaat 2e klasse Nilfisk een luipaardachtig wezen met onwaarschijnlijke snelheid uit het orkenkamp zien verdwijnen. De jonge krijger verklaarde "Hut wås vreseluk snel. Hut vertrok nåår hut Nøorden."

Plaag van Vampieren

Waren Hertog Dragomir van Batori en zijn vrouw Gwendolyne dan toch bloeddorstige monsters?

Al tijden deden de meest gruwelijke geruchten de ronde over Hertog Dragomir en zijn echtgenote Gwendolyne. De vallei van Brino Anjak maakt van oudsher deel uit van het domein van Batori. De hertog had de afgelegen en in de zomer ontoegankelijke vallei aan hare majesteit prinses Leta ter beschikking gesteld als lokatie voor het trainingskamp van haar leger. Onlangs bezocht hij dit gebied om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de stand van zaken. Op dat moment werd het gebied juist geplaagd door vampieren. De monsters hadden zich zelfs in het leger ingewerkt en tenminste één sergeant heeft in de Hal slachtoffers gemaakt. Teneinde deze ondoden te verdelgen heeft de smid Maddox zijn smidse in brand gestoken. Vrouw Gwendolyne bleek inderdaad

de meester-vampier te zijn.

In een grootse ceremonie hebben de helden van Leta's Militaire Academie het monster weten te verdelgen. Tot opluchting van uw correspondent vielen op dat moment ook de twee mindere vampieren die haar belaagden dood ter aarde.

Hertog Dragomir bleek dus geen vampier te zijn, want hij is na de verdelging van Gwendolyne samen met zijn trouwe rechterhand Jaro van Wheriot teruggekeerd naar zijn stamslot.

De grootmeester der Necromantiërs, dokter Pamphoun, was toevallig ter plekke aanwezig voor een vergadering. Toen onze correspondent hem vroeg waarom hij niet had ingegrepen, verklaarde de runemeester: "Ik ben een genezer, geen moordenaar."

OVERLIJDENSADVERTENTIES

Met grote droefenis geeft de Kerk van de Generaal kennis van het sneuvelen van enkele van haar trouwe aanhangers. Helaas gingen twee van deze dappere pioniers over naar gene zijde voordat hun namen waren bijgeschreven in de kerkregisters.

Wij herdenken en eren hen en onze broeders:

**Skendar Meha
Darius Hakkartz**

Namens de Kerk van de Generaal: **THORIS**

Ik verwelkom mijn trouwe dienaren onder mijn vleugels:
Gornicus Fonicus en Fornicus Fornicus
en een naamloze strijdster voor onze zaak

B.

Met leedwezen geven wij kennis van de terugkeer in de kringloop der natuur van onze broeder **Sjakon**. In leven looier en leerhersteller.

Champix

In Splendor Solis

Bahelis

Ingewijde van het eerste uur

Namens allen: **Domela**

De Rode Roos herdenkt

XENA

slachtoffer
van
de demon Flauros

Lieve Beladonna,

Ik sal je wreke !

FIFI

De Militaire Academie van Brino Anjak eert haar gesneuvelde helden. Zij zijn posthuum geëerd met een bevordering in rang. De nabestaanden zijn reeds op de hoogte gesteld. Namens ons allen,
Solanum, overste van de militaire Academie

Sergeant 1e klasse Voran
Sergeant Foerier Tomasius
Sergeant Vardalek
Korporaal 1e klasse Bruchow
Soldaat-smid 1e klasse De Groot
Soldaat 1e klasse Adril MacLowe
Soldaat 1e klasse Szekeley
Soldaat 1e klasse Von Klatka
Soldaat 1e klasse Svlad Cjelli
Soldaat 1e klasse Kostaki
Soldaat Jonkheer Ceiran van Blauwburg
Soldaat-ordonnans Cuda
Soldaat-hospik Regardieu
Halewijn
Genevieve de Bary

Enige en algemene kennisgeving

Gwendolyne van Batori
Yario XIV 12 - Leta 00

Dragomir, hertog van Batori

De gilden der tovenaars herdenken:

leerling Magiër Magius
Leerling Bezweerder Magius

CULINAIR

Truffels:

1. Pel de truffels, kook ze, bestrooi ze met zout en rijg ze op prikkers. Grill ze even en doe dan wat olie in een kookpot en verder liquamen, caroenum, wijn, peper en honing. Wanneer dit gekookt heeft, bind je het met zetmeel. Versier de truffels en dienz e op.
2. Truffels oip een andere manier: kook ze en rijg ze, nadat er zout op gestrooid is, op prikkers. Doe vervolgens liquamen in een kookpot, verse olie, caroenum, een beetje wijn, gebroken peperen een beetje honing en laat het koken. Wanneer het gekookt heeft, bindt je het met zetmeel, doorboor de truffels, zodat ze de saus opzuigen en versier ze. Wanneer ze goed gaar gekookt zijn, dien je ze op. Als je zou willen, rol je de truffels in een varkensnet, grill je ze en dien ze zo op.
3. Een ander recept voor truffels: oenogarum, peper, lavas, koriander, wijnruit, liquamen, honing, wijn en een beetje olie. Maak dit warm.
4. Weer andere truffels: peper, munt, wijnruit, honing, olie en een beetje wijn. Maak het warm en dien het op.
5. Nog weer andere truffels: kook ze met prei, vervolgens met zout, peper, gesneden koriander, onvermengde wijn, een beetje olie en dien ze op.
6. Weer een ander recept voor truffels: peper, karwij, munt, sellerie, wijnruit, honing, azijn of wijn, zout of liquamen en een beetje olie.

De culinair redacteur staat niet in voor de smaak van deze recepten aangezien het budget niet toereikend is voor de aanschaf van een truffel.

Pimmetje

Enige zoon van de weduwe Douwe Jelle Joustra

Met droefheid geef ik, Kamaya von Humboldt, kennis van het overlijden van

Delusio.

Mijn trouwe en persoonlijke lijfwacht.

Helaas gestorven tijdens een dapper gevecht tegen wilde orken. Heldhaftig heeft heer Delusio mij beschermd tegen deze verschrikkelijke aanval.

Nimmer zal ik mijn trouwste beschermer vergeten. Nimmer. Niet alleen om zijn beschermende taak.

Maar te meer omdat hij in mij geloofde en nooit getwijfeld heeft in mijn huwelijk met Silas. Altoos was Delusio een rots in de branding.

Rust zacht mijn trouwe lijfwacht en vriend.



Bedankt lieve mensen,

voor ieder die aanwezig was bij de huwelijksvoltrekking tussen mij, Kamaya von Humboldt en mijn liefste echtgenoot Silas.

In het bijzonder dank aan mijn trouwe rechterhand, Elandriel. Jouw geloof en vertrouwen in mij en mijn echtgenoot is voor mij een bron van gelukzaligheid

Tenslotte dank aan 'the Wierdsisters', die na enig aarzelen toch het vertrouwen in mij en mijn echtgenoot hebben gekregen.

K. von Humboldt



**Von Trox
Huurlingen**

Wij zoeken nog steeds:

- Huurlingen
- Opdrachten

Pecunia non Olet
Von Trox Huurlingen,
U betaald, wij doen.

The Weird Sisters

Vrouwen voor Vrouwen



- voor :
- bescherming
 - boswandeling
 - gezelligheid



*Voelt u zich als vrouw wel eens bedreigd?
Bent u de mannelijke aandacht ook wel eens zat?
Verlangt u wel eens naar vrouwelijke gezelligheid?*

Schrijf ons en/of sluit u vrijblijvend bij ons aan :

*Esmeralda
&
Kamaya von Humboldt*