

DE WILDE POST

ECHTE



Jaargang 3
nummer 2

Anno Leta 0
Pagina 1

Tovenaarseiland kiest Leta!

De drie Grootmeesters zijn het eens

In een nog niet eerder vertoonde eensgezindheid hebben alledrie de grootmeesters van het Tovenaarseiland besloten dat hun provincie Leta erkent als rechtmatig troonopvolgster van onze geliefde keizer Hakim II. De edicten van usurpator Karashied worden 'onwettig en irrationeel' genoemd. Eerwaarde necromantiër Pampoun, woordvoerder van het grootmeestersconcilie, bracht het als volg onder woorden: "Met name de afschaffing van de gildestructuur, hoe begrijpelijk ook wanneer het gaat om nuttige ambachten als lantaarnopstekers, zakkenwassers en krotenkokers, brengt onoverzienbare gevaren met zich mee. Niet alleen wordt de sociale structuur van onze samenleving ondergraven, maar ook het magisch veld van ons rijk raakt uit balans wanneer de tovers mengen. Er zijn in de hoofdstad al tekenen die er op wijzen dat er op grote schaal renegaten opereren. Demonen bewandelen onze wegen en merkwaardige gebeurtenissen stapelen zich op. Was het

eerst vooral de nieuwste provincie die nog instabiel was, nu beginnen de buurlanden er ook al last van te krijgen. Zo zijn er ondermeer in het hertogdom Batori (een vazal van de vorst van Pelinor, red.) rimpels waargenomen in het magisch veld."

Het Tovenaarseiland is dus de eerste oude provincie die zich openlijk uitspreekt voor Leta's aanspraken op de troon. Minder open is men in andere gebieden. Toch heerst overal onrust. In het Land van Aa zijn burgertwisten uitgebroken en de verboden onafhankelijkheidsbeweging AXA van de Twaalf Provinciën heeft een aanslag gepleegd op de Leta-gezinde Hoofddirecteur. Door het kordate ingrijpen van een lakei kon een tragedie worden voorkomen.

De bisschoppenconferentie van januari bleek het niet eens te kunnen worden over de interpretatie van een geheimzinnige tekst die naar verluid gelijktijdig op ieder altaar van ieder geloof verschenen was.

De redactie

Waarde lezer,

In mijn vorig schrijven aan u vermeldde ik al dat ik, na een pijnlijk meningsverschil met aanhangers van de pretendent Ka-Rashied, onderdak had gevonden bij een behulpzame edelman.

Nu is het moment aangebroken waarop ik u de identiteit van mijn weldoener kan onthullen, zodat medemenselijkheid en menslievendheid van een gezicht voorzien zijn. Het is niemand minder dan hertog Dragomir van Batori! Deze hertog, de heer van een van de grootste hertogdommen in Pelinor, is dezelfde die enkele maanden de zwangere Prinses Leta wist te ontzetten, toen zij met enkele moedigen aanval na aanval van Ka-Rashied's troepen afsloeg.

De hertog heeft mij gevraagd om U allen, Leta-gezinden, via dit schrijven op te roepen om de herfstevening op zijn landgoed door te brengen. Het verloop van de strijd tegen de usurpator geeft ons hoop. Het gehele Keizerrijk is onrustig, overal zijn haarden van Leta-getrouwen, en het is deze omhooggefallen grootvizier nog steeds niet gelukt om machtige groeperingen als de tovenaars en de Ridders tot erkenning van zijn claim te dwingen, niet met vlijerij of omkoperij en niet met geweld. Sterker nog, de twijfel groeit in alle geledingen en windstreken van ons verder zo prachtige keizerrijk. Daarom heeft de hertog het idee opgevat om zich bekend te maken en het verzet te bundelen. Hij grijpt de viering van de geboorte van Leta's kind, dat vanwege haar - overigens onbekende - adellijke vader door de Raad van Hoge Adel als legitiem erfgename erkend is, aan om alle getrouwen te verzamelen.

Verder is mij ter ore gekomen dat vorig najaar een gevaarlijk wezen, een weerwolf die de omgeving van Woudenberg - de toenmalige residentie van Vrouwe Leta! - onveilig maakte, verslagen en gedood is door een aantal moedigen. Mijn lof hiervoor! Hoewel ik er begrip voor kan opbrengen dat de plaatselijke autoriteiten door de oorlogssituatie per abuis verzuimd hebben deze helden te huldigen, toch vind ik het een treurig teken dat met gevaar voor eigen leven begane heldendaden onopgemerkt voorbij gaan, ja welhaast vanzelfsprekend gevonden worden...

Rest mij nog u allen nogmaals op te roepen: Kom naar Batori! Met gebundelde krachten kunnen wij de tiran weerstaan, en zullen wij de machtsbeluste en wereldvreemde aanhangers van Ka-Rashied tonen dat wij mannen van stavast zijn, en ons niet laten regeren door decadente en verworpen individuen die slechts uit zijn op eigen gewin en oppervlakkig plezier! In de parken van Elerion is het sluitingstijd!

Gork van Furtas

Handelaren overvallen

In de omgeving van Terzoico zijn kort na elkaar twee handelaren overvallen en gedood. De tweede handelaar wist blijkbaar de dader ernstig te verwonden. De vermoedelijke dader is ook gevonden. De bloedsporen volgend vanaf het lijk van de tweede handelaar werden de verkoolde resten gevonden van een nog niet geïdentificeerde jongeman. Ook de gestolen componenten waren bijna volledig verbrand.

De rover was duidelijk niet erg ervaren, aangezien het als algemeen bekend mag worden verondersteld dat zonder de juiste voorzorgsmaatregelen het erg gevaarlijk is om teveel magische voorwerpen bij zich te dragen. De nabestaanden van de handelaren zijn op de hoogte gebracht.

Spoor in "Kraak van de Eeuw" *Van onze verslaggever ter plaatse*

Reeds eerder konden wij U berichten over de mysterieuze roof, dewelke plaatsvond te Vernesalle. Toen bleek namelijk de Beluga, vermaard kluisschip van handelshuis Le Rêve, in één enkele nacht door onverlaten leeggeroofd te zijn. Honderden kostbare componenten verdwenen hierbij. Maanden verstreken inmiddels, doch van de gestolen goederen of de daders van deze ongetwijfeld goed voorbereide en vlekkeloos uitgevoerde misdaad: geen spoor... tot op heden!

Trots kunnen wij, in primeur, melden dat ons deskundige onderzoeksteam, in samenwerking met het Gilde der Necromantiërs, kon achterhalen hoe deze merkwaardige roof uitgevoerd werd! De geestelijke resten van een befaamd doch verlopen scheepsbouwer, Rotsae "den Eik", dewelke enige jaren geleden de havenstad Vernesalle diende te verlaten na een hoog opgelopen conflict met Havenmeester Ranusci de Ortvegh-Poille, bekenden (tijdens een routine-ondervraging in een niet nader gelokaliseerde necromantische studiecirkel) te hebben toegezien op de bouw van de Beluga 2, een uiterst gedetailleerde kopie van de zeewaardige trots van Le Rêve! Het raadsel is mogelijk ontrafeld: bij nacht zou, onder dekking van de

Snertdamp, de beruchte mistmuur die onze kust geregeld teistert, de bemanningsloze Beluga, mét kostbare inhoud, door zeebekwame boeven bezet en weggevoerd zijn, waarna de kopie van het kluisschip van handelshuis Le Rêve dan ter plaatse achtergelaten werd om de plaatselijke overheid op een dwaalspoor te zetten. Met succes...

Verder onderzoek leerde ons dat dit nieuwe schip tot stand kwam op een gesloten werf in Ter Ging, een pittoresk kustdorpje, gelegen op enige zeemijlen afstand van Vernesalle. Ondervraging van de aldaar residerende orks (van de olijfgroene ziltmoerassoort) en hun druïde toonde aan dat de bouw van dit schip gefinancierd werd door een geheim genootschap dat zich "De Grauwe Hand" laat noemen.

Naar aanleiding van het drie jaar gelden buiten de wet gestelde genootschap "De Blauwe Hand", lijkt het hier om een erg sinister gezelschap topcriminelen te gaan. U herinnert zich ongetwijfeld nog de ophefmakende feiten betreffende "De Blauwe Hand", dewelke wij U in die tijd konden melden. Onder bescherming van diverse vooraanstaande aandeelhouders in het brouwerijgebeuren deden laaghartige individuen van divers pluimage zich voor als weldoeners, actief in een instelling voor hulpbehoeftige drankzuchtigen... tot zij door wijlen onze dappere verslaggever Cornelius "Pint" Echtelaer ontmaskerd werden als zijnde een bende drieste boeven, gespecialiseerd in de drank- en rogebroadsmokkel! Jammer genoeg werden de kopstukken van dit vermetele gezelschap nooit geïdentificeerd, daar onze medewerker in een delirium van twijfelachtige oorsprong de geest gaf.

Heden bestaat het vermoeden dat de daders van de Beluga-wissel mogelijk dezelfde zijn als diegenen, verantwoordelijk voor de wandaden van "De Blauwe Hand". Wie achter dit ganse gebeuren schuilt, blijft dus vooralsnog een raadsel. Feit is dat heel wat startkapitaal vereist is voor het uitvoeren van zulk een sluw plan. Enkele olijfgroene ziltmoerasorcs, woonachtig in Ter Ging en ongetwijfeld nauw betrokken bij dit ganse gebeuren, bekenden inmiddels ook zich tijdens de afgelopen tijd gewarmd te hebben aan vuurtjes, gestookt met hout, afkomstig van een "gesloopt schip". Het lijkt geen twijfel dat de Beluga, na de grote wisseltruc, nog slechts een weinig benijdenswaardig lot wachtte. Geconfronteerd met soortgelijke vlammen als deze die vermoedelijk het trotse kluisschip van huis Le Rêve verteerden, gaven de misdadige orcs tevens toe systematisch argeloze aardmannetjes als koerier ingezet te hebben voor het transport van "heelheelheelheelheelveel pakjes" richting binnenland. Kenners nemen dan ook aan dat de buit inmiddels reeds deskundig te gelde is gemaakt, en dat alle hoop deze omvangrijke verzameling componenten ooit ongeschonden te recupereren, opgegeven dient te worden. De betrokken druïde verklaarde inmiddels zich van geen kwaad bewust te zijn geweest. Ten einde dit te bewijzen, werd hij nadrukkelijk uitgenodigd enige tijd te resideren in de faciliteiten van Le Rêve.

Inmiddels wordt het door onze medewerkers gevonden spoor nijver gevolgd door diverse belanghebbenden. Hopend dat zij bij deze speurtocht ook onze inmiddels verdwenen medewerkers terug zullen vinden, wensen wij hen veel succes bij hun

vermoedelijk niet van gevaar gespeende opdracht.

Vanuit Vernessalle
Jusan Ikli,
verslaggever voor de Wilde Post

KORT RELIGIEUS NIEUWS

Sergeant 1^e klasse Nandor is bevorderd tot ingewijde in de Tweede Graad der Myste-riën van de Generaal

INGEZONDEN MEDEDELING VAN
KERKLEIDING VAN DE JADEN HE-
MELKEIZER.

Aan eenieder die dit leest; hetgeen hieronder volgt is een officiële verklaring van de Kerk van de Jaden Hemelkeizer.

Laat ik beginnen met een uiteenzetting van de gebeurtenissen die hebben geleid tot de dood van mijn voorganger Nebuka. Het is bekend dat er sinds enige tijd in de Wilde Landen een vierde godsdienst de kop opsteekt, te weten de Zonnecultus. Aangezien deze cultus niet officieel erkend is, had heer Nebuka behoefte aan duidelijkheid omtrent de status van de Zonnecultus, en de houding die de Kerk van de Jaden Hemelkeizer in zou moeten nemen tegenover deze cultus. Hiertoe besloot hij om bij de hoofdstad een verzoek tot het zenden van een inquisiteur. Toen hij dat verzoek deed verwachtte Nebuka een iemand die een integer onderzoek zou instellen naar de zeden, rituelen en gebruiken van de Zonnecultus. In plaats daarvan kreeg hij inquisiteur van Alkemade. De wreedheid waarmee dit monster te

keer ging, en de beestachtigheden die deze liet uitvoeren in naam van de Kerk schokten mij diep.

Omdat Nebuka op dat moment niet op durfde te treden tegen deze wreedheden heb ik van Alkemade gestopt. Toen op dat moment enkele dappere krijgers van de gelegenheid gebruik maakten om de keizerlijke garde aan te vallen is van Alkemade in de verwarring gevlucht. Nebuka had inmiddels de fout van zijn daden ingezien, en toen van Alkemade terugkeerde en zijn daden niet kon rechtvaardigen viel Nebuka hem af. De keizerlijke gardisten die van Alkemade had meegebracht hebben Nebuka vervolgens gedood. Zijn dood kon echter niet verhinderen dat de inquisiteur twee personen liet executeren op grond van ketterij, zonder hen een proces te gunnen. Vanwege de daden, en vanwege zijn uitspraken heeft van Alkemade zich schuldig gemaakt aan opruiing, aanzetten tot moord, aanzetten tot geweldpleging en onrechtmatige uitoefening van het rechtersambt. Hierdoor heeft van Alkemade zich buiten de wet en onze kerk geplaatst.

Bij deze verklaar ik, Anorak van Elster, namens de gehele Kerk van de Jaden Hemelkeizer in de Wilde Landen dat wij ons distantiëren van het beleid van de heer Nebuka en de wandaden van van Alkemade. Tevens betuig ik oprechte spijt aan de Zonnecultus. Wat van Alkemade U heeft aangedaan had nooit mogen gebeuren, en ik hoop dat u ons het gebeurde zult kunnen vergeven.

Als laatste wil ik kwijt dat de Kerk van de Jaden Hemelkeizer onder mijn leiding een nieuw beleid zal voeren. Nog steeds staat de Kerk orde, rust en vrede voor, maar

met de wet als middel om dit te bereiken, niet als doel op zich.

Anorak van Elster, h.t. Kerkleider van de Jaden Hemelkeizer in de Wilde Landen

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

VAN DE WAARNEMEND RESIDENT:

Door het overlijden van Nebuka is de functie van Resident vrijgekomen. Omdat er nog geen duidelijkheid bestaat over de opvolging is mij gevraagd om (tijdelijk) het residentschap op mij te nemen. Ik heb het verzoek aanvaard, en zal het de functie waarnemen totdat een definitieve beslissing genomen is over deze functie. Als eerste officiële daad feliciteer ik Prinses Leta van harte met de overwinning op de keizerlijke garde en dank de Hertog van Batori voor zijn steun in deze.
Lang Leve Prinses Leta.

Anorak van Elster, waarnemend Resident van de Wilde Landen.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

IN MEMORIAM

Met droefheid in ons hart nemen wij afscheid van onze broeder en leider Nebuka. Hij was niet zonder fouten, maar probeerde ze altijd te herstellen. De laatste dronk is gedronken, wij zullen hem missen.

De voltallige Kerk van de Jaden Hemelkeizer.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

IN MEMORIAM

Met schok en leedwezen heeft de kerkleiding van de Jaden Hemelkeizer het bericht van de dood van twee druïden ontvangen. Deze leidende figuren van de Kerk van de Natuur hebben hun leven gegeven in een geslaagde poging om de demon Bileth uit de Wilde Landen te verdrijven.

De Kerk van de Jaden Hemelkeizer be-tuigt bij deze zijn oprechte deelneming aan de Kerk van de Natuur, en zijn droefheid over het overlijden van deze dappere personen. Laten wij hun offer nooit vergeten.

Namens de Kerk van de Jaden Hemelkeizer,
Anorak van Elster.

Oproep aan alle gelovigen in Batori en omstreken:

Alle druïden en druïdessen, ovates en barden en alle oprechte gelovigen van het geloof van de Natuur worden van harte uitgenodigd voor de grootse viering van de herfstequinox nabij het jachtslot van hertog Dragomir Batori.

Bambix

Verhaal van een dronken deserteur.

Toen ik enige tijd geleden in een herberg in Donderbroek was, liep ik daar tegen een interessant verhaal op. Als verslaggever ben ik altijd op zoek naar mensen die wat te vertellen hebben. Toen ik dan ook in een donkere hoek een ietwat verlopen

krijger in een versleten bruine mantel zag zitten vroeg ik meteen of ik aan zijn tafel mocht plaatsnemen. Toen ik tegenover hem zat zag ik dat hij onder zijn mantel een gescheurde blauwgroene tuniek droeg. Ik vroeg hem of hij die soms van één van de onlangs gesneuvelde Keizerlijke Gardisten had afgenomen. Het verhaal dat hij me, na hem rijkelijk van drank voorzien te hebben, toen vertelde volgt hier in zijn eigen woorden.

"Nee meneertje, ik was ooit zelluf sergeant in de Garde. Een tijd terug mosten we naar een of andere afgelegen rotvallei om wat ketters en een zekere 'Prinses Leta' op te sporen. Omdat dit een klein klusje zou zijn kreeg ik voornamelijk groene rekruten mee. Alleen kap'tein Soldinck en de luit, ene Bunderwal, waren echte beroeps net as mijn. D'r was ook een toevenaar bij, Cyprian. Handig manneke, had wat leuks tegen vuurballen uitgevonden. En hij kon ook nog verlammingsgif voor onze pijlen maken. Dat kwam later nog goed van pas. Wij komen daar op vrijdagavond met een deel van de compagnie bij een vervallen hal aan en daar was wat tuig dat zich snel overgaf toen we effe wat schietwerk lieten zien. Een makkie, meneer, een makkie. Dus wij slaan ons kwartier daar op en gaan lekker pitten. Volgende dag, wachten zijn verdwenen, alle in beslag genomen wapens weg. En 's nachts bleken d'r nog een paar man verdwenen te zijn. Dus ik denk bij me eige, d'r is hier iets niet pluis. Natuurlijk lopen d'r wel 's rekruten weg, die boeren vinden het blijkbaar leuker om achter een ploeg tegen de kont van een paard aan te kijken. Ze motten blij zijn dat ze bij de Garde mogen. Vroeger ja, toen had je alleen echte soldaten, niet van de broekies van nou. Nou ja, die zaterdagochtend

ging de inquisiteur, Torres van Weetikveel, die we meegenomen hadden effe lekker bezig wezen. Zijn beul Igor had de hele weg met een pijnbank op z'n rug gelopen, fanatiek manneke. Maar hij stelde wel eer in z'n werk. Dus wij rekenen een paar van die ketters in en Igor doet effe z'n best. En zingen die lui, ze bekenden alles wat Torres ze vroeg. Misselijkmakend tuig was het. D'r had er zelfs eentje 't met een eend gedaan. Van mijn hadden we ze meteen omgelegd. Maar nee, meener Torres wou het volgens het boekie doen. Vlak nadat ik afgelost was schijnen een paar van dat tuig de boel aangevallen te hebben. De inquisiteur smeerde hem met wat soldaten, maar die arme Igor bleef achter. Later hep dat lafhartige tuig 'm nog vermoord ook. Daar ken ik toch zo pissig om worden. Je doet alleen maar je werk als soldaat of beul en zo'n zootje boeren probeert je in elkaar te knallen. Toen ik twintig jaar geleden begon branden we dan gewoon het hele dorp af. Zo mot je dat gespuis klein houwen. Maar goed, we kregen toch weer zo'n stel ketters te pakken, een paar kwamen weg, maar die twee die hebben we toch mooi afgemaakt. Die Torres mot je trouwens geen ruzie mee maken. D'r komp zo'n zootje tuig op hem af, hij zeg wat en ze leggen hun wapens neer. Knap hoor. Dus wij laten wat patroeljes achter en gaan terug naar de rest van de compagnie. De kap'tein was dood, dus de luit was flink over de rooie. Dus wij na het ontbijt alles pakken en klaarmaken voor geforceerde mars en aanvallen. Dus wij vallen dat tuig aan. Cyprian bevriest er meteen een stel, maar een eikel ontdooide ze weer met een vuurbal. Doet er een idioot een zelfmoordaanval en legt Cyprian om. We sloegen 'm wel kapot, maar mooi te laat.

Dus ik denk bij me eige, dit wordt link. Worden we ook nog 's in de rug aangevallen door wat ballen in blik. Ik denk, wegwezen joh, dit gaat fout. Dus ik duik het bos en doe m'n ouwe mantel om. Wat blijkt, ik ben de enige die het overleefd hep. Dus ik denk bij me eige, Jan, zo heet ik, hoe ga je dit uitleggen als je weer op de basis komt? En ik denk, laat ik hem maar smeren. Het is toch geen vechten met grasgroene rekruten tegen boeren die niet eens eerlijk vechten. De hele tijd verdwenen er losse gardisten en patroeljes. Van de hele compie leef allenig ik nog. Dus nou zit ik hier me eige maar vol te gooien. Ik weet dat deserteurs niet oud worden, maar ja. Ik ga niet vertellen dat er een hele compagnie van de Keizerlijke Garde is afgemaakt door wat boeren. Je weet wat de Keizer doet met de bringers van slecht nieuws. Dan liever standrechtelijk geëxecuteerd worden as ze me vinden."

Sergeant Jan viel toen in slaap aan de tafel en ik ging naar mijn kamer om mijn aantekeningen meteen uit te werken en wat te slapen. De volgende dag was er een hele commotie bij het ontbijt. Ze hadden de sergeant in het slootje achter de herberg gevonden. Verdronken met zijn zatte kop zei iedereen. Maar die sloot was nog geen 2 el diep. Dus heb ik de lijkschouwer wat zilver gegeven om het lijk te zien. Nog nooit heb ik iemand gezien met zo'n uitdrukking van angst en afgrijzen op zijn gezicht. Zijn tong stak uit en zijn hoofd was helemaal opgezwollen. Maar de rechter die erbij gehaald werd deed het af als een ongeluk veroorzaakt door teveel drank. Toch vraag ik me af hoe de sergeant in de sloot is terecht gekomen. Toen ik hem alleen liet kon hij geen meter meer lopen.

-van uw verslaggever-

KATTEN GESTRAFT

Van onze verslaggever.

Katten kunnen veel ergernis veroorzaken door planten en bloemen te vernielen en uitwerpselen achter te laten. Moet een eigenaar dulden dat er katten in zijn tuin komen? Hierover was nog geen jurisprudentie in de Wilde Landen. Onlangs heeft de rechter in de hoofdstad een vonnis gewezen, waarin het onrechtmatig werd geoordeeld dat katten hun behoefte doen in de tuin van derden. De rechter baseerde zich op de relevante artikelen in het Wetboek van Beloning en Straf. De rechter ging (nog) niet zover de onrechtmatigheid te baseren op het exclusieve recht van eigendom. In het onderhavige geval ging het om vier wilde katten, die een dwangsom kregen opgelegd van één zilver per overtreding, met een maximum van vier zilver per dag en honderd zilver per jaar. In 'Artikelen over Beloning en Straf' bekritiseerde de advocaat van de eigenaar van de tuin dit vonnis en de veel te lage dwangsom.

INGEZONDEN MEDEDELING

Kama Sutra Massage

*Vermoeide voeten? Stijve nek?
Pijn in de rug, of spierpijn na een lange
dag in het harnas?*

*Heren, dames, gun Uw vermoeide
lichaam een verlichting!*

Kama Sutra, erkend masseur, verzorgt diverse massages en verzacht de pijn...
Diverse massages: slechts een goudstuk per behandeling (15 minuten).

Meer informatie bij:
K. Sutra

Kaarsenhouders van Pastielje zijn de beste.

Pastielje. Vanouds u adres voor stormlampen, waskaarsen, aardewerk en glazen kandelaars. Pastielje, al zevenendrtig jaar een begrip voor tovenaars en anderen die verlichting zoeken.



**Onderlinge waarborgmaatschappij
"Zorg en Zekerheid" verzekert tegen
alles!**

Het leven zit vol met risico's. Moord, doodslag, roof, diefstal, onnoden, toverij, lichamelijk geweld, noem maar op. Wij verzekeren u tegen alle deze dingen, en tegen wat u maar opnoemt.

Voorwaarden te bevragen bij Robin of Florie Zilvergoud in herberg "Het Rapaille". Gunstige tarieven, succes gegarandeerd.

100 goudstukken cadeau aan degene die in mijn zuivere natuurboter slechts de geringste hoeveelheid margarine aantreft. Mij beleefd in Uedele's gunst aanbevelende,

G. Hetebrei te Veur.

Batori zoekt avonturiers

In Batori worden dappere lieden gezocht voor het verhelpen van enige plaatselijke problemen tegen een goede beloning. Goede manieren een pré.
Informatie te bekomen bij commandant De Moorck in het jachtslot van Batori.

POËZIE

Hoogdravend volk, dat niets dan donderdreunen.
En blixemflits, met daverend' gekraak
Luidruchtig bralt, dat bergen wederdreunen.
Moord, brand, en puin, en bloed is uw vermaak.

Gy luistert maar naar 't dond'ren der kartouwen,
En bombenknaars, die 't al aan flarzen slaat.
Hoe vrolyk kont gy vestingploffon schouwen,
Als maar uw Held daar door gelauwert staat!

Carolus Tuinman

Kwesmars kwinkslagen:

Voor een tovenaars komen spreuken altijd van pas
Vooral als ze dapper is, of in dit geval was
Iruula was haar naam
Kortstondig haar faam
Dankzij een aanval op Bru ligt ze nu onder het gras

Er was eens een spoorzoeker genaamd Florijn
Die vond het leven aangenaam en fijn
Toen raakte hij een ondode aan
Had hij dat maar niet gedaan
Nu merkte hij hoe rot het leven kan zijn

Wie kent ze niet, Garg en Narg de barbaren
Vooral bekend om hun wilde gebrul en hun haren
Ze deden erg hun best
Stoerder te zijn dan de rest
Toch vonden de hofdames dat het schatjes waren

Een pelsjager hield niet op hagedissen te bedreigen
Hij wilde ze stuk voor stuk aan zijn vilmes rijgen
De hagedissen zeiden toen ssssstop
Riepen een hagedissenridder op
Nu zijn er enkel nog tasjes van pelsjagerhuid te krijgen

INGEZONDEN BRIEVEN

Meneer de Redactie,

Wat zonderling bericht? U zonderlinge drukker.
Wij Kliken op ons hart getrapt. U verdraaid ons
woorden, ons bedoelen, maakt ontsamenhang. Wij
staan telepaties met elkaar in verbinding (de familie,
niet u).

U fout gedrukt, eerste woord al, ondernemingslust
was ondernemingsgeest. Lust teleporteert niet. U
veranderd, maar begrijpt niet. U zegt buitenstaanders
(zie laatste deel stuk) spreken onze naam zui-

tend uit, was zuchtend. En ook sommige zegt u, maar
is sommigen. Ge vergeten! Ik zou onbekend blijven,
maar U zet Kliek K onderaan.

Wij zoeken eerlijk werk (betaald) maar niet teveel
(werk). Wij goed aanbod, 2 dagen feesten, een dag
hard werken en u goede dag geven. (U geeft 3 daags
feest toch?)

U niet waardig! Wij u waarschuwen, het zal nooit
meer kliken tussen ons, redactie. Want ook nog: u
vies recept onder ons oproep. U zelf groene sjalot!
U recept met alle resterend bier, u allen verdrinken!
Wij niet komen want wij niet 2 dagen trollezweet
eten. Dus u niet 3^e dag ons verfijnde kliek proeven,
te goed voor schaterhoen als u. U zelf week gewor-
den, 2 nachten uithangen, u Pokbuik krijgen. Wij
hangen niet, ons Kliekmaal altijd vers!
U smerig schrijven, u hele vieze peuk. Wij wel
klein maar fijnproevers.

Leve Wilde Prinses Leta Post. Zij gratis Pepwijn bij
ontmoeting, prinses Leta. Zij zag ons wel zitten.
Laatst in bos, bij kampvuur, zij op vlucht (voor Ka,
niet voor ons) wat maanden geleden, bij vale maan
maar zichtbaar. Nou, wij haar ook, leve de Echte
Wilde Post, leve Prinses Leta, leve het goede leven
van de familie.

Goh.

Naschrift van de redactie: Dit bericht was
duidelijk bedoeld voor onze concurrent,
maar omdat die het niet zou plaats en heeft
de schrijver er ook een afschrift van bij
zijn advertentie gestopt.

ADVERTENTIE

Aan Echte Wilde Post: (u niet inkorten)

Niets voor niets (van niets komt niets)

Wij koken, U betaalt.

Roep ons op in deze krant en wij komen.

Uw feest succes.

Of denk *teleport:KLGeestKK* aan lekker eten. Maar
wij u niet goed ontvangen dus advertentie beter, aan
fam. Kliek. Wij lezen alle Leta Post (de Echte Wil-
de, niet privé).

Goh.

RECEPTEN

Romeinse Frikandellen:

1. Frikandellen in buikvlies. Je wrijft fijngesneden vlees fijn met korstloos witbrood dat in wijn gedompeld is geweest. Tegelijk wrijf je peper, vissaus en (als je wilt) ontpitte myrthebessen fijn. Maak dan hele kleine frikandellen waarin je pijnboompitten en pepers hebt gestopt. Grill de worstjes, in buikvlies gewikkeld, zachtjes met ingekookt druvesap
2. Frikandellen van inktvis. Hak de inktvis, nadat de tentakels uitgerukt zijn, fijn op het hakblok, zoals altijd gebeurt. Het vlees wordt in de wrijfschaal nauwkeurig met de vissaus fijngewreven en vervolgens worden de worsten gemaakt.
3. Frikandellen van mosselen. wrijf gekookte mosselen fijn en verwijder de pezen. Wrijf er vervolgens gekookte grutten, eieren en peper bij fijn. Je braadt dit in buikvlies, giet er wat wijn en vissaus bij en dient ze op als frikandellen.
4. Gevulde frikandellen. Je neemt ver-

se reuzel van de fazant, je braadt het aan en maakt er dobbelsteentjes van. Stop ze samen met peper, vissaus en inge-kookt druivesap in frikandellen. Kook ze in water met vissaus en serveer ze.

NB. Laser is uitgestorven, gebruik daarom de minder lekkere asafoetida.

GEBORTEBERICHT

Geboren op de tweede dag van de Hooimaand in het eerste jaar van Prinses Leta's vrijheidsstrijd:

Shagar Linda Paulien

dochter van Prinses Leta

erkend door de Raad van de Hoge Adel
en de Kerk van de Jaden Hemelkeizer
in ballingschap

Moge zij in het voetspoor van haar illustere naamgenotes treden.

The Weird Sisters

Vrouwen voor Vrouwen



voor :
* bescherming
* boswandeling
* gezelligheid



Voelt u zich als vrouw wel eens bedreigd?
Bent u de mannelijke aandacht ook wel eens zat?
Verlangt u wel eens naar vrouwelijke gezelligheid?

Schrijf ons en/of sluit u vrijblijvend bij ons aan :

Esmeralda

&

Kamaya von Humboldt

N.B. Geen kosten. Beroep niet van toepassing.
Schrijven naar de Wilde Post.

Von Trox

Huurlingen

Wij zoeken nog steeds:

- Huurlingen
- Opdrachten

Pecunia non Olet

Von Trox Huurlingen,
U betaald, wij doen.