

DE WILDE POST

ECHTE



Jaargang 3
Nummer 1

Anno Leta 0
Pagina 1

Beste lezer,

Het blad dat u nu leest is de ECHTE Wilde Post! Krachten van de pretendent-keizer Ka-Rashied zijn er weliswaar in geslaagd om in het door hen bezette gebied drukkers te dwingen tot het uitbrengen van een vervalsing, maar dit is de enige ECHTE!!

In het kort mijn uitleg. Er is een heleboel gebeurd nadat prinses Leta in Woudenberg tot markies van de Wilde Landen werd gekozen, en bekend maakte dat zij en haar broer, die intussen helaas is overleden, de rechtmatige troonopvolgers van Elerion zijn. De gardisten die Leta en Saboed op de hielen zaten werden gedood toen de inwoners van Woudenberg zagen hoe wreed zij zich opstelden. Daarna was het enkele maanden rustig. Leta maakte van deze rust gebruik door haar aanhangers zoveel mogelijk te coördineren, en door boodschappen door het hele rijk te sturen aan invloedrijke personen.

Ka-Rashied had in de tussentijd ook niet stil gezeten, en een groot leger samengebracht. Toen dit Woudenberg overviel, ontstond een bittere strijd. Leta kwam al snel tot de conclusie dat Woudenberg niet verdedigbaar was. Ternauwernood wist

zij, met haar sympatisanten, het dorp te verlaten. Achter ons zagen wij al snel donkere rookkolommen opstijgen... Het bleek later dat het dorp grotendeels met de grond gelijk gemaakt is. Achterblijvers mochten kiezen tussen een loyaliteitsverklaring aan Ka-Rashied en indiensttreding in diens leger of DE DOOD.

Ka-Rashieds marionetten hebben een deel van de Wilde Landen in hun macht, en zij dwingen de bevolking tot onderwerpenheid. Zij hebben zelfs een parodie op de Wilde Post uitgebracht, maar geloof deze NIET! De inhoud bestaat uit pure PROPAGANDA! Respectabele symatisanten

van Leta worden genoemd als steunpilaren van Ka-Rashieds schrikbewind, over de brandschatting van Woudenberg wordt met geen woord gerept...

Maar wij hebben besloten deze ONWAARHEDEN AAN DE KAAK te STELLEN! Vandaar dat wij, met de schaarse middelen die ons ter beschikking staan, u hierbij de ECHTE Wilde Post aanbieden.

De redactie

(In verband met de noodtoestand ondertekent de redactie deze krant niet met de eigen namen.)

Zeeslagen rondom tovenaarseiland

Via magische kanalen heeft ons het nieuws bereikt dat er grote conflicten zijn ontstaan tussen de troepen van Ka-Rashied enerzijds, en de tovenaars op het tovenaarseiland anderzijds. De toestand is geëscaleerd toen de tovenaars weigerden Ka-Rashieds decreet over het afschaffen van de gildes te erkennen. Na het verlopen van een ultimatum van Ka-Rashied stuurde deze de vloot van de Twaalf Provinciën, aangevoerd door het vlaggeschip "Regina" erop af.

De tovenaars wisten de aanval op magische wijze af te slaan, mede geholpen door de - ook voor hen onverwachte - hulp van diverse antieke artefacten die zich op het eiland bevonden. De zee stond in brand, diverse schepen zijn uitgebrand. De Regina is op mysterieuze wijze tot ontploffing gebracht; er is nog geen spaan van gevonden. Andere schepen werden door plotseling ontstane wervelwinden of bliksemflitsen tot zinken gebracht, of plotselinge rookwolken vergiftigden de opvarenden.

De tovenaars melden bescheiden dat hun succes hen ook verraste. Van vele artefacten op het eiland was de werking allang verloren; nu hebben zij de conclusie dat in elk geval een deel ervan hoogst geavanceerde verdedigingswerken moeten zijn. Zij hebben zich koortsachtig op verder onderzoek gestort, want ieder moment kan Ka-Rashied een nieuwe vloot uit de andere gebiedsdelen bij elkaar gebracht hebben.

Hoge Beloning!

Wie brengt mijn Goechie terug?

Volbloed Ganescha-Wildeman, circa 20 jaar oud, makkelijk te herkennen aan bruin-grijze oogjes, vaalroze-blaauwe kleur (met zwarte bles en witte sokjes). Staart en oortjes zijn netjes geknipt. Ondanks leeftijd, nog zeer scherp gebit. Voorzien van koperen penning met het merkteken "Goechie - 92 Kia".

Bij nacht afgedwaald in Wilde Landen. Luistert goed naar naam. Gacht karakter. Dol op muziek, witbier en kinderen. Verdraagt geen wijn, lever of niortjes. Bang van fel licht, knallen en plotsse bewegingen. Niet in baant van aardmannetjes of vuurwerk brengen. Mogelijk agressief, indien bang.

Niet geschikt voor consumptie: hoogst giftig!

Lieve Goechie wordt zeer gemist. Hoge beloning voor eerlijke vinder. Zich wenden tot Wenzell Gelgehoed.

INGEZONDEN MEDDELING

Kama Sutra Massage

Vormseide weten? Stijve nek? Pijn in de rug, of spierpijn na een lange dag in het harnas?

Heren, dames, gun Uw vormseide lichaam een verlichting!

Kama Sutra, avond masseur, verzorgt diverse massages en verzacht de pijn...

Diverse massages: slechts een goudstuk per behandeling (15 minuten).

Meer informatie bij:

K. Sutra

Von Trox Huurlingen

Wij zoeken nog steeds:

- Huurlingen
- Opdrachten

Pecunia non Olet
Von Trox Huurlingen,
U betaald, wij doen.

The Weird Sisters

Vrouwen voor Vrouwen



voor :
* bescherming
* boswandeling
* gezelligheid

Voelt u zich als vrouw wel eens bedreigd?
Bent u de mannelijke aandacht ook wel eens zat?
Verlangt u wel eens naar vrouwelijke gezelligheid?

Schrijf ons en/of sluit u vrijblijvend bij ons aan :

*Esmeralda
&
Kamaya von Humboldt*

N.B. Geen kosten. Beroep niet van toepassing.
Schrijven naar de Wilde Post.

(DE VOLGENDE TENST IS NIET ONDERTEKEND DOOR DE REDACTIE ONTVANGEN)

Zijt gij vergeten de sleutels tot het Koninkrijk?
Zijt gij vergeten de lessen van de oeroude oorlog?
Wanneer de moordenaars van de ware Koning vrij
mogen ronddwalen,
Zullen duizend tovenaars opstaan in het land.

Kaarsenhouders van Pastielje zijn de beste.

Pastielje. Vanouds u adres voor stormlampen,
waskaarsen, aardewerk en glazen kandelaars. Pas-
tielje al zeventiendertig jaar een begrip voor tove-
naars en anderen die verlichting zoeken.

Geachte lezers,

Het zal u misschien verbazen mijn pennevruchten in een slordig gedrukt verzetsblaadje aan te treffen. Welnu, hierbij mijn redenen. U zult zich wellicht herinneren dat ik in de vorige Wilde Post mijn twijfels over de opvolging van Keizer Hakim de Tweede - de Goden behoeden zijn ziel - heb geuit. De gevolgen hiervan heb ik aan den lijve ondervonden!

Kort na de publicatie kreeg ik bericht dat ik overgeplaatst zou worden, en wel naar een functie die in de praktijk niets voorstelt - militair adviseur van een senaatslid dat tot de factie van Ka-Rashied behoort. Dit senaatslid is gespecialiseerd in de fondsenwerving voor liefdadigheidscampagnes. Hoewel ik mij niet bepaald vereerd voelde door deze laterale promotie, heb ik mij naar deze persoon begeven. Ik was echter de grens van de Wilde Landen nog ternauwernood gepasseerd, toen ik opgepakt werd door de Keizerlijke Garde, die zeiden een onderhoud met mij te willen over mijn houding zoals die uit bovengenoemd stuk naar voren was gekomen.

Dit zogenaamde onderhoud heeft enkele weken geduurd, en het ging gepaard met een dergelijke mate van lichamelijke argumenten dat ik nog steeds het bed moet houden! Het is slechts te danken aan de hulp van personen, wier naam ik niet zal noemen omdat dit voor hen gevaarlijk zou zijn, dat ik heb weten te ontkomen!

De stijl van de Keizerlijke Garde, gecombineerd met de opmerkingen die ik soms opving, hebben mij tot een vurig aanhanger van Prinses Leta gemaakt. Zodra ik lichamenlijk hiertoe in staat ben zal ik voor haar graag het zwaard opnemen. Voorlopig verblijf ik nog op het landgoed van een baron die in het geheim met Le-

ta's zaak sympatiseert. Gezamenlijk proberen wij in het geheim zoveel mogelijk steun te werven. Dit gaat redelijk: de steeds extremer wordende decreten van Ka-Rashied helpen in niet in geringe mate. Zijn besluit om adellijke titels niet langer erfelijk te laten zijn, heeft vele edelen aan het denken gezet, en het afschaffen van de tovergilden heeft de Ridders en - in mindere mate - de tovenaars van hem vervreemd. Diverse verzetshaarden houden Ka-Rashieds troepen bezig. Laten wij ons voorbereiden op de bevrijding van Elerion! Wij zullen vechten in de bossen, op de wegen, in de steden, op de stranden... Voor Leta, Elerion en vrijheid!

Gork van Furtas

Opstanden en opstootjes in het gehele Keizerrijk

Uit diverse delen van Elerion bereiken ons geruchten over de onrust die is ontstaan na de dood van Keizer Hakim de Tweede. De manier waarop deze aan de macht kwam, gecombineerd met de strekking van zijn decreten heeft dit veroorzaakt. Het verschijnen van Leta, en boodschappen die zij door het hele land heeft weten te verspreiden via eenvoudige reizigers, nomaden en andere onopvallende kanalen, heeft dit bevorderd.

Er blijken op diverse plaatsen opstandjes uitgebroken te zijn. Sommige zijn in bloed gesmoord, zoals de opstand in Heuke; andere zijn voorlopig succesvol, zoals de verdediging van het Tovenaarzeiland. Al met al is het resultaat dat Ka-Rashied zoveel brandhaardjes heeft dat hij het zich - gelukkig! - niet kan veroorloven zijn hele krijgsmacht tegen één doel in te zetten