

# DE WILDE POST



Jaargang 3  
nummer 1

Anno Ka-Rashied 2  
Pagina 1

## Opstand rond Woudenburg ten einde

*Garde heeft lokale situatie weer onder controle*

Enige maanden geleden is een opstand rond Woudenburg, die het hele land in beroering had kunnen brengen, ten einde gekomen. Rond de persoon Leta en de inmiddels overleden Saboed hadden zich een aantal lieden verzameld die hen steunden in hun revolte. Bovenstaande personen zijn dan ook in staat van beschuldiging gesteld op het plegen van hoogverraad. Overigens liep er al een gerechtelijk onderzoek wegens het ontvreemden van rijksregalia en betrokkenheid bij de moord op de keizerlijke familie. Enige patrouilles van de keizerlijke garde die in verband met de opstand naar de wilde landen waren gekomen zijn gesneuveld, naar alle waarschijnlijkheid door toedoen van Leta, Saboed en hun aanhang. De daar aanwezige lokale bevolking koesterde een sterke antipathie tegen deze opstandelingen. Doordat de opstandelingen niet meer bevoorraad werden en nergens welkom waren, zijn ze naar elders getrokken. De

chatelaine die de herberg bestierde van waaruit de opstandelingen opereerden, kon niet langer aanzien hoe zij een groep onder-dak verleende die dergelijke veile plannen ambieerde. Voor een appel en een ei heeft zij de herberg verkocht aan een zekere Robin en is met de noorderzon vertrokken. Dit heerschap Robin staat heel wat steviger in zijn schoenen waar het het ophouden van principes betreft. Zodra de overdracht van de Herberg een feit was weigerde hij op enigerlei wijze de opstandelingen te bedienen. Dit zal naar wij vermoeden een fikse wrijving hebben opgeleverd, maar uiteindelijk zijn de opstandelingen vertrokken. Ook elders hebben de opstandelingen geen voet aan de grond kunnen krijgen en zo zal de opstand een zachte dood sterven.

Per Dolus

**Nu in de Wilde Landen:**  
wijnen van het gerenommeerde huis  
Noordman  
importeur: erven A. Degenaar & Co

## Tovergilden beraden zich.

Naar aanleiding van het afschaffen van de Gildestructuur in de Eleriaanse economie hebben de voormalige Tovenarsgildes een afwachtende houding aangenomen. Vanuit de hoofdstad wordt aan alle tovenaars een oproep gedaan om zich toch tot één soort magie te beperken.

Grootmagister Hebrofilus van Cantenaer, het hoofd der bezweerders, heeft wel laten weten dat hij voortaan zijn leerlingen een eed zal laten afleggen waarmee zij zich beperken tot de magie waarmee het voormalig bezweerdersgilde zich bezighield, voordat zij de geheimen leren waarmee magische artefacten vervaardigd kunnen worden. Een dergelijke eed zal worden verlangd van al wie een artifact wil bezitten, en vooral gevaarlijke zaken als magiersstaven zullen onder streng toezicht blijven staan.

Het voormalig magiërs-gilde heeft nog geen officieel standpunt bepaald in deze kwestie en zoals gebruikelijk zwijgen de necromantiërs als het spreekwoordelijke graf. Er is geen contact geweest met het Tovenarseseiland.

---

### INGEZONDEN MEDEDELINGEN

#### Onderlinge waarborgmaatschappij "Zorg en Zekerheid" verzekert tegen alles!

Het leven zit vol met risico's. Moord, doodslag, roof, diefstal, ondoden, toverij, lichamelijk geweld, noem maar op. Wij verzekeren u tegen alle deze dingen, en tegen wat u maar opnoemt.

Voorwaarden te bevragen bij Robin of Florie Zilvergoud in herberg "Het Rapaille". Gunstige tarieven, succes gegarandeerd.

# Von Trox Huurlingen



Wij zoeken nog steeds

- Huurlingen
- Opdrachten

## *Pecunia non Olet* Von Trox Huurlingen, U betaald, wij doen.

---

### RECTIFICATIE

In de vorige Wilde Post nummer 4 zijn een aantal artikelen en brieven geplaatst waarin de benoeming en autoriteit van de nieuwe keizer Ka-Rashid in twijfel werden getrokken. De redactie van de Wilde Post meende dat dit bijdroeg aan de nieuwswaarde van de krant. De redactie is hierin voorbij gegaan aan het belang van de Wilde landen en de politieke consequenties wanneer lichtgelovige lieden dit zouden lezen. Bij deze onderstrepen wij voor alle duidelijkheid dat Ka-Rashid keizer van Elerion is, verkozen door de senaat en bezitter van het goddelijk mandaat. Over Leta en wijlen Saboud bestaat geen enkele twijfel, zij hebben rijksregalia gestolen en zijn betrokken geweest bij de moord op de keizerlijke familie. In het vervolg zullen wij geen ruimte meer verlenen aan artikelen of brieven met een dergelijke subversieve inhoud. Wij bieden

het rijk Elerion en onze keizer onze welgemeende excuses aan voor onze fout.

Per Dolus

### **Gork van Furtas overgeplaatst**

Onze vroegere politiek correspondent, Kolonel Gork van Furtas, is benoemd tot militair adviseur van de senaat. Zijn functie als kolonel in actieve dienst is hiermee komen te vervallen. Hoewel een militair adviseur op papier een hogere militaire rang is dan kolonel liet Gork van Furtas weten allerminst gelukkig te zijn met deze benoeming. Mogelijk heeft deze overplaatsing te maken met de twijfels die Gork van Furtas uitte jegens de nieuwe keizer. Van Furtas heeft een open brief gestuurd waar onder andere in stond dat hij niet wist of Ka-rashid of Leta de nieuwe keizer was. De meeste kranten hebben deze brief niet geplaatst maar onze redactie heeft niet op tijd haar verantwoordelijkheid genomen (zie rectificatie elders in deze krant, red.). Gezien zijn goede staat van dienst zijn er geen verdere stappen tegen Gork van Furtas ondernomen. De Wilde Post wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie.

### **Grote componentenroof te Vernesalle** *Van onze verslaggever ter plaatse*

Heden werd ons gemeld dat het illustere handelshuis Le Rêve vlak voor de aanvang van het jaarlijkse karveelseizoen het slachtoffer werd van een ongehoorde diefstal. Tientallen "componenten", ongebruikelijke voorwerpen dewelke door tovenaars en priesters aller gildes en geloven dagelijks verbruikt worden bij de uitvoering van hun respectievelijke studies, opdrachten en ambten, werden bij de nacht

door onbekenden ontvreemd. De wachters die de Beluga, het kluischip van huis Le Rêve, bij nacht voortdurend in het oog houden, merkten niets op van het gebeurde. Deze heren, tot op heden van onbesproken reputatie, worden heden onderzocht door de plaatselijke Stadsbemiddelaar. Het is immers erg vreemd dat deze diefstal pas 's ochtends, bij het aanvullen van de voorraden, vastgesteld werd. De waarde van de verdwenen goederen, dewelke uitsluitend voor de export bestemd waren, loopt in de duizenden goudstukken.

In een officiële mededeling kondigde de Havenmeester, Ranusci de Ortvegh-Poille, verantwoordelijk voor Sector Twee in de haven van Vernesalle, aan dat "niets nagelaten zal worden om te achterhalen wie deze snode schanddaad pleegde." Ook de wijze waarop deze roof gerealiseerd werd, blijkt duidelijk een diepgaand onderzoek waardig, gezien het heden nog totaal aan sporen zou ontbreken. Het kluischip zou, naar verluidt, zelfs geen sporen van braak vertonen! Gefluisterd wordt dat hoge beloningen uitgelooft worden voor wie meer weet en deze kennis met de Heren van huis Le Rêve willen delen. Hierover werd officieel echter nog niets gemeld. De heer De Ortvegh-Poille kon niet nalaten te bevestigen dat inmiddels enige specialisten, vertrouwd met de plaatselijke gebruiken zoals daar zijn "kielhalen" en "aan de mast spijkeren" en zelf het weinig bekende "op zout water zetten", aangezocht werden het nodige te doen om de nu zwaar gedeukte reputatie van het eertijds om haar veiligheid beroemde havenkwartier van Vernesalle als nog in ere te herstellen.

Raadsman Geyster Maztré, woordvoerder van huis Le Rêve, waarschuwde inmiddels de kleinhandelaars van het Rijk zeer alert te zijn: een plots instorten van de markt der componenten lijkt immers onafwendbaar indien de grote hoeveelheid gestolen handelswaar alsnog via de zwarte markt op zou duiken. Hij adviseerde hen dan ook zich, als eerlijke handelslui, te profileren als leveranciers van op eerbare wijze verkregen kwaliteitsgoederen, en inmiddels fikse kortingen toe te staan bij het verhandelen van hun voorraden, om zo de oneerlijke concurrentie die het in de handel brengen van de geroofde goederen zou betekenen, reeds bij voorbaat de wind uit de zeilen te nemen.

Tevens riep hij de drie Gildes alsook de beide Kerken, op zich enkel te bevoorraden bij erkende handelaars, en daarbij aanspraak te maken op de getrouwheidskortingen dewelke bij deze gelegenheid ongetwijfeld gul toegekend zullen worden. "Dit", zo besloot hij, "zal de laaghartige dieven twee maal doen nadenken alvorens zij pogingen wagen hun kostbare buit te gelde te maken."

Wie meer inlichtingen heeft, kan zich te allen tijde melden bij de plaatselijke ordediensten of bij de hoogwaardigheidsbekleders binnen de Tovenaarsgildes. Zowel het Magiërgilde als het Bezweerdersgenootschap zegden immers reeds onbaatzuchtig hun volle medewerking toe teneinde deze misselijke makende misdaad op te lossen.

Vanuit Vernesalle  
Jusan Ikli  
verslaggever voor de Wilde Post

## Druïdes bezorgd

### *Kabaal van de druïdes in het Stadswoud bij Elerion*

Tijdens de winter-zonnewende is het lichaam van druïde Nokan overgebracht en ritueel gecremeerd. Nokan was oorspronkelijk naar de Wilde Landen gestuurd om druïde Michales te zoeken, die sinds meer dan een jaar vermist wordt. Tijdens hetzelfde ritueel is een korte plechtigheid gehouden voor Michales, waarvan verondersteld wordt dat zij om is gekomen in de strijd tegen buitenwereldlijke Alven die de streek rond Woudenberg toendertijd onveilig maakten. De kabaal der druïden laat dan ook weten dat het zoeken naar Michales gestaakt is. Eventuele paladijnen der natuur die het zich als queeste hadden gesteld haar te vinden, kunnen zonder eerverlies huiswaarts keren.

Er blijft echter een probleem voor de druïdes: sinds dezelfde periode is er een kwaadaardige aanwezigheid bespeurd die de natuur verstoort. Het is onduidelijk wie of wat, en de sterkte varieert, maar het woekert voort. Een eerste theorie is dat deze invloed afkomstig was van de geest van Tovernaar-Keizer Bru. Deze mythische koning zou wakker geschud zijn door onbezonnen bemoeienissen van een necromantiër. Dit vermoeden bleek echter ongegrond: na de dood van de betrokken necromantiër en het verdwijnen van de dreiging van Bru bleef de kwade invloed onverminderd bestaan.

De kabaal der druïden maant daarom de daar aanwezige gelovigen tot voorzichtigheid en roept eenieder op om onverklaarbare gebeurtenissen te melden aan de plaatselijke druïdes.

ADVERTENTIËN:

100 goudstukken cadeau aan degene die in mijn zuivere natuurboter slechts de geringste hoeveelheid margarine aantreft. Mij beleefd in Uedele's gunst aanbevelende,

G. Hetebrei te Veur.

**Bad Bentheim** Seizoen van 7 juni. Zwavel-, Slijk- en Moorbaden. Koude Stort- en Regenbaden. Rheumatiek, Jicht, Huidziekten. Logen en Onderlijfscattharren. Boschrijke Omgeving. Luchtherstelingsoord, enz. Prospectussen door het Vorstelijk Bentheimsche Badbestuur.

Dr. In der Stroth.

De redactie ontving onderstaand zonderling bericht:

De ondernemingslust van onze familie teleporteerde mij de volgende suggestie voor inkomsten en plezier van mijn familie, genaamd Kliek (met een KAA). Zelf wens ik onbekend te blijven, denk aan mij maar als G.O. uitspraak Goh (Grote Onbekende) evenals adres.

Zoals u hoort te weten staan Kenders bekend om hun handigheid, ervaring, feesten, snelheid en vrolijkheid, improvisatievermogen, behulpzaamheid en eigen wijsheid, moed durf en uithoudingsvermogen en bovenal hun **kookkunsten!** (Bovendien niet uit het veld te slaan - maar ook niet er in.) U kent allen ongetwijfeld onze tongstrelende, ongeëvenaardige topper bestaande uit al wat voorradig is, overvloedig maar niet tē slaapverwekkend.

U zou in de Wilde Post een advertentie kunnen plaatsen (Kenders worden graag gevraagd ergens voor) om een verwerkingsteam ofwel potige Kenderkliek (met 4 Ka's) zonder kosten te gast 2 dagen op uw feesten en op de 3e dag voor u: lekker eten, helderheid en blijheid door onze ongeëvenaardige nazorg. U krijgt de lekkerste maaltijd van de wereld, vroeger of later maar altijd op tijd en wel:

meteen zodra gaar. Kenders pepwijn en pepbier vooraf.

Nog even over onze familienaam: Kenders spreken deze blij en dankbaar uit met de klemtoon op de familiekliek terwijl buitenstaanders deze zuitend uitspreken met de klemtoon op de familie Kliek. Dit even terzijde. Het is wel een oeroude traditie waar we trots op zijn, meestal wordt het afgekort tot 'de Kliek'. Kortom; in uw oproep kunt u mijn familie (sommie, niet allen: zou teveel zijn) oproepen. Men is altijd blij elkaar te ontmoeten al duurt het even om de relatie uit te pluizen, maar 2 dagen is daar wel genoeg voor.

Was getekend:

Stamhouder en Ondernemingsgeest Familie Kliek  
*Kliek K.*

## Lekkers van Nitroshka Grevelland

### Recept

### Snaterhoen in Pokbiersaus

Benodigdheden (voor 6 personen)

- één snaterhoen (minimum gewicht 3 kilo na 2 nachten uithangen)
- 3 liter gekoeld Pokbier
- ½ liter verse koemelk
- 18 groene sjatotjes
- 3 grote aardappels
- 12 gekeurde bosheksmutsjes
- koriander
- gemalen klein hoefblad
- trollenzweet

### Bereidingswijze

Pluk het snaterhoen grondig en ontdoe het beest van kop, poten en ingewanden. Laat het dier dan drie zandlopers lang weken in gekoeld Pokbier.

Was en schil de sjatotjes en de aardappels. Snipper ze fijn en meng de snippers doorheen een halve liter koemelk.

Halveer de paddestoelen en bak ze heel even in ongebruikt ganzevet. Haal dan de hete pan van het vuur en smoor de zacht gebakken paddestoeltjes met de melk. Roer goed zolang de pan nog warm is.

Haal de hoen uit het bier en doe hem in een droge pot. Giet het lauwe paddestoelmelk mengsel over de hoen. Voeg hier alle resterend bier aan toe met een snufje koriander en gemalen klein hoefblad. Zet dit alles dan één à anderhalve zandloper lang op een heet open vuur, zonder dek- sel.

Voeg trollenzweet toe naar smaak en dien de snaterhoen heet op. Roggebrood en belegen gemberkaas passen uitstekend bij deze verfijnde lekkernij.

Smakelijk!

### **Inquisiteur uit ambt ontheven**

Inquisiteur Jozef, Keizerlijk Bisschop van Bijzondere Zaken, die de vermeende op- komst van het geloof der Zonnecultisten heeft onderzocht, is kort na zijn terug- keer uit de Wilde Landen onstlagen als officieel inquisiteur in actieve dienst.

Het tribunaal der Inquisistie, als altijd zeer summier met mededelingen over ge- sloten vergaderingen, deed de zaak af als onbelangrijk: Jozef zou een eenmalige missie hebben afgerond met een afdoende rapportage, waarna hij terugkeert in zijn ambt als literatuurvorser te Elerion. Er volgde nog wat ronkende retoriek over ketterse geloven die, bij gebrek aan god- delijke ondersteuning, slechts bijgelovige dwalingen waren zonder kans op overle-

ven.

Welingelichte bronnen vertellen een heel wat pikanter verhaal. Het schijnt dat in- quisiteur Jozef zich volgens het tribunaal compleet had laten inpakken door volge- lingen van de Zonnecultus te Wouden- berg. Zijn betrekkelijk milde rapport is ter zijde gelegd en hijzelf met hoon en schan- de overladen weggestuurd. Er gaan zelfs geruchten dat Jozef blij mag zijn dat hij er zo makkelijk van af komt, want zijn sug- gestie om de Zonnecultus een officiële status te geven is natuurlijk ketterij in zijn zuiverste vorm, aldus een collega die verder anoniem wenste te blijven.

Het harde oordeel over de ex-inquisiteur is zeker beïnvloed door een ingezonden mededeling van Hendrik Nebuka, waarne- mend resident der Wilde Landen en pries- ter van de Jaden Hemelkeizer, in de vori- ge editie van de Wilde Post. In deze brief vroeg Nebuka om een onderzoek dat die- per gaat dan de amicale oppervlakkighe- den van Bisschop Jozef. Het lijkt erop dat het tribunaal de resident hierin van harte steunt. De inquisitie is nog zeker niet ge- rustgesteld. Men kan er van opaan dat het onderzoek naar de Zonnecultus nog zeker een staartje zal krijgen.

Onlangs is onze gewaardeerde  
broeder  
**Nokan**

teruggekeerd in de Grote Kringloop. Laat de Vader zijn zoon met liefde terug ver- welkomd hebben, en moge de Moeder hem binnenkort weer op deze aarde gebo- ren doen worden.