

DE WILDE POST



Jaargang 2
nummer 4

Anno Ka-Rashied 1
Pagina 1

Twijfels over Leta!

Had keizer Hakim nog wel erfgenamen?

Nadat de Senaat Ka-Rashied tot Keizer van Elerion benoemde, kon het natuurlijk niet uitblijven dat zich iemand zou aanmelden als zodanig. En inderdaad, er doken maar liefst twee personen op die zich erfgenamen van de voormalige Keizer noemen. Enige weken geleden arriveerden in Woudenburg twee have-loze lieden die beweerden af te stammen van de vorige keizer. Zij waren in het bezit van bepaalde artikelen waarmee zij hun claim kracht bij wilden zetten. Het ging hierbij om een magisch zwaard, papieren die naar later bleek gestolen waren uit het Keizerlijk archief en zelfs het Keizerlijk Grootzegel. Nu zal de gemiddelde lezer in de Wilde Landen zich afvragen wat een zegel nu uit kan maken, maar het is in Elerion zo dat een wetsvoorstel dat door de Senaat is aangenomen, alleen wet kan worden wanneer er de handtekening van de Keizer en een afdruk van het Grootzegel onder staan. Momenteel is de Senaat dus niet in staat om wetten uit te vaardigen en Ka-Rashied zag zich gedwongen om de bestaande wetgeving op te schorten.

Volgens berichten uit de hoofdstad was het de Grootzegelbewaarder Waldo van Dalden, die de moordpartij op de voltallige keizerlijke familie op zijn geweten had. Nu duiken er twee lieden op die in het bezit blijken te zijn van dat zegel. De Garde verklaart bij monde van kapitein Den Ouderling dat het hier naar alle waarschijnlijkheid gaat om handlangers van Van Dalden. Senatrice Bor van Kempen is volgens hem de hoofdstad ontvlucht in verband met haar rol in de onthullingen rond het visschan-

daal. Waarom zij claimt dat zij de persoon die zich prinses Leta noemt herkent, ontgaat de kapitein. Volgens eigen zeggen van de senatrice was Leta 10 jaar oud de laatste keer dat ze haar zag. Het tweetal 'erfgenamen' had zich onder een schuilnaam opgegeven voor de verkiezingen tot markies van Woudenburg. Degeen die zich uitgaf voor prins Saboed stapte naar voeren en maakte zich bekend als de winnaar van de verkiezingen, W.A. van Buuren (naar later bleek was dit het pseudoniem dat keizer Wigmar placht te gebruiken wanneer hij deel nam aan roeiwedstrijden). Deze persoon is als democratisch verkozen dinghoofd in zijn ambt ingehuldigd, maar werd kort daarna door een boze autochtoon met een eind hout het hoofd ingeslagen. Aangezien zij beiden onder hetzelfde pseudoniem opeerden, stapte nu zijn vrouwelijke kornuit Leta naar voren. Waarnemend resident Nebuka heeft haar na enige dagen rouw tot Markiezin van Woudenburg gekroond. Dit is zijn recht als keizerlijk ambtenaar, maar de Garde heeft grote twijfels omtrent de vrijheden die er nu met de verkiezingsuitslag genomen worden. Onze keizer Ka-Rashied heeft aangeboden om haar aanstelling te bevestigen als en wanneer zij met het Grootzegel terugkeert naar het keizerlijk paleis. Desgevraagd deelde Markiezin Leta mede dat zij hier niets voor voelde, maar "dat zij Ka-Rashied graag aan haar zijde zou willen hebben in zijn oude functie van grootvizier, als en wanneer hij de troon opgeeft ten gunste van mij als legitieme erfgenaam van de dynastie."

Dolus

KUNST

Heer Halewijn zong een liedekijn,
Al die dat hoorde wou bi hem zijn.

En dat vernam een koningskind,
Die was zo schoon en zo bemind.

Zi ging voor haren vader staan:
'Och vader, mag ik naer Halewijn gaen?'

'Och neen, gi dochter, neen gi niet!
Die derwaerts gaen en keren niet.'

Zi ging voor haren moeder staan:
'Och moeder, mag ik naer Halewijn gaen?'

'Och neen, gi dochter, neen gi niet!
Die derwaerts gaen en keren niet.'

Zi ging voor haren zuster staan:
'Och zuster, mag ik naer Halewijn gaen?'

'Och neen, gi zuster, neen gi niet!
Die derwaerts gaen en keren niet.'

Zi ging voor haren broeder staan:
'Och broeder, mag ik naer Halewijn gaen?'

't Is mi al eens waer dat gi gaet,
als gi u eer maer wel bewaert
en gi u kroon naer rechten draegt.'

Toen is zi op haer kamer gegaen
en deed haer beste kleeren aen.

Wat deed zi aen haeren lijve?
Een hemdeken fijner als zijde.

Wat deed zi aen haer schoon korslijf?
Van gouden banden stond het stijf.

Wat deed zi aen haren rooden rok?
Van steke tot steke een gouden knop.

Wat deed zi aen haren keirle?
Van steke tot steke een peirle.

Wat deed zi aen haer schoon blond haer?
Een kroone van goud en die woog zwaer.

Zi ging al in haers vaders stal
En koos daer 't beste ros van al.

Zi zette haer schrijlings op het ros
Al zingend en klingend reed zi door 't bos.

Als zi te midden 't bos mogt zijn,
Daer vond zi mijn heer Halewijn.

'Gegroet' zei hi en kwam tot haer,
'Gegroet, schoon maegd, bruin oogen klaer!'

Zi reden met malkander voort
En op de weg viel menig woort.

Zi kwamen bi een galgenveld,
Daer aen hing menig vrouwenbeeld.

Alsdan heeft hi tot haer gezeit:
'Mits gi de schoonste maget zijt,
Zoo kiest uw dood, het is nog tijd!'

'Wel als ik hier dan kiezen zal,
Zoo kiese ik het zweerd voor al.

Maer trekt eerst uit uw opperst kleed,
Want maegdenbloed dat spreit zoo breed,
Zoo 't u bespreide 't ware mi leed.

Eer dat zijn kleed getogen was
Zijn hoofd lag voor zijn voeten ras,
Zijn tong nog deze woorden sprak:

'Gaet ginder in 't koren
En blaest op minen horen,
Dat al mijn vrienden 't hooren.'

'Al in het koren en gaen ik niet,
Op uwen horen en blaes ik niet.'

'Gaet ginder onder de galge
En haelt daer een pot met zalve
En strijkt dat aen mijnen rooden hals!'

'Al onder de galge en gaen ik niet,
Uw rooden hals en strijk ik niet,
Moordenaers raed en doe ik niet.'

Zi nam het hoofd al bi het haer
En waschte 't in een bronne klaer.

Zi zette haer schrijlings op het ros,
Al zingend en klingend reed zi door 't bos.

En als zi was te halver baen
Kwam Halewijns moeder daer gegaen:
'Schoon maegt, zaegt gi mijn zoon niet gaen?'

'Uw zoon heer Halewijn is gaen jagen,
G'en ziet hem weer uws levens dagen.

Uw zoon heer Halewijn is dood,
Ik heb zijn hoofd in mijnen schoot,
Van bloed is mijnen voorschoot rood!'

Toen ze aen haers vaders poorte kwam,
Zi blaesde den horen als een man.

En als de vader dit vernam
't Verheugde hem dat zi weder kwam.

Er werd gehouden een banket,
Het hoofd werd op de tafel gezet.

Waarde lezer,

Twijfels vreten aan mijn hart. Wie is de rechtmatige Keizer van Elerion? Is het de charmante Leta, die bij haar aankomst in de Wilde Landen het Keizerlijk Grootzegel kon tonen als bewijs van haar claim, en herkend werd door een senatrice? Of is het de voormalige grootvizier Ka-Rashied, die door een meerderheid van de senaat als Keizer is aangewezen? Iedereen spreekt over deze zaken, maar niemand stelt zich de centrale vraag: wie heeft Keizer Hakim II en zijn familie nu werkelijk vermoord? Als het antwoord op die vraag bekend is, is waarschijnlijk ook de valse troonpretendent gevonden. Het lijkt mij zonnklaar dat snoodaards de Keizer en diens kinderen en kindskinderen vermoordden, dit deden om iemand anders op de troon te krijgen. Dit soort verwickelingen, hoe onsmakelijk ook, zijn niet ongebruikelijk in kringen van machthebbers. Ik wil zeker niets suggereren en ik spreek met alle eerbied voor Ka-Rashied, maar wat dit betreft heeft hij de schijn tegen. Waarom werd hij zo snel benoemd? Waarom zijn de kerken en de orakelen niet geraadpleegd? Enfin, u kent de vragen net zo goed als ik, maar wat zijn de antwoorden?

Het zijn treurige tijden voor ons rijk. Overal stellen mensen zich bovenstaande vragen. Overal wordt gediscussieerd. De gildes zijn in beroering, de tovenaars zijn boos, de Ridders weigeren de decreten op

te volgen, waardoor eenvoudige tot de wapenen geroepen burgers plotseling tegen hen in de strijd geworpen worden...

Wellicht zou het beter gaan als niet wekelijks nieuwe decreten uitgevaardigd werden, maar wie ben ik om daar een oordeel over te hebben? Ik groet u.

Gork van Furtas

BRIEVEN

Er zijn bij de redactie een aantal brieven binnen gekomen van hooggeplaatste personen binnen de Wilde Landen, met het verzoek om deze te plaatsen. De redactie stelt hierbij nadrukkelijk dat de meningen die in deze brieven worden geventileerd geheel voor rekening van de brieveschrijvers komen. De redactie van de Wilde Post is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze brieven.

Open brief aan de Avonturiers en Inwoners der Wilde Landen

Na de hectische gebeurtenissen van de laatste tijd, wil ik nog even het woord tot u richten.

Er is de laatste tijd veel gebeurd, te beginnen met het overlijden van keizer Hakim II, moge hij rusten in vrede, en de daaropvolgende moord op bijna zijn hele familie. Het aan de macht komen van Ka-Rashied, het arriveren van zijn garde en het wederopstaan en vernietigen van Tovenaar-Koning Bru hebben in de Wilde Landen veel problemen veroorzaakt. Ik wil nogmaals een ieder danken die heeft bijgedragen aan het verslaan van de garde en van Bru en hen die hierbij het leven lieten herdenken. Ik wil hierbij enige nog bestaande onduidelijkheid over de verhouding tussen Ka-Rashied, de Garde en de Kerk van de Jaden Hemelkeizer wegnemen. Ka-Rashied is onder zeer onduidelijke omstandigheden aan de macht gekomen, zonder orakel- of geloofsraadpleging en zonder Keizerlijk Grootzegel.

Als voorlopige leider van de Kerk van de Jaden Hemelkeizer en vertegenwoordiger van het keizerrijk in de Wilde Landen, erken ik Ka-Rashied dan ook nog niet als nieuwe keizer. Op dit moment zie ik prinses Leta als enige waardige troonopvolger van Keizer Hakim II, moge de Hemelkeizer hem genadig zijn. Zij had het Keizerlijk Grootzegel en nadat senatrice Emilia Bor van Kempen haar identiteit bevestigde, bestond voor mij geen twijfel meer aan haar recht op de troon. Helaas is haar het Grootzegel ontvreemd. Ik wil er op wijzen dat voor degenen

die het Zegel aan prinses Leta terugbezorgt een hoge beloning ligt te wachten.

Dan wil ik nog enkele woorden wijden aan wijlen resident Archibald Degenaar. Rond zijn persoon gingen vele geruchten rond. Ook ik heb getwijfeld aan zijn toewijding, maar hij is vermoord zonder dat bewijzen zijn gevonden om de geruchten te bevestigen. Over de doden verder niets dan goeds, laten wij deze geruchten daarom laten rusten.

Er resteert mij nog één onderwerp: na de moord op de heer Degenaar is slechts zijn ontzielde lichaam gevonden, het hoofd is afgehakt en verdwenen. Opdat hij waardig opgenomen kan worden in het hemelrijk, dient het hoofd bij het lichaam begraven te worden. Eenieder die informatie heeft over de moordenaar(s) en/of de lokatie van het hoofd, wordt opgeroepen dit aan mij te melden. Mocht de moordenaar of het hoofd gevonden worden door uw informatie, dan is er voor u een grote beloning. De moordenaar zal gevonden en zwaar gestraft worden.

Hendrik Nebuka,
Priester der Jaden Hemelkeizer
Waarnemend resident

Open Brief aan de Geestelijke Leiders van de Inquisitie

Ik, Hendrik Nebuka, waarnemend resident der Wilde Landen en priester in de Orde van de Jaden Hemelkeizer, wil U verzoeken een officiële inquisitie te starten hier ter plaatse. Uw vorige inquisiteur heeft zich slechts bezig gehouden met het functioneren van Bisschop Degenaar, nu helaas overleden, en overdacht een hier functionerend geloof, de Zoncultus, een officiële status te geven. Het betreft hier een ketters geloof, geleid door een orc. Dit geloof ontwricht de lokale situatie: de officiële geloven hebben te kampen met een zeer beperkte toeloop. Daarom wil ik U verzoeken Uw bibliotheek te raadplegen over dit geloof. Mocht het officieel ketters bevonden worden, stuurt U dan zo snel mogelijk een inquisitie om dit geloof de kop in te drukken.

Hoogachtend,

Hendrik Nebuka
Priester der Jaden Hemelkeizer
Waarnemend Resident der Wilde Landen

Beste kolonisten,

Gaarne wil ik jullie bedanken voor alle steun en hulp die ik het afgelopen jaar van jullie heb ontvangen. Met jullie hulp is Péder Ószewics verslagen en zijn haar vele plannen gedwarsboomd. De zielen van mijn oude leermeester Magister Morestaziës en van Magister Zacharias kunnen zich nu in alle rust bij de Generaal vervoegen. Na twee jaar is mijn missie voltooid en mijn hart verlangt naar mijn woonsteden op Tovenarseiland. Ik voorzie echter roerige tijden en in plaats van huiswaarts te keren, heb ik besloten om mij in de Wilde Landen te vestigen. In de loop van de tijd ben ik velen van jullie als vriend gaan beschouwen en ik zal ook in de toekomst een ieder met raad en daad proberen bij te staan. Samen zullen wij zegevieren.

De Generaal zij met U allen.

Zippolantus

Waarde Elerianen

Het zal eenieder niet ontgaan zijn dat de nieuwe keizer Ka Rashid een decreet heeft uitgevaardigd waarin de gildewetten buiten werking worden gesteld. Een onnadenkende tovenaars zou hieruit op kunnen maken dat de strikte scheiding tussen magiërs, bezweerders en necromantiers hiermee niet meer bestaat. Voor hen wil ik hier een waarschuwing doen uitgaan.

Strikt genomen beoogt het decreet inderdaad het opheffen van de scheiding van de verschillende tovers. Staatsrechtelijk valt er echter het nodige aan te merken op de rechtsgeldigheid van dit decreet. De benoeming van Ka Rashid als keizer is twijfelachtig geworden nu blijkt dat er toch nog een nazaat van de oude keizerlijke dynastie is gevonden in de persoon van prinses Leta. Een dergelijke ingrijpend besluit kan normaliter niet genomen worden tenzij de senaat hier uitvoerig over gedebatteerd heeft en hier zijn goedkeuring aan heeft gehecht. Naar ik heb vernomen is het decreet zonder enig overleg door Ka Rashid uitgevaardigd.

De tovenaars die de eed hebben gezworen een gilde trouw te blijven en getekend hebben in het gilde boek, zijn door dit decreet ook niet van hun eed ontslagen. Als het decreet al rechtsgeldig is dan kunnen alleen beginnende en tot nu toe als renegaat aangemerkte tovenaars niet langer vervolgd worden.

Toch wil ik ook de beginnende tovenaars oproepen om zich aan te sluiten bij een van de drie tovergildes. Magiërs zijn niet in staat om hun toverstaf zelf te vervaardigen en laat duidelijk zijn dat ik en andere bezweerders geen enkele plannen hebben om toverstaven uit te delen aan ongebonden tovenaars. Bezweerders zullen voor hun studie aangewezen zijn op bibliotheken en andere bronnen van kennis die onder beheer staan van het bezweerdersgilde. Ook de tovenaars die de necromantie willen beheersen zullen merken dat het buitengewoon lastig is om aan spreuken te komen wanneer zij geen lid zijn van het necromantiers gilde.

Tovenaars, blijf in deze moeilijke tijden trouw aan uw gilde en wijs beginnende tovenaars op de noodzaak zich bij een gilde aan te sluiten. U heeft gezworen uw gilde steeds te dienen, dan is dit een taak die het gilde u stelt. Bescherm de gilde geheimen die u zijn toevertrouwd en laat u niet verleiden door de geheime kennis van andere gilden.

Magister Alcofibras

Wetenschap

Gezien het kolonisatie programma dat door het bestuur in het land *de Wilde Landen* is opgezet, hopen Convivax, Furion en Kamaya von Humboldt enige aanvulling te geven aan het beschaven van de Wilde landen.

Convivax (natuurgelovige) en Kamaya von Humboldt (natuurfilosoof), hebben genoten van een opleiding 'Spoorzoeker' in het land Alchimbra. Tevens is hun bescheiden wetenschappelijke kennis meegegeven.

Aan de hand van de centrale vraagstelling; 'Waarom valt een appel niet naar boven?', hoopten Convivax en Kamaya een antwoord te verwerven in de Wilde Landen. Convivax hoopte het antwoord te vinden bij de magiërs en Kamaya bij de druïden en anderen, die niet direct bezig hielden met de magie.

De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek wordt hieronder weergegeven.

Het onderzoek is begonnen met het omhoog, omlaag te gooien en los te laten van appels op verschillende tijdstippen en op verschillende plekken (boven water, op een berg, in de zon/regen, bij volle maan (ter informatie; appels veranderen niet in weerwolven). Uit deze test bleek aan de hand van visuele waarneming dat omhoog gegooide appels omlaag vallen en omlaag gegooide appels niet omhoog gaan. De eerste fase van het onderzoek kan

volgens Convivax en Kamaya worden afgesloten met de empirische conclusie "Actie \neq - reactie"

De tweede fase spitst zich toe op het gooien, werpen en loslaten van andere voorwerpen, zoals stenen, veren en katten. Hieruit blijkt dat een kilo kat even zwaar is als een kilo veren, maar dat een kilo kat veel sneller naar beneden valt dan een kilo veren. Hoe is dit mogelijk? Verder wetenschappelijk onderzoek is gewenst. Daarnaast blijkt dat een appel die horizontaal weggegooid wordt even lang er over doet om de grond te raken als een appel die op dezelfde hoogte wordt losgelaten. Zie onderstaande grafiek voor verduidelijking.



Grafiek A



Grafiek B

Traject $\alpha \neq$ Traject β , maar de valtijd (T) is gelijk. $T \alpha = T \beta$. Hoe is dit mogelijk? Onderzoek is gewenst.

In de derde fase van het onderzoek werd de centrale vraag aan verschillende experts op het gebied van godenkracht, magie, bezweerders en natuurkennis voorgelegd. Hieronder weergeef ik enkele antwoorden van verscheidene personen.

Interessante ideeën passerden de revue: Volgens wijlen Resident Degenaar; "De appels vallen omlaag, zoals ze altijd doen, want anders zou er chaos zijn en dat is in strijd met de wil van de Jaden Hemelkeizer."

Volgens tovernares Llyani; "Het zijn de kosmische

krachten." (Meer wilde de ondervraagde niet kwijt). Krijger Owen zegt: "Het vallen van appels naar beneden en niet naar boven heeft te maken met magische aantrekkingskracht, dat ook is tussen een vader en een moeder. Het resultaat van de verbintenis tussen vader (appel) en moeder (aarde) is een kind (appelboom). Deze cirkel van leven kan niet anders zijn dan magie. Kamaya meent dat het proces van kinderen krijgen niets te maken heeft met magie, maar een puur natuurlijke gang-van-zaken-is, zo ook het ontstaan van nieuwe appelbomen.

Druide Arco brak zijn hoofd niet over de vraagstelling en riep verbouwereerd "Maar dat is toch gewoon de zwaardenkracht!" (Dit is geen schrijffout. Het is duidelijk dat deze druide niet geschikt is voor de wetenschap).

De woorden van de heer d'Ucque de bezweerder: "Het is een goddelijke kracht die op deze manier de geboorte - leven - dood - reïncarnatie - cirkel in stand houdt."

Een anoniem commentaar: "Daar zorgt mijn god voor, anders kan ik de appel niet eten."

Druide Champix kwam met een aantal stellingen, die niet meteen antwoord gaven op de vraag, maar wel relevante aanvulling gaven op Kamaya's natuurfilosofisch onderzoek. Zijn conclusie is dat al het leven afkomstig is van de grond. Hier zou een correlatie liggen tussen het feit dat appels op de grond moeten vallen, om appelbomen te doen ontstaan.

Vrouw Axa, priesteres van de Jaden Hemelkeizer, stelde dat als appels omhoog vallen, na enige tijd weinig appelbomen uit de grond zullen schieten. En aan de hand van empirische waarnemingen constateert vrouw Axa dat appels die eenmaal op de grond liggen niet meer omhoog vallen.

Convivax is overtuigd dat zijn hypothese correct is. Magie is de oorzaak van het vallen van appels naar beneden en niet naar boven. Kamaya blijft vasthouden aan de invloed van natuurlijke krachten.

Het is duidelijk dat beide spoorzoekers nog lang niet een eenduidig antwoord hebben kunnen vinden. Verder onderzoek is gewenst.

Ondanks de goede inzet van verschillende personen moet ik u helaas allen bekendmaken dat de tot nu toe gevonden informatie, met betrekking tot de natuurfilosofie, naar mijn mening onbevredigend is.

Aan de hand van het bovenstaande ben ik zo vrij te concluderen dat vele reacties, maar helaas geen verklaringen, sterk beïnvloed zijn door het geloof die de persoon aanhangt. Globaal gesteld mag worden dat men al snel een bepaalde theorie aanneemt, zonder deze theorie te hebben getoetst via de empiri-

sche cyclus. Als het visuele waarneembare niet primair wordt gesteld, is het geloof in één of meerdere goden of de natuur de doorslaggevende factor.

Geheel ontevreden ben ik niet. De uitkomsten van mijn onderzoek heeft deuren opengegooid naar andere onderzoeksvelden. Ik wil allen bedanken die mij vrijwillig te woord hebben gestaan.

Kamaya von Humboldt.

(advertentie)

Kama Sutra Massage

*Vermoeide voeten? Stijve nek? Pijn in de rug, of
spierpijn na een lange dag in het harnas?
Heren, dames, gun Uw vermoeide lichaam een
verlichting!*

*Kama Sutra, erkend masseur, verzorgt diverse
massages en verzacht de pijn...*

*Diverse massages: slechts een goudstuk per behandeling
(15 minuten).*

Meer informatie bij:

K. Sutra

Geschiedenis:

Naar aanleiding van een terloopse opmerking in het hoofdartikel neem ik u mede op een korte reis naar het verleden. De volgens de legenden onsterfelijke Keizer Ioan XVII deed in het 117e jaar van zijn regering afstand van de troon ten gunste van zijn achterkleinzoon Wigmar. Wigmar bleek een geheel eigen kijk te hebben op de verantwoordelijkheden die het Keizerschap met zich meebracht. In zijn eerste regeringsjaar nam hij deel aan de hippische spelen en hij zwom van Elerion naar het eiland Gaagh. Ook versloeg hij de barbaar Argus met worstelen. Zijn. Bij zijn dertiende huwelijk liet hij de gasten azijn drinken. In het derde jaar van zijn regering bepaalde hij dat openbare ambten alleen nog maar door mooie vrouwen mochten worden bekleed. Later verruimde hij dit, omdat er geen overeenstemming gevonden kon worden over welke vrouwen wel mooi waren en welke niet. Zijn vijftiende huwelijk was met een drachtige merrie. Hij liet op een bepaald moment alle paleiseeunuchen executeren op verdenking van onzedige gedachten en verving hen door jongens tussen de twaalf en vijftien. Na vijf jaar regering

werd hij afgezet door generaal Archimbald. Volgens de legenden is Ioan XVII persoonlijk teruggekeerd om Archimbald te installeren als eerste keizer van de tweede dynastie, aangezien de aangewezen kroonprins een veulentje was en van geen enkel kind van Wigmars koninginnen aan te tonen was of het keizerlijk bloed had.

Hoe merkwaardig zijn regering ook was, toch heeft Wigmar het fundament gelegd voor de verlichte denkbeelden van ons huidige keizerrijk. Het is aan hem te danken dat vrouwen openbare ambten bekleeden; hij heeft de castratie van priesters afgeschaft en hij heeft er voor gezorgd dat kloof tussen de adel en het volk geslecht werd door sport. Nog steeds wordt een paard een edel dier genoemd, omdat Wigmar een veulen als zijn zoon en kroonprins echtte.

Ter vergelijking, met Ka-Rashied begint de achttiende dynastie van Elerion.

INGEZONDEN MEDEDELING

Sluit u voor de gezelligheid aan bij de kerk van de Jaden Hemelkeizer. Leden kunnen tevens rekenen op alternatieve genezing van lichaam en geest, mits beiden aanwezig.

Kaarsenhouders van Pastielje zijn de beste.

Pastielje. Vanouds u adres voor stormlampen, waskaarsen, aardewerk en glazen kandelabers. Pastielje al zevenenendertig jaar een begrip voor toevanars en anderen die verlichting zoeken.

De Lachende Eenhoorn

heet nu

Het Rapaille

Een nieuwe eigenaar, maar de kwaliteit blijft als vanouds.

Gezien wij tegenwoordig over een permanente lokatie beschikken, hebben wij een maanpaviljoen inclusief brandverzekering te koop. Te bevragen bij Robin of Florie Zilvergoud in "Het Rapaille".

Nu in de Wilde Landen:
wijnen van het gerenommeerde huis
Noordman

importeur: erven A. Degenaar & Co

De Lachende Eenhoorn
heet nu

Het Rapaille

Een nieuwe eigenaar, maar de kwaliteit blijft als vanouds.

Gezien wij tegenwoordig over een permanente lokatie beschikken, hebben wij een maanpaviljoen inclusief brandverzekering te koop. Te bevragen bij Robin of Florie Zilvergoud in "Het Rapaille".

Nu in de Wilde Landen:
wijnen van het gerenommeerde huis
Noordman
importeur: erven A. Degenaar & Co

The Weird Sisters

Vrouwen voor Vrouwen



voor :
* bescherming
* boswandeling
* gezelligheid



Voelt u zich als vrouw wel eens bedreigd?
Bent u de mannelijke aandacht ook wel eens zat?
Verlangt u wel eens naar vrouwelijke gezelligheid?

Schrijf ons en/of sluit u vrijblijvend bij ons aan :

Esmeralda
&
Kamaya von Humboldt

N.B. Geen kosten. Beroep niet van toepassing.
Schrijven naar de Wilde Post.

OVERLIJDENSADVERTENTIES

**Saboed,
Kroonprins van Elerion,
Markies van Woudenburg**

lafhartig vermoord

Arbaal,
Irula,
Sadhu Ares,
Björn Mitgartson,
Lindoran,
Tommah Koepah,
Garg en Narg,
F'lar,
Quendir
en al diegenen wier naam
ons niet bekend is,

De druïdes van Elerion eren u
als helden van de Wilde Landen.

Wij danken u voor de offers die u
gebracht hebt in de strijd tegen Bru
en diens legioenen.

Vermist:

De heer *Raxis*, een jeugdige tovenaars, naar verluidt leerling-necromantiër. Uiterlijk: stijl donker haar, niet al te lang, tenger gebouwd.

De heer *Corellio*, Paladijn van de Generaal. Uiterlijk: kort grijzend haar, stevige bouw, doorgaans beschilderd gelaat.

IN MEMORIAM

Archibald Degenaar

Op aarde diende hij
de Jaden Hemelkeizer,
Moge hij zijn werk voortzetten
in het Hemelrijk

H. NEBUKA
Priester der
Jaden Hemelkeizer

IN MEMORIAM

Velen zijn gevallen in de strijd tegen
Peder, Bru, diens legioenen van on-
doden en tegen de tirannieke garde
van Ka-Rashied.

Wij zijn hen dankbaar voor hun inzet.

Moge de Jaden Hemelkeizer hen ge-
nadig zijn.

H. Nebuka
Priester der
Jaden Hemelkeizer

Het gilde der Magiërs geeft met droefheid
te kennen dat Magister Zacharias is ge-
sneuveld in de tweestrijd. Zijn sterven
was als zijn leven: weerbaar en volledig
gewijd aan de Generaal en de magie.



von Trox Huurlingen Gilde
Betrouwbaar, Snel, Goedkoop.

U zoekt bescherming ?
U zoekt begeleiding ?
U zoekt avonturiers ?
U zoekt uitvoerders ?

Vraag naar von Trox Huurlingen.
U betaald, wij voeren uit.
Goede referenties.

Alles op zakelijke basis.
Geen kleine lettertjes !

von Trox Huurlingen, omdat
wij weten wat U wilt !

Onderlinge waarborgmaatschappij "Zorg
en Zekerheid" verzekert tegen alles!

Het leven zit vol met risico's. Moord, doodslag,
roof, diefstal, ondoden, toverij, lichamelijk geweld,
noem maar op. Wij verzekeren u tegen alle deze
dingen, en tegen wat u maar opnoemt.

Voorwaarden te bevragen bij Robin of Florie Zilver-
goud in herberg "Het Rapaille". Gunstige tarieven,
succes gegarandeerd.