

# DE WILDE POST



---

Jaargang 2  
Nummer 3

Extra Editie  
!!!

Anno Ka-Rashied 1  
Pagina 1

---

## Keizer Hakim II overleden, Keizerlijke familie uitgemoord!

Het hele Keizerrijk is in diepe rouw gedompeld. Keizer Hakim de Tweede is op 81-jarige leeftijd gestorven aan de ziekte waar hij reeds geruime tijd aan leed. Vlak voor de geplande kroning van Kroonprins Hakim, kleinzoon van de Keizer, tot Keizer Hakim de Derde hield de familie een besloten rouwplechtigheid in de familiekapel. Toen de wachtende senatoren en andere hoogwaardigheidsbekleders bloed onder de deur van de kapel uit zagen komen, ging Grootvizier Ka-Rashied persoonlijk poolshoogte nemen. Een onbeschrijflijk bloedbad had plaatsgevonden in de kapel. Tot ieders grote schok bleek de voltallige Keizerlijke Familie vermoord te zijn en het Keizerlijk Grootzegel was verdwenen. Soldaten van de Grootvizier wilden Waldo van Dalden, de Keizerlijk Zegelbewaarder, onmiddellijk ondervragen. Deze bleek echter de hoofdstad in grote haast verlaten te hebben. Tijdens zijn arrestatie verzette hij zich zodanig dat hij gedood werd. Volgens Ka-Rashied was Van Dalden de leider van een samenzwering om de macht te grijpen.

Omdat de directe Keizerlijke lijn nu is uitgestorven, benoemde de Senaat (met een meerderheid van één stem) terstond Ka-Rashied tot Keizer en stamvader van een nieuwe Keizerlijke Dynastie. In de hoofdstad heerst verbazing over de snelheid waarmee deze ernstige beslissing werd genomen.

Keizer Ka-Rashied heeft als eerste besluit van zijn regering het Wetboek buiten werking gesteld en zal per decreet regeren. Volgens bronnen in het paleis is de reden hiervoor dat nog niet alle deelnemers aan de samenzwering opgespoord en gedood zijn.

Waarde Lezer,

Wij leven in barbaarse tijden! Woorden schieten tekort om de gruwelen van de afgelopen dagen te beschrijven. De Keizerlijke familie, afgeslacht tijdens de rouwdienst voor Hakim II! Een kille woede heeft zich van mij meester gemaakt. Het lijkt mij sterk dat Waldo van Dalden in zijn eentje gehandeld heeft. Hij moet medeplichtigen gehad hebben. Deze brute moordenaars, deze verraders, dienen onmiddellijk gevonden, gegrepen en berecht te worden. Onthoofding lijkt mij nog een milde straf.

Enigszins gegeneerd denk ik terug aan mijn commentaar op de benoeming van kroonprins Hakim, na het overlijden van zijn vader Renaldo. Bitter is het, dat de kroonprins nimmer de kans heeft gehad te bewijzen een waardig opvolger van Hakim II te zijn. Over de doden niets dan goeds: prins Hakim was van Keizerlijken bloede en had mettertijd de herinnering aan zijn jeugdzondes kunnen doen vergeten. Niets van dat alles nu. Het Keizerlijk bloed kleurt nog steeds de familietempel van de Hemelkeizer Generaals-rood.

Een nieuwe dynastie is begonnen, met de vroegere grootvizier Ka-Rashied op de troon. Onze nieuwe keizer heeft jaar na jaar bewezen over uitzonderlijke bestuurlijke kwaliteiten te beschikken. Misschien zou ik hier de senatoren moeten prijzen om hun doortastend handelen. Zij hebben immers, om paniek en anarchie te voorkomen, onmiddellijk ingestemd met de kroning van de nieuwe keizer. Toch knaagt de twijfel. Was een onmiddellijke kroning noodzakelijk? Had de senaat niet eerst een reguliere zitting moeten houden? De tempels is niets gevraagd, de orakels zijn niet geraadpleegd. Laten wij allen hopen dat de daadkracht der senatoren niet overhaast zal blijken.

Kolonisten, de Wilde Landen zijn deze dagen minder wild dan de straten van de hoofdstad. Bedenk, dat de keizer van Ele-

tion ook uw keizer is. De misdaad tegen het huis van Hakim raakt ons allen en zal merkbaar zijn tot in de uithoeken van het rijk. Het is mijn plicht u te manen tot kalmte, maar innerlijk ben ik ziedend. Leve Elerion! Leve de Keizer!

Kolonel Gork van Furtas

*ingezonden mededeling*

**Nieuw in Woudenberg:**  
wijnen van het gerenommeerde huis  
Noordman

importeur: A Degenaar & co

Keizerlijk Decreet N° 1

**Ik, Ka Rashied, Keizer van Elerion,** verklaar hierbij dat de Keizerlijke Garde mijn wil en die van de Jaden Hemelkeizer uitvoert.

1. Ongehoorzaamheid jegens de Garde staat gelijk aan godslastering.
2. De eerste taak van de Garde is het herstellen van de Orde in het Keizerrijk. Hiertoe heeft de Garde alle benodigde volmachten.
3. De Garde heeft de macht om ieder die zijn mandaat aan de Keizer ontleent diens positie te ontnemen, zij het ambtenaar, priester van de Jaden Hemelkeizer of edele.
4. De schuldigen aan de moord op de voormalige Keizerlijke Familie dienen bestraft te worden en de gestolen Rijksregalia moeten worden teruggevonden. Dit is de tweede taak van de Garde. Hiertoe heeft zij alle macht tot aanhouding en ondervraging.
5. Wie hulp of onderdak verleent aan een van de verantwoordelijken voor de moord of een of meerdere van de regalia bezit pleegt godslastering.
6. Aangezien de oude wet buiten werking is gesteld door de Senaat is de rechterlijke stand, alsmede het justitieel apparaat, hierbij afgeschaft. De Garde heeft het laatste woord in alle zaken betreffende Openbare Orde. De Senaat zal oordelen over de daders van de moord op de Keizerlijke Familie en de diefstal van de Rijksregalia.

Gedaan, de derde van de wijnmaand van het jaar 1 van mijn regering.