

DE WILDE POST



Jaargang 2
nummer 2

Anno Hakim II 71
Pagina 1

Kroonprins overleden

Vanuit de hoofdstad bereikte ons het droevige bericht dat kroonprins Renaldo is overleden. Een longontsteking, opgelopen tijdens een jachtpartij dit voorjaar, heeft hem geveld. De zorg van de beste heelmeesters van het land heeft niet kunnen verhinderen dat de prins, die 53 jaar is geworden, aan deze ziekte bezweek. Volgens hofarts Magister Pamphidorax is het niet ongevoen dat longontsteking een dodelijke afloop heeft, zeker niet wanneer het slachtoffer reeds op leeftijd is.

Renaldo was een gewaardeerd geschiedkundige. Ook zijn prestaties in de jacht en in krijgsspellen worden zeer verdienstelijk genoemd. Volgens staatskundigen was hij zeer geschikt om te zijner tijd het ambt van zijn vader over te nemen.

Zijn overlijden is een zware slag voor Keizer Hakim de Tweede, wiens gezondheid ook al geruime tijd niet optimaal is. Deze heeft een week van nationale rouw afgekondigd, waarin feestelijkheden zoveel mogelijk beperkt dienen te worden. De Senaat heeft zijn condoleances aangeboden aan de Keizerlijke familie.

Prins Hakim, Renaldo's oudste zoon, die naar zijn grootvader is genoemd, is nu de eerstvolgende in de lijn van erfopvolging. De prins, die nog niet getrouwd is, wordt al diverse jaren opgeleid voor het ambt. Zijn trainingsprogramma zal geïntensiveerd worden.

Peder Ôszewickz vrijgesproken

van onze speciale verslaggever

Voor de hoge rechtbank te Retranchement vond een hoorzitting plaats naar aanleiding van de aanklacht van de magiër Zippolantes tegen de vermeende necromantiër Jonkvrouw Peder Ôszewickz wegens inbraak en moord. Zippolantes had geprobeerd om Peder Ôszewickz gearresteerd te krijgen, maar door persoonlijk ingrijpen van Resident Degenaar is dat niet gebeurd. Volgens Resident Degenaar had Peder Ôszewickz haar woord als edele gegeven dat zij op hoorzitting voor de hoge rechtbank zou verschijnen. En tot de stomme verbazing van uw verslaggever was zij inderdaad aanwezig. Toen de koets met Hoge Rechter Noordman verscheen, stapte daar Resident Degenaar, gezellig keuvelend met de rechter, uit. Even later bleek dat Resident Degenaar, een befaamd jurist in zijn jeugd, de verdediging van Peder Ôszewickz op zich had genomen.

Rechter Noordman begon de zitting met te benadrukken dat dit geen rechtszitting maar een hoorzitting was om vast te stellen of er wel een rechtszitting nodig zou zijn.

Zippolantes kreeg het woord. Hij beschuldigde Peder Ôszewickz ervan dat zij had ingebroken bij zijn meester, Moristaziës, en toen ze betrapt werd hem had vermoord. Hij vertelde dat hij Peder Ôszewickz had zien wegrennen uit de werkkamer van Moristaziës na een flinke ontploffing en dat hij, toen hij de werkkamer binnenging, een ravage aantrof met in het midden zijn dode leermeester.

De verdediging, in de persoon van Resident Degenaar, mocht hem toen ondervragen. Degenaar begon een scherp verhoor, waarin onder andere werd vastgesteld dat

de ravage waarschijnlijk van een vuurbal of iets dergelijks afkomstig was. Zippolantes moest toegeven dat een weerkaatste vuurbal eenzelfde effect kon bereiken. Hoogtepunt van de zitting was het moment waarop Resident Degenaar Zippolantes dwong om met het schaamrood op de kaken toe te geven dat hij ten tijde van de ontploffing bij de huishoudster in bed lag en druk bezig was met andere zaken dan op bezoekers van zijn meester te letten. Hij gaf toe dat hij na de ontploffing uit bed was gesprongen en naar de gang was gerend en eigenlijk alleen maar had gezien dat iemand met lang zwart haar en een doodshoofd op het voorhoofd wegrende.

Peder Ôszewickz gaf toe dat ze aanwezig was geweest, maar hield vol dat ze daar uitgenodigd was. De ontploffing was het gevolg van een vuurbal die Moristaziës naar haar had gegooid na een verhitte discussie over een magisch artefact waar beiden aanspraak op maakten. Zij had zich verdedigd en was toen haastig weggegaan omdat ze geen zin had in gedoe met de autoriteiten van het Tovenarseiland. Deze waren volgens haar kleinzielige luiden die altijd manieren zochten om eerbare necromantiërs zoals haarzelf het leven zuur te maken.

De rechter besloot na de twee uur durende lunchpauze, waarin hij tezamen met Resident Degenaar een rijkelijk besproeide lunch gebruikte, dat Peder Ôszewickz van alle beschuldigingen werd gezuiverd wegens gebrek aan bewijs. Daarop verliet de rechter met Resident Degenaar en Peder Ôszewickz de rechtszaal om de nieuwe oogst miswijn te gaan proeven. De arme Zippolantes kreeg een bijzonder vuile blik van Peder Ôszewickz toegeworpen en keerde teleurgesteld terug naar Woudenberg.

Rovers doden Markies Arcimboldo Alvenpoort toch gesloten

Reutelpaal - Een aantal onguere individuen heeft Markies Arcimboldo gedood. De moord vond plaats in herberg 't Haezelhert van Reutelpaal, vlak na het avondmaal, en vond plaats onder de ogen van tientallen kolonisten. De Markies was naar Reutelpaal gereisd omdat de alvenpoort daar gesignaleerd was. Hij was van plan deze poort te sluiten, en had hiervoor iedereen opgeroepen om hem te helpen. Naar verluid waren de moordenaars bevriend met Robin de Hoed. Deze Robin was op bevel van Arcimboldo gearresteerd, op verdenking van het plegen van roofovervallen.

Helaas bleek het te laat om de Markies te redden; de moordenaar had een snelwerkend, dodelijk gif op zijn dolk aangebracht. Het is moeilijk om de motieven van de moordenaar te achterhalen. Toen hij na de moord probeerde te vluchten is hij door de woedende menigte gedood. Enkele medeplichtigen overleefden de volkswede echter, door tijdig te vluchten.

De aanwezige gezagsdragers reageerden prompt: zij zetten een prijs op het hoofd van alle personen uit de bende. Onder leiding van onder andere de nieuwe leider van de Generaalscultus, Overste Sorales, werd een klopjacht ingezet. Deze werd een groot succes: vele moedigen hielpen mee, en de bende van Robin werd effectief uitgeroeid.

Opgemerkt moet worden dat het aantal berovingen sindsdien inderdaad sterk afgenomen is.

Het was hierdoor wel veel moeilijker om de alvenpoort te sluiten. Dat was wel hard nodig, want er kwamen steeds meer alven

doorheen. De alven werden ook steeds beter georganiseerd. Dankzij enkele dappere Generaalsaanhangers, die het terrein aan de andere kant van de poort verkenden, werd ontdekt dat zich daar een grote legermacht aan het verzamelen was.

Markies Arcimboldo, geen onverdienstelijk tovenaars, had zijn leven gewijd aan het sluiten van de poort. Het plaatselijke hoofd van het Bezweerdersgilde, Magister Alcofibras, was vlak voor de moord teruggekomen uit de hoofdstad. Hij had de resulaten bij zich van maandenlange onderzoeken in de bibliotheken van de diverse gildes en kerken. Hij schijnt zelfs toegang gekregen te hebben tot de Keizerlijke Bibliotheek.

Getuigen hebben de Markies bij het doorlezen van deze informatie, kort voor zijn dood, horen verklaren dat hij eindelijk voldoende informatie had om de poort te sluiten. Gelukkig had de Markies zijn invallen opgetekend.

De verzamelde tovenaars bogen zich over de aantekeningen. Zij slaagden erin om de kennis te combineren, en ontwierpen een ritueel om de poort te sluiten. Anders dan bij Arcimboldo's vorige pogingen, werden hierbij zoveel mogelijk gildes en kerkgenootschappen betrokken. Deze zegen hun medewerking in het algemeen bereidwillig toe. Eén genootschap, dat zich de Zonnecultus noemt, eiste zelfs dat ze bij de ceremonie betrokken werden. Na zorgvuldige voorbereiding werd het ritueel uitgevoerd. Eén van de onderdelen daarvan was het bevelen van de poort met behulp van een alfs voorwerp. Een jonge magiër, Zippolantis, had zich hiervoor als vrijwilliger aangeboden. Tijdens het slui-

ten van de poort slaagden enkele alven, waaronder een gruwelijk uitziend wezen, er toch nog in om naar onze wereld te komen. De vrijwilliger wist slechts met moeite te ontsnappen. Gelukkig sloten de aanwezigen de linies en werden de alven snel verslagen. Er zijn geen doden te betreuren.

Hiermee is deze bedreiging, dankzij samenwerking en grote inzet van iedereen, opgeheven. Er schijnen nog enkele gestrande alven rond te zwerven, maar hun aantal dunt uit.

Arcimboldo's levensdoel is uitgekomen, helaas pas na zijn dood.

Spinnedemon verslagen

De spinnedemon, die sinds enige tijd door de streek zwierf, is door een aantal dapperere kolonisten verslagen. De demon, die bij machte was de mutatieziekte te genezen, was vorig jaar opgeroepen door de verzamelde tovenaars. Lijders aan deze ziekte konden door het bloed van de spin genezen worden, in ruil voor het geven van wat van hun bloed aan het wezen. De demon was in de loop van de tijd steeds brutaler geworden, en eiste steeds meer bloed.

Doctor Enthiolochos, een rondreizend alchemist, wilde met spinnebloed een serum tegen de ziekte te maken.

Onderhandelingen met de spin waren moeilijk, maar uiteindelijk slaagde een handige kolonist erin om van de spin wat bloed los te praten. Kort daarna versloegen enkele moedigen de spin en wisten nog een grote hoeveelheid van zijn bloed te verzamelen.

Gelukkig is het de Doctor inderdaad gelukt om een serum te maken. Hiermee zijn zowel het probleem van de ziekte als het probleem van de spin opgelost.

Nieuwe ontwikkelingen visschandaal

Er zijn grote twijfels gerezen over de handelingen van adelborst Wilfred Bor. Bor is de zoon van senatrix Emilia Bor van Kempen, die destijds de betrokkenheid van senator Valle de Flores onthulde. Dit leidde er toe dat deze de eer aan zichzelf hield en de hand aan zichzelf sloeg. De jonge Bor heeft waarschijnlijk geld geleend aan senator Valle de Flores, waarmee die zijn twijfelachtige praktijken kon financieren. Dit werpt een bedenkelijk licht op de ijver die de senatrice aan de dag legde bij het onthullen van de praktijken van Valle de Flores. Er wordt gespeculeerd dat zij de rol van deze senator heeft aangedikt om ervoor te zorgen dat haar zoon aan de aandacht zou ontsnappen. De senatore, die voor onbepaalde tijd is vertrokken naar een kuuroord, was onbereikbaar voor commentaar. Haar zoon weigert uitspraken over de zaak te doen.

Het Aardmannetjestoneelgezelschap Tieberts Troost, dat het afgelopen halfjaar in de hoofdstad triomfen vierde met zesminuten-opvoeringen van klassieke stukken als: "De Tragiek van de Landbouw", "Glor" en "De Bruid van Ioan", bezoekt wellicht de Wilde Landen. Waarschijnlijk gaan ze de "Ring der Nevelingen" opvoeren, die ze volgens welingelichte bron momenteel aan het instuderen zijn.

Gefeliciteerd Doomela!

Rechter Axa

Waarde lezer,

Het ganse Keizerrijk is ontsteld. En niet ten onrechte, nu onze kroonprins overleden is. De kroonprins was een nobele, competente man. Hij had zich al vele jaren voorbereid op de last van zijn komende keizerschap. Zijn strategisch inzicht was van een niveau dat zelden buiten het leger wordt aangetroffen.

Nu prins Renaldo zo bruut van ons weggerukt is, wordt zijn oudste zoon de nieuwe kroonprins. Hoewel het zeer gebruikelijk is dat dit gebeurt, zou ik vraagtekens willen plaatsen bij het automatisme om de oudste zoon tot kroonprins te benoemen. Het zij verre van mij om commentaar te hebben op personen van het keizerlijk huis, maar de jonge Hakim is toch uit ander hout gesneden dan wijlen zijn vader. Eén van zijn jongere broers of zussen was wellicht beter geweest als opvolger. De tijdsbestedingen van onze nieuwe kroonprins zijn alom bekend, dus men kan mij niet van laster betichten als ik zeg dat hij liever naar feesten gaat dan naar leerzame gelegenheden. Ook het feit dat hij terwijl hij al in de dertig is nog steeds niet getrouwd is, is op zichzelf niet ongebruikelijk. Personen van het Keizerlijk huis dienen hun gemaal zorgvuldig te kiezen. Kringen rondom het hof zouden echter wensen, dat de nieuwe kroonprins ook in zijn privé-leven een vergelijkbare discretie in acht zou nemen.

Rest mij nog mijn felicitaties uit te brengen voor de succesvolle pogingen van U, kolonisten, om demonen en andere magische wezens te verslaan. Zo ziet men weer de ware geest van onze burgers! Het pionierswerk heeft krachtbronnen in ons volk aangeboord waarop de pijlers rusten van een wijdvertakt wereldrijk.

Gork van Furtas

Officiële Mededeling

Op de laatste dag van de Bloeimaand van het 71e jaar van de regering van Keizer Hakim II heeft de Keizer zijn goedkeuring gegeven aan het volgende voorstel van de Senaat.

Er wordt een voorlopige vergunning verleend aan de organisatie die zich "Von Trox Huurlingen" noemt. Deze organisatie krijgt gedurende de periode van één jaar het recht om zich als gilde te profileren binnen de Wilde Landen. Aan deze vergunning zijn de volgende voorwaarden verbonden:

1. Het hoofd van deze organisatie kan geen aanspraak doen gelden op de titel "Grootmeester", noch op de uit die titel voortvloeiende verheffing in de adelstand.
2. Bij gegronde beschuldigingen van wangedrag, alsmede bij gebleken overtredingen van de wetten van het Keizerrijk of van de Wilde Landen, vervalt deze vergunning onmiddellijk. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk.
3. In geval van een noodtoestand dienen personen die bij deze organisatie aangesloten zijn, gehoor te geven aan een oproep tot krijgsveld, zoals dat ook voor onder andere de krijgers- en schuttersgildes geldt.
4. De organisatie dient te allen tijde de ledenlijst en de gildeboeken te overleggen wanneer een bevoegd ambtenaar daartoe opdracht geeft.
5. Gedurende dit jaar mag deze organisatie zich binnen de Wilde Landen "Gilde" noemen. Daarbuiten kunnen zij de omschrijving "Gilde der Wilde Landen" of een tekst met gelijke strekking gebruiken.

Verder zijn de wetten en regelingen die voor gildes gelden onverkort geldig.

Over een jaar zal beslist worden over eventuele verlenging van de vergunning en wijzigingen in deze voorwaarden.

ingezonden mededeling



von Trox Huurlingen Gilde

Betrouwbaar, Snel, Goedkoop.

- U zoekt bescherming ?
- U zoekt begeleiding ?
- U zoekt avonturiers ?
- U zoekt uitvoerders ?

Vraag naar von Trox Huurlingen.

U betaald, wij voeren uit.

Goede referenties.

Alles op zakelijke basis.

Geen kleine lettertjes !

von Trox Huurlingen, omdat
wij weten wat U wilt !

Robin de Hoed vrijgelaten

De vermeende leider van de roversbende, Robin de Hoed, is vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Ook na een oproep aan de bevolking heeft zich geen enkele getuige bij het gezag gemeld, terwijl er eerder vele geruchten en klachten over hem waren. Ondertussen is het grootste deel van zijn bende gedood nadat zij de Markies hadden vermoord. Zij schijnen dit gedaan te hebben om Robin vrij te krijgen, maar diens betrokkenheid hierbij kon evenmin bewezen worden.

Er gaan trouwens geruchten dat de moord andere oorzaken had: het kordate optreden van de Markies zou hem ook in bestuurskringen vijanden opgeleverd hebben. Voor deze geruchten is overigens geen enkel bewijs geleverd.

Mensen

Magister verliest staart

Magister Zacharia, de leider van het Gilde der Magiërs te Woudenburg, heeft tijdens de festiviteiten rond de zomerzonnewende een weddenschap afgesloten met één van zijn leerlingen. Het ging er om, wie binnen een minuut de meeste dingen kon bedenken om met een vuurbal te doen. Hij verloor deze weddenschap en zag zich daarom gedwongen zijn hoofd kort te scheren.

Wonderbaarlijke genezing

De bezweerder Daphy d'Uque, zoon van de beroemde krijgshere Arnon d'Uque uit Ponside, is onlangs genezen van de blindheid aan één oog. 'd Uque, wiens oog al sedert zijn geboorte blind schijnt te zijn, ontmoette de orc Domela Trolstra, die een curieuze cultus van zonne-aanbedding predikt, waarna deze hem wist te genezen. Medici en theologen staan voorlopig voor

een raadsel. De gelukkige bezweerder heeft zich tot het geloof van de orc bekeerd.

Doctor Enthiolochos voorgedragen voor titel Magister

Wegens zijn inspanningen bij het genezen van de zogenoemde paarse ziekte, die verspreid werd door de alvenpoort, heeft Resident Degenaar de alchimist Doctor Enthiolochos voorgedragen voor toekenning van de titel Magister. Een besluit in deze zaak wordt zeker niet voor de herfst verwacht.

ingezonden mededeling

Ook bekend voor serums en genezingen! Maker van het succesvolle serum tegen mutatieziekte!

Het leven van een vrouwelijke avontuur is hard. Monsters belagen uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. En mocht u terugkeren van uw gevaarlijke en uitputtende avonturen, dan is zelfs een gezellige viering van dit feit met uw vrienden niet zonder gevaren...

Koopt daarom Doctor Enthiolochos' Defensorum

Geen handenbindertjes aan uw wapenrok! Effect gegarandeerd! Werkt zowel preventief als curatief.

Waarschuwing: Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Ook voor serums en drankjes!

Ruzie tussen de geloven

Tussen de druïden en de Generaalsaanhangers is een onenigheid ontstaan, die gelukkig snel weer opgelost is. De oorzaak is baldadig gedrag van een Generaalsaanhanger, die een druïdenkamp verstoortte toen hij daar 's nachts langs kwam. De priester had grote hoeveelheden drank ingenomen. Na veel bedreig wisten de heilige mannen tot een overeenkomst te komen: de Generaalspriester in kwestie zal de druïden helpen bij het opsporen van hun verdwenen leidster Michales. Tot die queeste tot voldoening van beide partijen is voltooid, mag hij van zijn kerk geen beroep doen op zijn priesterlijke krachten.

Lid Keizerlijk huis gedood in duel

Prins Lupus, de oudste zoon van de zuster van de Keizer, is in een duel met een nog onbekende persoon gedood. De prins, die door velen arrogant gedrag wordt verweten, is geraakt door een pijl uit een kruisboog. Het gebruik van afstandwapens tijdens duels is niet gebruikelijk. De Keizerlijke Garde stelt een onderzoek in.

Nieuwe assistent-resident benoemd

Er is een nieuwe assistent-resident voor de Wilde Landen benoemd. Het gaat om de heer Nebuka. De heer Nebuka staat bekend als een nijver maar niet al te ambitieus persoon.

Rode Ridder gesignaleerd

Onlangs is in de streek een Rode Ridder gesignaleerd. Hij zei op zoek te zijn naar Markies Arcimboldo, die zij ervan beschuldigde een renegaat tovenaars te zijn. Rode Ridders hebben als speciale taak het opsporen en uitschakelen van renegaten, dat wil zeggen niet bij een gilde aangesloten, tovenaars. De Ridder gaf blijk van

enige tevredenheid toen hij hoorde dat de Markies al was overleden.

ingezonden mededelingen

Kaarsenhouders van Pastielje zijn de beste.

Pastielje. Vanouds u adres voor stormlampen, waskaarsen, aardewerk en glazen kandelabers. Pastielje, al zesendertig jaar een begrip voor tovenaars en anderen die verlichting zoeken.

Aangeboden wegens overschot: vijf jonge poesjes, diverse kleuren (zwart/wit, lapje, 2 keer grijs cypers en rood). Lief karakter. Niet voor consumptie bedoeld! Neem contact op met boswachter Patriek van Schuddewoud.

Zonnecultus opgedoken

De afgelopen maanden heeft een rondtrekkende profeet verbazend veel succes gehad. Deze profeet is een orc, die zich Domela Troelstra noemt. Zijn boodschap lijkt te bestaan uit een aanbedding van de zon. Volgens deze orc is de zon een bron van goed, leven, liefde en dergelijke. Zijn boodschap lijkt een leemte te vullen. Niet alleen onder de plaatselijke bevolking, maar ook onder de nieuwe kolonisten heeft hij meerdere bekeerlingen gemaakt.

Zijn leerlingen, die enthousiast zijn over zijn capaciteiten, hebben zich soms zelfs van de bestaande geloven afgekeerd. De legale geloven willen geen uitspraken doen over deze cultus. Resident Degenaar rechtvaardigt dit met de opmerking: "Als je aan dergelijke kettters aandacht besteedt, doe je precies wat ze willen". Kolonel Gork van de Generaalscultus meent

dat het gebeuren te belachelijk is om aandacht aan te besteden. De druïdes wijzen erop dat de zon slechts één van de natuurkrachten is; in hun ceremonies wordt deze alle eer bewezen die hem toekomt, en bovendien "...is het gevaarlijk om slechts één kracht te aanbidden, en niet de tegengestelde kracht".

Al met al lijkt het enthousiasme van de bevolking zich hier niks van aan te trekken. Tijdens een redevoering van deze profeet, onlangs in het dorpspark van Overzande, raakten de gelovigen zodanig in extase dat zij zich ter aarde wierpen en over de grond rolden. Het bloembed met het gemeentewapen heeft hierdoor grote schade opgelopen en moest opnieuw aangeplant worden.

ingezonden mededeling

Nieuw in Woudenberg:
wijnen van het gerenommeerde huis
Noordman

importeur: A Degenaar & co

Nieuwe demon gesignaleerd

In de omgeving van Woudenberg, Reutelpaal, Tolnegen en Overzande hebben diverse personen een vreeswekkend creatuur gesignaleerd.

Het wezen, dat zich Bileth noemt, laat zich vaak vergezellen door een aantal gemaskerde lijfwachten. Het spreekt voorbijgangers aan en doet hen allerlei verdachte voorstellen. Het wezen schijnt redelijk opvliegend te zijn. Het niet raadzaam om het te provoceren, omdat het vuur kan spuwen. Enkele voorbijgangers hebben dit aan den lijve ondervonden, maar er zijn nog geen doden gevallen.

Met grote droefheid is plotseling uit ons leven weggerukt: onze vader, oom en kroegbaas

Wynand

Wij zullen u missen.

Reutelpaal: Castor
Woudenberg: Freya
Personeel Herberg 't Haezelhert
Alle inwoners van Reutelpaal

In de strijd tegen de alven zijn de volgende dapperen gevallen:

Devna

priesteres van de Jaden Hemelkeizer

Thomas Tiras

krijger

Zorka

tovenares

een naamloze krijger

Wij zullen hen gedenken.

Burgerrechten voor oorspronkelijke inwoners Wilde Landen

Door een ongeprecedenteerde actie van kolonisten ontvangt een steeds groeiend deel van de inwoners van de Wilde Landen burgerrechten. Een groep kolonisten draagt systematisch leden van de oorspronkelijke bevolking voor, waaronder orcs en zelfs ogers.

Aan deze feiten wordt in de rest van het Keizerrijk maar een geringe ruchtbaarheid gegeven, om onrust onder de bevolking te voorkomen. Men vreest dat, mocht dit feit bekend raken, inwoners - van wie velen reeds generaties onderdaan van de Keizer en diens voorgangers zijn - massaal de straat op zullen gaan om vergelijkbare privileges te eisen.

Enkele rechtsdeskundigen houden zich bezig met de juridische aspecten van deze zaak. Zij verklaren dat deze handelswijze weliswaar geheel wettig is, maar in conflict met de geest van de wet. De wet bedoelt, volgens hen, personen die zich bijzonder prijzenswaardig hebben gedragen te belonen. De bureaucratie bezint zich nog op haar reactie. De senaat zal een aantal van haar leden afvaardigen naar een speciale taakcommissie die zich met de zaak bezig zal houden. Een onderzoek ter plaatse wordt vooralsnog niet uitgesloten.

Kunst

Zang op de ongemakken van den kryg

H. van den Burg

Wie vond ooit armer kreatuur,
Dat nergens om en geeft,
Dan een Soldaat, vol spoorloos vuur,
Wanneer hy 't maandgelt heeft?
Hy zuipt, hy zwelgt, en dommineert,
En houd niet op, eer 't is verteert.

Dan moet hy weder naakt te veld',
En waagt zyn maagre huid,
Aan vuur en loot, op hoop van geld,
En krygt somtyds geen duit:
Dan kaaft hij Amonisibrood,
En drinkt eens wyn toe uit den sloot.

Waar dat hy komt, speelt hy den beest,
En stoft van zynen moed,
Hy meent dat ieder voor hem vreest,
Hoe laf hy is van bloed;
En als hy weër het Kalfsveld hoort,
Moet d'arme vechter aanstonds voort.

Zyn adem stinkt hem nimmermeer,
Door al te vette kost;
Hy vind zyn graf, aan 't eind' der leer,
Verlaat hy zynen post:
Pal moet hy staan voor kruit en loot,
en gaan stapvoeds naar zyne dood.

Een stukje droog beschimmelt brood,
Verstrekt zyn' Vinnezien;
Somtyds eene oude Kraajepoot,
In plaats van een jong Hoen;
En, zoo hy van den Boer wat haalt,
't Word dikmaals met den huid betaalt.

Een rottig Zeil verstrekt zyn Huis,
Een bos oud Stroo zyn Bed',
Hy is de prooy van menig Luis,
Waar hy zyn' voeten zet;

Twee Buuren heft hy die hy viert,
Dat 's Armoede, en vuil Ongediert.

De Krygsman voert zyn' rykdom meê,
Waar dat hy gaat of staat,
Zoo wel te Lande als op de Zee,
Maar barst niet aan 't gebraad;
Al zyn vermaak den ganschen dag,
Is dat hy veilig snoeven mag.

En port de nood hem tot den stryd,
Dan krabt hy dikmaals 't hoofd,
En wordt in eenen korten tyd,
Van Arm of Been berooft,
Dan is 'er geen meer helpen aan,
Als in de Stad uit beedlen gaan.

Maar komt hy rustig van den dans,
't Is hem al wat hy ziet,
Dan zingt, dan springt hy, op zyn Fransch,
En weet van geen verdriet;
Maar raakt de buit op, naa 't gevecht,
Dan is hy weder d'oude knecht.

Wordt hy in Garnizoen gebragt,
Dan staat hy als op stal,
En Schildert somtyds nacht op nacht,
By ruw weêr op de Wal,
Terwyl een ander, met zyn Wyf,
Hem horens zaait, tot tydverdryf.

Heeft hy een stuiver in de broek,
De Pasbaan is zyn lust,
Hy maakt zyn schat ten eersten t'zoek,
Want eer heeft hy geen' rust,
Als hem het gelt blinkt in 't gezicht,
Draagt hy 't geweer niet half zo licht.

En, is hy eindlyk afgeleeft,
Dat ziekte hem bespringt,
Die om geen baart noch knevels geeft,
Maar hem naar 't Gasthuis dringt:
Dan sterft hy als een Ezel doet,
En is pas voor de Wormen goet.

Geruchten over Degenaar

In de hoofdstad is een rapport over de competentie van Resident Degenaar opgedoken. Volgens kringen rondom de Generaalscultus is de inhoud van dit rapport vernietigend. Keizerlijke ambtenaren ontkenen het bestaan van het rapport. Zij geven toe dat zij tegenstrijdige informatie hebben over het functioneren van de Resident. Zoals ambtenaar Paardekoper zegt: "Sommigen zijn bijzonder positief over hem, anderen weer minder". De ambtenaar kon evenmin uitleggen waar het gerucht vandaan kwam, of hoe een rapport

met een dergelijke strekking aan de aandacht van de ambtenaren ontsnapt zou kunnen zijn.

Mysterieus voorwerp opgedoken

Er is een vreemd magisch voorwerp opgedoken. Runemeester Professor Mabelis, die toevallig in de streek aanwezig was, doet onderzoek naar dit artefact. Ook de tovergildes zijn geïnteresseerd.

ingezonden mededeling

von Trox Huurlingen Gilde



Zoekt: Nieuwe huurlingen

Biedt: Goede verdiensten
Doorgroei
Sociale zekerheid
Avontuur

U heeft interesse ?

Meldt U aan. NU !

Gravel von Trox
Gildemeester