

DE WILDE POST



Jaargang 2
nummer 1

Anno Hakim II 71
Pagina 1

Oplossing poortprobleem nabij

Onderzoekingen geleerden brengen uiteindelijk resultaat

De onderzoekingen naar de Elfenpoort naar de andere wereld schijnen hun vruchten af te werpen. Zoals u elders in dit blad kunt lezen, heeft Magister Alcofibras bij zijn naspeuringen in de bibliotheken van Elerion hoopgevende resultaten bereikt.

Markies Arcimboldo verzekerde ons dat met de aanwijzingen die uit deze naspeuringen zijn geresulteerd, het vinden van een oplossing nog slechts een kwestie van tijd is. "Met de aanwijzingen van Meester Alcofibras ben ik de poort aan het onderzoeken. De patronen van de panopten heb ik al vastgelegd; met enig verder onderzoek moet het zeker mogelijk zijn de fundamentele aard van het perfide artefact te bepalen." De Markies slaagde er niet in deze technische uitleg in leken termen om te zetten.

Magister Zacharias verzekerde ons echter dat een oplossing inderdaad dichtbij is. "Het komt er gewoon op neer dat de Markies nog wat moet nadenken, en dan weet hij hoe het ding in elkaar zit".

Af en toe komen er nog steeds vreemde wezens uit de poort. Diverse vrijwilligers hebben zich aan de magistraten aangeboden. Zij wijden zich aan het voortdurend volgen van de poort, om ervoor te zorgen dat altijd bekend is waar deze zich bevindt. Het schijnt dat de willekeurig lijkende plaatsen waar de elfenpoort verschijnt zich momenteel concentreren in het gebied rondom Kwadendamme.

Dolus

Waarde lezer,

Wederom richt ik het woord tot u. Het spijt mij dat ik u deze keer niet kan onderhouden over de gebeurtenissen in de Wilde Landen. Mijn gemoed is tezeer afgeleid door de voorvallen in het Zwin, de streek in Ponside die grenst aan het groothertogdom. In deze streek doet zich een toenemend aantal incidenten en voorvallen voor. Naar het schijnt hebben gewapende opstandelingen een aantal burgers gevangen genomen. Deze daad van ongekende lafheid doet mij verstommen.

Deze personen, die zichzelf "strijders voor gerechtigheid" noemen, treden de meest elementaire beginselen van het wezen van strijd met de voeten. Het betrekken van burgers in conflicten wordt al sinds eeuwen door alle beschaafde volkeren afgewezen. Dat deze personen dit wel doen is een duidelijke illustratie van hun beschavingsniveau. Ik kan mij niet voorstellen dat de term "gerechtigheid", waar zij het zo hoog mee op hebben, voor hen enige inhoud kan hebben.

Mijn voorstel in de vorige editie van dit periodiek, waarin ik de Keizerlijke bureaucratie de hulp van geschoolde soldaten aanbood, is niet onopgemerkt gebleven. Vanuit Keizerlijke kringen bereiken mij voorzichtige aanwijzingen dat hiervoor belangstelling bestaat. Voorwaar, zelfs ambtenaren kunnen af en toe nieuwe ideeën waarderen!

Kolonel Gork van Furtas

Kunst

Beste lezer,

De beroemde bard Oioli heeft ons welwillend de tekst ter hand gesteld van het lied dat zij ten gehore bracht tijdens de kroning van markies Arcimboldo. Wij wilden u deze fraaie ballade niet onthouden. Omdat de tekst voor sommigen wellicht aanstootgevend zou kunnen zijn, hebben wij ervoor gekozen om hem in een kleiner lettertype af te drukken.

De Ballade van de Kolonisatie der Wilde Landen

Ik trek nu toch al jaren rond, in onze Wilde Landen,
en voelde me daar erg gelukkig bij.
En ook de mensen hier reeg'len hun zaakjes het liefst zelf,
en waren zo altijd voldoende vrij.
Maar nu komen er kolonisten uit het Keizerrijk,
en nu is het gedaan met onze rust.
Ze gedragen zich alsof ze er de enigen nu zijn,
en niemand slaapt meer prettig of gerust.

En sommigen zijn duister of hooghartig of zelfs slecht,
en anderen die zijn gewoon onguur.
Ze noemen ons barbaren en ze zijn absoluut niet
wat je je voorstelt bij een goede buur.
Vaak geloven ze niet eens in de Kring van de Natuur,
maar in een Keizer, of zelfs in een Generaal.
En je mag er niets van zeggen, anders wordt iedereen boos,
want dit is toch voor iedereen normaal?

REFREIN

We zijn niet blij met deze lieden die ons land bezetten
en voelen ons erg aan de kant gezet.
Vaak trekken ze zich echt geen bal aan van onze gewoonten,
op ons wordt er nu toch niet meer gelet.
Gelukkig luist'ren sommigen toch nog naar dit dorp,
al was dat ook geen ogenblik te vroeg.
Het enige voordeel is, met deze mensen in de buurt,
gebeurt er aan vernieuwing wel genoeg.

Natuurlijk hadden wij onze problemen wel gehad,
zoals met die verrekte elfenpoort.
Arcimboldo was ons dinghoofd toen en ging hier snel naar toe
toen hij van de problemen had gehoord.
Hij kwam nooit terug, en ieder dacht dat hij daar was gedood,
en dit heeft velen heel erg veel verdrotten.
Maar hij was ziek geworden met de paarse elvenziekte daar,
omdat hij de poort bijna had gesloten.

Daarom waren de beste krijgers spoorloos en verdwenen,
en niemand kon hen waar dan ook nog vinden.
En toen het Keizerrijk de Wilde Landen wilde hebben,
konnen zij daardoor zo maar van ons winnen.
Maar als de grote krijgers van dit land hier nu nog waren,
dan was dat jullie zeker nooit gelukt.
En nu gaan alle mensen hier dus onder vreemde regels
en onder jullie willekeur gebukt.

Vrijdagavond kwamen zij in onze herberg aan
en maakten daar gelijk een boel kabaal.
De orcs uit onze buurt kwamen 'ns kijken hoe het zat,
en schrokken zich te pletter allemaal.
En vele kolonisten vinden orcen echt het laagste,
en een van hen werd in elkaar geslagen.
En toen werden de orcen boos, want zij zijn lichtgeraakt,
zij gingen alle mensen toen belagen.

De paarse elvenziekte heeft zich in het dorp verspreid,
en raakte toen zelfs ook de kolonisten.
En daarvan schrok iedereen toen en om dit op te lossen,
verzonnen zij toen vele slimme listen.
De druides hebben heel hard geprobeerd de boel te stoppen
maar slaagden hier niet heel geweldig in.
De tovenaars die wilden er toen roepen een vreemd wezen,
een demon in de vorm al van een spin.

Een hane-ei en ook de hand van Zog zou kunnen helpen,
gelukkig wisten zij wel wat zij deden.
De demon die kon die ziekte inderdaad nog wel genezen,
toch waren ze niet helemaal tevreden.
Want steeds weer kwamen elfen langs en raakten mensen aan,
waardoor die dan die enge ziekte kregen.
Daarvan werd je krankzinnig maar het eerste wat je zag
was overal veel vieze paarse vegen.

Ook werd er toen een rechter uitgekozen voor het land
en ieder mocht, zo werd er toen gezegd
vertellen wie dat zijn moest, maar wat bleek voor alle boeren:
voor stemmen kregen zij geen enkel recht!
En onze smid is door de kolonisten al vermoord,
al was hij weerwolf, hij deed niemand kwaad!
En de druidenoffers worden nu niet meer geaccepteerd
voordat de poort uiteindelijk dichtgaat.

En meer dingen die waren er toen duid'lijk aan de hand,
zoals het vreemde zonneamulet,
dat een van deze kolonisten zocht al in ons land,
en in de handen van een orc al was gezet.
En het verhaal van de twee prinsen die beiden heel graag wil-
den
trouwen met dezelfde mooie vrouw.
Zij hadden allebei een opdracht om zichzelf mee te bewijzen,
om zo te laten zien hun moed en trouw.

Maar ook de criminaliteit die groeide in die tijd,
nog nooit was ser zoveel geweld geweest.
Diefstal was aan de orde van de dag en heel gewoon,
en men gedroeg zich soms gelijk een beest.
En zaterdag werd zelfs de Drost vermoord door rovergroep
en dat was nog niet alles wat er was
want ook zo een bezweerder werd in deze nacht gedood,
dat geeft in deze streken niet te pas!

Degenaar de resident ging een markies benoemen
en koos hiervoor het dinghoofd's neefje Odo
maar het oude dinghoofd was gevonden in het bos,
en nu wilde het dorp dus Arcimboldo.
Toen volgde er onenigheid over wie markies zou worden,
de keuze werd uiteindelijk gemaakt.
Nu is dus Arcimboldo de Markies der Wilde Landen
de ander heeft zijn groot verzet gestaakt.

Ik hoop dat jullie nu ook de gebruiken leren kennen die wij kennen als wijs en slim en goed. En dat je ook met dorpelingen rekent in 't gebied dan doen jullie het toch misschien wel goed. En als 't nog lukt de poort te sluiten naar het Elvenrijk dan staan we wel bij jullie in het krijt. Doe daarvoor straks je best zodat het dorp jullie weer mag en zich zo dus uiteind'lijk weet bevrijd.

Onlangs ontvingen wij uit Elerion de volgende open brief van magister Alcofibras. Wij nemen hem hieronder in zijn geheel over aangezien de inhoud een ieder die zich in de Wilde Landen bevindt aangaat.

Waarde kolonisten,

Enige maanden geleden ben ik naar de hoofdstad Elerion getrokken om de autoriteiten op de hoogte te brengen van de gevaren rond de poort die wij hebben aangetroffen in de Wilde Landen. Tot mijn grote verbazing waren de machthebbers niet serieus gealarmeerd. Zij meenden dat er voldoende competente lieden ter plaatse aanwezig waren om de problemen zelf op te lossen. Dankzij de aanbevelingen en geloofsbrieven van de gildemeesters aanwezig in de Wilde Landen werd mij echter wel toestemming gegeven om de bibliotheek te raadplegen. Gelukkig zijn de gemoederen rond mijn vorige experimenten inmiddels redelijk gesust.

Om heel eerlijk te zijn wordt in de hoofdstad veel meer aandacht geschonken aan de lokale zaken dan aan wat er in de buitenste gewesten plaatsgrijpt. Gisteren is senator Valle de Flores in de gelegenheid gesteld om zich met een dolk van het leven te benemen. Dit was de afsluiting van een slepende rechtszaak rond omkoping en corruptie in de vishandel. De algemene opinie hier is dat de hele zaak nogal stinkt, maar er is een schuldige aangewezen en over de overleden senator wil men verder geen kwaad spreken.

Het gespreksonderwerp van de dag blijft echter nog steeds de gezondheidstoestand van Keizer Hakim II. Een veel voorkomend punt van discussie is of de kuchjes die de keizer af en toe slaakt ernstiger genomen moeten worden dan het dieet wat hij volgt, of niet. Volgens mij ziet hij er nog steeds uit als een behoorlijk oude, maar toch redelijk gezonde man, maar om de één of andere reden lijkt men hier in de hoofdstad over niets anders te kunnen praten. Wat mij zelf bijzonder op is gevallen en hier redelijk populair is geworden zijn de optredens van een aantal aardmannetjes. In circa zes minuten durende opvoeringen weten zij pakkend de essentie van be-

roemde toneelstukken weer te geven als "De Bruid van Ioan", "Glor", "De Tragiek van de Landbouw" en dergelijke.

Bij de naspeuringen in de bibliotheek ben ik achter een aantal interessante feiten gekomen. Het blijkt dat poorten, zoals wij die aangetroffen hebben, in diverse vormen, fasen en essenties voor kunnen komen. Tijdens dit onderzoek is op een gegeven moment zelfs de interesse van een runemeester gewekt. Hoewel deze met een aantal andere studies bezig is aangaande de synergie van panatropen, heeft hij af en toe enige tijd vrij gemaakt voor het raadsel van de poort. Tot op zekere hoogte is een basisformule voor het sluiten van een dergelijke poort opgesteld. Het is echter nodig het existentiële wezen van de poort te kennen om de poort ook daadwerkelijk te kunnen sluiten. Deze specifieke gegevens van de poort zullen in de bibliotheek van Elerion zelf niet te vinden zijn. Ik heb echter goede hoop dat de studie en naspeuringen van Markies Arcimboldo voldoende informatie op kunnen leveren om dit manco in te vullen. Bij deze wil de Markies dan ook verzoeken om de eerste zeven metafasen van de poort te catalogiseren en hun specifiek sylisme te vermelden. Met deze informatie en de basisformule van de runemeester moet het mogelijk zijn een succesvol ritueel te ontwikkelen.

Ik verwacht over enige weken te arriveren in de Wilde Landen zelf. Waarschijnlijk zal ik van de kerken en gildes uit de hoofdstad een aantal brieven en directieven meekrijgen. Tot die tijd wil ik u vragen: houdt moed en houdt stand.

Moge het licht van de Jaden Hemelkeizer schijnen op uw pad,

Magister Alcofibras.

Vraaggesprek met Robin de Hoed

Deze keer is onze verslaggeefster Fallacia erin geslaagd de beruchte Robin de Hoed te strikken voor een vraaggesprek. Robin bevindt zich sinds enige tijd in deze streek, en heeft snel een grote bekendheid opgebouwd. Fallacia heeft hem tot enkele prikkelende uitspraken weten te verleiden, zoals u zult lezen.

Tegenover mij zit Robin de Hoed. Het is een stevig

gebouwde man, die duidelijk wel van zijn natje en zijn droogje houdt. In zijn rechterhand houdt hij dan ook een grote pul bier. Het is zijn derde al, en onderhand is hij bereid om een paar van mijn vragen te beantwoorden.

Robin, waar kom je eigenlijk vandaan?

Oorspronkelijk kom ik uit het Land van Aa. Ik woonde daar in de heuvels met mijn vrienden, we zaten in de veehandel. Maar op een gegeven moment was het er niet gezellig meer.

Hoe bedoel je, niet gezellig?

Nou, de mensen in de omgeving waren niet zulke ruimdenkende types. Ze stelden onze vrije levensstijl niet op prijs. Elke keer als er een koe of een schaap in de omgeving verdween, kregen wij de schuld. Elk onwettig kind was van mij. (Hij grijnst breed.) Er waren zelfs meisjes die ik nog nooit gezien had, die dat beweerden! Nou kan natuurlijk niet garanderen dat mijn mannen hen niet kenden...

Maar enfin, op een zeker moment hadden ze een of ander Generaalstype, zo'n omhooggevallen dienst-klopper, weten te overtuigen dat wij het ergste waren dat er in die streek rondliep sinds de slachting van de reus. Dus toen zijn we maar een eindje verder getrokken. Ik moet zeggen, het bevalt me hier wel. De vrijheid en zo. (Hij schenkt zichzelf een nieuwe pul bier in.)

Ik begrijp dat je ook bezorgd bent over het lot van de oorspronkelijke bevolking hier. Je schijnt een belangrijke rol te spelen in het verzet.

(Hij lacht breed.) Ach ja, er was vraag naar... Weet je, het is goed voor ons imago.

Hoe bedoel je?

Het is weer eens wat anders dan aangezien worden voor veedief. Hahaha! Nee, dat verzet houdt de mensen hier wel bezig, dus daar zijn we in meege-sleept.

Maar wat vind je dan van het onrecht dat de oorspronkelijke bevolking hier wordt aangedaan?

Ach, dat valt toch wel mee? Ze worden geen slaven gemaakt of zo. Goed, ze mogen niet stemmen, maar wie wil er nou meedoen met die hele poppenkast? Begrijp me goed, ik heb geen stuiver over voor die hele handel van de Keizer, wat mij betreft mogen ze allemaal in het moeras zakken met hun regeltjes en geboden en verboden en belastingen. Niet dat ik veel last heb van de belastingen trouwens. Belasting-aanslagen hebben mij nog nooit problemen gegeven. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat ik al in het verzet zat toen ik nog in het Land van Aa woonde.

Robin, waar leef jij eigenlijk van?

Ik heb zo mijn bronnen van inkomsten. Een vrije jongen weet altijd wel zijn kostje bij elkaar te scharrelen. De veehandel loopt hier niet zo, maar daar

staat tegenover dat er veel gereisd wordt.

Wat vind je van de Wilde Landen?

Zoals ik al zei: het leven hier bevalt me wel. Er zijn nog niet overal regeltjes voor. Al is het de laatste tijd wel wat drukker geworden nu ze al die figuren uit het Keizerrijk hebben laten overkomen. Er is nu wel wat leven in de brouwerij. Er zijn hier ook mooie vrouwen. (Hij knipoogt naar me.) En ik moet zeggen, de ambtenaren van de Keizer hier vallen wel mee. Er valt nog wel eens iets met hen te regelen. Die Odo was ook wel een geschikte kerel. Maar dat ze nu die nieuwe markies hebben bevalt me minder. Dat is zo'n heilig boontje, altijd nobel en eerlijk en dus doodsaa. En maar braaf beloven een trouwe onderdaan van het Keizerrijk te zijn! Sinds hij is gekroond heeft hij al een half dozijn onzinnige bevelen gegeven. Omdat de poort zo'n enorm gevaar is, zegt hij. Ze zeggen overigens dat hijzelf ook iets met het verschijnen van die poort te maken heeft, wist je dat? Hij is tenslotte een tovenaar.

Wat zijn je plannen voor de komende tijd?

Rijk worden en een mooie vrouw aan de haak slaan. (Hij knipoogt weer.) Wat dat betreft liggen de kansen hier in de Wilde Landen voor het oprapen. Heb je trouwens zin om iets te gaan eten? Van al dat gepraat heb ik een machtige honger gekregen.

Robin vindt duidelijk dat het vraaggelispak is afgelopen. Hij weigert verder nog vragen te beantwoorden. Met enige moeite weet ik hem ervan te overtuigen dat ik geen honger heb en liever naar huis ga om mijn aantekeningen uit te werken. Met de dringende uitnodiging om eens een keer langs te komen als ik niet hoeft te werken, neemt hij afscheid van me.

Fallacia

ingezonden mededeling

Het leven van een vrouwelijke avontuur is hard. Monsters belagen uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. En mocht u terugkeren van uw gevaarlijke en uitputtende avonturen, dan is zelfs een gezellige viering van dit feit met uw vrienden niet zonder gevaren...

Koopt daarom Doctor Enthiolochos' Defensorum

Geen handenbindertjes aan uw wapenrok!
Effect gegarandeerd! Werkt zowel preventief als curatief.

Waarschuwing: Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

*Heraldiek voor
beginners*

Als Heraut gebeurt het maar al te vaak dat ik mensen moet bekeuren omdat ze een schild dragen met daar op een van de gereserveerde heraldische wapenfiguren. En vaak krijg ik dan een reactie: "Hoe moet ik dat dan weten?"

Welnu, dat zal ik u vertellen.

De gereserveerde figuren mogen alleen in uw schild staan als u van uw *gilde*, uw kerk of van het rijk dit privilege heeft mogen ontvangen. Als dat niet het geval is en u heeft in uw schild toch een van deze figuren, dan krijgt u een bekeuring van minimaal 25 goudstukken.

Ik zal u, om misverstanden te voorkomen, daarom een opsomming van de belangrijkste gereserveerde wapenfiguren geven.

De volgende figuren zijn in **alle vormen** gereserveerd:

De *kroon*, de *leeuw*, de *arend*, de *griffioen* of *grijp-vogel*, het *eenhandige zwaard*, de *pijl*, de *boog*, het *aambeeld*, alle *werktuigen voor het brouwen van bier*, *wijn en andere alcoholische dranken* en natuurlijk alle *heilige symbolen* van de verschillende geloven.

De volgende figuren zijn in **alle kleuren en groottes** gereserveerd:

De *heraldische roos*, de *penning* of *cirkel*, het *klaverblad*, de *stierekop met kroon in vooraanzicht*, een *liggend blatend schaap*, een *dode boom*, het *meerblad*, het *doolhof*, het *pentagram* en de *sleutel*.

Indien u meer informatie wenst, kunt u natuurlijk altijd contact met mij of een van mijn collega's opnemen. Ook sta ik altijd tot uw beschikking voor het ontwerpen van een persoonlijk wapenschild (tegen geringe vergoeding).

Jonkheer Adolph thoe Vlooten
gevolmachtigd heraut

ingezonden mededeling

't Haezelhert biedt u een sfeervol onthaal tegen een warme prijs. Onze zwijne-schotel moet u geproefd hebben.

De authentieke Kruidenwijn, echte bedden en een persoonlijke bediening maken een verblijf in onze herberg tot een onvergetelijke ervaring.



von Trox Huurlingen Gilde

Betrouwbaar, Snel, Goedkoop.

U zoekt bescherming ?
U zoekt begeleiding ?
U zoekt avonturiers ?
U zoekt uitvoerders ?

Vraag naar von Trox Huurlingen.

U betaald, wij voeren uit.

Goede referenties.

Alles op zakelijke basis.

Geen kleine lettertjes !

von Trox Huurlingen, omdat
wij weten wat U wilt !

Mensen

Huurling verheugd

Arnon d'Ucque, de gevreesde huurling uit Ponside, heeft verheugd gereageerd op het nieuws dat zijn jongste en enig overgebleven zoon naar de Wilde Landen is vertrokken. Hij is blij dat zijn zoon toch heldenbloed in de aderen blijkt te hebben. Alle vijf zijn overige zonen (en een dochter) zijn reeds een heldendood gestorven.

Toch leven overzee?

In de haven Alchimbra, op een van de Haribdische eilanden, schijnt een schip van overzee aangekomen te zijn. Dit zou bewijzen dat er ook over de oceaan land ligt waar mensen wonen. De overtocht is overigens niet aan te raden; de bemanning was meer dood dan levend door de grote ontberingen die zij onderweg hadden doorgemaakt.

Magiër vermoord

Het gilde der Magiërs heeft aangifte gedaan van moord op een van haar leden, de magiër Moristazies. Hij is gedood door een necromantiër die een schedel op zijn voorhoofd getatoueerd heeft. Er is een beloning uitgelooft voor aanwijzingen die tot de aanhouding van de onverlaat leiden.

Zakkenrollers in de Wilde Landen

De kolonisten in de Wilde Landen klagen over het grote aantal zakkenrollers aldaar. "Het lijkt de hoofdstad wel!", hebben we één van hen horen uitroepen. De plaatselijke autoriteiten verzekeren ons dat de kwestie hun volledige aandacht heeft en dat adequate actie wordt ondernomen.

Vreemde ork

De laatste tijd doen geruchten de ronde dat een ork in religieuze vervoering door de omgeving trekt. Reizigers hebben bericht gedaan van de orakelpraat, wilde voorspellingen en van de grote vasthoudendheid die deze persoon ten toon spreidt. Deze ork is tot op heden echter volkomen ongevaarlijk gevonden, hoewel bij sommige personen een lichte irritatie opgewekt werd. De onsamenhangende toespraken schijnen zich toe te spitsen op lofzangen op leven, liefde, zonlicht en schoonheid.

Oprichting huurlingen-gilde

In de Wilde Landen hebben enkele kolonisten het initiatief genomen om een huurlingen-gilde op te richten. Het gilde is momenteel nog niet erkend door de autoriteiten, maar de oprichters verzekeren ons dat hier hard aan gewerkt wordt. Het plaatselijk Keizerlijk gezag neemt een afwachtende houding aan.

Nieuwe schildknapen in Ridderorde

Twee kolonisten, Dolf en Torak genaamd, zijn door Ridder Hendrik als schildknaap opgenomen in Ridderorde van de Witte Roos. Volgens de Ridder hebben zij de eerste test doorstaan, maar hangt hun verdere loopbaan in de Ridderorde af van hun eigen kwaliteiten, inzet en gedrag.

Mysterieuze tovenaars gesignaleerd

Bij de inwijding van nieuwe leden van de gildes der Magiërs en Bezweerders schijnt het plotseling verschijnen van een in het zwart gehulde figuur enige consternatie veroorzaakt te hebben. Deze persoon mat zich tijdens het ritueel de rol aan die traditioneel door een necromantiër uitgevoerd wordt. (Deze rol wordt doorgaans niet vervuld door het geringe aantal necromantiërs in ons Rijk.) Deze raadselachtige persoon voldeed echter niet aan signalement van een der bekende necromantiërs.

Rapport Inspecteur Frack blijft uit

Het kritische rapport over het ambtenarenapparaat in de Wilde Landen, dat Inspecteur Antor Frack tijdens zijn bezoek enige maanden geleden aankondigde, laat op zich wachten. Doorgaans welingelichte kringen zeggen geen verklaring voor dit feit te weten.

Flamingo uit Numidië

- 1 flamingo, in acht stukken gesneden
- 1 liter water
- 2 eetlepels olijfolie
- 2 eetlepels zeezout
- 3 eetlepels verse kruiden (zoals lavas, oregano, koriander, munt, dille)
- 1 stengel selderij, gesneden
- 2 eetlepels geweekte rozijnen
- 2 eetlepels zetmeel
- 1 eetlepel honing
- 1 mespunt peper

Leg de flamingo in een afgesloten kookpot. Voeg koud water toe en olijfolie, het zout en de kruiden. Als hij bijna gaar is, voeg dan de rozijnen toe en de stukjes selderij. Breng het gerecht op smaak met peper en honing. Bind het kookvocht met water aangemaakt met zetmeel.

(Als u geen flamingo kunt krijgen kan het gerecht ook bereid worden met papegaai, parelhoen, patrijs, fazant, kalkoen, duif of kip. Pas dan wel de hoeveelheden aan. 1 flamingo is ongeveer 2 parelhoenders.)

ingezonden mededelingen

Kaarsenhouders van Pastielje zijn de beste.

Pastielje. Vanouds u adres voor stormlampen, waskaarsen, aardewerk en glazen kandelabers. Pastielje, al zesendertig jaar een begrip voor tovenaars en anderen die verlichting zoeken.

Achtergronden kolonisten

Wij hebben een klein onderzoek gedaan onder de nieuwe bewoners van onze streek. Aan ieder van hen die we spraken hebben we gevraagd uit welke provincie ze afkomstig waren. In het tabelletje vindt u de resultaten.

Zoals u ziet is een ruime meerderheid van de kolonisten zeer zwijgzaam over hun afkomst. Wij vragen ons af of dit komt omdat mensen uit het Keizerrijk minder de gewoonte hebben zich aan hun geboortestreek te hechten. Of heeft deze zwijgzaamheid andere redenen?

Een tweede opvallende rubriek vormen de mensen die zeggen van overzee te komen. Dit zijn er maar liefst drie! Toch veel voor een plaats waarover de geleerden zeggen dat ze niet bestaat...

Verder zijn de bewoners van het Land van Aa blijkbaar avontuurlijk aangelegd. Ook de geneugten van onze hoofdstad weten blijkbaar niet ieder avontuurlijk aangelegd persoon te bekoren. En zelfs het legendarische Tovenarseiland heeft nog een kolonist geproduceerd!

Wil niet zeggen	25
Land van Aa	5
Geen provincie genoemd	4
Elerion (stad)	3
Elsinea	3
Overzee	3
Dialodor	2
Ponside	2
Pelinor	2
Haribdische Eilanden	1
Twaalf Provinciën	1
Ençique	1
Noria	1
Tovenarseiland	1

De drost van Woudenburg vraagt uw aandacht voor het volgende:

Enige dagen geleden is in de bossen ten zuiden van Woudenburg het lijk van een onbekende man gevonden. De man moet al enige tijd dood geweest zijn. Gezien de staat van het lichaam moet de dood omstreeks de zonnewende zijn ingetreden. De nek van de man was gebroken. De man droeg rijke kledij, maar op het lichaam werd geen geld, sieraden of persoonlijke bezittingen gevonden. Het vermoeden bestaat dat de man slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Het slachtoffer is een mannelijk mens van middelbare leeftijd, enigszins gezet. Hij had donkerbruin haar, grijzend aan de slapen. Hij droeg een grijze wambuis met een ingeweven zilveren draad en een nachtblauwe mantel.

Wij willen het volgende weten;

Wie heeft op of omstreeks de zonnewende iemand gezien die aan de bovenstaande beschrijving voldoet?

Wie kan inlichtingen verstrekken over de identiteit van deze man?

Wie heeft voor of tijdens de zonnewende in het bos, een boogscheut ten zuiden van Woudenburg, iets verdachts gezien?

Voor vragen en inlichtingen kunt u terecht bij de drost van Woudenburg. U kunt ook contact opnemen met de drost in uw eigen woonplaats. Alle mededelingen zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Oproep

Zoals de aandachtige lezer van de Wilde Post niet kan zijn ontgaan, wordt deze streek geteisterd door een magische poort waar vreemde wezens doorheen trekken. Dinghoofd Arcimboldo, die door de huidige machthebbers tot markies is benoemd, roept iedere inwoner van ons gebied op om hem bij te staan bij het sluiten van deze Poort.

Krijgers, priesters, tovenaars en iedereen die hetzij over magische vermogens, hetzij over vaardigheid met de wapenen beschikt, vraagt hij om zich bij hem te melden wanneer ze hem willen helpen.

von Trox Huurlingen Gilde



Zoekt: Nieuwe huurlingen

Biedt: Goede verdiensten
Doorgroei
Sociale zekerheid
Avontuur

U heeft interesse ?

Meldt U aan. NU !

Gravel von Trox
Gildemeester

Oproep

De redactie is nog steeds op zoek naar enthousiaste medewerkers. Kopij is altijd welkom evanals hulp aan de drukpers en bij de distributie. Heeft u wat meegemaakt of te vertellen, laat het ons weten. Informatie bij Dolus of Fallacia.

Drie dinghen weet ic voorwaer,
Die dicke mijn herte maken swaer.
Dat eerste beswaert mi minen moet,
Want ic immer sterven moet.
Dat andere beswaert mijn herte meer,
Als dat ic niet en weet wanneer.
Dat derde beswaert mi boven al,
Ic en weet niet waer ic varen sal.

Dirc Coelde van Munster

OVERLIJDENSBERICHTEN

Na een lang en strijdbaar leven is

Brand
leerling-smid,
sergeant in ruste
in het Keizerlijk leger
van de Twaalf Provinciën

gevallen in de strijd tegen wilde ogers nabij Woudenberg. Zijn moed is een inspiratie voor ons allen.

Leerling-gildesmid Diederick

Gevallen in de strijd:

Boron Svaribaart
Lid van de cultus van de
Jaden Hemelkeizer

Deze dappere krijger heeft zijn leven gegeven tijdens de verdediging van de inwoners van Woudenburg.

Namens de Jaden Hemelkeizer:
Resident Degenaar

Herstellingen van wapens en wapenrusting klaar terwijl u wacht. Ik, Diederick leerling van wijlen de meestersmid Frederick, heb mijn smidse ge-opend voor ieder die mijn kunst van node heeft.

Voorjaars-veemarkt

Zoals ieder jaar wordt bij aanvang van de lente de grote veemarkt van Schuddewoud gehouden. De markt zal een week duren. Tevens zullen er demonstraties schaapscheren, las-sowerpen en paardetemmen worden gehouden.