

# DE WILDE POST



Jaargang 1  
nummer 2

Anno Hakim II 70  
Pagina 1

## Redactioneel

Beste lezers,

Ondanks alle stress en moeite die het leven in de Wilde Landen ons aandoet, is het toch gelukt om het tweede nummer van De Wilde Post op tijd af te krijgen. Naast de hoofdartikelen, zult u de vaste rubrieken weer aantreffen, zoals de kerkelijke agenda, de ingezonden mededelingen en het redactioneel, dat u nu leest. Tevens hebben wij enkele liederen opgenomen van plaatselijke troubadours die wij u niet wilden onthouden. Maar wij beginnen met mijn favoriete rubriek, de ingezonden brieven, waarin de lezers zelf hun mening kunnen ventileren. Wij hebben naar aanleiding van ons eerste nummer vele reacties gehad.

N.B.: De redactie aanvaardt natuurlijk geen enkele aansprakelijkheid voor de meningen van de briefschrijvers. De redactie behoudt zich tevens het recht voor om ingezonden bijdragen in te korten.

Waarde lezer,

Wederom richt ik mij via deze kolommen tot u. De redactie heeft mij opnieuw verzocht de pen ter hand te nemen, en dit orgaan te verrijken met een bijdrage mijnerzijds.

Ik heb begrepen dat de keizerlijke autoriteiten het definitieve besluit hebben genomen voor de toelating van een nieuwe groep kolonisten. Hierover gingen al eerder geruchten, maar nu gaat het binnenkort

gebeuren. Ik heet de nieuwe kolonisten via deze weg van harte welkom!

Helaas heb ik mijn plannen voor het oprichten van een instituut ter scholing enige tijd uit moeten stellen. Het is mij voorlopig nog niet gelukt de geldelijke aspecten hiervan naar bevrediging af te ronden. Ik heb er alle begrip voor dat de infrastructuur in de nieuwe gebiedsdelen nog niet perfect is, maar het komt mij voor dat ook enige tegenwerking van de kant van het burgergezag niet uitgesloten kan worden. Ik vertrouw er echter op dat dit soort oneffenheden glad gestreken kan worden, zodra de nieuwe groep ambtenaren aankomt. Ik heb begrepen dat er een aantal uiterst competente personen hier gestationeerd wordt, hetgeen de zaken hopelijk soepeler zal doen verlopen. Met dit bemoedigende woord wil ik afscheid van u nemen.

Ik moet u, geachte lezer, er nog even op wijzen dat schrijver dezes binnenkort hoopt het hierboven genoemde nieuwe bloed hoogstpersoonlijk te verwelkomen! Enige nieuwsgierigheid maakt zich van mij meester, maar dit zal een oprechte dienaar van het Keizerrijk natuurlijk niet beletten. Immer waakzaam groet ik u,

Kolonel Gork van Furtas

Wascht uw handen, poetscht uw tanden  
Doet het vaek, want het doet u goet  
Maer wascht zelden uwen voet.  
Doch wat nimmer u geschiet,  
Wascht uw hoofd zijn leven niet!

Vader Cats

Zavelbos is dan de brekel los.  
Oud bakerrijmpje van de Wilde Landen

---o0o---

Het zuiden van het Land van Aa is nu geheel vrij  
van Vomms.  
Vampirisme komt in de Wilde Landen niet voor en  
ook weerwolven komen hier niet voor.

---o0o---

Magister Enthiolochos is volgens sommigen een  
bekwaam tovenaars, maar hij loopt er niet mee te  
koop. De druïde van Woudenburg, magistra Michal-  
les, heeft een hekel aan Enthiolochos omdat hij haar  
in het verleden eens heeft afgewezen.

---o0o---

Hoedt u voor den alverman,  
die alles weet en alles kan:  
hij kiest zich soms een menskind  
en blaast hem op gelijk de wind  
en mocht hij u ooit wederstaan,  
kunt u maar beter sterven gaan.  
Oud bakerrijmpje van de Wilde Landen

---

#### Lamento di Manga

Liefste wat lig je hier geschonden  
door klauw en tand zo wreed.  
Ik was je dodelijke wonden  
met tranenvloed zo schrijnend heet.  
Helaas, je leven is gebroken  
als een fragiele bloem  
door liefde nog maar net ontloken.  
ô Harteloze doem!

Is duisternis in't eind al wat ons wacht  
en uitzichtloze zielenood?  
Godinne van de liefde hoor mijn klacht  
zijt gij niet sterker dan de dood?

Ach, de dagen die mij nog resteren  
zijn als het droge kaf.  
O dood, je kunt me niet meer deren  
ik hunker naar het graf, het koele graf.  
Zie ik jou weer in volgend leven  
of sterven wij voorgoed?  
Als ik je naam zeg proef ik even  
de bitt're smaak van bloed.

Is duisternis in 't eind etc.

Wat kan ik anders doen dan rouwen  
om wat nooit wederkeert?  
Mijn handen in gebed gevouwen  
word ik door schuld verteerd.  
O gij die zetelt op uw tronen  
aanhoor mijn zwakke stem,  
wilt mij nog één genade tonen:  
verenig mij met hem.

Is duisternis in 't eind etc.

Paul van Gent

---

#### Ingezonden brieven

Op deze brievenpagina geeft de Wilde Post de lezers  
de gelegenheid hun mening naar voren te brengen,  
oproepen te plaatsen en dergelijke. De redactie be-  
houdt zich het recht voor om bijdragen te weigeren.

Geachte redactie,

Hierbij wil ik een klemmend protest indienen naar  
aanleiding van het Ten Geleide van uw eerste num-  
mer door Kolonel Gork van Furtas. Deze suggereert  
daarin dat van "intriges, manipulaties en achterklap"  
(ik citeer) in het Keizerrijk heersen.  
De Kolonel zou beter moeten weten. Met alle eer-  
bied voor zijn ongetwijfeld respectabele staat van  
dienst, dit soort suggesties is beneden alle peil. (...)  
Een door de autoriteiten aangestelde officier behoort  
zich ten allen tijde correct te gedragen, (...).  
De uitlatingen van de Kolonel wekken de indruk dat  
hij iets te lang in grensgebieden is omgegaan met  
onbeschaafde wilden. Waar in contacten met inlan-  
ders en gewone soldaten een rechtstreekse houding  
een pluspunt is, in officiële uitlatingen zou een offi-  
cier uiterste terughoudendheid behoren te be-  
trachten. (...) Een houding als die van de kolonel in  
het betreffende stuk is te veroordelen, en de kolonel  
dient hierover ernstig gegispst te worden. (...)

Resident Degenaar  
Priester van de Keizer

(Bijdrage door de redactie ingekort.)

*Reactie Gork van Furtas:*  
*Wederom betoont de heer Degenaar zich gefrus-*  
*treerd. Ik raad de eerwaarde priester aan om mijn*  
*stuk beter te lezen. Dan zou direct duidelijk zijn dat*  
*de beschuldigingen in deze ingezonden brief ong-*

Vanuit de hoofdstad bereikte ons hedenmorgen het bericht dat de keizer, onze geliefde Hakim II, aan een ernstige leverkwaal leidt. Zijn hofarts, Magister Pamphidorax, geeft hem drie maal per dag een aderlating, maar de toestand van onze geliefde vorst

blijft zich langzaam verslechteren. De gebeden van alle priesters van de Jaden Hemelkeizer gaan naar hem uit.

Fallacia

- Advertenties -



### Herberg De Lachende Eenhoorn

vanouds uw adres voor

- Gevulde vleessoep
- Goblyn in cocossaus
- Een goed gesprek

Uw gastvrouw is chatelaine Freya

### Kerkelijke agenda

Elke vrijdag is er een bijeenkomst van het plaatselijk kapittel van de Keizercultus bij u in de buurt. Neem voor details contact op met de lokale priester van de Jaden Hemelkeizer.

Auspex Ambrosias per Haga heeft laten weten, dat de volle maan na de herfstevening een kleine conjunctie plaats zal vinden. Alle druïden wordt aangeraden om hun steun te verlenen aan de ceremoniën die dan plaats zullen vinden.

Nieuwkomers in de Wilde Landen zal evenwel verzocht worden om terughoudendheid te betrachten in hun contacten met de wildere exemplaren van de plaatselijke bevolking.

Assistent-inspecteur Antor Frack, priester van Zijne Genade Onze Keizer, is voor onbepaalde tijd toegevoegd aan het gewest Woudenburg. Het is nog niet bekend wanneer hij zal arriveren.

### Mededeling van de Grote Raad

In een plechtige ceremonie is de eerwaarde kolonel Aritra

benoemd tot speciaal gezant en afgevaardigde van de Generaal voor de Wilde Landen

### Kwade tongen

Antor Frack heeft het op de baan van Degenaar voorzien, Samarias is ook al onder verdachte omstandigheden verdwenen.

---o0o---

De Wachter van het Moeras is naar men zegt een betoverde edelman.

---o0o---

Als een ring is om de maan kan je beter niet naar het Zavelbos gaan, want bij de zevenboom in het

*egrond zijn. Het betrof hier slechts de aankondiging van een nieuw op te richten militaire academie. Mijn opmerkingen over intriges en dergelijke worden zwaar overdreven. Niemand kan ontkennen dat intriges af en toe voorkomen in een beschaafde maatschappij. Dat was ook het enige wat ik in dit stuk bedoelde.*

*Verder wil ik erop wijzen dat mijn functioneren in de te koloniseren gebieden onder de krijgstuicht valt. Mij laten gispnen is dus wat voorbarig.*

*Kolonel Gork van Furtas*

Lieve Bink,

Het spijt me heel erg. Ik had het niet zo bedoeld. Kom alsjeblieft terug! Ik heb een nieuw konijn gekocht.

*Je zonnestraaltje*

Lieve Martha,

Bij deze willen we je bedanken voor alles wat jij voor ons betekend heb. Je opoffering, dat je altijd voor pa en ma klaar stond, we zullen het nooit vergeten. Wat jij gedaan heb, dat zou echt niemand anders doen. Je zult voor altijd in onze harten voortleven!

*Je weet wel wie*

Getuigenis

Langs deze weg wil ik iedereen late wete wat het gelauf voah mè betekend heefp. Vroegah was ik een zondaah. Ik zondigde derop los, mag ik wel zegge. Laat ket er maah bè hâhen dat voah mèn het lêfelêke gedeelte van de lentefeeste belangrêkâh was dan dat de plantjes goed zâhde groëen. Maah das nu voâhbè! Sinds ket gelauf hep gevonde ben ik een nieuw mes. Ik ben schaugewasse in Haah liefde, ik leef alleen nog met Haah in me gedagten. Mense, bekeâh u! Het is de moète waagd!

*P.J.*

Midzomerfeest

Ik zag je op het Midzomerfeest. Je stond aan de andere kant van het vuur. Volgens mij zat je de hele tijd naar me te kijken.

Ik was die sportief gebouwde ork met schoon haar. Jij was best groot voor een halfelf, en je had een ruimvallend donkerblauw gewaad aan. Ik zou je graag beter leren kennen, want volgens mij hebben we veel gemeen. Als je jezelf hierin herkent, schrijf dan alsjeblieft naar dit blad.

*(Naam en adres bij de redactie bekend.)*

Waarde redactie,

Langs deze weg wil ik mijn bezorgdheid uiten over het soort en aantal immigranten dat de laatste tijd toegelaten wordt tot de Wilde Landen. Natuurlijk heb ik niets tegen immigratie op zich. Nieuw bloed is altijd goed, zoals de vampier al zei. (Grapje.) Maar deze lieden kennen onze tradities niet, en het is nog maar de vraag of ze ze willen leren. Ik vraag me serieus af welke eisen het keizerrijk stelt aan mensen die willen immigreren. Zijn het hardwerkende boeren, of zijn het gelukszoekers en mislukkelingen - zo niet erger! - waar wij hier mee opgescheept raken?

*Een bezorgde burger*

---

- Ingezonden mededelingen -

**Kaarsenhouders van Pastielje zijn de beste.**

Pastielje. Vanouds u adres voor stormlampen, waskaarsen, aardewerk en glazen kandelabers. Pastielje, al vijfendrtig jaar een begrip voor tovenaars en anderen die verlichting zoeken.

Sinds kort Gevestigd te Woudenburg  
**Doctor Enthiolochos**  
Geneesheer extraordinaire,  
Opgeleid aan de Universiteit van Guznia,  
Uitvinder van het Rood Elixer,  
Vele malen bekroond

---

**Oproep**

De redactie zoekt free-lance medewerkers.